



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 11-2020



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**
Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**
Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Đức Mẹ giúp tôi biết ơn...	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Đức Kitô Vua	15
❖ Bồi dưỡng đức tin	16
❖ Trong ấm ngoài êm	22
❖ Đau khổ và hạnh phúc	24
❖ Sống và chết	25
❖ Tin Giáo hội hoàn cầu	30
❖ Trang Thanh niên	38
❖ Quê tôi mùa nước lũ	39
❖ Trang Thiếu nhi	41
❖ Trang sức khỏe gia đình	42
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	43
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	51
❖ Trang ân nhân	68
❖ Trang bác ái	69
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI BIẾT ƠN ĐỨC CHA CỔ MICAE NGUYỄN KHẮC NGŨ

ĐGM. GB Bùi Tuần



Từ trái sang phải

Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu; Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngũ
Đức cha GB Bùi Tuần; Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt

1. Giáo phận Long Xuyên sắp bế mạc kỷ niệm 60 năm được thành lập. Tôi nhận thấy mình có bốn phận phải nói đôi lời cảm ơn Đức cha tiên khởi.

2. Tôi được chính thức đại diện cho giáo phận tỏ lòng biết ơn Đức cha cổ Micae từ ngày 30/4/1975. Ngày đó ngài xin rút lui, ngài trao quyền lại cho tôi.

3. Việc đầu tiên tôi nghĩ mình phải làm là *bảo vệ và gìn giữ Đức cha từ nhiệm của tôi. Tôi đã làm với bốn cách sau đây:*

4. *Cách thứ nhất là hết sức xin chính quyền mới đừng đụng tới Đức cha của tôi.*

5. *Cách thứ hai là hết lòng xin Tòa Thánh đừng cho ngài được chính thức nghỉ hưu, nhưng cứ tại vị, ngài vẫn là*

chánh, tôi vẫn là phó, tôi sẽ làm mọi việc thay ngài.

6. *Cách thứ ba là hết lòng xin Đức cha cố cứ mãi ở lại Tòa giám mục, ngay tại căn phòng mà ngài thích.*

7. *Cách thứ tư là chân thành nhớ ơn tất cả những người thực lòng lo cho Đức cha cố của tôi.*

8. Hôm nay nhìn lại bốn việc đã làm trên đây, tôi thấy tất cả đều do Đức Mẹ.

Đức Mẹ xui khiến tôi một cách dịu dàng, nhưng mạnh mẽ. Mẹ xui khiến tôi không phải tổng quát một lần, nhưng từng việc, từng chi tiết.

9. Mỗi khi được Đức Mẹ xui khiến, tôi lại được Đức Mẹ giúp phân định, để an tâm, tin điều mình làm là thánh ý Chúa.

10. Tôi rất sợ mình sai. Nên thường cầu nguyện. Thế rồi, Đức Mẹ trả lời vừa trực tiếp trong lương tâm, vừa gián tiếp qua những con người Mẹ gửi đến.

11. Trong số những con người được Mẹ gửi đến giúp tôi phân định, có nhiều linh mục, lớn tuổi và ít tuổi, cũng

có nhiều tu sĩ và giáo dân. Điều quan trọng là tôi biết tỉnh thức và lắng nghe.

12. Khi nghe thấy một lời khuyên của ai đó phù hợp với một Lời Chúa, thì tôi nhận ra người khuyên tôi đó, chính là người Chúa gửi đến với tôi.

13. Tuy nhiên, phải thú thực là rất nhiều lúc, tôi quá mệt mỏi, chẳng còn hứng thú gì để nhận ra ai là người Chúa sai đến với tôi. Tôi như buông xuôi. Tôi muốn trốn tránh mọi người.

14. Nhưng chính những lúc như thế, Đức Mẹ đã an ủi dắt dìu tôi.

15. Cứ như vậy, bây giờ tôi nhận ra điều này thực rõ: *Chỉ một việc tỏ lòng biết ơn Đức cha cố Micae cũng là chuyện đâu có dễ dàng.*

16. Chứng tỏ rằng: *Biết ơn là một việc đạo đức hết sức quan trọng. Nhưng cũng là một việc hết sức khó.*

17. Tới đây, tôi sực nhớ chuyện Chúa Giêsu chữa mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người được khỏi đã đến tỏ lòng biết ơn Chúa, mà người

đó lại là người ngoại đạo. Chúa phán: ***“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”*** (Lc 17,17-18).

18. Không chừng hôm nay Chúa cũng đang nhắc lại lời than phiền đó tại giáo phận Long Xuyên.

19. Xin Đức Mẹ thương cứu chúng ta khỏi thói vô ơn.

Xin Đức Mẹ thương giúp chúng ta biết nhớ ơn, cảm ơn.

20. Riêng tôi, lúc này tôi đang tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha cố Micae bằng nhiều cách, trong đó có cách này, đó là *dâng những đau đớn xác hồn tôi đang phải chịu, để xin Chúa thương tha thứ cho tôi những lỗi lầm thiếu sót chẳng may tôi đã trót phạm, làm phiền lòng Đức cha cố.*

Thực sự, tôi đang đau nhiều lắm. Những đau đớn này sẽ giúp một vai trò quan trọng trong việc đền tạ.

21. Tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa qua Đức cha cố

Micae. Ơn trọng nhất là được biết sống Tin Mừng. Tin Mừng là Đức Giêsu Kitô.

Đức cha cố đã làm cho giáo phận nhiều nhà thờ, nhiều nhà trường, nhiều tổ chức lớn nhỏ. Nhưng ngài cho thấy: Tất cả những cái đó đều có thể mất. Vì thế, ngài tập trung vào việc xây dựng Tin Mừng trong mỗi người tín hữu. *Tin Mừng là Đức Giêsu.*

Ngài giới thiệu Tin Mừng bằng chính đời sống của ngài. Ngài là hình ảnh Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường.

22. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hay nhìn Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường nơi Đức cha cố Micae, nơi hai Đức cha, Giuse Trần Xuân Tiểu, Giuse Trần Văn Toàn và nơi những người khác. Những người ấy đang mang lại cho tôi nhiều an ủi và sức mạnh.

Đức Mẹ ở bên tôi đang nhẹ nhàng dắt tôi theo hướng đó.

Lạy Chúa con xin vâng.
Alleluia.

Long Xuyên, ngày 9.10.2020



CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

(Kn 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a)

Chúa nhật 01.11.2020

HẠNH PHÚC VĨNH CỬU

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP



Sinh ra ở trên đời, ai cũng mong muốn sống hạnh phúc. Thế nhưng, có thứ hạnh phúc mong manh, chóng qua. Ngược lại, có thứ hạnh phúc trường tồn, vĩnh cửu. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta hạnh phúc Nước Trời, nơi đó con người sẽ có hạnh phúc đích thực và vẹn toàn. Các Thánh là những người khôn ngoan, đã đi theo con đường của Thiên Chúa và đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Mừng kính các Thánh nam nữ trên trời, qua việc họa lại gương sống của các ngài, hầu

giúp mỗi chúng ta có thể nên thánh như các ngài đã nên thánh.

Bài giảng trên núi là bài huấn giáo đầu tiên, diễn tả Tin Mừng về Nước Trời. Công bố khai mạc Nước Trời bằng hình thức tuyên phúc là lời mời gọi phổ quát dành cho mọi người, mọi nơi, mọi thời, có thể tiếp cận và sống Lời Chúa hằng ngày. Những ai tin vào Thiên Chúa, các mối phúc sẽ trở nên lý tưởng và lẽ sống của họ ở đời này. Nghèo khó, hiền lành và sầu khổ không hẳn là bất hạnh và tủ nhục. Trái lại, của cải, danh vọng và sung sướng đôi khi trở thành chướng ngại cho con người tiến đến hạnh phúc. Qua ba mối phúc đầu tiên, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải vượt qua những rào cản và khó khăn ấy. Ba mối phúc kế tiếp mời gọi chúng ta sống theo ba tương quan: khao khát sự công chính đối với Thiên Chúa, xót thương người đối với tha nhân, và giữ tâm hồn trong sạch đối với bản thân. Mối phúc

thứ bảy giới thiệu sứ giả hòa bình cho nhân loại và thế giới. Hai mối phúc cuối cùng kết hợp với nhau, minh họa cái chết của người môn đệ, được đồng hóa với Thầy Giêsu trong lý tưởng sống và nên thánh giữa đời.

Các Thánh vốn là những người đã sống chân lý của Tin mừng và theo Chúa Giêsu bằng nhiều cách thức khác nhau: từ bỏ cái tôi thế gian, chinh phục đam mê tội lỗi, khước từ của cải danh vọng, chiến thắng sự dữ ma quỷ, chế ngự dục vọng bản thân, dẫn thân trong việc truyền giáo, hy sinh tính mạng vì Đức Kitô.... Phải chăng đó là những con đường trong các mối phúc mà Chúa Giêsu đã giảng dạy? Các Thánh, khi còn sống, đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, nên các ngài dám xả thân để bảo vệ đức tin. Các Thánh đã dùng chính cuộc đời của mình để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa cho người khác. Các Thánh đã hy sinh bản thân để mong chiếm hữu Nước Trời, nơi đó mỗi một không thể đục khoét được. Và các Thánh thà mất mát tất cả chứ không để mất Đức Giêsu Kitô. Cuối cùng, các Thánh là những tấm gương sáng ngời cho chúng ta, vì đã thực thi lời Thiên Chúa mời gọi để chiếm được hạnh phúc vĩnh cửu. Giờ

đây, các Thánh được vinh quang trước mặt Thiên Chúa với phần thưởng “họ đứng trước ngài và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhánh lá thiên tuế, và họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh7, 9.14).

Hãy nhớ lời Thánh Augustinô tự khích lệ bản thân: “Ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi lại không ?” Mỗi chúng ta cũng có thể nên thánh giữa đời thường và trong cuộc sống hằng ngày. Nên thánh không hệ tại những việc lớn lao và phi thường. Ngược lại, nên thánh, theo Chúa Giêsu, là chu toàn bốn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao ban cho từng người trong ơn gọi và sứ vụ của mình một cách yêu mến và chân thành. Là thành viên của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, chúng ta cố gắng tạo nên ba mối tương quan tốt đẹp trong cuộc sống để có thể nên thánh như các Thánh đã từng nên thánh: hãy yêu mến Trái Tim Chúa Giêsu như Chúa đã từng yêu chúng ta; hãy xót thương những anh chị em nghèo khó như Chúa hằng thương xót chúng ta; và hãy gìn giữ tâm hồn trong sạch để sau này Thiên Chúa sẽ tẩy áo chúng ta trong máu Con Chiên của Người.



CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)

Chúa nhật 08.11.2020

KHÔN NGOAN VÀ TỈNH THỨC

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP



Cuối năm phụng vụ, Hội Thánh mời gọi Kitô hữu hướng đến ngày cánh chung để nhắc nhở hành trình sống đạo của mỗi người. Thánh Mátthêu ví Nước Trời như tiệc cưới, thể hiện lần sau hết, vì Đức Kitô sẽ trở lại, trong đó có những người khôn ngoan, luôn sẵn sàng đèn và dầu. Ngược lại, cũng có những người vô lo, khờ dại đến độ chẳng những không mang theo dầu mà còn lăn ra ngủ khi chàng rể chưa đến. Cho nên, việc tỉnh thức là điều thiết yếu mà chàng rể Giêsu sẽ ban phúc lành cho những ai biết tiên liệu chờ đợi ngày quang lâm, đồng thời sẽ loại ra ngoài những kẻ chệnh mảng, không

chu toàn bốn phận và trách nhiệm của mình. Theo phong tục cưới xin của dân Do Thái ngày xưa, hôn lễ thường diễn ra ban đêm. Vào ngày cưới, chấp tối, chàng rể cùng các phù rể cầm đuốc lên đường đến nhà gái. Lúc đó, cô dâu và các phù dâu sửa soạn đèn dầu và chờ họ chàng rể. Khi chàng rể đến đón dâu, hai bên gia đình ngồi lại thương lượng. Nếu cuộc thương lượng chưa xong, thì sự chờ đợi của nhà gái còn kéo dài, có khi tới khuya hoặc nửa đêm. Vì lẽ đó, chàng rể có thể đến bất ngờ. Do vậy, nhà gái luôn luôn phải sẵn sàng tỉnh thức, chờ đợi nhà trai đến. Các cô phù dâu phải mang theo bình dầu và cầm đèn cháy sáng, đứng chung quanh cô dâu chú rể trong nghi thức khai mạc tiệc cưới.

Sẵn sàng là đức tính tốt của nhân đức khôn ngoan. Theo Thánh Kinh, khôn ngoan là biết

thực thi thánh ý Thiên Chúa. Khôn ngoan như người khôn xây nhà trên tảng đá (Xc. Mt 7,25). Và năm cô trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị đầy đủ đèn và dầu để nghênh đón chàng rể. Vì họ chuẩn bị tốt nên họ có quyền trông đợi để cùng với chàng rể tiến vào dự tiệc cưới. Tỉnh thức của năm cô trinh nữ là sự chu đáo, sẵn sàng mọi sự, dẫn cho chàng rể có đến muộn hay đến nửa đêm. Nhiều khi trong cuộc sống, tín hữu thường cho rằng tỉnh thức là không được ngủ. Thế nhưng, Tin Mừng cho thấy cả mười trinh nữ đều thiếp ngủ, chứ đâu chỉ năm cô khờ dại.

Hơn nữa, thực tế hôm nay cho thấy, việc tỉnh thức không hẳn là suốt ngày chỉ đọc Lời Chúa, nhưng điều cốt lõi là làm sao để Lời Chúa chi phối cuộc đời mình bằng việc sống đức ái với người chung quanh. Ngoài ra, tỉnh thức để mong chờ Chúa đến. Nhưng chàng rể Giêsu sẽ đến lúc nào đây? Tin Mừng không cho biết giờ nào chàng rể đến, vì người là chủ thời gian. Cho nên, giá trị của việc tỉnh thức sẽ được nâng cao và những ai khôn ngoan thì sẵn sàng tiếp đón khi chàng rể đến

vì đã chuẩn bị chu đáo. Tiếc thay, nhiều Kitô hữu hôm nay cứ tưởng mình đã được rửa tội là yên trí, hoặc đang sống giữa lòng Hội Thánh là an tâm. Thiên Chúa sẽ đến một cách đột xuất và họ sẽ bị từ chối bằng một lời đau đớn: “Tôi không biết các ngươi là ai cả!” Và Nước Trời chỉ dành cho những ai có thái độ và đời sống sẵn sàng, bởi họ tâm niệm rằng, chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến vào lúc con người không ngờ, nên trước tiên “phải tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

Noi gương năm cô trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn, Kitô hữu nên sẵn sàng trong mọi nơi, mọi lúc, và luôn cầm đèn sáng trong tay. Việc chuẩn bị kỹ càng sẽ cao quý hơn cho cái chết của mình trong ngày quang lâm. Sẵn sàng chờ đợi sẽ giúp ta tránh lối sống xa hoa, phù phiếm giữa cuộc sống đầy tiện nghi và thực dụng. Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể diễn ra mỗi ngày, nhưng liệu các anh chị em trong Gia Đình Phạt Thánh Tâm có chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng và sẵn sàng tỉnh thức để tham dự không?



CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Kh 7,9-17; Lc 9,23-26)

Chúa nhật 15.11.2020

ĐÂU LÀ LỄ SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU?



Trong một trận động đất ở nước Nga, một người mẹ miền quê bị nằm kẹt trong đồng gạch vụn đổ nát cùng với đứa con thơ của mình. Vì không có gì để ăn nên hai mẹ con dần dần kiệt sức. Phút chốc, người mẹ nghĩ ra một cách: Nếu tình hình cứ như thế, ắt hai mẹ con sẽ cùng chết. Vậy, phải tìm cách để cứu con mình. Lập tức, bà liền cắn vào đầu ngón tay của mình, nhỏ những giọt máu vào miệng đứa trẻ. Những giọt máu cuối cùng đứa trẻ nhận được cũng là lúc người mẹ trút hơi thở để con bà được sống.

Phải chăng đứng trước sinh mạng của mình, ai cũng tìm cách

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

để bảo vệ sự sống. Khi bị đe dọa tính mạng, người ta cũng tìm mọi phương thức để thoát khỏi lưới hái tử thần. Đó là bản năng đấu tranh để sinh tồn của con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những người can đảm hy sinh tính mạng để bảo vệ người khác, cho lý tưởng hay cho lễ sống của mình. Nếu trong xã hội có những vị anh hùng dám xả thân cứu nước vì quê hương, vì tổ quốc, thì trong Giáo hội, cách riêng với Giáo hội Việt Nam, cũng có biết bao anh hùng tử đạo, luôn coi trọng đức tin hơn mạng sống thể xác. Vậy đâu là lễ sống của những vị anh hùng tử đạo Việt Nam?

Trước tiên, các anh hùng tử đạo Việt Nam sống vì Đức Kitô. Hình ảnh người mẹ trong sách Macabêô cao quý thay khi nhẫn nhủ đứa con út của mình theo gương các anh, dám xả thân vì mình là con cái Thiên Chúa. Bấy anh em nhà Macabêô là những

công dân Israel bị ngoại xâm Ba Tư bắt bỏ đạo. Trước những lời đe dọa của bọn đao phủ, họ chấp nhận ngành lá tử đạo hơn là được sống mà từ bỏ Thiên Chúa. Các Thánh tử đạo Việt Nam còn can đảm hơn nữa trước khi ra pháp trường hay chịu chết rũ trong ngục tù. Họ là những người cha, người mẹ chu toàn bổn phận trong gia đình. Họ là những người con hiếu thảo, những người lính kiên trung vì một lòng mến yêu Thiên Chúa. Họ là những tu sĩ suốt đời phục vụ vì Nước Chúa, không chút mảy may cho lợi lộc của bản thân.

Thứ đến, các anh hùng tử đạo là những người sống trung thực, sống đúng theo điều mình tin và nói đúng những gì mình nghĩ. Cái chết của các ngài minh chứng lòng trung thực với niềm tin. Cái chết của các ngài cho thấy đời sống mai sau sẽ được gặp Chúa. Và linh hồn của các ngài mãi mãi chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Quả thực, đúng như lời sách Khải Huyền đã nói: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ quỳ trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của Người”.

Sau cùng, điều chúng ta kính phục các Thánh tử đạo là các ngài đã mở trí cho con cháu thấy cuộc sống hiện tại chỉ là phù vân, cuộc sống mai sau mới là trường tồn. Nếu chúng ta cứ bo bo, ky cốp cho mình tiền tài, danh vọng và địa vị, liệu chúng ta có thể mang theo được không, nếu như Thiên Chúa gọi chúng ta về. Thiết tưởng, các Thánh tử đạo rất khôn ngoan trong cuộc sống. Họ đã dùng cả cuộc đời, miệt mài tìm kiếm những gì có lợi cho cuộc sống sau này. Trong khi người khác ra sức vun vén hạnh phúc trần gian, thì các ngài mạnh dạn từ bỏ tất cả những gì quý giá nhất của thế giới này để đổi lấy cuộc sống vĩnh cửu ở Nước Trời.

Tóm lại, lẽ sống cao quý của các Thánh tử đạo là dám từ bỏ chính mình để theo chân Chúa và làm chứng cho đức tin. Vì thế, “máu của các ngài là hạt giống trở sinh đức tin Công giáo”. Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn tự hào vì 118 vị anh hùng tử đạo. Noi gương các Thánh tử đạo Việt Nam, anh chị em trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hôm nay hãy sống đạo bằng niềm tin và đức ái trong gia đình và khu phố, trong hội đoàn và giáo xứ của mình.



CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

Chúa nhật 22.11.2020

GIÊSU - VUA TÌNH YÊU

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

giới luật yêu thương mà Người đã chỉ dạy.

Ngày cánh chung được mô tả bằng cuộc phán xét của vị thẩm phán chí công. Khi vị thẩm phán ngự đến, Người tuyên án trên người lành và kẻ dữ một cách công minh chính trực. Người xuất hiện như một vị vua uy quyền và vinh quang. Trong khi xét xử, Người chỉ nhắc đến những chuyện có liên quan đến đức ái và tình yêu thương đồng loại. Điều đó cho thấy vị vua anh minh này quan tâm đến người nghèo khổ và nhấn mạnh đến giới luật yêu thương.

Vị vua này chính là Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta. Người đến như vị mục tử nhân lành, yêu thương và chăm sóc đàn chiên của mình. Sống bác ái và quảng đại với tha nhân vốn là căn tính của Người khi ở trần gian. Người đề cao giới răn yêu thương và cho thấy tầm quan trọng của nó ngang bằng với giới



Năm Phụng vụ kết thúc bằng lễ Chúa Kitô Vua. Khi nói đến một vị vua, người ta thường nghĩ đến ngai vàng vương miện, giàu sang quyền quý, địa vị danh vọng, kẻ hầu người hạ, quan quân hùng mạnh. Thế nhưng, vị vua Giêsu của chúng ta hoàn toàn khác thường. Người không phải là vị vua trần thế, cũng không phải là vị vua chính trị theo quan niệm của người đời. Người là vua của tình yêu, vua của những ai biết sống đức ái. Vương quốc của Người gồm những thần dân biết thực thi

luật mến Chúa. Theo dụ ngôn, vị vua này xét xử thật công bằng. Tiên vàn, Người tách riêng người lành và kẻ dữ. Sau đó, người thẩm vấn từng nhóm một. Cuối cùng, người lành sẽ được ân thưởng, còn kẻ dữ sẽ bị trừng phạt.

Trong cách xét xử của nhà vua, chúng ta thấy có một điểm son mà độc giả không thể bỏ qua. Vị vua này tự đồng hóa bản thân mình với những người đói khát, kẻ bệnh hoạn, người tật nguyền, kẻ tù đầy... Đây là những việc bác ái hết sức bình thường mà ai trong chúng ta, theo lương tâm của mình, cũng có thể làm được. Theo lẽ đời, những vị vua thường hướng đến sự cao sang, quyền quý và danh vọng. Nhưng ngược lại, vị vua Giêsu của chúng ta lại mặc lấy tâm tình của những thần dân cực khổ và lầm than trong xã hội. Sự ngỡ ngàng của thần dân trong nhóm tốt lành, khi bị tra vấn, diễn tả niềm vui và lòng tri ân đức vua của mình. Trái lại, sự kinh ngạc của nhóm kẻ dữ, khi bị phán xét, cho thấy cách đối xử thờ ơ của mình khi còn ở trần gian: quay lưng trước mảnh đời bất hạnh và làm ngơ trước cảnh đời cơ cực của người khác. Như vậy, vua Giêsu đã mặc khải cho

chúng ta về vương quốc của Người là vương quốc của tình yêu và lòng thương xót. Những ai sống ngược với chân lý này là thù địch và tự loại mình ra khỏi vương quốc của Người. Theo Thánh Phaolô tông đồ, trong bài đọc thứ hai, thù địch của vương quốc này cuối cùng sẽ bị xét xử và nhận lấy hình phạt muôn đời.

Tóm lại, mỗi chúng ta đều là thần dân của vua Giêsu và là công dân của Nước trời. Vương quốc của Người sẽ được triển nở nếu thần dân biết sống luật yêu thương và bác ái. Ngày nay, trên thế giới còn rất nhiều người không những đói ăn mà còn đói tình thương. Vẫn còn đó những mảnh đời rách rưới, cô đơn và không được tôn trọng. Vẫn còn đó những người vô gia cư, không nhà cửa và bị cách ly khỏi xã hội. Căn bệnh lớn nhất của thế kỷ là cảm giác bị bỏ rơi và không được quan tâm. Sự ác lớn nhất của thế giới là thiếu tình người và đứng dưng trước nỗi khổ hạnh của anh chị em mình. Còn chúng ta, những anh chị em của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, chúng ta sẽ làm gì để tình thương của “Trái tim Chúa Giêsu làm vua cai trị mọi loài” sẽ mãi mãi ngự trị trong lòng chúng ta?



CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B

(Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13, 33-37)

Chúa nhật 29.11.2020

HÃY TỈNH THỨC

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP



Người ta kể rằng, những nhà khảo cổ, sau nhiều năm đào bới, đã phát hiện ra thành phố Vesuvius, nước Ý, vốn bị núi lửa chôn vùi cách đột ngột từ rất lâu. Khi đó, người ta thấy có nhiều cảnh tượng khác nhau về người chết: Có người chết đang khi chèn say sưa, có những người chết trong khi đang đánh nhau để tranh giành những đồng tiền vàng, có bà mẹ chết đang khi bồng ẵm đứa con, có những người lính gác chết trong tư thế nghiêm trang với gươm giáo trong tay, và có những người chết

trong khi đang cặm cụi làm việc. Hình ảnh đó cho chúng ta thấy cái chết đến thật bất ngờ với mỗi chúng ta. Do đó, việc tỉnh thức rất quan trọng trong đời sống người tín hữu.

Phụng vụ năm mới được khai mở bằng mùa Vọng. Trong mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống hai chiều kích: một là tưởng niệm biến cố Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người; hai là chờ đợi Chúa đến lần cuối trong ngày cánh chung. Viễn cảnh của đoạn Tin Mừng loan báo việc Thiên Chúa sẽ trở lại một cách bất ngờ, không ai biết trước được, đồng thời Người cũng mời gọi chúng ta luôn sống trong tư thế canh chừng và tỉnh thức để đón tiếp Người. Thế nhưng, liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để đợi chờ ông chủ trở về và sẵn sàng nghênh đón không?

Chúa Giêsu ví mình như một người chủ, đi phương xa và trao quyền cho các đầy tớ, và sẽ

trở về cách thành linh. Các môn đệ được xem như những người giữ cửa, phải canh chừng và chờ đợi. Người giữ cửa là hình ảnh người gác đêm luôn trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng. Ông chủ sẽ trở về lúc nào: chập tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, không ai biết được? Ngày trở về của ông chủ khiến mọi người cũng không thể tiên liệu. Chính vì thế, các gia nhân vừa sinh hoạt vừa làm việc cách đều đặn, vừa tỉnh thức và đợi chờ cách liên li. Vậy thế nào là tỉnh thức?

Trước tiên, tỉnh thức nghĩa là đừng để cho bóng đêm của tội lỗi giam cầm tâm hồn chúng ta. Có những bóng đêm của tiền tài khiến ta chìm đắm trong giàu sang phú quý. Có những bóng đêm của danh vọng khiến ta chạy theo con đường xa hoa phù phiếm. Có những bóng đêm của xác thịt khiến ta rơi vào giấc mộng lạc thú. Có những bóng đêm của ích kỷ khiến ta chỉ biết đến bản thân mà không quan tâm đến người khác. Nhưng Thiên Chúa lại đến với con người cách bất ngờ ! Thế nên Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống tỉnh thức là “đừng chiều theo những đam mê... hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1Pr 1,13-16).

Thứ đến, tỉnh thức là biết chu toàn bổn phận cách đầy đủ và trung thành với trách nhiệm trong tin yêu. Giống như ông chủ trong dụ ngôn đi xa, giao việc lại cho các gia nhân. Ông chủ đòi hỏi gia nhân trong khi ở nhà phải chu toàn công việc. Khi làm việc là chúng ta tỉnh thức. Trái lại, nếu không làm việc, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lười biếng và dễ rơi vào con đường u mê, tội lỗi. Thiên Chúa giao cho chúng ta những trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống. Nếu mỗi chúng ta đều ý thức về trách nhiệm của chính mình là chúng ta đang tỉnh thức. Làm sao để gia đình được ấm no hạnh phúc? Làm sao để hội đoàn càng ngày càng phát triển mạnh mẽ? Làm sao để xứ đạo của mình mỗi ngày một thăng tiến hơn?

Ngày cánh chung sẽ đến! Điều quan trọng là không cần biết ngày nào hay giờ nào Thiên Chúa sẽ mời gọi chúng ta. Nhưng quan trọng hơn hết là thái độ sống của chúng ta như thế nào? Do vậy, không ai được mê ngủ, nhưng hãy sống trong tinh thần luôn tỉnh thức và cầu nguyện, chu toàn phận sự mà Thiên Chúa đã trao phó trong cuộc sống. Đó là lối sống tỉnh thức của người khôn ngoan.

ĐỨC KITÔ VUA

Nguyễn Thanh Hà

*Chúa Giê-su Đức Ki-tô Vua
Cả trời đất chúc tụng danh Ngài
Đã sống lại từ trong cõi chết
Ngự bên hữu Đức Chúa Cha.*

*Cây Thánh giá Ngài chọn trên ngai
Lễ đăng quang đầu đội mũ gai
Vương trượng là cây sậy yếu ớt
Mười hai vệ binh không binh đao.*

*Hiến pháp là giới luật yêu thương
Thần dân đủ mọi lớp khốn cùng
Không tranh giành quyền lợi trần thế
Ngài ngự trị trong mỗi tâm hồn.*

*Ngài đến để phục vụ con người
Dem bình an đến khắp mọi nơi
Dem yêu thương vào nơi đau khổ
Đưa người thiện tâm vào Nước Trời.*

*Nước Thiên Chúa hạnh phúc thanh bình
Nhưng luật pháp xét xử công bình
Phận chúng con mọn hèn yếu đuối
Xin dẫn con đi lối công minh.*

*Biết bao người theo Chúa thành tâm
Kiên quyết bảo vệ quyền sống đạo
Họ sẵn sàng hy sinh tất cả
Yêu Thiên Chúa hơn yêu bản thân.*

*Trọn đời con theo Đấng yêu thương
Là thần dân thuần phục minh vương
Xin thực thi Thánh ý của Chúa
Là thánh địa của lòng xót thương.*





**GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN**

**Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết**

**LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ
DẪN NHẬP**



Đọc lịch sử cứu độ là chiêm ngưỡng một Thiên Chúa đã có tự đời đời, hiện sống và những việc Người đã làm vì yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể đọc thêm sách Công vụ Tông đồ, đoạn Cv 7,1-53, là toàn bộ diễn từ của ông Têphanô, đã tóm lược đầy đủ phần lịch sử cứu độ giai đoạn

thứ nhất, thời gian chuẩn bị cho việc Thiên Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ nơi Đức Giêsu Kitô.

Xin trân trọng gửi đến các hội viên GĐPTTTCG giáo trình **LỊCH SỬ CỨU ĐỘ** do ĐGM Matthêu Nguyễn Văn Khôi biên soạn, như một tài liệu tự học hỏi và tham khảo.

I. Cuộc đối thoại cứu độ

Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II về việc đào tạo các linh mục, truyền phải dạy cho các chủng sinh ngay khi bước vào chương trình đào tạo, một giáo trình dẫn nhập vào 'Mầu Nhiệm Cứu Độ' và giúp họ thoáng thấy trật tự, ý nghĩa và mục đích mục vụ của tất cả các môn học thánh.

Môn Lịch sử cứu độ là chương đầu của giai đoạn dẫn nhập này mà những chi tiết sẽ được đề cập đến ở đầu chương trình triết học, rồi tiếp đến ở đầu chương trình thần học. Lịch sử về các kỳ công Chúa đã thực hiện để cứu nhân loại đã làm sáng tỏ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ loài người, là mầu nhiệm chiếm vị trí trung tâm trong toàn bộ lịch sử nhân loại.

Mầu nhiệm cứu độ đã được chính Chúa Giêsu diễn tả qua cuộc đàm thoại với Nicôđêmô: *"Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã ban Con Một của Người, để những ai tin vào Người Con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì chưng, Thiên Chúa đã không sai Con mình*

đến thế gian để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3,16-17).

Như vậy, mầu nhiệm cứu độ xét trong toàn bộ là hồng ân hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Hiến chế Lumen Gentium đã mô tả ý định của Thiên Chúa như sau: "Bởi ý định khôn ngoan nhân lành, hoàn toàn tự do và huyền nhiệm, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ; Người đã quyết định nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh và Người đã không từ bỏ con người sa ngã trong Adam, nhưng luôn ban sự trợ giúp để họ được cứu rỗi nhờ Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, "là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, con đầu lòng của mọi tạo vật" (Cl 1,15); (LG 2).

Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn chương trình của Thiên Chúa Cha, Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong thông điệp Ecclesiam suam đã trình bày mạc khải về ơn cứu độ như một cuộc đối thoại tình yêu mà Thiên Chúa, do lòng tốt của Người, đã khai mào với con người: "Cuộc đối thoại thánh thiện và đầy tình phụ tử giữa

Thiên Chúa với con người bị cắt đứt vì nguyên tội, đã được tái lập qua dòng lịch sử. Lịch sử cứu độ kể lại cách chính xác cuộc đối thoại lâu dài và đa dạng bắt nguồn từ Thiên Chúa... Chính qua cuộc đàm thoại giữa Chúa Kitô với con người mà Thiên Chúa cho chúng ta hiểu được phần nào về chính Người ...”.

Cuộc đối thoại dài và đa dạng bắt đầu bằng hành động sáng tạo của Thiên Chúa và chỉ chấm dứt vào ngày thế mạt, trong cuộc gặp gỡ Đức Kitô vinh hiển. Ai không biết lịch sử này sẽ lo lắng tự hỏi về cuộc tiến hóa hiện nay của nhân loại, về địa vị và vai trò của con người trong vũ trụ. Chính trong ánh sáng của cuộc đối thoại này mà ý nghĩa của con người, của hoạt động và cùng đích của họ mới được sáng tỏ.

Trong môn Lịch sử cứu độ, chúng ta sẽ thấy trước ý nghĩa và trật tự của các môn học thánh. Sau đây là vài chỉ dẫn vắn tắt giúp ta phác họa những nét tổng quát.

Môn Lịch sử cứu độ kể lại cuộc tạo dựng vũ trụ. Nó giúp ta chiêm ngưỡng vũ trụ thụ

tạo, qua đó Thiên Chúa bày tỏ sự hoàn thiện của Người và làm cho lý trí nhân loại có thể nhận ra Người. Giáo hội mong muốn rằng vào cuối chương trình triết học, các linh mục tương lai đắc thủ được một kiến thức chắc chắn về thế giới, về con người và về Thiên Chúa. Trong khi nghiên cứu kỹ lưỡng vũ trụ do Thiên Chúa tạo thành, họ sẽ hiểu rõ hơn rằng các mãnh lực thiên nhiên được khám phá qua dòng lịch sử và ngày càng xuất hiện cách diệu kỳ ấy luôn được nâng đỡ bởi hành động sáng tạo của Thiên Chúa: Con người chưa tận dụng hết nguồn tài nguyên bí ẩn.

Tiếp đến, môn Lịch sử cứu độ đề cập đến ơn gọi của Abraham, đến việc tuyển chọn dân Israel, đến giao ước cũ là giai đoạn chuẩn bị và là hình ảnh của giao ước đích thực trong Máu Đức Kitô, đến dân đích thực của Thiên Chúa. Như thế, môn này tạo thành cái khung cho các môn Thánh Kinh và thần học.

Hoạt động mục vụ của Giáo hội cũng là một phần trong môn Lịch sử cứu độ, bởi

vì nó nhằm mục đích hướng dẫn dân Chúa đang lữ hành trên trần gian này tiến về đích điểm của niềm hy vọng diễm phúc.

Mối liên hệ giữa môn Lịch sử cứu độ và thần học tu đức được Đức Giáo hoàng Phaolô VI gợi ý cách vắn gọn như sau: “Cuộc đối thoại được thực hiện cách trọn vẹn và đầy tin tưởng; các trẻ em được mời gọi bước vào đó, còn nhà thần bí thì tan biến mình trong đó”. Nói thế có nghĩa là môn Lịch sử cứu độ hay lịch sử Thánh là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục các em, để giúp các em nhận biết và yêu mến Đức Kitô, Đấng Cứu Thế. Về phần các nhà thần bí, là những người nhờ ân sủng mà có được một cuộc sống Kitô hữu sâu xa hơn, thì không bao giờ họ có thể cạn nguồn phong phú khôn lường của Đức Kitô qua suốt dòng lịch sử này.

II. Mạc Khải trong lịch sử

Trước khi rảo qua các giai đoạn trong lịch sử cứu độ, chúng ta hãy nhìn một cách khái quát xem bằng cách nào

Thiên Chúa tự bày tỏ chính mình và truyền đạt cho chúng ta biết chương trình cứu độ của Người.

1. Mạc Khải tự nhiên

Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, đã tự bày tỏ chính mình qua muôn vẻ đẹp huy hoàng của công trình tạo dựng, như một phản ánh thượng trí vô cùng của Thiên Chúa, cũng như sự toàn năng và quan phòng của Người. Như một tác phẩm nghệ thuật bày tỏ tài năng của nghệ sĩ thế nào, thì vũ trụ thụ tạo cũng mạc Khải Đấng đã sáng tạo và an bài nó cách kỳ diệu như thế.

Thiên Chúa, Đấng sáng tạo con người, còn bày tỏ chính mình qua luật mà con người nhận thấy nơi thâm sâu của lương tâm, một thứ luật mà con người không thể tự tạo ra cho chính mình. Trái lại, con người tự cảm thấy mình phải vâng phục nó.

Ai nhìn thấy một tia sáng, sẽ dùng tâm trí để đạt đến chính nguồn ánh sáng, hoặc nếu họ nhìn thấy một dòng nước, họ sẽ nghĩ đến nguồn mạch. Thế nhưng, họ chưa biết được bản chất của nguồn sáng

cũng như sự phong phú của nguồn nước. Cũng thế, tâm trí con người có thể nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng họ chưa thể đạt đến bản tính của Thiên Chúa.

Công đồng Vaticanô II đã lặp lại giáo huấn của Công đồng Vaticanô I như sau: “Thánh Công đồng nhìn nhận rằng Thiên Chúa, nguyên thủy và cứu cánh của vạn vật, có thể được nhận biết cách chắc chắn bằng ánh sáng tự nhiên của lý trí con người, căn cứ vào các vật thụ tạo”.

Như thế, Giáo hội dạy rằng lý trí nhân loại tự sức riêng có thể đạt đến sự nhận thức này. Cũng cần phải để ý đến ân sủng được ban cho tất cả mọi người không trừ ai. Chính ân sủng giúp các tâm hồn thiện chí tôn kính Đấng tạo hóa chân thật của mọi loài và nhận ra tiếng nói của Người nơi thẳm sâu lương tâm họ, mặc dù sứ điệp của Đức Kitô chưa được loan báo cho họ.

Thế nhưng, vì sự yếu đuối của con người, nên mạc khải tự nhiên có thể vẫn còn tối tăm đối với người tội lỗi. Chúng ta vẫn thấy con người thường

dừng lại nơi tạo vật và xem chúng như cái tuyệt đối để rồi từ chối nhận biết Đấng tạo hóa.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người với sức riêng của họ. Người muốn dùng mạc khải siêu nhiên để cho họ biết Người cách rõ ràng và đúng đắn hơn.

2. Mạc khải siêu nhiên

Thiên Chúa không những chỉ tỏ mình ra qua tấm gương các tạo vật, mà còn đích thân mạc khải cho con người biết mầu nhiệm ý định của Người, bởi vì Người muốn tất cả mọi người đều được cứu độ. Người mạc khải chính mình và chương trình cứu độ của Người cách tiệm tiến qua các biến cố và lời nói suốt dòng Cựu ước và Tân ước.

a. Các biến cố

Thiên Chúa bày tỏ ý định cứu độ của Người qua các biến cố xảy ra trong lịch sử nhân loại, và những sự can thiệp ấy tạo thành lịch sử thánh. Những công trình của Thiên Chúa liên quan đến việc tuyển chọn và giáo dục dân Israel trong Cựu

ước và dân mới là Giáo hội trong Tân ước.

Thiên Chúa quan phòng đã xếp đặt và điều khiển các biến cố của lịch sử nhân loại như các chiến thắng và thất bại, lưu đày và bách hại, để chúng góp phần thực hiện ơn cứu độ cho dân Người. Người cũng cho xảy ra những biến cố đặc thù như cuộc vượt qua biển đỏ trở về đất hứa của dân Israel, hay sự phát triển kỳ diệu của Giáo hội sau lễ Ngũ Tuần.

b. Các lời nói

Nhưng đặc biệt qua Lời Người, Thiên Chúa đã tự mạc khải chính mình. Lời ấy xuất hiện cách vô cùng hữu hiệu trong các công trình của Người: phán một lời liền có mọi sự, thực hiện điều Người hứa hoặc tiên báo.

Thiên Chúa lần lượt nói với các tổ phụ, rồi các ngôn sứ, cho họ biết ý muốn của Người và nhờ họ truyền đạt cho dân. Cuối cùng, Thiên Chúa đã tự mạc khải bằng chính Lời Nhập Thể là Đức Kitô: Đó là mạc khải trọn vẹn.

c. Lịch sử cứu độ

Những biến cố và lời nói mang tính mạc khải ấy được thực hiện trong một khung cảnh lịch sử. Thiên Chúa tự mạc khải giữa lòng lịch sử. Muốn biết sự tốt lành, sự công bình, lòng thương xót của Thiên Chúa trong Cựu ước, chúng ta phải tra hỏi lịch sử Israel. Muốn biết tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, chúng ta phải nhìn vào cuộc đời Đức Kitô. Chúng ta không thể nói gì về Thiên Chúa mà không khởi đi từ lịch sử.

Thế nhưng, lịch sử cứu độ không kết thúc với mạc khải Cựu ước và Tân ước, trái lại vẫn tiếp tục.

3. Đón nhận mạc khải bằng đức tin

Mạc khải là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Chính Thiên Chúa đi bước trước trong cuộc đối thoại này qua các biến cố và lời nói mà lịch sử cứu độ thuật lại. Để đi vào cuộc đối thoại đó, con người phải đáp lại bằng đức tin.

TRONG ẤM NGOÀI ÊM

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Chính Người phối hợp hai con,
xin Người ban tràn đầy ơn phúc của Người xuống cho hai con”*

(Tb 7,17)

Có một bức tranh hí họa, vẽ hai ông bà béo tốt ngồi trong xe hơi, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Bà vợ phàn nàn với chồng: *“Đi chiếc xe đời cũ khổ ghê, mắt mắt với bạn bè, ông có biết không?”* Bên cạnh chiếc xe hơi là hình ảnh hai vợ chồng với chiếc xe ba gác chở đầy cát, chồng kéo vợ đẩy. Người vợ tươi cười nói: *“Xe mới vô dầu mỡ, đẩy nhẹ hều, sướng ghê anh ơi!”* Theo quý anh chị, gia đình nào hạnh phúc?

Anh chị thân mến!

Ông Raguel đã chúc phúc cho con gái là Sara và con rể là Tobia như sau: *“Chính Người phối hợp hai con, xin Người ban tràn đầy ơn phúc của Người xuống cho hai con”* (Tb 7,17). Thiên Chúa cũng đã phối hợp anh chị nên vợ nên chồng, và chúc phúc để anh chị tràn đầy hạnh phúc. Muốn cho lời chúc

phúc đó được thực hiện, anh chị cần đóng góp phần của mình. Đó chính là sống sao cho *“Trong ấm ngoài êm”*.

1. Trong ấm

Hạnh phúc khó tìm lắm! Nhưng hiểu được hạnh phúc là gì thì dễ kiếm hơn. Người Việt mình có câu diễn tả hạnh phúc gia đình là *“Trong ấm ngoài êm”*. Ấm êm là hạnh phúc. Nhất là những lúc ốm đau, hoạn nạn mà vợ làm ấm lòng chồng, chồng làm ấm lòng vợ thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Văn chương truyền khẩu cũng ca ngợi những ai biết dùng lời nói làm ấm lòng người nghe:

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

Khi người chồng làm ăn thất bại, sinh ra nản chí, chị vợ đến bên cạnh, dịu dàng nói nhỏ bên

tai chồng: “Anh mất tất cả rồi. Nhưng còn có em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu anh nhé?” Không biết có làm lại được không, nhưng chắc chắn, câu nói ấy đã làm ấm lòng người chồng. Một lời nói ấm lòng cũng có thể gây dựng lại một cơ đồ.

2. Ngoài êm

Ngoài êm là sống hòa thuận với nhau. Hòa thuận là trên nhịn, dưới nhường. Vợ chồng hòa thuận thì cố tránh những xích mích càng nhiều càng tốt. Nếu có mâu thuẫn xảy ra thì mau chóng giải quyết trong ôn hòa, yêu thương. Vợ chồng nào giữ được gia đình thuận hòa thì nhà cửa sẽ yên vui đầm ấm.

“Vợ chồng là nghĩa tào khang,

Chồng hòa vợ thuận, nhà thường yên vui”.

Gia đình hòa thuận, không chỉ vợ chồng con cái được vui vầy hạnh phúc mà còn được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc bằng những ân huệ chứa chan của Người. Vua Đavít đã viết về niềm hạnh phúc trong sách Thánh Vịnh như sau:

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau,

Như dầu quý đổ trên đầu

Xuống râu xuống cổ áo châu Aharon,

Như sương từ đỉnh Khéc môn,

Tỏa trên đồi núi Xion lan tràn,

Nơi đây ân huệ Chúa ban,

Chính là sự sống chứa chan muôn đời”. (Tv 133)

Anh chị thân mến!

Ngày lễ thành hôn, ai cũng cầu chúc cho anh chị được “*Trăm năm hạnh phúc*”, Giáo hội cũng cầu nguyện cho anh chị: “*Mối duyên này Chúa đã se định, thì xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc*”. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ bền vững khi anh chị biết nuôi dưỡng và bảo vệ nó. Nếu trong gia đình, ai cũng chỉ vun vén cho mình, thì chẳng ai có hạnh phúc. Nhưng nếu biết chăm lo cho nhau, thì cả nhà đều hạnh phúc.

Anh chị hãy học tập nơi Chúa Giêsu: “*Con người đến không phải để phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người*” (Mt 20,28). Chỉ khi nào anh chị biết phục vụ người bạn đời, biết hiến dâng cho người mình yêu, thì gia đình mới

hạnh phúc. Bởi lẽ, yêu là dâng hiến, không dâng hiến là không yêu.

Cầu chúc anh chị luôn biết sống cho “*Trong ấm ngoài êm*”, đó là dấu chứng của một tình

yêu nồng ấm mà anh chị dành cho nhau, cũng là để mang lại “*Hạnh phúc trăm năm*” cho anh chị; qua đó, hạnh phúc cũng sẽ đến với con cái và những người thân yêu.

ĐAU KHỔ VÀ HẠNH PHÚC

Nhật Quang
Xđ. Tân Hưng

*Ta vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Đường nhấp nhô đầy sóng gió chông gai
Hãy rũ bỏ khổ đau thánng năm dài
Hướng tương lai, mỉm nụ cười rạng rỡ*

*Ta sẽ thấy khi bình minh hé mở
Lòng thánh thoir và khoan khoái lâng lâng
Tâm hồn không lo lắng, phân vân
Là hạnh phúc bắt đầu một ngày mới*

*Dù đường đời khổ đau giăng ngập lối
Luôn sống lạc quan, vững bước vượt qua
Sống bao dung tình thương mến chan hoà
Với mọi người là yêu thương hạnh phúc*

*Dòng sông uốn khúc, con người có lúc
Qua khổ đau mới hạnh phúc an vui
Sống an nhiên, đời tươi thắm tiếng cười
Luôn phó thác Chúa là nguồn hạnh phúc.*



Sống và chết

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt



Sau cơn mưa trời lại sáng hẳn, cỏ cây như được tạo hóa thổi vào một luồng sinh khí mới trông thật tươi tỉnh. Những giọt nước cứ tí tách rơi từ các cành cây xuống, lấp lánh dưới ánh nắng vàng trong khung cảnh nhuộm một màu xanh của núi đồi.

Ông Thắng chấp tay sau lưng chậm rãi đi đi lại lại trong sân nhà với dáng vẻ nghĩ ngợi về một chuyện gì đó. Xung quanh ông có rất nhiều chậu kiểng toàn là những loại cây quý hiếm, đắt tiền, được các thợ lành nghề tạo dáng trông rất lạ mắt. Một vài chậu đang kết nụ đơm bông, còn một số chậu khác gồm nhiều loại

hoa mang đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng đang đua nhau khoe sắc thắm, tạo cho khung cảnh trong sân nhà ông thật xinh tươi và thơ mộng.

Trước một cơ ngơi rộng lớn, ngoài khu nhà chính còn có nhiều ngôi nhà đồ sộ khác trong cái khuôn viên gần cả hecta. Bên cạnh đó nào là hồ bơi, nào là xe hai bánh, bốn bánh... nhưng gia đình ông chỉ có bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con, nên nhiều căn nhà bỏ không chẳng ai ở, xe chẳng ai chạy. Để giữ cho nhà cửa và cảnh quan luôn sạch đẹp, ông phải thuê đôi vợ chồng trẻ làm việc quanh năm như chăm sóc tưới tắm cây cảnh, lau

chùi phòng ốc... Tuy thế, có bao giờ ông dành chút thời gian để tâm hồn mình lắng đọng trước khung cảnh thơ mộng và hoành tráng này, mà lại dồn hết tâm huyết mình cho việc mua bán bất động sản trong sự tính toán, tranh chấp, giành giật. Có lẽ ông xây dựng cơ ngơi này cốt để nở mày nở mặt và khoe giàu khoe sang với người ta, còn quang cảnh hoành tráng, mỹ miều đó chỉ để thiên hạ ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi chứ không dành riêng cho ông chiêm ngưỡng.

Đang suy tính căng thẳng bỗng ông nghe người làm công vừa lau nhà vừa ngâm nga:

Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở
Vô tình cấy liễu, liễu xanh
um.

Ông thầm nghĩ: “Đúng là đồ bất tài, chuyện làm ăn lúc nào cũng suy nghĩ trước sau, phải cân nhắc kĩ càng thì làm sao mà “trồng hoa, hoa chẳng nở”. Đúng là “làm mà không tính ở lính cả đời”. Còn lười biếng không chịu nỗ lực phấn đấu, cứ làm bừa “được chẳng hay chớ” chỉ cầu may thì không bao giờ thành công và chẳng có chuyện “vô tình cấy liễu, liễu xanh um”. Tuy thế ông thật sự ngạc nhiên vì

ông trả lương cho họ rất “bèo” do công việc quá nhẹ nhàn. Chắc hẳn cuộc sống của họ phải thiếu trước hụt sau, nhưng lúc nào ông cũng thấy họ tươi vui, đôi lúc còn ca hát ngâm thơ. Còn một điều ngạc nhiên nữa là mới hôm qua, ông thấy cô vợ vui vẻ móc túi ra cho một người ăn xin không chút do dự, đó là điều ông chưa bao giờ làm. Chắc hẳn đó chỉ là những đồng tiền lẻ, nhưng với mức lương “chết đói” phải dè sẻn từng hào mới đủ chi tiêu, thì những đồng tiền lẻ ấy đối với họ không phải là nhỏ. Bất chợt, ông nhớ đến công việc ngày mai nên chẳng quan tâm gì đến những chuyện tầm phào.

Mấy hôm trước ông tìm được một vùng đất rất giá trị có thể thu lợi hơn trăm tỉ đồng. Vốn là người am hiểu về phong thủy, ông thấy phía bên trái của vùng đất này là rừng, còn phía bên phải đồi này lại nối tiếp đồi kia nhưng thấp hơn rừng. Rừng là biểu tượng của Thanh Long và đồi là biểu tượng của Bạch Hổ. Vậy tả Thanh Long cao hơn hữu Bạch Hổ là điều tuyệt vời. Còn phía cuối rừng lại có đập thủy điện, điều đó cũng nói lên rằng “rừng xanh đã có nước” đồng nghĩa với vùng đất này đã có Minh Đường Thủy Tụ. Không

những thế, ở sau vùng đất là những triền đồi thoải thoải. Như vậy Huyền Vũ cũng được hình thành.

Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, Minh Đường Thủy Tụ và Huyền Vũ đều hội tụ ở đây và rất thuận hợp. Đó là bốn yếu tố cốt lõi của phong thủy khi chọn một vùng đất. Chính vì vùng đất tuyệt vời này mà nhiều người tìm đến tranh nhau mua.

Mấy hôm nay ông vắt óc suy nghĩ vì có nhiều người muốn mua sẽ dẫn đến tình trạng đấu giá. Một khi đã đấu giá thì giá cả vùng đất sẽ tăng vọt và lợi nhuận của ông chẳng còn bao nhiêu, cũng có khả năng ông sẽ không mua được. Sau nhiều ngày suy nghĩ ông quyết định nhanh tay “mua đứt” nên tìm đến chủ nhân của vùng đất để trao đổi việc mua bán.

- Theo ông, ông định bán vùng đất này bao nhiêu?

- Nói thật với ông là có người đã trả hai ngàn tỉ nhưng tôi chưa bán. Tôi tin chắc ông ta sẽ quay lại trong nay mai. Nếu được hai ngàn năm trăm tỉ tôi mới bán.

Sau khi thảo luận với nhau, chủ nhân vùng đất đã đồng ý bán cho ông với giá hai ngàn hai

trăm tỉ và làm giấy tờ rồi nhận tiền đặt cọc. Sở dĩ ông mua đất nhanh chóng như vậy vì ông biết nhiều người tuy quyết tâm mua nhưng họ đang nhích từng giá. Trước sự cạnh tranh gay gắt nếu không mạnh dạn “mua đứt” thì những người ưa thích vùng đất này sẽ nhích dần giá và chủ nhân lấy đó làm chuẩn và cũng có khả năng chủ đất thấy nhiều người muốn mua sẽ tăng giá lên, do đó giá cả cứ thế mà tăng lên mãi.

Chỉ một thời gian ngắn, sau khi mua được vùng đất có giá trị này, ông đã phát hiện mình bị ung thư máu, rồi càng ngày cơ thể ông càng suy nhược. Nằm trên giường bệnh ông thật sự sợ chết và không bao giờ dám nghĩ đến nó. Những người giàu có như ông sở hữu đến hàng trăm ngàn tỉ đồng nếu chết chỉ có hai bàn tay trắng, đó là một sự phá sản khủng khiếp nhất, vì thế càng giàu ông lại càng sợ chết. Cho dù ông có muốn đánh đổi tất cả sản nghiệp của mình để được sống, nhưng cái chết chẳng bao giờ nhận hối lộ hay những lời van xin mà vẫn lạnh lùng đứng đưng với tất cả mọi người, không phân biệt nghèo hèn hay giàu sang, dân đen hay nguyên thủ quốc gia.

Lúc bệnh hoạn ông mới có thời gian ôn lại cuộc đời mình. Từ khi rời bỏ ghế nhà trường để chấp chững bước vào đời ông đã nỗ lực “quyết chí làm giàu”. Càng giàu ông càng ham mê tiền bạc và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ với quan niệm “đồng tiền liền khúc ruột” nên ngay từ buổi đầu ông luôn nhật hạnh từng đồng vì cho rằng có một đồng mới có mười đồng, có mười đồng mới có một trăm đồng, rồi đóng kín bản thân mình chẳng bao giờ quan tâm đến những người nghèo khổ khốn cùng, thậm chí ông còn bóc lột sức lao động của họ. Ngày lại ngày ông luôn suy tính việc mua bán cạnh tranh, đôi lúc còn dùng cả những thủ đoạn để có nhiều lợi nhuận. Suốt cuộc đời hầu như ông không dành một chút thời gian nào để lắng nghe những cảm xúc của riêng mình trước cảnh bình minh sương trắng phủ kín núi đồi, hay đàn ong bướm dập dìu lượn quanh những cành hoa đang khoe sắc thắm... mà cứ lao mình vào chuyện kiếm tiền để sức lực hao mòn theo năm tháng.

Ông lại nhớ đến đôi vợ chồng trẻ mà ông đã trả công cho họ với đồng lương “chết đói” thế mà họ vẫn tươi vui, đôi lúc

còn ca hát ngâm thơ, thậm chí còn biết chia sẻ cho những kẻ cơ bần. Ông cũng chứng kiến người ăn xin thoáng vẻ hạnh phúc không chỉ ở những đồng tiền lẻ mà được xoa dịu nỗi đau bởi thái độ niềm nở của người cho đi. Từ đó, câu nói của Marceau càng làm ông suy nghĩ: “*Hạnh phúc thật sự chính là sự ban phát hạnh phúc*”. Vì thế, đôi vợ chồng trẻ kia là những người hạnh phúc trong việc cho đi với một tấm lòng nhân ái đã đem đến một niềm vui nho nhỏ cho kẻ khốn cùng. Không những thế, họ luôn vui vẻ yêu đời vì nếm trải được mật ngọt của tình yêu đôi lứa và cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên qua những phút lắng đọng tâm hồn. Tuy nghèo nhưng họ thật sự là những người hạnh phúc vì luôn bằng lòng với những gì mình có và tìm được niềm vui trong nghịch cảnh.

Còn ông tuy là một nhà đại phú nhưng bị cuốn sâu vào sự ham mê tiền của và lòng tham của con người thì vô đáy nên càng giàu ông lại càng muốn giàu hơn và chẳng bao giờ thỏa mãn. Vì thế cả đời ông chỉ biết tính toán rồi cạnh tranh chẳng có ngày nào được thư giãn để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên

nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.

Nằm trên giường bệnh ông cảm thấy mình là người bất hạnh. Những ngôi nhà to lớn trong khu biệt thự không ai ở phải chăng là những vật vô dụng? Tiền bạc ông không xài đến và chẳng làm việc bác ái phải chăng đó là những tờ giấy lộn? Một khi đã nhắm mắt xuôi tay thì ngôi nhà ông đang ở đâu còn là nhà của ông mà chỉ là ngôi nhà tạm khi ông còn ở trên cõi đời này. Tiền bạc ông làm ra ông cũng không mang theo được. Ông ước ao được sống như hai vợ chồng người làm công, chẳng phải lo lắng gì về chuyện mất cắp tài sản, cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt để kiếm tiền, nhưng đến cuối đời ông mới suy gẫm về cuộc sống và cái chết thì mọi sự đã muộn màng.

Dù biết rằng sống trên đời ai cũng phải nỗ lực làm việc để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng đừng để đồng tiền làm chủ cuộc đời mình mà chỉ xem đó là phương tiện và biết dung hòa một cách hợp lý giữa đời sống vật chất và tâm linh thì việc sử dụng đồng tiền của ta

mới hữu ích. Nếu ta biết cho đi để xoa dịu những đau khổ của kẻ cơ bần và đem đến cho họ một niềm vui nho nhỏ thì chính ta cũng thấy hạnh phúc vì: *“Hạnh phúc thật sự chính là sự ban phát hạnh phúc”*. Không những thế, của cải ta làm việc bác ái không mất đi đâu cả mà ta đang “gửi tiết kiệm” trên thiên đàng.

Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê, Thánh nhân nói: *“Chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại, đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé”*(1Tm 6,7-10). Qua đó, ta hãy suy gẫm về cuộc sống hiện tại và cũng để chuẩn bị thật tốt cho những ngày cuối cùng của một kiếp người.

THEO CHÂN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB
Chuyển ngữ

CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

- Trong buổi tiếp kiến chung tại sân Damaso vào sáng thứ Tư 16/9/2020, Đức Thánh cha tiếp tục suy tư về đại dịch dưới ánh sáng học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngài nhắc lại vai trò quan trọng của rất nhiều người quảng đại chăm sóc tha nhân, đặc biệt là chăm sóc các bệnh nhân, người cao niên và người dễ tổn thương nhất. Đặc biệt ngài nhắc lại trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc thế giới tự nhiên, hãy chiêm ngắm vẻ đẹp mà chúng ta thường bỏ qua khi chỉ nhắm khai thác tài nguyên của trái đất. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu tìm lại vị trí của chúng ta trong công trình sáng tạo của Chúa bằng việc chăm sóc cho nhau và học nghệ thuật chiêm ngắm công trình sáng tạo.

- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/9, Đức Thánh cha tiếp tục suy tư về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dưới ánh sáng học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngài đặc biệt suy tư về *nguyên tắc phụ đới*, nguyên tắc mà nhờ đó mọi giai cấp xã hội, từ nhà nước đến mọi cấp trung và thấp hơn, kể cả gia đình và Giáo hội, đều có vai trò của mình trong việc phục hồi cấu trúc xã hội. Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm về phần việc của mình,” và ngài nhấn mạnh thực tế rằng chúng ta phải hướng tới tương lai và hoạt động vì một trật tự xã hội, trong đó phẩm giá và các khả năng của tất cả các thành viên được tôn trọng.

- Sau hai tháng dành các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung để chia sẻ những suy tư về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 7/10 tại đại thánh đường Phao-lô VI, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề cầu nguyện. Cụ thể, ngài suy tư về cuộc đời của vị đại ngôn sứ Elia. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu theo gương ngôn sứ Elia, kiên trì trong cầu nguyện, kiên nhẫn phân định ý Chúa mỗi ngày trong cuộc

sống để chính chúng ta sẽ tìm được sự hiện diện an ủi và chăm sóc quan phòng của Chúa, sẽ có can đảm lên án những bất công như ngôn sứ Elia.

ĐTC KÝ THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ ANH EM” TẠI MỘ THÁNH PHANXICÔ Ở ASSISI

Như tin đã đưa, chiều thứ Bảy 3/10/2020, trong lần thứ tư đến Assisi kể từ khi làm Giáo hoàng, Đức Thánh cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ tại mộ Thánh Phanxicô và sau đó ký Thông điệp Tất cả Anh em. Thông điệp *Tất cả Anh em* nói về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội, những giá trị vô cùng thiết yếu để khôi phục lại hy vọng và động lực cho một nhân loại bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19. Tên của thông điệp lấy từ những lời được Thánh Phanxicô viết.

Chúng ta có thể đọc bản tóm tắt nội dung thông điệp bằng tiếng Việt trên kênh:

<https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-10/tom-tat-thong-diep-fratelli-tutti.html>

TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

TỔNG GIÁO PHẬN BẮC KINH CÓ 8 TÂN LINH MỤC

Ngày 21/9, lễ Thánh Mát-thêu tông đồ - thánh sử, Đức cha Giuse Lý Sơn, Tổng giám mục giáo phận Bắc Kinh, đã truyền chức linh mục cho 8 phó tế của tổng giáo phận. Ngày này cũng kỷ niệm 13 năm Đức cha Lý Sơn được tấn phong giám mục.

Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa phía Bắc, nhà thờ Chúa Cứu Thế, mới được trùng tu.

Do các quy định phòng chống đại dịch, chỉ khoảng 400 người, gồm những người liên hệ trực tiếp và gia đình các tân chức, khoảng 100 linh mục, chủng sinh và nữ tu dòng Thánh Giuse của giáo phận được vào nhà thờ.

Ngoài các linh mục của giáo phận Bắc Kinh, còn có các linh mục đến từ các giáo phận Thiên Tân, Hà Bắc, Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tây và Hắc Long Giang.

Trong 13 năm làm giám mục Bắc Kinh, Đức cha Lý Sơn đã truyền chức cho 41 linh mục. (Asia News 22/09/2020)

“HÃY ĐẾN VÀ XEM”: CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI LẦN THỨ 55

Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 55, sẽ được cử hành vào tháng 5/2021, được công bố ngày 29/9. Chủ đề là: “Hãy đến và xem” (Ga 1,46). Truyền thông bằng cách gặp gỡ con người như họ làm và ở nơi họ sống. “Hãy đến và xem”, những lời của Thánh tông đồ Philípphê là những lời trung tâm của Tin Mừng, vì lời loan báo về Chúa Ki-tô, trước khi là những lời nói, nó được hình thành từ những cái nhìn, chứng tá, kinh nghiệm, gặp gỡ, sự gần gũi.

ĐỨC NHẬN ĐƠN TỪ CHỨC CỦA ĐHY BECCIU, TỔNG TRƯỞNG BỘ PHONG THÁNH

Chiều tối thứ Năm 24/9, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin: “Hôm nay, thứ Năm, ngày 24/9, Đức Thánh cha đã chấp nhận đơn từ chức Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh và các quyền liên hệ đến chức Hồng y, được Đức Hồng y Giovanni Angelo Becciu đệ trình.” Như vậy, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã từ chức, và đồng thời cũng từ bỏ các quyền được dành cho các thành viên Hồng y đoàn.

NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ POMPEO TẠI VATICAN

Sáng thứ Năm 1/10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã đến Vatican để gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và gặp người đồng cấp, Đức TGM Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh.

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh Matteo Bruni cho biết: “Trong cuộc hội đàm sáng nay giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Michael Richard Pompeo, và Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cùng với Đức TGM Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, các bên đã trình bày quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong bầu không khí tôn trọng, thanh thản và thân ái. Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng thảo luận về một số khu vực xung đột và khủng hoảng, đặc biệt là vùng Caucasus, Trung Đông và Đông Địa Trung Hải. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 45 phút”.

DHY PAROLIN KHẲNG ĐỊNH HIỆP ĐỊNH TẠM THỜI VỚI TRUNG QUỐC ĐÃ ĐƯỢC CÁC VỊ GIÁO HOÀNG TRƯỚC ĐÂY QUAN TÂM

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định rằng cần tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để có thể đạt được những kết quả nhất quán hơn. Trong hai năm qua, Đức Hồng y đã nhận thấy “những dấu hiệu của sự hợp tác giữa các tín hữu Công giáo Trung Quốc, dù lâu nay vốn vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề.” Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng từ thời Đức Pio XII, Tòa Thánh đã “cảm thấy cần phải đối thoại, ngay cả khi hoàn cảnh thời đó có nhiều khó khăn.” Vào những năm 1980, hành trình này được mở lại. Theo Đức Hồng y, tất cả các Giáo hoàng, từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô đều tìm kiếm điều mà Đức Biển Đức XVI đã chỉ ra, đó là khắc phục “tình trạng hiểu lầm và thiếu hiểu biết lẫn nhau trầm trọng”. Đây là điều “không có lợi cho chính quyền Trung Quốc cũng như cho Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc.” Đức Hồng y cho biết chính Đức Biển Đức XVI đã phê chuẩn “dự thảo hiệp định về bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc và chỉ đến năm 2018 hiệp định này mới có thể được ký kết”. Bên cạnh đó, với những gì đang diễn ra tại Trung Quốc hiện nay, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài “nhận thức được sự tồn tại của nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề chung với nhau và chúng ta biết rằng con đường dẫn đến bình thường hóa hoàn toàn sẽ còn dài, như Đức Biển Đức XVI đã dự đoán vào năm 2007. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm các giám mục có tầm quan trọng đặc biệt. Thực tế đó là vấn đề khiến Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đau đầu nhất trong sáu mươi năm qua”.

THI HÀI ĐẰNG ĐÁNG KÍNH CARLO ACUTIS ĐƯỢC TRƯNG BÀY CHO TÍN HỮU KÍNH VIẾNG

Từ ngày 1-17/10, thi hài của Đấng Đáng kính Carlo Acutis sẽ được đặt trong hòm kính ở phần mộ của ngài tại nhà thờ Đức Bà cả ở Assisi, để các tín hữu có thể kính viếng. Lễ phong chân phước cho nhà lập trình máy tính tài năng tuổi “teen” sẽ được cử hành ngày 10/10.

Phát ngôn viên cho sự kiện lễ phong chân phước cho thiếu niên Acutis cho biết thi hài của Đấng Đáng kính còn nguyên các cơ phận nhưng không phải là “không bị hư hại.” Vì thế cần phải nhấn mạnh

rằng thời gian gần đây có nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng thi thể ngài còn nguyên vẹn sau 14 năm an táng là “sai sự thật” (chúng ta gọi là Fake News): Rõ ràng **CHUYỆN XÁC KHÔNG PHÂN HỦY SAU 14 NĂM LÀ TIN FAKE**. Chúng ta không sống đức tin như những người cuồng phép lạ. Đức Giám mục của Assisi xác nhận: tháng 3 năm 2019, lúc đào mộ để đưa xác vào nhà thờ, xác Carlo đã bị hủy như mọi xác chết bình thường, mặc dù nhiều cơ phận vẫn còn gắn liền nhau vì thời gian chôn cất mới 13 năm. Để mọi người đến viếng xác, người ta đã dùng các kỹ thuật để tái tạo và giữ xác như mọi trường hợp khác. Khuôn mặt được làm lại bằng silicon. Cái xác chúng ta thấy lúc mở mộ ở nhà thờ là xác đã được xử lý kỹ thuật cách đây một năm rưỡi. Chuyện xác bị hủy hay không bị hủy chẳng liên quan gì đến tiến trình phong Chân phước và dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến sự thánh thiện của ngài lúc còn sống.

ĐTC KHUYẾN KHÍCH TÍN HỮU MANG THEO CHUỖI MÂN CÔI TRONG TÚI VÀ LẦN HẠT

Vào buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong tháng 10, tháng theo truyền thống dành cho việc lần hạt Mân Côi, trong lời chào các nhóm tín hữu Đức Thánh cha nói: “Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tôi mời gọi tất cả anh chị em khám phá lại, đặc biệt là trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt Mân Côi, đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ.”

Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường khuyến khích đọc kinh Mân Côi, nhất là trước những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới. Ngay cả hôm nay, trong thời đại dịch này, chúng ta cần phải cầm tràng hạt trong tay và cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta và tất cả mọi người.”

Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh cha cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Chúa có thể làm cho “cuộc sống của chúng ta, giữa thời đại đại dịch này, trở thành một sự phục vụ yêu thương cho tất cả anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người cảm thấy bị bỏ rơi và không được bảo vệ”.

Đặc biệt, trong lời chào tín hữu nói tiếng Ả rập, Đức Thánh cha mời gọi: “Tôi mời anh chị em đọc kinh Mân Côi, và mang nó trong tay

hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria; nó là việc chiêm niệm về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế với Mẹ của Ngài và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và các cám dỗ.”

LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS VÀO NGÀY 10 THÁNG 10 TẠI ASSISI

Vào lúc 16g00 ngày 10 tháng 10 năm 2020, Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô, ở Assisi, nơi có di hài của Carlo, Đức Hồng y Agostino Vallini, thành viên Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh và Đại diện Giáo hoàng Tổng quản Thánh Đường Thánh Phanxicô và Thánh Mary Thiên Thần tại Assisi, đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự lễ tôn phong lên bậc Chân phước một vị Đáng kính thiếu niên, qua đời vì bệnh ung thư máu, lúc mới được 15 tuổi.

Đó là vị tội tử Chúa Carlo Acutis, sinh tại Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 03 tháng 5 năm 1991, trưởng nam của ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano, doanh nhân rất giàu có người Italia, lúc ấy cư ngụ tại thủ đô Anh quốc vì lý do công ăn việc làm. Trở về Italia bốn tháng sau đó với cha mẹ, Carlo sống tại Milano và lớn lên trong bầu không khí yêu thương của gia đình.

Chẳng bao lâu, Carlo tỏ ra là một cậu bé có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng giỏi máy vi tính và các phần mềm tin học.

Carlo chăm chỉ tham dự Thánh lễ và rước lễ hằng ngày, siêng năng đọc kinh Mân côi hằng ngày và cầu Mình Thánh Chúa, với xác tín "khi ta ở dưới ánh nắng mặt trời thì nước da xạm nắng. Nhưng khi ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ta được nên thánh". Ước muốn nồng nhiệt được nên thánh trở thành một ý tưởng hướng dẫn cuộc sống của Carlo.

Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dửng dưng đối với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại Thánh Tâm Chúa Giêsu, cậu cảm thấy Trái Tim Chúa sinh động trong Thánh Thể.

Đầu tháng 10 năm 2006, Carlo Acutis bị một thứ bệnh ung thư máu (bạch cầu) rất nặng, bất trị. Carlo được đưa vào nhà thương, nhưng cậu không kinh hãi. Cậu nói: "Con dâng lên Chúa tất cả những đau khổ con phải chịu để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và Giáo hội, để không phải chịu luyện ngục nhưng được lên thẳng thiên đàng".

Carlo lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân, và rước Chúa Giêsu như của ăn đàng cho cuộc sống vĩnh cửu. Carlo mỉm cười với tất cả mọi người với cái nhìn rất đẹp, với lòng can đảm vô song. Lúc đó là 6 giờ 45 phút sáng, ngày 12 tháng 10 năm 2006, tại nhà thương San Gerado ở Monza. Carlo mới được 15 tuổi đời.

Ấn phong chân phước cho Carlo được khởi sự năm 2013 và 5 năm sau, ngày 05 tháng 7 năm 2018, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tông đồ Chúa Carlo Acutis đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Bộ Phong Thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tông đồ Chúa Carlo Acutis. Một em bé người Brazil bị bệnh dị tật bẩm sinh ở tuyến tụy đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2013, nhờ lời cầu bầu của Carlo.

NÉT ĐẸP TIN MỪNG

VỊ LINH MỤC ẤN ĐỘ ĐẠP XE ĐI THĂM GIÁO DÂN TRONG THỜI GIAN CÁCH LY VÌ ĐẠI DỊCH

Một linh mục Công giáo ở miền đông Ấn Độ đã chiếm được tình cảm của người dân không phải bởi các thành công to lớn nhưng bằng sự đơn giản của cha. "Ông cha xe đạp" là tên người ta gọi cha Vinod Kanatt, dòng Cát Minh Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, cha xứ giáo xứ Thánh Anna ở Rajokt, bang Gujarat, Ấn Độ.

Cha Vinod sinh năm 1966 và chịu chức linh mục năm 1998. Từ năm 2008 cha phụ trách giáo xứ Thánh Anna, trừ hai năm cha chuyển sang phụ trách một giáo xứ khác. Tại bang Gujarat, nơi mà đa số dân không phải là Ki-tô hữu, cha được tất cả mọi người biết đến, kể cả những người thuộc các tôn giáo khác. Trong thời gian đại dịch, cha Vinod đạp xe đi thăm các giáo dân của cha, những người già và các bệnh nhân, những người mà cha sẵn sàng làm mọi điều có thể làm và ngay cả hơn thế nữa. Cha tin rằng thời gian cách ly là lúc cần ở với đàn chiên của cha khi không có ai ở xung quanh họ.

Cha Vinod chia sẻ: “Nếu tôi khóa kín cửa ở trong phòng vì sợ virus thì việc tôi lãnh nhận chức linh mục như một linh mục truyền giáo thật là vô ích.”

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

LỄ GIỖ LẦN THỨ 18 CỦA ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN

Tại Roma vào lúc 9h30 sáng ngày 18.09.2020, nhóm Liên Tu Sĩ Việt Nam đang tu học tại Roma đã tổ chức Thánh lễ giỗ lần thứ 18 của Đức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng y Kevin Farrell, nhiếp chính Giáo hội Công giáo Rôma và Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh, đã chủ sự lễ giỗ Đức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận tại Vương cung thánh đường Santa Maria in Trastevere (Santa Maria della Scala), cùng đồng tế có Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện.

Trước đó và chính ngày, tức ngày 16.09 tại thánh đường Đức Mẹ Cầu Thang (Santa Maria della Scala), đã tổ chức Thánh lễ giỗ long trọng do Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ, có các linh mục đến từ Bộ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện của Tòa Thánh, Liên tu sĩ Roma, cũng như các bạn bè thân hữu cùng các đại diện của các tổ chức đang tiếp tục cầu nguyện với ngài tại các vùng phía Trung và Nam Ý, cũng như các nước khác tại châu Âu.

Xuất phát từ Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất gửi Timôthêo, Đức Hồng y nhấn mạnh việc cầu nguyện cần mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người. Tiếp đến, ngài nhấn mạnh đến gương sáng và chứng tá qua cuộc đời và những cuốn sách của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng y kể lại kinh nghiệm lần đầu gặp Tôi Tớ Chúa Hồng y Nguyễn Văn Thuận khi còn là chủ tịch Hội đồng Giám mục của Ghana.

Khi còn là chủ tịch Hội đồng Giám mục của Ghana, tôi đã mời Đức Hồng y tới nói chuyện và chia sẻ với Hội đồng Giám Mục Ghana. Và chủ đề mà Đức Hồng y chọn là cầu nguyện. Có thể nói, Đức Hồng y Thuận là một con người của cầu nguyện, đặc biệt qua đời sống và các cuốn sách của ngài.

BẠN TRẺ CÔNG GIÁO

BCT

*Đức tin Công giáo đẹp thay
Niềm vui hạnh phúc chung tay giúp đời
Tin Mừng loan báo nơi nơi
Chứng nhân thời đại ơn trời đoái ban.*

Bạn N là một người trẻ Công giáo đầy tâm huyết và rất nhiệt tình trong sinh hoạt của hội đoàn, tuy N phải bận đi làm việc ngoài xã hội để có nguồn thu nhập, vì N đang sống tự lập. Bạn cần kiệm trong chi tiêu cá nhân để có tiền làm bác ái cho những hoàn cảnh đặc biệt, hoặc chung tay đóng góp với hội đoàn trong những chuyến đi từ thiện gần xa.

Bữa nọ, tôi có dịp ghé vào phòng trọ của N, nơi một gia đình Công giáo tốt lành, tôi cảm thấy rất ấm lòng vì nhìn thấy những ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ trên bàn và nơi giường ngủ của bạn. Đặc biệt có một hộp giấy nho nhỏ thật dễ thương, đựng những tấm cạc có in từng câu lời Chúa



được trích ra trong Tin Mừng, tôi táy máy đến rút ra mấy tấm cạc để đọc, N thấy vậy liền tươi cười, vui vẻ nói:

- Cứ mỗi lần đi nhà thờ cầu Thánh Thể là em lại bốc thăm lấy một món quà tinh thần quý báu này, sau đó đem về nhà đọc kỹ câu lời Chúa ấy, và cố gắng thực hành...

Tôi thật ngưỡng mộ bạn bằng nụ cười rạng rỡ vui mừng:

-Tuyệt vời quá em ơi!! Hy vọng cuộc đời em sẽ thật hạnh phúc khi đi theo đường lối Chúa chỉ dạy.

Bạn dịu dàng nở nụ cười duyên dáng, xinh đẹp trong lứa tuổi thanh xuân tươi thắm, rồi N mở điện thoại gọi zalo cho một bạn nhỏ khuyết tật phải nằm liệt giường vì liệt cơ, để người mẹ quê Quảng Ngãi đẩy đi bán vé số dạo rất đáng thương. Cô bé ấy không thể nói được nhưng cứ mở miệng cười vui vẻ lắm, vì được nhìn thấy “Mẹ đỡ đầu là chính N” đang quan tâm hỏi thăm mình. Mấy tháng trước em đã giúp cô bé ấy được vào đạo Công giáo, được linh mục cho lãnh Bí tích Rửa tội khi vừa tròn mười bốn tuổi, chỉ tiếc là người mẹ của bé chưa chuẩn bị tinh thần cho chính bản thân nên chưa vào đạo, hy vọng một ngày nào đó bà mẹ sẽ quay về với Chúa.

N còn cho tôi xem những bức hình đi sinh hoạt với hội đoàn của giới trẻ Sài Gòn rất

sinh động, thật đáng yêu. Cứ ngày nào em được nghỉ phép nơi công sở mình làm việc, là em lại tìm đến nhà thờ dự lễ và cầu Thánh Thể. Có khi thì đi hội họp, dự giờ kinh và lần hạt Mân Côi với cộng đoàn giáo xứ, hoặc đi công tác từ thiện, đi dã ngoại sinh hoạt cùng giới trẻ Công giáo...

Tạ ơn Chúa đã ban cho giới trẻ Công giáo vẫn có những tâm hồn đầy nhiệt huyết như em, và một số bạn khác nữa..., đã biết sống theo Tin Mừng của Chúa. Thật rất đáng khích lệ và trân trọng tinh thần của các bạn, bởi sống giữa một xã hội mà có nhiều thành phần bị băng hoại... do ảnh hưởng công nghệ thông tin bùng nổ, các bạn đã biết tìm về con đường: Chân-thiện- mỹ; biết chọn Chúa là hạnh phúc đích thực cho đời mình, đó chính là sự khôn ngoan và nhờ ơn Chúa giúp mới thành toàn được. Hy vọng gương lành của bạn sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ hơn nữa có được đời sống nội tâm như vậy, bởi có câu: “Lời nói gió bay, gương lành lôi kéo”.

Quê tôi mùa mưa lũ

Kẻ Đi Tìm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức



Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng nóng mưa nhiều. Nơi đó, biết bao con người ngày đêm miệt mài chân lấm tay bùn với nghề trồng lúa. Họ đã sống chung bao đời với cái nắng nóng khắc nghiệt, với từng cơn gió Lào thổi ngược oi bức vào mùa hè. Sống lâu rồi cũng quen, rồi cũng gắn bó, ân tình. Tuy thế, bao con tim đang say sưa với cuộc sống đồng ruộng bình yên lại không ít lần

thấp thỏm, lo âu mỗi mùa mưa lũ đến.

Dù không còn chứng kiến những trận lũ kinh hoàng, nhưng khi nhìn những hạt mưa rơi nơi xa quê, trái tim tôi lại thổn thức. Tôi nghĩ về cuộc sống của những người dân nơi quê nhà, nghĩ về gia đình, hàng xóm đang phải chống chọi với mưa, với lũ. Biết bao người thức trắng đêm vì sợ nước lũ dâng cao lúc nào không hay biết. Bao gia đình phải ngả nghiêng trước thảm cảnh thiên tai. Những cánh rừng đầu nguồn bị chặt phá nghiêm trọng đã không còn khả năng níu giữ dòng nước, để nó mặc nhiên tràn về đồng bằng với sức mạnh tàn phá. Biết bao mùa màng, nhà cửa, vật nuôi, thậm chí con người cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ trôi theo dòng nước chảy xiết, hỏi có ai mà nước mắt không cay trong sống mũi, mà lòng không đau như cắt. Tất cả dường như trở nên vô vọng.

Mỗi khi nghe tin mưa lũ ủa về Miền Trung, tim tôi không ngừng bấn khoăn, lo lắng nhớ về quê nhà. Nghĩ tới những con người lao động vất vả đang gặp thương đau là lòng tôi lại chùng xuống. Dẫu biết rằng nước lũ sẽ qua đi, nhưng biết đến khi nào những người dân quê tôi mới có thể ổn định lại cuộc sống khi mùa màng, nhà cửa đã tan hoang.

Lạy Chúa! Con xin dâng lên Chúa dải đất Miền Trung quê hương con. Con xin dâng lên Chúa những người dân nghèo đang bất lực trước thảm cảnh thiên tai. Nguyện xin Chúa gìn giữ, che chở họ mỗi mùa mưa lũ và an ủi những gia đình phải chịu cảnh mất mát đau thương.

(Nguồn: mtgthuduc.net)

CHA VÀ HAI CON

Một người nông dân đã già và đang hấp hối, ông quyết định trao lại trang trại cho một trong hai người con trai.

Khi cả hai người con đến, ông nói: “Trang trại sẽ thuộc về con trai thứ.”

Anh con cả tức giận: “Cha đang nói cái gì vậy?”

Người cha ngồi yên một chốc, suy nghĩ.

“Được rồi” - Ông nói - “Cha cần con làm cho cha một việc. Nhà ta cần mua thêm gia súc. Con có thể sang trang trại của Cibi xem ông ta có bao nhiêu con bò đang để bán được không?”

Anh con cả đi và quay lại rất nhanh, báo với cha: “Thưa cha, ông Cibi có 6 con bò đang để bán.”

Người cha ân cần cảm ơn anh con cả.

Rồi ông quay sang cậu con thứ và nói: “Cha cần con làm cho cha một việc. Nhà ta cần mua thêm gia súc. Con có thể sang trang trại của Cibi xem ông ta có bao nhiêu con bò đang để bán được không?”

Người con thứ làm như lời cha nói. Một lúc sau, cậu trở về và báo lại với cha: “Thưa cha, ông Cibi có 6 con bò đang để bán. Mỗi con giá 2.000 rupee. Ông Cibi nói nếu chúng ta mua trên 6 con, ông ấy sẽ giảm cho chúng ta 100 rupee một con. Mà nếu nhà ta không vội thì có thể đợi giống bò mới mà ông Cibi sắp nhập về tuần sau. Nhưng nếu cần gấp, ông ấy có thể mang bò sang cho chúng ta ngay ngày mai.”

Người cha ân cần cảm ơn cậu con thứ, Rồi ông quay sang anh con cả và nói:

“Đó là lý do vì sao em trai của con được thừa kế trang trại.”

Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi cõi lòng. Ngài nhìn đến từng nỗ lực nhỏ bé vì lòng yêu mến và tưởng thưởng xứng đáng gấp ngàn lần điều chúng ta có thể cầu xin hay nghĩ tới.

Bệnh giao mùa

BS Vũ Phong



Cảm cúm, sốt

Khi trời chuyển từ nóng sang lạnh, cơ thể có khi chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Đặc biệt là những hôm trời trở lạnh đột ngột, chúng ta thường chủ quan không đề phòng kịp nên không mang theo áo ấm dự phòng. Những lúc này, vi khuẩn gây bệnh thường nhân cơ hội để tấn công, sức đề kháng của bản thân chúng ta bị giảm đi khiến cho bệnh cảm cúm, sốt dễ dàng thâm nhập.

Triệu chứng của bệnh cảm cúm, sốt là gây đau nhức đầu và cơ thể, gây cảm giác mệt mỏi, chán ăn, người lả đi và nhiệt độ cơ thể tăng cao, kèm theo sổ mũi. Thông thường, bệnh sẽ tự thuyên giảm và hết sau khoảng 3-5 ngày, nếu người bệnh dùng đúng thuốc và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trị cảm cúm phổ biến và được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên cả nước.

Tuy nhiên, đôi khi bệnh trở nặng do người bệnh không điều trị đúng cách hoặc không tinh dưỡng cần thiết. Những lúc này, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời.

Bệnh về tai mũi họng

Các bệnh liên quan đến tai mũi họng là các bệnh phổ biến nhất khi giao mùa. Từ các triệu chứng nhẹ như hắt hơi, sổ mũi, viêm họng cấp... cho đến các tình huống nặng hơn như viêm nhiễm.

Bệnh dị ứng

Dị ứng do thay đổi thời tiết cũng là một loại bệnh mà nhiều người thường gặp. Khi phát bệnh, người bệnh sẽ có các biểu hiện phổ biến như da nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy và có các mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau. Một số trường hợp dị ứng thời tiết khác còn đi kèm theo các vấn đề hô hấp, mũi họng... khiến cho người bệnh gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dị ứng không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường bị bội nhiễm do người bệnh rất hay tự ý sử dụng các loại thuốc bôi da, lá cây, dung dịch... theo các bài thuốc truyền miệng mà chưa được kiểm chứng y khoa.

(Theo Health & Science)

TIN GDPTTTCG KHẮP NƠI

GDPTTTCG GIÁO PHẬN BÙI CHU NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

Vũ Minh Tâm

GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã hòa trong bầu khí thánh Chín, tháng kính Thánh giá Chúa Giêsu mà Giáo hội dành riêng để tôn kính Tình yêu Thiên Chúa thông qua Thánh giá Chúa. Cụ thể:

GIÁO HẠT THỨC HÓA



Nhằm ngày thứ Hai, 14.9.2020, ngày suy tôn Thánh Giá, với sự hướng dẫn và đồng hành với đoàn có cha Vinhson Mai Văn Bảo, cha xứ và là cha linh hướng xứ đoàn Du Hiếu, BCH GDPTTTCG giáo hạt Thức Hóa đã

tổ chức cho BCH và đoàn viên các xứ đoàn hành hương về giáo xứ Du Hiếu để suy niệm ngài Thánh giá. Về tham dự, ngoài anh chị em đoàn viên GĐPTTTCG, các quý chức, các đoàn thể và cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Du Hiếu, còn có Thường vụ BCH GĐPTTTCG giáo phận do ông cố Giuse Trần thế Việt làm trưởng đoàn.

Vào lúc 17g, cuộc suy niệm ngài Thánh giá được bắt đầu. Theo từng nơi, cha chủ sự đã gợi ý suy niệm và cầu nguyện cho các phẩm trật trong Hội Thánh, các đoàn thể, các tín hữu còn sống cũng như đã qua đời và cầu nguyện cho các linh hồn một cách thật sốt sắng, để suy niệm và xúc động.

Sau đi ngài Thánh giá là Thánh lễ suy tôn ngài Thánh giá. Trong Thánh lễ, cha chủ tế Vinhson Mai văn Bảo đã chủ sự nghi thức Tuyên hứa gia nhập đoàn cho 27 anh chị em xứ đoàn Du Hiếu, gồm 7 nam và 20 nữ.

Sau Thánh lễ, cha chủ tế, tân BCH xứ đoàn Du Hiếu, anh chị em tuyên hứa và quý khách đã chụp chung ảnh lưu niệm.

GIÁO HẠT QUẦN PHƯƠNG

Vào hồi 14g30 ngày 25.9.2020.tại thánh đường giáo xứ Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, toàn thể BCH GĐPTTTCG hạt Quần Phương và đại diện anh chị em BCH của 08 xứ đoàn trong giáo hạt đã hiện diện, cùng với toàn thể anh chị em của xứ đoàn Hải Nhuận tham dự nửa giờ cầu Thánh Thể, sau đó hiệp dâng Thánh lễ lúc 15g kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha Đaminh Đình Ngọc Hoàn -cha xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận- chủ sự. Trong Thánh lễ, ngài chủ sự nghi thức tuyên hứa của tân BCH nhiệm kỳ 202-2024 của xứ đoàn Hải nhuận, với 20 anh chị em, gồm ban thường vụ, liên toán trưởng và 13 toán trưởng.

Lúc 16g, sau Thánh lễ, toàn thể BCH giáo hạt và các xứ đoàn hạt Quần Phương đã đến giáo xứ Hạc Châu, giáo hạt Bùi Chu để cùng tham dự suy niệm ngài Thánh giá do GĐPTTTCG hạt Bùi Chu tổ chức

GIÁO HẠT BÙI CHU

Với sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Đức Giang, cha chính giáo phận kiêm linh hướng GĐPTTTCG hạt Bùi Chu và cha Gioan Trần Văn Vinh, cha xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Hạc Châu, Ban chấp hành GĐPTTTCG hạt Bùi Chu, đứng đầu là anh Trưởng ban Đaminh Vũ Văn Túc, đã tổ chức cho anh chị em trong 05 xứ đoàn hành hương về giáo xứ Hạc Châu, một giáo xứ xa xôi, ít



nhân danh, nằm bên bờ sông Hồng, cạnh sát giáo phận Thái Bình, để suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua 14 đàng Thánh giá, và hiệp dâng Thánh lễ trong ngày thứ Sáu, 25.9.2020.

Về tham dự có đại diện Thường vụ BCH GĐPTTTCG giáo phận và anh chị em giáo hạt Quần Phương, Phú Nhai, Tương Nam, Đại Đồng cùng các quý chức và cộng đoàn giáo xứ Hạc Châu.

Vào hồi 17g, tại khuôn viên ngoài nhà thờ giáo xứ Hạc Châu, dưới sự chủ trì của cha Gioan Trần Văn Vinh, ngài đã gợi ý tưởng nhớ cuộc thương khó qua từng chặng đàng mà Chúa đã đi qua, ngắn gọn nhưng xúc tích và ý nghĩa, giúp mọi người dễ hiểu và nhập tâm ý nghĩa từng chặng. Qua mỗi chặng, ngài cũng gợi ý để cộng đoàn và anh chị em nâng mình lên với Chúa mà cầu nguyện cho các phẩm trật, các đẳng bậc, cho hết thảy mọi người và cho các linh hồn. Sau suy niệm đàng Thánh giá. Cha Gioan đã chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện đoàn viên, anh Trưởng ban cảm ơn cha chính giáo phận, cha xứ, cộng đoàn giáo xứ Hạc Châu, các đoàn viên và mọi người hiện diện.

Đáp từ, thay mặt cộng đoàn giáo xứ, cha xứ cảm ơn đoàn thể GĐPTTTCG đã chọn giáo xứ Hạc Châu để đến hành hương. Ngài cũng động viên tinh thần của anh chị em trong đoàn hành hương nói chung và cách riêng với anh chị em hạt Bùi Chu. Ngài nói: "Giáo xứ ở

đây nhỏ, chỉ có trên 800 nhân danh, nhưng thường xuyên đi vắng khoảng 400 người, chỉ còn khoảng 400 nhân danh ở nhà, nên các Thánh lễ chỉ ngồi chưa hết hai hàng ghế giữa. Nhưng hôm nay trong Thánh lễ này, anh chị em đã ngồi đông kín nhà thờ...".

Sau lễ, cha xứ đã chụp ảnh chung cùng ban chấp hành hạt Bùi Chu và quý khách mời.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui với nhau qua bữa cơm thân mật tại sân Trung tâm Mục vụ giáo xứ.

GIÁO HẠT TỨ TRÙNG



Cùng ngày 25.9.2020, với sự quan tâm cho đoàn thể của cha linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng Giuse Đình Quang Thành, và lòng nhiệt thành của ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định -Phó ngoại vụ GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, đặc trách đồng hành cùng hạt Tứ Trùng-Ban Chấp hành giáo hạt Tứ Trùng đã kêu mời anh chị em

đoàn viên các xứ đoàn trong giáo hạt hành hương về giáo xứ Ninh Mỹ để viếng đền Thánh giá và hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Với sự quan tâm, lo lắng của cha xứ Ninh Mỹ kiêm linh hướng GDPTTTCG hạt Tứ Trùng và xứ đoàn Ninh Mỹ, ngài đã kêu mời tất cả các xứ đoàn đang tìm hiểu như An Bài, Tây Mỹ, Đông Mỹ, hưởng ứng cùng về tham dự. Ngài đã huy động các đoàn thể trong giáo xứ và khu vực về cùng hiệp thông với đoàn hành hương, để giờ suy niệm cuộc thương khó của Chúa và Thánh lễ thêm sốt sắng và trang trọng.

Cùng tham dự có cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng và quý cha linh hướng các xứ đoàn trong giáo hạt: Cha Gioan Bt. Đoàn Văn Chinh - linh hướng xứ đoàn Ninh Sa, cha Laurenxô

Vương Thế Hùng - linh hướng xứ đoàn Xuân Phong, cha Giuse Trần Văn Chi - linh hướng xứ đoàn Xuân Hòa.

Cha quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế Thánh lễ và giảng lễ với chủ đề: “Giáo hội suy tôn Thánh giá là suy tôn tình yêu của Thiên Chúa”. Ngài cũng động viên anh chị em trong GDPTTTCG nói chung, cách riêng với anh chị em GDPTTTCG hạt Tứ Trùng.

Cuộc hành hương kết thúc bằng bữa cơm gặp mặt quý cha và đại diện các đoàn tham dự, do cha linh hướng GDPTTTCG hạt Tứ Trùng tổ chức tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ Ninh Mỹ.

GIÁO HẠT KIÊN CHÍNH



Với sự năng động của ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định, Thường vụ Ban Chấp hành GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, phụ trách hạt Kiên Chính, đã chọn xứ đoàn Quế Phương làm nòng cốt. Cùng với ự nhiệt tình hy sinh của anh Giuse Phạm

Văn Xiềng, Trưởng xứ đoàn Quế Phương và BCH xứ đoàn; được sự chuẩn thuận và cùng đồng hành của cha Vinhson Vũ Đình Cống, cha xứ kiêm linh hướng xứ đoàn Quế Phương; cùng sự giúp đỡ của Ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ. Ngày 02.10.2020, kính nhớ các Thiên Thần hộ thủ, vào hồi 17g30, tại thánh đường giáo xứ Quế Phương, GDPTTTCG hạt Kiên Chính tổ chức suy niệm ngắm đàng Thánh giá Chúa và hiệp dâng Thánh lễ.

Về tham dự với đoàn, có quý anh trong Thường vụ BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, do ông cố Giuse Vương Văn Riễn làm trưởng đoàn, cùng các anh chị đại diện GDPTTTCG hạt Tứ Trùng và hạt Quần Phương.

Trước kết lễ, cha Vinhson đã có lời động viên anh chị em GDPTTTCG giáo xứ, giáo hạt; cảm ơn quý khách và anh chị em các hạt lân cận đã về hiệp thông.

CHÚC MỪNG

**Cha Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu
hân hoan chúc mừng**

**Tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Du Hiếu, giáo hạt Thức Hóa
Nhiệm kỳ 2020 - 2024**

Linh hướng: Lm. Vinhson Mai Văn Bảo

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Vinhson Phạm Ngọc Cung |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Xuất |
| 3/ Thư ký | : Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn |
| 4/ Thủ quỹ | : Ông Gioan Phan Văn Tụng |
| 5/ Ủy viên | : Ông Giuse Trần Văn Hào |
| 6/ Ủy viên | : Bà Maria Vũ Thị Bàn |

CHÚC MỪNG

**Cha Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu
hân hoan chúc mừng**

**Tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, hạt Quần Phương
Nhiệm kỳ 2020 - 2024**

Linh hướng: Lm. Đaminh Đinh Ngọc Hoàn

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Đaminh Hoàng Việt Đăng |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Ông Đaminh Ngô Ngọc Hương |
| 3/ Thư ký | : Ông Đaminh Ngô Văn Triều |
| 4/ Thủ quỹ | : Bà Maria Lương Thị Đảm |
| 5/ Ủy viên | : Bà Maria Đoàn Thị Kết |
| 6/ Ủy viên | : Bà Maria Trần Thị Tám |

Cùng 01 liên toán trưởng và 13 toán trưởng.

Xứ đoàn Tân Hiệp, GP Long Xuyên Tuyên hứa và ra mắt

Giuse Đào Duy Chính



Trong Thánh lễ sáng Chúa nhật 20.9.2020, tại giáo xứ Hiệp Tâm, giáo hạt Tân Hiệp, Gp Long Xuyên, cha chánh xứ Giuse Lê Xuân Đỉnh đã chủ sự nghi thức bổ nhiệm bổ sung 5 chức danh trong HĐMV: Thủ quỹ, 2 Trưởng khu, phó khu, xứ đoàn trưởng TNTT; và nghi thức tuyên hứa, ra mắt BCH xứ đoàn

GDPTTTCG nhiệm kỳ 2020-2023.

Đến hiệp dâng Thánh lễ các thành viên HĐMVGX, 80 đoàn viên GDPTTTCG và đông đảo bà con giáo dân. Hiện diện trong buổi lễ có đại diện GDPTTTCG GP Long Xuyên là anh Phaolô Trần Minh Hoàng, Phó Nội vụ; anh Gioan Bt. Nguyễn Văn Tô, Thủ quỹ; anh Giuse Đào Duy Chính, Tổng thư ký; cùng anh Đaminh Hoàng Tiến Nghĩa, đại diện BCH GDPTTTCG liên hạt.

Qua bài Tin Mừng (Mt 20,1-16a) với ý nghĩa người làm vườn nho cho Chúa, cha chủ sự nêu bật ý nghĩa về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Ngài luôn yêu thương và cứu độ chúng ta, ngay cả khi chúng ta bất tài, bất tín, đầy tội lỗi. Chúa đã yêu thương chúng ta, không xét xử chúng ta. Qua đó, cha cha chủ sự nhắn nhủ mọi người đừng xét đoán người khác, mà học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường”. Qua việc cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu và thực hành việc xóa bỏ những tính ghen tương, ích kỷ, nhỏ nhen và hãy biết yêu thương họ. Xin Chúa biến đổi lương tâm của họ, để cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng gắn kết, yêu thương nhau, phát triển, cùng hòa nhập trái tim của mỗi người chúng ta vào trái tim tình yêu của Thiên Chúa.

Trong Thánh lễ cha linh hướng Giuse đã trao bằng tưởng lệ cho 3 thành viên BCH GDPTTTCG xứ đoàn nhiệm kỳ 1 (2017-2020) đã mãn nhiệm gồm các ông:

- 1. Đoàn trưởng : Ông Giuse Bùi Quốc Dương.
- 2. Đoàn phó : Ông Vinhson Đặng Thế Trung.
- 3. Thủ quỹ : Ông Giuse Bùi Minh Định.

Tiếp theo ngài chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao bằng bổ nhiệm cho các tân thành viên BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hiệp Tâm, nhiệm kỳ 2 (2020-2023).

Sau Thánh lễ, cha chủ sự có đôi lời chúc mừng tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn và cảm ơn các vị khách mời cùng toàn thể cộng đoàn đã cùng về hiệp thông cầu nguyện.

Đại diện BCH GDPTTTCG GP Long Xuyên, anh Phaolô Trần Minh Hoàng cảm ơn cha đã quan tâm sâu sắc đến hoạt động của đoàn thể GDPTTTCG. Cụ thể là của xứ đoàn GDPTTTCG Hiệp Tâm, sau Thánh lễ sáng thứ Sáu hằng tuần đều có giờ cầu Thánh Thể. Anh ước mong cha luôn đồng hành, nâng đỡ mọi mặt, để xứ đoàn Hiệp Tâm ngày càng phát triển, hầu đưa Thánh Tâm Chúa Giêsu đến mọi gia đình trong giáo xứ.

CHÚC MỪNG

**Cha Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG GP Long Xuyên
hân hoan chúc mừng**

**Tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hiệp Tâm, giáo hạt Tân Hiệp
Nhiệm kỳ 2020, 2023**

Linh hướng: Lm. Giuse Lê Xuân Định

- 1/ Đoàn trưởng : Ông Vinhson Đỗ Công Tường
- 2/ Đoàn phó : Ông Giuse Nguyễn Bảo Quốc
- 3/ Thủ quỹ : Ông Giuse Trần Văn Minh

QUÀ TRUNG THU CHO THIẾU NHI DÂN TỘC CÁC GIÁO PHẬN TÂY NGUYÊN

Giuse Huỳnh Bá Song

Trong chương trình chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động hỗ trợ phát triển và chia sẻ bác ái của GDPTTTCG TGP Sài Gòn trong năm phụng vụ 2020-2021 tại các giáo phận truyền giáo Tây nguyên. Liên tiếp trong các ngày từ 24.9 đến 27.9.2020, Ban Thường vụ BCH GDPTTTCG TGP do anh Trưởng ban Giuse Trịnh Văn Tiến dẫn đầu, đã có chuyến công tác tiền trạm đến các xứ đoàn và giáo xứ trong hai giáo phận Ban Mê Thuột và Kon Tum.

Ngày 24.9.2020, với sự đồng hành của anh Long, người ân nhân cũng là người bạn thân thiết của đoàn thể và sự hướng dẫn của các anh chị: Gioan Nguyễn Tiến Hưng, Giuse Hoàng Văn Kha, Phêrô Bùi Đức Thắng, Maria Lê Thị Bài... trong Ban Thường vụ BCH GDPTTTCG giáo phận Ban Mê Thuột, đoàn đã đến thăm giáo xứ Thiên Đăng, một giáo xứ đông đảo người dân tộc Giarai. Tại đây, đoàn đã được cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Nhiệm nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu những nét cơ bản về sự

hình thành và phát triển của một cộng đoàn giáo dân anh em dân tộc, có đời sống đạo đã dần đi vào nề nếp. Theo đề xuất của GDPTTTCG giáo phận BMT, dự kiến tới đây cha sẽ cho phép hình thành đoàn thể trong giáo xứ. Trước khi chia tay, đoàn đã trao tặng 100 phần bánh để cộng tác với giáo xứ chăm sóc các em thiếu nhi trong đêm Trung thu.



Ngày thứ 2, vào lúc 9 giờ sáng ngày 25.9.2020, tại Tòa giám mục giáo phận Kon Tum, đoàn đã đến chào Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận. Tại đây, thay mặt đoàn, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã trình bày với Đức cha những sinh hoạt chia sẻ bác ái

của đoàn thể với các cộng đoàn dân tộc anh em trong giáo phận Kon Tum trong năm qua. Anh cũng nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình phục vụ nơi các cộng đoàn, và xin ý kiến chỉ đạo chăm sóc của Đức cha, để những dự kiến hoạt động của đoàn thể trong thời gian tới đúng hướng và không gây trở ngại sinh hoạt chung của giáo phận. Đức cha Aloisio đã vui vẻ cảm ơn đoàn, chia sẻ về tình hình sinh hoạt chung của giáo phận tuy có nhiều bước phát triển nhưng vẫn tồn đọng rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đức cha mong nhận được nhiều sự hỗ trợ, cộng tác của cộng đoàn khắp nơi để công tác truyền giáo của giáo phận ngày càng hiệu quả hơn. Trước lúc chia tay, Đức cha đã giúp đoàn liên lạc với cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng, cha xứ mới của giáo xứ Dak Somei để đoàn có điều kiện đến gặp gỡ, trao đổi, đánh giá về hiệu quả chương trình của đoàn thể hỗ trợ “Con dê núi” cho cộng đoàn trước đây.

Rời Tòa GM Kon Tum, đoàn đã đến thăm giáo xứ Plei Jơdráp và đã được cha chánh xứ Vinhson Nguyễn Ngọc Quyền cùng các đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn đón tiếp nồng nhiệt.



Đây là xứ đoàn quy tụ 100% là người anh em dân tộc Giarai. Tân đoàn trưởng là ông A He, sau khi anh cựu đoàn trưởng người Kinh duy nhất, Đaminh Nguyễn Thanh Thủy qua đời vì bạo bệnh. Trong bầu khí thân tình nơi hội trường giáo xứ, ông A He thay mặt xứ đoàn báo cáo về những sinh hoạt đạo đức thường xuyên, các mặt hoạt động của xứ đoàn phục vụ giáo xứ. Ông cũng nêu những đề xuất cụ thể về nhu cầu trang bị tài liệu, nhất là được huấn luyện để xứ đoàn hoạt động đúng tinh thần của đoàn thể. Rất vui vì sự trưởng thành vững vàng của anh chị em, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã chân thành cảm ơn sự chăm sóc xứ đoàn của cha Vinhson thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng sự bền đỗ, nhiệt thành của BCH xứ đoàn trong việc mời gọi, điều hành anh chị em đoàn viên thực thi tinh thần

tông đồ phục vụ các mặt sinh hoạt của giáo xứ, cũng như biết vận động sự hy sinh, chia sẻ bác ái cho các gia đình khó khăn trong cộng đoàn, tuy đời sống của mọi người vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt trong lần gặp này, xứ đoàn đã có thêm nhiều đoàn viên mới gia nhập đoàn thể. Sau bữa cơm chia tay, 100 phần bánh đã được đoàn gửi lại để làm quà cho các cháu thiếu nhi trong giáo xứ mùa Trung thu.

Con đường lên Đức Mẹ Măng Đen hiện nay được mở rộng thêm thang, 12 (km) đường đèo tuy vẫn quanh co khúc khuỷu, nhưng do mặt đường được tráng nhựa mới và ốp các thảm bê-tông ven các vách núi giữa đất lở, nên trông quang đãng và an toàn hơn. Càng ngạc nhiên hơn, chỉ mới xa cách chưa tròn năm mà đỉnh đồi nơi đài Đức Mẹ Măng Đen hiện diện vừa được quy hoạch lại, trông thông thoáng và đẹp hẳn lên. Tượng Đức Mẹ như lời Đức cha Aloisio cho biết, với gương mặt đã được chỉnh sửa lại phù hợp với pho tượng rất trang nhã, được đặt trong một mái vòm cột gỗ hình bát giác, hai tầng đối xứng lợp ngói âm dương ngự nơi đỉnh cao ngọn

đồi, khiến toàn bộ khu vực linh đài mang đậm dấu ấn thanh thoát, thiêng liêng. Về với Đức Mẹ Măng Đen là niềm vui của những người Công giáo nói chung và cách riêng của các thành viên GĐPTTTCG khi có dịp lên Tây nguyên trong các hành trình hành hương, chia sẻ. Trong niềm vui tràn đầy cảm xúc, đoàn đã hiệp ý thay lời cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ tâm tình tạ ơn của những người tông đồ Thánh Tâm Chúa đã luôn được Đức Mẹ đồng hành, chuyển cầu các ý nguyện dâng lên Thiên Chúa.

Gần 17g, trong làn sương mù dày đặc với cơn mưa rừng bắt đầu trĩu hạt, đoàn rời Măng Đen để về thăm xứ Dak Somei theo lời hẹn với cha Gioakim Đỗ Sỹ Hùng. Đoạn đường còn phải đi khá dài với hơn 50 (km) đường đèo từ Măng Đen đổ xuống Kon Tum, rồi tiếp tục theo QL 14 về đến thành phố Pleiku, trước khi ngược lên huyện Đak Đoa để đến nhà thờ. Rất may cha Gioakim đã kịp thời hướng dẫn, đến đoạn giữa hai thành phố này có con đường tắt băng rừng đi vào giáo xứ của cha, tuy hơi hoang vắng khó đi nhưng sẽ giúp rút ngắn đoạn đường gần hơn mấy mươi cây số.

Tìm được ngã ba rẽ vào đường rừng thì lúc này trời đã tối đen như mực, cơn mưa đêm lất phất phủ mờ con đường núi ngoằn ngoèo không một bóng người, mà cả đoàn ai cũng chỉ mới đi lần đầu nên tất cả đều hồi hộp, trông cậy vào ông Google chỉ đường. Hơn 20g, nhà thờ làng De Somei với ánh đèn sáng chói chang hiện ra, ẩn hiện qua các hàng cây giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vui hơn, đông đảo dân làng và các em thiếu nhi đang tập trung đọc kinh tối và học giáo lý. Cha Gioakim và cộng đoàn rất bất ngờ trước món quà mà đoàn mang theo dành cho các em, và thật may mắn hôm nay các em trong làng tập trung đầy đủ nên cha Gioakim đề nghị đoàn cho các em được nhận quà luôn, 150 cái bánh đã kịp thời đến với các em trong mùa Tết Trung thu lần đầu tiên của thiếu nhi trong làng.

Sau khi giới thiệu chào biết nhau, vì đã khá trễ mà đoàn còn phải trở về thành phố Pleiku nghỉ đêm, nên anh Giuse Tiến tranh thủ hỏi thăm cha ngay về hiệu quả chương trình hỗ trợ “Con dê núi” của đoàn thể GDPTTTCG TGP Sài Gòn trước đây ở các làng của giáo xứ, cũng như cha có muốn được đoàn thể

tiếp tục hỗ trợ thực hiện chương trình này nữa hay không? Cha Gioakim lưỡng lự cho biết muốn thì rất muốn, nhưng còn băn khoăn vì bởi các lẽ:

- Một là, chương trình này do cha Giuse Nguyễn Duy Tài, nguyên chánh xứ đề xuất, mọi kinh nghiệm tổ chức, chăm sóc đều từ sự hiểu biết của cha, mà giờ cha đã đổi đi nên không ai có thể quản lý được việc này.

- Hai là, người dân tộc Bahnar bản địa nơi đây chỉ quen lối sống hái, trồng; không có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi, nên giao thú nuôi cho họ không hiệu quả.

- Ba là, con dê núi rất khó nuôi, nhất là con giống phải đúng giống sống trên núi, nếu giống khác sẽ không thể thích nghi sống sót.

- Bốn là, chăn nuôi dê kinh nghiệm ở đây chỉ nên nuôi theo đàn để dễ chăm sóc quản lý, chứ nuôi nhỏ lẻ không thành công.

Tóm lại, cha cho biết, cha Giuse trước đây nhận sự hỗ trợ con dê giống của đoàn chỉ phân phối cho các gia đình nghèo trong hai làng De Thung và De Podral; làng De Somei này không được nhận, nên cha và các anh trong Ban hành giáo

không biết hiệu quả!! Nhưng theo cha tìm hiểu thì các gia đình nhận nuôi ở các làng vừa qua số dê sống sót không còn được bao nhiêu. Câu trả lời rất chân thực nhưng phản ánh một nỗi buồn thực tiễn, việc góp phần nâng cao đời sống người dân tộc nghèo ở Tây nguyên vẫn là một bài toán khó trong hành trình chia sẻ, mang hy vọng, niềm vui đến với tha nhân của đoàn thể vẫn còn lắm gian nan.

Ngày thứ ba, 26.9.2020, từ sáng sớm đoàn đã vội lên đường đến một giáo điểm nằm sâu trên vùng ngã ba biên giới Việt-Miên-Lào, nơi thượng nguồn xuất phát dòng sông Sê-san với hệ thống thủy điện có công suất lớn thứ ba của đất nước – nhà thờ giáo điểm truyền giáo Giuse Sê-san (Sesan 4), làng Ia O thuộc giáo xứ Ia Tô, miền Gia Lai, giáo phận Kon Tum. Con đường tỉnh lộ 664 từ thành phố Pleiku đi huyện biên giới Ia Grai có hình dáng như một con rồng uốn lượn cất mình bay khỏi mặt đất; càng hướng ra biên giới, con đường như con dốc nhỏ, hết lao xuống thung lũng vực sâu thăm thẳm lại cất mình phóng vút lên đỉnh đồi cao, xuyên qua những cánh rừng tiêu, điều, cao su bạt

ngàn, nhưng xơ xác vì thiếu vắng sự chăm sóc.

Đồng hành với đoàn lúc này có thêm “thổ địa”, hai anh chị Stêphanô Phan Đình Đăng và Têrêsa Trần Đông Mai của công ty du lịch lữ hành Thiên Lộc tại thành phố Pleiku, những ân nhân hết lòng với đoàn thể trong các chuyến bác ái trên Tây nguyên. Giáo điểm truyền giáo Sesan 4 do cha Giuse Chu Văn Liên, dòng Phanxicô phụ trách, với 28 làng dân tộc (có 2 làng cù) nằm trong một địa bàn rộng lớn hơn 60 (km), bao gồm 6 xã của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với hơn 500 giáo dân (200 người kinh), là nơi công cuộc truyền giáo trong cộng đoàn người dân tộc đang có bước phát triển thuận lợi, hàng năm đã có hàng trăm người trong các làng xin được theo đạo. Theo cha Giuse, nhu cầu cấp thiết của giáo điểm là kinh phí đào tạo và hỗ trợ mục vụ các giáo phụ (thầy giảng) người dân tộc, để họ có thể dễ dàng tiếp cận rao giảng trong các làng. Tay nghe không bằng mắt thấy, cha Giuse mời đoàn xuống chiếc thuyền máy của một giáo dân, tham quan điểm truyền giáo đầu tiên ngay trên làng bè nơi thượng nguồn hồ thủy điện Sesan. Trên một

lòng hồ rộng lớn xưa kia là những ngọn núi, rừng cây, giờ chỉ còn là những ốc đảo hoang vắng thừa thớt bóng người. Một làng bè nuôi trồng thủy sản quy tụ cư dân tứ phương đến khai thác, đánh bắt nguồn tôm cá trong lòng hồ, và từ một vài gia đình Công giáo ban đầu đã được cha tiếp cận chăm sóc, đến nay đã trở thành một cộng đoàn sinh hoạt sống đạo có nề nếp. Trên đường trở về, đoàn còn có dịp ghé thăm cơ ngơi của một Robinson thời hiện đại trên một hòn đảo rộng lớn, xum xuê cây trái giữa lòng hồ - anh Phêrô Phạm Đình Công, thư ký của giáo điểm truyền giáo. Hòn đảo rộng hàng chục héc-ta chỉ một mình anh sinh sống, trồng trọt, hái lượm, đánh bắt nuôi sống bản thân, với cơ ngơi đơn sơ nhưng rất phù hợp và đáp ứng được các chu cầu cơ bản của một chuyến du lịch dã ngoại: Bãi tắm, bến câu cá, sân vườn sinh hoạt, bếp núc và cây trái, rau xanh, gà vịt thả vườn, rất gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt, nguồn cá cơm nước ngọt nơi đây thì bao la, trên khắp lòng hồ dày đặc các lộng vó của cư dân đánh bắt cá cơm với sản lượng rất phong phú.

Đây là địa điểm đoàn tiền trạm dự kiến các chuyến chia sẻ bác ái, phục vụ truyền giáo kết hợp du lịch sinh thái trong thời gian tới, để cộng tác hỗ trợ hoạt động truyền giáo của các giáo phận Tây nguyên. Để đáp ứng yêu cầu này, sau bữa cơm trưa vội vã và tiếp nhận 150 phần quà trung thu dành cho các cháu giáo điểm sẽ phân phối sau, cha Giuse đã tiếp tục hướng dẫn đoàn đến giáo điểm của các làng dân tộc mà cha phụ trách. Tại giáo điểm Làng Lân, đoàn đã được ông A Youl hướng dẫn thăm nhà nguyện của giáo điểm chính là một căn phòng của gia đình ông được tu bổ, sửa sang lại, tạo điều kiện để cộng đoàn nơi đây có được địa điểm tham dự Thánh lễ. Gian phòng rộng chừng 60 mét vuông, khá nóng bức và thiếu ánh sáng, cần được mở rộng thêm chiều dài chừng 5 mét và nâng trần mái nhà lên, thì cộng đoàn hơn trăm người dự lễ mới được thông thoáng, thoải mái. Cha Giuse cho biết chi phí chừng khoảng 30 triệu, nhưng đến nay vẫn chưa biết tìm đâu ra. Giáo điểm kế tiếp ở làng Tung Breng, ngôi nhà nguyện cũng là một ngôi nhà rộng của người giáo dân dân hiến, nhưng khi dự Thánh lễ,

một số giáo dân phải đứng dưới sân, vì sàn gỗ quá yếu không thể chứa đông người; tiền gia cố các cây cột gỗ để nâng sức chịu đựng cần chừng 20 triệu, nhưng cũng chưa xoay được ở đâu. Đi thêm 20 cây số nữa đến giáo điểm gần làng Ia Tô thì có đông giáo dân nhưng chưa có nhà nguyện, Thánh lễ chỉ thực hiện trong một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn của giáo dân trong một vườn điều, và cộng đoàn dự lễ chủ yếu chỉ đứng ngoài sân, nơi đây nếu muốn phát triển thành giáo điểm thì phải mua đất, và điều này thì cha Giuse bó tay.

Đoàn chia tay cha Giuse với nhiều ưu tư, trăn trở; nhu cầu

hoạt động của những giáo điểm truyền giáo nơi các giáo phận vùng cao nguyên còn quá lớn, và sự đáp ứng của Giáo hội địa phương vẫn chưa tương xứng với lòng khao khát của các cộng đoàn mới biết về Chúa, nhất là những người dân tộc anh em. Mỗi chuyến đi là một khám phá mới, mỗi cuộc gặp gỡ là thêm một bản khoản - Đoàn thể GDPTTTCG chúng ta cần phải làm gì để có thể cộng tác hữu hiệu vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội Việt Nam hôm nay? - đó là một câu hỏi nhói lòng cần có thêm nhiều lời đáp.



Giáo điểm làng bè trên hồ thủy điện Sesan

GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN

SINH HOẠT THÁNG 10.2020

Văn Phượng, Minh Sơn, Văn Thanh



Sáng ngày 10.10.2020, sau giờ chiều Thánh thể thường lệ trước buổi họp do cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, Lm Phó xứ Tân Thái Sơn chủ sự, buổi sinh hoạt thường kỳ Ban chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP) đã diễn ra tại hội trường giáo xứ Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì; địa chỉ số 01 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, quận Tân Phú - Tp.HCM.

Đây là buổi họp đầu tiên sau mùa dịch bệnh Covid, nên đông đủ thành viên BCH cấp giáo phận và đại diện BCH 14 giáo hạt cùng về tham dự, cùng với đại diện BCH các xứ đoàn trong

giáo hạt Tân Sơn Nhì và các anh chị đoàn viên xứ đoàn sở tại.

Sau kinh khai mạc là lời chúc mừng của BCH TGP với các thành viên tham dự phiên họp, tất cả đều vui mừng vì được Chúa chở che cho được mọi sự bình an, hôm nay gặp gỡ tề tựu nơi đây để cùng nhau thảo luận thực hiện công tác tông đồ trong tháng tới.

Kế đó, đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì đã báo cáo tình hình công tác đoàn thể từ 09/2019 đến 08/2020. Trong báo cáo nêu bật được những việc đã làm được như: sinh hoạt hội họp hằng tháng từ cấp hạt đến các xứ đoàn, tham gia đầy đủ các chương trình phụng vụ lễ chiều, ngắm Chặng đàng Thánh giá và thực hiện các giờ kinh Đèn tạ. Cấp hạt và các xứ đoàn cũng không quên quan tâm công tác bác ái: giúp các trường hợp khó khăn, neo đơn, đau yếu, viếng tang cầu nguyện. Ngoài ra còn tổ chức được chuyến thăm giúp mái ấm Thiên Phước Nhân ái

(Bến Tre) và mái ấm Thiên Ân. Kết hợp với BCH hạt Xóm Mới thăm cha hưu theo chương trình của TGP. Có 2 Xđ đóng góp Tô cháo tình thương Bv Phạm Ngọc Thạch. Sắp tới, BCH cấp hạt sẽ chú trọng việc học tập huấn đức, Nội quy, Lửa Mến – Vận động tổ chức các giờ kinh Tôn Vương, Đền tạ tại các gia đình – Tổ chức các chuyến bác ái.

Đại diện BCH các giáo hạt cũng lần lượt phản ánh về hiệu quả hoạt động của đơn vị mình, cũng như những vướng mắc đang gặp phải và những đề xuất xây dựng về hoạt động. Nổi bật có hạt Bình An đóng góp 70.000.000đ và 700 USD giúp giáo xứ Kim Sơn (Tiền Giang) xây dựng ngôi thánh đường. Hạt Gò Vấp và Thủ Thiêm vận động khôi phục hoạt động nơi 2 xứ đoàn tạm ngưng đã lâu. Hạt Xóm Mới và Tân Sơn Nhì tổ chức rất đông đoàn viên tham gia chuyến thăm cha hưu dưỡng tại Nhà An dưỡng Phát Diệm và hội dòng MTG Gò Vấp.

Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó nội vụ BCH TGP, hướng dẫn về việc đọc lời kinh khai mạc của đoàn thể quy định trước buổi họp, góp ý xây dựng nội dung các giờ cầu Thánh Thể, khuyến khích phát biểu

ngắn gọn và nêu bật những điều cơ bản, nội dung họp các cấp cần triển khai những điều căn bản, tránh dài dòng không tập trung.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song, Phó ngoại vụ BCH TGP, điểm qua tình hình hoạt động của các hạt trong giáo phận. Hạt Chí Hòa sắp có chuyến bác ái giúp họ đạo Ba Lai (Bến Tre) ngày 17/10. Hạt Xóm Chiếu là đơn vị còn khó khăn nhiều mặt. Hạt Tân Định có chuyển biến tốt sau khi bầu lại Trưởng BCH. Hạt Xóm Chiếu và Tân Định có phát triển Đv mới. Hạt Gò Vấp đã mời gọi được 2 Xđ trở lại hoạt động. Hạt Thủ Thiêm tái lập Xđ Cao Thái. Nhìn chung, công tác phát triển có chiều hướng đi lên tại các giáo hạt, ngay cả hạt Xóm Chiếu.

Tiết mục không kém phần quan trọng trong mỗi phiên họp chính là Tham khảo học tập. Hôm nay do anh Giuse Phạm Minh Lý, Ban Huấn luyện Tông đồ, thuyết trình 15 phút với đề tài “Thánh hóa bản thân”. Anh phát biểu: “Sự hi sinh những công việc cá nhân và cùng về quy tụ hội họp theo lời mời gọi của BCH TGP tức là góp phần tự thánh hóa bản thân”. Anh đã khéo léo nhắc lại việc tuân giữ thực hiện 5 lời hứa của người đoàn viên khi được đứng vào

hàng ngũ con cái Thánh Tâm Chúa, cùng với điển hình minh họa những điều tốt xấu giúp anh em nhận biết và xa lánh. Tuy với

thời gian ngắn ngủi nhưng đã cô đọng được nội dung học tập sâu lắng trong tâm trí mỗi người.



Phần đúc kết phiên họp và triển khai công tác sắp tới do anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH TGP, phụ trách. Anh nhắc lại quy định về hội họp các cấp: BCH các cấp cần tổ chức họp mỗi tháng 1 lần. Trước đó phải có phiên họp trù bị của Ban Thường vụ (hay Ban Thường trực). Yêu cầu phải thông báo trước 1 ngày đến thành viên cấp trên phụ trách đơn vị mình biết rõ ngày giờ họp, để tạo điều kiện

gắn kết sinh hoạt. Các cấp vẫn tổ chức hội họp thường xuyên mặc dù không có cha linh hướng đồng hành, và có triển khai những nội dung do cuộc họp cấp trên đã phổ biến. Thành viên phụ trách gắn kết đồng hành sẽ tôn trọng mọi quyết định của đơn vị và cùng giải quyết những rắc rối tồn tại.

Chương trình thường huấn cuối năm 2020 của TGP Sài Gòn sẽ được tổ chức vào cuối tháng

11.2020, tại nhà thờ giáo xứ An Nhơn, do cha Vinhson Nguyễn Thế Thủ, nguyên Phó Tổng linh hướng, thuyết giảng đề tài “Các nghi thức phụng vụ cơ bản trong Thánh lễ và cầu Thánh thể”, vận dụng vào sinh hoạt đạo đức của đoàn thể GDPTTTCG.

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến đã báo cáo lại kết quả chuyến đi tiền trạm thăm các giáo điểm đồng bào dân tộc Pleiku-Kontum và thực hiện chương trình phát quà Trung thu thiếu nhi tại Ban Mê Thuột. Sắp tới là chương trình vận động đóng góp giúp xây dựng nhà thờ Tam Bảng, giáo hạt Tonlé Bassac-Phnom Pênh, theo lời mời gọi của cha Phêrô Lê Văn Tính. Thư ngỏ đã được cha Tổng linh hướng phê duyệt ngày

08/10/2020 gửi đến các hạt và các Xđ trong TGP. Kêu gọi quý ân nhân, các nhà hảo tâm và đoàn viên tích cực đóng góp. Giáo phận sẽ tổ chức chuyến thăm trợ giúp nếu có điều kiện.

Tiếp theo là lời phát biểu của anh Marco Trần Văn Học, Phó ngoại vụ BCH GDPTTTCG giáo phận Phnom Pênh về hiện trạng của nhà thờ Tam Bảng, đã đặt viên đá khởi công xây dựng ngày 16/08/2020. Ngôi nhà thờ cũ bị nước ngập gây nên hư hỏng. Giáo xứ ít giáo dân, đời sống rất khó khăn thiếu thốn, nên không đủ khả năng đóng góp cho kinh phí xây dựng.

Buổi họp được khép lại vào lúc 11 giờ cùng ngày trong tinh thần hiệp thông gắn kết.



GIA ĐÌNH PT TT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT CHÍ HÒA THỰC THI BÁC ÁI TẠI HỌ ĐẠO BA LAI VÀ GIỒNG KEO

GB Trần Minh Chính



Theo cuộc họp ngày 11.08.2020 của Ban chấp hành (BCH) Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) giáo hạt Chí Hòa, với sự hiện diện và động viên của anh Giuse Huỳnh Bá Song, Phó trưởng ban BCH Tổng giáo phận để chuẩn bị cho chuyến bác ái giúp hai họ đạo nghèo Ba Lai và Giồng Keo thuộc tỉnh Bến Tre. BCH GDPTTTCG hạt Chí Hòa quyết định thực hiện chương trình vào ngày 17.10.2020.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, BCH đã đề xuất tặng mỗi họ

đạo 100 phần quà (250.000đ/phần), mỗi phần gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mì gấu đỏ, 1 chai dầu ăn, 1kg đường, 1 chai nước mắm, tổng kinh phí khoảng 50 triệu. Cha sở họ đạo Ba Lai mới cho khoan giếng nước ngọt để giúp cho đồng bào lương giáo nơi đây có nguồn nước sử dụng hằng ngày. Theo cha sở, nơi đây là vùng ngập mặn, 6 tháng mưa nước sông còn tạm dùng được, còn 6 tháng nắng nước bị nhiễm mặn không thể ăn uống, tắm giặt, nên ngài phải xin ân nhân giúp đỡ và

vừa mới hoàn thành chương trình khoan giếng. Hiện nay, nhà thờ cũng đang được xây dựng lại đã 4 năm qua mà vẫn còn dang dở.

BCH đã lên phương án mời gọi ân nhân và các nhà hảo tâm tại các xứ đoàn trong giáo hạt Chí Hòa. Với sự hỗ trợ, vận động và cộng tác nhiệt tình của các anh chị trong BCH các xứ đoàn, các ân nhân, các nhà hảo tâm... nên chuyển đi hoàn thành đúng kế hoạch.

Đúng 6g, đoàn tập trung đông đủ tại nhà thờ Chí Hòa với 25 thành viên. Đồng hành với đoàn có anh phó TB ngoại vụ Giuse Huỳnh Bá Song và anh phó TB nội vụ Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh thuộc GĐPTTTCG TGP Sài Gòn.

Tại họ đạo Ba Lai



Lúc 09g đoàn đến họ đạo Ba Lai và được bà con nồng nhiệt đón tiếp. Nơi đây, bà con đã tề

tự đông đủ và đa số là những người lương giáo, già cả, ốm đau, tàn tật, có người đến bằng xe lăn... Được biết, họ đạo là giáo điểm truyền giáo có gần 1 ngàn giáo dân. Vì thế, để phát triển họ đạo, rất cần những tấm lòng sẻ chia đến với họ. Cha sở đã sắp xếp phát phiếu nhận quà cho họ trước mấy ngày, để sự phân phát tiến hành trong trật tự.

Anh Trưởng BCH GĐPTTTCG hạt Chí Hòa ngỏ lời cùng bà con: “Định kỳ hằng năm, đoàn thể GĐPTTTCG luôn có chuyến thực bác ái. Năm nay, đoàn thể đến với họ đạo nơi đây để chia sẻ phần nào sự khó khăn của bà con. Cầu chúc cho nội gia đình nơi đây luôn vui khỏe và bình an”. Sau đó, các phần quà đã lần lượt được trao tận tay cho anh chị em nghèo đang hiện diện. Mọi người nhận quà với tâm tình tri ân những tấm lòng của quý vị ân nhân và Ban tổ chức.

Sau khi phát quà, cha sở mời đoàn vào uống nước dừa, ăn bánh kẹo, thưởng thức sản phẩm cây nhà lá vườn, không sang trọng nhưng ấm tình cha con. Thay mặt quý ân nhân, BCH hạt Chí Hòa gửi cho cha 20 triệu, để hỗ trợ về chương trình khoan

giếng nước vừa hoàn thành, nhưng còn thiếu chi phí phải trả cho công ty thực hiện.

Tại họ đạo Giồng Keo

Từ biệt họ đạo Ba Lai, đoàn di chuyển theo hướng đi Mỏ Cày Bắc khoảng 25 km để tới chợ Ba Vát, đối diện là họ đạo Ba Vát. Nơi đây, đoàn được cha Phêrô Trần Thanh Xuân, cha sở họ đạo Ba Vát kiêm cha sở họ đạo Giồng Keo -cách nhà thờ Ba Vát 7 km- đón tiếp và hướng dẫn đoàn đến nhà thờ Giồng Keo. Khi gặp ngài, nhiều người không biết ngài là linh mục, vì ngài ốm và nước da đen sạm trông như anh nông dân cày sâu cuốc bẫm. Theo ngôn từ miền Tây nam bộ thường gọi linh mục là ông cố, còn mấy ông trùm gọi là ông biện, chánh trương hay chủ tịch hàng xứ, ở đây lại gọi là ông trùm.

Được biết, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giáo phận Vĩnh Long đã bổ nhiệm ngài về Giồng Keo để xây dựng và tái truyền giáo qua 30 năm bỏ hoang phế vì chiến tranh sau năm 1975. Giờ đây, Giồng keo đã có một ngôi nhà thờ mới rất đẹp, nhưng di tích nhà thờ cũ vẫn còn bên cạnh hằn in dấu đạn. Bên trái nhà thờ,

ngài còn xây thêm nhà nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ.



Gần 100 người thuộc các trường hợp cần trợ giúp cả lương lẫn giáo đã đến tập trung đông đủ. Sau lời giới thiệu của cha sở về đoàn GĐPTTTCG TGP Sài Gòn đến thăm, chia sẻ với anh chị em bằng tâm tình cảm mến, yêu thương, từng phần quà nghĩa tình được trao tặng bà con. Một số người đau yếu không đến được, cha sở nhờ mấy ông biện mang tới tận nhà.

Sau khi phát quà xong, cha sở mời đoàn về họ đạo Ba Vát dùng cơm trưa với món đặc sản - cơm lá dứa nước dừa - vừa thơm vừa ngon, kèm theo tép chưng nước dừa và canh chua cá ba sa. Ai cũng khen ngon vì được bữa cơm lạ miệng đượm tình chân quê.

Đoàn chào tạm biệt cha sở, nguyện xin Chúa luôn chúc lành và ban cho cha nhiều sức khỏe

để xây dựng nhà Chúa. Ngài đang thực hiện chương trình xây dựng nhà thờ Ba Vát được khoảng phân nửa công trình. Sau đó đoàn tiếp tục lên xe đi hành hương kính viếng Đức Mẹ La Mã Bến Tre.

Về bên Mẹ, các thành viên phấn khởi như lâu lắm mới được về thăm Mẹ của mình. Nhân tháng Mân Côi, anh phó nội vụ GDPTTTCG giáo phận đã dẫn đoàn đọc 50 kinh mùa Vui để dâng lên Mẹ, xin Mẹ luôn đồng hành với GDPTTTCG chúng con, xin Mẹ che chở và gìn giữ

chúng con với bài hát kết thúc “Xin Vâng”.

Thay lời kết: BCH GDPTTTCG hạt Chí Hòa xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân và các nhà hảo tâm đã nhiều ít đóng góp tiền của, vật chất, và đồng hành với đoàn trong chuyến bác ái. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn tràn hồng ân trên quý vị, và kính chúc quý vị luôn hồn an xác mạnh để hăng say công tác làm tông đồ, đem tình thương Thánh Tâm Chúa đến mọi nơi.



XỨ ĐOÀN TÂN LẬP: VUI TẾT TRUNG THU CÁC EM THIẾU NHI MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT

Paul Phạm Hoàng Sơn

Đoàn thể GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm, nói đến công việc thực thi bác ái luôn là những băn khoăn lo lắng. Vì bao năm qua, định hướng sinh hoạt đã đề ra trong một năm sẽ tổ chức 3 lần đi vùng sâu vùng xa, 2 lần bác ái tại địa phương, trong dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và lễ Chúa Kitô Vua. Ngoài ra còn 5 phần gạo mỗi tháng giúp người nghèo khó khăn trong xứ nhà.



Con thuyền Bác ái theo định hướng cứ tuần tự ra khơi. Nhưng năm nay đại dịch Covid như những cơn bão tố ập tới, con thuyền đó chỉ còn biết lách trong những dòng sông rạch nhỏ, đến cùng những mái ấm của địa phương.

Tết Trung thu của thiếu nhi tại giáo xứ, Hội đồng Mục vụ giáo



xứ, các đoàn thể, anh chị giáo lý viên, chung tay tổ chức cho các em tại xứ nhà một sân chơi đầy đủ. Nhưng với các em thiếu nhi bất hạnh, mồ côi khuyết tật, đang được nuôi dưỡng tại các mái ấm thì ra sao, khi đang trải qua hậu quả kinh tế sau cơn đại dịch. Đây là câu hỏi của bao con người với trái tim nhân ái, và cũng là câu hỏi của các anh chị em trong đoàn thể GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, cần làm ngay khi mùa Trung thu đang đến, cũng là thời điểm bãi bỏ giãn cách xã hội.

Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi quá ngắn, chỉ hai tuần lễ. Làm sao kịp để có kinh phí, thực phẩm, thực hiện theo sự xin trợ giúp của các soeur đứng đầu chăm sóc 2 mái ấm? Mái ấm Sơn Bình – Châu Đức – Bà Rịa có 64 em khuyết tật, bại não, do các soeur dòng Mến

Thánh Giá Bà Rịa đảm trách. Mái ấm Long Điền – Bình Phước – Phước Long có 97 em mồ côi người dân tộc, do các soeur dòng Nữ Vương Hòa Bình đảm trách. Cả 2 mái ấm đều có nhu cầu cần thiết xin hỗ trợ vì thiếu lương thực. Thực tế khi đoàn đến thăm mái ấm Long Điền, trong bữa ăn trưa với sức tuổi đang phát triển (lớn nhất là 17 tuổi), mỗi phần cơm chỉ khoảng 2 chén, thức ăn chỉ một món thịt gà kho với su su, nhưng khi nhìn vào thì su su nhiều hơn cả. Được biết thịt gà



hôm trước có một ân nhân từ thành phố gửi lên giúp đỡ.

Soeur trưởng Maria Phạm Thị Tuyết tâm sự: “Có những lúc muốn giải thể, nhưng khi trả các em về, các em bơ vơ, rồi cuộc đời sẽ ra sao? Thôi thì cứ cầu nguyện và tin thác làm việc rồi Chúa sẽ lo liệu”. Đúng như vậy, ngay cả chuyến đi bác ái của đoàn đều có ơn Chúa dẫn dắt và giúp sức.

Tưởng rằng chuyến đi phải hủy bỏ hên lại, vì số tiền tiết kiệm của các anh chị em đoàn viên do sự vận động của anh Isidoro Bùi Đức Thành, Ủy viên Bác ái, chỉ đủ một nửa cho chuyến đi. Nhưng vào những ngày gần đến, một số ân nhân đã giúp lương thực, thực phẩm, con số vượt qua yêu cầu tạm thời của mái ấm. Kinh nghiệm của những chuyến đi, với tinh thần quyết tâm hy sinh dẫn thân và liên lý cầu nguyện, chính Chúa đã ra tay trợ giúp, nên tất cả đều hoàn thành tốt đẹp.

Mỗi chuyến đi công tác bác ái là được gom góp những niềm vui, hạnh phúc, để cuộc đời nở hoa. Mỗi chuyến đi là có thêm những tông đồ nhiệt thành, chấp nhận những vất vả không quản ngại. Thức dậy từ 3 giờ sáng, đón nhận những thùng cá từ ân nhân gửi tới, làm sạch, ướp đá, rồi đóng thùng, để đem đến mái ấm những bữa ăn tươi ngon bổ dưỡng.

Mỗi chuyến đi công tác bác ái biểu hiện sự thực hiện mời gọi cộng đoàn, ân nhân xa gần tiếp tay hành động, mở lòng giúp đỡ tha nhân. Để trái tim yêu thương được sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, để nước Chúa lan rộng mãi mãi phủ lấp những đau khổ của tha nhân không còn...

TRANG ÂN NHÂN

1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2659	Ông Gioan Trần Văn Bản, Xđ Bến Hải, giáo hạt Gò Vấp, TGP Sài Gòn
2660	Phanxicô X. Nguyễn Văn Nguyên, Xđ Chợ Cầu, hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn

2/ Đóng góp quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2020

- Xứ đoàn Gia Định, giáo hạt Gia Định	400.000đ
- Xứ đoàn Bến Cát, giáo hạt Gò Vấp	300.000đ
- Xứ đoàn Đức Tin, giáo hạt Gò Vấp	700.000đ
- Xứ đoàn Vĩnh Hiệp, giáo hạt Gò Vấp	400.000đ
- Xứ đoàn Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức	1.000.000đ
- Xứ đoàn Từ Đức, giáo hạt Thủ Đức	1.500.000đ
- Xứ đoàn Phú Xuân, giáo hạt Xóm Chiếu	680.000đ

Giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán

- Xứ đoàn Bàn Cờ	500.000đ	- Xứ đoàn Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Cầu Kho	500.000đ	- Xứ đoàn Fatima	500.000đ
- Xứ đoàn Chợ Đũi	500.000đ	- Xứ đoàn Vườn Chuối	500.000đ

Giáo hạt Thủ Thiêm

- Xứ đoàn Long Bình	2.000.000đ	- Xứ đoàn Phú Hữu	2.200.000đ
- Xứ đoàn Long Đại	400.000đ	- Xứ đoàn Tân Lập	2.200.000đ
- Xđ. Long Thạnh Mỹ	3.000.000đ	- Xứ đoàn Thánh Cẩm	2.000.000đ
- Xứ đoàn Minh Đức	640.000đ	- Xứ đoàn Thánh Linh	400.000đ
- Xứ đoàn Mỹ Hòa	2.600.000đ	- Xứ đoàn Thủ Thiêm	500.000đ

Giáo hạt Hóc Môn

- Xứ đoàn Cầu Lớn	600.000đ	- Xứ đoàn Trung Chánh	1.260.000đ
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây	1.000.000đ	- Xứ đoàn Tân Đông	1.000.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ	1.380.000đ		

Giáo hạt Phú Thọ

- Xứ đoàn Bắc Hà	300.000đ	- Xứ đoàn Tân Phước	1.000.000đ
- Xứ đoàn Hòa Hưng	1.000.000đ	- Xứ đoàn Tân Trang	400.000đ
- Xứ đoàn Phú Bình	400.000đ	- Xứ đoàn Thăng Long	400.000đ
- Xứ đoàn Phú Hòa	600.000đ	- Xứ đoàn Vĩnh Hòa	500.000đ

3/ Đóng góp niên liễm năm 2020

- Giáo hạt Gia Định	400.000đ
- Giáo hạt Phú Thọ	400.000đ
- Giáo hạt Phú Nhuận	400.000đ
- Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	400.000đ
- Giáo hạt Xóm Mới	400.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 10.2020 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 10/2020

a/ 19 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người)

- Ông Phaolô Phùng Văn Thiên	- Ông Martinô Nguyễn Khiết Tâm
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng	- Bà Maria Vy Thị Thêu
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Châu	- Ông Phêrô Nguyễn Văn Thi
- Ông Giacôbê Đoàn Duy Đức	- Ông Giuse Nguyễn Tính
- Ông Micae Nguyễn Công Hiền	- Ông Giuse Vũ Đình Tuấn
- Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng	- Ông Gioan Baotixita Lê Đức Tuấn
- Ông Phanxicô Nguyễn Hy Lạp	- Bà Anna Ngô Thị Út (Thuận)
- Ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm	- Ông Giuse Phạm Quang Cường
- Bà Catarina Nguyễn Thị Phụng	- Ông Gioan Baotixita Lê Văn Xuân
- Bà Agnes Lâm Thu Quý	
- Xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì	500.000đ

b/ Giáo hạt Xóm Mới

- Ông Đạo, xứ đoàn Thái Bình	200.000đ
- Ông Báo, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Ông Cường, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Ông Dũng, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Ròn, xứ đoàn Hợp An	200.000đ
- Anh chị Thịnh, công ty Thiên Khoa, xứ đoàn Hợp An	200.000đ

c/ Giáo hạt Hóc Môn

- Xứ đoàn Châu Nam	300.000đ
--------------------	----------

- Xứ đoàn Chợ Cầu	200.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng	300.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ	300.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh	100.000đ

2/ Ân nhân giúp nổi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 10/2020

a/ Giáo hạt Bình An

- Xứ đoàn Bình An	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông	1.200.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng	130.000đ

a/ Giáo hạt Học Môn

- Xứ đoàn Châu Nam	300.000đ
- Xứ đoàn Bà Điểm, toán 3	300.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu	300.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng	300.000đ
- Xứ đoàn Tân Đông	400.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp	200.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ	300.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh	100.000đ
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây	300.000đ

b/ Xứ đoàn Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán

- Chị Chi	100.000đ
- Cô Anna Huỳnh	100.000đ
- Chị Nguyệt	200.000đ
- Chị Liên	100.000đ
- Bà Sang và bà Lạc (Tháng 9, 10)	400.000đ

c/ Giáo hạt Xóm Mới

- Xứ đoàn Hà Đông	300.000đ
-------------------	----------

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

- 1/ **Ông Phanxicô Nguyễn Văn Thuyết**, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Chí Linh, hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.03.2020.
- 2/ **Ông Phanxicô Nguyễn Văn Tám**, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Chí Linh, hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.06.2020.
- 3/ **Ông Phanxicô Nguyễn Văn Chúc**, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Chí Linh, hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.08.2020.
- 4/ **Bà Lucia Đặng Kim Nguyệt**, SN 1942. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hồ Lương, giáo hạt Hồ Lương, GP Kompong Cham. Được Chúa gọi về ngày 21.08.2020.
- 5/ **Bà Maria Trần Thị Kế**, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Ninh Hải, giáo hạt Quỳ Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 25.08.2020.
- 6/ **Ông Giuse Phan Thanh Tâm**, SN 1952. Cựu BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.08.2020.
- 7/ **Bà Têrêsa Ngô Thị Dụ**, SN 1943. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.09.2020.
- 8/ **Bà Maria Vũ Thị Tuyến**, SN 1925. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.09.2020.
- 9/ **Bà Anna Nguyễn Thị Bê**, SN 1949. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tam Bảng, giáo hạt Tonlé Bassac, GP Phnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 10.09.2020.
- 10/ **Ông Phaolô Vũ Tuấn Thọ**, SN 1958. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.09.2020.
- 11/ **Ông Giuse Vũ Đức Kính**, SN 1936. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG Xđ. Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.09.2020.
- 12/ **Bà Mattha Hồ Thị Ngoan**, SN 1959. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Chompa, giáo hạt Tonlé Mékong, GP Phnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 16.09.2020.
- 13/ **Bà Maria Mai Thị Chi**, SN 1935. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG Xđ. Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.09.2020.
- 14/ **Ông trùm Gioakim Nguyễn Quyết Thắng**, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.09.2020.
- 15/ **Ông Giuse Trần Ngọc Ngà**, SN 1944. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Đũi, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.09.2020.

16/ Ông Gioakim Vũ Công Lý, SN 1955. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.09.2020.

17/ Bà Philumena Phạm Thị Luật, SN 1928. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.09.2020.

18/ Ông Antôn Nguyễn Văn Hoàng, SN 1964. Thư ký GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.09.2020.

19/ Ông Phêrô Phạm Văn Khố, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.09.2020.

20/ Bà Maria Vũ Thị Toán (Thơm), SN 1979. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.09.2020.

21/ Bà Maria Nguyễn Thị Thơi, SN 1939. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG Xđ. Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn; ân nhân GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 01.10.2020.

22/ Ông Phêrô Phạm Văn Hóa, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 04.10.2020.

23/ Bà Maria Đỗ Thị Chích, SN 1928. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG Xđ. Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.10.2020.

24/ Bà Maria Nguyễn Thị Tho (Nghị), SN 1931. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 05.10.2020.

/ Ông Gioakim Nguyễn Việt Phong, SN 1954. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 05.10.2020.

25/ Ông Giuse Nguyễn Văn Trạch, SN 1941. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.10.2020.

26/ Bà Maria Bùi Thị Vinh, SN 1938. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.10.2020.

27/ Ông Giuse Nguyễn Văn Năm, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.10.2020.

