



## **NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 10-2020**



**Xin gửi về địa chỉ**  
[noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)

**Thư từ, bài vở:** Gửi về BBT  
trước ngày 10 mỗi tháng

**Tin tức:** Gửi về BBT  
trước ngày 15 mỗi tháng

**\*\* Điện thoại liên lạc gửi bài vở**  
**Anh Chiến: 0913.868691**

**\*\* Điện thoại liên lạc mua báo:**  
**Chị Thủy: 0933.577870**

# Mục Lục

<b>Đề tài</b>	<b>Trang</b>
❖ Mục lục	01
❖ Đức Mẹ giúp tôi tha thứ	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Tháng Mân Côi	13
❖ Chuỗi hồng Mân Côi	15
❖ Bồi dưỡng đức tin	15
❖ Thuật yêu thương	22
❖ 100 năm lời Mẹ nhắn nhủ	25
❖ Hai người mẹ	26
❖ Hành hương viếng tượng Chúa Kitô	32
❖ Tin Giáo hội hoàn cầu	34
❖ Trang Thanh niên	41
❖ Mươi thương yên người	44
❖ Trang Thiếu nhi	45
❖ Trang sức khỏe gia đình	47
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	52
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	55
❖ Trang ân nhân	70
❖ Trang bác ái	71
❖ Hiệp ý cầu nguyện	72

**TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN**  
Lưu hành nội bộ

# ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THA THỨ

ĐGM. GB Bùi Tuần



**1.** Hồi tôi còn là sinh viên du học tại Thụy Sĩ, ở đại học Fribourg, một hôm, trong một hội nghị quốc tế tổ chức ở đại học, vị thuyết trình đã nói: *“Rất nhiều lần, tôi đã không xin Chúa cứu tôi cho khỏi những kẻ thù, mà là cho khỏi những người thân. Bởi vì, chính những người thân lại làm khổ tôi nhiều nhất. Tha thứ cho những người thân là việc tất nhiên phải làm, nhưng đau đớn lắm.”*

**2.** Những lời bộc lộ trên của vị thuyết trình đó làm tôi ngạc nhiên. Nhưng dần dần tôi thấy là đúng. Tha thứ cho

những người thân nhiều khi gây đau đớn sâu xa cho bản thân tôi, nhất là khi những người thân đó vẫn dửng dưng tiếp tục làm khổ tôi như chuyện bình thường.

Nỗi khổ của tôi trong những trường hợp như vậy thật là rùng rợn.

**3.** Tôi đem nỗi khổ đó đến Đức Mẹ, xin Mẹ thương cứu tôi. Đức Mẹ đã nhận lời. Mẹ đã cứu tôi.

**4.** Trước hết, Mẹ giúp tôi tha thứ cho họ một cách thực tình. Không những không oán hận gì họ, mà còn cầu xin Chúa thương ban cho họ được mọi

ơn phần xác phần hồn theo lòng thương xót của Chúa. Tôi cũng cầu xin cho họ được ơn tha thứ cho tôi.

**5.** Thêm vào đó, Mẹ giúp tôi biến những nỗi khổ tôi chịu do họ gây nên, thành của lễ đền tội. Tôi nhận mình là kẻ tội lỗi, rất đáng phải phạt. Nên khi bị những người thân làm khổ, tôi coi đó là hình phạt Chúa gửi đến cho tôi. Tôi đón nhận trong đau đớn và phẫn nộ. Chỉ mong những người thân đang làm khổ tôi sớm gặp được Chúa, mà trở về với Chúa thực tình.

**6.** Một ngày nay, Đức Mẹ hay nhắc cho tôi nhớ đoạn Phúc âm về sự tha thứ:

*“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-22)*

**7.** Tôi hiểu Chúa dạy phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi, nhất là cách tha thứ phải

thực sự yêu thương và khiêm nhường.

**8.** Tới đây, tôi sực nhớ tới những vị đã nêu gương sáng cho tôi về sự tha thứ cho những người thân.

**9.** Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình có lần đã than thở với tôi thế này: *“Tối nào, tôi thấy ngày đó tôi chưa bị chửi, thì tôi ngủ không được. Tôi bị chửi dữ lắm, do nội bộ. Nhưng tôi tha thứ hết, và tôi được bình an.”*

**10.** Đức Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận tâm sự với tôi: *“Tại Việt Nam, có một thời gian dài tôi bị ruồng bỏ, chối từ, do chính nội bộ. Nhưng tôi tha thứ hết, và tôi luôn sống trong hy vọng bình an.”*

**11.** Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trả lời câu hỏi của tôi: *“Đức Thánh cha có đau khổ không?”. Ngài nói: “Tôi đau khổ nhiều lắm, nhất là do chính nội bộ giáo phận Rôma của tôi. Tôi nói gì, họ cũng chống đối. Nhưng tôi tha thứ hết, và tôi luôn sống trong yêu thương tha thiết.”*

**12.** Qua những gương sáng trên đây, tôi hiểu chuyện bị những người thân làm khổ là

chuyện thời sự đón đầu vốn xảy ra, cho cả những bậc đạo đức, nhưng các vị đó đã vượt qua được nhờ ơn Chúa. Đặc biệt, tôi nhớ lại lời tiên tri Simêon đã nói về một lưỡi gươm sẽ đâm vào trái tim Đức Mẹ (Lc 2,25), thì lưỡi gươm đó vẫn tiếp tục đâm vào trái tim các con của Mẹ trong mọi thời, mọi nơi.

**13.** Tôi biết mình không được như các vị đạo đức. Nên tôi hết lòng cậy tin vào Đức Mẹ. Xin Mẹ thương giúp tôi.

**14.** Đức Mẹ đã thương giúp tôi. Mẹ giúp tôi trực tiếp và gián tiếp qua những tấm lòng thương lo cho tôi. Tôi không sao tả ra được sự Mẹ đã và đang giúp tôi tha thứ, nhất là tha thứ cho những người thân.

**15.** Tôi biết điều này thực rõ. *Tha thứ cho những kẻ khác là điều tôi cần thực hiện trong việc giữ đạo. Lúc thứ tha là khi được tha thứ.*

**16.** *Biết sống tha thứ, đó là một ơn rất trọng Chúa thương ban, chứ tự sức mình, chúng ta khó có thể thực hiện được. Hồn*

*thì tha thứ, nhưng xác thì không chịu nổi.*

**17.** *Khi tha thứ thực tình, chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc, nhất là đó chính là dấu chỉ chúng ta sẽ được Chúa tha thứ.*

*Tha thứ vẫn là việc đạo đức đòi tôi cần thực hiện mọi lúc, dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ, trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện.*

**18.** Xưa, khi Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu, Mẹ đã nghe con mình nói với Đức Chúa Cha: "*Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ làm không biết*" (Lc 23,34). Nay, Mẹ cũng ở bên tôi và Mẹ giục tôi hãy cùng với Chúa Giêsu nói lại lời đó: "*xin Cha tha cho họ, vì họ làm không biết*". Thế là sự tha thứ của tôi dành cho họ cũng là sự thông phần vào sự tha thứ của chính Chúa. Và khi tôi tha thứ là lúc tôi được thứ tha.

Tôi tha thứ, và xin mọi người cũng hãy tha thứ cho tôi.

*Long Xuyên, ngày 15.9.2020*





## CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

(Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)

Chúa nhật 04.10.2020

# TÔI TỚ VÀ GIA CHỦ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP



Thông thường, mối tương quan giữa tôi tớ và gia chủ khó lành mạnh. Có khi, kẻ ăn người ở trung thành và ngay thẳng, nhưng chủ nhà hống hách và kiêu căng. Ngược lại, cũng có lúc gia chủ tốt bụng và nhân hậu, nhưng tôi tớ tỏ ra bất trung và gian xảo. Dụ ngôn những tá điền canh tác vườn nho là một trong cách hành xử tinh xảo và gian ác của những kẻ làm thuê.

Đối với người Do Thái, hình ảnh vườn nho rất thân quen. Gia chủ trong câu chuyện chính là Thiên Chúa. Vườn nho là dân Israen mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Tá điền canh tác là thượng tế và kỳ lão, những kẻ cầm đầu dân Israen. Đầy tớ của gia chủ là các tiên tri, ngôn sứ, những người thi hành sứ vụ loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Con trai của gia chủ chính là Chúa Giêsu. Như vậy, dụ ngôn mô tả bức tranh toàn cảnh về lịch sử của dân Israen trước ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Độc giả có thể hiểu dụ ngôn như sau: Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân tộc Israen là một dân riêng của Người. Người yêu thương và quan tâm đến đời sống của họ bằng giao ước trên núi Sinai, cũng như những đường lối và các giáo huấn của Người. Kể đến, Người ban cho dân này các thượng tế và kinh sư, những người đứng đầu để lãnh đạo dân. Tiếp theo, Người sai các ngôn sứ đến loan báo Tin Mừng nước Thiên

Chúa, nhưng những nhà lãnh đạo trong dân không chấp nhận, mà còn tìm cách bắt bớ và hãm hại. Sau đó, Thiên Chúa lại sai thêm các ngôn sứ khác nữa, nhưng họ cũng đối xử y như thế. Và cuối cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một của mình là Đức Giêsu đến. Nhưng những kẻ cầm đầu đã lập mưu tính kế để bách hại, đóng đinh và giết chết người con này trên thập giá.

Câu chuyện gọi cho chúng ta một sự bất bình với những tá điền canh tác. Họ là những người được gia chủ tín nhiệm, trao phó vườn nho để trông nom và canh tác. Và họ cũng được trả lương xứng đáng trong việc quản lý mùa màng. Khi chủ về, họ sẽ bàn giao hoa lợi và sẽ được chủ thưởng công. Vậy mà họ dám cam tâm chém giết đứa con thừa tự của gia chủ. Theo luật Do Thái, nếu chủ của một thửa đất chết đi mà không có con thừa kế, thì thửa đất ấy sẽ thuộc về người nào chiếm ngụ đầu tiên. Đây là lý do tại sao những tá điền canh tác lại quyết tâm tìm cách giết cho bằng được người con trai duy nhất của gia chủ. Khi người con thừa tự chết, đất sẽ trở thành vô chủ và thuộc quyền những kẻ đang cư ngụ. Thế nhưng, khi ông chủ trở về, ông sẽ tru diệt hết các tá điền gian ác và trục xuất họ khỏi vườn nho. Vì thế, người ta mới nói 'ác giả ác báo' là như vậy.

Qua dụ ngôn này, những tá điền, mỗi chúng ta hãy suy nghĩ về chính mình. Nhờ bí tích Thánh tẩy, chúng ta trở thành một dân mới của Thiên Chúa. Chúng ta là những tá điền của Thiên Chúa, đang sống và làm việc trong vườn nho của Giáo hội. Vườn nho của chúng ta có thể là một toán nhỏ, một gia đình, một hội đoàn, một giáo xứ. Trong vườn nho ấy, người canh tác phải làm sao cho những cây nho sinh hoa kết trái. Ở mỗi toán, các anh chị em cần sống tinh thần liên đới, quan tâm lẫn nhau. Nơi gia đình, các bậc cha mẹ cần làm gương cho con cái trong đời sống đức tin. Trong hội đoàn, mỗi thành viên cần ý thức trách nhiệm để hội đoàn ngày càng phát triển và thăng tiến. Nơi giáo xứ, người giáo dân cần chung tay sát cánh với cha xứ, chủ vườn nho, sống yêu thương bằng Lời Chúa và qua những việc bác ái trong đời thường. Sống như thế là chúng ta đang làm cho nước Thiên Chúa càng ngày càng sinh nhiều hoa lợi. Lúc ấy, Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở mãi với chúng ta (Pl 4,9). Và chắc chắn chúng ta không còn là tội tớ nữa. Trái lại, chúng ta sẽ là những người con, người em của Chúa Giêsu, được sống viên mãn trong vườn nho của nước Thiên Chúa.



## CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)

Chúa nhật 11.10.2020

# TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

mời tham dự, chúng ta trả lời ra sao?

Bài Tin Mừng kể lại câu chuyện nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử. Một đám cưới đặc biệt dành cho người thiết đãi lẫn khách dự tiệc. Khách dự tiệc là những người đã được nhà vua tuyển chọn. Ngày cưới đã đến, nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách, nhưng họ tìm đủ mọi cách để khước từ. Sự chuẩn bị và thái độ tiếp khách của nhà vua cho thấy lòng quý mến và hiếu khách biết dường nào: 'cỗ bàn đã dọn xong', 'bò tơ và thú béo đã hạ rồi', 'tiệc cưới đã sẵn sàng'. Tuy nhiên, trái với tấm lòng thiết tha mời gọi của nhà vua là thái độ thờ ơ, dửng dưng và lãnh đạm của những kẻ được mời. Họ chẳng thềm đếm xỉa, đoái hoài và viện cớ vào những lý do: 'kẻ đi thăm nông trại', 'người đi buôn', thậm chí có kẻ còn 'bắt các đầy tớ của nhà vua mà sỉ nhục' để không tham dự. Dầu vậy, sự khước từ của khách mời không làm cho tiệc cưới bị hoãn binh. Trái lại, tiệc cưới vẫn tiếp tục với khách mời khác, đến từ khắp nơi.



Tiệc cưới là một trong những hình ảnh diễn tả hạnh phúc và niềm vui của gia đình. Niềm vui vì gia chủ được đón tiếp khách mời đã tuyển chọn. Hạnh phúc vì gia chủ thấy thực khách tham dự bữa tiệc đông đủ. Cũng vậy, Tiệc Cưới Nước Trời sẽ hân hoan và vui mừng hơn nữa, vì tất cả mọi người và mọi dân tộc cùng được mời gọi tham dự. Đó là mong muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng, không phải mọi thực khách đều sẵn sàng. Có những vị khách đã chối từ lời mời của gia chủ vì những lý do khác nhau. Còn chúng ta, khi được

Như vậy, hình ảnh của vị vua trong câu chuyện cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa bao dung và rộng lượng, trong khi khách mời là những người Do Thái kiêu căng và ích kỷ.

Sau đó, nhà vua sai gia nhân ra khắp các ngã đường và mời tất cả mọi hạng người, bất luận tốt xấu, vào dự tiệc cưới. Đây là bước đột phá và cách ứng xử tinh tế của nhà vua. Khi ấy, tất cả thần dân sẽ thấy rõ tấm lòng quảng đại và cách đối xử công bằng của nhà vua với mọi người. Nếu trước đây có sự kỳ thị giữa người giàu với kẻ nghèo, hoặc có thái độ phân biệt giữa người đạo đức với kẻ khô khan, thì nay, rào cản ấy bị tháo gỡ và hố ngăn cách ấy không còn nữa. Cũng vậy, dân Do Thái là những người đón nhận Tin Mừng trước nhất, nhưng họ đã không tin. Sự chối từ của họ không làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa suy giảm. Dân Do Thái được mời gọi tham dự tiệc cưới, nhưng họ đã không nhận lời. Sự vô ơn của họ không làm Thiên Chúa nản lòng. Ngược lại, thái độ cứng lòng của họ lại mở ra một thời đại mới, thời đại dành cho mọi người và mọi dân tộc trên thế giới 'Hãy đi ra khắp các ngã đường, gặp ai cũng mời vào tiệc cưới' (Mt 22,9). Do vậy, Thiên Chúa không loại trừ một ai và Nước Trời dành cho mọi

người, không phân biệt tốt xấu. Điều đó cho thấy tính phổ quát của ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mọi người và tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho cả nhân loại. Thế nhưng, không phải tất cả khách mời đương nhiên sẽ được nhận vào bàn tiệc thiên quốc, mà chỉ những ai có y phục lễ cưới mới được dự phần.

Hiện nay, đời sống đạo của chúng ta nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng giống như những vị khách mời trong câu chuyện. Hằng ngày, chúng ta được mời gọi tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Thế nhưng, có những lúc chúng ta viện đủ lý do này, lý do khác để khước từ hoặc không tham dự. Đó là thái độ ích kỷ, xao nhãng và khinh thường. Hình ảnh nhà vua mở tiệc cưới trong câu chuyện bao dung, quảng đại bao nhiêu thì khách mời càng tỏ ra vô ơn, bất xứng bấy nhiêu. Điều đó nhắc nhở chúng ta khi tham dự Thánh lễ cần chuẩn bị y phục lễ cưới cho xứng đáng. Y phục lễ cưới xứng đáng không những là phong cách ăn mặc bên ngoài sao cho gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo, mà cần có phẩm hạnh đạo đức bên trong sao cho xứng hợp với lòng tin-cậy-mến đối với Thiên Chúa, và tình yêu thương, liên đới, chia sẻ với mọi người.





## CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21)

Chúa nhật 18.10.2020

### LỄ SỐNG

**Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP**

của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Những người Pharisiêu cấu kết với phe Hêrôđê bàn mưu tính kế, tìm cách để hại Chúa Giêsu. Họ hy vọng lần này có thể lấy được chứng cứ để tố cáo Chúa Giêsu. Trước khi đặt câu hỏi, họ rào trước đón sau, nhằm tán dương tinh thần công minh chính trực của Chúa, sau đó mới giăng bẫy. Đây là lối sống giả hình của những người luôn tìm cách chống đối Chúa. Họ đặt ra một câu hỏi nhằm gài bẫy Chúa Giêsu: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” Đó là âm mưu thâm độc của những kẻ chuyên tìm cách hạ thấp uy tín của người khác.

Vào thời Chúa Giêsu, miền Giuđa đặt dưới quyền cai trị của đế quốc Rôma. Thế nên, việc nộp thuế hay không nộp thuế cho chính quyền Rôma lúc bấy giờ rất phức tạp. Bởi vì, nhóm Xađốc ủng hộ việc nộp thuế, trái lại nhóm



Là công dân của một đất nước, chúng ta phải tuân thủ các lề luật của xã hội và thi hành nghĩa vụ đối với dân tộc và mọi người. Cũng vậy, là Kitô hữu, chúng ta cũng phải tuân giữ những giới răn Thiên Chúa đã trao ban, đồng thời thực thi những việc bác ái đối với anh em đồng loại. Đó là cách sống chu toàn vai trò của một công dân trong quốc gia và hoàn thành sứ vụ của một tín hữu trong Giáo hội. Do đó, Chúa Giêsu, trong sứ điệp Tin Mừng, đã chỉ cho những người Pharisiêu lẽ sống sao cho phải đạo: “Của Xêda, trả về Xêda;

Nhiệt Thành khuyến cáo không nộp thuế, trong khi nhóm Biệt Phái lại giữ lập trường trung dung. Tuy nhiên, ý định đặt câu hỏi này của những người Pharisiêu và phe Hêrôđê nhằm đẩy Chúa Giêsu vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu Chúa Giêsu trả lời 'được' thì một cách nào đó họ cho rằng Người cộng tác với đế quốc Rôma để bóc lột quần chúng nhân dân. Bằng ngược lại, nếu Chúa trả lời 'không' thì chắc chắn họ sẽ tố cáo Người là kẻ phản động, đang tìm cách chống đối chính quyền đô hộ. Còn nếu Chúa không trả lời, vô hình trung, đối thủ sẽ hạ thấp uy tín của Người trước mặt đám đông vì không dám nói sự thật.

Trước khi trả lời câu hỏi, Chúa Giêsu yêu cầu họ đưa cho Người xem đồng tiền nộp thuế. Đồng tiền của đế quốc Rôma có hình và danh hiệu của Xêda, hoàng đế Rôma. Mọi hình thức nộp thuế cho chính quyền Rôma đều quy định bằng đồng tiền này, khác với tiền đền thờ của dân Do Thái lúc bấy giờ, vốn dành riêng cho việc phụng tự. Cầm đồng tiền trên tay, Chúa Giêsu hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai?" Họ trả lời: "Của Xêda". Chúa Giêsu nói tiếp: "Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa".

Nghe xong câu trả lời, các đối thủ của Chúa Giêsu kinh ngạc, cúi mặt và bỏ đi.

Câu trả lời của Chúa Giêsu hàm chứa một giáo huấn rõ ràng. Dân đang sống dưới quyền đô hộ, cai trị của đế quốc Rôma, và đang lưu hành đồng tiền của họ, thì việc nộp thuế là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, việc thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất vẫn là trên hết. Như vậy, nghĩa vụ của một công dân và trách nhiệm của một tín hữu không đối nghịch nhau, nhưng hỗ trợ cho nhau. Bởi vì quyền lợi của con người do Thiên Chúa mà ra, và do con người nắm giữ để phục vụ cho lợi ích trần gian. Khi người ta phục vụ quyền lợi một cách chính đáng cho dân tộc, cho quốc gia thì đó là phục vụ cho chính Chúa. Ngược lại, không ai được phép vi phạm quyền lợi của Thiên Chúa nhằm phục vụ cho con người, vì quyền lợi của con người lúc đó không chính đáng và xứng hợp.

Tóm lại, sự hiệp nhất giữa người công dân và tín hữu không gì khác hơn là sống tốt đạo đẹp đời. Người ta sẽ nhận ra nét đẹp của người Kitô hữu là vừa chu toàn trách nhiệm của người công dân trong xã hội, vừa hoàn thành bổn phận của người con Chúa giữa lòng Hội Thánh.



## CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40)

Chúa nhật 04.10.2020

# MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP



Trong cuộc sống thường nhật, người ta có thể dễ dàng yêu mến Thiên Chúa, nhưng thật khó để yêu thương người thân cận. Quả thật, có những giáo dân sẵn sàng dâng cúng một khoản tiền thật lớn để xây dựng nhà thờ, biểu hiện lòng sùng kính Thiên Chúa. Trái lại, họ không dễ mở lòng cho một người hành khất, dẫu chỉ bữa cơm lót dạ, trong cơn khốn cùng. Tình yêu đối với Thiên Chúa và lòng thương cảm với đồng loại, đối với người tín hữu, dường như khó tồn tại trong cùng một thực thể. Vì thế, Chúa Giêsu khẳng định cho phái Xadốc và những người Pharisiêu, cũng như chúng ta, về điều răn lớn nhất chính là “mến Chúa và yêu người”.

Sách luật Môsê trong bộ Ngũ Thư chứa đựng 613 điều luật khác nhau, bao gồm 248 điều truyền phải giữ và 365 điều cấm làm. Thật khó mà nhận ra đâu là giới luật quan trọng nhất hoặc đâu là điều răn lớn, điều răn nhỏ. Các nhà thông luật lúc bấy giờ cũng đã tranh luận nhiều lần, nhưng không ai đưa ra giải pháp thỏa đáng nào cả. Do vậy, họ tìm đến Chúa Giêsu để giảng dạy Người về vấn đề liên quan đến tôn giáo: “Thưa thầy, trong sách luật Môsê, giới luật nào là giới luật quan trọng nhất?”. Điều đó cho thấy tâm địa xấu xa của những kẻ chuyên tìm cách chống đối Chúa Giêsu.

Để trả lời, Chúa Giêsu trưng dẫn hai giới luật cũ trong Cựu ước. Một cách khôn ngoan để cho thấy, Người đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Trước hết, Chúa Giêsu đưa ra điều răn quan trọng thứ nhất là ‘Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết

lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người'. Giới luật 'mến Chúa' này được Chúa Giêsu trích dẫn trong sách Đệ Nhị Luật, chương sáu, câu năm, và trở thành kinh nguyện hàng đầu của dân Do Thái. Kinh nguyện này được người Do thái đọc hai lần mỗi ngày. Người Do thái hãnh diện khi đọc kinh nguyện này để cho người khác thấy rằng họ không những chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, mà còn yêu mến Người với tất cả tâm hồn.

Sau đó, Chúa Giêsu đưa ra điều răn quan trọng thứ hai và có giá trị ngang bằng với điều răn thứ nhất là 'Người phải yêu người thân cận như chính mình'. Điều răn 'yêu người' được Chúa Giêsu lấy lại trong sách Lêvi của Cựu ước, chương mười chín, câu mười tám. Câu trả lời của Chúa Giêsu hoàn toàn mới mẻ, mang tính nhân bản, không phân biệt. Trước đây, người Do Thái quan niệm 'người thân cận' chỉ là những người thuộc về dân Do Thái. Ngược lại, Chúa Giêsu cho rằng 'người thân cận' là tất cả mọi người trong xã hội. Hơn nữa, người Do Thái cũng biết rằng việc yêu mến người thân cận là quan trọng, nhưng trong

thực tế, rất nhiều người bỏ qua và coi thường giá trị nhân phẩm của người khác. Nét độc đáo trong câu trả lời của Chúa Giêsu là Người vừa nhấn mạnh đến giá trị ngang bằng của việc 'mến Chúa' và 'yêu người', vừa liên kết hai giới luật thành một, và tất cả các lề luật còn lại đều tùy thuộc vào hai điều răn quan trọng bậc nhất này. Do vậy, người ta có thể gọi đây là giới răn kép. Cho nên, hễ ai tuân giữ việc 'mến Chúa', ắt phải thi hành việc 'yêu người'. Cũng vậy, ai nói mình 'mến Chúa' mà không 'yêu người' thì không xứng đáng là con cái của Chúa.

Tóm lại, mến Chúa và yêu người là nền tảng của Kitô giáo và của đời sống Kitô hữu. Người khác có thể nhận ra chúng ta là tín hữu, nếu chúng ta chứng minh được hai hành động 'mến Chúa' và 'yêu người'. Hãy nhớ lại lời của Thánh Gioan tông đồ nói về sự hiệp nhất của lòng mến Chúa và yêu người: "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20).



# THÁNG MÂN CÔI

Nguyễn Thanh Hà



*Tháng Mười tháng kính Mân Côi  
Đoàn con thực hiện những lời Mẹ khuyên  
Cầu cùng Thánh Thể thường xuyên  
Sửa mình hối lỗi trở nên người lành  
Một lòng thờ Chúa trung thành  
Tông đồ bác ái thực hành hăng say  
Chuỗi Mân Côi đọc hằng ngày  
Cho dòng vâng phục chảy vào trong tim  
Mẹ ơi nhân loại điều linh  
Đang cơn đại dịch trăm nghìn lầm than  
Khấn xin Mẹ chúc phúc lành  
Cất đi sự dữ xóa tan ưu phiền  
Cho nhân thế được bình an  
Đi trong thử thách vững vàng niềm tin  
Mẹ Thiên Chúa Đấng khiết tịnh  
Xin thương xót chấp tội tình chúng con  
Phận người yếu đuối mỏng dòn  
Mong lời cổ đại chạm lòng xót thương.*



# CHUỖI HỒNG MÂN CÔI

Nhật Quang



*Chuỗi hồng nở thắm trên tay  
Từng đêm dâng Mẹ, nồng say ân tình  
Vần xoay từng hạt lung linh  
Thanh âm trầm đọng, hương kinh ngọt ngào.*

*Vương bay ngan ngát trời cao  
Vọng ngân Thiên sứ mừng chào Mẹ yêu!  
Mẹ đầy ân phúc diễm kiều  
“Xin Vâng” hai tiếng đặt dìu khoan thai.*

*Thế trần bừng ánh ban mai  
Bình minh Cứu độ trần ai mong chờ  
Đất trời se dệt duyên mơ  
Kết vòng chuỗi ngọc, vần thơ muôn trùng.*

*Bốn mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng  
Hương kinh thắm đượm, không ngừng trên môi  
Lời kinh như khúc ru nô  
Ru hồn nhân thế cõi trời phúc vinh.*



**GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU**

**BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN**

**Lm. Giuse Nguyễn Hữu An**

**Giáo phận Phan Thiết**

## **PHẦN IV**

# **KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO**

### **Bài 5: BẢN KINH LẠY CHA**

### **TÓM LƯỢC TOÀN BỘ TIN MỪNG**

#### **B. BẢY LỜI NGUYỆN XIN (tt)**

##### **I. NGUYỆN DANH CHA CÁ SÁNG**

##### **II. NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN**

Theo Phúc âm Nhất lãm, nước Trời là đề tài trung tâm trong lời rao giảng của Đức Giêsu. Theo Thánh Marcô, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ công khai với lời công bố: "*Thời giờ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng*". (1,15). Với Thánh Luca, nước Trời còn đang ẩn dấu (17,20), nhưng đã có những dấu chỉ để nhận diện, như lời Đức Giêsu trả lời các môn đệ của Gioan: "*Các ông hãy đi tin lại cho Gioan mọi điều mắt thấy tai nghe: Mù được sáng, què được đi, phong hủi được sạch và điếc được nghe, kẻ chết sống lại, nghèo khó được nghe báo Tin Mừng*." (Lc 7,22). Tin

Mừng Thánh Matthêu lại trình bày nước Trời bằng những hình ảnh và dụ ngôn sống động (chương 13), diễn tả nước Trời là giá trị tuyệt đối, đến nỗi người ta vui mừng bán tất cả những gì mình có, để chiếm lấy (Mt 13,44-46) và năng lực Nước Trời không ngừng phát triển, âm thầm mà mãnh liệt (Mt 13, 31-33).

Dựa vào các bản văn Tân Ước, có thể nhận ra những đặc điểm của nước Trời:

- **Đang trên đường hoàn thành:** Đã có mặt rồi nhưng chưa hoàn thành. Nước Trời đang ở giữa chúng ta, trong những người có tinh thần nghèo khó, chịu bách hại vì lẽ

công chính (Lc 17,21; Mt 5,3-10); nhưng đồng thời nước Trời lại không thuộc thế gian này (Ga 18,36).

- **Phổ quát:** Nước Trời được dành cho mọi dân mọi nước, và chi phối mọi chiều kích đời sống của con người.

- **Sâu xa:** Nước Trời như men sự sống thấm nhập tận trong thực tại, biến đổi mối quan hệ của ta với Thiên Chúa và với nhau. Tái lập những giá trị căn bản của đời sống: Công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

- Do Đức Giêsu thiết lập theo ý định của Cha, và nước Trời là chính Đức Giêsu.

Vì nước Trời là chính Đức Giêsu, nên xin cho nước Cha trị đến cũng có nghĩa là kêu lên "*Maranatha. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến*". Và khi cầu xin như thế cũng có nghĩa là xin cho ta được sống xứng đáng là công dân nước Trời, như Thánh Augustino diễn tả: "*Nài xin nước Chúa ngự đến là nài xin ân huệ sống đời công chính.*"

### **III. Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI**

*"Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời."* Nhưng ý Cha là gì? Người ta có thể đồng hóa ý Cha với ý riêng, quan điểm, lập trường của mình và bắt mọi người phải theo. Vì thế, phải qui về Đức Giêsu Kitô, Đấng thi hành thánh ý Cha trong mọi sự (x. Dt 10,5-7; Ga 8,29), và là Đấng mà nơi Ngài, thánh ý Cha được bày tỏ trọn vẹn. Đó là ý muốn "*Cho mọi người được cứu thoát và được nhận biết sự thật*" (1Tm 2,4). "*Không muốn ai phải hư đi nhưng hết thấy có phương hồi cải*" (2Pr 3,9), và giới răn gồm tóm thánh ý Thiên Chúa là "*Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.*" (Ga 13,34).

Thánh ý ấy phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh Cyprianô cắt nghĩa: "*Chúng ta phải cầu nguyện để những ai còn thuộc trái đất này có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa.*" Muốn như thế: "*đừng rập theo đời này, nhưng hãy biến đổi nhờ canh tân lòng trí, làm thế nào để thẩm định được ý Thiên Chúa là gì thật là tốt lành, thú vị, trọn hảo*" (Rm 12,2).



Cuối cùng để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong chính cuộc đời mình và mọi người, ta cần phải sống mầu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu, Đấng "vâng phục cho đến chết và là cái chết thập giá" (P1 2,6), phải noi gương Mẹ Maria và các Thánh trong "sự vâng phục của đức tin". Lời cầu nguyện chân thành dẫn ta đến thái độ nội tâm cần thiết, để thánh ý Thiên Chúa được tỏ hiện trong cuộc đời của chúng ta.

#### IV. XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY



Lời cầu xin này phát xuất từ niềm tin tưởng vào Cha, là

Đấng "cho mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ ác, cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành" (Mt 5,45); đồng thời, ý thức rằng con người là tạo vật, cho dầu lao động, phát minh và sáng tạo, nhưng nền tảng là chính hiện hữu (sự sống) của mình, và thiên nhiên lại là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế, ngay chính lúc vận dụng bàn tay và khối óc để làm ra lương thực, vẫn dâng lời khẩn cầu Thiên Chúa, và tạ ơn Ngài.

Khi xin Cha ban thương thực, Đức Giêsu dạy ta thưa: "Xin cho chúng con," nghĩa là không chỉ cho bản thân nhưng cho mọi người, cho cả cộng đồng nhân loại liên kết với nhau trong tình huynh đệ. Như vậy, lời kinh dẫn ra đến đòi hỏi phải chia sẻ cho nhau những nhu cầu trong đời sống. Đòi hỏi này đã được nhấn mạnh từ thời Cựu ước: "Hãy chia bánh cho người đói, nơi trú ngụ cho kẻ không nhà, quần áo cho người mình trần; đó là chay tịnh Ta mong muốn" (Is 58,7). Đức Giêsu đã làm nổi bật đòi hỏi này trong dụ ngôn: "Nhà phú hộ và Lazarô" (Lc 16, 29-31).

Ngày nay, sự tương phản giữa người giàu và người nghèo còn rộng lớn hơn. Và thái độ ích kỷ của nhà phú hộ ngày xưa cũng mang tầm vóc sâu xa hơn... Vì thế, người ta nói đến thứ "tội cơ cấu, tội xã hội". Cơ cấu chính trị, kinh tế xã hội cần được đổi mới để phục vụ nhu cầu của mọi người; nhưng những cơ cấu đó chỉ được đổi mới khi chính tâm hồn con người hoán cải.

Ngoài ra, khi xin Cha ban lương thực người Kitô hữu ý thức đây không chỉ là lương thực vật chất, mà còn là lương thực tinh thần. Ngôn sứ Amos từng nói đến nạn đói, không phải "đói cơm bánh" mà là "đói nghe lời Chúa" (8,11). Và Đức Giêsu đã nói rõ ràng: "Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Vì thế, người Kitô hữu hiểu lời cầu xin này là xin "Bánh Sự Sống", gồm cả Lời Chúa (được đón nhận trong đức tin) và mình Chúa (được đón nhận trong Thánh Thể).

## **V. VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẸ CÓ NỢ CHÚNG CON.**

Khi cầu nguyện, ta đến trước mặt Chúa như đứa con hoang đàng trở về nhà Cha trong niềm sám hối "*Thưa cha, con phải lỗi phạm đến Trời và đến Cha*" (x. Lc 15,17-19), và như người thu thuế không dám ngẩng mặt lên, nhưng cúi đầu xuống, dấm ngực mà thầm thì: "*Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội*" (Lc 18,13).

Tâm tình sám hối đó phát xuất từ chỗ nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình "*Nếu ta nói: Ta không có tội thì ta tự lừa dối mình, và sự thật không có trong ta... Nếu ta nói: Ta đã không phạm tội thì ta kể Người là kẻ nói láo, và lời Người không có trong ta*" (1 Ga 1,8-10). Thánh Matthêu diễn tả tội lỗi đó là một món nợ. Chúng ta mắc nợ với Chúa: Món nợ công chính, vì ta làm lu mờ vinh quang Chúa; món nợ vô ơn trước những ân huệ Chúa ban tặng; món nợ xúc phạm, chống lại Chúa vì tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, tin vào tình thương của Chúa là Cha (*Abba*), ta nài xin ơn tha thứ. Tha thứ ở đây không chỉ là không trả thù, hay quên đi lỗi phạm của người khác, mà còn là giải thoát, là tái

lập mối quan hệ đã bị bẻ gãy. Đó là lời cầu xin của Đức Giêsu trên thập giá: "*Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết*" (Lc 22,34). Và mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi sống tâm tình yêu thương tha thứ ấy: "*Thầy nói với anh em, hãy yêu thương kẻ thù địch, và khẩn cầu cho những người bắt bớ anh em, để anh em nên những con của Cha anh em, Đấng ngự trên trời*" (Mt 44,45).

Chính vì thế, khi "*Xin Cha tha nợ*" ta lại thêm: "*như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con*". Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn về người đầy tớ bất nhân (Mt 18,21-35) để giúp ta hiểu rõ ý nghĩa: Trước hết, như ông chủ tha nợ cho tên đầy tớ, ơn tha thứ Chúa dành cho ta đi trước sự tha thứ ta dành cho tha nhân; kể đến, sự tha thứ cho người khác là cách diễn tả ơn tha thứ mình đã lãnh nhận; và cuối cùng ơn tha thứ của Chúa chỉ thành hiện thực nếu ta biết đón nhận và chia sẻ cho nhau có tầm quan trọng đặc biệt, đến nỗi Đức Giêsu nói: "*Nếu người dâng của lễ nơi bàn thờ, và sự nhớ người anh em có điều bất bình với người, hãy đặt của lễ trước bàn thờ mà đi*

*làm hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ.*" (Mt 5,23-24).

Như vậy, lời cầu xin này dẫn ta đến một lối sống chan chứa tình thương, và biến đổi cả bộ mặt cuộc đời.

## **VI & VII. XIN ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ**

Lời cầu xin này đáp ứng lời cảnh giác của Đức Giêsu "*Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Tinh thần thì mạnh mẽ nhưng xác thịt lại yếu đuối*" (Mt 25,41).

Phân biệt "*thử thách*" và "*cám dỗ*". Thánh Phaolô tự hào vì những thử thách gian truân gặp phải trong đời, "*Gian truân tạo kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nhân đức*" (Rm 5,3-5). Còn cám dỗ là sự xúi giục điều xấu, đưa đến tội và sự chết, và Thiên Chúa không cám dỗ ai cả: "*Bị cám dỗ, đừng ai nói: Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ. Vì Thiên Chúa không thể bị điều dữ cám dỗ Người, và Người cũng không cám dỗ ai. Mỗi người có bị cám dỗ là do đam mê của mình*" (Gc 1,13-14).

Cũng phải phân biệt *"bị cám dỗ"* và *"sa chước cám dỗ"*. Bị cám dỗ là chuyện tự nhiên của thân phận con người. Chính Chúa Kitô cũng bị cám dỗ (Mt 4,1-11). Và vì thế, không có tội lỗi gì khi bị cám dỗ. Vấn đề là ở chỗ chiều theo cơn cám dỗ. Ở đây, ta cần được ơn biện phân các thần khí để nhận diện sự ác, xuất hiện với dáng vẻ bên ngoài *"tốt đẹp ... nhìn thật hấp dẫn"* (St 3,6), nhưng bên trong lại ẩn chứa nọc độc tội lỗi và sự chết.

Có chiều theo cơn cám dỗ hay không, điều đó tùy thuộc tâm hồn ta: *"Kho tàng của người ở đâu, lòng người ở đó ... Không ai có thể làm tôi hai chủ..."* (Mt 6,21-24). Chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa để hướng lòng về điều thiện: *"Chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước"* (Gl 5,25): Và Thánh Phaolô quả quyết: *"Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức chịu đựng"* (1Cr 10,13). Chính vì thế, cần tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ (x. Mc 13,9; Cl 4,4; 1Pr 5,8-10).

Lời kinh này không chỉ nói đến những cơn cám dỗ hàng

ngày, mà còn nói đến cuộc chiến đấu giữa Thiên Chúa và Ác thần: *"Nhưng cứu chúng con khỏi Ác thần."*

Đó là cuộc chiến đấu chống lại Satan *"tên quynh rũ cả thế giới"* (Kh 12,9); *"Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó... nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối"* (Ga 8,44). Chúa Kitô Phục sinh đã chiến thắng *"Đầu mục của thế gian này"* (Ga 14,30). Nhưng sự giải thoát này Chúa biểu lộ hoàn toàn nơi mọi thụ tạo, vì thế, *"tạo thành những ngong ngóng trông đợi... hy vọng sẽ được tự do, khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa"* (Rm 8,20-22). Nhưng Chúa Kitô trấn an chúng ta: *"Đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian"*. Và vì thế, chúng ta phải cầu xin ơn được giải thoát khỏi sự dữ: *"Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời"*.



## Ghi nhớ:

**1.** Kinh Lạy Cha là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh Chúa dạy và là lời kinh của Hội Thánh.

**2.** Kinh Lạy Cha gồm ba phần chính:

- Một là hướng ta lên Thiên Chúa là Cha và là chủ trời đất.
- Hai là lời tôn vinh Thiên Chúa.
- Ba là lời nguyện xin cho những nhu cầu con người.

**3.** Kinh Lạy Cha có 7 lời nguyện xin gồm:

- Ba lời nguyện tôn vinh: Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha.
- Và bốn lời nguyện xin nhu cầu hàng ngày của con người: Xin lương thực, xin tha nợ, khỏi sa ngã và khỏi sự dữ.

**4.** "Amen" thường dùng để kết thúc các lời cầu nguyện hoặc lời tuyên xưng đức tin, nên có hai nghĩa này là: "Quả thật" và "Ước gì được như vậy".

**5.** Ta phải đọc kinh Lạy Cha với tâm tình: Kết hợp với Chúa Giêsu, dâng lời kinh này lên Chúa Cha, trong tâm tình người con thảo hiếu, và làm cho cuộc sống ta hòa nhập theo lời Kinh Chúa dạy.

Kinh nguyện khởi đầu bằng chữ "Lạy Cha chúng con" và kết thúc với chữ "sự dữ". Không những chúng ta cần có lòng tin cậy (vào Chúa) nhưng còn phải biết sợ hãi (sự dữ) nữa. Lòng cậy tin làm cho chúng ta thêm sức mạnh vừa đủ để không sa ngã, đồng thời cũng là kết quả của nỗi lo sợ (sự dữ) nữa.

Chúng ta luôn luôn tin tưởng và cầu nguyện: *Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen.*



# THUẬT YÊU THƯƠNG

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh



*“Chúng ta phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”*

(1 Ga 3,18)

Xin kể cho anh chị câu chuyện về một anh chàng lười biếng lại có máu cờ bạc. Một hôm, nằm mơ thấy Chúa. Anh ta hỏi:

-Chúa ơi, con biết Chúa giàu sang lắm! Một triệu đồng đối với Chúa cũng như một đồng đối với con phải không Chúa?

Chúa mỉm cười:

-Đúng thế, và một ngàn năm đối với Ta cũng như một phút đối với con vậy.

Anh chàng lười biếng, âm mưu:

-Vậy, Chúa cho con một đồng đi Chúa!

Chúa lại mỉm cười trả lời:

-Được thôi, vậy con đợi Ta một phút nha!

Chàng ta trở mắt:

-Hả?!

## **Anh chị thân mến!**

Câu chuyện khôi hài trên, tuy là để cười cho vui nhưng cũng cho chúng ta một bài học. Đó là chúng ta không thể có được cái gì nếu không tạo ra nó. Trong đời sống hôn nhân, anh chị cũng phải khổ công nuôi dưỡng tình yêu, thì mới giữ được hạnh phúc. Để giữ được hạnh phúc gia đình, Thánh Gioan khuyên: *“Chúng ta phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”* (1 Ga 3,18). Vậy, câu đó muốn nói gì? Xin chia sẻ với anh chị hai ý sau đây:

### **1. Yêu thương cách chân thật**

Không có một mối quan hệ nào vững bền nếu dựa trên sự dối trá. Mối quan hệ vợ chồng, muốn bền vững càng phải chân thật! Cởi mở, chân thật với nhau thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mọi nỗi bất bình sẽ được hóa giải, và đời sống chung sẽ được triển nở. Vâng, có chân thật mới có tình yêu.

Trái lại, mọi giấu giếm trong đời sống vợ chồng là dấu

hiệu không lành mạnh, nó sẽ đi đến đổ vỡ. Vợ chồng nào giấu giếm nhau về tình cảm, về công việc hay tiền bạc, là họ đang vi phạm khế ước hôn nhân, đó là “nên một” với nhau. Nên một không chỉ trong thân xác mà còn nên một trong tâm hồn.

Hơn nữa, yêu thương cách chân thật, còn có nghĩa là phải giữ đúng những lời đã hứa. Nếu anh chị hứa với người bạn đời sẽ làm việc gì đó, rồi lại thôi không làm, thì làm sao người bạn đời có thể tiếp tục tin cậy mình?! Cha ông ta có câu:

*“Đã hứa thì giữ lấy lời,*

*Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.*

### **2. Yêu thương bằng việc làm**

Tình yêu chân thành cần có hai yếu tố: Lòng quý mến và sự thiết thực. Chúng ta nghĩ sao về một người chồng, mỗi khi gặp vợ đều tặng nàng những lời khen ngợi, những cái ôm hôn thắm thiết; nhưng khi vợ gặp khó khăn hay đau ốm thì không thấy chồng đâu! Đó là thứ tình thương tuy có

những cử chỉ trù mến, nhưng lại trống rỗng, không thiết thực!

Ngược lại, có những người chồng, dù phải hy sinh thời giờ, tiền bạc hoặc sức khỏe vẫn sẵn sàng giúp vợ mỗi khi cô ấy cần. Thế nhưng, anh ta lại không bao giờ bày tỏ một câu tâm tình, hay một cử chỉ âu yếm, trù mến! Sự lạnh nhạt đó, làm cho người vợ nghĩ là người chồng giúp đỡ mình một cách bắt đắ dĩ và gượng ép. Đây là thứ tình thương, tuy thiết thực nhưng lại thiếu vẻ trù mến, không có màu sắc lung linh của lãng mạn và hương vị đậm đà của tình cảm.

Thánh Phaolô đã làm nổi bật sự phối hợp mật thiết giữa lời nói và việc làm, giữa lòng trù mến và tính thiết thực của tình thương như sau: *“Giả như tôi có đem hết gia tài, cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi”* (1 Cr 13,3).

Trong đời sống hôn nhân, không có ai quan trọng hơn chồng hoặc vợ mình. Vì thế, nếu bạn đời gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, an ủi, động viên, thì vợ hay chồng phải là người đầu tiên có mặt ở bên họ. Không chỉ quan tâm chăm sóc mà còn phải nói những lời yêu thương, trù mến! Ca dao có câu:

*“Đôi ta như rắn liu điu*

*Nước chảy mặc nước, ta  
dìu lấy nhau”.*

### **Anh chị thân mến!**

Trong Thánh lễ Hôn Phối, anh chị đã thề hứa yêu thương nhau suốt cuộc đời. Nhưng lời cam kết đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu anh chị biết sống theo lời dạy của Thánh Phaolô: *“Chúng ta phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”* (1 Ga 3,18).

Cầu chúc cho anh chị biết yêu thương nhau, biết trở nên những người bạn đời tuyệt hảo, để Thiên Chúa sẽ hoàn tất những điều tốt đẹp mà Ngài đã khởi sự nơi anh chị trong ngày Lễ Thành Hôn.



# 100 NĂM LỜI MẸ NHẮN NHỦ

Anna Têrêsa Thùy Linh  
Xứ đoàn Tân Lập



*Fa-ti-ma hơn trăm năm trước  
Tội lỗi gieo bạc phước trầm luân  
Mẹ hiện ra, chốn gian trần  
Với ba trẻ nhỏ ân cần nhủ khuyên.*

*Hãy mau chóng chăm chuyên sám hối  
Thánh Tâm Mẹ, sớm tối tôn sùng  
Mân Côi lần hạt Kính Mừng  
Mẹ thương cứu giúp cầu cùng Chúa Cha.*

*Dẫu lời Mẹ thiết tha nhắn nhủ  
Thế gian quen lối cũ đường xưa  
Phản bội tình Chúa vô bờ  
Giang tay thập giá đón chờ đoàn con.*

*Bao lần Mẹ tràn tuôn lệ huyết  
Bởi các con chẳng quyết trở về  
Đắm chìm đục vọng đam mê  
Buông tuồng danh lợi, bến quê mịt mờ.*

*Thương nhân loại nhuốc nhơ lỗi tội  
Thánh Tâm Mẹ quá đổi âu sầu!  
Các con sám hối thăm sâu  
Lần hạt, sùng kính khẩn cầu Mẫu Tâm!*

*Hằng suy gẫm hồng ân Cứu độ  
Gieo Tin Mừng khắp chốn muôn nơi  
Đồng hành với Mẹ ra khơi...  
Sum vầy bên Mẹ, quê trời hoan ca.*



# Hai người mẹ

**Phaolô Trang Lập Quang**  
**Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt**



Mẹ Thi sống trong một xóm lao động nghèo ở Phan Rang. Việc mưu sinh hằng ngày của mẹ nó là gánh chè luân đê nặng trên vai đi khắp nẻo đường để bán dạo.

Hôm ấy nó cứ nằn nì mãi xin được đi theo, vì cho rằng nếu đến những nơi xa lạ sẽ gặp nhiều điều thú vị và rất vui. Ở tuổi vừa lên tám có lẽ nó cũng như bao đứa trẻ khác rất thích đến những miền đất lạ, vì ngày nào nó cũng quanh quẩn trong cái xóm nghèo cùng với mấy đứa bạn chơi những trò chơi

đồng quê. Chơi hoài rồi cũng chán nên rất thích đi ra khỏi cái xóm lao động nghèo này, để biết đó biết đây.

Sau nhiều lần nài nỉ, thậm chí có lúc nó khóc rồi nằm ra ăn vạ, mẹ nó đành cho nó đi một lần để biết thế nào là “lẽ độ”.

Những bước chân của hai mẹ con rảo khắp nẻo đường, có lúc họ bước vào chợ là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt của kẻ bán người mua, tiếng nói tiếng cười, tiếng la hét, chửi rủa hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc nhạc dân sinh.

Có lúc hai mẹ con bước vào con đường cát trắng nhỏ hẹp, những hàng xương rồng xanh tươi mọc hai bên đường dẫn vào năm, bảy căn nhà tranh vách đất. Mọi sinh vật ở đây gần như trốn chạy cái nóng oi bức của trưa Phan Rang duy chỉ có cây xương rồng là thích

hợp với thời tiết khắc nghiệt này. Cảnh vật ở đây thật tĩnh lặng, ngoại trừ những cơn gió nhẹ làm rung rinh tà áo hai mẹ con.

Có lẽ những ai đã đến Phan Rang trong những buổi trưa hè đều nhìn nhận đây là một chảo lửa, lúc nào khí trời cũng nóng hừng hực, ánh nắng chói chang cả mắt, mặt đường nhựa như muốn chảy ra bốc lên những làn khói mờ mờ ảo ảo. Thế mà hai mẹ con vẫn gánh chè dưới cái nắng như thiêu đốt để đi bán dạo khắp mọi nơi.

Chẳng bao lâu nó thấy đôi chân mỏi nhừ, toàn thân uể oải và cố lê từng bước leo đèo theo mẹ. Thế mà mẹ nó vẫn đi thon thót và tiếng rao mời vẫn vang vọng khắp xóm làng. Đây là lần đầu cũng là lần cuối nó không bao giờ dám đi theo mẹ nữa.

Cuộc sống quá cơ cực, mẹ nó phải vật lộn với từng miếng cơm manh áo, nhưng nó hoàn toàn vô tư luôn sống hồn nhiên chẳng bao giờ nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ nó, mà cứ vui đùa với những đứa trẻ

cùng trang lứa. Không những thế, biết bao lần nó vùi vãnh để có tiền ăn vặt, nhưng nó đâu biết rằng mỗi lần như thế mẹ nó càng hạn chế tối đa những nhu cầu thiết yếu của mình để lo toan thật đầy đủ cho nó.

Rồi một ngày kia mẹ nó đã ngã quỵ vì lao lực quá mức. Trên giường bệnh mẹ nó khóc rất nhiều, nhưng không phải bà khóc vì sợ chết mà khóc vì lo lắng cho nó sắp phải hứng chịu những cơn sóng đời nghiệt ngã, khi tuổi đời của nó còn quá bé trong những lúc bà không ở trên cõi đời này.

Trong những lời dặn dò của mẹ trước lúc lâm chung, nó nhớ nhất là: “Con phải cố gắng học hành và đừng bao giờ làm những điều xấu”. Vì thế, cho dù bị vùi dập trong những phong ba bão táp của cuộc sống hàng ngày, nó vẫn quyết tâm cắp sách đến trường và không bao giờ làm những gì trái với lương tâm, để thực thi những điều mẹ dặn và xem đó như một mệnh lệnh và cũng là điều làm đẹp lòng mẹ nó ở thế giới bên kia.

Hằng ngày nó xin người ta làm những việc vặt vãnh như quét dọn nhà cửa, rửa bát... để kiếm chút cơm thừa. Tuy thế, đã bao lần nó phải nhịn đói đến hai ba hôm vì không xin được việc. Trong những lần như thế nó chỉ biết ôm mặt khóc nức nở rồi kêu lên hai tiếng: “Mẹ ơi!”. Cũng chính trong những lúc khốn khó này nó càng thấu hiểu lòng mẹ thật bao la, cho dù mẹ nó đang cùng cực với việc mưu sinh nhưng vẫn sẵn sàng hi sinh tất cả để dành những gì có thể cho nó. Nó cảm thấy ân hận vì đã bao lần nó vòi vĩnh để ăn vặt, trong lúc mẹ nó phải chắt chiu từng đồng để lo toan cho cuộc sống trong cơn cùng quẫn.

Nay phải đối mặt với từng miếng cơm manh áo trong một thời đại có xu hướng thiên về vật chất và hưởng thụ! Tương quan giữa người với người đã thiếu vắng tình yêu thương bác ái mà chỉ có vị lợi và tính toán, chí ít cũng là “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, chỉ có mẹ nó là yêu thương nó một cách vô vị lợi. Không chỉ riêng mẹ nó mà hầu như các bà mẹ trên thế gian này đều yêu

thương con cái mình như vậy. Vì thế, châm ngôn Á Rập có câu: “Thượng đế không có mặt ở mọi nơi nên dựng lên các bà mẹ”. Điều này cũng nói lên rằng đời luôn gian dối, không ai có thể tìm thấy một tình yêu thương đúng nghĩa ngoại trừ tình mẫu tử. Tình mẫu tử mang một chiều kích thần tiên luôn cho đi và hoàn toàn vô vị lợi, thể hiện rõ nét tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Đến năm lớp sáu nó dành dụm được một ít tiền rồi mua bánh ngọt xuống miền duyên hải để bán dạo. Công việc này rất phù hợp với nó, vì nó chỉ bán dạo có nửa ngày và nửa ngày còn lại vẫn được cắp sách đến trường. Bắt đầu từ đó, nhiều mặt hàng của nó tăng lên mỗi ngày theo yêu cầu của người dân miền duyên hải như thuốc lá, dầu ăn, bột ngọt... Cuộc sống của nó cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng chỉ được hai năm, sau biến cố tháng 4-1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, chuyện bán dạo của nó đã bế tắc, báo hiệu cho việc học hành cũng như



sinh kế của nó gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tìm hiểu và định hướng cho những ngày sắp tới, nó quyết định chuyển học bạ lên Đà Lạt và sống trong một làng Công giáo. Nơi đây, những Kitô hữu ngoài việc tham dự Thánh lễ ở nhà thờ, nhiều người còn đến đài Đức Mẹ để đọc kinh cầu nguyện. Với tính hiếu kỳ nó cũng đến xem, trước những lời ân cần niềm nở lan tỏa một tình yêu thương của các tín hữu đã cuốn hút nó. Bắt đầu từ đó, nó thường xuyên đến đài Đức Mẹ đọc kinh cầu nguyện với những giáo dân.

Đã rất lâu nó thiếu vắng tình thương của mẹ, nay đứng trước hình tượng xinh đẹp và dịu hiền của Đức Maria nó cảm thấy như được khóa lấp những trống vắng mà nó luôn khát khao được yêu thương của tình mẹ. Càng ngày nó càng yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn. Rồi một ngày kia nó xin học giáo lý để rửa tội và chuyên cần lần chuỗi Mân Côi dưới tượng đài Đức Mẹ.

Vào những ngày nghỉ hè là khoảng thời gian mà nó dồn toàn lực lao động để tích lũy cho cuộc sống hàng ngày và việc học hành sắp tới khi mà thời gian dành cho việc mưu sinh đã bị hạn chế.



Hôm ấy, nó theo vài người xuống Tà In để đãi vàng. Đào vàng ở Tà In có hai loại hình là hầm cừ và hầm giếng. Hầm cừ là nơi vùng trũng, đất mềm, người ta phải chặt rất nhiều cây để đào đến đâu khẩn trương cừ đến đó và rất nguy hiểm. Còn hầm giếng là nơi đất cao và cứng đờ nguy hiểm hơn. Trước tiên, người ta đào thành một cái giếng, khi đến “sái” thì đục lỗ chui vào gọi là

“chui ếch”. Vàng trong “sái” của hầm giếng lúc nào cũng ít hơn hầm cừ và cũng đỡ nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, vài hầm giếng bị sụp là điều không thể tránh khỏi. Nói chung, chuyện đào vàng ở Tà In, cho dù là hầm cừ hay hầm giếng đều dựa trên nguyên tắc là tìm vàng ở những dòng suối ngày xưa đã bị chôn vùi trong lòng đất lâu năm.

Nhóm của nó chỉ có vài người không đủ sức chặt cây nên phải đào hầm giếng. Khi đào đến lớp “sái mặt”, đó là bề mặt của con suối ngày xưa toàn là cát sỏi và những hòn đá lớn bé đủ cỡ, nó phải đào xuống khoảng một mét rưỡi nữa, khi đụng phải lớp đất đó là đáy của con suối mà dân đăi vàng gọi là “đế”. Vàng thường tập trung nhiều ở “đế”, rồi từ “đế” nó bắt đầu đục lỗ chui vào để lấy cát sỏi ở đáy suối đem lên đăi. Vì lớp “sái” quá dày, có nơi cao hơn một mét rưỡi nên dân đào vàng chỉ đục lỗ vừa đủ để chui vào, phần còn lại phía trên gọi là “sái mặt”, “sái mặt” hầu như không có vàng.

Hôm ấy, nó chui vào gần mười mét thì đã quá trưa nên chui ra để kiếm chút gì lót dạ và cũng để giải lao. Khi nó chui vào lại được một đoạn, bỗng dưng nó cảm giác gì là lạ và hơi nổi da gà, nên quay lưng lại nói với người có nhiệm vụ chuyển cát sỏi ra lỗ chui ếch để người đứng trên miệng giếng kéo lên.

- Tự nhiên mình thấy rùng mình làm sao ấy!

- Hôm trước mày chui hơn hai chục mét ở hầm bên kia, rồi chẻ mười mấy cái xương cá mà không sợ. Bây giờ mới có mấy mét mà đã sợ. Tiếp tục đi.

“Chẻ xương cá” là đục lỗ chui thẳng vào, rồi từ hai bên đường thẳng đó người ta đào nhiều đường khác tạo nên hình dạng giống một bộ xương cá.

Chần chừ một lúc nó định tiếp tục chui vào, thì bỗng có một tiếng “sột” nho nhỏ và cây đèn dầu trong cùm phụt tắt, rồi một tiếng “ầm” dữ dội vang lên trước mặt nó, lớp sái mặt dày hơn tám mươi phân đổ ụp xuống chỉ cách nó vài centimet. Hiện tượng này

được dân đái vàng gọi là “lột sái mặt”.

Nó suýt bị chôn sống trong hầm vàng nhờ một cảm giác lạ nên cho rằng Đức Mẹ đã cứu nó. Nhưng một số người cho rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên không đủ sức thuyết phục.

Có lần nó tháo dỡ căn nhà gỗ có gác lữ cho một gia chủ để xây lại. Khi đứng trên cây gỗ đã mục rỗng bên trong mà nó không biết, nên bị gãy và rơi từ độ cao năm mét xuống nền gạch bông. Mọi người hết hoảng chạy tới và cho rằng chắc chắn nó sẽ chết, nếu không chết thì cũng gãy xương hoặc chấn thương sọ não. Thế nhưng, nó chỉ trầy xước sơ sơ và gia chủ cũng thở phào nhẹ nhõm vì sợ liên lụy. Chính nó cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao không gãy xương hoặc “dập mề dập mật”. Từ đó nó càng vững tin Đức Mẹ luôn yêu thương và che chở cho nó.

Sau khi thi đại học nó vào Sàgòn theo ngành khoa học tự nhiên, rồi nhận nhiệm sở ở Buôn Ma Thuột. Là một cán bộ giỏi được nhiều người quý mến nên ban lãnh đạo muốn đưa nó vào đảng, nhưng nó đã từ chối. Sự từ chối để tuyên xưng đức tin đã mang đến cho nó nhiều hệ lụy. Những ngày sau đó nó quyết định xin thôi việc, sẵn sàng vứt bỏ những năm tháng khổ khổ đầy gian truân để có chút địa vị trong xã hội và chuẩn bị cho một cuộc sống làm thuê khi giữ bỏ chốn quan trường.

Đối với nó, lời mẹ nhắn nhủ trước lúc lâm chung “Con đừng làm điều gì xấu” đã khắc sâu trong lòng nó, và sự yêu thương luôn cứu giúp của Mẹ Maria đã tạo cho nó một sức mạnh dám đương đầu với sóng gió của cuộc đời trong việc mưu sinh, và sẵn sàng vứt bỏ những năm tháng miệt mài đèn sách đầy gian nan chỉ vì một niềm tin và tình mến.



# HÀNH HƯƠNG

## VIỀNG TƯỢNG ĐÀI CHÚA KITÔ

Vinhson Vũ Đình Đường

### IV - TƯỢNG CHÚA LỚN NHẤT CHÂU PHI



Đức cha Augustin Tochukwa giám mục giáo phận Orlu ngày 06/01/2016 đã dâng lễ tạ ơn và chủ trì nghi thức làm phép tượng Chúa Giêsu. Ngài nói “*Đây là biểu tượng vĩ đại của đức tin người Công giáo Nigeria và của tất cả những ai chiêm ngắm pho tượng này...*”. Pho tượng có tên “*Chúa Giêsu vĩ đại*” và được liệt kê vào hàng *cao lớn nhất Châu Phi* với chiều cao 9m, nặng 40 tấn, bằng đá cẩm thạch trắng, mô tả Chúa Giêsu đi chân trần đôi tay dang rộng. Kinh phí pho tượng không được tiết lộ, chỉ biết do ông Obinna Onuoha, xuất thân từ làng Abajah và là Tổng giám đốc một công ty dầu khí kính tặng và được công ty xây dựng Trung Quốc thực hiện từ năm 2013, trong vòng 3 năm mới hoàn thành, mặc dù ông có ý định tốt đẹp làm pho tượng này từ 1997 nhưng nay mới thực hiện được.

### V - QUỐC GIA BA LAN - TƯỢNG CHÚA LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Pho tượng Chúa Giêsu đứng sừng sững với hai cánh tay dang rộng và mũ miện vàng cao 2m đã được ông Dariusz Bekisz, Thị trưởng thị trấn Swiebodzin khẳng định đây là bức tượng “*Chúa lớn nhất thế giới*”, với chiều cao 33m (vượt hơn tượng ở Brazil 3m) đứng trên bệ cao



8m, trọng lượng trên 440 tấn, dựng trên ngọn đồi cao 16 m, như vậy tổng thể chiều cao của toàn bộ công trình 51m, khởi công 2012 hoàn thành sau 5 năm xây cất. Trong buổi lễ khánh thành 2017 tổ chức ở chân



bức tượng. Đức giám mục Stefan Regmunt phản kháng lại những kẻ cho rằng mẫu tượng không thẩm mỹ, ngài tuyên bố “*Bức tượng không phải là một nghệ thuật điêu khắc mà là một thể hiện rõ ràng của đức tin và có nhiệm vụ cứu rỗi linh hồn của giáo dân*”. Chính quyền địa phương cũng hy vọng trong tương lai có nhiều người đến hành hương để giúp đem lại sức sống cho nền kinh tế của dân chúng.

## VI - MARIALO - ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT



Giáo hội Công giáo tại Philippine đã quyết định khánh thành tượng đài “*Chúa Giêsu Thương Xót*” này vào 19/01/2017, như cao điểm chào mừng Hội nghị Tông đồ Thế giới lần thứ IV về Lòng Thương Xót, tiến hành tại Manila từ ngày 16 đến 20/01/2017 với sự tham dự của 5 ngàn đại biểu địa phương và nước ngoài. Đức Hồng Y Ricardo Vidal, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cebu đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành tượng Chúa Giêsu.

Công trình xây dựng đã khởi sự từ tháng 1/2016 để ghi nhớ “*Năm Thánh Lòng Thương Xót*” được thực hiện trong khu vực rộng rãi với một tượng đài Chúa Giêsu Lòng Thương xót nơi đền thánh quốc gia Marialo cách thủ đô Manila của Philippines 24 cây số về hướng Bắc. Nhịp độ công việc tiến triển tốt đẹp và hoàn thành trước ngày Đại hội kỳ IV Lòng Chúa Thương xót đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho Giáo hội địa phương Phi Luật Tân.

### THAY CHO LỜI KẾT

Những tượng đài nổi tiếng trên do công lao con người chung sức đóng góp xây dựng, đặc biệt qua bàn tay các nghệ nhân nổi danh sáng tạo được thể hiện trên những tác phẩm độc đáo vô giá. Ngày nay du khách bốn phương đi tới chiêm ngưỡng những cảnh quang kỳ diệu này, đã để lại trong tâm hồn những ấn tượng khó quên, đồng thời không quên dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa ban cho gia đình an bình trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

*Hoa Thịnh Đốn, lễ Chúa Kitô hiển dung 06/8/2020*

## NGÔN NGỮ LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ BÁC ÁI

Để loan báo Tin Mừng hôm nay, *ngôn ngữ được nhân loại hiểu rõ nhất là bác ái, không phải là những lời giải thích thần học uyên bác.* Vì lý do này, các tu sĩ Vinh Sơn có một vai trò đặc biệt, liên kết với đặc sủng: Thánh Vinh Sơn Phaolô và Thánh Louis de Marillac là một dấu hiệu mạnh mẽ của ngôn ngữ này. Đây là những gì Đức Hồng y Louis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc nói với các tu sĩ Vinh Sơn, trong một chuyến thăm gần đây đến tu hội Truyền giáo.

Nói chuyện với các thành viên của tu hội, Đức Hồng y Tagle đã nhấn mạnh ba nhiệm vụ cụ thể của tu sĩ ngày nay vẫn còn quan trọng: *trở thành những người truyền cảm hứng bác ái cho người khác; dẫn thân hoạt động bác ái “hình thành cộng đoàn”; tiếp tục thúc đẩy hoạt động bác ái trong việc huấn luyện giáo sĩ.*

Đề cập đến “công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng”, Đức Hồng y Tagle nói: “Loan báo Tin Mừng là một điều luôn luôn mới: chúng ta phải luôn tái khám phá tính mới mẻ của hoạt động đã có từ lâu trong Giáo hội. Thách đố cho chúng ta ngày nay đó là phân định để có thể trình bày chính Tin Mừng trong một thế giới đang thay đổi”.

## GIÁO HỘI PAPUA NEW GUINEA VÀ CHIẾN DỊCH CHỐNG BẠO LỰC DO PHÙ THỦY

Trước sự gia tăng bạo lực và các tội phạm liên quan đến bị cáo buộc là phù thủy, ngày 18/8/2020, một cuộc hội thảo trực tuyến về ma thuật đã được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Có 60 người tham dự buổi gặp gỡ, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực. Mục đích cuộc gặp gỡ là nhằm “suy tư và nâng cao nhận thức về chủ đề ma thuật, cũng như hỗ trợ các

nạn nhân của bạo lực liên quan đến việc bị tố cáo là phù thủy”.

## **CÁC CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐẾN LỘ ĐỨC DO TỔ CHỨC UNITALSI THỰC HIỆN ĐÃ BẮT ĐẦU KHỞI HÀNH**

Ngày 18/8/2020 cuộc hành hương truyền thống đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức của tổ chức Unitalsi, Ý, đã được tái khởi động với việc một máy bay đầu tiên cất cánh từ Cagliari. Người Pháp nhận thức rõ tầm quan trọng của các tình nguyện viên thuộc tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm Thánh Mẫu khác. Trong thời gian qua, do đại dịch các tình nguyện viên phải tạm ngưng các hoạt động. Và hôm thứ Ba hoạt động bác ái chính thức được tái khởi động.

Ông Sergio Zuddas, chủ tịch Unitalsi của khu vực phía Nam Sarda giải thích: “Trong những tháng gần đây, chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động bác ái. Chúng tôi gần gũi với những người bệnh. Nhưng việc tái khởi động các chuyến

hành hương, đối với chúng tôi là một cảm xúc lớn, niềm vui xen cảm giác buồn”. Theo ông, niềm vui đó là được thấy lại hình ảnh của đền thánh với các đoàn hành hương cùng số lượng giới hạn và tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus. Và cảm giác buồn là khi thấy đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, làm cho số người hành hương giảm nhiều. Cần thời gian để có thể khởi động lại tất cả. Vì vậy việc khởi động của tổ chức Unitalsi có một giá trị quan trọng. Ngoài ra, sự hiện diện của các tình nguyện viên có thể thúc đẩy người khác tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khác. Ông chia sẻ: “Đặc sứng của Unitals đưa chúng tôi đến gần người khác. Chúng tôi muốn hiến trao cho người khác bằng những việc làm cụ thể”.

## **ĐTC VIẾNG MỘ THÁNH MONICA VÀO NGÀY LỄ KÍNH NHỚ THÁNH NỮ**

Vào chiều thứ Năm 27/8/2020, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết vào đầu giờ

chiều, Đức Thánh cha đã đi đến đền thờ Thánh Augustiano. Ngài đã dừng lại cầu nguyện trước mộ của Thánh Monica, thân mẫu của Thánh Augustino, trong nhà nguyện dâng kính thánh nữ. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh cha đến đền thờ này để cầu nguyện trước mộ của thánh nữ. Cách đây đúng hai năm, sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Ai Len nhân Đại hội Gia đình Thế giới, khi về đến Roma, Đức Thánh cha đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả như thường lệ, và sau đó kính viếng mộ Thánh Monica.

### **VATICAN MỜI GỌI CÁC GIÁO HỘI KITÔ SỐNG TÌNH LIÊN ĐỐI GIỮA ĐẠI DỊCH**

Ngày 27/8/2020 Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Hội đồng Thế giới các giáo hội đã ban hành tài liệu "Phục vụ một thế giới bị thương tích trong sự liên đới liên tôn", khuyến khích các Kitô hữu đối phó với đại dịch virus corona bằng cách bày tỏ tình liên đới liên tôn. **Nền tảng của "liên đới liên tôn" là Chúa Ba Ngôi.**

Giới thiệu tài liệu, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh, nói rằng "đại dịch đã phơi bày những tổn thương và mong manh của thế giới chúng ta, cho thấy rằng những phản ứng của chúng ta phải được đưa ra trong một tình liên đới bao gồm và cởi mở với những người theo các truyền thống tôn giáo khác và mọi người thiện chí, quan tâm đến toàn thể gia đình nhân loại."

### **VATICAN XÁC NHẬN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2020 SẼ VẪN ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO NGÀY 18/10**

Ngày 28/8/2020, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã xóa bỏ những nghi ngờ cho rằng Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2020 này sẽ được hoãn lại. Bộ xác nhận rằng ngày này vẫn sẽ được cử hành như thường lệ vào ngày 18/10. Về vấn đề lạc quyền giúp các miền truyền giáo: Thánh Bộ cho biết Bộ cũng "dựa vào ý thức hiệp thông và đồng trách nhiệm của các giám mục về việc lạc quyền trong ngày này giúp cho các Hội Giáo



hoàng Truyền giáo, những tổ chức hoạt động trong một bối cảnh phổ quát hỗ trợ công bằng cho các Giáo hội trong các lãnh thổ truyền giáo.”

### **CÁC TU SĨ SALÊDIÊNG DON BOSCO Ở MAURITIUS: ĐƯA NHỮNG NGƯỜI TRẺ THOÁT CẢNH SỐNG ĐƯỜNG PHỐ**

Tại hòn đảo Mauritius xinh đẹp của đất nước Madagascar, nhiều trẻ em không được đến trường, bị rơi vào các băng đảng tội phạm. Các tu sĩ dòng Salêdiêng Don Bosco đã thành lập một Trung tâm Chuyên nghiệp, giáo dục các em cả về nhân bản và nghề nghiệp để giúp các em thoát cảnh đường phố và tội phạm. Đây là trường chuyên nghiệp Công giáo duy nhất, có thể đón nhận và giáo dục cho 200 sinh viên. Các khóa học bao gồm từ cơ khí đến nấu ăn, cung cấp nền giáo dục toàn diện cho những người trẻ tuổi: từ giáo dục đến đào tạo kỹ thuật với việc thực tập trong công ty. Cha Rossi chia sẻ: “Mục tiêu của trung tâm là đào tạo những công dân trung thực và có năng lực và thông qua việc giáo dục, đào tạo những người được nuôi

dưỡng bởi các giá trị nhân văn và tôn giáo: huấn luyện, chất lượng và giáo dục”

### **BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN: CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI VỚI NGHI THỨC ĐƯỢC SỬA ĐỔI TÙY TIỆN LÀ KHÔNG THÀNH SỰ**

Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, được Đức Thánh cha phê chuẩn, liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành Bí tích Rửa tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/chi/con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng “sửa đổi tùy tiện này nhằm nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của Bí tích Rửa tội, để bày tỏ sự tham gia của gia đình, người thân và để tránh ý tưởng tập trung thánh quyền của linh mục”. Tuy nhiên, câu trả lời nhắc lại Hiến

chế *Sacrosanctum Concilium* – Hiến chế về Phụng vụ Thánh, trong đó quy định: “Khi một người cử hành Bí tích Rửa tội thì chính Chúa Giêsu cử hành”. Tất nhiên, trong việc cử hành, cha mẹ của người lãnh nhận Bí tích, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được mời gọi đóng một vai trò tích cực, nhưng theo Hiến chế, mỗi người, khi chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ (*Sacrosanctum Concilium*, 28).

Công đồng Vatican II xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ hoặc thêm bất cứ điều gì trong các chất thể phụng vụ. Thực vậy, sửa đổi nghi thức cử hành Bí tích không chỉ cấu thành một sự lạm dụng phụng vụ đơn giản, vi phạm một quy tắc, nhưng đồng thời gây ra một tổn hại cho sự hiệp thông Giáo hội và nhìn nhận hành động của Đức Kitô. Và ***trong những trường hợp nghiêm trọng việc sửa đổi đó làm cho Bí tích vô***

***hiệu***, bởi vì bản chất của hành động thừa tác vụ đòi hỏi sự thông truyền cách trung thành điều đã được lãnh nhận.

## **HAI NĂM HIỆP ĐỊNH TẠM THỜI GIỮA TÒA THÁNH VÀ TRUNG QUỐC**

Ngày 21/9/2020 tới đây Hiệp định tạm thời 2 năm giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ hết hạn. Những người gần gũi với các cuộc thương thuyết giữa hai bên đều cho rằng Hiệp định sẽ được gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm nữa. Nhưng trong thời gian gần đây cũng có nhiều ý kiến và nhận định được nêu lên, qua các phương tiện truyền thông, kiểm điểm thành quả trong 2 năm qua.

**Phê bình:** Có những người phê bình thành quả ít ỏi của Hiệp định, và đặc biệt là cái giá mà Tòa Thánh phải trả là sự im lặng trước những vụ chà đạp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc, ví dụ trong vụ hàng triệu người bị đàn áp và cầm tù tại tỉnh Tân Cương, hay vụ Luật về an ninh quốc gia tại Hong Kong.

**Ủng hộ:** Nhưng cũng có những người ủng hộ và cảm thông với lập trường của Tòa Thánh. Họ ghi nhận những tiến bộ đã đạt được và nhất là tất cả các GM hiện nay tại Hoa Lục đều hiệp thông với Tòa Thánh. Khi ký kết Hiệp định cách đây 2 năm, Tòa Thánh muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ sâu đậm nhất trong nội bộ Giáo hội Công giáo tại nước này, giữa một bên là các GM “hầm trú” và bên kia là các GM “công khai” hay “quốc doanh”.

## **MẸ THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA LÀ MẪU GƯƠNG GIÚP ĐỐI PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH**

Nhân ngày lễ Thánh Têrêsa Calcutta, 05/9, Đức Hồng y Louis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, chủ tịch Caritas Quốc tế, chia sẻ với truyền thông Vatican một suy tư về “Mẹ của người nghèo” và về mẫu gương bác ái của Mẹ có thể giúp chúng ta đối phó với đại dịch như thế nào.

Trước hết, Đức Hồng y nói: “Một cuộc sống hiến dâng hoàn toàn phục vụ người nghèo trong số những người

nghèo nhất, mẫu gương của mẹ Têrêsa Calcutta không ngừng thu hút mọi người trên khắp thế giới, cả những người tin và không tin. Một dấu hiệu hữu hình cho thấy ‘sức mạnh’ xuyên suốt này của ‘Vị Thánh của những người rốt cùng’ như một mẫu gương của tình yêu đối với những người khốn khó”.

Đức Hồng y nhắc lại mẹ Têrêsa là một trong những vị Thánh bảo trợ của Caritas quốc tế, người được nhận giải Nobel Hòa bình, nhưng là người có sứ mạng duy nhất là phục vụ Chúa qua người nghèo. Qua đó ngài nhấn mạnh “qua hội dòng do mẹ thành lập năm 1950, dòng Thừa sai Bác ái, dòng đã đến được với người nghèo ở nhiều nơi trên thế giới”.

Đức Hồng y mời gọi: “Tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện các hành động bác ái để xóa bỏ đói nghèo và thúc đẩy ổn định và hòa bình. Nhưng theo tinh thần của mẹ Têrêsa, tôi tin rằng cử hành năm nay đặt ra những câu hỏi rất sâu sắc: Tôi là người như thế nào? Chúng ta đang hình thành mẫu

người nào cho giới trẻ của chúng ta? Chúng ta có tôn trọng những người khác biệt với chúng ta không? Đại dịch đã thức tỉnh bản năng yêu thương trong chúng ta hay đã khiến chúng ta trở nên thờ ơ? Ngày nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần hành động bác ái đích thực từ những con người đích thực!”

### **ĐỨC THÁNH CHA GIẢI THÍCH LÝ DO NGÀI NÓI ‘KHÔNG’ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO NGƯỜI ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH**

Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định không bật đèn xanh cho vấn đề truyền chức linh mục cho những người đã lập gia đình sau Thượng hội đồng Amazon, vì ngài lo ngại cuộc tranh luận có thể đã đi ngược lại tinh thần phân định đích thực. Đức Giáo hoàng cảm thấy rằng việc phân định trở nên bất khả thi vì cuộc tranh luận đã trở thành một cuộc chiến theo kiểu nghị viện giữa các bên khác nhau.

### **ĐỨC BỔ NHIỆM MỘT NỮ TU LÀ THÀNH VIÊN CỦA HÀN**

## **LÂM VIỆN TÒA THÁNH VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI**

Sáng thứ Sáu 04/9/2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin: Đức Thánh cha bổ nhiệm sơ Helen Alford, Phó Hiệu trưởng trường đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Roma, là thành viên thường trực mới của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội.

Sơ Helen Alford sinh tại Luân Đôn, năm 1964, là nữ tu thuộc Hội dòng Đaminh Thánh Catarina Siena. Sơ Helen đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Quản lý tại đại học Cambridge, cũng tại đây sơ đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Sơ đã giảng dạy các môn học liên quan đến Đạo đức kinh tế và Lịch sử tư tưởng xã hội Kitô ở nhiều trường đại học. Sơ Helen đã là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Hiện nay sơ là Phó Hiệu trưởng trường đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Roma. Sơ còn là tác giả của nhiều ấn phẩm về lý thuyết quản lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



# ĐÈN TỘI

BCT



Cùng sống với nhau tại dãy phòng trọ sinh viên, cùng học chung tại một giảng đường đại học..., rồi lại cùng chung một lý tưởng và một mục đích rất tuyệt vời “Tu là cõi phúc...”, nên hai chàng trai thường xuyên tâm sự với nhau về đủ thứ chuyện trong các sinh hoạt thường ngày của mình, mãi rồi cũng thân thiết với nhau như anh em một nhà vậy. Thế nhưng, “Bá nhân thì bá tính”, bởi vậy có nhiều lúc chẳng rõ

lý do tại sao!? Hai đứa lại sinh ra khắc khẩu, ẩu chiến với nhau khá trầm trọng! Cứ thế rồi đến ngày kia, cả hai bỗng đột ngột trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau nữa.

Một ngày xấu xí nọ, sau vài ca cãi vã bêu xấu nhau trước mặt bạn bè... P giận dữ phun nước miếng vào mặt H rồi bỏ ra ngoài bãi lấy xe đạp chạy biến đi! H cũng chẳng vừa, hấn bực tức vội vàng lấy xe đạp



phóng đuổi theo sau rất nhanh. Khi leo lên một dốc cầu có con lạch nhỏ bên dưới, H chạy xe ngay sau P liền lúi vô làm P té ngã đột ngột. H mau lẹ túm áo P và xô bạn rớt tùm xuống dòng nước đen ngòm dơ bẩn dưới kia. Thấy P vượt mặt trời lên la hét chửi bới om xòm, nhưng chẳng có ai ở đó mà phán xử hết, H bèn hất hàm khiêu khích trả đũa P:

-Mày giỏi phun nước giải thúì vào mặt tao, thì giờ tao cho mày ăn bùn đen dưới đó nhe con... kakaka...

P giận dữ quát to:

- Tao leo cầu lên rồi sẽ xử cho mày toi mạng luôn đó thằng khốn! Đòi đi tu mà ác như bạo chúa ai cho mày tu chứ, có mà làm ác quỷ đi hút máu tanh đàn bà....

H đỏ mặt tía tai nóng cả gáy, nhưng không thèm nói thêm câu nào, hấn lạng lẽ đạp xe về phòng trọ, để mặc thằng bạn cô hồn tự bám chân cầu mà leo lên...

Tối đó, trước khi nằm ngủ, như thường lệ H vẫn đọc kinh cầu nguyện với Chúa và Mẹ, nhưng tối nay chợt nghe lòng

mình sao quá nặng trĩu, H nhớ lại sự cố hồi trưa với P, đúng là nó xúc phạm mình trước thì mình mới xô nó xuống bùn đen chứ! Nghĩ vậy nhưng H vẫn cứ thấy lương tâm mình ray rứt khó chịu lắm lắm. H nhớ Lời Chúa dạy "*Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con*" (Ga 13,34). Chúa luôn yêu thương và tha thứ, tại sao mình lại dám "lấy oán mà đền oán" để oán oán chồng chất thì nguy to...

H dẫn vật mình và rất hối hận khi suy nghĩ điều Chúa dạy, thế là H tự bắt bản thân mình quỳ gối xuống nền nhà và lặn hạt Mân Côi, không chỉ một chuỗi năm mươi, mà H kiên trì lần đủ ba chuỗi một trăm năm mươi kinh với ba mùa: Vui-Thương-Mừng để cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ tha thứ, giúp mình sửa đổi tính hư nết xấu tuổi thanh niên bốc đồng hung hăng. H mỗi ròi khi cố gắng quỳ gối đọc kinh, thân thể mệt quá nên chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Rồi H giật mình khi bị mấy chú muỗi chích đau đau, nó giơ tay quơ lấy cây chổi

quét nhà gần đó, và tự mình cầm đánh vào móng dít thật đau cho tỉnh táo để làm giờ đèn tội ăn năn sám hối thực tâm... H dốc lòng chừa và xin Chúa ban ơn mạnh mẽ, giúp mình can đảm quyết tâm, sáng mai nó sẽ đi qua phòng P ở, để nói lời xin lỗi và làm hòa với bạn từ nay trở đi...

Buổi sáng vừa mở cửa phòng chưa kịp bước ra ngoài, H ngạc nhiên thấy P đã đứng ngay trước đó từ lúc nào rồi. H há miệng định nói nhưng P đã cướp lời:

-Tớ xin lỗi cậu vì dám phun nước bọt vào mặt cậu trước đám đông bạn bè, thật là tớ quá vô liêm sỉ!!

- H vội nắm tay P và chặn thêm câu nói:

-Tớ cũng xin lỗi vì dám cả gan hất cậu xuống dòng nước đen ngòm dơ bẩn!!

Hai đứa ôm nhau nói lời xin lỗi..., và xúc động hàn gắn lại tình bạn tốt đẹp như buổi ban đầu mới quen nhau.

Bao năm thấm thoát trôi qua, giờ H đã trở thành một

linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, và H đang đứng trên bục giảng lễ cho giới trẻ để kể lại câu chuyện đời mình, vì trong bài Tin Mừng hôm nay nói về sự yêu thương tha thứ: *"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và ngược đãi các con"*( Mt 5,44).

H dăm chiêu giây lát và trầm ngâm bày tỏ: "Tôi thì giờ đã đạt được mơ ước làm linh mục, còn ông bạn kia chẳng hiểu sao vẫn đang phải long đong, lận đận đến mấy nhà dòng, giờ vẫn chưa có chỗ dừng chân ổn định..."

Sống và giữ được Lời Chúa dạy không dễ chút nào, đòi hỏi ta phải có sự quyết tâm mạnh mẽ lắm, phải biết kiên trì cầu nguyện và thật lòng sám hối ăn năn đền tội, với một lòng mến Chúa yêu người thật sự và rất chân thành, có thể chúng ta mới nhận được ơn bình an trong thâm sâu tâm hồn mình.

# Mười yêu người

Antôn Châu  
Xđ. Lạc Quang

13.7.2020

Một yêu mến Chúa hết tình  
Hai yêu đồng loại quanh mình thân thương  
Những người đói rách tha phương  
Đui mù què điếc... ai thương thân mình?  
Ba yêu trẻ nhỏ bên mình.  
Không cha không mẹ một mình lang thang!  
Đưa vào nơi chốn bình an.  
Bốn yêu cuộc sống bất an khổ sầu.  
Lầm đường lối bước khổ đau.  
Một mình ôm hận đón đau ê chề.  
Có ngay mái ấm mời về,  
Tạo lập cuộc sống tròn bề an vui.  
Năm yêu cuộc sống đơn côi,  
Đem về cùng Chúa sống đời bình an.  
Sáu yêu xây đắp hòa bình,  
Người người khắp chốn hết tình tin yêu.  
Bảy điều hòa giải mến yêu,  
Đem vào tha thứ tình yêu tình người.  
Tám yêu sự thật Chúa truyền,  
Chín yêu Lời Chúa phán truyền gần xa:  
Yêu nhau sao được như Thầy,  
Là nêu gương sáng: Mười yêu kẻ thù !!!



## NÊN NHƯ TRẺ NHỎ (THÁNH NỮ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU)

Jos. Hoàng Mạnh Hùng



Khi những chiếc đèn lồng xanh đỏ lung linh trong các quán xá bên đường và những tiếng trống lân thì thùng vang lên báo hiệu một mùa Trung thu nữa lại đến, ước mơ được trở lại tuổi thơ như một chút chấm phá tràn về trong ký ức lãng đãng của mỗi người.

Nhớ lắm những đêm nằm trên chiếc chõng tre trước sân nhà, ngửa mặt ngắm nhìn một bầu trời đầy sao lấp lánh và ước mơ mình có thể vươn tay chạm vào. Nhớ những đêm trăng nằm nghe mẹ kể chuyện và ngủ thiếp đi với chị Hằng Nga xinh đẹp,

chú thỏ ngọc trắng muốt và chú cuội hay nói dối phải ngồi dưới gốc đa “để trâu ăn lúa gọi cha ờ ời” ...

Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên và khi người ta lớn, cái tôi cũng lớn lên theo. Nó như những giọt mưa thấm dần và lan tỏa thành niềm kiêu hãnh của riêng mỗi người. Người ta không còn nhìn đời với cặp mắt vô tư và nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng êm trôi đơn giản.

Ai trong đời chả có đôi lần từng mong ước cho thời gian quay trở lại. Không phải chỉ vì tiếc nuối mà đôi khi chỉ vì muốn nhìn lại chính mình thuở ấy với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ngây thơ trong sáng.

Tin Mừng ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh cho ta thấy Chúa Giêsu rất yêu quý trẻ thơ khi trả lời cho câu hỏi “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” của các môn đệ. Người đã nhấn mạnh “Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại

mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,3-5).



Ở một trình thuật khác, khi người ta dẫn trẻ em đến để Người đặt tay chúc phúc thì các môn đệ rầy la chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ

em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10,13-16)

Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em (do chúng chưa biết lẽ luật) của người Do Thái. Chúa Giêsu đã tỏ thái độ bực mình khi các tông đồ ngăn cản không cho các trẻ em đến với Ngài và đã dạy cho các ông bài học nhớ đời: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào".

Ngoài việc giáo huấn cho các môn đệ về sự chân thành, đơn sơ cần có. Chúa Giêsu còn chỉ dẫn cho chúng ta cách đối nhân xử thế với tâm hồn trẻ thơ để được vào Nước Trời: Sống thành thật, ngay thẳng; không gian tham, hối lộ; chớ vu oan, giá họa; không cướp của, giết người...

Chúng ta thường hiểu "trở nên như trẻ nhỏ" là phải hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng. Nhưng cái cây đã lớn rồi thì không thể nào non trẻ lại, con người đã lớn thì không thể trở về với tuổi thơ. Lứa tuổi đã trải qua nhiều "sân, si, hỉ, nộ, ái, ố" thì không thể nào lột xác như con rắn để trở nên hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng như trẻ em được.



Trở nên như trẻ nhỏ là luôn sống tốt trong mối quan hệ giữa người với người theo chiều kích xã hội. Trẻ em không thể tự mình đón nhận sự sống, nhưng từ những người khác, nhất là những người thân yêu. Trẻ em hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi ông bà cha mẹ, luôn vâng lời mà không cần bản khoăn suy nghĩ xem tại sao.

Sâu xa hơn là quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Trở nên như trẻ nhỏ là sống ơn gọi làm con của Thiên Chúa vì chúng ta đã được thanh tẩy trong máu của Chúa Giêsu qua cái chết thập giá của Ngài. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của con người mới sống đơn sơ, phó thác trong cánh tay quan phòng của Thiên Chúa.

Trở nên như trẻ nhỏ còn là sống bản chất hiền lành, thật thà vốn có trong cõi lòng chúng ta giống như Chúa Giêsu luôn mời gọi: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, dù chúng ta là ai, ở độ tuổi nào và có chức vụ gì.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện và tốt lành, khi lớn lên bị nhiễm những thói quen do hoàn cảnh môi

trường xã hội nên mất dần bản tính ấy. Vì thế cần phải chuyên cần tu sửa bản thân để duy trì bản tính thiện của trẻ thơ có trong ta để có thể đón nhận cuộc sống trường sinh đích thực.

Nước Thiên Chúa dành cho những ai có tâm hồn đơn sơ không suy tư tính toán, đồng thời khiêm hạ tự biết mình tùy thuộc vào Thiên Chúa và các mối liên quan hỗ tương với người khác. Khó có thể được đón nhận vào Nước Trời nếu thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa và không cùng tương tác, chia sẻ với tha nhân. Thế nhưng con người vốn dĩ yếu đuối, bất toàn nên chúng ta hãy cứ vui sống đơn sơ phó thác như trẻ nhỏ và đi hết cuộc đời này trong cánh tay quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải Nước Trời cho những người đơn sơ, bé nhỏ và luôn mời gọi chúng con sống “hiền lành và khiêm nhường”. Xin cho chúng con luôn trở thành tấm gương sáng cho trẻ em noi theo, hoàn toàn phó thác cho tác động của Thánh Thần và dâng hiến hoàn toàn cho Tình Yêu nhân từ của Chúa như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

## Xử trí những cơn đau mãn tính?



### Đau mãn tính

Mỗi chúng ta đều đã từng trải nghiệm cảm giác đau, nhức ở một thời điểm nào đó trong đời. Cảm giác đau đột ngột là một phản ứng quan trọng của hệ thống thần kinh cảnh báo chúng ta về những nguy cơ chấn thương. Khi bạn bị tổn thương một nơi nào đó trên cơ thể, tín hiệu đau sẽ được truyền đi từ khu vực tổn thương qua tủy sống và đến não. Não lập tức phát tín hiệu để vùng đó hoặc toàn cơ thể đáp ứng lại cơn đau.

Cảm giác đau do tổn thương sẽ giảm dần qua quá trình điều trị, chăm sóc và phục hồi. Tuy nhiên, đau mãn tính lại không giống như vậy. Khi bị đau mãn tính, cơ thể bạn vẫn tiếp tục gửi các tín hiệu đau đến não, ngay cả khi vết thương đã hồi phục. Đau có thể kéo dài từ vài tuần tới

**BS Vũ Phong**

nhiều năm. Đau mãn tính có thể làm ảnh hưởng đến khả năng vận động, sự linh hoạt, sức mạnh và khả năng chịu đựng. Đau cũng ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động hàng ngày của bạn.

**Đau mãn tính** được định nghĩa là đau kéo dài ít nhất 12 tuần. Cảm giác đau có thể thấy rõ ràng hoặc mơ hồ, cảm giác nóng rát hoặc đau nhức ở những khu vực bị ảnh hưởng. Đau có thể liên tục hoặc ngắt quãng, đến và đi mà không có nguyên nhân rõ ràng. Đau có thể xảy ra ở hầu hết các khu vực của cơ thể, mức độ đau có thể khác nhau ở mỗi khu vực.

Một số loại đau mãn tính phổ biến nhất bao gồm:

- Đau đầu.
- Đau sau phẫu thuật.
- Đau sau chấn thương.
- Đau lưng dưới.
- Đau ung thư.
- Đau khớp.
- Đau thần kinh - neurogenic pain (nguyên nhân bởi tổn thương thần kinh).

- Đau liên quan đến tâm thần - psychogenic pain (nguyên nhân gây đau không phải do bệnh, chấn thương hay tổn thương thần kinh).

### **Nguyên nhân gây đau mãn tính là gì?**

Nguyên nhân của đau mãn tính thường xuất phát từ chấn thương ban đầu, như bong gân hoặc căng cơ. Người ta cho rằng đau mãn tính phát triển sau tổn thương của các dây thần kinh. Các tổn thương thần kinh làm cho cơn đau dữ dội và kéo dài hơn. Trong những trường hợp này, chỉ điều trị tổn thương cơ bản thì không thể giải quyết được cơn đau mãn tính.

Trong một số trường hợp, có những người bị đau mãn tính mà không có bất kỳ chấn thương ban đầu nào. Nguyên nhân chính xác của đau mãn tính không liên quan đến chấn thương vẫn chưa được hiểu rõ. Đau mãn tính đôi khi xuất phát từ các vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như:

- Hội chứng mệt mỏi mãn tính (Chronic fatigue syndrome - CFS): là một rối loạn suy nhược của cơ thể, được đặc trưng bởi tình trạng cực kỳ mệt mỏi và thường kèm theo đau.

- Lạc nội mạc tử cung (Endometriosis): Gây đau mãn

tính khi các tế bào nội mạc tử cung xuất hiện và phát triển tại các khu vực khác ngoài tử cung.

- Hội chứng Fibromyalgia (hội chứng đau xơ cơ): Đau chủ yếu ở xương và cơ.

- Viêm ruột mạn tính (Inflammatory Bowel Disease - IBD): Bao gồm nhiều triệu chứng, trong đó có viêm và đau mãn tính ở hệ tiêu hóa.

- Viêm bàng quang kẽ (Interstitial cystitis - IC): Rối loạn mãn tính ở bàng quang, đặc trưng bởi đau và áp lực không thoải mái tại bàng quang.

- Rối loạn khớp thái dương hàm (Temporomandibular joint - TMJ): Gây đau hàm, đau nhức mặt, cứng khớp khó mở hoặc đóng miệng, cắn không đều...

- Đau âm hộ mạn tính (Vulvodynia): Đau âm hộ mãn tính xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng.

### **Những ai có nguy cơ bị đau mạn tính?**

Đau mãn tính có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở người lớn tuổi. Ngoài tuổi tác, các yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ bị đau mãn tính bao gồm:

- Chấn thương: Những chấn thương nặng, nhiều vị trí có thể

làm gia tăng nguy cơ xuất hiện đau mãn tính sau đó.

- Phẫu thuật: Một số loại phẫu thuật sẽ làm xuất hiện đau mạn tính sau khi đã ổn định vết mổ.

- Giới tính: Nữ giới thường bị đau nhiều hơn nam giới.

- Thừa cân hoặc béo phì.

### **Đau mạn tính được điều trị như thế nào?**

Mục tiêu chính của điều trị là giảm đau và tăng khả năng vận động, giúp bạn duy trì các hoạt động hằng ngày mà không cảm thấy khó khăn.

Mức độ và tần suất đau mãn tính có thể khác nhau giữa các cá nhân. Vì vậy, bác sĩ sẽ xem xét tình trạng thực tế của bệnh nhân (triệu chứng đau, các vấn đề sức khỏe kèm theo) để đưa ra giải pháp điều trị phù hợp. Can thiệp y tế, thay đổi lối sống hoặc kết hợp các phương pháp này có thể được sử dụng để giải quyết tình trạng đau mãn tính của bạn.

### **Thuốc**

Có nhiều loại thuốc điều trị chứng đau mãn tính và bác sĩ sẽ cân nhắc cho bạn dùng. Mặc dù một số loại thuốc trong đó không cần kê đơn nhưng do tính chất các cơn đau mãn tính thường kéo dài nên bạn sẽ phải dùng thuốc trong một thời gian dài. Do vậy, cần hỏi ý kiến và tuân theo chỉ

định của bác sĩ với bất cứ loại thuốc giảm đau nào bạn đang sử dụng.

- *Thuốc giảm đau không kê đơn*, bao gồm: Acetaminophen (Tylenol) hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) như Aspirin (Bufferin) hoặc Ibuprofen (Advil).

- *Thuốc giảm đau nhóm opioid*, bao gồm: Morphine (MS Contin), Codeine, và Hydrocodone (Tussigon).

- *Thuốc giảm đau bổ sung*, như các thuốc chống trầm cảm (antidepressants) và thuốc chống co giật (anticonvulsants).

### **Một số giải pháp y tế khác**

- Sử dụng kích thích điện (electrical stimulation): Giảm đau bằng cách dùng dòng điện nhẹ để kích thích vào các cơ của bạn.

- Ngăn chặn dẫn truyền thần kinh (nerve block): Ngăn cản các tín hiệu đau được gửi đến não của bạn.

- Châm cứu: Đây được coi là một phương pháp của y học cổ truyền rất hiệu quả để giảm đau.

- Mát xa: Các liệu pháp mát xa được cho là có tác dụng ngay và kéo dài để làm giảm khó chịu do những cơn đau mạn tính đem lại.

- Vật lý trị liệu: Với sự trợ giúp và hướng dẫn của các chuyên gia vật lý trị liệu, bạn có thể tự tập

luyện hoặc được áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm đau hiệu quả.

- **Phẫu thuật:** Thường là cân nhắc cuối cùng để điều trị với những cơn đau nghiêm trọng, không thể can thiệp bằng các phương pháp điều trị khác.

### **Thay đổi lối sống**

Thay đổi lối sống được khuyến nghị để mang lại hiệu quả điều trị giảm đau mãn tính tối ưu. Bạn nên cân nhắc để thực hiện một số cách sau đây:

- Thái cực quyền (Tai Chi)
- Yoga
- Thiền
- Nghệ thuật và âm nhạc trị liệu
- Sử dụng vật nuôi (chó, mèo, chim...) để trị liệu - Pet therapy
- Chữa bệnh bằng tâm lý - Psychotherapy

### **Điều bạn cần: thay đổi bản thân...**

Hãy nhớ rằng, không có thuốc hoặc phương pháp tối ưu nào chữa khỏi hoàn toàn đau mãn tính, nhưng đau mãn tính có thể được quản lý hiệu quả. Điều quan trọng là tuân thủ chỉ định điều trị của bác sỹ cùng với duy trì các liệu pháp hỗ trợ.

Đau mãn tính có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của bạn, làm tăng stress và căng thẳng. Vì vậy bạn cũng nên chủ động xây dựng cho mình các kỹ năng giúp bạn chống lại những stress gây ra bởi đau đớn. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý:

**Chăm sóc bản thân:** Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ, hoạt động thể chất thường xuyên, chú trọng nhiều hơn đến cơ thể và hình thức của bạn, giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm căng thẳng.

**Hoạt động xã hội:** Một cách tốt nhất để cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng là tham gia các hoạt động bạn thích và giao lưu nhiều hơn với bạn bè. Đau mãn tính có thể khiến bạn khó khăn hơn để tham gia đầy đủ được các hoạt động xã hội, nhưng cô lập mình có thể khiến tình trạng của bạn tiêu cực hơn, và tăng sự nhạy cảm đối với đau đớn. Hãy chọn những hoạt động phù hợp và lắng nghe cơ thể bạn, nếu bạn không bị gia tăng các cơn đau, đừng ngần ngại tham gia nhé.

**Tìm kiếm sự hỗ trợ:** Bạn bè, gia đình luôn ở bên và hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn. Đừng ngại ngần chia sẻ cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ của những người thân yêu bên cạnh mình.

*(Theo Health Science)*



## **GDPTTTCG giáo hạt Quĩ Nhất và Tứ Trùng, giáo phận Bùi Chu**

### **Thăm nhà hưu dưỡng linh mục Xuân Hóa**

**Vương Văn Riễn & Vũ Minh Tâm**

Để diễn tả tấm lòng tri ân, hiếu thảo và ghi nhớ công ơn đối với các vị mục tử đã hy sinh, phục vụ Giáo hội và tha nhân, vào lúc 09g ngày 02.09.2020, GDPTTTCG giáo hạt Quĩ Nhất và Tứ Trùng, giáo phận Bùi Chu đã quy tụ trên 30 anh chị em đến thăm các linh mục nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng các linh mục của giáo phận Bùi Chu.

Đoàn giáo hạt Quĩ Nhất do ông cố Giuse Vương Văn Riễn, phụ trách giáo hạt làm trưởng đoàn; đoàn giáo hạt Tứ Trùng do ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định dẫn đoàn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ông Đaminh Vũ Văn Túc, Trưởng ban bác ái GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Đại diện GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu và Quần Phương có ông Giuse Vũ Minh Tâm, Tổng thư ký GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu kiêm thư ký GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương.



*Cha giám đốc Laurenxô Vương Thế Hùng tiếp đoàn*

Vào lúc 09g30, đoàn được cha Laurenxô Vương Thế Hùng, giám đốc nhà hưu dưỡng niềm nở đón tiếp. Ngài cũng giới thiệu sơ lược về tình hình của các cha đang nghỉ hưu, dưỡng bệnh và điều kiện sinh hoạt tại đây. Trong thời điểm này, tại nhà hưu dưỡng có 13 cha đang nghỉ hưu và một số quý thầy, quý nữ tu phục vụ.



Sau đó, được sự hướng dẫn của cha phó giám đốc, đoàn đã đến từng phòng thăm hỏi, tặng quà cho quý cha. Có những vị tuổi cao, sức yếu cần được nghỉ ngơi, an dưỡng cho quãng đời còn lại. Có vị vì bệnh tật phải gác lại các công việc mục vụ để về đây an dưỡng; dưỡng bệnh... Đa số các cha vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn và hoạt bát.

Gặp gỡ với chúng tôi bằng những cái bắt tay, trò chuyện với chúng tôi, quý cha rất vui vẻ, luôn nở những nụ cười giúp các ngài quên đi những nỗi niềm và bệnh tật. Thiết nghĩ! các ngài đang cần những tấm lòng, các cuộc viếng thăm về tinh thần hơn vật chất. Trong số các cha mà đoàn viếng thăm hôm nay, có cha đã xúc động nói: “Anh chị em còn nhớ đến thăm và tặng quà cho những người như chúng tôi, chứng tỏ anh chị em còn đầy lòng tôn trọng và quý mến các linh mục...”

Vâng! chỉ khi chứng kiến sinh hoạt của các ngài, chúng ta mới cảm thông và cầu nguyện thật nhiều cho các tu sĩ nam nữ, các linh mục đã chọn Chúa làm gia nghiệp.

Kết thúc chuyến viếng thăm, vào lúc 11g00, đoàn đã cùng quý cha giám đốc, quý cha hưu dưỡng, quý thầy, quý nữ tu và Ban phục vụ nhà hưu dưỡng tham dự bữa cơm chung trong tâm tình kính trọng, biết ơn và lưu luyến.

Ban tổ chức xin cảm ơn các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và đồng hành cùng đoàn trong cuộc hành hương này với số tiền 18.050.000đ, gồm:

- Xứ đoàn Nghĩa Dục	4.000.000đ
- Xứ đoàn Quần Vinh	500.000đ
- Xứ đoàn Tây Thành	500.000đ
- Xứ đoàn Phúc Điền	500.000đ
- Xứ đoàn Văn Giáo	7.150.000đ
- Xứ đoàn Xuân Hòa	1.000.000đ
- Xứ đoàn Ninh Sa	800.000đ
- Xứ đoàn Ninh Mỹ	500.000đ
- Xứ đoàn Xuân Phong	900.000đ
- Xứ đoàn Giáo Lạc	1.300.000đ
- Xứ đoàn Hai Giáp	300.000đ
- Xứ đoàn Bùi Chu	300.000đ
- Xứ đoàn Ninh Hải	300.000đ

Nguyện Thánh Tâm tình yêu Chúa xuống nhiều ơn lành trên quý vị và gia đình.





## MÓN QUÀ ĐỨC TIN DÀNH CHO THIẾU NHI TRÊN QUẦN ĐẢO HẢI TẶC

Giuse Huỳnh Bá Song



Mặt biển phẳng lặng không một gợn sóng, như một dải lụa nhung mềm mại, bình thản nâng những vạc đảo xanh thắm nối liền nhau, kéo dài nổi trôi chia cắt biển xanh với bầu trời trong xanh vắt, thấp thoáng những bóng mây trắng lững lờ bay, tạo nên một bức tranh thủy mặc bình dị, sống động nơi vùng đảo xa tận cùng đất nước. Pho tượng Lòng Chúa Thương Xót lặng lẽ đứng tựa mình vào vách núi của nhà thờ F.X Hòn Tre, đưa ánh mắt nhân từ nhìn về trước sân nhà thờ, về phía các hòn đảo xa: Hòn

Giang, Hòn Tre nhỏ... như những chiếc nón lá đang úp mặt ngủ yên giữa trưa hè mùa biển lặng, như đang trông mong, như đang chờ đợi một điều gì?

Nắng chiều vàng rực từ ông mặt trời mùa hạ, vẫn còn rộn ràng in hằn trên vách núi đảo lớn; vẫn tung tăng thấp thoáng trên những hàng cây, cụm lá rừng xanh mướt; vẫn nòng nọc nhảy múa trên mặt biển xanh rì, như những sợi kim tuyến rực lửa chói chang... nhưng đành phải dừng lại bởi ngôi thánh đường uy nghi rộng

lớn, tạo nên một khoảng không gian thoáng mát, rộng rãi bên hông ngôi thánh đường thành một sân chơi tuyệt vời cho các em thiếu nhi trên đảo Hòn tre lớn hôm nay – Nơi các em sẽ được gặp gỡ; sẽ được mời gọi và sẽ được đón nhận những niềm vui từ những người khách phương xa chưa một lần quen biết, nhưng đã tìm về nơi đây với cả một tấm lòng: những ân nhân và thành viên của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Thủ Thiêm, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chưa đến ba giờ chiều mà ông “Tổng đạo diễn” Giuse Nguyễn Phú Quốc, người ca trưởng ca đoàn Mân Côi của giáo xứ Mỹ Hòa, một thành viên của giới trẻ TGP năm xưa, luôn nhiệt thành cộng tác với những chuyến đi phục vụ vùng xa của đoàn thể; đã rộn ràng hối thúc các thành viên của đoàn bỏ giờ nghỉ trưa ra sân, để kịp chuẩn bị chương trình phát quà cho thiếu nhi trên đảo chiều nay. Cái nóng oi bức cộng với những tia nắng chói của mùa hè vùng biển mặn, giờ này vẫn còn hiện diện trên bậc tam cấp trước nhà thờ, đã làm cho kế hoạch tổ chức sinh hoạt phục vụ các

cháu thiếu nhi trên đảo của cha phụ trách giáo họ Phanxico Xavie Hòn Tre Giuse Trần Đình Lợi phá sản, đành phải chuyển sang khu vực bóng mát bên hông nhà thờ, nhờ vậy mà lại quá ra hay - Một sân chơi thoáng mát, rộng rãi nhìn ra biển rộng êm đềm; có thể đón nhận hàng trăm con người cùng nhau quây quần sinh hoạt thoải mái và điều tuyệt vời nhất là cuộc gặp gỡ luôn được diễn ra trong ánh mắt hiền từ chăm sóc của vị Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, trong vòng tay yêu thương dường như luôn rộng mở với mọi người. Từ các gian phòng của khu nhà sinh hoạt, một vài người rời lần lượt các thành viên năng động của đoàn lần lượt xập xờn bước ra sân. Chuyến hành trình suốt đêm xuyên miền Tây, từ Sài Gòn đi thẳng xuống Hà Tiên, chỉ kịp ghé thăm trao món tiền hỗ trợ việc xây dựng nhà thờ giáo họ F.X Hòn Tre cho cha sở giáo xứ Hà Tiên Giuse Đình Mạnh Hùng trong phút chốc, đã vội vã theo chuyến tàu cao tốc Minh Nga 2 vượt biển ra đảo ngay, nên giấc ngủ trưa ngắn ngủi sau bữa cơm đón đoàn đầu tiên trong phòng cơm giáo họ của cha



phụ trách Giuse tuy khá thịnh soạn, nhưng dường như chưa kịp đủ giúp mọi người trong đoàn hồi lại sức. Đuối là phải, vì ngoài những phần quà bánh sách vở, đoàn còn mang theo cả một dàn âm thanh hùng hậu, để lần đầu tiên các em thiếu nhi và cộng đoàn trên đảo được phục vụ sinh hoạt vui chơi bằng những phương tiện hiện đại nhất mà đoàn có được. Và thế là tay xách nách mang, nào âm-li, thùng loa, đàn, organ đủ loại... được nhóm thành viên trẻ khỏe trong đoàn và ngay cả những người bận rộn nhất vẫn... thay nhau khuân khuân, vác vác, hết trên xe xuống tàu, lại xuống tàu lên xe, chất đầy cả khoang mũi chiếc tàu cao tốc.

Chưa đến giờ sinh hoạt mà mọi thứ giờ đây đã dàu vào đấy, những thùng Snack, bánh ngọt, kẹo que đã được xếp từng hàng ngăn nắp; những chiếc bàn tròn chất đầy món quà thiết thực dành cho tuổi học trò ở mọi lứa tuổi: 200 chiếc cặp sách ba-lô rất xinh xắn cũng đã được xếp gọn gàng chờ được đến với các em; nhưng xôm tụ nhất là hai dãy bong bóng bay đủ màu sắc, chạy dài từ trên dây lan can treo dọc xuống khu

vực phát quà, đã làm các em nhỏ đến sớm thích thú bao quanh trầm trồ, ngắm nghía với cái nhìn đầy thích thú. Năng dịu dần, làn gió từ ngoài lồng khơi đã bắt đầu lay nhẹ những ngọn dừa ven biển giúp bầu khí trong sân mát hẳn, cũng là lúc các em thiếu nhi từng nhóm nhỏ bắt đầu kéo đến. Cha Giuse cho biết hiện nay đang là mùa Hè, vả lại vừa qua đợt giãn cách phòng dịch nên phần lớn các em trên đảo còn ở lại khá đông đủ; từ các em học sinh chuẩn bị vào lớp Một, cho đến vài em đang học cấp ba trong đất liền, cả lương lẫn giáo khoảng gần 200 em, trong đó số có đạo chỉ chiếm chừng một phần năm, và như bao lần trước đây, khi biết đoàn lo được, cha cho mời tất cả các em đến cùng chia sẻ niềm vui chung trong ngôi nhà Chúa. Cha hoãn khoản đã đến giờ sinh hoạt nhưng giờ này các em đến vẫn còn thưa thớt, vì một lý do đơn giản như chính đôi mắt pho tượng Lòng Chúa Xót Thương vẫn ngóng nhìn về biển xa, vì bởi lẽ lúc này vẫn còn nhiều em vẫn phải theo cha mẹ lặn hụp nơi biển khơi để tìm con tôm, con cá... trong

cuộc mưu sinh vất vả hàng ngày.

Cuối cùng, những tiếng thở đàn trầm bổng, những bài thánh ca thanh thoát từ những chiếc loa vang cao xa đã nhanh chóng cuốn hút mọi người trên đảo. Con đường vào khu sinh hoạt đã bắt đầu đón những chiếc xe đạp, xe gắn máy ngược xuôi chở đầy các cháu; đón những người cha người mẹ có lẽ vừa hồi hải rời biển trở về, kéo vội những đứa con đang ở nhà mong ngóng, chờ được đến với cuộc vui nơi đây. Tiếng của MC Tôma Aquino Đỗ Đình Chấn cất lên mời gọi các em tập trung xếp thành những nhóm nhỏ, để cuối cùng hướng dẫn các em di chuyển dần thành một vòng tròn khép kín, đã làm cho bầu khí trên sân bắt đầu sôi động. Các vị phụ huynh thả vội con em nhanh chóng chạy vào xếp hàng: đủ mọi tầm vóc, tròn mọi lứa tuổi, quần áo đầy mọi chủng loại, nhưng các em có một điểm chung là thân hình đen đúa, gầy ốm và nhỏ nhắn hơn chính lứa tuổi của mình.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu khi hai bạn trẻ trong đồng phục Thiếu nhi Thánh thể bước vào vòng tròn tự giới thiệu làm

quen với các em. Có lẽ từ dáng vấp nhỏ nhắn, lời nói nhẹ nhàng, trẻ trung và kinh nghiệm sinh hoạt thường xuyên với thiếu nhi, nên cô bé Rosa Đặng Thị Thu Thủy, người trưởng ban sinh hoạt TNTT của giáo xứ Tân Lập và anh chàng Giuse Vũ Sơn Bảo, phụ trách sinh hoạt thiếu nhi của giáo xứ Mỹ Hòa đã sớm hòa mình và “hợp hồn” được các em. Tất cả như những chú cừu non hiền dịu, ngoan ngoãn thực hiện các mệnh lệnh hướng dẫn như đã từng chơi chung với nhau tự lúc nào. Bài hát làm quen tuy chỉ bốn câu ngắn ngủi:

Một nụ cười làm quen,  
Hai tay đều nhau bắt nhé!

Hai nụ cười làm quen,  
Chúng ta kết thân đi nào!

Lúc đầu mọi người nghĩ các em khó thuộc được sẽ dẫn đến chán nản, ảnh hưởng đến tâm lý tham dự của các em; nhưng với cách hướng dẫn đơn sơ, tinh tế với những lần hát nháp được động viên khéo léo của cặp đồng diễn, kết quả khiến chúng tôi hết sức bất ngờ - Bốn nam nữ ca sĩ nhí đã dám tình nguyện ra giữa sân hát lại và hát được chính xác, rõ ràng

khiến những tràng pháo tay cổ vũ của cộng đoàn đồng loạt vang lên, làm cho bốn cô cậu nháy cởn lên mừng rỡ một cách vô tư không cần quà thưởng. Thành quả này đã giúp cô Rosa phấn khởi và đề nghị tất cả các phụ huynh, thành viên của đoàn đứng bên ngoài cùng bước vào vòng tròn sinh hoạt chung với các cháu. Thế là mọi người có dịp “bê sừng làm nghé”, cùng bước vào, cùng hát cùng vỗ tay với các cháu, tạo nên một vòng tròn thân quen, kết nối ấm áp tuyệt vời.

Cuộc làm quen tỏ ra bắt đầu hiệu quả, các em lớp lớn bước đầu còn ngượng ngùng, bỡ ngỡ, giờ nhìn các nhóc tí tham gia máu lửa, đã bắt đầu xăng xái nháy vào, nên vòng tròn ngày càng phình ra thành một hình ovan méo mó. Nhưng không sao cả, càng đông càng vui, hai quản trò bắt đầu tung ra trò chơi mới đòi hỏi người chơi sự tập trung hơn, và đây chính là trò chơi chủ đạo mà cô bé Rosa muốn mang đến cho các em, hãy chú tâm biết lắng nghe Lời Chúa. Trò chơi “Chúa bảo”, với yêu cầu phải biết lắng nghe dự lệnh, khi nào có câu “Chúa bảo” thì mới được thi

hành. Trò chơi tuy đơn giản, hành động yêu cầu thực hiện dễ dàng, nhưng nếu không chú tâm sẽ dễ dàng sơ hở làm sai ngay khi không lắng nghe quản trò bắt đầu dự lệnh bằng câu “Chúa bảo”. Những lần làm nháp ban đầu chưa quen, nên nhiều em và ngay các anh các chị nhà ta cũng bị hớ hàng mắc lỗi liên tục, với những tràng cười nghiêng ngả dành cho những kẻ lo ra, nhưng vào trò chơi với sự điều hành linh hoạt khéo léo của cô quản trò giúp mọi người khám phá bí quyết của trò chơi – Hãy chú tâm lắng nghe chính Lời của Chúa, sẽ đạt được ý nguyện. Bầu khí càng sôi động hơn với trò chơi tiếp theo – Chim sổ lồng, đây là một trò chơi phù hợp với các em, giúp các em có điều kiện chạy nhảy linh hoạt, biết quan sát và sự kết nối thân thiện mật thiết với nhau qua việc đổi lồng, tìm về lồng cũ... với ý nghĩa sâu xa, Chúa như một mái lồng ấm áp, bao bọc, chở che... có gần gũi Chúa, nhớ đến Chúa, có đi đâu xa rồi cũng quay về tìm đến Chúa sẽ trọn vẹn có những niềm vui. Đến trò chơi này thì những “con nghé” vừa bê sừng lúc nãy đành rời bỏ cuộc chơi,

bước ra ngoài lặng lẽ đứng nhìn những chú chim non đang lăm lăm tắm những giọt mồ hôi nhiệt tình cười đùa, bay lượn theo sự điều hành của cô quản trò năng động.

Được hát, được chạy, được chơi... thoải mái, vui vẻ, giờ đây các em còn được phục vụ một chương trình ca nhạc điêu luyện, hoành tráng với dàn nhạc sống động của các anh: Giuse Đỗ Cường, Đaminh Phan Đức Thiên, Giuse Nguyễn Phú Quốc.... bởi những giọng ca cháy lửa: Anna Nguyễn Thị Thanh Trâm, Giuse Trần Mạnh Lâm... những người chưa kịp hồi sức, tỉnh người sau hành trình suốt một đêm dài vượt đường xa, biển rộng. Thế đó, hết mình biểu diễn, quên mình phục vụ đối tượng là các em như những vị khách mời cao quý: những bài thánh ca êm đềm thanh thoát, những giọng hát mượt mà thân thương, những chiếc áo dài trang nhã... tất cả trọn vẹn tấm lòng, là sự trân trọng, là tình yêu thương... để qua đó những người cha người mẹ, các em các cháu thiếu nhi trên quần đảo hoang sơ chưa một lần quen biết, có thể khám phá được tinh thần

yêu thương và phục vụ của vị Thiên Chúa Tình Yêu từ những người tông đồ nhiệt thành này.

Gặp gỡ chia sẻ để được sẻ chia, mang niềm vui đến để đón nhận được niềm vui, những trò chơi, những bài hát chính là những món quà tinh thần vô giá mà đoàn đã đem đến cho cư dân vùng biển đảo hoang vắng huyền thoại năm xưa - Quần đảo Hải Tặc. Hình ảnh các bậc phụ huynh quây quần bên ngoài vòng tròn vui cười cùng con trẻ, họ hạnh phúc khi nhìn thấy được niềm vui của con mình lần đầu được tham dự, được trân trọng, được yêu thương trong một sân chơi mà chính trong cuộc đời họ chưa một lần được tham dự, đã làm ấm lòng các thành viên trong đoàn. Sau những khởi động tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp; phần chính của chương trình là trao những món quà yêu thương dành cho các cháu thiếu nhi đang ngụ cư trên đảo Hòn Tre Lớn, đặc biệt là những dụng cụ thiết yếu mà các em cần đến trong mùa khai trường sắp đến. Tất cả các thành viên của đoàn tham dự chuyển đi giờ gần như đã hiện diện đầy đủ trên sân, người khuôn các

thùng bánh kẹo, người chuyên quà vào tận sân chơi. Các em nhỏ được ưu tiên tập trung vào giữa sân nhận quà trước; ngay cả các cháu được cha mẹ, anh chị bồng bế trên tay cũng không thiếu phần, khiến khu vực nhà thờ ngày càng đông đúc xe cộ, vì liên tục có dịp đón nhận thêm nhiều khách mời ngoài dự kiến. Trong chốc lát, đồng quà đã vơi đi chỉ còn lại những chiếc bàn tròn chứa đầy các chồng túi xách ba-lô thiết kế trang nhã với ba màu đối xứng, đường viền cam trên nền phong đen tuyền làm nổi bật hình ảnh ngôi thánh đường cách điệu duyên dáng đầy ý nghĩa. Đây là món quà thiết thực, tiện lợi cho đối tượng học sinh, các cháu có thể quàng trên vai mang đầy sách vở, dụng cụ học tập và ngay cả quần áo đồng phục... giúp chứa đựng đầy đủ không gian riêng của tuổi học trò. Lần lượt các em học sinh các lớp, bắt đầu bằng những cô cậu sắp vào lớp Một, dáng dấp nhỏ thó chỉ như các cháu mầm non, được hướng dẫn đến trước các vị đại diện ân nhân để nhận quà khiến mọi người ngạc nhiên, xúc động. Chiếc cặp ba-lô khá nặng vì bên

trong còn có thêm mười quyển tập, các dụng cụ học tập, quàng vào vai thì phần đáy đã muốn đến gót chân, nhưng với các em, đó không là chuyện phải lo lắng; điều quan trọng là kể từ hôm nay, với chiếc cặp này, các em đã có đủ điều kiện để tiến bước đến trường.

Mùi bò kho thơm phức xộc vào các gian phòng buổi sáng sớm đã làm mọi người trong đoàn tỉnh ngủ. Cơn mưa đầu mùa nửa đêm lần đầu trên đảo đã mang luồng gió lạnh mát, khiến mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ êm đềm, và giờ đây được khéo léo dựng dậy bằng mùi thơm nồng nàn giữa lúc sáng tinh mơ. Đêm qua, bữa cơm hiệp thông ngoài trời bên hông ngôi thánh đường chưa hoàn tất, là một cuộc hội ngộ thú vị giữa các đoàn ở khắp nơi cùng về đây chia sẻ với cha Giuse, với cộng đoàn giáo họ F.X Hòn Tre. Niềm vui gặp gỡ còn được sẻ chia bằng những tâm tình tự sự qua những bài hát. Có lẽ chưa lúc nào các thành viên của dàn nhạc bận rộn, vất vả âm thầm phục vụ như đêm nhạc khơi lòng này, với những ca sĩ đăng ký biểu diễn liên tục không



ngôi nghỉ, càng về khuya trong không gian thanh vắng, dường như mọi người càng dễ mở lòng tìm đến với nhau. Cả cộng đoàn càng ngạc nhiên khi khám phá giọng hát tuyệt vời của ông chúa đảo Hải Tặc Giuse Trần Đình Lợi; những bài hát cha trình bày dường như là tâm sự cuộc đời gắn chặt với hành trình gieo rắc Tin Mừng của người mục tử với cộng đoàn, với biển đảo thân thương. Rồi lại thêm Thanh, anh chàng phụ tá thân tín của cha Giuse cũng có dịp cháy hết mình với niềm tâm sự của “Thằng bé âm thầm” khiến mọi người thích thú, giọng hát ấm áp, phong cách diễn cảm hát mà như tự sự than trách cho số phận của chính cuộc đời mình khiến mọi người lắng nghe phải nghĩ ngợi, bâng khuâng... và cứ thế, chỉ đến khi cơn mưa đêm bất chợt ập xuống, mới có thể làm buổi giao lưu văn nghệ có một không hai đành kết thúc.

Trời chưa sáng hẳn, phòng ăn của giáo họ đã được bày biện bàn ăn ngăn nắp; tác giả của hương vị ngào ngạt đánh thức mọi người ngay từ sáng sớm là chị Maria Trần Thị Đẹp, phu nhân của anh Trưởng

đoàn, đang tất bật mức các đĩa bò kho trong chiếc nồi to lớn còn nghi ngút khói phân đều ra các bàn. Đây là món quà đặc sản do chính chị chuẩn bị nguyên liệu ướp sẵn từ nhà mang theo, để sáng sớm hôm nay nấu chiêu đãi cha Giuse, các anh chị phụ trách giáo họ F.X Hòn Tre, và cũng là dịp các thành viên của đoàn họp mặt ăn bữa sáng chia tay. Một đêm ở đảo đã giúp cho mọi người trong đoàn có được những hiểu biết cơ bản về các khó khăn của công cuộc truyền giáo nơi vùng quần đảo huyền thoại năm xưa; thấu hiểu được những gian nan, vất vả của người mục tử trong sứ vụ loan báo Tin Mừng qua tâm tình của cha Giuse trong đêm hội ngộ - Trăm nghe không bằng mắt thấy... Trưa hôm qua cũng chính nơi đây trong bữa cơm thân tình ngày gặp gỡ, anh Trưởng đoàn Giuse Vũ Trung Hiếu đã thay mặt anh Giuse đại diện BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, hơn tám mươi anh chị em ân nhân, đoàn viên các xứ đoàn: Long Thạnh Mỹ, Long Đại, Phú Hữu, Thủ Thiêm, Mỹ Hòa của GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm trong chuyến đi này, cảm ơn sự tiếp đón nồng

hậu của cha Giuse và cộng đoàn dân Chúa giáo họ F.X đảo Hòn Tre. Anh cho biết sau nhiều ngăn trở của cơn đại dịch, chuyến đi nhằm thể hiện nguyện vọng của cộng đoàn phải một lần đến với xứ đạo truyền giáo biển đảo xa xôi; có dịp thiết thực đóng góp, chia sẻ những nhu cầu cấp thiết, những thiếu thốn cơ bản trong đời sống đạo vốn vẫn còn quá nhiều khó khăn nơi vùng biển đảo, và nhất là có dịp được thấy, được sống, được chia sẻ và cầu nguyện cho hành trình thực thi sứ vụ mục tử đầy gian khó của cha. Anh cũng đã trao cho cha Giuse chiếc phong bì ba mươi triệu đồng, là tấm lòng các ân nhân ở nhà đóng góp cho công trình xây dựng ngôi thánh đường nơi đây bốn năm qua vẫn còn dang dở. Anh cho biết thêm, riêng các thành viên trong đoàn đang hiện diện, đã được anh mời gọi trực tiếp chia sẻ với cha. Những chiếc phong bì bắt đầu được trao đi khi con tim đã mở lòng ở lại, đồng tiền được Thiên Chúa yêu thương trao ban trong cuộc sống đã được những ân nhân trong đoàn thầm lặng trao lại cho cha

để làm nơi tôn vinh, thờ phượng vị Thiên Chúa tình yêu.

Gương mặt đầy xúc động như trưa hôm qua khi nghe anh trưởng đoàn Giuse phát biểu; vừa trở về sau Thánh lễ Chúa nhật cho cộng đoàn đảo Hòn Tre, cha Giuse vội đến với đoàn trong bữa ăn sáng chia tay, vì chút nữa đây, sau khi tiễn đoàn, cha lại phải theo thuyền vượt biển cho kịp Thánh lễ của giáo dân nơi đảo Hòn Giang. Tâm tình sâu nặng, cha Giuse muốn gửi gắm là tri ân những ân nhân đang hiện diện và không hiện diện nơi đây, đã không quên cha và cộng đoàn F.X Hòn Tre; đã đến và chia sẻ gánh nặng khó khăn của giáo họ trong cơn đại dịch. Chính cơn đại dịch đã ngăn cản cha không thể đến với quý ân nhân trên thành phố, và đó chính là một phần nguồn cơn của món nợ còn tồn đọng đến ngày hôm nay. Nhưng cha vui hơn vì GDPTTCG giáo hạt Thủ Thiêm đồng thời cũng mang đến cho cha một món quà vô cùng quý giá – Đó là cộng tác với cha trong công trình xây dựng đền thờ cho giới trẻ nơi đây, bằng những món quà, bằng sinh hoạt đem Chúa đến với mọi người,

nhất là các em thiếu nhi - đó là những người chủ tương lai của ngôi thánh đường này, của giáo họ F.X Hòn Tre.



Chín giờ sáng, chiếc tàu cao tốc sẽ rời đảo về lại Hà Tiên, chuyến đi nào cũng mang nhiều vương vấn. Cha Giuse băng khuâng đứng nơi cuối dốc nhà thờ sắp xếp xe tiễn từng thành viên của đoàn lên đường cho đến người cuối cùng, rồi lặng lẽ nhìn lên sân ngôi thánh đường

giờ đây đã im lìm, tĩnh vắng, không một bóng người, tương phản với bầu khí tưng bừng rộn rã hôm qua, khi mà trên khắp sân nhà thờ đã tràn ngập các em thiếu nhi chạy nhảy hân hoan với những phần quà vừa nhận được; đây đó những nhóm phụ huynh đang cẩn thận chỉnh chu những chiếc ba-lô với màu viền cam nổi bật trên vai của con em mình với niềm vui hạnh phúc đơn sơ. Cha bồi hồi nhớ lại giây phút một mình trên mái hiên nhà Mục vụ giáo họ, ghi lại hình ảnh buổi sinh hoạt đông vui chưa từng có được nơi miền biển đảo này, từ khởi đầu cho đến phút cuối với niềm hạnh phúc vô biên. Hình ảnh từng dòng xe gắn máy chở các cháu với chiếc ba-lô trên vai từ ngôi thánh đường, đã theo con dốc trước sân nhà thờ tỏa ra khắp mọi ngả đường, mang theo sau lưng logo ngôi thánh đường nhỏ cách điệu, nhấp nhô theo từng bước chân lan về với các gia đình trên đảo; như một món quà đức tin, khởi đi từ ngôi thánh đường vừa vươn lên từ vùng biển đảo, lan tỏa đến khắp mọi nẻo đường mang đậm dấu ấn tình yêu.

# **GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN**

## **SINH HOẠT THÁNG 09.2020**

**Giuse Huỳnh Bá Song**

Vào lúc 9g ngày 12.09.2020, sau giờ chiều Thánh Thể, BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn tổ chức họp thường kỳ tại hội trường giáo xứ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm, với sự tham dự của cha Tổng linh hướng Vinhson Nguyễn Văn Hồng, Ban Thường vụ và 36 thành viên đến từ các giáo hạt.

Mở đầu buổi sinh hoạt, anh Giuse Huỳnh Bá Song, Phó Trưởng ban ngoại vụ trình bày đề tài: “Nguồn gốc đoàn thể GĐPTTTCG”.

### **TÀI LIỆU HỌC TẬP**

#### **NGUỒN GỐC:**

Gia đình Phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là đoàn thể được hình thành bởi sự hiệp nhất từ hai đoàn thể Công giáo Tiến hành: Liên minh Thánh Tâm và Gia đình Phật tạ.

#### **A. LIÊN MINH THÁNH TÂM**

**Đoàn Liên minh Thánh Tâm được cha Edouard Harmon (1841-1904) linh mục dòng Tên sáng lập năm 1883 tại Canada, dành riêng cho nam giới, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của hội Tông đồ Cầu nguyện làm nền tảng cho phong trào.**

- Là một tổ chức Liên minh, hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa, để tuyên truyền và duy trì tinh thần Công giáo trong các gia đình và ngoài xã hội. “nhờ Thánh Tâm Chúa Giêsu để duy trì và truyền bá tinh thần Công giáo trong gia đình và giáo xứ”. (Thủ bản Liên minh Thánh Tâm in tại Canada năm 1888, 1892)

- Là một trong những đoàn thể Công giáo Tiến hành của Giáo hội Công giáo... “Đoàn Liên minh Thánh Tâm gồm đủ tư cách, có đủ sự chuẩn bị để trở nên những đoàn xuất chúng trong phong trào Công giáo Tiến hành” (Đức Thánh cha Pio XII).

- **Tại Việt Nam, năm 1942 phong trào LMTT được cha Gerard Gagnon (cha Nhân) dòng Chúa Cứu Thế, thuộc tỉnh dòng Saint Anne De Beaupre', Canada phát động tại Hà Nội, chính thức thành lập tại xứ Thái Hà, ấp Nam Đồng, Hà Nội năm 1946.**

- **Năm 1948, cha Gerard Gagnon (cha Nhân) trao quyền điều hành phong trào cho cha Giacobe Đào Hữu Thọ (1919-1984), cha Giacobe với vai trò Tổng tuyên úy của hội, đã phát động mạnh mẽ phong trào ở nhiều nơi trên miền Bắc.**

**Sau năm 1954, cha Giacobe Đào Hữu Thọ tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào tại các giáo phận miền Nam Việt Nam.**

## **B. GIA ĐÌNH PHẬT TẠ**

- **Năm 1945, cha Mateo Crawley - Bevey (1875-1960) dòng Thừa sai Thánh Tâm S.S.C.C từ Canada sang giảng cho các cha thừa sai ở Việt Nam. Ngài được cha Delagne, Bề trên đại chủng viện mời đến giảng tĩnh tâm về Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu (RTTTCG) cho linh mục các giáo phận miền Nam tại đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn; cha Phêrô Phạm Tuấn Bình thuộc giáo phận Vĩnh Long, được về tham dự và là người đã đón nhận cảm xúc về tình yêu của Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu với nhân loại và với chính bản thân mình một cách nhiệt thành, ngài đã xin phép Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục, giám mục giáo phận thành lập HỘI PHẬT TẠ để đẩy mạnh việc tôn sùng và phật tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu trong địa phận.**

- Sau khi cha Phêrô Phạm Tuấn Bình qua đời, em ngài, cha Phêrô Phạm Tuấn Tri được phép Đức cha Phêrô tiếp tục phổ biến tinh thần tôn sùng và đền tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu trong địa phận dưới sự hướng dẫn của Đức cha.

- Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri cũng đã đến xin Đức cha GP Sài Gòn, Đức cha GP Cambodge, Đức cha GP Cần Thơ... ban phép truyền bá việc Phật tạ trong các họ và nơi nào cha bốn sở ưng thuận thì giúp lập Hội Phật tạ. Và ngài đã đi tổ chức trong 43 họ đạo thuộc địa phận Vĩnh Long; trong 28 họ đạo thuộc địa phận Sài Gòn; trong 27 họ đạo thuộc địa phận Cần Thơ -Long Xuyên và trong 6 họ đạo thuộc địa phận Cambodge...



- **Năm 1953**, Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục, thấy cách tổ chức Hội Phạt tạ chú trọng đến gia đình cách riêng, và muốn cho hội chú trọng hơn về đời sống gia đình nên chính Đức cha đã thêm hai chữ “gia đình” vào tên của hội - Từ đấy, **đanh hiệu chính thức của hội là Đoàn thể Gia đình Phạt tạ.**

### **C. SỰ HIỆP NHẤT HAI ĐOÀN THỂ**

**Năm 1998**, Đức cha GB Phạm Minh Mẫn (nay là Hồng y) phụ trách Tổng giáo phận Sài Gòn, trong việc chỉnh đốn sinh hoạt các đoàn thể tông đồ của TGP, ngài nhận thấy hai đoàn thể Liên minh Thánh Tâm và Gia đình Phạt tạ có cùng nguồn gốc, tôn chỉ và mục đích đều nhằm đến việc cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cộng đoàn, **nên ngày 14.4.1999 ngài quyết định hiệp nhất hai đoàn thể này thành một HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH duy nhất, dành cho cả hai giới nam và nữ, giao cho cha GB Võ Văn Ánh, linh mục đại diện TGM đặc trách giáo dân, tiến hành việc hiệp nhất và hướng dẫn sinh hoạt cho hội đoàn.**

- **Ngày 15.10.1999 tại hội trường tòa TGM Sài Gòn**, được sự ủy nhiệm của Đức TGM GB Phạm Minh Mẫn, **cha GB Võ Văn Ánh, Tổng linh hướng, đã chính thức công bố công nhận sự hiệp nhất hai đoàn thể Liên minh Thánh Tâm và Gia đình Phạt tạ với danh xưng thống nhất “GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM”;** công nhận Ban chấp hành (BCH) GĐPTTT TGP đầu tiên nhiệm kỳ 3 năm (1999-2002) gồm 15 thành viên, **được bầu chọn ngày 10.10.1999, do ông cố Đaminh Phạm Đình Dư làm Trưởng ban.**

- **Ngày 26.10.2002**, BCH GĐPTTTTCG TGP Sài Gòn đã tiến hành bầu chọn BCH nhiệm kỳ mới (2002-2005) gồm 27 thành viên **do anh Giuse Huỳnh Bá Song làm Trưởng ban.**

- **Tháng 10.2004**, nhân dịp được Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục giáo phận Bắc Ninh mời về dự lễ khánh thành đền Thánh Tâm Chúa Bắc Giang; BCH GĐPTTT TGP Sài Gòn đã **được ĐHY G.B Phạm Minh Mẫn giới thiệu đoàn thể với các Đức giám mục trong cả nước lần đầu tiên về họp HĐGMVN tại Hà Nội, đang về thăm giáo phận Bắc Ninh và đã được các Đức cha đón nhận.**

- Được sự đồng viên của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn, sự khuyến khích nhiệt thành của quý ĐGM tại các giáo phận trong cả nước trong việc tái lập đoàn thể truyền thống tại các giáo phận, **ngày 27.8.2005** tại hội trường giáo xứ Tân Định, dưới sự chủ tọa của cha G.B Võ Văn Ánh, **đồng thời với việc bầu chọn BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn nhiệm kỳ (2005-2008), hội nghị cũng đã bầu ra BCH lâm thời GĐPTTTCGVN** đều do anh Giuse Huỳnh Bá Song làm Trưởng ban. Ngay trong năm 2005, BCH lâm thời GĐPTTTCG VN cũng đã **tổ chức hình thành Ban Hỗ trợ Phát triển đoàn thể tại các giáo phận** trong cả nước, do anh Giuse Hồ Ngọc Hương làm Trưởng ban; anh Đaminh Trần Đức Tú, Phó TB phụ trách giáo tỉnh Hà Nội; anh Giuse Trịnh Văn Tiến Phó TB phụ trách giáo tỉnh Huế; anh Vinhson Nguyễn Văn Gòn, Phó TB phụ trách giáo tỉnh Sài Gòn. (BCH Trung ương lâm thời này sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi BCH GĐPTTT VN chính thức được bầu ra với sự đóng góp nhân sự của BCH GĐPTTT các giáo phận trong cả nước).

- Ngày 15.10.2005, trong hồ sơ đăng ký hoạt động hội đoàn **tôn giáo** của chính phủ do anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban BCH GĐPTTT TGP Sài Gòn gửi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam xin đăng ký hoạt động của đoàn thể trong cả nước và đã **được Đức cha Phaolô chấp thuận, với danh xưng đăng ký chính thức: ĐOÀN THỂ GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM.**

- Ngày 19.3.2011, trong văn bản “Chỉ dẫn tổ chức và sinh hoạt đoàn thể Gia đình Phật tạ Thánh Tâm” ĐHY GB Phạm Minh Mẫn chính thức **bổ nhiệm cha Vinhson Nguyễn Văn Hồng làm Tổng linh hướng của đoàn thể, với danh xưng đầy đủ của đoàn thể là GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (GĐPTTTCG).**

- Ngày 20.3.2012, do yêu cầu cần hỗ trợ hoạt động tông đồ đang phát triển thuận lợi trong và ngoài TGP, ĐHY GB Phạm Minh Mẫn đã **bổ nhiệm cha Đaminh Trần Đức Công là linh mục đồng hành, đặc trách Hỗ trợ công tác Phát triển - Ôn gọi và Truyền giáo của đoàn thể GĐPTTTCG trong cả nước.**

- Ngày 12.11.2014, trong đại hội kỷ niệm 15 năm Hiệp nhất, **Hình thành và Phát triển của đoàn thể GĐPTTTCG VN được tổ chức**

tại giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn, dưới sự chủ tọa của cha Vinhson Nguyễn Văn Hồng - TLH GDPTTTCG VN và 6 cha Tổng linh hướng giáo phận các giáo phận: Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Đà Lạt, Mỹ Tho, Cần Thơ; đại diện BCH GDPTTTCG tại 16 giáo phận trong cả nước. **BCH lâm thời GDPTTTCG VN đã tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ điều hành hoạt động của đoàn thể, đồng thời tiến hành tổ chức bầu chọn chính thức BCH GDPTTTCG VN nhiệm kỳ (2014-2020),** với sự hiện diện của 12 cha linh hướng, 24 đại diện BCH GDPTTTCG các giáo phận trong cả nước và Vương quốc Campuchia. Kết quả với số phiếu tín nhiệm 35/36, **anh Giuse Huỳnh Bá Song đã được bầu chọn là Trưởng ban điều hành BCH GDPTTTCG VN nhiệm kỳ (2014-2020), Phó TB BCH GDPTTTCG VN là các Trưởng ban BCH GDPTTTCG các giáo phận trong cả nước.**

- Ngày 27.4.2016, theo đề xuất của BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn về việc cần có thêm cha linh hướng để hỗ trợ việc soạn thảo tài liệu và huấn luyện, đào tạo nhân sự phục vụ sinh hoạt của đoàn thể, **Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục TGP Sài Gòn đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng vào nhiệm vụ Phó Tổng linh hướng phụ trách huấn luyện cho đoàn thể.**

## LÝ SỰ



Cha sở nói với một thanh niên:

Làm sao cứ mỗi lần cha bước lên tòa giảng thì con liền ngủ. Còn cha khách giảng, thì mặt con sáng rõ và có vẻ chuyên chú lắng nghe?

Thưa cha - Anh thanh niên gãi đầu gãi tai nói - Lý do là vì cha giảng đi giảng lại những điều không thể sai được, nên con an tâm ngủ! Còn cha khách nói những điều mới lạ, nếu con không tập trung tinh thần theo dõi thì không thể ghi nhớ và nắm bắt được a!

## TRANG AN NHÂN

### 1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2657	Ông Antôn Nguyễn Văn Huyền và Bà Maria Bùi Thị Ngọc Bích, Xđ. Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn
2658	Bà Maria Nguyễn Kim Loan, Xđ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn

### 2/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

917	Bà Maria Nguyễn Kim Loan, Xđ. An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn
918	Bà Maria Nguyễn Thị Thùy Ngôn, Xđ. Mỹ Hòa, hạt Thủ Thiêm, TGPSG
919	Bà Rosa Maria Đặng Thị Bắc, Xđ. Phú Hữu, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP SG
920	Bà Maria Linh Nguyễn, Las Vegas, Nevada, USA

### 3/ Đóng góp quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2020

- Xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì 1.500.000đ
- Xứ đoàn Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp 1.000.000đ

## TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 09.2020 gồm:

### 1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 09/2020

#### a/ 17 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (\*) (100.000đ/người)

- Ông Phaolô Phùng Văn Thiên
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Châu
- Ông Giacôbê Đoàn Duy Đức
- Ông Micae Nguyễn Công Hiền
- Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng
- Ông Phanxicô Nguyễn Hy Lạp
- Ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm
- Bà Catarina Nguyễn Thị Phụng
- Bà Agnes Lâm Thu Quý
- Bà Maria Vy Thị Thêu
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Thi
- Ông Giuse Nguyễn Tính
- Ông Giuse Vũ Đình Tuân
- Ông Gioan Baotixita Lê Đức Tuấn
- Bà Anna Ngô Thị Út (Thuận)
- Ông Giuse Phạm Quang Cường
- Ông Gioan Baotixita Lê Văn Xuân

### **b/ Giáo hạt Xóm Mới**

- Ông Đạo, xứ đoàn Thái Bình	200.000đ
- Ông Báo, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Ông Cường, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Ông Dũng, xứ đoàn Thái Bình	100.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Ròn, xứ đoàn Hợp An	200.000đ
- Anh chị Thịnh, công ty Thiên Khoa, xứ đoàn Hợp An	200.000đ

### **2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 09/2020**

#### **a/ Giáo hạt Bình An**

- Xứ đoàn Bình An	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông	1.200.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng	290.000đ

#### **b/ Xứ đoàn Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán**

- Chị Chi	100.000đ
- Chị Têrêsa Hà	100.000đ
- Cô Anna Huỳnh	100.000đ
- Chị Liên	100.000đ

#### **c/ Giáo hạt Xóm Mới**

- Xứ đoàn Hà Đông	300.000đ
-------------------	----------

## **HIỆP Ý CẦU NGUYỆN**

*Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:*

**1/ Ông trùm Giuse Nguyễn Văn Việt, SN 1947.** Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỹ Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 09.08.2020.

**2/ Cụ ông Vincentê Lương Trung Tín, SN 1934.** Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Tân Phước, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 13.08.2020.



**3/ Ông Vinhson Vũ Văn Hựu**, SN 1950. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 13.08.2020.

**4/ Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Cường**, SN 1964. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP SG. Được Chúa gọi về ngày 20.08.2020.

**5/ Bà Maria Trần Thị Kế**, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Ninh Hải, giáo hạt Quỹ Nhất, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 25.08.2020.

**6/ Ông Giuse Nguyễn Văn Xướng**, SN 1946. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.08.2020.

**7/ Ông Giuse Vũ Văn Phổ**, SN 1964. Ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Bạn hôn phối chị Maria Vũ Thị Nguyệt, UV BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp. Được Chúa gọi về ngày 27.08.2020.

**8/ Ông cố Giuse Maria Phạm Công Lập**, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.08.2020.

**9/ Bà cố Maria Đinh Thị Kiều**, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Thân mẫu cha Giuse Trần Minh Trí, chánh xứ Hòa Định; thân mẫu nữ tu Maria Trần Thị Nghĩa, dòng Đaminh Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 30.08.2020.

**10/ Ông Gioakim Nguyễn Văn Thê**, SN 1976. Ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 30.08.2020.

**11/ Bà quản Maria Nguyễn Thị Căn**, SN 1931. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỹ Nhất; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.09.2020.

**12/ Ông Giuse Trần Ngọc Hà**, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Đũi, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán. Đã được Chúa gọi về ngày 18.09.2020.

