



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 01-2020



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài:**
Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**
Anh Luận: 0918.206271

Mục Lục

| Đề tài | Trang |
|--------------------------------------|-------|
| ❖ Mục lục | 01 |
| ❖ Sứ điệp ĐTC Ngày Thế Giới Hòa Bình | 02 |
| ❖ Suy niệm Lời Chúa | 06 |
| ❖ Bồi dưỡng đức tin | 10 |
| ❖ Hạnh Các Thánh tháng 01.2020 | 16 |
| ❖ Xuân Yêu Thương | 17 |
| ❖ Nói lời tốt đẹp | 18 |
| ❖ Giải 3: Gương sáng trong xứ đoàn | 21 |
| ❖ Ngôi nhà mới của chú dê núi... | 24 |
| ❖ Con anh, con em, con chúng ta | 33 |
| ❖ Bát Phúc Lâm Môn | 39 |
| ❖ Tình Xuân | 43 |
| ❖ Dịu ngọc Chúa xuân | 44 |
| ❖ Trang Thanh niên | 45 |
| ❖ Trang Thiếu nhi | 48 |
| ❖ Trang sức khỏe gia đình | 50 |
| ❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi | 52 |
| ❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG | 60 |
| ❖ Trang ân nhân & bác ái | 68 |
| ❖ Hiệp ý cầu nguyện | 71 |

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GĐPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

Tóm tắt Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Hòa bình 01.01.2020



Ngày 12.12.2019 hôm nay, ĐTC gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình 01.01.2020. Vatican News xin gửi đến quý vị bản tóm tắt sứ điệp này. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm tới đây là: “Hòa bình như là một con đường của hy vọng: đối thoại, hòa giải và hoán cải sinh thái”.

“Không thể có được hòa bình nếu chúng ta không hy vọng nó”. Hy vọng sẽ giúp chúng ta đặt bước chân lên con đường dẫn đến hòa bình, trong khi ngờ vực và sợ hãi thì làm cho tương quan trở nên mong manh và gia tăng nguy cơ bạo lực. Do đó, Đức Thánh cha kêu gọi mọi người trở thành nghệ nhân của hòa bình, mở ra đối thoại mà không loại trừ hay thao túng, đồng thời hướng tới một sự hoán cải sinh thái như là “cách nhìn mới về cuộc sống”. Sứ điệp được chia thành 5 mục.

Văn Yên, SJ - Vatican News

1. Hòa bình, hành trình của hy vọng khi đối mặt với những trở ngại và thử thách

Hy vọng cho chúng ta đôi cánh để đạt tới hòa bình

Hòa bình là một điều thiện quý giá, đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, mà cả nhân loại đều khao khát. Do đó, đây là mục tiêu phải đạt đến bất chấp những trở ngại khó khăn.

Đức Thánh cha viết: “Hy vọng là đức tính đưa chúng ta lên đường, cho chúng ta đôi cánh để tiến về phía trước, ngay cả khi có những chướng ngại không thể vượt qua”. Đức Thánh cha nhắc nhở đến “những dấu tích của chiến tranh và xung đột”, hằn “trong ký ức và da thịt”, không ngừng vùi dập những người nghèo nhất và yếu nhất cách đặc biệt. Những chấn động tinh thần là kết quả của sự sỉ nhục, loại trừ, giết chóc, bất công, hay từ sự vùi dập một cách có hệ thống chống lại dân tộc và gia đình của họ.

Tình huynh đệ là ơn gọi của nhân loại

“Thậm chí các quốc gia khó nhọc để giải phóng mình khỏi

những chuỗi bóc lột và tham nhũng, thì cũng lại gây ra thù hận và bạo lực”. Từ đó, đàn ông và phụ nữ, trẻ em và người già bị tước đi phẩm giá và sự toàn vẹn thể xác, tự do, bao gồm cả tôn giáo. Mỗi cuộc chiến rớt cuộc là một sự tương tàn phá hủy tình huynh đệ, vốn được khắc ghi trong ơn gọi của gia đình nhân loại. Đức Thánh cha nói rằng rất thường lý do dẫn đến chiến tranh là từ sự không chấp nhận những đa dạng khác biệt của người khác, gia tăng ý muốn chiếm hữu và thống trị.

Sai lầm và lạm quyền

Chiến tranh nảy sinh từ lòng của người bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, kiêu ngạo và căm thù người khác. Người khác trở thành một “hình ảnh tiêu cực” và do đó phải xóa bỏ và loại trừ. Đó là “sự sai lầm về tương quan, tham vọng bá quyền, lạm quyền, sợ người khác, và sự khác biệt bị coi là một trở ngại”. Đức Thánh cha nhắc lại những gì ngài đã nói ở Nhật Bản, rằng: “hòa bình và ổn định quốc tế không tương hợp với bất kỳ ý định nào nhằm tạo ra nỗi sợ phá hủy lẫn nhau hoặc đe dọa hủy diệt hoàn toàn” nhưng chỉ phát sinh từ “đạo đức toàn cầu về liên đới và hợp tác”.

Tình huynh đệ tạo ra sự đối thoại và tin tưởng

“Ngờ vực và sợ hãi làm tăng sự mong manh các mối quan hệ và gây ra nguy cơ bạo lực, trong một vòng luẩn quẩn không bao giờ có thể dẫn đến một mối quan hệ hòa bình. Theo nghĩa này, ngay cả sự can thiệp hạt nhân cũng không thể tạo ra một an ninh ảo tưởng”. Vậy con đường nào phải đi, nhằm phá vỡ năng động của ngờ vực? Thông điệp viết rằng: “Chúng ta phải theo đuổi một tình huynh đệ thực sự, được linh hoạt dựa trên nguồn gốc chung xuất phát từ Thiên Chúa và được thực hiện trong sự đối thoại và tin tưởng lẫn nhau. Mong muốn hòa bình được khắc sâu trong trái tim con người và chúng ta không được cam chịu bất cứ điều gì thấp hơn thế”.

2. Hòa bình, hành trình lắng nghe dựa trên ký ức, tình liên đới và huynh đệ

Ghi nhớ về quá khứ vì một tương lai bình yên.

“Ký ức là chân trời của hy vọng: nhiều lần trong bóng tối của chiến tranh và xung đột, ký ức về một cử chỉ nhỏ về tình liên đới nhận được cũng có thể truyền cảm hứng cho những lựa chọn can đảm và thậm chí là anh hùng, có thể tạo ra những năng lượng mới chuyển động và khơi dậy hy vọng mới nơi cá nhân và cộng đồng”. Đó là lý do tại sao

Đức Thánh cha Phanxicô nhớ lại cuộc gặp gỡ cảm động với *Hibakusha*, những người sống sót sau vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Ngày nay họ vẫn làm chứng về sự kinh hoàng của quá khứ để bảo đảm và xây dựng một tương lai “công bằng và huynh đệ hơn”. Thực tế, ký ức là “gốc rễ” và “dấu đường cho sự lựa chọn hòa bình của hiện tại và tương lai”.

Hòa bình, một thách đố xuất phát từ trái tim

Do đó, “việc mở ra và vạch ra một con đường hòa bình là một thách đố, và còn phức tạp hơn khi những lợi ích và mối quan hệ giữa con người, cộng đoàn và quốc gia, nhiều và đối nghịch”. Do đó, Đức Thánh cha kêu gọi “lương tâm đạo đức, ý chí cá nhân và chính trị”, bởi vì hòa bình được sinh ra từ trái tim con người và “ý chí chính trị luôn cần tái tạo để mở ra các tiến trình mới nhằm hòa giải và hợp nhất cá nhân và cộng đồng”.

Nghệ nhân của hoà bình

Đức Thánh cha sử dụng hình ảnh một tòa nhà được xây dựng để định nghĩa hòa bình. Đó là một hành trình được thực hiện cùng nhau nhắm đến lợi ích chung, giữ lời hứa và tôn trọng các quyền. “Thế giới không cần những lời sáo rỗng nhưng là những nhân

chứng thuyết phục, những nghệ nhân của hòa bình mở ra để đối thoại mà không loại trừ hay thao túng”. Con đường chiến đấu là sự đối diện và dẫn thân tìm kiếm sự thật vượt lên trên những ý thức hệ khác nhau, làm tăng sự quý mến dành cho người khác, “đến mức nhìn nhận nơi kẻ thù khuôn mặt của một người anh em”. Đó là một việc làm kiên nhẫn, mở ra hy vọng “mạnh hơn sự trả thù” và điều đó có thể “đánh thức khả năng thương cảm và liên đới sáng tạo nơi con người”. Do đó, Giáo hội, trong sự nhớ đến Chúa Kitô, góp phần tìm kiếm một trật tự công bằng, phục vụ lợi ích chung.

3. Hòa bình, hành trình của hòa giải trong sự hiệp thông huynh đệ

Trong sự tha thứ, nhận ra nhau như anh em

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi “hãy từ bỏ ước muốn thống trị người khác” và thúc giục chúng ta học cách nhìn nhau “như con người, như con Chúa, như anh em”. Bước đi trên con đường này, chúng ta có thể bẻ gãy “vòng xoáy trả thù” và đón nhận con đường của hy vọng. “Học cách sống trong sự tha thứ sẽ làm tăng nơi chúng ta khả năng trở thành những người nam, người nữ của hòa bình”. “Sẽ không bao giờ có hòa bình thực

sự nếu chúng ta không thể xây dựng một hệ thống kinh tế công bằng hơn, như Đức Biển Đức XVI đã nhấn mạnh mười năm trước trong thông điệp *Caritas in veritate*, kêu gọi “những hình thức hoạt động kinh tế được đánh dấu bằng tính nhưng không và xã hội”.

4. Hòa bình, hành trình của hoán cải sinh thái

Nhắc đến thông điệp *Laudato si'*, Đức Thánh cha kêu gọi một sự hoán cải sinh thái trước hậu quả bởi sự thù nghịch của chúng ta đối với người khác, bởi việc không tôn trọng ngôi nhà chung và khai thác lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên, và coi nó như là công cụ hữu dụng chỉ vì lợi ích cho hôm nay, mà không tôn trọng cộng đồng địa phương, lợi ích chung và thiên nhiên”. Thượng HĐGM về Amazon là một động lực để làm mới lại “mối tương quan hòa bình giữa cộng đồng và trái đất, giữa hiện tại và ký ức, giữa kinh nghiệm và hy vọng”. Đây là một hành trình lắng nghe và suy ngẫm về món quà của Thiên Chúa, mở ra cho chúng ta cuộc gặp gỡ với người khác, phát triển “lợi ích chung của toàn thể gia đình nhân loại”. “Sự hoán cải sinh thái mà chúng ta được mời gọi dẫn chúng ta đến một cái

nhìn mới về sự sống, suy xét về sự quảng đại của Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta trái đất và nhắc nhở chúng ta về sự chia sẻ niềm vui”.

5. Hy vọng bao nhiêu nhận được bấy nhiêu

Cuối thông điệp Đức Thánh cha nhấn mạnh: “Con đường hòa giải đòi hỏi sự kiên nhẫn và tin tưởng. Hòa bình không thể đạt được nếu chúng ta không hy vọng nó”. Cần phải tin vào điều đó, bắt nguồn từ cảm hứng xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa cho mỗi chúng ta, “tình yêu tự do, không giới hạn, nhưng không và không mệt mỏi”. Đức Thánh cha mời gọi vượt lên nỗi sợ, là nguồn của xung đột, bằng cách làm gia tăng văn hóa gặp gỡ, là “khả năng và món quà tình yêu quảng đại của Thiên Chúa”, để sống tình huynh đệ phổ quát. Với các tín hữu, một hành trình bền vững được khám phá nơi bí tích Hòa giải, một con đường chữa lành chống lại bạo lực trong suy nghĩ, lời nói và hành động đối với người lân cận và thụ tạo. Nơi sự tha thứ nhận được, chúng ta bắt đầu hành trình tặng nó lại cho người khác, và ngày qua ngày, chúng ta trở thành “nghệ nhân của công lý và hòa bình”.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt



CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH - NĂM A

(Mt 2,1-12)

Chúa nhật 05.01.2020

ĐI LỐI KHÁC...



Dù là mắt nhìn trời, theo ánh sao, lần mò trong đêm đen, ba nhà thông thái đã tìm thấy Chúa.

Con đường đêm tối của đức tin thật không dễ dàng. Thế nhưng lúc trở về, họ lại theo con đường khác, con đường mới lạ, chưa từng biết, cần được khám phá. Không phải là con đường của thói quen, định kiến. Hóa ra ***gặp hài nhi Giêsu không là một kết cuộc, mà lại là... một khởi đầu.***

...Cũng vậy, cho tôi, cho anh. Chúng ta có sẵn sàng ***đi lối khác...*** khi đã gặp Ngài hay không?

***Thượng Đế như quê hương,
Và cũng là đất lạ,
Thật gần gũi thân thương,
Bên “đời thường” tất tả...***

(Hải Hà)





CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

(Mt 3,13-17)

Chúa nhật 12.01.2020

BÂY GIỜ CỨ THỂ ĐÃ... (Mt 3, 15a)



**Nhập thể..., nhập thể...,
làm người..., hội nhập cùng
sống với mọi người... chính
là Đức Giêsu, vị Thiên Chúa
thật và đã làm người thật**

Hôm nay, *Tin Mừng tường thuật lại: Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình, nhưng ông một mực can ngăn người..., nhưng Đức Giêsu đã trả lời ông "Bây giờ cứ thể đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bây giờ Gioan mới chiều theo ý Người.*

Là Đấng vô tội, Đức Giêsu lại đồng hóa mình với tội nhân, khi dìm mình xuống dòng sông Giođan để được tẩy rửa như một hối nhân, hòa cùng dòng người tội lỗi để giải thoát muôn người.

*Phép rửa Người chịu
Trọn đức CÔNG CHÍNH
Hong phúc Thánh Tẩy
Con làm người mới*



CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Ga 1,29-34)

Chúa nhật 19.01.2020

CHIÊN HIỀN GÁNH TỘI



Gioan Tẩy Giả đã thấy và chỉ cho chúng ta: Thiên Chúa không chỉ ở trên cao để chúng ta mãi “kiếm” Ngài trên trời. Cũng không chỉ ở trong lòng

để chúng ta mãi “cảm nếm”. Ngài ở ngay bên bờ sông, ngay trên đường chúng ta đi. Rồi Ngài cũng ăn, uống, ngủ nghỉ, sống yêu thương... và sẽ chịu khổ đau... “Đây là Chiên Thiên Chúa”.

Gioan không hiện diện như một nhà quảng cáo, một ký giả... Ông là **chứng nhân cho “Sự Thật”**. Điều ông nói là thật, như Chiên Thiên Chúa sau này.

Hãy nhận biết và chỉ Chúa cho người khác bằng cuộc đời “chứng nhân cho Sự Thật”.

*Chiên hiền xuống gánh tội trần gian,
“Kẻ đến sau” gieo vạ ngõ ngang,
Dân Thánh tái sinh, Thần Khí ngự,
Nguyện vì chân lý sống hiền ngang.*



CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(1Cr 1,10-13.17)

Chúa nhật 26.01.2020

CÓ PHẢI PHAOLÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO KHỔ GIÁ VÌ ANH EM CHĂNG? (1Cr 1,13)

Xin đừng nói anh chị thuộc phe “Phaolô”, còn tôi là phe “Apôllô”. “Đức Ki-Tô bị chia năm sẻ bảy rồi sao ?” (1Cr 1,13”)

Giáo hội không là một “nhóm” cho mình, nhưng là thân thể Đức Kitô, một thân thể do “muôn người”, không chỉ là tay, cũng không chỉ là chân. Một nhóm thường dễ sống với óc “sở hữu”, có khuynh hướng quy về mình.

Không muốn mất đi những giá trị cũ, khi ôm hoài những

kỷ niệm, say sưa với quá khứ, để rồi khép kín với những ranh giới mình chọn, dễ đi đến khai trừ, bỏ rơi những người không phải là “phe ta”.

Không, Giáo hội không là của Phêrô, của Phaolô, hay của riêng bất cứ ai. Giáo hội hiện hữu cho mọi người, và nhân danh Đức Kitô chứ không ai khác, ***chúng ta nói về Ngài và thuộc về Ngài: “Đức Kitô chịu đóng đinh”.***

***Đường trần không biên giới,
Bước Ngài đã đi qua,
Cuộc đời bao diệu vợi,
Sao giới hạn lòng người?***





GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết

Bài 26: BÍ TÍCH HÔN PHỐI (tt)



V. NGHI THỨC CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Vì tất cả các bí tích đều có liên quan đến mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, nên thông thường bí tích Hôn phối phải được cử hành trong Thánh lễ. Trong Thánh lễ, chúng ta tưởng niệm Giao ước mới, trong đó Đức Kitô kết hiệp vĩnh viễn với Hội Thánh là Hiền Thê được Ngài yêu mến và hiến thân để thánh hóa. Do đó, thật là thích hợp khi bí tích Hôn phối được cử hành trong Thánh lễ: Đôi hôn phối bày tỏ sự ưng thuận hiến

thân cho nhau bằng việc liên kết với Đức Kitô hiến thân cho Hội Thánh và bằng việc rước lễ, để nhờ kết hợp với Mình và Máu Đức Kitô, họ trở thành một thân thể trong Ngài (x. GLCG 1621).

Nghi thức bí tích Hôn phối được bắt đầu sau bài Tin Mừng và bài giảng, gồm ba phần:

1. Phần một: Thẩm vấn đôi tân hôn



Chủ tế lần lượt hỏi đôi tân hôn về sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời và về việc đón nhận và giáo dục con cái. Những câu hỏi này nhằm giúp đôi tân hôn chính thức xác nhận trước mặt mọi người rằng họ thực sự ý thức và

trưởng thành khi quyết định kết hôn, nghĩa là họ thực sự có tự do chứ không bị ép buộc, hoàn toàn chấp nhận ý nghĩa và mục đích của hôn nhân là yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời, đồng thời sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh.

2. Phần hai: Trao đổi lời thề hứa

Đây là phần chủ yếu của bí tích Hôn phối. Đôi tân hôn trao đổi lời thề hứa nhận nhau làm vợ làm chồng và cam kết trung thành với nhau suốt đời trước mặt vị đại diện diện của Hội Thánh (vị chứng hôn) và hai người làm chứng.

“Tôi là T. nhận anh (em) T. làm chồng (vợ), và hứa giữ lòng chung thủy với anh (em), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh (em) suốt đời tôi”.

3. Phần ba: Làm phép và trao nhẫn cưới

Chủ tế làm phép nhẫn, sau đó anh chị trao nhẫn cho nhau, như dấu chỉ của tình yêu và lòng trung thành. Tiếp đến, đôi tân hôn, hai người chứng và linh mục cùng ký tên vào sổ Hôn phối. Sổ này được lưu trong văn

khố của giáo xứ. Việc ký tên này cũng có thể được thực hiện sau Thánh lễ.

Nghi thức bí tích Hôn phối kết thúc. Thánh lễ tiếp tục. Sau kinh Lạy Cha có một lời nguyện đặc biệt cầu cho đôi tân hôn. Hội Thánh khẩn cầu Chúa ban dồi dào ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn, để bản thân họ được thánh thiện và hạnh phúc, gia đình họ được hòa thuận và vững bền. Hội Thánh cũng cầu xin cho họ đón nhận được đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần, vì “Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung thủy” (GLCG 1624).



VI. THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Đối với các bí tích khác, thông thường thừa tác viên là các Giám mục hoặc linh mục. Còn đối với bí tích Hôn phối, thừa tác viên chính là cô dâu và

chú rể.

Người ký kết giao ước hôn nhân phải là một người nam và một người nữ đã được rửa tội, thật sự tự do và công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn.

Thật sự tự do có nghĩa là không bị ép buộc và không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo luật.

Hội Thánh coi việc hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết làm nên hôn nhân. Thiếu tự do và thiếu sự ưng thuận này thì hôn nhân không thành.

VII. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI

“Do hôn nhân hợp pháp, giữa vợ chồng phát sinh một mối dây ràng buộc vĩnh viễn và độc nhất tự bản chất. Hơn thế nữa, trong Kitô giáo, vợ chồng được Thiên Chúa tăng sức và thánh hiến bằng một bí tích riêng biệt, để chu toàn những bổn phận và sống xứng đáng bậc sống của mình.” (GLCG 1638; x. GL 1134).

Bí tích Hôn phối đem lại hai hiệu quả:

1. Dây Hôn phối

“Sự ưng thuận tự do, qua đó đôi phối ngẫu tự trao hiến và

tiếp nhận nhau, được chính Thiên Chúa đóng ấn. Từ hôn ước của họ phát sinh một định chế. Định chế này đã được chính Thiên Chúa ấn định và có giá trị trước mặt xã hội. Hôn ước được liên kết với giao ước Thiên Chúa ký kết với nhân loại: Tình yêu vợ chồng đích thực được hòa nhập trong tình yêu Thiên Chúa.” (GLCG 1639).

“Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết, nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp, giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. Đây là một thực tại không thể đảo ngược, và trở thành một giao ước được Thiên Chúa trung tín bảo đảm. Hội Thánh không có quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa.” (GLCG 1640; x. GL 1141).

2. Ân sủng của bí tích Hôn phối

Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. “Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái” (x. GH 11).

“Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. Như xưa, Thiên Chúa đến gặp dân Ngài bằng một giao ước yêu thương và trung thành, thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn phối. Ngài ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ vác thập giá theo Ngài, để họ chỗi dậy mỗi khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, mang gánh nặng cho nhau, *“phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô”* (Ep 5,21), và yêu thương nhau với một tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong phú. Trong khi họ vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Ngài ban cho họ, ngay từ đời này, được nếm trước hạnh phúc Nước Trời.” (x. GLCG 1642).

Hôn nhân không chỉ là vấn đề liên quan đến vợ chồng, mà còn liên quan đến một phạm vi rộng lớn hơn, từ họ hàng đôi bên cho đến xã hội, vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Gia đình có êm ấm, thì xã hội mới ổn định và bền vững. Vì mang tính xã hội như thế, nên hôn nhân rất cần được pháp luật chứng nhận và bảo vệ. Tại Việt Nam, về mặt dân sự, chúng ta đã có bộ luật “Hôn nhân và Gia đình” gồm 133 điều, có hiệu lực từ ngày

01.01.2015. Còn về mặt tôn giáo, trong bộ luật của Hội Thánh, được gọi là Giáo luật, ban hành ngày 25.01.1983, có 111 khoản nói về hôn nhân (từ điều 1055-1165). Khi đưa ra những luật này, Hội Thánh chỉ muốn giúp con cái mình xây dựng một cuộc sống hôn nhân và gia đình bền vững, hạnh phúc, thánh thiện, thể hiện đúng ơn gọi hôn nhân và gia đình như ý Thiên Chúa muốn.

VIII. MỤC VỤ GIÁO LÝ

Để có thể giúp đỡ các bạn thanh niên nam nữ trong quá trình chuẩn bị kết hôn, các Giáo lý viên cũng cần nắm rõ một số thủ tục về mặt giáo luật cần tiến hành trước khi cử hành bí tích Hôn phối:

1. Chuẩn bị

Khi có ý định tiến tới hôn nhân, hai bên nam nữ cần đến gặp cha xứ (thường là cha xứ bên nữ). Cha xứ sẽ trao đổi và giúp anh chị làm tờ khai hôn phối, để biết anh chị có đúng là Kitô hữu không (đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, Giao hòa, Thánh Thể và Thêm sức chưa), có hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo, có biết rõ nhiệm vụ của vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu không. Ngài sẽ giúp anh chị học

hoặc ôn lại Giáo lý Hôn nhân cũng như cách sống đức tin trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Việc chuẩn bị này là hết sức cần thiết, giúp cho lời cam kết của hai anh chị trở thành một hành vi tự do và có trách nhiệm, cũng như hôn ước của anh chị có được nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài.

Để giúp anh chị kết hôn thành sự và hợp pháp theo luật Hội Thánh, ngài cũng cần phải biết chắc hai anh chị không mắc ngăn trở gì. Nếu có, ngài sẽ giúp anh chị giải quyết. Ngoài ra, anh chị cũng cần được hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của các nghi thức bí tích Hôn phối.

2. Rao hôn phối

Sau khi học Giáo lý Hôn nhân xong, nếu hai bên quyết định dứt khoát kết hôn, thì trình cho cha xứ bên nữ biết. Ngài sẽ làm lời rao hôn phối và rao trong ba Chúa nhật ở giáo xứ của mỗi bên.

Việc rao hôn phối tại mỗi giáo xứ nhằm để cho mọi người trong cộng đoàn biết, thêm lời cầu nguyện và xem xét có gì

ngăn trở thì giải quyết trước hoặc trình báo cho cha xứ.

Anh chị cũng cần nhớ trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ, anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo dân luật.

3. Cử hành bí tích Hôn phối

- **Địa điểm:** Tại nhà thờ giáo xứ bên nữ hoặc bên nam. Nếu cử hành tại một nhà thờ khác hay một nhà nguyện, cần có phép của cha xứ.

- **Nhân chứng:** Cần có hai người làm chứng.

- **Chứng hôn:** Người chứng hôn là người hiện diện để chứng kiến đôi tân hôn bày tỏ sự ưng thuận kết hôn và nhân danh Hội Thánh đón nhận sự bày tỏ ấy. Bình thường, cha xứ là người chứng hôn. Ngài có thể ủy quyền cho một linh mục khác hoặc một phó tế chứng hôn. Nơi nào thiếu linh mục và phó tế, Đức Giám mục giáo phận có thể ủy quyền chứng hôn cho một giáo dân xứng hợp.

- **Ghi sổ:** Sau khi cử hành bí tích Hôn phối, đôi tân hôn, vị chứng hôn và hai người làm chứng ký tên vào sổ Hôn phối.

Giúp ghi nhớ

4. Vì hôn nhân làm cho hai vợ chồng sống một bậc sống công khai trong Hội Thánh, nên việc cử hành phụng vụ của bí tích Hôn phối cũng công khai, dưới sự chứng kiến của linh mục (hay của người chứng hôn được Hội Thánh ủy thác) và hai người làm chứng. Nghi thức bí tích Hôn phối gồm ba phần: Thẩm vấn đôi tân hôn, trao đổi lời thề hứa, làm phép và trao nhẫn cưới.

5. Thừa tác viên của bí tích Hôn phối chính là cô dâu và chú rể. Người ký kết giao ước hôn nhân phải là một người nam và một người nữ đã được rửa tội, thật sự tự do và công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt người chứng hôn đại diện Hội Thánh.

6. Chính Thiên Chúa xác nhận sự ưng thuận của những người kết hôn. Bởi vậy, hôn nhân thành sự và hoàn hợp giữa những người đã được rửa tội không bao giờ có thể tháo gỡ được.

7. Bí tích Hôn phối trao ban cho đôi vợ chồng những ân sủng cần thiết, giúp họ đạt tới sự thánh thiện trong đời sống lứa đôi, đồng thời giúp họ chu toàn trách nhiệm sinh sản và giáo dục con cái.

Gợi ý suy nghĩ

1. Ngày nay có khá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Theo bạn, đâu là những nguyên nhân chính?

2. Trong Tông huấn về gia đình số 20, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Ngày nay, làm chứng về giá trị cao quý của sự bất khả phân ly trong hôn nhân và của sự chung thủy giữa hai vợ chồng là một trong những bổn phận quan trọng và cấp bách nhất của đôi bạn Kitô hữu.” Bạn có suy nghĩ gì về câu nói của ngài?

3. Trong thời đại hôm nay, càng ngày càng có nhiều bạn trẻ lập gia đình với người khác đạo. Bạn có suy nghĩ gì về những cuộc hôn nhân này? Là Hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bạn có những cách nào để giúp các bạn trẻ đó tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc và vững bền?

HẠNH CÁC THÁNH KÍNH TRONG THÁNG GIÊNG

AA

THÁNH TRINH NỮ (21.01)

Chưa tròn mười tuổi đời
Khát khao yêu mến Chúa
Tử đạo cho trọn tình
Thân xác con xá gì?



PHANXICÔ DE SALE (24.01)

Thánh Giám mục Tiến sĩ
Hiển vinh Giáo hội ngài
Ngài có trái tim hiền
Nhân hậu như Giê-su.



THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI (25.01)

Cú ngã ngựa Đamas
Biến cố đổi đời ông
Tĩnh hồn mộng vàng tới
Gặp mỗi lợi Ki-tô.



TIMÔTHÊ - TITÔ (26.01)

Timôthê thánh nhân
Khéo léo trong ứng xử
Titô thật dẫu yêu
Đức tin sinh ra anh.



ĐÔNG TAN XUÂN HỢP

HIỀN ĐỨC

Buốt Đông dần tàn
Tim con tan chảy
Dòng tình yêu lớn
Chúa chiếm đoạt hồn
Lời Chúa làm mới
Tỏa lan hương thơm
Ki-tô Giê-su
Một đời chiêm ngắm.

Ấm Xuân chớm hợp
Lòng người hỉ hoan
Người người chung lòng
Đón Thần Khí Thánh
Quyết Tin kiên vững
Vui Cậy thiết tha
Yêu Mến bất tận
Nhận Đức đối thần.

XUÂN YÊU THƯƠNG

Jos. Nhật Quang
Xđ. Tân Hưng

Xuân về én lượn chao nghiêng
Mai, đào rực rỡ bên hiên nắng vàng
Hương Xuân ngan ngát dịu dàng
Hòa theo khúc hát nhịp nhàng đắm say.

Đất trời đồng nhịp đổi thay
Người thêm tuổi mới tràn đầy phúc ân
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Ban mùa Xuân mới muôn phần an vui.

Quê hương đổi mới thơm tươi
Giáo hội hiệp nhất, tình người dựng xây
Mùa Xuân mơ ước... đong đầy
Nhà nhà hạnh phúc, sum vầy yêu thương.



NÓI LỜI TỐT ĐẸP

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe”.

(Ep 4, 29)



Chuyện xảy ra trong một gia đình mới cưới. Trong lúc người chồng say mê đọc báo, người vợ hỏi:

- Anh yêu, sao anh không nói gì với em vậy?

- Anh đâu có chuyện gì để nói đâu!

- Anh không thương em!

- Đừng nói tào lao! Không thương sao tháng nào anh cũng đưa hết tiền lương cho em! Đi làm về, anh còn phụ giúp em làm việc nhà! Anh không hẹn hò với cô nào. Em không thấy sao?

- Đúng rồi, nhưng anh không hiểu em. Em vẫn muốn nghe anh nói gì đó.

- Tại sao vậy?

- Tại vì... tại vì...

Anh chị thân mến!

Qua cuộc đối thoại trên, chúng ta thấy người chồng có lý. Bởi lẽ, hành động của anh là bằng chứng cụ thể biểu lộ tình yêu. Có câu nói rằng: *“Hành động thì hùng biện hơn lời nói suông”*. Nhưng người vợ cũng không sai. Bởi không kiểm tra, làm sao biết đường dây vẫn hoạt

động? Khi một chuyên gia về âm thanh nói vào micro: *"Một, hai, ba... alô, alô..."*, anh chẳng nói điều gì có nghĩa. Anh chỉ nói để kiểm tra máy đã tốt chưa. Vậy đó, đôi khi cũng cần phải nói những câu vô nghĩa.

Đó chính là sự khác biệt giữa nam và nữ: *"Đàn ông yêu bằng mắt, còn đàn bà yêu bằng tai"*. Vì thế, chị rất muốn nghe anh nói lời yêu thương từ miệng anh, cho dù chị biết rõ anh yêu chị.

Thánh Phaolô căn dặn: *"Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe"* (Ep 4, 29).

Vậy, để không cảm thấy nhàm chán trong đời sống hôn nhân, và để gia đình được êm ấm hạnh phúc, anh chị nên dùng những lời nói yêu thương, khen ngợi, cảm ơn nhau; và tránh đi những lời nói tiêu cực, chỉ trích, phê bình nhau.

1. Những lời có cánh

Anh sẽ rất buồn nếu làm việc gì đó cho chị mà chị xem đó chỉ là nghĩa vụ. Hãy biết nói lời cảm ơn, đừng ngần ngại thêm "hoa, lá, cành" vào đó. Khi anh tặng chị bó hoa hoặc chiếc túi xách, dù không thích lắm, chị cũng nên khen: *"Anh thật tuyệt"* hay *"Anh mua ở đâu mà đẹp thế?"* Tại sao khi đi chợ, người bán rau chỉ thêm cho cọng hành để nấu canh, thế mà chị đã rít cảm ơn, còn anh tặng chị cả một cái túi xách đắt tiền thì chị... câm lạng! Lời cảm ơn đâu chỉ dành cho người ngoài. Tình yêu cũng cần dầu nhớt để bôi trơn chứ!

2. Những lời như dao cắt

Anh ấy có thói quen vứt đồ bừa bãi, thỉnh thoảng không chịu đánh răng trước khi ngủ, hoặc đọc báo trong nhà vệ sinh. Và chị không ngần ngại "khoe" điều đó trước mặt bạn bè của anh. Để *"Ăn miếng trả miếng"*, anh ấy cũng không ngần ngại lôi tất tần tật những điểm xấu của chị ra để cả hai bình luận! Chỉ cần thiếu kiềm chế, anh chị sẽ xúc phạm nhau. Điệp khúc giận hờn lại diễn ra. Thay vì bù lu bù loa, sao chị không thủ thỉ lúc cả hai đang vui vẻ, rồi cùng nhau sửa đổi? Giận hờn, ghen tuông là chất xúc tác để gắn

kết hai người nhưng nếu diễn ra liên tục, cả hai sẽ mau chán nhau lắm!

Anh chị thân mến!

Đừng bao giờ cất giữ một danh sách bí mật những điều sai trái mà người kia đã làm. Hãy ném danh sách ấy vào sọt rác càng sớm càng tốt. Đến một lúc nào đó, anh chị sẽ nhận thấy đây là một lời khuyên hữu ích. Hãy nhớ lời Thánh Phaolô căn dặn: *“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe”* (Ep 4, 29).

Anh chị hãy nuôi dưỡng tình yêu của mình bằng những lời nói dịu dàng, những cử chỉ âu yếm. Những lời nói đó tuy đơn sơ, nhưng lại là hương thơm ướp đậm tình yêu. Dân gian Việt Nam cũng có mẩu đối thoại âu yếm giữa hai vợ chồng:

*“Thương nàng đã đến ngày sinh,
Ăn ở một mình, trông cậy vào ai!
Rồi sinh con gái con trai
Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng”*

Xin cho tình yêu của anh chị luôn vững bền với tháng năm, nhờ những lời âu yếm, những cử chỉ ân cần và lòng biết ơn chân thành. Chúc anh chị luôn sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Tình Yêu.

Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 12 năm 2019

| TT | BÀI DỰ THI | TÁC GIẢ | ĐƠN VỊ |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Nhịp đập của tiếng lòng | Đaminh Nguyễn Văn Cửu | Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGPSG |
| 2 | Những điều trái ngược | Trang Lập Quang | Xđ. Tùng Lâm, giáo phận Đà Lạt |

SƠ KẾT

Giải 3: Cuộc thi viết “Hồn Tông Đồ” đợt 1 GƯƠNG SÁNG TRONG XỨ ĐOÀN

Antôn Nguyễn Anh Tuấn
Xđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Kỳ Đồng

Gia đình Phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Tân Định của chúng tôi mới khai sinh được gần 3 năm nay, với hơn 50 đoàn viên thuộc vài độ tuổi khác nhau, từ người trung niên tới bậc lão thành. Trong số các anh em đầy tâm huyết khi gia nhập xứ đoàn, có những vị đã ở tuổi hưu trí nên có nhiều thời gian để chu toàn mọi công tác được giao phó, cụ thể như những công việc tông đồ bác ái, giúp đỡ bệnh nhân đau yếu, sứ vụ truyền giáo...

Có vài anh em tuy còn ở độ tuổi trung niên vẫn đang làm việc ngoài xã hội, nhưng tôi thấy anh em cũng rất nhiệt tình trong các sinh hoạt của xứ đoàn và cả giáo xứ nữa. Điển hình như một anh bạn ở xóm nhà tôi, ngoài giờ hành chánh làm việc sinh sống, chiều nào anh cũng tranh thủ thời gian đến nhà thờ tham dự Thánh lễ lúc

18 giờ, không khi nào vắng mặt ngoài những lúc có chuyện đột xuất trong gia đình mà thôi. Anh còn có biệt tài khéo tay như một nhà điêu khắc nghiệp dư hiện đại, khi cha xứ hoặc xứ đoàn cần trang trí lễ đài vào những dịp đại lễ này nọ, anh đều góp một tay giúp bài trí thật đẹp mắt, không quản tốn thời gian và sức lực. Anh đã làm nên những bức tượng và tranh ảnh khá hoàn mỹ, cách xếp đặt cũng thật hài hòa, logic dễ bắt mắt người xem. Anh biết làm cả hòn non bộ, chung quanh là con suối nhỏ thả bầy cá hồng bơi lượn dưới những hòn đá bụi cây rất thơ mộng. Khu vườn rào ngay cạnh nhà xứ, có núi đá nhỏ để tượng vị Thánh sáng lập dòng Chúa Cứu Thế là Thánh Anphongsô, đính kèm bản kinh để giáo dân dùng chân thư giãn cầu nguyện với Ngài.

Anh còn là một tông đồ nhiệt thành nữa. Mỗi khi có

bệnh nhân đau yếu đột xuất trong xóm giáo, anh lại mau lẹ tới thăm hỏi, động viên tinh thần, và nếu thấy cần là anh liền đi đón cha tới nhà cho họ được xúc dầu, thêm ơn Chúa giúp sức vượt qua bệnh tình. Anh còn nhiều tài lẻ khác để cống hiến cho giáo xứ và bà con cô bác khi họ cần đến anh, nhắc đến tên “anh Thanh”, thì hầu như ai trong xóm giáo tôi cũng đều biết tỏ tường về anh và gia đình đông đúc của anh.

Gia đình anh Thanh quả thật là một gia đình sống đạo gương mẫu hiện nay. Vợ anh tuy phải suốt ngày buôn bán ngoài chợ nhỏ, ấy thế nhưng cũng như người chồng đạo đức của mình, chiều nào chị và các con vẫn ráng thu xếp công việc để có giờ đến nhà thờ dự lễ hằng ngày thật là ngoan đạo. Cháu anh còn tham gia trong ban lễ sinh giúp lễ cho các cha nữa. Nói chung, cuộc sống thảo thuận trong gia đình anh cũng rất đáng nể, bà con chòm xóm chưa bao giờ nghe họ to tiếng khi nào. Anh chị cũng đã có dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại nhỏ bé đẽ huề, sống ấm cúng trong căn nhà lầu hai tầng đơn sơ ở ngõ

hẻm tí ti, thuộc phường 10, quận 3, TPHCM.

Là một đoàn viên của xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các anh em luôn biết cố gắng thu xếp việc riêng để cùng nhau lo việc chung khá tốt đẹp, nhất là anh Thanh xóm tôi, anh quán xuyến nhiều việc tông đồ mà nhiều anh em khác vì bận việc nhà đã không thi hành được. Phải nói là anh Thanh rất chăm chỉ, nhiệt thành, đôi lúc anh chấp nhận hy sinh bản thân để chu toàn việc nhà Chúa một cách thật xuất sắc. Anh luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người, cách hành xử của anh luôn được thể hiện bằng lòng yêu mến trong Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Anh Thanh là mẫu gương rất cụ thể cho bản thân tôi noi theo, bởi trước đây tôi sống thật tệ, chẳng biết quan tâm giúp đỡ ai cả, gần như một người “vô cảm”. Thế nhưng, từ ngày sinh hoạt với xứ đoàn, khi để ý cách sống đạo đức của anh Thanh, một đoàn viên mẫu mực tuyệt vời, tôi đã cố gắng thay đổi lối sống cũ ích kỷ, vụ lợi nơi mình, bắt đầu học cách sống đạo có chiều sâu hơn...

Còn nữa, những gương sáng từ vị trưởng, phó xứ đoàn, và các anh em khác sinh sống nơi những xóm giáo xa nhà nên tôi không chứng kiến việc làm cụ thể của họ mà thôi, nhưng cứ mỗi chiều thứ Năm đầu tháng, tôi thấy anh em quy tụ về thánh đường sớm hơn giờ nguyện kinh chung, để chuẩn bị chu đáo trong lòng yêu mến, trước khi bước vào Thánh lễ và giờ cầu Thánh Thể liền sau Thánh lễ chiều thứ Năm đầu tháng thường kỳ.

Đặc biệt, mỗi năm dịp mừng lễ vào tháng Sáu, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Xđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có tổ chức rước cờ đoàn dưới xe kiệu đẩy tượng ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu đi chung quanh nhà thờ xứ, cộng đoàn cùng hát chung bài thánh ca hướng về ngày lễ này, rồi đọc lời Chúa và chia sẻ Tin Mừng theo chủ đề đó.

Tất cả hội viên trong xứ đoàn đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen thẳng thớm gọn gàng, trên cổ áo thì thắt cà vạt đỏ, bên ngực trái gắn huy hiệu GĐPTTTCG thật tuyệt vời. Nhìn anh em ai cũng lịch lãm, chỉn chu, kèm theo là

thái độ rất trang nghiêm sốt mến. Qua hình ảnh tốt đẹp này, nên mỗi dịp xứ đoàn mừng lễ, lại có thêm vài anh em nữa xin gia nhập, làm rạng danh nước Chúa ngày càng mở mang.

Hy vọng trong năm 2019 này. Tháng Sáu tới mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lại có thêm một số anh em mới tiếp tục ghi danh, dự ba buổi lễ tĩnh tâm trước ngày mừng lễ, và đứng vào hôm mừng lễ, cha linh hướng xứ đoàn sẽ chính thức kêu tên thánh cùng tên gọi lên đứng trước cung thánh, đọc lời tuyên thệ và kinh nguyện, bắt đầu từ nay họ được trở nên một thành viên trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Con xin hết lòng tạ ơn Chúa, vì đã ban cho xứ đoàn chúng con có những mẫu gương sáng, giúp con từ một kẻ ở trong bóng tối, đời sống xấu xa tội lỗi, nay được tỉnh ngộ ra, và biến đổi con người hữu hạn của mình, ngày càng biết hoán cải, đổi mới và thăng tiến trong tinh thần người Kitô hữu, được Chúa yêu thương đón nhận con, như một đứa con hoang đàng trở về bên lòng Cha yêu mến.

NGÔI NHÀ MỚI CỦA CHÚ DÊ NÚI VÙNG DAK SEMEI

Giuse Huỳnh Bá Song



Chủ dê núi, niềm hi vọng đổi đời cho các gia đình nghèo làng Đê Somei

Đêm thành phố Pleiku rực rỡ những ánh đèn màu giăng đầy phố núi, khiến những thành viên của đoàn bác ái từ Sài Gòn lần đầu ra vô cùng thích thú. Những mệt mỏi sau hành trình gần tám trăm cây số, với một ngày rờn rã rong ruổi qua gần hết vùng đất Tây nguyên, giờ

đây dường như tan biến – không khí mát lạnh, trong lành; bầu trời đen thẫm lấp lánh muôn vì sao đêm, đan xen với những dãy đèn uốn lượn theo triền phố núi như một bức tranh lập thể đa màu sắc, giúp tâm hồn mọi người đắm mình trong tĩnh lặng, bình an.

Nhưng trên hết là tình người của những cư dân thành phố đầy sương đã làm lòng mọi người ấm áp, thân thương: Vợ chồng hai cháu Stephano Phan Đình Đăng, Teresa Trần Đông Mai chủ nhân doanh nghiệp kinh doanh đặc sản Tây nguyên, công ty Thiên lộc, những người Kitô hữu trẻ của phố núi đã hết lòng hỗ trợ đón tiếp... đón đoàn từ cửa ngõ thành phố, lo từng nơi ăn, chốn ở với nụ cười luôn nở trên môi, trong tinh thần tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất... để các cô bác ân nhân phương xa, những người không kể đường xá xa xôi, cách trở; không quản sức kém, tuổi cao... mở lòng đến để chia sẻ khó nghèo của những cộng đoàn vùng sâu vùng xa, vẫn còn quá nhiều khó khăn gian nan vất vả trong cuộc sống nơi vùng đất Tây nguyên này, được mau hồi phục sức khỏe.

Chuyến hành hương chia sẻ này của Ban chấp hành GDPTTTCG Tổng giáo phận tổ chức, là hành động cụ thể đáp trả ân tình của Đức Mẹ Măng Đen, đã nhận lời cộng đoàn chúng con cầu xin, đem món quà ân tình có thể giúp thay đổi cuộc sống của những người Kitô hữu dân tộc anh em làng Đắk Somei, mà trong lần anh em chúng con

đi tiền trạm đã phản ánh qua thư ngỏ và thiên phóng sự “Chú dê núi”, món quà hy vọng đổi đời của người Kitô hữu dân tộc làng Đắk Somei, đã được nhiều ân nhân trong ngoài đoàn thể âm thầm vận động hưởng ứng kịp thời.



Chuyến đi được thu xếp vô cùng vội vã và những ân nhân cũng đã phải vội vã không kém để tham dự chuyến đi. Một vòng qua các bàn ăn trong bữa cơm tối, nơi ngôi nhà hàng Sala ấm áp, ngay trong đêm đầu tiên đến với thành phố Tây nguyên này, đã làm tôi hết sức bất ngờ và xúc động - Đức Mẹ Măng Đen đã làm nên điều kỳ diệu, khi hiện diện trong chuyến đi là những người mà với tuổi tác, sức khỏe và công việc bận rộn, không ai nghĩ rằng sẽ có mặt trong chuyến đi xa xôi vất vả này. Bảy, tám mươi tuổi như anh Giuse Phạm Quang Thúy, anh Antôn Vũ Nhân, anh Phêrô Nguyễn Văn Đốc của giáo

hạt Phú Thọ, tham gia đoàn với một lý do hết sức đáng trân trọng – đi cho biết đường đi nước bước, để trở về có thể tổ chức cho anh chị em giáo hạt Phú Thọ có điều kiện tiếp tục đến chia sẻ với dân làng Đăk Somei. Đi để được trải lòng với cộng đoàn anh em dân tộc nghèo khó và cũng để trao món quà hơn mười chú dê núi, thay mặt những ân nhân âm thầm trong giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán của anh chị Đào Quang Minh, Lê Thị Tuyết Nga giáo xứ Chợ Đũi. Đi để được chứng kiến và cũng để trao tận tay món quà ân tình của gia đình mình, như anh chị Phaolo Phạm Hoàng Sơn, Đặng Thị Ngọc Hà xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. Đi để tìm phương cách chuyển những phần quà, quần áo, chăn ấm quỳên góp từ ân nhân khắp nơi, đến được với những vùng quê xa xôi thiếu thốn của các anh Trần Văn Giao, Nguyễn Văn Trong, anh Bảo của xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn; và đi cũng chỉ vì phải đi để khám phá, để chia sẻ và giúp mọi người thực thi đức ái của bà cố Maria Lê Thị Bài, thành viên BCH GDPTTTCG giáo phận Ban Mê Thuột, của các anh chị Đaminh Vũ Ngọc Chi, Vũ Quang Triệu xứ

đoàn Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa; Nguyễn Văn Quyển, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Quyết xứ đoàn Tân Đông giáo hạt Hóc Môn; Maria Trần Thị Yến, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Minh Long xứ đoàn Hợp An của giáo hạt Xóm Mới; và đi cũng vì đã tin tưởng, muốn đồng hành cùng các chuyến hành hương chia sẻ của BCH TGP ở khắp nơi của anh chị Phêrô Lại Quảng Cường, Vũ Thị Mai của xứ đoàn Martino giáo hạt Tân Sơn Nhì... Còn nhiều ân nhân nữa trong các giáo hạt, nhưng đặc biệt nhất lại là có sự hiện diện lần đầu của người cả đời chẳng hề muốn bước qua ngưỡng cửa, nhưng lần này từ khe, ngòi thích ra thẳng biển lớn mênh mông; đi vòng vòng thành phố là chuyện nhỏ, lần đầu tiên xuất hành đi thẳng lên Tây nguyên chia sẻ bác ái cho thỏa lòng: anh Nguyễn Văn Thế của xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Chuyến đi cũng tiếp tục nhận được sự trợ giúp hết lòng của người ân nhân bấy lâu nay của đoàn thể, anh Long người con của thành phố Ban Mê Thuột, Tây nguyên. Anh chẳng những hỗ trợ công việc sắp xếp nơi ăn, chốn ở mà riêng mình cũng khệ nệ đem mấy trăm cây bời lờ

giống, một phương án dự phòng cho việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ đời sống cộng đoàn Đăk Somei ngoài con đê núi.

Làng Đê Thung, khu vực được lựa chọn làm nơi giao lưu, chia sẻ với cộng đoàn giáo xứ Đê Somei hôm nay trông rộn rịp, sinh động khác thường. Trên các con đường núi đổ về nhà thờ, hàng đoàn người mặc các sắc phục truyền thống của người dân tộc Bana lũ lượt kéo về. Xe của đoàn chưa vào đến cổng nhà thờ thì tiếng cồng, chiêng đã vang lên rộn rã. Trong cái nắng chói chang của mùa khô Tây nguyên, hai hàng người đứng dọc hai bên đường làng vẫy tay chào đón, khiến chiếc xe không thể chạy vào chót hàng xuống như kế hoạch. Nghi thức đón chào đoàn quá ấn tượng, hai hàng thiếu nữ với trang phục dân tộc truyền thống múa theo tiếng cồng chiêng dẫn đoàn vào sân nhà thờ khiến nhiều người lần đầu lên Tây nguyên choáng ngợp, ngỡ ngàng. Có người còn e ngại khi thấy mọi người quá vất vả, nhưng khi được giải thích, với anh em dân tộc, mỗi lần được gặp gỡ, được múa hát, với họ là một niềm vui lớn lao, thì trong lòng không còn băn khoăn và cũng bắt đầu hòa theo các

điệu múa của dân làng. Cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Duy Tài hôm nay vui nhất, vì không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn sau khi đoàn tiền trạm lên gặp cha trao đổi, hôm nay giáo xứ đã nhận được sự sẻ chia đầy ân tình của các ân nhân. Rút kinh nghiệm đi lạc của đoàn tiền trạm hôm trước, từ sáng sớm cha đã lái chiếc xe cà tàng ra ngã tư Đăk Somei chờ đón; nhờ vậy, đoàn vào làng sớm hơn dự kiến. Những thành viên đầu tiên từ



Thánh lễ của cộng đoàn Kitô hữu dân tộc Bagnar tại nhà thờ Đê Thung

trên xe vừa bước xuống đã được cha thân ái đến bắt tay, ân cần chào đón từng người như những người thân đi xa vừa mới trở về làng.

Nắng đã lên cao và dòng người của các làng đổ về đã chật cứng sân nhà thờ nên chương trình đã có thay đổi, Thánh lễ tạ ơn và buổi gặp gỡ giao lưu sẽ được thực hiện trước, trao quà và ăn uống sẽ lùi về sau. Nhà thờ

Đê Thung lớn nhất trong các nhà thờ ở sáu làng thuộc giáo xứ Đê Somei, nhưng vẫn quá nhỏ so với số giáo dân ở các làng về đây dự Thánh lễ hôm nay, số người dự lễ phải tràn ra sân và các lều tạm trong cái nắng đã bắt đầu đổ lửa. Nhưng thật tuyệt vời, anh chị em vẫn trang nghiêm đầu trần dự lễ. Nhà thờ tranh thủ xây không phép chính quyền nên đến nay vẫn ngồi dự lễ trên chiếu như bên Giáo hội Campuchia là chính, tuy chật chội nhưng việc đi lại, sắp xếp chỗ ngồi rất trật tự, nhất là các em thiếu nhi ngồi dự lễ rất nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Âm thanh rộn ràng của các nhạc cụ đồng chiêng vang lên, hòa vào điệu múa khai lễ của đội múa nữ đã tạo nên một bầu khí rất đặc trưng Thánh lễ của người dân tộc - Thánh lễ của niềm vui, khiến những người trong đoàn lần đầu tiên tham dự cảm thấy tâm hồn dường như bay bổng, thăng hoa.

Sự hiện diện lần đầu tiên của đoàn Công giáo từ thành phố xa xôi, về đây tham dự mọi sinh hoạt của cộng đoàn nơi đây là một cú hích mạnh mẽ cho đời sống đức tin của những người anh em dân tộc - Con chung một cha nên đã là anh em thân thiết

với nhau, đến với nhau để chia sẻ từ niềm tin vào Chúa đến chia sẻ cuộc sống vật chất đời thường. Đó là ý nghĩa sâu xa, để bài chia sẻ trong Thánh lễ của cha Giuse chính là bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã được cha cho cả nhà thờ lắng nghe: Để gió cuốn đi. “Sống trên đời này cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? - ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”. Tâm tình chia sẻ cũng là lời nhắn gửi, cũng là lời tri ân của cha Giuse trao đến những ân nhân hiện diện và cả những ân nhân âm thầm không hề có mặt nơi đây. Tấm lòng của các ân nhân chính là sự trao ban, chia sẻ những yêu thương, những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban phát trong cuộc đời mình cho những người anh em không được may mắn - Để gió cuốn đi những ân huệ, ơn ích ấy đến với mọi người ở khắp mọi nơi, để được cùng nhau có được niềm vui trong Chúa - “có được cùng nhau hãy vui lên ngày mới cho dù quá mệt kiếp người”.

Cuối Thánh lễ cha dành thời gian cho cộng đoàn chia sẻ yêu thương, thay mặt giáo xứ vùng sâu Đê Somei, cha Giuse nói lên niềm vui của một cộng đoàn Kitô hữu dân tộc vùng núi cao, đời

sống còn quá nhiều khó khăn, vất vả, ít người biết đến, may mắn được gặp gỡ, được đón nhận sự chia sẻ ân tình sâu rộng của đoàn thể GDPTTTCG TGP Sài Gòn qua những ân nhân hiện diện và không có mặt ở nơi đây. Những món quà quần áo, bánh kẹo, lương thực, mà chút nữa đây sẽ phân phát cho cộng đoàn, chính là tấm lòng, chính là con tim rộng mở của những người tông đồ có trái tim yêu thương của Chúa; đời sống của các làng vẫn còn rất nhiều gian khổ nhưng sự hiện diện của quý ân nhân, của những chú dê núi, của những tấm lòng còn đang mở rộng hướng về Đê Somei chính là niềm tin, chính là động lực, để cộng đoàn đức tin này sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, sẽ kiên định hơn trên bước đường theo Chúa đến cùng... Anh Luca Nguyễn Đình Thán, người Kitô hữu ở tận Pleiku có tay nghề xây dựng, đã lặn lội lên núi giúp cha Giuse xây dựng nhà thờ làng Đê Angleh, nhân dịp về dự lễ cũng chia sẻ những tâm tình đồng hành cùng cha, những thiếu thốn, eo hẹp trong việc củng cố nền tảng cơ sở vật chất Giáo hội nơi đây với chỉ tiêu thực hiện hết sức bất ngờ, mỗi nhà thờ cha chỉ có thể chi 100 triệu, không

được vượt hơn và hiện nay đất lấp móng nhà thờ Đê Angleh còn thiếu 10 xe đất... mà cha thì đã hết tiền, công trình đành ngưng lại chờ... Cả cộng đoàn sững sờ trước tình cảnh khi cha Giuse cho biết tạm thời bó tay. Rất kịp thời, người đã từng có duyên nợ với làng Đê Angleh với nghi thức “hạ thổ” trong chuyến đi tiên trạm nơi nhà thờ này, chị Rosa Nguyễn Thị Thủy đã hỏi anh Luca ngay:

- Mỗi xe đất phải trả bao nhiêu tiền ?

- Dạ 300.000 đồng, mười xe ba triệu, hễ có tiền họ sẽ đổ đất ngay. Chị Rosa quyết ngay:

- Con xin chia sẻ 10 xe đất nhà thờ còn thiếu.

Cả nhà thờ vang lên tràng pháo tay cảm ơn rộn rã tấm lòng nhiệt thành hỗ trợ của người ân nhân mà mọi người còn chưa biết. Trước đó, khi đến thăm ngôi nhà thờ còn quá đơn sơ này, thiếu đủ thứ, chị cũng đã dâng cúng hai pho tượng Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse khi nhà thờ hoàn thành. Rồi tiếp đến anh Giuse Thúy, chị Maria Yến và nhiều ân nhân trong đoàn lần lượt người giúp thêm cha chút tiền, người hứa giúp gạch lát nền, các pho tượng, âm thanh....

Trong bầu khí hiệp thông, chia sẻ ấm áp tình người ấy, già làng Yer đã xin phát biểu với đoàn qua sự thông dịch của cha Giuse, tập trung ở ba điểm chính: Thứ nhất ông thay mặt làng tạ ơn Thiên Chúa đã đưa các ân nhân đến với làng, rất tiếc các làng quá nghèo không có gì xứng đáng đáp lại các ân nhân. Thứ hai ông xin Thiên Chúa chúc lành cho quý ân nhân. Cuối cùng ông ước mong Thiên Chúa và quý ân nhân tiếp tục yêu thương, chăm sóc cộng đoàn Đê Somei.

Lời phát biểu đơn sơ nhưng nói lên nhiều tâm tình tri ân sâu sắc, qua ánh mắt trìu mến của cộng đoàn Đê Somei đang hướng nhìn về những người ân nhân, mà chút nữa đây họ phải từ giã. Bên ngoài trước cổng nhà thờ, những phần quà của đoàn đã được chuyển xuống chờ phân phối đến với các gia đình. Cha Giuse thông báo kế hoạch phân phối quà mà cha dự kiến: Đoàn tặng 300 phần quà nên cha sẽ chia cho 300 gia đình khó nhất của ba làng Đê Somei, Đê Thung, Đê Podral; lần sau có quà nữa ba làng còn lại sẽ được nhận. Bánh kẹo thì chia hết cho thiếu nhi các làng về đây dự lễ, ưu tiên nhiều cho thiếu nhi các làng ở xa. Món

quà quan trọng nhất là các chú dê núi, trước cha dự định chọn các gia đình có khả năng chăn nuôi, nhưng giờ cha thấy việc nuôi nấng chăm sóc mà cộng đoàn hỗ trợ được, nên kỳ này sẽ phân phối cho các gia đình quá nghèo, neo đơn không sức lao động của ba làng, để họ sớm có nguồn thu nhập, chừng nào ân nhân vận động có thêm nữa sẽ giúp tiếp gia đình các làng còn lại.

Đã quá giờ trưa, những túi gạo, phần quà: đường, dầu ăn, lần lượt được các thành viên trong đoàn thay nhau chuyển đến cho các gia đình; những giọt mồ hôi thấm đẫm của các ân nhân đã được lau sạch bởi những nụ cười, những ánh mắt biết ơn trìu mến của từng gia đình được chia sẻ. Các em thiếu nhi lần đầu nhìn thấy những chiếc bánh đầy màu sắc, trật tự xếp hàng chờ đợi với lòng kiên nhẫn và vâng lời đáng khâm phục – không một sự chen lấn, không chút ồn ào, và nổi bật nhất thể hiện sự trung thực của người dân tộc, chỉ nhận đúng phần của mình chứ không tìm cách lấy hơn. Cuối cùng, anh Giuse Trịnh Văn Tiến, anh Giuse Huỳnh Bá Song và một số anh chị thay mặt cho các ân nhân

vắng mặt, tặng món quà của niềm hy vọng – các chú dê núi cho các gia đình khó khăn mà cộng đoàn đã lựa chọn. Những chú dê núi mũm mĩm khá nặng được bỏ vào các chiếc bao may kín, chỉ chừa nhô lên chiếc đầu bé nhỏ xinh xinh, nên người trao và người nhận, nhất là các cô bé, những người già, đều phải cùng hợp sức giúp nhau trao đi trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn.

Cô bé Bla chậm chậm nghiêng mình len theo con đường mòn nhỏ thoai thoải, dọc theo triền núi hướng về chiếc nhà sàn thấp bé dưới thung lũng; chiếc gùi mây quá lớn so với vóc cô bé chưa tròn tám tuổi, hôm nay nặng hơn ngày thường, vì không chỉ có những đọt mì mới hái trên nương lúc sáng sớm, giờ còn có thêm túi gạo trắng, bịch đường và nhất là chai dầu ăn vàng ươm, những món quà mà trước giờ trong nhà cô chưa hề có. Nhưng niềm vui lớn nhất mà trong lòng cô rộn rã suốt trên quãng đường về, khiến bước chân cô dường như không còn biết mỏi, cái vai không còn thấy nặng nữa – Đó là chiếc nhà sàn nhỏ bé siêu vẹo rách nát của bà cháu cô, hôm nay sẽ thêm ấm áp, vì đã có thêm một thành viên

mới về trú ngụ chung nhà, một chú dê núi mạnh khỏe, mà chiếc cổ thon thon đang được nối liền với tay cô bằng sợi dây vải, đang nhẩn nha vừa gặm những cành lá xanh mướt bên đường, vừa cữn cữn chạy theo sau chân cô.

Đây quả là món quà quá bất ngờ ngoài sự mong đợi của hai bà cháu, khi già làng Yer đến báo tin cha quản nhiệm xứ đã quyết định, trao phần quà đắt giá của các người tốt bụng ở tận miền xuôi xa lắm cho gia đình bà Blieng, một trong những gia đình khó khăn nhất, với một người đàn bà già nua góa bụa không còn sức lao động và một đứa trẻ mồ côi trong làng Đê Thung - Nhưng làm sao tôi có thể nuôi nó? Tôi già rồi, miếng ăn còn chưa đủ, con Bla thì quá nhỏ giờ thêm con vật này thì biết có lo được không? Niềm vui trộn lẫn nỗi âu lo, cả cuộc đời bà và những người đàn ông của xóm làng xa xưa chỉ biết săn bắt những con mang, con mễn, con nai trên rừng, chớ nào có biết chăn nuôi con gì đâu, mà giờ trên núi cao đã từ lâu không còn bóng dáng những con thú rừng nữa rồi, nên cả làng giờ đây chỉ biết bám vào những cây chuối, củ mì, rau rừng sống qua ngày... giờ được cho con dê, chắc nhiều

tiền lắm, biết hai bà cháu có chăm sóc được không? Bà Blieng bần khoản phân bua với già làng, nhưng trong lòng ẩn chứa một niềm vui rộn rã – làng không quên gia đình mình và nhất là những người tốt bụng ở tận thành phố xa lắm, bà cũng không biết xa tận đâu, nhưng sao họ cũng nhớ đến bà. Già Yer chờ bà Blieng rên rỉ phân bua xong mới chậm rãi trả lời:

- Cha Tài đã quyết rồi, số dê giống kỳ này sẽ chỉ dành cho các gia đình quá khó và neo đơn, con dê núi này chỉ ăn cây lá, mà thứ này trên rừng nhiều lắm, không phải tốn tiền mua gì cả. Con Bla mỗi ngày lên rẫy, chỉ cần dắt nó cột vào đám lá rừng cho nó mặc sức ăn rồi chiều dẫn về cột vào chuồng là xong. Thuốc men, bệnh tật, phổi giống cha lo. Năm sau nhà bà đã có thêm vài chú dê con làm vốn rồi. Nuôi lớn bán có tiền sửa nhà, mua vài may áo mặc đẹp với mọi người trong làng, bà còn lo gì nữa? Thôi không bàn nữa, ngày mai tôi sẽ nhờ Yon đến đốn cây làm cho chiếc chuồng dưới nhà sàn, hôm nào ân nhân lên trao quà tôi sẽ báo, bà cho con Bla lên

nhà thờ nhận về. Thế có được và có vui không?

Bà Blieng rất ưng bụng gặt đầu, đôi mắt đã mờ vẫn cố hướng về đỉnh đồi, nơi con đường mòn nhỏ đất đỏ uốn lượn qua những hàng cây, mai này trên con đường này, con bé Bla sẽ đem về một niềm vui mới cho bà – Chú dê núi xinh xắn, khỏe mạnh mang lại niềm hy vọng đổi đời cho túp lều rách nát này.

- Con đã về đây bà ơi!

Chiếc gùi chưa kịp trở xuống ngang vai, cô bé Bla đã thoăn thoắt leo lên nhà sàn tìm bà. Bà Blieng đang mò mẫm bên chiếc chuồng đơn sơ trống không dưới chiếc nhà sàn mà anh Yon đã giúp làm mấy ngày qua, ngôi nhà mới của chú dê núi kể từ hôm nay. Tiếng chú dê con vướng sợi dây cột kêu vang khiến bà vui lạ, tiếng của một thành viên mới từ nay sẽ trở thành vật thân thuộc trong gia đình bà. Cô bé Bla nhanh nhẹn chạy đến tháo dây cột, bỗng chú dê béo mũm mĩm trao vào tay bà, để rồi hai bà cháu cùng ôm trong lòng chú dê con ấm áp, ngược mắt lên trời tạ ơn Chúa đã trao ban niềm vui.



Con anh, con em, con chúng ta

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt

Nhân dân ta đa số là hữu thần nên từ Bắc chí Nam có rất nhiều đạo, nào là Phật giáo, Công giáo, Cao Đài... Tuy đạo nào cũng có những tín ngưỡng của riêng mình, nhưng vào những ngày đầu năm dù theo đạo nào, người ta đều nô nức đến các chùa chiền, đền miếu để tạ ơn trời phật hoặc các thần linh và cầu mong năm mới làm ăn phát tài luôn an khang thịnh vượng. Riêng người Công giáo thì đi lễ đầu năm để hái lộc xuân và tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng phúc trong một năm qua.

Cũng như mọi năm, sáng mồng một tết sau khi tan lễ, Thanh ngời trước nhà đợi Hằng đến để cùng nhau đi chúc tết ba mẹ và mừng tuổi các em. Lúc này bầu trời thật trong xanh, cây cối đâu đâu cũng đâm chồi nảy lộc. Vài con bướm đang vờn bay bên cụm hoa đỗ quyên màu xanh tím. Thỉnh thoảng đàn én lượn bay

ngoài ngõ cùng với ngàn hoa đua nở. Trước cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân, vạn vật như trào dâng một sức sống. Thanh ngắm nhìn từng nhóm năm, bảy người hoặc hai, ba người với những trang phục rất đẹp để đi chúc tết nhau, nhất là những em bé xúng xính trong bộ quần áo mới cùng với niềm vui ngời lên trong ánh mắt mà thấy lòng mình rạo rức hân hoan. Anh thầm cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên cuộc đời anh, một cuộc đời đã nếm trải biết bao cay đắng trong quãng thời thơ ấu.

Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có những kỷ niệm của thời niên thiếu. Người có kỷ niệm vui phải bật lên tiếng cười khi nhìn về hồi ức. Người có kỷ niệm buồn phải xao xuyến bâng khuâng khi nhớ về dĩ vãng. Những kỷ niệm ấy luôn lắng đọng trong ta, sống

mãi với ta trong từng năm tháng.

Phải chăng lòng tham lam ích kỷ và tính ghen tị của con người đã làm cho mối tương quan giữa người với người trở nên tồi tệ hơn? Nhất là những đứa trẻ chưa đủ sức để tự lực cánh sinh, chúng phải chịu đựng biết bao điều tủ nhục đắng cay, chúng như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi chẳng biết đâu là bờ bến và luôn khát vọng yêu thương trong từng phút từng giây.

Cuộc sống của con người thật mong manh, thật ngắn ngủi và cái chết lúc nào cũng có thể bất ngờ ập đến. Thế nhưng, vẫn có một số người gần như không cảm nhận được điều đó, họ sống như thể trường sinh bất tử và không bao giờ nghĩ đến cái chết. Họ đối xử tàn tệ với tha nhân nhất là những người thế cô chỉ vì lòng tham lam ích kỷ. Họ ra sức vun đắp cho mình một cuộc sống hạnh phúc ở đời này bằng tiền tài danh vọng. Nhưng tiền tài danh vọng có thật sự mang lại hạnh phúc cho họ không? Vì đó chỉ là phù

vân trên mọi phù vân. Dù có chẳng đi nữa thì hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, thật mong manh và tận cùng vẫn là cái chết.

Ngồi ôn lại những kỷ niệm xa xưa của cuộc đời mình, các hồi ức của Thanh cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh như một cuộn phim quay chậm...

Ngày ấy, vừa mới lên chín, mẹ Thanh đã đi về chốn vĩnh hằng trong một cơn bạo bệnh. Hơn một năm sau, bố Thanh tái giá với người phụ nữ vừa mới mất chồng. Cô ta có một đứa con gái chỉ nhỏ hơn Thanh có hai tuổi tên là Hằng.

Trong những ngày đầu Thanh và Hằng sống chung với nhau bên cạnh cha mẹ mình và gia đình ấy có một chút mâu thuẫn về chuyện con riêng của nhau. Khi bố của Thanh và mẹ của Hằng có một đứa con chung đã dẫn đến vấn đề “Con anh, con em, con chúng ta” thì mâu thuẫn về chuyện hai đứa con riêng càng trở nên gay gắt.

Một ngày kia, trong nhà bỗng xảy ra chuyện mất cắp tiền bạc và nghi phạm chính là

Thanh. Dù không có bằng chứng nhưng ông chịu không nổi sự đay nghiến, dằn vặt của vợ mình nên đành tống Thanh ra khỏi nhà bằng cách để Thanh làm công thàng cho một gia đình giàu có. Công việc hằng ngày của Thanh là quét nhà, lau nhà, tưới cây cảnh và làm những việc lặt vặt.

Người ta thường nói: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Con ông bị tống ra khỏi nhà thì con bà khó lòng mà ở lại trong gia đình. Cuối cùng bà đành cho Hằng đi ở đợ trong khi tuổi đời còn rất bé vì hai ông bà đều từ Bắc vào Nam lập nghiệp và gia đình cha mẹ, anh em hai bên cũng rất nghèo nên không biết gửi con mình đi đâu, ngoại trừ con đường đi làm công cho người ta.

Riêng Thanh, tuy ở tuổi mười hai nhưng phải làm việc suốt ngày mà còn bị đánh chửi, đôi lúc nó bị bỏ đói vì chủ nhà cho rằng nó làm việc chậm chạp. Vì chịu đựng không nổi bao điều tủ nhục đắng cay và cách đối xử tồi tệ của gia chủ, nên nó bỏ trốn vào sáng ba mươi tết nhưng không biết đi đâu, về đâu nên nó cứ cúi đầu

lầm lũi bước đi không định hướng với một cõi lòng tan nát.

Lúc này bụng nó đói cồn cào nhưng với hai bàn tay trắng không một xu dính túi, biết tìm đâu ra cái ăn. Nó lẩn mò vào chợ rồi quanh quẩn bên những hàng ăn uống chỉ cầu mong tìm được một chút thức ăn thừa hoặc một thứ gì đó rơi xuống đất mà có thể ăn được, nhưng nó đã thất vọng ê chề vì những thứ đó vài con chó hoang trong chợ không để phần cho nó.

Càng lúc nó càng đói hơn và chẳng biết đi đâu nên ngồi dưới một hàng bánh mì để nghỉ chân. Những ổ bánh nóng giòn càng thúc bách bản năng sinh tồn của nó cần phải có một cái gì để đáp ứng cho cơ thể đang đói lả. Những ổ bánh này chỉ nằm trong tầm tay với của nó sao mà xa vời vời và không bao giờ nó có thể đụng chạm tới. Nó nuốt nước bọt ừng ực rồi nhìn người ta đua nhau đi sắm tết trong vẻ mặt hân hoan tràn ngập một niềm vui. Có lẽ mùa Xuân đã mang đến cho họ một nguồn sống mới, và họ cũng đổi mới

những gì trong năm cũ để khoác lên mình những trang phục mới, sơn sửa lại nhà cửa, mua sắm những vật dụng mới nhưng tâm hồn họ chẳng đổi mới chút nào, vẫn đứng đưng trước những mảnh đời bất hạnh. Mùa Xuân đến thời tiết ấm dần lên nhưng trong trái tim họ không chút hơi ấm của tình thương, chỉ thấy lạnh lùng băng giá không biết xót thương kẻ khổ cùng.

Cái đói mỗi lúc một hành hạ nó hơn, trong khi kẻ qua người lại vẫn thờ ơ, vẫn hững hờ trước một tấm thân bé nhỏ đang cầu mong sự cứu giúp. Chung quanh nó đều là những người vô cảm, nó khao khát tình thương nhưng trên đời này nó chỉ còn duy nhất một chút tình cha.

Nó đứng lên, chân bước thấp bước cao, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Đầu nó cúi gằm hai tay buông thõng trong một cơ thể gầy như kiệt sức để hướng về nhà cha nó. Nó đi tìm hai tiếng yêu thương cho dù đó chỉ là một tình thương nhạt nhòa gầy như vô vọng.

Tối ba mươi tết phố xá thưa người, mới tám giờ tối mà nhiều nhà đã đóng cửa. Đứng trước sân nó nghe tiếng cười của ba nó và bà dì ghê nhưng không dám gõ cửa nên ngồi trước hiên nhà. Nó cảm thấy cô đơn và khao khát một tình thương. Chỉ có mẹ nó là người yêu thương nó bằng một tình thương bao la, nhưng mẹ nó đâu còn ở trên đời này nữa. Nó nhớ mẹ nó nên ôm mặt khóc nức nở rồi kêu lên hai tiếng: “Mẹ ơi!”. Bỗng có người vỗ vai nó.

-Ê! Sao ngồi đây khóc. Mà bị chủ đuổi việc hả?

Nó quay lại nhìn thì ra đó là Hằng.

-Tao bỏ trốn! Chủ nhà bắt tao làm việc từ sáng đến tối mà còn chửi, đánh. Có lúc còn cho tao nhịn đói nữa.

Lúc này cô bé đổi cách xưng hô:

-Em cũng bị chủ nhà hành hạ, khổ lắm! May nhờ các soeur đem về phụ giúp việc nuôi dạy trẻ rồi cho học nghề.

Cùng một cảnh ngộ nên dễ dàng đồng cảm. Hai đứa bắt

đầu kể chuyện cho nhau nghe và Thanh cũng biết trước đây Hằng ở đợ cho một nhà buôn. Nhiệm vụ của cô bé là hằng ngày phải lau nhà, giặt quần áo và phụ bán hàng. Với khối lượng công việc khá lớn so với đứa bé vừa mới lên mười mà chủ còn chửi đánh. Thấy được hoàn cảnh cơ cực của Hằng, các soeur nuôi dạy trẻ gần đó đã đem Hằng về phụ giúp những việc lặt vặt rồi cho đi học văn hóa và học nghề may.

Tuy thoát khỏi cảnh cơ cực nhưng cô bé rất nhớ mẹ. Thỉnh thoảng vào những buổi tối nó đến đứng trước cửa nhà để nghe tiếng của mẹ nó rồi lặng lẽ ra về vì rất sợ bố dượng. Tối nay cũng thế, nó lại đến đứng trước cửa nhà thì thấy một người đang ôm mặt khóc. Nó đứng quan sát một lúc thì biết đó là Thanh. Con tức giận đã chiếm ngự tâm hồn nó vì nó căm thù cha con Thanh và cho rằng đó là nguyên nhân đẩy nó vào con đường cùng khổ và phải xa cách mẹ nó, nhưng được các soeur huấn đức qua lời Chúa, trong đó có câu: "*Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho*

những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 44).

Tuy thực thi lời Chúa là yêu kẻ thù, là làm ơn cho kẻ đáng ghét nhưng trong lòng cô bé vẫn hậm hực. Sau khi đối thoại cô bé đã trải lòng mình ra và thay đổi cách xưng hô. Sau một hồi tâm sự Hằng nói với Thanh:

-Hay là anh theo em đến gặp các soeur. Biết đâu các soeur có thể giúp anh.

Năm ấy, Thanh vui hưởng những ngày xuân trọn vẹn. Các soeur như mẹ hiền đã mang đến cho nó một tình thương mà nó từng khát vọng. Những ngày sau đó cũng như Hằng trước đây, Thanh xin được rửa tội để làm công dân nước trời. Nhờ các soeur giới thiệu cho Thanh vừa học vừa làm trong một cơ sở điện lạnh, bây giờ Thanh là một thợ giỏi và mua được một ngôi nhà trong thị xã.

Chính nhờ lời Chúa, lời của tình yêu đã xóa tan ranh giới hận thù làm cho những người ta từng đối nghịch trở thành bạn thân như trường hợp của Thanh và Hằng. Hơn thế nữa,

khi Thanh với Hằng đã trở thành bạn thân và cùng nhau về thăm cha mẹ mình rồi mang lời Chúa đến với họ đã phá vỡ tính ích kỷ, lòng ghen ghét về chuyện con ông, con bà để xây dựng nên một gia đình hiệp nhất tràn đầy yêu thương.

Từ xưa đến nay, chuyện “con anh, con em, con chúng

ta” là một vấn đề nan giải luôn làm cho những người trong cuộc phải day dứt phải khổ đau, nhưng chính nhờ lời Chúa, lời yêu thương mới xóa tan sự chia rẽ, sự ghen ghét để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

THƠ XUÂN

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

GIAO THỪA

Nhân gian,
Trời đất giao mùa
Do tay Thiên Chúa
Kỳ công tác tạo
Đông tan,
Xuân đến tuôn trào
Mạch nguồn sự sống
Đâm bông kết chồi
Phút giao thừa
Lắng tâm hồn
Tạ ơn Thiên Chúa
 Xoay vần càn khôn.

TÂN NIÊN

Minh niên,
Lộc Thánh tuôn trào
Vườn Xuân vừa nở
Mai vàng lung linh
Suốt năm,
Xin Chúa chúc lành
Gia đình Phật tử
Thánh Tâm xác hồn
Gia đình,
Lời Chúa gọi mời
Đền thiêng Chúa ngự
Cùng nhau nguyện cầu.

BÁT PHÚC LÂM MÔN

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Đêm trừ tịch, mọi tất bật lo toan cho những ngày Tết hầu như đã xong. Vạn vật, không gian dường như chùng xuống để đón chờ những giây phút tổng tiễn năm cũ và nghênh đón năm mới. Theo tục lệ từ trước đến nay, đêm nay là đêm quan trọng không kém ngày đầu năm, là đêm canh thức để chuẩn bị đón mừng tổ tiên về cùng đón giao thừa, ăn Tết.

Người Việt Nam rất có nghĩa tình, cho dù phải trải qua nhiều rủi ro trắc trở hoặc tài vận hạnh thông, mọi người vẫn tiến đưa năm cũ với tấm lòng biết ơn vì được Trời Đất cho hưởng lộc sống trọn vẹn năm qua.

Người Công giáo cũng hòa mình vào tục lệ truyền thống của dân tộc, người người tham dự Thánh lễ tạ ơn được cử hành trước giây phút giao thừa để cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm vừa qua và cầu xin phúc lành cho năm mới đang tới.

Bỏ lại sau lưng bao niềm vui - nỗi buồn, thành công - thất bại, bao điều mãn nguyện cũng như thất vọng năm cũ. Ai cũng nao nức hướng tới năm mới với tâm nguyện “*cầu sung dzừa đủ xài*” như mâm ngũ quả truyền thống được chưng trên bàn thờ ngày Tết.

Theo quan niệm dân gian, con số 5 gồm số chẵn 2 tượng trưng cho sự cân bằng âm dương tạo thành *thái lưu* hay nguồn gốc của vạn vật, kết hợp với số lẻ 3 tượng trưng cho *tam đa* (đa phúc, đa lộc, đa thọ) nên ngày Tết người ta thường hay chúc nhau được *ngũ phúc lâm môn*.

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phúc đến nhà gồm trường thọ (sống lâu, không bị chết yếu, chết non); phú quý (nhiều tiền nhiều của, địa vị cao quý); Khang ninh (thân thể khoẻ mạnh, tâm hồn yên ổn); hiền đức (luong thiện, nhân hậu, bình tĩnh); thiện chung (chết lành, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không

vương vấn và phiền não, ung dung tự tại rời khỏi nhân gian).

Nhưng hạnh phúc sao nổi khi kiếp nghèo, kiếp mệt, kiếp nô lệ, kiếp phụ thuộc... vẫn còn đầy dẫy trong xã hội. Bao mùa Xuân đã qua đi nhưng lời cầu chúc vẫn còn nguyên vì đó là mơ ước của con người. Đức Giêsu trong Tin Mừng Thánh lễ tạ ơn Giao thừa đã công bố *bát phúc* có vẻ "khó nghe", chẳng mấy phù hợp với não trạng và mơ ước của con người.

Thay vì chúc nhau phú quý thì Đức Giêsu lại ban phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc nghèo không phải là sự mĩa mai mà là tinh thần biết sống "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Không tham, không ham của người vì sự giàu có làm cho tâm hồn chúng ta chất đầy tự mãn, chỉ lo tích góp của cải trần gian và không còn chỗ tiếp thu lời Chúa.

Năm 2019 đã khép lại với những tâm hồn trĩu nặng u buồn vì tiếc thương 39 người trẻ, được biết đa số thuộc hai

giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, đã chết một cách tức tưởi trong một container đông lạnh khi tìm cách vào nước Anh, sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Có thể các em ra đi với hy vọng được đổi đời tại một đất nước tự do dân chủ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về gia đình, cũng có thể vì muốn được "phú quý" cho bằng anh bằng em... Nhưng dù thế nào chặng đường của các em cũng đầy dẫy những gian nan nguy hiểm. Giờ đây các em đã về với tổ quốc, quê hương. 'Requiescat In Pace', hãy yên nghỉ trong bình an của Chúa!

Trong thông điệp gửi đến thanh niên Công giáo Việt Nam mới đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã "xin giao phó cho Chúa Cha nhân từ 39 người di cư Việt Nam thiệt mạng ở Anh". Đồng thời khuyến khích thanh niên Công giáo Việt Nam "trung thành với bản sắc và đức tin tôn giáo của chính mình", bởi "điều đó sẽ làm các bạn yêu quê hương đất nước hơn, mang đậm bản sắc Việt Nam hơn với tình yêu lớn lao với đất nước".



Trong thế giới chông chênh những bon chen, cạnh tranh, ganh ghét... những người ăn ở hiền lành xem ra không được khôn ngoan cho lắm. Người hiền lành thường bị coi là kẻ yếu thế, nhu nhược. Họ thường bị ức hiếp, chịu bất công, sầu khổ, nhưng theo Tin Mừng lại là người có phúc.

Nghịch lý của mỗi phúc không phải là sự gồng mình cam chịu những nghịch cảnh phi lý, mà là sự đón nhận thử thách bằng nội tâm của mình. Người “hiền” là người biết sống vì người khác. Dám chấp nhận đau khổ như quà tặng của Thiên Chúa ban vì thế họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Ta thường tin rằng hạnh phúc, niềm vui và giải trí là những điều tốt nhất trong cuộc sống. Và xem những nỗi đau trong gia đình, những bệnh tật... là điều “phiền não”,

bất hạnh. Con người không muốn đau khổ, thích lờ đi những tình huống đón đau và cố che giấu chúng. Nhưng “*phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an*”, chỉ có những tâm hồn sầu khổ mới dám đối diện với chúng và mới hiểu thế nào là được Thiên Chúa ủi an và ban hạnh phúc.

Với chủ nghĩa vị kỷ, hưởng thụ, con người rất dễ đi vào những con đường bất chính và thường ngụy biện rằng: Ngày nay nó phải thế! Họ khéo léo luồn lách, chạy chọt, giẫm đạp lên bao nhiêu người để thỏa mãn lợi ích cá nhân và khiến bao người phải chịu đau khổ, bất công.

Chỉ có những ai khát khao nên người công chính thì mới được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Và những người tâm hồn trong sạch, có trái tim tinh khiết, biết yêu thương một cách tinh ròng, không hai lòng, không bụi bẩn rồi ra sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Nhưng không chỉ có thế, con người còn phải sống chung với nhau và vì nhau nên còn cần phải yêu thương tha

nhân, vun đắp mỗi tình nhân ái, cũng như sẵn sàng dấn thân, bảo vệ làm chứng cho sự thật, đạo Chúa. Theo dòng lịch sử biết bao người đã bị bách hại, và tiếp tục bị bách hại chỉ đơn giản là vì họ đã sống công chính và chiến đấu cho công lý.

Người ta thường có thói quen làm ngược điều bất phúc: không xót thương nhưng muốn được thương xót, không đóng góp mà muốn hưởng quyền lợi. Con người vừa muốn *ngũ phúc lâm môn* nhưng lại vừa muốn được *hạnh phúc Nước Trời!*

Đức Giêsu đã đưa ra hệ quả: Đặt bất phúc là hạnh phúc thánh thiêng. Mỗi phúc trong Tin Mừng phải ở bậc cao hơn mỗi phúc mà người ta vẫn chúc nhau. Chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc vĩnh cửu, nhờ Ngài mà mỗi phúc Nước Trời được mở ra để đón tiếp những ai biết sống và dấn thân.

Vậy, hãy tạ ơn vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban; cúi đầu tạ lỗi vì những thiếu sót với Chúa và tha nhân trong năm qua. Hãy để tâm hồn thanh thản cộng hưởng với những tiếng chuông ngân báo hiệu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Phó thác những ưu phiền lắng lo vào tay Chúa quan phòng và đặt trọn niềm tin vào sự vắn xoay của Ngài, để khởi đầu những điều tốt đẹp trong năm mới.

Xin Chúa Xuân ngự trị trong mỗi gia đình, mỗi người, nhất là những người trẻ để họ *được lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý, tâm linh, và phân định ơn gọi (Thư chung 04/10/2019 của HĐGM VN).*

Xin cầu chúc mọi người biết *lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11,28)* để xứng hưởng *bát phúc lâm môn* trong suốt năm Canh Tý.





TÌNH XUÂN

GB. Trần Minh Chính

*Giữa vườn vang vọng tiếng chim ca
Ríu rít mừng Xuân khắp mọi nhà
Mai vàng, Đào đỏ đầy khắp ngõ
Nắng chiều rọi chiếu, mãi nơi xa.*

*Ôi! Buổi đầu Xuân êm ái thế
Sáo diều bay lượn, đứng say mê
Hồn tôi nao nức từng từng phút
Pháo dồn kêu đổ, lắng tai nghe.*

*Áng Xuân xanh thắm hồng tươi mới
Khói chiều lam tỏa khắp muôn nơi
Trên sông nước xanh bóng dáng thuyền
Lóng lánh in trên mặt nước tới.*

*Thiếu nữ thắm tươi đợi một người
Áo dài hoa Cúc thật xinh tuổi
Chờ người trai trẻ đang bước tới
E lệ! Lặng im đứng mỉm cười.*

*Giáo đường chuông đổ Giao thừa tới
Uyên ương dần bước khuất chân trời
Nhà thờ thánh thót tiếng hoan ca
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.*



DIJU NGỌT CHÚA XUÂN

Đaminh Nguyễn Văn Cửu
Xứ đoàn Chợ Cầu

*Thăm tình diu ngọt Chúa xuân
Để thấy để biết Chúa gần xiết bao
Từ bi nhân hậu tâm bào
Yêu thương phục vụ cao trào dẫn thân.*

*Khơi dậy sức sống đời trần
Linh hoạt gắn kết ngàn lần vấn vương
Dấu chỉ hiện hữu trăm đường
Làm theo ý Chúa muôn phương dựng xây.*

*Bình minh soi sáng đêm ngày
Chúa xuân hạnh phúc mê say tình Ngài
Mừng xuân diu ngọt khâm sai
Ra đi nhân chứng hai vai sánh cùng.*

*Tin mừng công bố thủy chung
Lời Chúa soi dẫn một lòng hân hoan
Tình yêu thăm đượm chứa chan
Đồng hành cảm mến cao sang rạng ngời.*

*Giêsu Con Chúa làm Người
Hy sinh chịu chết cho đời sắc xuân
Diu ngọt ơn Chúa xoay vần
Cảm thương cảm mến xóa lần đau thương.*

*Chúa xuân đằm thắm khiêm nhường
Yêu thương phục vụ con đường hiến thân
Tỏa lan sức sống đời trần
Cho loài người thế muôn phần thanh cao.*



TẤM LÒNG BA MẸ

BCT

*Sinh thành dưỡng dục con ngoan
Tấm lòng ba mẹ luôn can trường hoài
Dù con hư đốn lạc loài
Đêm ngày cầu nguyện Chúa Ngài đoái thương.*

Sinh con thời bao cấp rất vất vả, nhưng vợ chồng anh chị vẫn cố gắng cần cù lao động siêng năng để chăm bẵm con được mạnh khỏe, an lành. Thuở còn niên thiếu, hai cậu con trai nhà anh chị rất ngoan ngoãn, chúng sinh hoạt trong đoàn Thiếu nhi Thánh thể của giáo xứ, được giáo dục trong môi trường đạo đức nên cả hai có cuộc sống khá tốt đẹp.

Thế rồi năm tháng trôi qua, hai anh em dần lớn lên, cho tới tuổi mười tám đôi mươi thì bắt đầu ra đời đi làm việc, hai đứa con trai nhà anh chị chẳng may quen biết và giao du với lũ bạn hư hỏng, nó vừa xa nhà đi làm được nửa năm, đã bị lây bệnh ăn chơi trác táng “Tứ đổ tường”; bệnh phần hồn rất nặng nề hầu như vô phương cứu chữa, khi ba mẹ khuyên nhủ còn bị nó quay đầu chửi lại thật hỗn láo! Cả hai đứa đã lén về nhà trộm cắp hết tài sản của ba mẹ và bỏ nhà đi hoang biệt lập...

Anh chị đau lòng lắm, ngoài giờ làm việc, chỉ biết tối sớm đến nhà thờ cầu nguyện bằng những giọt nước mắt mặn đắng, bằng tất cả tâm hồn yêu mến và tin tưởng tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương, vào Đức Mẹ hằng cứu giúp qua tràng chuỗi Mân Côi.

Một ngày nọ, bất ngờ chị nhận được điện thoại từ người quen gọi đến báo tin con trai bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy. Dù rất giận con, nhưng tấm lòng ba mẹ như trời biển đã khiến anh chị vội vàng đến với nó. Sau biến cố năm viện cả tháng được ba mẹ chăm sóc chu đáo, nó đã biết hồi tâm ăn

năn sám hối và thuyết phục thẳng em cùng quay về làm lành với ba mẹ, đi xưng tội rước lễ trở lại với Chúa.

Một bước ngoặt lớn và kỳ diệu hơn nữa là, sau một năm trở về nhà, hai anh em nó đã gia nhập vào giới trẻ Công giáo trong giáo xứ và sống rất nhiệt tình, hăng say làm công tác tông đồ bác ái. Người anh có khiếu lãnh đạo và nhiều tài năng, nên được cha linh hướng và hội đoàn đề cử kiêm nhận chức trưởng đoàn; còn cậu em giỏi vi tính thì giúp dạy vi tính miễn phí tại nhà xứ cho các bạn nghèo. Hai anh em hiện giờ đã được cha xứ trọng dụng, bởi ngài nhận thấy được sự quyết tâm trở về và lối sống tốt lành thánh thiện của cả hai, như để đền bù những lỗi lầm đã qua, đến nỗi bà con cô bác trong xứ sở ai cũng nức tiếng khen: “Nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của ba mẹ mà hai đứa con trai nhà đấy được ơn Chúa ban cho biến đổi đến kỳ diệu...”.

Thêm một điều kỳ diệu nữa, là trong nhà còn cậu kế út vừa tốt nghiệp đại học, và cậu đã xin được vào chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn với hoài bão, “Trở nên một thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa”.

Ba mẹ cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một hạnh phúc đơn sơ nhỏ bé nhưng rất quý giá; ba mẹ càng vui mừng hơn nữa, vì cô út rất xinh xắn, đáng yêu cũng mang cùng một hoài bão tốt đẹp với anh kế, và cô đã tìm vào một nhà dòng nữ để sống đời “Thánh hiến”.

Điều kỳ diệu Chúa ban là cả ba lần mẹ trong gia đình đều ủng hộ cho sự chọn lựa của con cái mình. Hai anh chị cưới nhau thời bao cấp lúc tuổi đôi mươi, vượt qua bao gian khó để nuôi các con ăn học là cả một nghị lực lớn lao giữa thời buổi “Gạo châu, củi quế” này. Anh chị nói: “Tất cả là nhờ hồng ân Chúa ban” nên chúng tôi cố gắng sống hân hoan, dù vẫn phải đối diện với nhiều lo toan, nhưng ơn Chúa thật kỳ diệu... Ngài luôn ban đầy đủ cơm áo gạo tiền cho gia đình bằng công việc chân chính của cả nhà, tuy không giàu nhưng cũng chẳng thiếu ăn, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại vẫn thấy hơn nhiều người... Chính từ suy nghĩ hiền

lành, khiêm nhường như thế, nên gia đình anh chị khách quan nhìn vào ai cũng thấy họ sống rất ấm êm hạnh phúc. Quá khứ đau khổ vì hai cậu con trai lớn giờ đã lãng chìm theo thời gian, giống như câu hát “Người gieo trong nước mắt sẽ về giữa vui mừng...”.

Con ngoan nhờ bởi mẹ cha
Yêu thương giáo dục thiết tha mặn mà
Dù con sa ngã bê tha
Tin vào tình Chúa thứ tha tội đời.

YÊU THƯƠNG

BCT

*Con ngoan nhờ bởi mẹ cha
Yêu thương giáo dục thiết tha mặn mà
Dù con sa ngã bê tha
Tin vào tình Chúa thứ tha tội đời
Cho con sớm biết xa rời
Thế gian cạm bẫy ăn chơi ngục tù
Con ơi cố gắng tâm tu
Sống đời đạo đức Giê-su mong chờ
Ngày đêm sám hối kính thờ
Ba Ngôi Thiên Chúa luôn chờ đợi con
Mẹ cha năm tháng mỗi mòn
Cầu xin ơn Chúa giúp con nên người
Trưởng thành, thánh thiện, vui tươi
Tin yêu, bác ái, nụ cười đẹp xinh
Siêng năng sớm tối nguyện kinh
Cuộc đời tín thác hành trình dâng Cha
Con ngoan hạnh phúc hoan ca
Đời như khúc nhạc vang xa diệu huyền.*

NGÔI NHÀ NHỎ

NGÔI NHÀ BÉ MỸ NHỎ NHỎ NHƯNG LUÔN NGĂN NÁP GỌN GẰNG. MỸ ĐI HỌC VỀ CẮT CẠP TẬP NÓN DÉP ĐÚNG VÀO KỆ.



2 CHỊ EM MỸ VÀ TÍ LUÔN NGOAN NGOÃN GIÚP NHAU HỌC TẬP THẬT TỐT



TÔI NÀO MỸ VÀ TÍ CŨNG ĐỌC KINH CHUNG GIA ĐÌNH VỚI BA MẸ



TÍ NHỚ ĐỌC KINH NGHIÊM TRANG VÀ RÕ RÀNG TỪNG LỜI CHÚA MỜI HIỂU NHÉ



**MY HÁT TO BÀI THÁNH
CA KẾT LỜI KINH**

**LẠY TRÁI TIM CHÚA
GIÊSU LÀM VUA CẠI
TRỊ MỌI LOÀI**



**XIN TRÁI TIM CHÚA
LÀM VUA, CẠI TRỊ
GIA ĐÌNH CON
SUỐT ĐỜI**



TỈ CHẬP TAY CẦU NGUYỆN



**LẠY CHÚA XIN
BAN CHO HAI
CHỊ EM CON
BIẾT SỐNG
NGOAN ĐỂ VUI
LÒNG CHA MẸ**



BA MẸ XOA ĐẦU 2 CON



**CHÚC CÁC CON MỘT
ĐÊM NGỦ BÌNH AN**



**TỤI CON CŨNG CHÚC BA
MẸ NHƯ VẬY Ạ HI HI HI**

Củ cải trắng

thuốc quý cho sức khỏe mùa Đông

BS Vũ Phong

Củ cải trắng được ví như “nhân sâm mùa Đông” do có nhiều tác dụng trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chữa bệnh của con người.

Ở Pháp, đã có nhiều thí nghiệm về việc sử dụng số lượng lớn nước củ cải trắng nhằm hỗ trợ phục hồi cho những bệnh nhân có các bệnh ác tính.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của củ cải trắng

Có tác dụng làm giảm cholesterol

Củ cải đã được chứng minh là có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể. Trong một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống nhiều củ cải sẽ làm giảm mức cholesterol huyết thanh và nồng độ chất béo trung tính, tăng đáng kể HDL cholesterol (cholesterol tốt).

Có tác dụng giảm đau hiệu quả



Chất cay có trong củ cải giúp kháng khuẩn, hoạt lạc gân cốt, có hiệu quả giảm đau. Mùa đông nếu đau mọi cơ bắp hoặc đau khớp, có thể trực tiếp lấy củ cải gọt vỏ, lấy vỏ đắp lên chỗ đau, cũng có thể bỏ vỏ củ cải vào trong một cái túi vải để chườm nóng.

Hỗ trợ chức năng gan hoạt động tốt, ngăn ngừa bệnh tim mạch

Củ cải có chứa các hoạt tính sinh học betain, hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh. Khi gan hoạt động tốt, chất béo được chia nhỏ một cách hiệu quả, giúp giảm cân và ngăn ngừa mệt mỏi và buồn nôn. Betaine, một dưỡng chất được tìm thấy trong củ cải đường giúp làm giảm

homocysteine huyết tương. Đây là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

Tốt cho não bộ

Một nghiên cứu tại đại học Wake Forest đã chỉ ra lượng nitrat cao trong củ cải có thể làm tăng lượng máu đến não, do đó làm cải thiện chức năng tâm thần, tăng cường sức khỏe não bộ, thậm chí bảo vệ tế bào não trong nhiều năm.

Khả năng chống ung thư

Củ cải là một trong số thực phẩm tốt nhất, thành phần dinh dưỡng phong phú vitamin B và nhiều loại khoáng chất, trong đó hàm lượng vitamin C rất cao giúp cơ thể chống lại tác động xấu của virus.

Trong củ cải chứa dầu cải và glycosid, có thể phát huy tác dụng đối với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên thành phần chống ung thư có vị cay cay. Vì vậy, củ cải càng cay thành phần này càng nhiều, khả năng chống ung thư càng cao.

Phòng tránh thiếu máu

Vitamin B12 tự nhiên trong củ cải giúp thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp hemoglobin, do đó lượng ôxy hemoglobin tăng cao giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu.

Ngăn ngừa nhiễm virus

Trong củ cải hàm lượng vitamin C cao nên có tác dụng làm sạch cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường sức đề kháng. Do vậy, ăn củ cải thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng cơ thể nhiễm virus.

Chống lão hóa cho da

Trong lá củ cải giàu vitamin A, C, đặc biệt là hàm lượng vitamin C nhiều hơn các loại rau củ khác nên giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm.

Giảm béo

Uống nước ép củ cải trước bữa ăn cũng được phụ nữ Nhật Bản thường xuyên sử dụng để có vóc dáng thon gọn.

(Theo Health Science)

GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương bền vững và phát triển.

Vũ Minh Tâm

GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương là giáo hạt có đông đoàn viên nhất của đoàn thể GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, với 2682 đoàn viên chính thức và 223 đoàn viên tập sự (theo số liệu thống kê ngày 30.9.2019) với 8 xứ đoàn của 08 giáo xứ trong giáo hạt. Hai xứ đoàn có số đoàn viên đông và phát triển mạnh nhất là: Xứ đoàn Hai Giáp, với 633 đoàn viên chính thức và 107 đoàn viên tập sự; xứ đoàn đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Hưng Nghĩa với 632 đoàn viên chính thức.

BCH giáo hạt được sự hướng dẫn của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, hạt trưởng kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương. Anh trưởng Giuse Nguyễn Văn Đễ là người có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức đoàn thể Công giáo Tiến hành đã quy tụ được quý anh chị nhiệt tình, đầy lòng mến đứng trong hàng ngũ BCH GDPTTTCG giáo hạt. Vì vậy, mọi hoạt động của đoàn thể từ cấp giáo hạt đến các

xứ đoàn nhịp nhàng và hiệu quả. Trong năm 2019, giáo hạt đã có 81 anh chị em ở các xứ đoàn được tuyên hứa chính thức gia nhập đoàn thể. Tổ chức cho đoàn viên tĩnh tâm, tham dự Thánh lễ các thứ Sáu hằng tuần đạt 73,2%. Một số xứ đoàn thường xuyên tổ chức thường xuyên hằng ngày các giờ kinh vào lúc 15g như xứ đoàn Hải Nhuận, xứ đoàn Hưng Nghĩa... trong năm 2019.

Các xứ đoàn trong giáo hạt đã thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ, an ủi người khó khăn trên 600 lượt với tổng số tiền trên 30.000.000đ. Cụ thể xứ đoàn Hai Giáp và xứ đoàn Hải Nhuận, mỗi xứ đoàn đã thăm viếng trên 200 lượt. Riêng GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương đã tổ chức thăm bệnh nhân, giúp đỡ người khó khăn, ủng hộ chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm GP Bùi Chu, dâng cúng thánh đường và bác ái xã hội khác với tổng số tiền là 245.573.000đ.

Trong năm 2019, BCH GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương còn tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm, đi đàng Thánh giá cấp giáo hạt và giao lưu giữa các xứ đoàn.

Để duy trì ổn định và phát triển, được sự chuẩn thuận của cha linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng, ngày 04.10.2019 vừa qua, đoàn đã bầu BCH nhiệm kỳ 2019 - 2023 với 5 anh trong Ban thường vụ và 5 Ủy viên. Anh trưởng Giuse Nguyễn Văn Đễ tiếp tục được tín nhiệm làm Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương.

Trong năm, các xứ đoàn trong giáo hạt đều tổ chức hội nghị Tổng kết, củng cố hoặc bầu lại BCH nhiệm kỳ mới tùy theo quy định của giáo xứ và xứ đoàn. Tổ chức long trọng các ngày mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ.

Xứ đoàn Hai Giáp



Năm nay, xứ đoàn Hai Giáp với cha sở mới, cha Giuse Đình Văn Viện. Mặc dù bận rộn trong công tác mục vụ, ngài còn phụ trách khối di dân GP Bùi Chu, song ngài vẫn luôn quan tâm và đồng hành cùng đoàn thể. Vào các buổi sinh hoạt thứ Sáu đầu tháng của tháng lễ, ngài đã tham dự buổi sinh hoạt, chia sẻ và ban lời huấn dụ cho đoàn thể.

Được chuẩn thuận và cho phép của cha linh hướng, thứ Sáu đầu tháng, ngày 06.12.2019, quý cha đã chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho thành viên BCH nhiệm kỳ 2019-2023.

Đồng tế với cha linh hướng Giuse Đình Văn Viện và chủ sự nghi thức tuyên hứa cho BCH xứ đoàn có cha Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Bùi Chu Đaminh Nguyễn Văn Vàng. Đại diện GDPTTTCG GP Bùi Chu có anh Giuse Nguyễn Văn Đễ - UV BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu kiêm Trưởng BCH GDPTTTCG giáo

hạt Quần Phương làm trưởng
đoàn.

Nghi thức tuyên hứa BCH xứ
đoàn được tổ chức trang trọng

trong Thánh lễ với sự hiện diện
của các quý chức trong giáo xứ
và cộng đoàn.

CHÚC MỪNG

Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu

**hân hoan chúc mừng tân BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương
nhiệm kỳ 2019-2023**

Linh hướng: Lm. Đaminh Nguyễn Văn Vàng

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Giuse Nguyễn Văn Đễ |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Đaminh Đinh Văn Khẩn |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc |
| 4/ Thư ký | : Ông Giuse Vũ Minh Tâm |
| 5/ Thủ quỹ | : Ông Đaminh Đinh Văn Bảo |
- Cùng 5 Ủy viên giữ phụ trách chuyên môn.

CHÚC MỪNG

Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu

**hân hoan chúc mừng tân BCH GĐPTTTCG
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu
nhiệm kỳ 2019-2023**

Linh hướng: Lm. Đaminh Nguyễn Văn Vàng

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Phêrô Phạm Văn Lạc |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Vinhson Đặng Văn Điển |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Ông Giuse Vũ Văn Sửu |
| 4/ Thư ký | : Ông Đaminh Nguyễn Văn Huyền |
| 5/ Thủ quỹ | : Ông Giuse Vũ Văn Bình |
- Cùng 21 Ủy viên phụ trách chuyên môn và các toán.

GDPTTTCG GP Bùi Chu tĩnh tâm Và xứ đoàn Quế Phương tổng kết năm 2019

Phạm Phú



Mùa Vọng là mùa mời gọi mọi người hãy nhìn lại chính mình để canh tân tâm hồn, lòng nhiệt thành, dù trong cuộc sống chúng ta còn những bộn bề lo toan, nhưng hãy tỉnh thức cầu nguyện, dẫn thân phục vụ tha nhân đáp trả những ơn lành mà Thiên chúa đã yêu thương chúng ta. Dưới đây là những hoạt động tích

cực của GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu

Ngày 01.11.2019, GDPTTTCG xứ đoàn Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính đã tổng kết hoạt động xây dựng phát triển GDPTTTCG. Trước khi vào hội nghị, các thành viên trong BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu đã đến viếng nghĩa trang thai nhi, nơi an táng các em bị cha mẹ vứt bỏ. Nghĩa trang được thành lập từ năm 2006, do các tình nguyện viên của nhóm là thành viên GDPTTTCG xứ đoàn Quế Phương.

Trong buổi tổng kết có đông đủ các thành viên và BCH GDPTTTCG GP Bùi chu. Anh trưởng Giuse Phạm Văn Xiềng báo cáo sự tăng trưởng nếp sống đạo, duy trì những giờ kinh lễ, từ đó đã kết nạp được hơn 30 đoàn viên mới; anh cũng thông qua việc thu chi trong năm 2019 và phương hướng năm 2020. Anh Giuse Trần Thế Việt Trưởng BCH GDPTTTCG giáo phận động viên, chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp.

Mùa Giáng Sinh cũng gần đến, mọi người chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa ngự đến với sám hối, canh tân đời sống, làm các việc lành phúc đức... Ngày 13.12.2019 GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu cùng cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ đền thánh Kiên Lao tĩnh tâm, cầu Thánh Thể từ 14 giờ đến 15 giờ. Sau đó tham dự Thánh lễ đồng tế do cha Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Giuse Nguyễn Văn Vàng chủ

tế. Đồng tế với ngài có cha Micae Trần Minh Tiến -chánh xứ Kiên Lao, cha phó xứ Giuse Nguyễn Văn Quang và quý thầy phó tế cùng đồng tế.



Sau Thánh lễ, cha Tổng linh hướng thuyết trình về lịch sử lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu với chủ đề: "Lấy tình yêu đáp trả tình yêu", giúp cộng đoàn thấy được việc cầu nguyện là theo ý Chúa, sống tự nguyện theo ý Chúa. Ngài cũng nhắc mọi người cố gắng siêng năng cầu nguyện, để đền đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu được an hòa

trong Thánh Tâm Chúa; hãy phục vụ tha nhân, tích cực tham gia đoàn hội để được đổi mới. Ngài cùng cộng đoàn hô vang ba lần "Lạy trái tim Chúa Giêsu, nguyện xin cho nước Chúa trị đến" để kết thúc buổi tĩnh tâm.

GDPTTTCG giáo hạt Quĩ Nhất, GP Bùi Chu Bác ái mùa Vọng

Lúc 08g ngày 10.11.2019, Ban chấp hành và Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG giáo hạt Quĩ Nhất, GP Bùi chu gồm 10 thành viên, đã đến thăm chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm GP Bùi Chu và quý cha hưu dưỡng tại xứ Xuân Hóa, giáo phận Bùi Chu, do ông cố Giuse Vương Văn Riễn làm trưởng đoàn cùng quý vị ân nhân.

Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của quý đoàn viên và ân nhân đã giúp đỡ cho công tác bác ái diễn ra tốt đẹp.

| | | | |
|--|------------|-----------------|------------|
| Ông cố Giuse Vương Văn Riễn | | 1.500.000đ | |
| Ông Hảo - Trưởng BCH GDPTTTCG hạt Quĩ Nhất | | 2.000.000đ | |
| Bà Maria Vui | 2.000.000đ | Bà Maria Tuân | 1.000.000đ |
| Bà Maria Kiều | 2.000.000đ | Bà Maria Nguyễn | 500.000đ |
| Ông Giuse Thịnh | 1.000.000đ | Bà Maria Hằng | 500.000đ |
| Bà Maria Cường | 1.000.000đ | Bà Maria Bân | 500.000đ |

GĐPTTTCG GP Bà Rịa học tập Nội quy 2019

Giuse Nguyễn Đức Xinh

Thực hiện chương trình triển khai, giới thiệu tinh thần quyền nội quy 2019 của GĐPTTTCG VN đến các đoàn viên và thành viên BCH các xứ đoàn GĐPTTTCG đang sinh hoạt trong giáo phận Bà Rịa. Được sự chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của cha Vinhson Nguyễn Huy Quang, cha sở cũng là linh hướng xứ đoàn Hòa An, giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 22.11.2019, ngày thường huấn và học tập nội quy mới của đoàn thể dành cho 50 đoàn viên và thành viên BCH các xứ đoàn Quảng Thành và Hòa An đã được khai mạc tại hội trường giáo xứ Hòa An.

Sau kinh khai mạc, anh Vinhson Trần Cao Biền, Đoàn trưởng xứ đoàn Hòa An thay mặt Ban tổ chức giới thiệu quý cha linh hướng: Cha Vinhson Nguyễn Huy Quang, linh hướng GĐPTTTCG GP Bà Rịa; cha Phêrô Võ Hải Điền, linh hướng GĐPTTTCG Lào; anh Giuse Huỳnh Bá Song và anh Giuse Nguyễn Đức Xinh, đại diện BCH GĐPTTTCG VN phụ trách ngày thường huấn.

Bài huấn đức của cha Vinhson đã khích lệ động viên và khen ngợi hai xứ đoàn Hòa An và Quảng Thành đã có những bước chuyển biến sinh hoạt rõ rệt trong thời gian qua, tuy có những trở ngại khó khăn nhưng cũng đã vượt qua. Ngài nhắc nhở các đoàn viên đoàn kết gắn bó với nhau hơn nữa, không phải chỉ trong giờ đọc kinh, tham dự Thánh lễ, cầu Minh Thánh Chúa v.v... mà thôi, nhưng cần phải có thời gian dành cho Chúa, yêu mến gắn bó mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời phải tăng cường học hỏi nội quy của đoàn thể mình, biết từ bỏ thói hư tật xấu, hy sinh chịu đựng sự khó, tham gia hội đoàn cách thiết thực và tích cực, thay đổi lối sống, làm tròn mọi việc bổn phận và biết quên mình phục vụ, xây dựng cộng đoàn giáo xứ.

Cha Phêrô Võ Hải Điền trong chuyến công tác về Việt Nam, với tình cảm đặc biệt dành cho anh chị em đoàn viên giáo phận Bà Rịa đã dành thời gian ít ỏi đến động viên trong ngày thường huấn. Cha ngợi khen tinh thần nhiệt thành với Thánh Tâm Chúa của thành viên các xứ đoàn và

nhấn nhủ mọi người: tham gia đoàn thể GĐPTTTCG là để thực thi sứ vụ tông đồ của Thánh Tâm Chúa, phục vụ Giáo hội và tha nhân, để cộng tác với giáo xứ trong việc truyền giáo, biết từ bỏ để được nên thánh, hầu có thể làm chứng cho tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa trong đời sống đạo hôm nay. Cha cầu chúc cho GĐPTTTCG giáo phận Bà Rịa ngày thêm hoàn thiện, hiệp nhất và phát triển thuận lợi trong thời gian sắp đến, để Thánh Tâm Chúa được hiện diện khắp nơi trong giáo phận.



Anh Giuse Huỳnh Bá Song phát biểu chào mừng quý cha linh hướng và thành viên BCH hai xứ đoàn cùng toàn thể anh chị em đoàn viên tham dự buổi tập huấn. Sau đó báo cáo một số công tác bác ái điển hình của đoàn thể trong thời gian qua và sự quan tâm đến đoàn thể GĐPTTTCG của các vị chủ chăn

Giáo hội Việt Nam. Triển khai Nội quy mới phát hành ngày 28/6/2019 gồm có 72 điều. Các điều khoản ghi trong nội quy được trình bày từng phần chi tiết rõ nét về nguồn gốc, tôn chỉ, mục đích và linh đạo. Cơ cấu hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn; đạo đức và sinh hoạt từng cấp từ xứ đoàn đến cấp giáo hạt, giáo phận và trung ương; đặc biệt phân tích cụ thể mối tương quan giữa đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ cùng các sinh hoạt đạo đức cơ bản của đoàn thể và hướng dẫn tổ chức thực thi nhiệm vụ tông đồ, bác ái của xứ đoàn trong việc phục vụ Giáo hội địa phương.

Anh Giuse Nguyễn Đức Xinh chia sẻ về sự khác biệt thay đổi một số điều trong nội quy cũ và những điểm chính trong nội quy mới, giúp cho đoàn viên hiểu rõ hơn sự thay đổi và cách thực hiện.

Buổi chiều lúc 13g30, trong sinh hoạt đầu giờ, các thành viên hai xứ đoàn Hòa An và Quảng Thành đã luân phiên hưởng ứng cử người giúp vui tạo bầu khí sinh hoạt hiệp thông, thân ái qua những bài hát thánh ca rất quen thuộc, nhưng được trình bày bởi những giọng ca sâu lắng đi vào tâm thức mọi người. Chương

trình huấn luyện về sinh hoạt đạo đức cơ bản đã được anh Giuse Song trình bày bổ sung cho anh chị em đoàn viên phân biệt rõ hơn về việc đọc kinh đèn tạ Thánh Tâm và nghi thức tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua gia đình. Đây là những sinh hoạt đạo đức thường xuyên nhưng rất cần thiết và hiệu quả cần mang đến phục vụ các gia đình Công giáo trong giáo xứ, giúp đem lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu gieo vào lòng mọi người. Cuối cùng, anh Giuse Song cũng dành thời giờ để giải đáp thỏa mãn một số thắc mắc của các anh chị đoàn viên.

Ngày thường huấn kết thúc bằng giờ cầu Thánh Thể do cha

Vinhson chủ sự với chủ đề: Thánh Thể, trung tâm và chóp đỉnh của việc truyền giáo. Đây chính là tiền đề, để các thành viên BCH GDPTTTCG và anh chị em đoàn viên đang hiện diện nơi đây, với tinh thần nhiệt thành tôn sùng Thánh Tâm Chúa cùng với ơn Chúa ban, chắc chắn GDPTTTCG giáo phận Bà Rịa trong tương lai sẽ có đà phát triển vững mạnh. Sau phép lành Mình Thánh Chúa, cha Vinhson, thành viên BCH và các đoàn viên đã chụp hình lưu niệm một ngày gặp gỡ, cùng nhau làm việc, học tập nhiệt thành của những người tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu.



GDPTTTCG TGP sinh hoạt cuối năm 2019

Thảo Qua



Ban chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) Tổng giáo phận Sài Gòn TPHCM (TGP) đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ, vào lúc 08g30 ngày 07.12.2019, tại hội trường Gx. Thủ Thiêm.

Đến tham dự có linh mục Vinhson Nguyễn Văn Hồng - chánh xứ Thủ Thiêm kiêm Tổng linh hướng GDPTTTCG TGP SG và xứ đoàn Thủ Thiêm, linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp - Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm, các thành viên BCH, Ban thư ký

GDPTTTCG TGP SG cùng đại diện BCH các giáo hạt: Bình An, Chí Hòa, Gia Định, Gò Vấp, Hóc Môn, Sài Gòn- Chợ Quán, Phú Thọ, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Thủ Đức, Xóm Mới, BCH các xứ đoàn thuộc giáo hạt Thủ Thiêm.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, anh Giacôbê Nguyễn Văn Trang - đoàn trưởng, báo cáo tóm tắt tình hình sinh hoạt của GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Thiêm: Tiền thân của xứ đoàn là Gia đình Phạt tạ, được thành lập vào lễ Đức Giêsu Kitô

vua vũ trụ tháng 11.1959, đến năm 1999 đổi tên thành GĐPTTTCG với số lượng đoàn viên là 15 người. Anh tâm sự về những khó khăn trong sinh hoạt và đọc kinh tại các gia đình, khu vực giáo xứ Thủ Thiêm phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội, dân chúng đi nơi khác vì bị giải tỏa. Tuy nhiên, việc đọc kinh vẫn duy trì. Ngày 31.8.2019 linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng GĐPTTTCG TGP - về nhận chánh xứ giáo xứ Thủ Thiêm đã tạo điều kiện cho GĐPTTTCG xứ đoàn Thủ Thiêm củng cố và phát triển.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó ngoại vụ báo cáo:

Chuyến đi bác ái tại giáo xứ Đê Somei, giáo phận Kon Tum thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.

Về công tác phát triển năm 2019 còn khó khăn, năm 2020 sẽ có phát triển hơn. GĐPTTTCG giáo xứ Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm sẽ được thành lập ngày 15.12.2019; GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định có linh mục Đaminh Trần Đức Công làm linh hướng mới và xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được củng cố trong năm tới; GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Chiếu có 3 xứ đoàn hoạt động nhưng chưa được công

nhận. Trong lễ Kitô vua năm 2019 có nhiều đoàn viên mới gia nhập.

Anh Giuse tiếp tục triển khai:

Các xứ đoàn tổ chức bầu xong BCH, để các giáo hạt bầu BCH GĐPTTTCG vào tháng 04.2020.

Chương trình Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho ân nhân và đoàn viên, thành viên Ban chấp hành GĐPTTTCG TGP năm 2019 vào ngày 04-01-2020 tại nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, số 58 đường Nhà Thờ, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.

Tâm tình của quý linh mục:

Trước khi kết thúc phần sinh hoạt, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng đã tâm tình về giáo xứ Thủ Thiêm. Nhờ đó, các thành viên BCH GĐPTTTCG TGP và các giáo hạt biết rõ hơn về giáo xứ Thủ Thiêm. Ngài nhắc nhở: “Người đoàn trưởng là người rất quan trọng, cộng tác với cha xứ, phải là cánh tay của cha xứ.”

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp tâm tình: GĐPTTTCG rất quan trọng, cần thiết cho các giáo xứ. Ngài nhắc lại lời Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về những điều cần thiết trong cuộc đời của ngài: Cầu nguyện - dẫn thân - cộng tác.

GĐPTTTCG có cả 03 điểm đó, nhưng vẫn cần phát triển hơn nữa.

Anh Phó nội vụ Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh đã thay lời BCH GĐPTTTCG TGP chúc mừng và tặng kỷ niệm chương cho xứ đoàn Thủ Thiêm, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 60 năm thành lập xứ đoàn Thủ Thiêm do Lm Hạt trưởng Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp chủ tế, diễn ra lúc 10g45 ngày 07.12.2019 tại nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm. Đồng tế với ngài là linh mục Vinhson Nguyễn Văn Hồng.

Trong bài giảng, linh mục Vinhson mời gọi cộng đoàn luôn luôn tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban muôn ơn lành cho giáo xứ, cho đoàn thể, cho gia đình, cho mỗi người. Riêng giáo xứ và GĐPTTTCG xứ đoàn Thủ Thiêm phải tạ ơn Chúa nhiều hơn. Ngài diễn giảng:

Suốt 17 năm qua, giáo xứ Thủ Thiêm gặp muôn vàn khó khăn! Chung quanh nhà thờ không có người, nhưng giáo dân vẫn đoàn kết với nhau để gìn giữ giáo xứ; GĐPTTTCG xứ đoàn chỉ

hơn 10 đoàn viên sinh hoạt rất khó khăn nhưng rất tích cực cộng tác với giáo xứ, chỉ có niềm tin mới làm được như vậy. Nhà thờ và nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không bị giải tỏa nữa, tất cả là ơn Chúa ban. Vì thế, chúng ta phải tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho những công sức của quý ông bà anh chị em, của quý cha, mọi người, đặc biệt cho GĐPTTTCG giáo xứ, để trong giai đoạn sắp tới không những đứng vững, mà còn phát triển cách mạnh mẽ để cao rao tình yêu thương Chúa dành cho mọi người. Sức mạnh của Thánh Tâm Chúa được phát triển cách mạnh mẽ trong giáo xứ, trong mọi người và trong mỗi gia đình.

Cuối lễ, thay mặt đoàn viên, anh đoàn trưởng Giacôbê Nguyễn Văn Trang GĐPTTTCG xứ đoàn tạ ơn Chúa, tri ân và cảm tạ Lm Tổng linh hướng, Lm hạt trưởng, quý ân nhân và quý khách.

Phép lành của Thiên Chúa qua tay 02 linh mục đồng tế và tiếng hát bài “Tán tụng hồng ân” từ ca đoàn đã kết thúc Thánh lễ lúc 11g15 cùng ngày.

GĐPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ Chúa Kitô vua vũ trụ

Thảo Qua

Gia đình Phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN), xứ đoàn Phú Trung và nhóm Tiến Vọng đã long trọng mừng lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, vào lúc 17g30 ngày 23.11.2019, tại nhà thờ giáo xứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Thánh lễ do linh mục Giuse Dương Vũ - Linh hướng GĐPTTTCG TSN, chủ sự. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - chánh xứ giáo xứ Phú Trung và 04 linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý nữ tu, đại diện Ban thường vụ Ban chấp hành (BCH) GĐPTTTCG TGP Sài Gòn - TPHCM (TGP), BCH GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hòa và giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, Hội đồng Mục vụ TSN và giáo xứ Phú Trung, các đoàn thể TSN, thành viên GĐPTTTCG các xứ đoàn thuộc TSN, nhóm Tiến Vọng và cộng

đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Trung.

Mừng lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, các thành viên GĐPTTTCG TSN đã được nghiên cứu về “Ơn gọi nên thánh” do linh mục Giuse Dương Vũ chia sẻ trong phút hồi tâm vào lúc 16g30.

I- Ơn gọi nên thánh

Trước tiên, linh mục Giuse mời gọi mọi người có 5-7 phút hồi tâm hằng ngày, để tạ ơn Chúa một ngày trôi qua, dâng lên Chúa chính mình và những người thân quen đi vào giấc ngủ bình an. Một ngày mới, ta dành 2-3 phút khi bật khỏi giường cảm ơn Chúa vì một đêm đã trôi qua và dâng lên Chúa một ngày mới bắt đầu. Sau đó, ngài chia sẻ về “Ơn gọi nên thánh”

Chúa mời gọi mọi người nên thánh

Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã chọn anh em trong Đức Kitô để anh em nên

thánh.” Thánh Phêrô trong thư của ngài: “Anh em hãy nên thánh trong cách ăn nết ở của anh em.” Trong cạm ược, Thiên Chúa kêu gọi dân Israel: “Các ngươi hãy nên thánh vì Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh”. Như vậy, Chúa chỉ chờ đợi “Chúng ta nên thánh”. Nên thánh không phải là nỗ lực cá nhân mà là cảm nhận về sự thánh thiện của Thiên Chúa và nhận ra Chúa yêu tôi, Chúa thương tôi, Chúa thánh thiện, Chúa cuốn hút tôi.

Nên thánh trong hoàn cảnh cụ thể mỗi người

Mỗi người được mời gọi nên thánh bằng chính con người và hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Nên thánh bằng những người ta đang sống với họ, nhờ họ và qua họ; nên thánh bằng quá khứ của ta với những bầm dập, bằng hiện tại của ta với những yếu đuối “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, rồi lại bắt đầu”. Qua đó, ngài mời gọi mọi người dành cho Chúa 05 phút trong một ngày, một con số rất ít, nên tập dần dần để ở với Chúa.

Phương cách nên thánh

Nên thánh là được mời gọi hãy tập tành nghe được tiếng Chúa nói trong từng ý nghĩ, lời nói, hành động. Chúa mời gọi mọi người nên thánh trong cách ăn nết ở, cách nghĩ và cách sống của mình. Sau khi vấp ngã, nếu ta thực sự khiêm tốn đứng dậy, bắt đầu lại cuộc đời của ta, Chúa sẽ cảm nhận được điều ta nói và tha thứ là: “Con là tội nhân, nhưng con cũng là con của Chúa mà”.

II- Vương quyền Đức Giêsu Kitô

Trong Thánh lễ, cộng đoàn lại được nghe linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - chánh xứ giáo xứ Phú Trung, chia sẻ về “Vương quyền Đức Giêsu Kitô”. Ngài nhấn mạnh những điểm sau:

- Trước tiên, chúng ta hãy chiêm ngắm một Giêsu Vua vũ trụ trần trụi trên thập giá, chịu bao nhiêu điều chế diễu, khinh chê, nhạo cười. Thế nhưng, từ đây Vương quyền của Chúa Giêsu được thể hiện, được mặc khải. Bởi lẽ, những kẻ chống đối Ngài tưởng rằng họ đã chiến thắng, đã loại trừ được một cái gai nguy hiểm là Giêsu

Nazarét đã lôi kéo dân chúng, làm mất quyền lực của họ trên dân chúng.

- Chúa Giêsu vẫn nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra: Chính nơi thập giá ô trọc ấy, chính nơi người ta nghĩ rằng Giêsu Nazarét hoàn toàn mất đi và đã thất bại, thì anh trộm lành đã nhận ra và nói với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Khi nào về nước Ngài tức anh đã nhận ra ông Giêsu không thuộc về nước trần gian này mà ở một nước khác, nơi sự chết không làm gì được. Khi Chúa Giêsu trút hơi thở trên thập giá, viên

sĩ quan đại đội trưởng chịu trách nhiệm canh giữ Ngài đã phải thừa nhận “Đây là người công chính”. Chính nỗi tột cùng của sự thất bại, khổ đau, nhục nhã trên thập giá, Chúa Giêsu đã mặc khải vương quyền của Ngài.

Kết luận, ngài nói: “Tôn vinh Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, mong ước anh chị em trong GĐPTTTCG, nhóm Tiến Vọng nỗ lực hơn nữa trong việc đập khuôn đời mình vào mẫu nhiệm thập giá của Đức Kitô, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày.



Xứ đoàn Vườn Xoài: Tân BCH Tuyên hứa

Giuse Huỳnh Bá Song



Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ của giáo xứ Vườn Xoài, giáo hạt Tân Định đã được cha Giuse Trần Thanh Công, Lm chánh xứ chủ tế vào lúc 17g30 ngày 24.11.2019 tại thánh đường giáo xứ. Nhân dịp này, được sự cho phép của cha Giuse, GDPTTTCG xứ đoàn Vườn Xoài đã tổ chức

nghi thức kết nạp 18 đoàn viên mới và ra mắt tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn nhiệm kỳ 2020-2023.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy chiêm ngắm vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu, người vì yêu đã hạ mình xuống làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại; hãy nhìn vào tinh thần tông đồ của những thành viên GDPTTTCG giáo xứ, những người đã sống tinh thần Phục vụ theo linh đạo của đoàn thể, thay mặt nhân loại đáp trả những lỗi lầm, thiếu sót của loài người không nhìn thấy tình yêu sâu thẳm, vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau kinh Tin kính, cha đã thực hiện nghi thức tuyên hứa kết nạp 18 anh chị em gia nhập vào đại GDPTTTCG VN trước sự chứng kiến của anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Những lời nguyện hứa nhiệt thành, những cánh tay thề nguyện kiên quyết dâng lên Chúa đã được cha Giuse thay mặt Giáo hội công nhận.

Tiếp đến, tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Vườn Xoài do anh Antôn Nguyễn Văn Dược làm Đoàn trưởng, cũng đã chính thức tuyên hứa nhận nhiệm vụ trước cha Giuse, trong tràng pháo tay rộn rã chúc mừng của cộng đoàn.

GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT THĂM QUÝ CHA HƯU CHÍ HÒA

TT GĐPTTTCG Xđ. Bùi Phát



Vào lúc 08g30 thứ Sáu, ngày 29.11.2019, GĐPTTTCG Xđ. Bùi Phát, kết hợp cùng đại diện đội Đức Bà Đồng Công (Mẹ Chúa cứu chuộc), Legio Mariae giáo xứ Bùi Phát, gồm 18 thành viên do anh Đoàn trưởng GĐPTTTCG hướng dẫn đến thăm quý cha đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa, để bày tỏ tâm tình tri ân và ghi nhớ công ơn các ngài đã hy sinh, phục vụ Giáo hội và tha nhân. Đây cũng là một trong công tác bác ái thường xuyên của đoàn hằng năm.

Tại thời điểm này, nhà hưu dưỡng Chí Hòa có 17 cha nghỉ hưu, 3 nữ tu phục vụ và 01 bảo vệ. Sau một thời gian dài dâng hiến phục vụ Giáo hội nay vì tuổi cao sức yếu cần được nghỉ ngơi, các ngài đã đến nơi đây an dưỡng trong quãng đời còn lại. Có những cha vẫn còn minh mẫn, hằng ngày các ngài luôn tìm niềm vui trong việc mình yêu thích như: Viết sách và lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc.

Được sự hướng dẫn của soeur phụ trách, đoàn đã đến từng phòng thăm hỏi, tặng quà các cha. Sự quan tâm thăm hỏi, động viên và vui vẻ của mọi người mới thực sự là món ăn tinh thần, đã phần nào giúp các ngài quên đi những u buồn trong bệnh tật lúc tuổi già của các ngài.

Đoàn tạm biệt các cha và ra về lúc 10g00 cùng ngày.

Xứ đoàn Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm Tuyên hứa và ra mắt

Giuse Quý Nguyễn



Được sự đồng thuận của cha chánh xứ Vinhson Nguyễn Duy Nam, O.P. sau thời gian chuẩn bị, cầu nguyện, tìm hiểu và suy nghĩ, cùng với việc được BCH GDPTTTCG giáo phận và giáo hạt hướng dẫn, vào sáng Chúa nhật 15.12.2019, dưới sự chủ sự của cha chánh xứ, 32 anh chị em giáo dân giáo xứ Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm đã chính thức Tuyên hứa gia nhập đoàn thể. Đây là niềm mong đợi của cha chánh xứ cũng như của Giáo hội.

Giáo xứ Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm là nơi có nhiều anh chị em di dân đến sinh sống và làm việc, đồng thời cũng là địa điểm du lịch lớn của Thành phố Hồ Chí Minh (Khu Văn Hóa Suối Tiên), nơi tiếp đón rất nhiều khách thập phương đến vui chơi sinh hoạt. Việc thành lập đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ giúp cho những sinh hoạt của giáo xứ thêm khởi sắc, đồng thời làm cho vai trò của người giáo dân trong giáo xứ có dịp được thực hiện như lời mời gọi của Giáo hội là làm “Tông đồ giáo dân”.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
xứ đoàn Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn
đã tuyên hứa và ra mắt ngày 15.12.2019 với 32 đoàn viên
Linh hướng: Lm. Vinhson Nguyễn Duy Nam, O.P.**

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Gioan Bt. Nguyễn Hoài Việt |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Hùng |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Ông Giêrônimô Nguyễn Văn Kiên |
| 4/ Thư ký | : Ông Gioakim Hoàng Thế Vân |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Anna Nguyễn Thị Hồng Phúc |

TRANG ÂN NHÂN

1/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2019

| | |
|-----------------------|------------|
| - Xứ đoàn Trung Chánh | 1.600.000đ |
| - Xứ đoàn Vinhson 6 | 1.000.000đ |
| - Xứ đoàn Tân Sa Châu | 1.000.000đ |
| - Xứ đoàn Bình Xuyên | 700.000đ |

TRANG BÁC ÁI - THÁNG 12-2019

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 12.2019 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 12/2019

a/ 14 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người)

Ông Phaolô Phùng Văn Thiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Catarina Nguyễn Thị Phụng, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Agnes Lâm Thu Quý, ông Phaolô Nguyễn Văn Châu, ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm, ông Giacôbê Đoàn Duy Đức, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, ông Giuse Nguyễn Hy Lạp, ông Gioan Baotixita Lê Văn Xuân, ông Giuse Vũ Đình Tuấn, ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, ông Martinô Nguyễn Khắc Tâm.

b/ Giáo hạt Học Môn

| | | | |
|-----------------|----------|-------------------|----------|
| - Xđ. Bà Điểm | 100.000đ | - Xđ. Tân Mỹ | 100.000đ |
| - Xđ. Châu Nam | 100.000đ | - Xđ. Trung Chánh | 100.000đ |
| - Xđ. Lạc Quang | 150.000đ | - Xđ. Tân Hưng | 50.000đ |
| - Xđ. Nam Hưng | 200.000đ | | |

c/ Giáo hạt Xóm Mới

| | |
|----------------------------------|----------|
| - Bà Anna Ròn, Xđ. Hợp An | 200.000đ |
| - Anh chị Thịnh, C/ty Thiên Khoa | 200.000đ |
| - Ông Đạo, Xđ. Thái Bình | 200.000đ |
| - Ông Báo, Xđ. Thái Bình | 100.000đ |
| - Ông Dũng, Xđ. Thái Bình | 100.000đ |
| - Ông Cường, Xđ. Thái Bình | 100.000đ |

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 12/2019:

a/ Giáo hạt Học Môn

| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| - Xđ. Ba Thôn | 100.000đ | - Xđ. Nam Hưng | 200.000đ |
| - Xđ. Bà Điểm | 100.000đ | - Xđ. Tân Hưng | 50.000đ |
| - Xđ. Bạch Đằng | 100.000đ | - Xđ. Tân Mỹ | 100.000đ |
| - Xđ. Châu Nam | 100.000đ | - Xđ. Trung Chánh | 100.000đ |
| - Xđ. Chợ Cầu | 700.000đ | - Xđ. Trung Mỹ Tây | 150.000đ |
| - Xđ. Lạc Quang | 150.000đ | | |

b/ Giáo hạt Gò Vấp

| | |
|---|----------|
| - Ông Micae Nguyễn Văn Thuận, xứ đoàn Đức Tin | 500.000đ |
|---|----------|

c/ Giáo hạt Xóm Mới

| | |
|---|------------|
| - Xứ đoàn Hà Đông | 200.000đ |
| - 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng: | |
| - giúp nôi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | 1.000.000đ |
| - giúp công tác Ban bác ái | 1.000.000đ |

d/ Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| - Bà Sang | 100.000đ | - Bà Lạc | 100.000đ |
|-----------|----------|----------|----------|

e/ Giáo hạt Bình An

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - Cha chánh xứ giáo xứ Mông Triệu | 1.000.000đ |
| - Xứ đoàn Bình Đông | 1.200.000đ |
| - Xứ đoàn Bình An | 600.000đ |
| - Chị Khanh, xứ đoàn Bình Hưng | 500.000đ |

f/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì

| | |
|----------------------------|----------|
| - Anh Sơn, xứ đoàn Tân Phú | 500.000đ |
|----------------------------|----------|

3) Ân nhân giúp sửa chữa nhà thờ Thánh Monica (Lào)

| | |
|--|-------------|
| - Xứ đoàn Nhân Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì | 13.800.000đ |
| - Xứ đoàn Thiên Ân, giáo hạt Tân Sơn Nhì | 500.000đ |

5) Ân nhân giúp giáo xứ Đê Somei, GP Kontum

| | |
|--|------------|
| - Ông Giuse Phaolô, xứ đoàn Tân Phú | 2.000.000đ |
| - Anh Ngự | 5.000.000đ |
| - Ông Giuse Phaolô Đông Khuê | 2.000.000đ |
| - Bà Maria Đỗ Thị Tươi, xứ đoàn Bình An Thượng | 500.000đ |

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Ông Phêrô Kiều Công Bội, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.10.2019.

2/ Ông Vinhson Mai Nguyễn Viết Tiến, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG giáo họ Đức Bà, xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.11.2019.

3/ Ông Giuse Trịnh Ngọc Cường. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.11.2019.

4/ Bà Maria Phan Thị Nhường, SN 1929. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Điền, giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi chu. Được Chúa gọi về ngày 10.11.2019

5/ Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Châu, SN 1917. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.11.2019.

6/ Ông Dominicô Nguyễn Thanh Thủy, SN 1966. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Plei Jơdráp, giáo hạt Kon Tum, GP Kon Tum. Được Chúa gọi về ngày 15.11.2019.

7/ Bà Anna Phạm Thị Hường. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Bình An; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.11.2019.

8/ Ông Gioan Baotixita Vũ Văn Khánh, SN 1927. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.11.2019

9/ Ông trùm Phanxicô Xaviê Nguyễn Viết Toan, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Lạc Thành, giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi chu. Được Chúa gọi về ngày 21.11.2019

10/ Ông Phanxicô Xaviê Phạm Khắc Sinh (Hùng), SN 1955. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.11.2019.

11/ Cụ Maria Phạm Thị Hoa, SN 1919. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủy Nhai, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.11.2019.

12/ Ông Vinhson Nguyễn Văn Đốc, SN 1936. Đoàn viên và là ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 30.11.2019.

13/ Ông Gioakim Nguyễn Văn Tân, SN 1959. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.12.2019.

14/ Ông Đaminh Đặng Đệ, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.12.2019.

15/ Ông Giuse Maria Hoàng Oanh, SN 1954. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.12.2019.

16/ Ông Giuse Trần Văn Việt, SN 1970. Đoàn viên và là ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.12.2019.

17/ Ông Antôn Vũ Văn Khoái, SN 1927. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 07.12.2019.

18/ Cụ Maria Ngô Thị Lộc, SN 1925. Đoàn viên và là ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Là thân mẫu anh Đaminh Ngô Ngọc Hương, Phó nội vụ xứ đoàn Hải Nhuận. Ủy viên và là Trưởng ban Bác ái giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 08.12.2019.

19/ Bà Maria Bùi Thị Hồng, SN 1937. Nhạc mẫu anh Giuse Nguyễn Hữu Dũng, Đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.12.2019.

20/ Ông Giuse Đặng Viết Huấn, SN 1953. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Cẩm, nguyên thư ký 1 BCH GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.12.2019.

21/ Bà Maria Phan Thị Tuệ, SN 1935. Thân mẫu anh Anphongsô Mạnh Tử Hùng, Phó ngoại GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.12.2019.