



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 09-2019



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

** Điện thoại liên lạc gửi bài:

Anh Chiến: 0913.868691

** Điện thoại liên lạc mua báo:

Anh Luận: 0918.206271

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Lên đường	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Bồi dưỡng đức tin	10
❖ Những điều đổi mới của Nội quy 2019	15
❖ Thập giá thầm lặng	23
❖ Thập giá công khai	24
❖ Nghệ thuật làm mẹ	25
❖ Yêu như Chúa yêu	31
❖ Đất nước nở hoa	36
❖ Đời sống đạo qua 3 giai đoạn	40
❖ Mẹ là bóng mát đời con ?!	43
❖ Vác thập giá theo Chúa	45
❖ Trang Thanh niên	47
❖ Trang Thiếu nhi	53
❖ Trang sức khỏe gia đình	58
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	60
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	63
❖ Trang ân nhân & bác ái	69
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

Lên đường

ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên



Hải Phòng - *Một khi được sai đi, người ngôn sứ không thể ù lỳ bất động, nhưng phải lên đường. Cuộc lên đường nào cũng đòi hỏi phải chấp nhận hy sinh, thoát ra khỏi vỏ bọc ích kỷ để đến với người khác.*

Cuộc sống quanh ta muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày sống chỉ có ý nghĩa khi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân. Cuộc sống cũng như dòng chảy, luôn mang theo sức sống đến với mọi người ta gặp gỡ và mọi nơi ta hiện diện. Thiếu niềm vui, cuộc sống sẽ trở nên nghèo nàn đơn điệu vô nghĩa. Cuộc sống cũng luôn là cuộc lên đường, mở rộng tầm nhìn, khám phá những điều kỳ diệu

Thiên Chúa đang không ngừng thực hiện mỗi ngày, để ca tụng tôn vinh và loan báo tình thương của Ngài đối với nhân loại. Đối với người tin Chúa, mỗi ngày sống là một cuộc lên đường. Càng nhiệt thành lên đường, ta càng nhận ra cuộc đời này tươi đẹp.

Tiếp nối tư tưởng sứ mạng “ngôn sứ” được diễn giải trong Chúa nhật trước, Lời Chúa hôm nay muốn phác họa chân dung người ngôn sứ trong cuộc sống hiện tại. Ngôn sứ là người được sai đi nói lời của Chúa. Một khi được sai đi, người ngôn sứ không thể ù lỳ bất động, nhưng phải lên đường. Cuộc lên đường nào cũng đòi hỏi phải chấp nhận hy sinh, thoát ra khỏi vỏ bọc ích kỷ để đến với người khác. Đến với người khác là chấp nhận họ cùng với những khiếm khuyết và bất toàn của họ trong nhân cách cũng như mối tương giao.

Chẳng có ai sinh ra lập tức đã là ngôn sứ, nhưng phải rèn luyện bản thân và thiện chí học hỏi. Ngôn sứ Amos đã được Chúa gọi “bất thành linh” khi ông đang đi theo đàn chiên. Ông tự nhận mình không phải là một ngôn sứ cha truyền con nối. Nhưng một khi đã được Chúa gọi, ông làm hết sức mình để chuyển tải lời giáo huấn của Chúa cho dân (Bài đọc I). Chúa có quyền tự do chọn lựa và gọi những ai Ngài muốn. Tất cả đều có thể cộng tác với Ngài để thi hành nhiệm vụ ngôn sứ. Không có ai lấy cớ, sức khỏe, học vấn, địa vị xã hội... để khước từ sứ mạng cao quý này. Hiệu quả của nhiệm vụ ngôn sứ không đến từ sự khôn ngoan loài người, nhưng do Chúa làm nên. Ngôn sứ Giona đã lên đường với toan tính kiểu con người, tức là trốn tránh trách nhiệm Chúa trao vì quá nặng nề, nhưng kết cục, ông vẫn phải đến nơi Chúa muốn sai ông đến. Trong Cựu ước, có những vị ngôn sứ vì sợ cường quyền hoặc ham muốn bổng lộc, đã làm sai lệch ý Chúa.



Những vị này đã phải chuốc lấy thất bại, vì tội bất trung.

Mỗi người tín hữu là một ngôn sứ được sai vào lòng đời. Thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường. Hành trang các ông mang theo trước hết là quyền năng và sức mạnh thần thiêng của Chúa. Nhờ quyền năng này, các ông có thể xua trừ ma quỷ, đẩy lui sự tấn công của thần ô uế và những mãnh lực tăm tối. Những người được sai đi không làm việc đơn lẻ, nhưng trong tình hiệp thông và liên kết với anh em mình. Đó là lý do tại sao Chúa sai “từng hai người đi”. Sự liên kết này vừa tạo sức mạnh trong việc loan báo, vừa là một chứng từ sống động để giúp người khác nhận ra sứ điệp của Chúa.

Nhờ bí tích Thanh tẩy, chúng ta trở nên những ngôn sứ của Giao ước mới. Thánh Phaolô khẳng định: Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi tạo dựng thế gian, với mục đích để chúng ta nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài (Bài đọc II). Đây chính là vinh dự của người Kitô hữu. Vinh dự này đem lại cho chúng ta ân sủng và niềm vui. Ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương cũng thúc bách chúng ta hãy loan báo tình yêu thương ấy cho mọi người. Đó chính là nhiệm vụ ngôn sứ mà chúng ta đã lãnh nhận khi được thanh tẩy.

Nhiệm vụ ngôn sứ gắn liền với những khó khăn chống đối và thử thách trăm chiều. Chúa Giêsu là vị Ngôn sứ vĩ đại khôn ngoan, đã chấp nhận những phản đối từ phía đồng bào của Người và đã phải chết trên thập giá, do sự ghen tương thù nghịch của họ. Những ngôn sứ

tiếp nối Chúa Giêsu không thể khước từ thập giá, vì thập giá là con đường Chúa đã đi, là phương tiện Chúa đã sử dụng và là phong cách Chúa qua đó Chúa thể hiện tình thương vô biên của Chúa Cha đối với nhân loại.

Thi hành nhiệm vụ ngôn sứ qua lời rao giảng. Đó là điều đương nhiên. Tuy vậy, người Kitô hữu còn phải thực hiện chức năng này qua chính cuộc sống hằng ngày. Sự thân thiện, cởi mở, bao dung, nhân hậu, hiếu hòa, độ lượng... đều là những chứng từ tuyệt vời khẳng định chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Khi cố gắng trau dồi những đức tính trên đây, mặc dù chúng ta chẳng đi đâu xa, nhưng vẫn đang lên đường mỗi ngày. Với thiện chí của bản thân và ân sủng của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đem lại những hoa trái và thành công.

(Nguồn: GP Hải Phòng)





CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

(Lc 14,1.7-14)

Chúa nhật 01.9.2019

...NÊN GIỐNG CHÚA HƠN...

1/ Người khiêm nhu, Thiên Chúa có cách đề cao họ đúng lúc, đúng nơi mà vị trí Người dành sẵn. Hãy để cho Thiên Chúa làm chủ suy nghĩ, lý trí, ý chí, tình cảm, con tim của chúng ta, thì trong cách xử thế tương quan giữa người với người luôn có sự đồng điệu kính trên nhường dưới xứng hợp. Nói cách khác, tương quan mật thiết giữa ta và Thiên Chúa qua Đức Giêsu Thánh Thể, người ta sẽ biết cách ứng xử với nhau thật tuyệt vời

2/ Cũng từ tương quan thiết thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu, con người sẽ xóa bỏ dần những toan tính vụ lợi; “bánh ít đi, bánh qui lại”; con người sẽ ý thức hơn về sẻ chia và yêu thương kẻ yếu

kém, bất hạnh, nghèo khổ, tứ cố vô thân, sống bên lề xã hội... xem họ là một phần cuộc sống của chúng ta. Tương quan với những người có thể trả lễ cho chúng ta, thì vô hình chung chúng ta đã được hưởng phúc ở đời này rồi..., còn xử sự với những người không có khả năng trả lễ cho ta, thì kho tàng Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta ở trên trời.

Chúa đã sống khiêm nhu, hiền lành khi sống kiếp người. Chúa lại hy sinh mạng sống mình khi chịu lấy cái chết nhục hình để cứu độ chúng ta, là những kẻ không có gì xứng hợp để đáp lại tình thương cao cả ấy, nhưng Người vẫn một ấp ủ, mong ước cứu tất cả chúng ta.

XIN DẠY CON *NÊN GIỐNG CHÚA* MỖI NGÀY HƠN.



CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN- NĂM C

(Lc 14,25-33)

Chúa nhật 08.9.2019

TÍNH QUYẾT LIỆT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ



1/ Xây tháp, người xây cũng phải dốc hết sức lực, sáng trí, tính toán phí tổn cho thật kỹ, càng cẩn thận để được hoàn thành một cách tốt nhất.

2/ Giao chiến, nhà vua đem quân đi giao chiến cũng phải dốc hết mưu lược, điều nghiên khả năng chiến đấu của đoàn quân của mình về số lượng và

kỹ thuật chiến đấu thế nào, có đủ sức chằng???

.....
.....

Do vậy, Đức Giêsu đã nói với đám đông cùng đi đường với Người:

Đến với Đức Giêsu để trở nên môn đệ của Người thì phải:

- Dứt bỏ những tương quan huyết nhục và chịu hiến mạng
- Vác thập giá đời mình mà theo Người

Chúng ta hiểu từ dứt bỏ ở đây không theo mặt chữ, nhưng điều này diễn tả TÍNH QUYẾT LIỆT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ khi đứng trước một lựa chọn trong đời sứ vụ đã lãnh nhận từ Đức Giêsu qua Hội Thánh, và trung tín với sứ vụ ấy như Thầy của mình.



CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

(Lc 15,1-32)

Chúa nhật 15.9.2019

BA DỤ NGÔN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA



1/ Con chiên bị mất, Chúa quyết đi tìm, mừng rỡ khi thấy, vác trên vai mang về, và chia sẻ niềm vui này với xóm giềng.

2/ Đồng bạc đánh mất, tìm lại được đồng bạc, người phụ nữ cũng mời xóm giềng chia sẻ niềm vui đã tìm thấy.

3/ Người con đi hoang trở về, kiên trì ngóng trông mòn mỏi người con bỏ đi hoang; người cha đã nhận lại được đứa con từ sự ăn năn hối lỗi trở về của nó.

Thiên Chúa vui mừng vì một người ăn năn hối lỗi trở về. Người cũng dạy chúng ta biết đón nhận niềm vui này, vì Thiên Chúa đến để cứu người lỗi lầm, xin Lòng Thương Xót Chúa uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim Người.



CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

(Lc 16,1-13)

Chúa nhật 22.9.2019

THEO Ý CHỦ

- Chuyện người quản gia bất lương đã hành động khôn khéo trong việc sử dụng tiền của, khi bị sa cơ thất thế mà hôm nay Tin Mừng đã trưng dẫn, dạy chúng ta một bài học quý giá: không tôn tiền bạc làm chủ tể, “con cái trần gian” mà còn biết gỡ gạc lỗi lầm của mình bằng đồng tiền bất chính, là giảm nợ cho các con nợ, thì “con cái ánh sáng” được mời gọi phải ý thức hơn trong vai trò làm con của Thiên Chúa, hãy sử dụng tiền của như những phương thế tốt lành Chúa ban để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, đồng loại, nhất là những kẻ cô thế, yếu kém, thấp hèn...
- Vai trò quản lý Thiên Chúa trao cho từng người chúng ta. Thiên Chúa là chủ sở hữu, chúng ta không là chủ, và bổn phận của người quản lý tốt chính là vâng lời chủ và tín trung với chủ, làm theo ý chủ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con dùng những của cải Chúa ban như một phương tiện để vinh danh Chúa. Ngài cũng muốn chúng con là những quản lý trung tín của Ngài để chúng con được hưởng kho tàng đích thật là chính Chúa, để được chúa đón tiếp chúng con vào nơi vĩnh cửu mà Chúa đã dành sẵn. Chúng con tạ ơn Chúa.





HÃY THỰC THI LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay trưng dẫn dụ ngôn ÔNG NHÀ GIÀU VÀ ANH LAZARO NGHÈO KHỔ, nhắc nhở chúng ta hai đòi hỏi của Đức Giêsu:

1. Tình yêu tha nhân

- Yêu là sẻ chia những gì mình đang có cho những người thiếu thốn, khốn khổ, bất hạnh.

- Yêu là phá bỏ bức tường ngăn cách của ích kỷ, tham lam. Bức tường này thuở bình sinh của người đời trần gian thường rất vững chắc, khó phá bỏ.

- Yêu là nhận ra phần phước đời này Thiên Chúa đã tặng ban cho ta và ta sẻ chia phước lành ấy cho kẻ thiếu thốn một cách cụ thể

2. Tâm quan trọng của Lời Chúa

- Lời Chúa được loan báo qua miệng các ngôn sứ, qua các Thánh sử được Chúa Thánh Thần linh hứng, luôn có tầm quan trọng đòi hỏi mỗi chúng ta học hỏi, lắng nghe, đón nhận và thực thi trong đời sống.

- Chỉ có Lời Chúa mới có khả năng cải hóa và cứu vớt anh em nhà phú hộ cũng như cải hóa và cứu vớt chúng ta.

Yêu tha nhân và thực hành Lời Chúa sẽ phá bỏ bức tường ngăn cách mà bên này (người giàu) không thể sang bên kia (người nghèo) và ngược lại... để nối lại mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.





GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Giáo phận Phan Thiết

Bài 24

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN (tt)



III. NGHI THỨC CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU

Dù bí tích Xức dầu bệnh nhân được cử hành riêng tư trong gia đình, nơi bệnh viện hay trong nhà thờ..., nhưng đó vẫn là một cử hành Phụng vụ mang tính cộng đoàn. Nghi thức cử hành bí tích Xức dầu bệnh nhân gồm có:

- **Lời Chúa.** Lời Chúa là sức bổ dưỡng cho người đau yếu, là bàn tiệc cho những ai đang rã rời, là ánh sáng chỉ đường cho con người trong cuộc lữ hành

trần thế.

- Nếu thuận tiện thì linh mục sẽ cử hành *bí tích Hoà giải* trước khi ban bí tích Xức dầu và tiếp sau đó là trao ban Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể như là bí tích vượt qua của Chúa Kitô, phải là bí tích cuối cùng mà người tín hữu lãnh nhận trong cuộc lữ hành trần thế, đó là “cửa ăn đàng” để người tín hữu bước vào cuộc sống vĩnh cửu.

- **Lời nguyện và xức dầu.** Nghi thức chính yếu của bí tích Xức dầu là linh mục đặt tay trên

bệnh nhân và đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần sẽ chữa trị linh hồn bệnh nhân, và nếu Chúa muốn thì thể xác cũng được chữa lành. Kế đến, linh mục lấy dầu bệnh nhân (OI) xức trên trán và hai tay bệnh nhân và đọc:

“Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con.

Đáp: Amen

để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm”.

Đáp: Amen.

(x. GLCG 1517-1519.1524)

IV. NGƯỜI BAN VÀ NGƯỜI NHẬN BÍ TÍCH XỨC DẦU

1. Người ban

Chỉ có các tư tế (Giám mục hay linh mục) mới được ban bí tích Xức dầu mà thôi. (GLCG 1516; TYGL 317; GL 1003).

2. Người nhận

Mọi tín hữu đã đến tuổi khôn mà khi lâm bệnh nặng, hay gặp cảnh nguy tử như trước khi chịu những cuộc giải phẫu nguy hiểm, hoặc yếu liệt vì tuổi già thì

đều có thể lãnh bí tích Xức dầu: “Có thể ban bí tích Xức dầu bệnh nhân cho một tín hữu đã biết sử dụng trí khôn, khi họ lâm cơn hiểm nghèo vì bệnh tật hay tuổi già” (GL 1004). Nếu bệnh nhân đã lãnh bí tích này và được phục hồi, nhưng sau đó trở bệnh nặng thì vẫn được lãnh nhận nữa. Hay trong cùng một cơn bệnh kéo dài, có thể nhận bí tích này nhiều lần, cứ mỗi lần trở bệnh nặng. Bí tích này có thể lãnh nhận nhiều lần trong một đời người (x. GLCG 1514-1515).

Tuy nhiên, những người đang mắc tội nặng công khai nhưng đến giờ phút cuối cũng không ăn năn trở lại, thì vẫn không được lãnh bí tích này (GL 1007).

V. ÂN SÙNG CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU

Bí tích này mang lại một ân sủng đặc biệt, giúp bệnh nhân được kết hợp chặt chẽ hơn với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể Hội Thánh. Ân sủng này mang lại cho bệnh nhân sức mạnh, bình an, can đảm và ơn tha thứ tội lỗi nếu bệnh nhân không thể xưng tội được. Đôi khi, nếu Thiên Chúa muốn, bí tích này cũng đem lại sự chữa

lành thân xác. Dầu sao đi nữa, bí tích Xức dầu bệnh nhân chuẩn bị cho một cuộc vượt qua để tiến về Nhà Cha.(TYGL 319)

1. Ân sủng trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần

Ơn căn bản của bí tích này là ơn sức mạnh, bình an và can đảm để lướt thắng những khó khăn do bệnh tật hay tuổi già, chống trả các cám dỗ, không sợ chết, thêm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại bệnh tật là một cách muốn chiến thắng ‘sự dữ’. Bệnh tật là kết quả hiển nhiên của ‘sự dữ’ mà con người phải gánh chịu vì hậu quả tội nguyên tổ.

“Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 5,15; GLCG 1520). Thật vậy, bí tích này tha thứ các tội mà bệnh nhân vì cơn bệnh không thể xưng thú lỗi lầm và đồng thời tha cho việc đền tội phải làm.

2. Kết hiệp với Đức Kitô chịu khổ nạn

Nhờ kết hiệp với Chúa Kitô chịu khổ nạn, họ được thánh hiến để sinh hoa trái cứu độ. Bệnh nhân dễ dàng chấp nhận những bất trắc trong lúc chữa trị và an tâm đón nhận ý Chúa trong sự nâng đỡ của ơn thánh.

3. Ân sủng mang tính Hội Thánh

Khi cử hành bí tích này, trong sự hiệp thông của dân Thánh, Hội Thánh cầu nguyện cho bệnh nhân; và bệnh nhân nhờ ân sủng của bí tích, góp phần thánh hóa Hội Thánh và mưu ích cho mọi người. Lời cầu nguyện và việc xức dầu này là tâm điểm của bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Qua tác vụ của Hội Thánh, Chúa Kitô hằng sống tỏ cho bệnh nhân thấy tình yêu và sự triu mến của Ngài khi họ liên kết đức tin của mình với đức tin của Hội Thánh.

4. Chuẩn bị cho cuộc ra đi lần cuối

Việc xức dầu lần cuối cùng (*trước đây đã có xức dầu trong bí tích Rửa tội và Thêm sức*) giúp chúng ta an tâm trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi về Nhà Cha. Y khoa có thể chữa lành nhiều bệnh tật, nhưng chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể toàn thắng bệnh tật và tội lỗi. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là dấu chỉ của ơn thánh có sức chữa lành và cứu độ.

VI. MỤC VỤ GIÁO LÝ

Người ta thường nghĩ khi đã nhận bí tích Xức dầu bệnh nhân là chuẩn bị chết. Vì vậy, có người

không muốn nhận bí tích này trong cơn nguy hiểm ngặt nghèo hay khi tuổi già sức yếu. GLV nên giúp cho học sinh hiểu rằng: Người Kitô hữu khi lâm cơn nguy hiểm vì bệnh hoạn, già yếu, hay khi đại phẫu hoặc sắp sinh nở khó khăn... thì nên lãnh bí tích Xức dầu. Vì thế, nếu trong gia đình hoặc hàng xóm láng giềng bị đau nặng, ta nên mời linh mục đến ban bí tích Xức dầu. Mọi người trong gia đình nên chuẩn bị cho người được Xức dầu được bình an để ra đi về với Chúa.

Cũng như bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể hợp thành các Bí tích khai tâm Kitô giáo, thì bí tích Giao hòa, Xức dầu và Thánh Thể hợp thành các bí tích chuẩn bị về quê trời hay là các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế (GLCG 1525).

Chăm sóc bệnh nhân còn là việc làm theo gương Đức Mẹ mà chúng ta vẫn thường kêu cầu với danh xưng “Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn”. Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức và biến nơi đây thành nơi chữa lành của Mẹ, nơi hàng năm có đến 650.000 bệnh nhân được một đội ngũ tiếp viên hiếu khách đón tiếp và phục vụ.

Lạy “Đức Bà an ủi kẻ âu lo”, xin cứu chữa chúng con, khi chúng con đau bệnh, và cho chúng con, dù đang là bệnh nhân, vẫn biết “*cúi xuống với sự chăm sóc đặc biệt*” trên những người đang đau đớn hơn mình, cúi xuống :

“Bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết.

Bên những người đang bước vào cơn hấp hối.

Bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh.

Bên những người đang rên xiết quặn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn.

Bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động.

Bên những người đáng phải nằm, mà phải chỗi dậy để làm việc, vì đói khát cơ cực và túng bần.

Bên những người lăn lộn trên giường không tìm được một thế nghỉ dễ chịu.

Bên những người phải thao thức trắng đêm trường.

Bên những người bị dẫn dắt bởi bao âu lo của gia đình túng quẫn.

Bên những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những

ước vọng, những dự tính hằng tha thiết...". Amen.

(Kinh cầu cho Bệnh Nhân)

Giúp ghi nhớ

3. Việc cử hành bí tích này chính yếu là việc xức dầu do Giám mục làm phép, trên trán và hai bàn tay của bệnh nhân (trong nghi thức Rôma) và trên các phần thân thể khác (trong các nghi thức khác). Việc xức dầu có kèm theo lời nguyện của vị tư tế cầu xin ân sủng đặc biệt của bí tích này.

4. Bí tích Xức dầu bệnh nhân mang lại một ân sủng đặc biệt, giúp bệnh nhân được kết hợp chặt chẽ hơn với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể Hội Thánh. Ân sủng này mang lại cho bệnh nhân sức mạnh, bình an, can đảm và ơn tha thứ tội lỗi nếu bệnh nhân không thể xưng tội được. Đôi khi, nếu Thiên Chúa muốn, bí tích này cũng đem lại sự chữa lành thân xác. Dầu sao đi nữa, bí tích Xức dầu bệnh nhân chuẩn bị cho một cuộc vượt qua để tiến về Nhà Cha.

5. Cửa Ăn đàng là bí tích Thánh Thể được trao ban cho những người sắp rời bỏ cuộc sống trần gian và đang chuẩn bị cho cuộc vượt qua tiến vào đời sống vĩnh cửu. Được lãnh nhận vào lúc sắp rời bỏ thế gian để về với Chúa Cha, việc rước Mình và Máu Đức Kitô tử nạn và phục sinh là mầm giống cho đời sống vĩnh cửu và sức mạnh phục sinh.

Gợi ý suy nghĩ

1. Bạn có suy nghĩ nào về các phong trào cầu nguyện để chữa bệnh hiện nay?

2. Bạn có kinh nghiệm gì về việc thăm viếng, chăm sóc người bệnh, để an ủi nâng đỡ họ và giúp họ kết hiệp với sự đau khổ của Đức Kitô?

GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM

☸ † ☸



THAM LUẬN NHỮNG ĐIỀU ĐỔI MỚI CỦA NỘI QUY 2019

☸ ☸ ☸ ☸ ☸

I- KHÁI QUÁT VỀ QUYỂN NỘI QUY 2019:

- Chính thức phát hành và có hiệu lực kể từ ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 28/06/2019, do cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG Vinhson Nguyễn Văn Hồng ấn ký và viết lời giới thiệu, thay thế hoàn toàn quyển nội quy đã phát hành năm 2009 trước đó (điều 72, trang 93).

- Nội dung gồm 3 phần: phần II (Hướng dẫn đạo đức sinh hoạt) và phần III (Huấn luyện tông đồ-tu đức) có thay đổi chút ít về nội dung. Riêng phần I (Cơ cấu tổ chức) bao gồm 66 điều quy định có nhiều thay đổi và 06 điều quy định bổ sung của Chương 1 phần II. Tổng cộng là 72 điều quy định (trước đây là 59 điều).

II- NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý: (Phần I Nội Quy)

- CHƯƠNG I:

- Điều 1: (trang 10, trước là điều 2) quy định rõ về danh xưng và cách viết tắt theo tiếng Việt: GĐPTTTCG VN (dẫn chứng những cách gọi thiếu chuẩn xác và sai sót về cách viết của cụm từ - từ VN sẽ được thể hiện cho các đơn vị giáo phận, giáo hạt và xứ đoàn).

Ý nghĩa danh xưng của đoàn thể - Gia đình Dâng hiến trọn vẹn cho Trái Tim Chúa Giêsu. (The Family DEDICATED to the sacred heart of Jesus). DEDICATED: dâng hiến bằng việc thay mặt nhân loại Đền tạ những sai sót, lỗi lầm, không nhìn thấy tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu; dâng hiến bằng sự từ bỏ những thói hư tật xấu xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa; dâng hiến bằng sự hy sinh, thay đổi lối sống, biết uốn mình giống như Trái Tim Chúa và dâng hiến bằng sự dẫn thân, cộng tác với Giáo hội thực thi sứ vụ tông đồ trong việc Loan báo Tin Mừng ơn Cứu độ, làm chứng cho Tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa để phục vụ tha nhân...

Nêu khẩu hiệu rõ ràng về Tôn chỉ, Mục đích và Linh đạo của đoàn thể:

- Điều 3: (trang 15, trước là điều 3) TÔN CHỈ: “HỢP NHẤT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ YÊU THƯƠNG CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI”

- Điều 4: (trang 16, trước là điều 4a) MỤC ĐÍCH: “THÁNH HÓA BẢN THÂN - LOAN TRUYỀN TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ”

- Điều 5: (trang 16, trước là điều 4b) LINH ĐẠO: “LẤY TÌNH YÊU ĐÁP LẠI TÌNH YÊU”

- **CHƯƠNG II:**

- Điều 9: (trang 18, trước là điều 7) quy định lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng năm là **lễ mừng kính chính của đoàn thể**. (Nội quy không nêu là lễ bốn mạng Đệ nhất hoặc Đệ nhị, như một số trường hợp dùng từ hoa mỹ trước đây. Theo điều 7 Nội quy 2009 quy định ‘*lễ Thánh Tâm được chọn là lễ bốn mạng của đoàn thể*’).

- **CHƯƠNG III:**

- Điều 10: (trang 18, trước là điều 8) Nói rõ thêm về tư cách sinh hoạt của đoàn viên dự bị (được tham dự tất cả các mặt sinh hoạt của xứ đoàn, được mang cà-vạt, dây đeo, của đoàn thể nhưng chưa được mang huy hiệu và tham gia ứng cử, bầu cử, cũng như

biểu quyết trong các phiên họp). Điều kiện thành lập xứ đoàn mới (qua 6 tháng thực tập).

- Điều 14: (trang 21, trước là điều 12) Thêm quyền lợi vật chất của đoàn viên (được cộng đoàn cầu nguyện khi đau yếu, bệnh tật trong các sinh hoạt) và việc sử dụng cờ đoàn đưa tiễn khi qua đời (trước đây rất e dè và có suy nghĩ là sự phô trương, không nghĩ rằng đoàn viên là người đã tuyên thệ dưới cờ đoàn, nay cũng được trung thành chết dưới cờ đoàn. Điều này chứng minh đoàn sủng ban cho đoàn viên khi nhận huy hiệu Thánh Tâm từ tay cha chủ sự: 'Anh (chị) em hãy nhận lấy phù hiệu này, chớ gì phù hiệu này luôn nhắc nhở và bảo đảm cho mỗi người anh (chị) em, được ơn trung thành bền đỗ và ơn phần rỗi trong giờ lâm tử'. Và đây là một vinh dự lớn cho đoàn viên và gia đình).

- Điều 15: (trang 21, trước là điều 13) Quy định rõ về việc loại bỏ đoàn viên vi phạm đạo đức. Nội quy không quy định thời gian ngưng sinh hoạt (trước đây là 6 tháng). Dùng biện pháp nhắc nhở mời gọi đối với những trường hợp này (không phải là chế tài hoặc loại trừ; và tuyệt đối phải được sự chuẩn thuận của cha linh hướng đối với những trường hợp cá nhân đoàn viên cương quyết rời bỏ hội đoàn hoặc không uốn nắn được).

- CHƯƠNG V:

- Điều 18: (trang 23) Mục đích thành lập xứ đoàn có nêu rõ ràng: GĐPTTTCG là đoàn thể Công giáo Tiến hành, được thành lập tại giáo xứ nhằm quy tụ các thành viên giáo dân nhiệt thành với nhiệm vụ tông đồ, muốn phục vụ giáo xứ theo linh đạo của đoàn thể.

- Điều 19: (trang 23) Nói rõ về sinh hoạt nền tảng của xứ đoàn (Tôn Vương, Đền tạ, tham dự các lễ châu của đoàn thể, đọc kinh Dâng mình, Dâng ngày cho Thánh Tâm Chúa... lấy việc đạo đức làm căn bản trước tiên của hoạt động).

- Điều 20: (trang 24) Nói rõ về nề nếp sinh hoạt của đoàn viên và xứ đoàn. Tổ chức cho đoàn viên thực hiện 2 nhiệm vụ: Tông đồ

cầu nguyện và Tông đồ dẫn thân. Tổ chức các sinh hoạt đạo đức hằng ngày, hằng tháng và hằng năm. (chú ý là thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ tông đồ, chứ không phải là phân chia đoàn viên thành 2 loại hình để chỉ thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ).

- Điều 21: (trang 26, trước là điều 17a) Cơ cấu tổ chức của BCH xứ đoàn chỉ còn 5 chức danh: 1 Trưởng, 2 Phó, Thư ký, Thủ quỹ.

- Điều 22: (trang 27, trước là điều 17b) Nói thêm nhiệm vụ BCH xứ đoàn về việc đào tạo nhân sự kế thừa cho đoàn thể. (nên chú ý tìm nhân sự thay thế cho chức vụ của mình trước khi mãn nhiệm hoặc chuyển sang nhiệm vụ mới; đồng thời cũng đề bạt nhân sự vào BCH cấp trên).

- Điều 23: (trang 28, trước là điều 18) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh của thành viên BCH xứ đoàn phụ trách hoạt động các mảng chuyên môn (không có Ủy viên chuyên trách): Nhiệm vụ của Phó nội vụ: quản lý tổ chức nội bộ và tư cách đoàn viên, phụ trách mảng phụng vụ - Phó ngoại vụ: phụ trách mảng ngoại giao, tuyên huấn và bác ái, điều hành đoàn viên tham gia các công tác của giáo xứ.

- Điều 26: (bổ sung mới trang 32) Nguyệt liễm đoàn viên: là số tiền mỗi thành viên tham gia vào đoàn thể Công giáo Tiến hành phải đóng góp, thể hiện ý thức trách nhiệm thuộc về; sự cộng tác gắn bó và góp phần vật chất của người đoàn viên vào hoạt động chung của đoàn thể mà mình tham gia. Nguyệt liễm có thể đóng góp bằng hai hình thức: đoàn phí hàng tháng hoặc quyền túi kín.

- Điều 27: (trang 33, trước là điều 21) Sử dụng quỹ xứ đoàn: Đoàn trưởng là người quyết định chính và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ xứ đoàn. (không hạn chế định mức chi quỹ của Xứ đoàn trưởng như trước đây (300.000đ), tuy nhiên khi cần chi số quỹ có mức độ tương đối cao, Xứ đoàn trưởng cần phải thống nhất ý kiến của BCH).

- CHƯƠNG VI:

- Điều 28: (trang 34) Mục đích BCH GDPTTTCG giáo hạt là cấp điều hành chuyển tiếp giữa giáo phận và xứ đoàn; được hình thành với vai trò cầu nối, để giúp mọi hướng dẫn sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ tông đồ giáo dân của đoàn thể do BCH GP soạn thảo, đề xuất thực hiện, được chuyển tiếp trung thực và hiệu quả đến các xứ đoàn.

- Điều 29: (trang 34, trước là điều 23) Cơ chế của BCH cấp hạt: không có Ủy viên chuyên trách, nhưng có thể đề cử bổ sung ủy viên phụ trách theo nhu cầu.

- Điều 31: (trang 36, trước là điều 24b) Nói rõ nhiệm vụ của các thành viên BCH cấp hạt (không có Ủy viên chuyên trách): Phó Nội vụ: phụ trách mảng Phụng vụ, quản lý nội bộ và hoạt động của các xứ đoàn – Phó ngoại vụ: phụ trách mảng Huấn luyện, ngoại giao, bác ái.

- CHƯƠNG VII:

- Điều 34: (trang 41) Mục đích nêu rõ BCH GDPTTTCG cấp giáo phận là cấp điều hành chính của đoàn thể, có nhiệm vụ cộng tác với giáo phận sở tại thực hiện các hoạt động truyền bá Đức Tin và thúc đẩy cộng đoàn thực thi sứ vụ tông đồ theo đường hướng Giáo hội hướng dẫn.

BCH cấp giáo phận có nhiệm vụ thiết lập chương trình hoạt động, cổ võ, hướng dẫn và duy trì sinh hoạt của đoàn thể GDPTTTCG cho đoàn viên và thành viên BCH các cấp trong giáo phận thực hiện thống nhất, đúng tinh thần, đường hướng và linh đạo của đoàn thể đề ra, phù hợp với sinh hoạt chung của giáo phận sở tại.

- Điều 35: (trang 41) Ban Thường vụ BCH GDPTTTCG cấp giáo phận gồm 5 thành viên, ở những giáo phận có địa bàn rộng lớn hoặc hoạt động phát triển thuận lợi có thể bầu bổ sung thêm 2 Ủy viên Thường vụ vào chức danh 2 Phó trưởng ban (tổng số 7 thành viên) và 2 thư ký phụ trách.

- Điều 37: (trang 48, trước là điều 30) Ban Tuyên huấn giáo phận đổi tên là Ban Huấn luyện tông đồ và có lập thêm Ban Phát triển cấp giáo phận.

- Điều 40: (trang 54) Sử dụng quỹ giáo phận: Trưởng ban BCH GDPTTTCG giáo phận có nhiệm vụ duyệt chi các nguồn sử dụng quỹ, chịu trách nhiệm chính trong việc bảo tồn và phát triển quỹ giáo phận.

- CHƯƠNG IX:

- Điều 49: (trang 62) Quy định về cách thu đoàn phí cấp xứ đoàn: được thu dưới hai hình thức: nguyệt liễm hàng tháng hoặc quỳn túi kín trong các phiên họp. Từ cấp hạt trở lên chỉ là cấp quản lý trung gian (không có nguồn thu) nên quy định đóng góp của BCH các cấp sẽ do BCH GDPTTTCG giáo phận quyết định với sự chuẩn thuận của cha TLH GDPTTTCG GP.

- Điều 50,51,52: (trang 63, 64, 65) Thâu nhận, hình thức ghi nhận và quyền lợi của ân nhân: Việc qui định thâu nhận, định mức đóng góp, hình thức ghi nhận và trách nhiệm phục vụ ân nhân sẽ do BCH GDPTTTCG từng giáo phận có thể linh hoạt áp dụng, tùy theo tình hình thực tế phù hợp với Giáo hội địa phương, và phải được cha TLH giáo phận phê duyệt.

- CHƯƠNG X:

-Điều 55: (trang 70, trước là điều 44 và 45b) Quy định phương cách bầu cử: bầu TÍN NHIỆM QUÁ BÁN. Số Ứng viên tương ứng với số thành viên BCH (tức cấp hạt và xứ đoàn chỉ có 5 Ứng viên, và không bầu theo hình thức loại trừ như trước nay).

- Điều 57: (trang 72, trước là điều 47a) Nhiệm kỳ của BCH từ cấp hạt trở xuống sẽ theo nhiệm kỳ HDMVGX (Ban Hành giáo) của từng địa phương (thí dụ: nhiệm kỳ HDMVGX của TGP Sài Gòn trước đây là 3 năm, hiện nay theo quy định mới là 4 năm, nhiệm kỳ 2020-2024).

- Điều 58: (Bổ sung mới, trang 72) Bổ nhiệm-Lưu nhiệm-Từ nhiệm:

- Bổ nhiệm: Trưởng ban BCH GDPTTTCG GP và trung ương có thể dựa vào đề xuất, giới thiệu của BTV ra quyết định bổ nhiệm các chuyên viên, thành viên BCH các cấp không qua bầu cử vào các Ban chuyên môn của giáo phận, trung ương. (các thành viên này chỉ hoạt động thuần túy chuyên môn).

- Lưu nhiệm: Cha TLH, linh hướng đồng hành với BCH GDPTTTCG các cấp có thể căn cứ vào năng lực điều hành hiệu quả trong nhiệm kỳ, lưu nhiệm người đứng đầu hoặc toàn bộ thành viên BCH thêm một nhiệm kỳ, và chỉ duy nhất một nhiệm kỳ mà thôi.

- Từ nhiệm: Đoàn trưởng, Trưởng ban BCH các cấp do điều kiện sức khỏe, bệnh tật, qua đời hoặc ý thức trách nhiệm kém, năng lực điều hành không hiệu quả theo biên bản nhận định, đề xuất của các thành viên BCH cùng cấp, có ý kiến chuẩn thuận của cha linh hướng sẽ được từ nhiệm.

- Điều 60: (trang 75, trước là điều 48) Quy định về thời điểm tổ chức hội họp (các cấp họp hằng tháng). Quy định báo cáo lên cấp trên bằng văn bản theo mẫu: các toán mỗi tháng 1 lần, cấp xứ đoàn 3tháng/1lần, cấp hạt 6 tháng/1lần.

- **CHƯƠNG XII:**

- Điều 64: (trang 81, trước là điều 52) Thay đổi nội dung cờ ảnh và cờ đoàn:

*- Cờ ảnh mặt trước có thêm cụm từ **Chúa Giêsu** trong dòng chữ chạy vòng tròn trên nền đỏ.

*- Cờ đoàn: mặt trước có thêm cụm từ **Chúa Giêsu Việt Nam** trong hàng chữ chạy vòng tròn trên nền đỏ - mặt sau có thêm cụm từ **Chúa Giêsu** trong hàng chữ chạy vòng tròn trên nền trắng.

- Điều 65: (trang 86, trước là điều 53) Phù hiệu: có thêm cụm từ **Chúa Giêsu** trong hàng chữ chạy vòng tròn trên nền vàng.

- Điều 66: Đồng phục (trang 87, trước là điều 54) Quy định rõ hơn về việc thực hiện đồng phục trong các sinh hoạt của đoàn thể. Lưu ý: Phù hiệu *đeo trên ngực trái*. Trong các sinh hoạt bác ái, hành hương, dã ngoại... vẫn thực hiện đồng phục áo trắng, nhưng màu áo có thể thay bằng màu đỏ sậm (Bordeau). (theo điều 64, trang 82, trong đoàn thể GĐPTTTCG màu trắng mang ý nghĩa tượng trưng nguồn nước thanh tẩy và ơn cứu độ). Có quy định bổ sung: đồng phục của đoàn viên tại các giáo phận có các xứ đoàn bản sắc dân tộc, sẽ do BCH GĐPTTTCG các giáo phận sở tại quyết định.

III- KẾT LUẬN:

Trên đây chỉ là những điều cơ bản giúp chúng ta nắm chắc chắn nội dung thay đổi khi thực hiện Nội quy mới, cho phù hợp với đà phát triển của đoàn thể trong giai đoạn hiện nay.

Trong phần II và III chỉ điều chỉnh rất ít về cách dùng từ, bổ sung nguồn gốc truy cập Lời Chúa và viết lại các từ sai chính tả theo quy định hiện hành (nội dung không thay đổi).

Quyển Nội quy sau khi được cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG VN duyệt ký đã trở thành văn bản điều lệnh của đoàn thể GĐPTTTCG. Mà đoàn thể GĐPTTTCG VN là một chi thể của Giáo hội, thuộc về Giáo hội. Do vậy, chỉ khi hiểu rõ và đồng ý thi hành những quy định của Nội quy, người đoàn viên mới tự nguyện thực thi nhiệm vụ tông đồ mà đoàn thể mời gọi để *'hoạt động theo tinh thần và điều lệ của GĐPTTTCG VN'* (điều 10, trang 18). Ai trong chúng ta tự ý làm khác với tinh thần Nội quy, tức nhiên là không tuân hành và đã quên lời tuyên hứa: “Anh (chị) em có hứa vâng phục các mệnh lệnh của Giáo hội không?” (Nghị thức tuyên hứa, trang 97).

Tháng 09/2019

Ban soạn thảo chỉnh sửa Nội quy

THẬP GIÁ THẦM LẶNG

AA



Một đời bạo bệnh
Khi bị chống đối
Lúc vương hiệu lắm
Sống đời ngay thẳng
Lại gặp vu oan
Họa vô đơn chí
Hết sóng đến gió
Chẳng phút êm đềm
Tôi không muốn vậy
Làm sao để tránh
Sức nào đẩy lui
Sống sự gắn bó
Kết hiệp mật thiết
Với Chúa Giêsu
Thánh Thể diệu kỳ

Cho con thắp nhập
THẬP GIÁ THẦM LẶNG
Đời con đang mang
Trong thập giá Người
Để được nên một
Chết cùng với Người
Cùng là một trật
Lĩnh nhận sự sống
Một đời sống mới
Thần Khí tặng ban
Sự sống vĩnh cửu
Đến từ Chúa Cha
Trong Tình Ba Ngôi
Chí Thánh nghìn trùng
Phúc vinh tận hưởng.

THẬP GIÁ CÔNG KHAI

Hiền Đức



Đầy dẫy biết bao
Gương sống hy sinh
Chứng nhân Tin Mừng
Ác thần diệt trừ
Sự dữ đẩy xô
Dồn đến đường cùng
Sống trái đạo lý
Bất nhân bất nghĩa
Hủy diệt sự sống
Chà đạp nhân phẩm
Coi thường sinh mạng
Bán rẻ lương tâm
Cha Thánh Piô 6
Lĩnh nhận hồng ân
Mang năm dấu thánh
Một đời kết hiệp

Với Chúa của tôi
Chỉ sống bởi Ngài.
THẬP GIÁ CÔNG KHAI
Nên như dấu chỉ
Cho muôn muôn người
Can đảm đừng sợ
Đón nhận thập giá
Như một quà tặng
Cơ may nên một
Đi đường Giêsu
Đáng một kiếp người
Sống đời làm con
Của Cha trên trời
Giêsu Thánh Tử
Anh cả đàn em
Bước cứ tiến bước.

NGHỆ THUẬT LÀM MẸ

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

Muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình, các bậc Hiền Mẫu cần cố gắng sống tốt đẹp và hoàn thiện bản thân hơn; đồng thời, làm cho con cái cũng sống tốt đẹp và hoàn thiện như mình. Thật vậy, việc nuôi dạy con cái là hết sức quan trọng và rất nhiều khó khăn, vì không chỉ có thiện chí mà còn phải khôn ngoan nữa.

Xin gợi ý với các bậc Hiền Mẫu 5 điều sau đây, để cho việc nuôi dạy con cái của chúng ta được thành công tốt đẹp.

1. Cầu nguyện, phó thác, vững tin vào Chúa



Chúng ta có bốn phận phải nuôi dạy con cái, nhưng kết quả công việc đó không hoàn toàn

tùy thuộc vào nỗ lực của chúng ta, mà còn tùy thuộc ở Thiên Chúa nữa. Chúng ta chỉ giống như người trồng cây, vun tưới, bón phân, chăm sóc cho cây... nhưng chỉ Thiên Chúa mới làm cho cây lớn lên (x. 1Cr 3,6-7). Vì thế, để nuôi dạy con cái cho kết quả, chúng ta cần cầu nguyện, phó thác và vững tin vào Chúa. Không có Ngài, chúng ta không làm được việc gì (x. Ga 15,5b).

Chúng ta đừng quá cậy dựa vào sức mình, vào khả năng dạy dỗ của mình. Nhiều khi chúng ta đem hết tâm hồn và nỗ lực ra để khuyên lơn, dạy điều hay lẽ phải cho con cái, nhưng chúng vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao? Vì ý chí của con người đã bị tội lỗi làm cho yếu đuối. Ai trong chúng ta cũng đều cảm nghiệm được sự yếu đuối ấy như Thánh Phaolô đã diễn tả: *“Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”* (Rm 7,15).

Con cái chúng ta cũng yếu đuối như chúng ta, chúng rất

hiểu những gì là tốt đẹp phải làm, những gì là xấu xa phải tránh, nhưng cũng như chúng ta, chúng không làm nổi, không tránh nổi. Và theo Thánh Phaolô, Đức Kitô chính là người có thể giải thoát chúng ta khỏi sự yếu đuối ấy: *“Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”* (Rm 7,24-25). Vì thế, trong việc nuôi dạy con cái, chúng ta phải nhờ cậy vào Đức Kitô rất nhiều.

Thêm vào đó, không phải chúng ta như thế nào, hay muốn con cái chúng ta như thế nào thì chúng sẽ ra như thế ấy. Tục ngữ có câu: *“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”*. Nhiều người dạy dỗ con cái người khác thì thành công, nhưng dạy dỗ con mình thì thất bại: *“Dao sắc không gọt được chuôi”*. Vì thế, chúng ta đừng chỉ cậy vào khả năng dạy dỗ của mình, mà hãy trông cậy vào Thiên Chúa, bằng cầu nguyện, hãm mình, và vững tin ở Chúa.

Cũng đừng bao giờ thất vọng khi thấy con cái không được như ý mình. Còn ai đáng thất vọng về con cái hơn bà Thánh Monica, thế mà nhờ cầu

nguyện, hãm mình và vững tin ở Chúa, con của bà cho dù hết sức tội lỗi, đã trở về với Chúa, không những thế, còn trở nên một giám mục; hơn nữa, còn là một vị thánh, Thánh Augustinô.

2. Giúp con sống đời Kitô hữu tốt đẹp

Lệnh truyền của Chúa sau đây phải được áp dụng trước tiên trong gia đình: *“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ... dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”* (Mt 28,19-20). Trước khi Phúc Âm hóa xã hội và thế giới, ta hãy Phúc Âm hóa chính mình và gia đình mình đã. Hãy biến con cái của chúng ta thành những Kitô hữu tốt. Làm sao để chúng thật sự tin Chúa, yêu Chúa và dẫn thân theo Chúa. Khi chúng thật sự tin và yêu Chúa, việc giáo dục chúng coi như đã thành công.

Vì thế, phải làm sao để đời sống tâm linh của chúng đi vào chiều sâu, nghĩa là có tương quan thân thiện với Chúa, có đời sống cầu nguyện, biết hy sinh bản thân cho Chúa và tha nhân. Hãy tập cho chúng ngay từ hồi còn nhỏ có thói quen đọc Kinh Thánh, và bày tỏ với Chúa

những tư tưởng, tâm tình có trong đầu. Tất cả những việc đó là thức ăn cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng.

Người mẹ nào có đời sống tâm linh vững vàng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc huấn luyện đời sống tâm linh cho con cái. Thật vậy, người ta chỉ có thể cho đi những gì mình có, và không thể cho những gì người ta không có. Vì thế, muốn con cái có đời sống nội tâm sâu xa, thì chính mình phải có trước đã. Khi con cái đã có tương quan thân thiện với Thiên Chúa rồi, thì việc giáo dục chúng trở nên nhẹ nhàng, vì không phải ta giáo dục chúng, mà chính Thiên Chúa.

3. Biểu lộ tình thương cho con cái



Con người luôn luôn cần tình thương. Không tình

thương, con người không thể sống và phát triển được. Con cái chúng ta cũng thế. Tình thương chính là thức ăn, là cơm bánh chúng phải dùng hằng ngày để có thể phát triển bình thường về tâm linh, tâm lý để có thể trở nên tốt lành, xả kỷ, vị tha... Những đứa trẻ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ thường dễ trở nên ích kỷ, khó thương và khó dạy.

Các bậc Hiền Mẫu tuy rất yêu thương con nhưng lại hay ngại tỏ ra cho chúng thấy, cứ sợ chúng ỷ lại, nhờn nhẽ, mà không nhìn thấy tai hại của việc ấy. Nhiều đứa trẻ than phiền với chúng bạn, hay với hàng xóm rằng mẹ của nó không hiểu và không yêu thương nó. Ý nghĩ đó khiến tâm hồn chúng càng ngày càng trở nên cứng cỏi, chua cay, co mình lại, và tệ hại nhất, là chúng không thể tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa.

Thật vậy, đối với con cái, người mẹ là hình ảnh cụ thể nhất của tình yêu Thiên Chúa. Chính qua tình thương của người mẹ mà con cái hiểu và cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa. Có điều gì chúng ta cảm nhận được về Thiên Chúa mà không xuất phát

từ những kinh nghiệm cụ thể đâu?

Vì thế, muốn con cái mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, để đáp lại tình yêu của Ngài, để sẵn sàng hiến thân cho Ngài, trước hết chúng ta phải làm sao để chúng cảm nghiệm được chính tình thương của chúng ta, rồi mới nói về tình yêu của Thiên Chúa sau.

4. Không những “dạy” mà còn phải “dỗ”



Người Việt của chúng ta thường ghép hai từ “dạy” và “dỗ” lại với nhau: “dạy dỗ”. Muốn dạy thì phải dỗ, không dỗ không dạy được. Thật vậy, cổ nhân nói: «*Giáo đa thành oán*». Dạy nhiều, nói nhiều, răn đe nhiều, roi vọt nhiều mà không khéo léo dỗ dành, con cái sẽ khó chịu, thậm chí không thèm nghe nữa. Khi ta dạy nhiều quá, chúng có thể im lặng mà không

lắng nghe, chúng bỏ ngoài tai tất cả.

“Dỗ” bao hàm nhiều nghĩa: có thể là vỗ về, an ủi, dẫn dụ, có thể là khuyến khích, hứa điều tốt đẹp, có thể là bảo chúng làm điều mình dạy để được điều chúng đang mong ước, v.v... Nhưng “dỗ” luôn luôn là một biểu lộ êm ái, ngọt ngào của tình thương, của sự mềm dẻo, ân cần. Dỗ cách này không được thì dỗ cách khác, dỗ đủ cách không được mới nên dùng tới đe dọa, hình phạt. Thay vì nói: “*Con học đi, không học là mẹ đánh đòn đấy*”, thì nói thật ngọt ngào: “*Con ráng học đi, học xong mẹ sẽ chở con đi chơi một vòng*”, hay “*Ráng học nghe con, hôm nọ mẹ nghe cô giáo khen con trước mặt các phụ huynh khác làm mẹ hãnh diện về con lắm*”.

5. Nói chuyện tâm tình với con cái

Con cái và cha mẹ chỉ thông cảm và hiểu được tình thương của nhau khi đối thoại thường xuyên. Không đối thoại, tình thân giữa cha mẹ và con cái không thể có được. Sở dĩ một người nào đó trở thành bạn thân của ta là vì ta và người ấy

năng tâm sự với nhau, nên hiểu được lòng nhau. Vì thế, cha mẹ phải cảm thấy thích thú khi nói chuyện với con cái, khi lắng nghe chúng tâm sự, và làm sao để chúng cũng thích thú khi nói chuyện với mình.

Hãy coi chúng là những người bạn hơn là người dưới mình. Hãy bắt chước thái độ của Đức Kitô đối với môn đệ: *“Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết”* (Ga 15,15). Chỉ khi con cái ta sẵn sàng bày tỏ tất cả những gì chúng nghĩ trong đầu, không giấu giếm vì sợ hãi hay ngại ngùng, ta mới có thể dạy dỗ chúng đúng hướng và hữu hiệu.

Mỗi gia đình là một thế giới nho nhỏ, một Giáo hội nho nhỏ, một xứ đạo nho nhỏ mà chúng ta, những bậc Hiền Mẫu, phải hướng dẫn, phải là mục tử. Là mục tử của gia đình, chúng ta hãy trở nên mục tử tốt lành theo gương Đức Giêsu (x. Ga

10,11.14). Hãy làm sao để nói được như Ngài: *“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”* (Ga 10,10b), *“Tôi biết các chiên tôi và các chiên tôi biết tôi”* (Ga 10,14), *“Tôi hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên”* (Ga 10,11b.15b).

Đó là 5 yếu tố cần thiết để các chị giúp con cái mình trở nên những người con hiếu thảo trong gia đình, những con người hữu dụng ngoài xã hội, và nhất là những công dân của Nước Trời ngày mai trên thiên quốc.

Mái ấm của chúng ta tốt hay xấu, có biến thành *“Thiên đàng trần gian”* hay không, là tùy thuộc vào chúng ta, vào sự điều khiển gia đình và nuôi dạy con cái của chúng ta. Nuôi dạy con cái cho tốt, chính là góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn, cho Giáo hội thánh thiện hơn, là xây dựng Nước Trời, biến trần gian thành Vương Quốc của Thiên Chúa (x. Kh 11,15). Chúc các chị thành công và gặt hái được những thành quả mỹ mãn.

HƯƠNG KINH CHIỀU

Jos. Nhật Quang
Xã. Tân Hưng



Chuông chiều thánh thót vọng ngân
Rơi trên cung phím trong ngần du dương
Lời kinh như áng trầm hương
Quyện bay theo gió vấn vương thấm nồng.

Con dâng Mẹ trái tim hồng
Hương kinh chiều ngát ngợp lòng thương yêu
Dẫu đời sóng gió ngả xiêu
Hằng luôn tín thác Mẹ nhiều đỡ nâng.



Cuộc đời tựa áng phù vân
Trầm luân, dâu bể xoay vần đổi thay
Hương kinh chiều đượm hồn say
Gối đầu, nép bóng trong tay Mẹ hiền.

Dòng đời lũ khách truân chuyên
Lênh đênh sóng vỗ con thuyền nổi trôi
Hương kinh chiều thấm trên môi
Mẹ thương dìu dắt về nơi an bình.

Tin yêu thấp sáng lung linh
Lam chiều dệt khúc ân tình cậy trông.



YÊU NHƯ CHÚA YÊU

Giuse Huỳnh Bá Song



“...Tình yêu là hơi thở của cuộc sống, thiếu vắng tình yêu thì cuộc sống không còn là cuộc sống. Mà cuộc sống sẽ là một thiên thai, trong đó những người nam nhìn những người nữ bất động không biết tỏ tình - có tình đâu mà tỏ. Niềm hãnh diện nhất của loài người là biết yêu, niềm hãnh diện nhất của nghệ sĩ là làm cho loài người yêu nhau tha thiết hơn... hãy gào thét đi tình yêu, hãy thì thầm đi tình yêu. Ôi! thứ mật ngon muôn thuở của cuộc sống”. Nhà văn Duyên Anh, một tiểu thuyết gia những chuyện tình lãng mạn nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975, đã có nhận định hình tượng hóa tình yêu của con người như những

giọt mật ngọt không thể thiếu trong cuộc đời.

Tình yêu là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho loài người. Chính nhờ tình yêu mà con người đã được gắn kết với Thiên Chúa và gắn kết mật thiết với nhau; và do đó, loài người vẫn có tình yêu sâu sắc với nhau, với biết bao nhiêu chuyện tình sâu sắc, thấm đẫm đau thương nước mắt trong lịch sử loài người qua bao thế hệ, qua bao sách báo, phim ảnh, thơ ca... Gần đây nhất vào thập niên 70, câu chuyện tình trong phim Love Story của Erich Sagan đã lấy biết bao giọt nước mắt của giới trẻ miền Nam, ngay trong thời khủng hoảng tình yêu của cuộc chiến tranh loạn lạc kéo dài trên quê hương đất nước. Love Story kể về chuyện tình của cô gái nghèo Jenny đến từ đảo Rhode và anh chàng Oliver, sinh viên trường Luật giàu có ở vùng Boston. Tình yêu của họ đã bị cha của Oliver, một tỷ phú giàu có ngăn

trở, ông cho rằng giai cấp của Jenny không xứng hợp với con trai mình. Để đến với tình yêu, Olier đã chấp nhận từ bỏ tất cả: tiền bạc chu cấp, trang bị sinh hoạt của gia đình, để đến với Jenny trong sự ngăn cản, chống đối quyết liệt của gia đình. Trong khó nghèo họ đã kết hôn, sống với nhau bằng tình yêu chân thật của hai người. Trớ trêu thay, ngỡ rằng hạnh phúc sẽ kéo dài theo năm tháng, nhưng định mệnh đã đưa họ vào một thử thách khốc liệt. Jenny bị phát hiện đã mắc phải một căn bệnh ung thư hiểm nghèo, và giờ đây Olier đối diện với một sự thật đau lòng trong tương lai không xa, anh sẽ phải xa rời hình bóng người phụ nữ mà mình yêu thương nhất trên đời, nếu nàng không được chữa trị tích cực. Đôi bàn tay trắng bất lực, Olier đã hạ mình trở về nhà cầu cứu người cha để có đủ khả năng chữa bệnh cho Jenny, chấp nhận điều kiện khắc nghiệt mà cha đưa ra là sẽ phải từ bỏ nàng sau khi Jenny được cứu sống. Nhưng đau đớn thay, mọi nỗ lực vượt qua những thử thách chông gai của Olier vẫn quá muộn màng. Trên giường bệnh giây phút cuối cùng đầy

hạnh phúc, Jenny đã lặng lẽ rời bỏ Olier trong vòng tay đau đớn nuối tiếc của chàng thanh niên bất hạnh, trước sự ngỡ ngàng hối lỗi của người cha khi chứng kiến tình yêu chân thật của hai người - Từ bỏ tất cả để được yêu, và hy sinh tất cả để cứu sống người mình yêu thương, là một chuyện tình thương cảm sâu sắc, đã đánh động biết bao con tim của hàng triệu khán giả với slogan nổi tiếng của Olier đã đi vào lòng mọi người - “Love means never having to say you’re sorry. - Yêu là không bao giờ nói lời nuối tiếc”.

Mới đây trên mạng xã hội truyền thông hình ảnh một người cha lam lũ, quần áo xơ xác, tội tã, chạy một chiếc xe lôi kéo với một tấm bảng to lớn gắn ở sau đuôi xe TÔI ĐI TÌM CON, chạy suốt ngày trên khắp nẻo đường nơi thành phố nhỏ mà gia đình ông sinh sống. Hai vợ chồng nghèo chỉ có một đứa con nhỏ đang tuổi đi học, mỗi sáng đưa con đến trường rồi mỗi người một hướng, bươi chài, lặn lội tìm việc làm để cuối ngày chờ con đi học về bên bữa cơm chung trong niềm vui của một mái ấm gia đình. Rồi một

ngày không biết vì lý do gì, bỗng nhiên đưa con sau buổi học bỏ đi không về nữa. Để rồi kể từ ngày đó, trên khắp phố phường, đường dài, hẻm cụt trong thành phố, hình ảnh người cha bỏ tất cả, vẫn miệt mài trên chiếc xe kéo là phương tiện sinh sống duy nhất của gia đình, rảo khắp mọi nơi chỉ với một hy vọng mong manh, mọi người có thể giúp ông tìm thấy đứa con thất lạc nơi nao...

Một vài mẫu chuyện trên cho chúng ta thấy, bản chất của loài người được Thiên Chúa tạo dựng cũng đã biết yêu thương nhau - Một thứ tình yêu đong đầy mật ngọt như nhà văn Duyên Anh đã từng miêu tả, một thứ tình yêu không bao giờ nuối tiếc, chấp nhận từ bỏ để được yêu của chàng sinh viên trường Luật Olier trong phim Love Story hay một thứ tình yêu hy sinh tất cả của người cha nghèo khó trong hành trình tìm lại đứa con yêu thương bị thất lạc... Con người đơn sơ, thấp hèn nơi trần thế còn yêu thương nhau sâu sắc như vậy thì thử hỏi, Thiên Chúa trên cao, Người tạo dựng nên chúng

ta còn yêu thương ta biết dường nào ?

Đó là TÌNH YÊU TRAO BAN của Thiên Chúa Cha, trao đi món quà quý giá nhất là con một của mình cho nhân loại, để cứu chuộc chúng ta. Đó là TÌNH YÊU VẮNG PHỤC của Chúa Giêsu Kytô, vị Thiên Chúa Ngôi Hai, đã từ bỏ vương quyền của một Vị Thiên Chúa để nhập thể làm người trong thân phận khó nghèo, để được đồng cảm với cuộc sống tội lỗi của chúng ta, mà theo lời Thánh Phaolô - Ngôi Lời Thiên Chúa bước vào trần gian, và nói: “Hy sinh và lễ vật Cha chẳng màng, nhưng Cha đã tạo nên thân xác cho con. Các lễ toàn thiêu và tạ tội, Cha chẳng đoái, nên con xin thưa: “Này con đến để thi hành ý muốn của Cha, lạy Cha!”. Đó là TÌNH YÊU CỨU CHUỘC bởi loài người không thể tự khả năng mình đền bồi tội lỗi của chính mình. Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người là Ngôi lời đã được kết hợp với một nhân tính đầy đủ và hoàn hảo, được cư mang trong cung lòng cực sạch vẹn toàn của Đức trinh Nữ Maria, do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ là tình

yêu Thần linh mà còn là tình yêu thương của một con người nữa, tức là tình yêu của Ngôi Lời Nhập Thể. Thiên Chúa đã dùng sự đau khổ của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta, bằng cái chết trên thập giá bởi cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã đền hết tội lỗi cho nhân loại, như lời Thánh Phaolô đã viết: “Thiên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót, hằng thúc đẩy bởi tình yêu vô biên đối với chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã chết trong tội lỗi, thì Ngài lại làm cho chúng ta được tái sinh với Đức Kitô”... Và với việc nhìn thấu suốt bản chất bội bạc, vô ơn của loài người, Chúa Giêsu còn yêu thương chúng ta bằng một TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG - Đó là tình yêu vô biên không điều kiện, một thứ tình yêu nồng nàn, dạt dào, thiết tha, thương xót... không chờ đáp trả, tình yêu thấm sâu của Đấng Cứu Chuộc dành cho NHÂN LOẠI.

“ Yêu như Chúa Yêu !”
BCH GĐPTTTCG giáo phận Long Xuyên đã chọn một đề tài vô cùng ý nghĩa trong sinh hoạt hôm nay. Đề tài này giúp cho những người tông đồ chúng ta khám phá nơi Thiên Chúa một

tình yêu cao cả, thiêng liêng - Một tình yêu Thiên Chúa được thông truyền từ tình yêu thập giá Chúa Kitô, chết cho người mình yêu. Người đã vì yêu thương loài người tội lỗi chúng ta mà phải hy sinh, hiến ban chính sự sống của mình để cứu chuộc nhân loại, để rời từ Trái Tim yêu thương của Người bị đâm thấu, đã mở ra nguồn các Bí tích Cứu độ, để đem lại sức sống thần linh cho chúng ta. Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu trao ban, hiến dâng, nhưng không và vô bờ bến... Yêu đến trao đi những giọt nước, giọt máu cuối cùng từ con tim vỡ nát để cứu độ chúng ta. Tình yêu đáp lại tình yêu, điều răn cuối cùng để lại cho nhân loại trước khi về trời của Người cũng là lời dặn dò tha thiết... “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15: 12) để khẳng định với loài người chúng ta - Thiên Chúa là Tình Yêu. Nhưng điểm đặc biệt hơn, lạ lùng hơn nơi tình yêu của Thiên Chúa là lời khuyên của Người với các môn đệ “Các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44)

và với lời cầu xin tha thiết dâng lên Chúa Cha trước khi nhắm mắt lìa trần - “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ chẳng biết việc họ làm” (Lc 23: 34). Đây là một điều nghịch lý, trái với tự nhiên theo quan điểm của loài người chúng ta, nhưng chính điều nghịch lý ấy mới thể hiện rõ bản chất thương yêu sâu sắc của Thiên Chúa Tình yêu. Yêu và tha thứ cho kẻ thù là hai khái niệm ngược lối hành xử thông thường trong cuộc sống hiện tại, và thực thi được điều này với mọi người quả là điều không tưởng, chỉ khi nào chúng ta học và thấm sâu được Lời Chúa: “Anh em hãy mang ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29) thì mới mong trái tim xác thịt của chúng ta có thể hạ mình yêu thương và tha thứ cho chính kẻ thù của mình.

Chúa yêu thương nhân loại như thế thì loài người chúng ta, những đoàn viên GDPTTTCG phải đáp lại, phải

yêu như thế nào để được giống như Chúa yêu? Đây là câu hỏi đã có lời đáp, nhưng thực hành để thực thi theo Lời Chúa không đơn giản chút nào! – Thừa! hãy yêu và đón nhận mọi người mà ta gặp gỡ như chính hiện thân của Chúa: từ những người thân thuộc trong gia đình, bạn bè, hàng xóm... đến những người cơ nhỏ, nghèo khó, bất hạnh... và ngay chính cả với những người không thân thiết, không cùng quan điểm, thù địch với mình. Chính sự khiêm hạ, lòng tha thứ, nếp sống nhân từ học hỏi nơi Lời Chúa sẽ giúp ta biết yêu như Chúa. YÊU NHƯ CHÚA YÊU là một bài học thiết thực, cụ thể giúp người tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu biết khám phá nơi Chúa ý nghĩa sâu xa của tình yêu để có thể quên mình dẫn thân phục vụ các môi trường sống trong gia đình, xã hội, Giáo hội và tha nhân để tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa muôn nơi.

(Trích tham luận phát biểu theo chủ đề gợi ý trong buổi sinh hoạt thường kỳ của GDPTTTCG GP Long Xuyên ngày 30.6.2019 tại giáo xứ Vinhson)

Đất nước nở hoa?

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm - Đà Lạt.

Trung thu. Trời vừa chập choạng tối, tiếng trống lân “thùng, thùng...” vang lên khắp nơi. Trẻ em túa ra đường mỗi lúc một đông hơn. Đứa thì theo đoàn lân, đứa thì cầm đèn lồng đủ loại, nào là đèn bướm, đèn cá, ngôi sao... Đâu đây vang lên lời ca “Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, từng dinh dinh, các từng dinh dinh...”. Bầu khí lúc này thật vui nhộn, thật náo nhiệt đã gọi lên trong tôi những hồi ức của quãng thời thơ ấu.

Bỗng chuông điện thoại di động reo lên. Bạn tôi gọi đến.

-Mình đang ở khách sạn Hoàng Lan, đường Thủ Khoa Huân. Quang biết chứ?

-Biết! Sao không đến nhà mình mà lại ở khách sạn? Hân chê nhà mình không có chỗ ở hay sao vậy?

-Mình đi theo đoàn do công ty tổ chức nên không thể tách ra được. Bây giờ tranh

thủ buổi tối mình ghé thăm Quang đây. Đến đón mình nha.

Tôi vội vàng lấy chiếc xe Wave chạy tới khách sạn Hoàng Lan. Đoạn đường tuy không xa lắm, chỉ non ba cây số nhưng tôi phải mất gần nửa tiếng, vì vài nơi trẻ em cùng đoàn lân đan kín cả đường đi, lại thêm một vài đoạn người ta dựng bảng “công trình đang thi công”.

Bạn tôi đứng trước khách sạn đợi, trông anh vẫn như ngày nào tuy có già thêm chút ít. Chúng tôi đã hơn hai mươi năm chưa gặp lại mà chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại từ ngày chia tay đi nhận nhiệm sở ở các tỉnh thành. Tôi với anh lần lượt xin thôi việc trở về địa phương để sinh sống bằng nghề tự do vì chúng tôi đều là người Công giáo. Trong thời bao cấp tôi với anh được kêu gọi vào Đảng nhưng đã khước từ vì thời ấy vào Đảng phải chối bỏ đức tin qua lời

tuyên hứa. Riêng tôi vì quá bất tài nên trở về địa phương chỉ biết làm thuê cuộc mưu sinh để kiếm sống qua ngày.

Trên đường về tôi chạy rất chậm vì lúc này trẻ em ủa ra đường rất đông. Ngồi trên xe, bạn tôi ôn lại biết bao kỷ niệm vui buồn khi còn ngồi học bên nhau làm những ký ức ấy chợt sống lại trong tôi, nhất là tình yêu sinh viên sao mà trong sáng và đầy thơ mộng khi những trái tim đầu đời bắt đầu rung động. Tôi thoáng chút xấu hổ xen lẫn một chút ngượng ngùng khi nhớ lại những việc làm, những cử chỉ thật ngớ ngẩn đến buồn cười lúc tôi gây sự chú ý cho người mình thương, nó cứ lần lượt xuất hiện trong tôi. Có lúc tôi mượn vở cô ấy rồi kẹp vào một lá thư tỏ tình, rồi cuối thư kèm thêm một câu: “Nếu chấp thuận hãy đặt một cành hoa nơi cửa sổ”. Hôm sau tôi thấy một chùm hoa cúc lộn đặt nơi cửa sổ phòng ký túc xá nữ của cô ta. Đó là một loài hoa dại nhỏ màu xanh da trời trông rất xấu xí, đôi lúc còn bắn thối bởi bụi đường hoặc cống rãnh, nên người ta gọi

chúng là hoa cúc lộn. Tuy thế, những bông hoa ấy cũng làm cho lòng tôi rạo rục một niềm vui vì tôi biết “nai tơ đã ăn đèn”. Tôi với cô ấy đều là những học sinh từ các tỉnh thành về, gia cảnh đều khó khăn chẳng có tiền bạc gì nên chỉ lấy những cành hoa dại để nói lên khát vọng một tình yêu.

Trong thời bao cấp, sau khi thi tuyển chúng tôi đều có học bổng, nhưng học bổng ấy không đủ đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống hằng ngày nên thiếu thốn đủ mọi mặt, nhất là cái đói luôn hành hạ chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi được ăn cơm hai bữa, mỗi bữa tối đa là hai bát. Thông thường bàn ăn có sáu người, ngoài cơm ra là một thau canh với những lát rau muống được nhà bếp kỳ công thái thật nhỏ, nhưng chủ yếu là nước. Từ “nước” còn có một nghĩa nữa là “quốc” nên được các sinh viên đặt cho cái tên thật là oách: “canh toàn quốc”. Bên cạnh đó là một đĩa nước mắm màu trắng đục được điểm tô thêm vài lát ớt, cũng được bọn sinh viên gọi là “nước mắm đại dương” vì chúng cho rằng đó là nước

biển. Ngoài ra còn có sáu miếng cá khô “to” bằng ngón tay cái được tẩm gia vị thật “đậm đà” mà nguyên liệu chính là muối. Món cá khô này thật mặn mà, nếu nói cho đủ từ để thành một câu là: “Mặn mà khát nước”.

Thời bấy giờ chúng tôi rất đói ăn, nhưng tình yêu không “đói”.

Đang hồi tưởng lại những ký ức của thời sinh viên vào những năm đầu thập niên tám mươi, tôi không để ý đến tấm bảng “công trình đang thi công” nên lao xe xuống cái hố cạn. Nhờ chạy chậm nên bạn tôi nhảy ra một cách dễ dàng, còn tôi bị xe đè đau đến thót xương. Sau khi giúp tôi kéo xe lên khỏi miệng hố, bỗng bạn tôi kêu lên:

-Ái chà! Chỗ này đẹp thật. Đúng là xứ sở của mai Anh Đào.

Rồi anh ngược nhìn quang cảnh chung quanh và thích thú nhất với những cánh hoa mai Anh Đào màu hồng nhạt và không ngớt lời ca ngợi. Còn tôi nhăn nhó vì đau đớn nơi cạnh sườn nên nói:

-Ừ đẹp thật! Đâu đâu cũng mai anh đào, một anh lấp. Chỗ nào cũng công trình đang thi công, đào lên lại lấp xuống.

Không phải chỉ Đà Lạt mới có mai anh đào, một anh lấp, mà hầu như tỉnh nào cũng có. Một số đường xá chỉ làm được vài năm lại xuống cấp. Phải chằng mặt đường càng mỏng thì mặt các ông thầu đường càng dày khi không làm đúng với quy trình, ai nói rồi cũng thế thôi. Vì thế đất nước không nở hoa mai Anh Đào mà chỉ thấy hố hang để mai anh đào, một anh lấp.

Đọc Tin Mừng theo Thánh Luca, ta thấy những người thu thuế hỏi Thánh Gioan Baotixita “Thưa thầy chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho mình”. Binh lính cũng hỏi ông “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình” (Lc 3, 12-14). Từ đó, ta cũng hiểu rằng xã hội luôn tôn trọng sự trung thực. Có trung thực

xã hội mới bớt đi những gian dối, tham ô, lừa đảo...

Sống trong thời đại mà nhân loại luôn tôn thờ vật chất, lấy tiền tài danh vọng làm lẽ sống, phẩm giá và nhân cách con người bị hạ thấp trầm trọng. Một số người còn bài thiên tục hóa vì không tin có một Đấng tối cao. Tất nhiên không ai nhìn thấy Thiên Chúa nhưng chỉ nhận biết Thiên Chúa qua thái độ sống yêu thương và trung thực của những người Công giáo, sẽ làm

nở hoa bác ái trong các mối tương quan giữa người với người.

Vì thế, những Kitô hữu chúng ta hôm nay phải sống đúng với Tin Mừng, phải thực thi Lời Chúa dạy, đó chính là những lời chứng sống động nhất về một Thiên Chúa đang hiện diện giữa lòng trần thế. Dù biết rằng đất nước không nở hoa, nhưng trong lòng người luôn nở rộ mai Anh Đào chứ không phải mai anh đào, một anh lấp.



Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 8 năm 2019

TT	BÀI DỰ THI	TÁC GIẢ	ĐƠN VỊ
1	Nâng cao hệ miễn dịch tâm hồn và thể xác	Đaminh Nguyễn Văn Cử	Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGPSG
2	Lòng Chúa Thương Xót (Thơ)	Đaminh Nguyễn Văn Cử	Xđ. Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGPSG

ĐỜI SỐNG ĐẠO QUA 3 GIAI ĐOẠN ĐẦU - GIỮA - CUỐI ĐỜI

Giuse Trần Quang Hào
Xứ đoàn Trung Mỹ Tây

Đầu đời:



Từ thuở ban đầu, việc đi lễ dưới sự dẫn dắt của ông bà, cha mẹ. Vào thời điểm xa xưa, người ta vẫn thường truyền miệng nhau là đi xem lễ. Bởi vì lúc bấy giờ thầy cả (chủ tế) dâng lễ quay lên, chứ không quay xuống như ngày nay. Các kinh trong Phụng vụ Thánh lễ lại dùng tiếng La tinh. Có lẽ vì vậy mới có chuyện là đi xem lễ. Còn ngày nay là đi tham dự Thánh lễ hay hiệp dâng Thánh lễ.

Khi tôi có đủ trí khôn là được cho đi học kinh bốn. Ngày nay không còn sách bốn mà thay vào đó là các sách giáo lý. Dưới sự hướng dẫn của các ông bà quản. Ngày nay

là các anh chị giáo lý viên. Trọng tâm là ba sự Mầu nhiệm trong đạo Đức Chúa Trời:

- Một Đức Chúa Trời có Ba ngôi.
- Ngôi thứ Hai ra đời.
- Đức Chúa Giêsu chuộc tội thiên hạ.

Sau đó học tiếp Phép Mình Thánh Chúa: Là phép rất mầu nhiệm có thật. Mình Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh và hình rượu. Dù con mắt thịt ta xem chẳng thấy sự gì lạ mặc lòng. Nhưng vì đã có lời Đức Chúa Giêsu phán: "...Này là mình taNày là máu ta..." và Hội Thánh truyền dạy thì phải tin thật như vậy.

Ngày được xưng tội, rước lễ lần đầu là một ngày hạnh phúc của tuổi thơ. Tất cả chúng tôi cả nam lẫn nữ đều được cha mẹ lo cho bộ quần áo dài đồng phục trắng tinh. Hãnh

diện nhất là được đeo lên người cổ áo Đức Bà (ngày nay chỉ rất ít các cụ già còn giữ được). Thời buổi chúng tôi, ngày rước lễ lần đầu không có điều kiện quay phim chụp hình như ngày nay, nhưng niềm vui này còn được kéo dài và diễn tả trong bữa cơm gia đình.

Thời đó, việc rước lễ phải quỳ xuống, miệng há ra vừa phải, lưỡi thì đưa ra khỏi hàm răng dưới. Khi đón nhận Mình Thánh rồi thì ngậm miệng mà nuốt đi. Vì có lời Chúa Giêsu phán: “...Hãy cầm lấy mà ăn...” nên ngày nay Giáo hội cho phép rước lễ bằng tay.

Được nghỉ ngơi một vài năm lại bước vào học kinh, bốn (giáo lý) để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ngày xưa khi lãnh nhận bí tích này, Đức Giám mục có nghi thức “vả” rất nhẹ trên má. Ngày nay thay cho nghi thức này bằng cử chỉ đặt tay của đức Giám mục trên đầu.

Giữa đời

Khi con cái đã thật sự trưởng thành, các bậc cha mẹ lo lập gia đình cho con cái. Thời gian này chúng tôi lại tiếp

tục học kinh bốn để lãnh nhận Bí tích Hôn phối. Một trong những điều phải học thuộc lòng trước hết là cầu xin Chúa soi sáng cho mình biết nên kết bạn với người nào và bàn việc này cùng kẻ khôn ngoan. Thứ đến là lo liệu cùng cha mẹ và đấng coi sóc linh hồn mình.



Ngày nay, để phù hợp với hoàn cảnh và thực trạng hiện tại của xã hội, các đôi tân hôn phải có giấy chứng nhận đã qua lớp giáo lý hôn nhân mới được lãnh nhận Bí tích Hôn phối. Giai đoạn này, Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe, có tiền bạc nên cũng dễ làm chúng ta rơi vào con đường làm tôi hai chủ. Vì thế, dễ dàng quên mất Lời Chúa: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em

không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24). Để giúp chúng ta tránh được điều này, cách thứ nhất chúng ta cố gắng tham gia đoàn thể của giáo xứ, giáo hạt, giáo phận để được sống Lời Chúa mỗi ngày

Cuối đời



Thời gian trôi nhanh đưa con người tới tuổi “xế chiều”. Lúc này có thể không còn khả năng lao động: Tầm nhìn, sức khỏe, tay chân, bản năng bắt đầu dần dần “xuống cấp”. Ngoài xã hội thì người ta được nghỉ hưu để dưỡng già. Nhưng đối với người Kitô hữu thì đây là thời gian “vàng” để nhìn lại cuộc hành trình đã qua. Để kiểm điểm lại trước mặt Chúa

về mọi thăng trầm trong đời sống đức tin của mình.

Khi còn sức khỏe thì chạy đua với công việc làm ăn, việc sống đạo có chăng chỉ chú trọng giữ ngày Chúa nhật. Giờ đây ở bậc ông bà là thời điểm “gần đất - xa trời”. Cũng xin tạ ơn Chúa đã ban cho con có thêm thời gian, có thêm cơ hội, khi không còn bận tâm với công việc làm ăn, con có điều kiện sớm tối đi nhà thờ hoặc làm một công việc phục vụ nào đó để đền tội con đã phạm trong những ngày cuối đời.

Khi tham dự Thánh lễ an táng, con cảm nhận được sự mỏng dòn của con người:

Đời người ví tựa loài hoa,

Sớm mai mới nở chiều qua
đã tàn.

Đồng thời cũng là một lời cảnh báo, nhắc con một điều: Hôm nay là người, ngày mai sẽ là ta.

Tháng 8/2019



Mẹ là bóng mát đời con?!

(*Tâm sự thai nhi*)

Jos. Trần Văn Tuệ
Xứ đoàn Lạc Quang



Thai nhi 16 tuần tuổi

Mẹ kính yêu ơi!

Chúa bảo con là một kiệt tác của Ngài, và hôm nay Ngài cho con được “hiện hữu” nơi cung lòng kì diệu của mẹ. Thế là con được “vào đời” qua sự yêu thương của tình yêu giữa mẹ và cha... con vẫn hằng nhận ra những giây phút ấy. Lòng mẹ khắp khởi vui mừng, vì con có cảm giác vui sướng khi bàn tay xinh xắn mềm mại của mẹ cứ thường xoa nhẹ vào cái bụng đang ‘u u’ của mẹ lớn dần, vì biết rằng con đang ở trong mẹ,

vì sự cô đơn ngày trước đã phải ‘bay xa’... Từ đây mẹ đã có con để trao đổi tâm sự. Càng lớn trong cung lòng, con ngày ngày cảm nhận được gương mặt hiền dịu của mẹ cứ tùm tùm cười và hãnh diện, như muốn khoe với mọi người ‘đây là con tôi...’

Thời gian êm đềm trôi qua con vẫn thản nhiên và hạnh phúc bơi lội trong ngôi nhà an toàn và mát mẻ là cung lòng ấm cúng của mẹ. Mẹ có biết không, con vui lắm, con no đầy những chất dinh dưỡng mà mẹ đang trao ban từng ngày... Rồi đến tháng thứ 5, con cũng biết nở nụ cười tươi vui khi nghe bên ngoài mẹ cười. Con cũng biết nhắm và mở mắt khi bên ngoài có ánh sáng chiếu thẳng vào bụng mẹ. Con cũng biết giật mình thót tim khi nghe thấy tiếng nổ vang bên ngoài... Rồi con dần biết chơi đùa tung tăng, bơi qua bơi lại trong hồ nước nhỏ bé này. Có đôi khi con nghịch ngợm quá trớn, con bị cái dây nhau cuốn vào cổ làm cho muốn ngạt thở, nhưng rồi con cũng cố vùng vẫy

mà thoát ra được vì bản năng sinh tồn mà Thiên Chúa đã trao ban cho những sinh linh...

Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hạnh phúc cứ tràn ngập ập ủ tấm thân nhỏ bé của con. Nhưng hôm nay, có điều gì đó hơi bất thường. Con nghe lòng mình mách bảo như sắp có sự chia ly. Vì con thấy mẹ trầm tư, ít nói chuyện với con hơn thường ngày. Mẹ thức dậy sớm lắm, mẹ run run thở dốc vì cảm thấy bất an. Mẹ lấy xe honda chạy tới bệnh viện, mẹ rón rén bước vào “phòng khám” và nhỏ to với vài người mặc áo ‘bờ lu trắng’, mà con vẫn nghĩ họ là những người nhân từ và có lòng ‘thương xót’, con hi vọng họ biết điều hay lẽ phải để khuyên răn, nếu mẹ có toan tính những gì ác tâm... Nhưng nào ngờ họ bị tẩy não mất đi tính người, và chai lì trong công việc hủy bỏ những sinh linh nhỏ bé vô tội, và còn ‘nhấn tâm’ động viên những người mẹ cố ‘can đảm’ mà dứt bỏ con mình, vì dân số đang “vượt quá kế hoạch”... Con thấy mẹ hơi do dự, nhưng rồi cũng phải ngã lòng. Mẹ cúi thủi đi vào ‘phòng tối’ tuy căn phòng tràn ngập ánh sáng. Mẹ ngoan ngoãn

nằm im để họ đưa cái kẹp kẹp trắng trắng vào ngôi nhà của con, họ lừa qua lừa lại như cố tìm bắt con. Con né tránh nhưng rồi con bị kẹt lại trong góc phòng và rồi họ kẹp được cái chân con, họ bậm môi, bóp chặt và cố lôi nó ra, con gắng sức gồng mình rút lại, nhưng hỡi ôi! nó đứt toạc ra vì thân xác con còn quá yếu mềm, rồi còn cái chân kia họ cũng làm như thế... Con bất tỉnh, thế là hết khả năng chống cự sau khi thều thào với mẹ “Mẹ ơi, sao mẹ không cứu con hả mẹ?!”.
Vậy là con vĩnh biệt mẹ và về cư ngụ cùng các bạn đồng cảnh ngộ, sống tại một bãi đất hoang chẳng ai thèm đoái hoài. Nhiều lắm những đau đớn rên than mà không gì xoa dịu nổi. Chúa cho chúng con được quyền làm người, nhưng lại bị ngay cha mẹ mình tước đoạt. Sao hủy diệt sự sống của chúng con, trong khi chúng con không có được một mảy may khả năng đề kháng? Có quá bất công chẳng?!...

Cảm xúc chuyển đi thăm ‘Nghĩa trang thai nhi Lagi’ Bình Thuận.

Tháng Tình yêu 06.2019

VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA

Nguyễn Thanh Hà

Trên vai Thánh giá vác nặng nề
Chân lê từng bước đến Can-vê
Con đường thấm máu người công chính
Người Mẹ nhìn con lòng tái tê.

Hôm nào Giê-su tiến vào thành
Con đường trải áo lót lá cành
Người người chúc tụng Đấng Cứu Thế
Giờ đây Giê-su thân xác tàn.

Chúa vì yêu nên đã hy sinh
Thương nhân loại quên cả thân mình
Cây Thánh giá đẹp lòng Thiên Chúa
Đường khổ nạn đường đến Thiên đình .

Tâm tư con khắc khoải khôn nguôi
Yêu thế gian mờ bóng quên trời
Nhận đau khổ là nhận thánh ý
Quên thân mình hạnh phúc tuyệt vời.

Khi nước mắt thầm rơi trong lòng
Bỗng thấy mình đến gần Chúa hơn
Nỗi đau này hóa thành hạt muối
Tan vào biển tình Ngài thương con.



THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ

Anna Têrêsa Thùy Linh
Xứ đoàn Tân Lập

Đường thập giá chiều buông tím thẫm
Trời Can-vê nhuộm đẫm tang thương
Đón đau muôn nỗi đoạn trường
Tối cao chí thánh thấm thương khổ hình.

Mười bốn chặng tội tình nhân thế
Muôn nhục nhằn chế giễu nhạo cười
Đòn roi tan nát thân người
Thập giá án tử kết đời tội nhân!

Đấng Cứu độ chí tôn chí thánh
Tuôn máu đào Tâm Thánh mở toang
Thứ tha bên hữu trộm lành
Thứ tha cứu chuộc, mở đàng phúc ân.

Tổ tông ngục ân cần thăm viếng
Khai Nước Trời muôn xiết hỉ hoan
Hồng ân vĩnh phúc Thiên nhan
Thiên thần chư thánh hiệp hoan tôn thờ

Nguyện sâu thăm một đời sám hối
Bao tội như yếu đuối mỏng dòn
Gẫm suy thập giá Chúa Con
Trở về cùng Chúa thoát cơn ác thần.

Cho trần thế phàm nhân đổi mới
Chân thiện mỹ khắp khởi một lòng
Tin Mừng, lẽ sống đời trông
Thực thi, rao giảng tín trung muôn đời.



Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ



Tuổi trẻ là thời gian của nhiều hoài bão vươn lên. Một trong những ước mơ ấy là thành công trong cuộc sống. Theo nhiều bạn trẻ, thước đo của sự thành công phải là danh vọng và vật chất. Dù muốn dù không, tiền bạc vẫn luôn chi phối mỗi người, nhất là người trẻ. Chúng ta cần công việc, cần tiền bạc và cần thỏa mãn nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Trong mơ bộn bề ấy, tôn giáo dường như không phải là mối bận tâm của người trẻ?

Nhiều người bạn chia sẻ với tôi rằng: “Thầy ơi, cả tuần con bận làm, tối về chỉ biết lăn ra ngủ, làm gì còn thời gian để cầu nguyện hay tĩnh lặng với Chúa.” Bạn khác thật lòng nói: “Con xưng tội một năm một lần, như Hội thánh dạy. Đi lễ Chúa Nhật, nhưng lòng con lúc nào cũng nhiều thứ bộn bề công việc, tương quan.” Tôi biết nhiều bạn trẻ không còn thích đi lễ nữa. Thay vào đó, nhiều nơi hấp dẫn người trẻ hơn là chỗ tĩnh lặng của

nguyện đường. Điện thoại, Internet[1], đi phượt, tán ngẫu, tiệc tùng... hấp dẫn hơn nhiều so với Kinh Thánh hay tham gia đoàn thể giáo xứ!

Chắc nhiều người đồng ý rằng không chỉ người trẻ Công giáo, các bạn trẻ ở tôn giáo khác cũng rơi vào tình cảnh như thế. Họ không thích đi chùa, chẳng quan tâm đến Đức Phật và những điều thánh thiêng. Những lãnh vực tôn giáo[2] quá xa vời trong tâm trí người trẻ. Đức Phật là ai? Thiên Chúa là Đấng nào? Đạo là gì? Thế giới tâm linh là chi?... Thử hỏi bao nhiêu bạn trẻ quan tâm những điều ấy!? Họ mặc nhiên nhường những điều cao vời ấy cho mấy người tu hành, cho những ai lãnh đạo tôn giáo.

Tới đây, có thể nhiều người không đồng tình với quan điểm trên. Bởi, thực tế còn những người trẻ thích tìm đến với tôn giáo. Đây đó, người trẻ đến nghe thầy sư, hay ni cô hoằng pháp. Là người Công giáo, các bạn trẻ vẫn còn trung thành đến với Thiên Chúa nơi Thánh lễ, các Bí tích. Chẳng phải các bạn trẻ

vẫn phấn khởi tham gia hội đoàn, nhóm sinh viên Công giáo, v.v. đó sao? Trong những vui buồn của cuộc sống, họ vẫn biết chạy đến với Thiên Chúa như chỗ dựa tinh thần. Với họ, tôn giáo luôn là mối bận tâm để giúp họ cân bằng cuộc sống. Hơn nữa, họ giúp nhau đến với Thiên Chúa và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng số người trẻ này quả là quá ít ỏi so với dân số Việt Nam!

Dẫu sao trước hai nhóm người trên đây, theo tôi, phần lạnh nhạt với tôn giáo thường chiếm số đông. Thực tế, trong thế giới phẳng, tôn giáo luôn có nguy cơ bị mất hút. Quá nhiều điều ru ngủ người trẻ, khiến thờ ơ với tôn giáo. Ngay cả người trẻ Công giáo, có khi họ chẳng để tâm đến tìm kiếm Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn nói với người trẻ: *“Đừng sợ đi mang Chúa Kitô vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, đến ngoại biên xã hội, thậm chí những người dường như xa xôi nhất, những người đứng dừng nhất.”* (Đại hội Giới trẻ Thế giới Rio 2013)

Nói đến tôn giáo, nghĩa là không chỉ đề cập đến giáo lý về một Đấng Siêu Việt, mà còn là sự ước mong tìm kiếm Thiên Chúa. Nhiều người tin rằng: không tôn giáo thì có chết ai đâu! Người vô thần cũng sống, cũng ăn, cũng uống, cũng làm việc, cũng vui chơi và tiến bộ đấy thôi! Thực ra, đây là vấn đề phức tạp, vì nó đụng đến bản chất của con người: ai cũng có tính tôn giáo và có tính xã hội. Bởi đó, trong kinh nghiệm nhân sinh, tôn giáo cho con người được hạnh phúc an bình thật. Trong ý hướng này, có lần Đức Bênêđictô XVI chia sẻ rằng: *“Nguồn vui của Kitô hữu là biết chắc rằng họ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương thân mật bởi Đấng Tạo hóa... yêu thương bằng một tình yêu đam mê và trung tín, một tình yêu lớn hơn là những bất trung và tội lỗi của ta, một tình yêu luôn tha thứ.”*

Vậy, nếu người trẻ không tha thiết với tôn giáo, họ có phải là người vô thần không? Trước hết, người vô thần chính hiệu không tin nhận Thiên Chúa.[3] Trong những

thập kỷ qua, vô thần đã trở thành một học thuyết thời thượng từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có lẽ cao trào của thuyết này đến từ Karl Marx (1818-1883), triết gia người Đức. Ông để lại câu nói nổi tiếng: “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân.” Người ta còn nghe được câu thời danh khác của Simone Weil (1909-1943), triết gia và nhà thần bí Pháp: “Không phải tôn giáo, mà cách mạng mới là thuốc phiện ru ngủ nhân dân.” Đó là những tranh luận sôi sục từ cổ chí kim mà dường như chẳng có hồi kết.

Các bạn trẻ thân mến,

Khởi lên đề tài như thế để mỗi người có dịp nhìn lại niềm tin tôn giáo của mình. Tại sao tôi theo đạo? Vì sao Thiên Chúa quan trọng trong cuộc đời tôi? Và tại sao nhiều bạn trẻ dị ứng với tôn giáo?[4] Đừng quên, tôn giáo luôn là quyền tự do của con người lựa chọn và tin theo. Dù tin hay không, tôn giáo vẫn luôn hiện hữu, và dường như luôn là mối bận tâm của con người. Tôi tin người trẻ nào cũng ít nhiều suy nghĩ, thắc

mắc và tìm hiểu về vấn đề này: Tôn giáo là gì? Hoặc ít là bạn từng nghe đến những tôn giáo khác nhau trên thế giới: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo...

Là người người trẻ Công giáo, chắc hẳn mỗi người cũng thấy hiện trạng tôn giáo ở Việt Nam. Tôn giáo có quan trọng và cần thiết hay không, tùy quan niệm của mỗi người! Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy

còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. Nơi đó mời gọi người trẻ bước vào.

Dù ở tôn giáo nào, hy vọng chúng ta đi cùng nhau. Là những người có niềm tin tôn giáo, chúng ta tin rằng đó là chìa khóa để mỗi người tìm thấy thành công, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.

(Nguồn: dongten.net)

[1] “Việc đắm chìm trong thế giới ảo đã dẫn đến một loại “di cư kỹ thuật số”, nghĩa là xa lánh gia đình cùng các giá trị văn hóa và tôn giáo, dẫn nhiều em đến một thế giới cô độc và tự sáng chế, đến nỗi cảm thấy mất gốc rễ, mặc dù vẫn ở cùng một chỗ.” (Christus Vivit, số 90)

[2] Theo nghĩa gốc từ tiếng Latinh Religio mang nghĩa “tôn trọng điều linh thiêng, tôn kính thần linh” hay “bổn phận, sự gắn kết giữa con người với thần linh.” Tiếng Anh là Religion.

[3] Theo wikipedia: “Chủ nghĩa vô thần (hay thuyết vô thần, vô thần luận), theo nghĩa rộng nhất, là sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của thần linh. Theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là sự bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại. Theo nghĩa hẹp hơn nữa, một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh. Chủ nghĩa vô thần đối lập với chủ nghĩa hữu thần.”

[4] Chẳng hạn Anthony de Mello, SJ đưa ra lý do: “Tôn giáo như người ta thực hành hôm nay chỉ chú trọng đến việc thưởng phạt. Nói cách khác, tôn giáo chỉ nuôi dưỡng sự sợ hãi và lòng ham muốn – hai việc tai hại nhất đối với linh đạo.” (Một Phút Minh Triết).

CHUYỆN NHÀ

BCT

*Bất cập, thái quá, chẳng hay
Dung hòa vừa phải tháng ngày vui hơn
Tình yêu vun đắp sớm hôm
Gia đình hạnh phúc nụ hôn ấm nồng.*

Chuyện nhà là thế này: Mọi sinh hoạt trong ngày của bà xã luôn được ông xã quan tâm sâu sát. Từ vấn đề tâm linh đạo đức, lễ lạy, kinh hạt sớm tối, qua tới chuyện đòi thường ăn uống, ngủ nghỉ, ngay đến cả việc vệ sinh cá nhân của bà xã đều nằm trong vùng... phủ sóng của ông xã. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, bữa cơm chung ông xã luôn nói người giúp việc đi chợ mua đầy đủ rau củ quả và đồ ăn tươi sống đem về nhà tự chế biến, nấu ăn, ngăn cản không cho bà xã ra ngoài mua thức ăn liền. Sau bữa cơm tối trong gia đình, chị còn phải nhắm mắt uống cạn ly rượu tỏi nhỏ mà ông xã đưa đến tận miệng, nói là theo phương pháp y học cổ truyền ông bà dạy để ngăn ngừa được nhiều thứ bệnh tật: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Thời gian đầu, chị cũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì được chồng quan tâm chu đáo. Nhưng càng về sau, chị có cảm giác là mình bị bắt buộc, gò bó, khó chịu giống hệt câu nói trong nhân gian: “Có chồng như gông đeo cổ”.

Một lần, chị phát ngán, không tuân thủ theo cái thực đơn, cái thời khóa biểu mà ông xã đã chuẩn bị sẵn. Ngay tắp lự (liền ngay tức khắc), chồng giận dữ trách mắng nặng lời: “Chắc em hồng còn yêu tui nữa phải không? Tui đã bỏ công vất vả chăm sóc sức khỏe cho em từng chút, để vợ chồng mình được sống trọn đời hạnh phúc bên nhau! Vậy mà, tại sao em hồng chịu nghe lời tui?!”.

Cứ thế, vì muốn giữ cho bầu khí gia đình được ấm êm vui vẻ, chị đành phải miễn cưỡng chấp hành theo cái yêu cầu “quá đáng” của ông xã.

Một hôm, mấy người bạn thân đến rủ chị đi dự tiệc liên hoan của công ty mời. Lúc chị chuẩn bị lên đường, ông xã dặn dò đủ thứ: “Nè, em nhớ ăn uống chừng mực, không được uống bia kể cả rượu Tây. Không được ngồi kể bên sếp cũng như tất cả đồng nghiệp nam, chỉ nên chơi với các bạn nữ mà thôi, nghe chưa!”.

Đến khi chị phóng xe ra tới đầu ngõ, ông xã còn réo lại và chạy theo đưa cho vợ chiếc áo mưa, rồi nói: “Sao em bỏ áo mưa ở nhà, lỡ trời mưa, bị cảm lạnh lại khổ thân cả em và anh nữa đấy!”.

Thái độ chăm sóc vợ trên mức... bình thường của anh trước mặt đám bạn đồng

nghiep làm chị ngượng chín người, thiếu điều muốn độn thổ!...

Cũng kể từ sau bận đó, chuyện của chị được ông xã nhà “cưng chiều” quan tâm quá cỡ thợ mộc luôn, trở thành đề tài “hót” thường được đám bạn đem ra phân tích, mổ xẻ vui đùa, nhưng họ cũng phần nào cảm thấy ghen tỵ, và ước ao gia đình mình có được người chồng, chỉ cần được một nửa biết quan tâm yêu chiều vợ như thế là đủ hạnh phúc rồi, bởi dễ gì mà có người phụ nữ được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo cả phần hồn lẫn phần xác cho bà xã mình như vậy.

*Chỉ cần chồng biết quan tâm
Vừa vừa phải phải chung tâm là vui
Đừng nên thái quá chàng ui
Tự do thoải mái nàng vui hơn nhiều.*



TẾT TRUNG THU





**TẾT TRUNG
THU RƯỚC
ĐÈN ĐI CHƠI**



CÁC BẠN CÙNG ĂN BÁNH



**TÀ ƠN CHÚA
ĐÃ BAN CHO
CHÚNG CON
ĐƯỢC VUI
VẺ MỪNG
TRUNG THU**

TRĂNG TRÒN

Jos. Trần Minh Chính



Tôi tưởng tượng: thuở thời tuổi trẻ
Tâm trí tôi, thầm thấy tiếng tiệc
Tuổi thần tiên, tuổi tới tròn trăng
Tóc tэм tai, trông tôi thật tệ
Thuở thiếu thời thành tươi tắn thôi.
Tính tình tang, tám thẳng trai tí
Theo tiếng trống, tới thôn Tam Tử
Tùng tùng treng, tứ tiếng trống tùng
Tim tình thịch, thích thú tha thiết
Trông trên trời thấy trăng tròn tỏ
Tựa thiên thần, thánh thót thẳng thiên
Tỏa thanh thơm, tới từng thành thị
Tôi tự thầm thật tuyệt thể trần
Thành thử tôi tạo thành thơ tuyệt
Thêm tiệc trà thanh thảo trong tâm
Trăng tháng tám, trăng tròn trăng tỏ
Tôi thêm trăng tựa thêm trông tỏ
Thật tình tuyền thật tựa thiên thai
Ta thưởng thức, tuyệt tác từ trời
Tạ Thánh Tâm Thiên tử tác thành.

Nếu cha mẹ đồng lòng nói "không" với điện thoại thông minh?

Marta An Nguyễn dịch (phanxico.vn)

Càng ngày trẻ con càng sớm đòi điện thoại thông minh, với lý do "ai cũng có". Nhưng các bác sĩ tâm thần, các tâm lý gia đều đồng ý, quá dính vào màn hình có những tác hại như: rối loạn tập trung, cô lập, đánh mất đời sống xã hội...



Bây giờ ai cũng biết đến tiềm năng tác hại của điện thoại thông minh trên trẻ em. Dù vậy, gần như tất cả các trẻ vị thành niên đều có. Lỗi ở đâu? Áp lực xã hội quá mạnh, nó quét sạch mọi mong muốn bảo vệ con mình. Áp lực đứng vững! Vậy tại sao chúng ta không thử làm cho áp lực này suy yếu, vì sao các cha mẹ không nói 'không' với điện thoại thông minh?

Càng ngày trẻ con càng sớm đòi điện thoại thông minh, với lý do "ai cũng có". Nhưng các bác sĩ tâm thần, các tâm lý gia đều đồng ý, quá dính vào màn hình có những tác hại như: rối loạn tập trung, cô lập, đánh mất đời sống xã hội... Từ mùa tựu trường năm 2018, các chính trị gia đã cấm điện thoại ở các trường. Cha mẹ được báo cho biết hiểm họa nghiện máy,

bị quấy rối trên mạng, bị các nội dung khiêu dâm, bạo lực xâm chiếm. Dù vậy, đỉnh cao tác hại này là càng ngày trẻ con càng được trang bị đầy đủ và lại được trang bị rất sớm. Theo nghiên cứu "Junior Connect" 2018, cuộc điều tra hàng năm do cơ quan Ipsos thực hiện về việc tiếp xúc với hệ thống truyền thông báo chí của các người trẻ dưới 20 tuổi, họ đưa ra các con số, hiện nay ở Pháp có 84% các em từ 13 đến 19 tuổi có điện thoại thông minh, và 24% các em từ 7 đến 12 tuổi có.

Bà Valérie Halfon, nhà tư vấn quản lý ngân sách viết trong quyển sách của mình, "Mọi người đều có, trừ tôi!" (Tout le monde en a un, sauf moi! Nxb. Albin Michel) để mô tả hiện tượng nghịch lý này như sau: "Tất cả mọi người gần như chống điện thoại thông minh, nhưng rất nhiều người bất lực trước áp lực xã hội." Như thử các tiềm năng tác hại của điện thoại thông minh bị nhẹ ký trên bàn cân đứng trước mệnh lệnh phải có như mọi người. Chúng ta đừng

quên những người phát minh ra các kỹ thuật hiện đại này là những người đầu tiên cảnh giác các hệ quả của nó trên chính con cái mình. Tuổi vị thành niên, các con của Steve Jobs không bao giờ được dùng *iPad*. Bill Gates chờ con 14 tuổi mới cho điện thoại thông minh. Họ gửi con cái đi học các trường như trường Waldorf School ở Peninsula, nơi máy tính bảng và máy tính bị cấm cho đến năm thứ tư. Có phải đó là dấu hiệu điện thoại thông minh không dành cho trẻ con không? Stéphane Blocquaux, tiến sĩ khoa học thông tin và truyền thông, người đi nói chuyện trong các buổi hội thảo xin các cha mẹ tự vấn: “Xin cho tôi một lý do tốt để quý vị cho con mình có điện thoại thông minh?” Đa số các cha mẹ nêu lý do mình cần liên lạc với con, biết con đang ở đâu, có gặp vấn đề gì không... lý do an ninh. Nếu chỉ vì vậy thì tại sao không cho con điện thoại cầm tay thường, không có kết nối Internet? Một lý do khác được nêu ra là sợ bị loại trừ. Bà Valérie Halfon nói thêm: “Các cha mẹ thường nhượng bộ vì sợ bị loại trừ”. Không có mặt trên các trang mạng xã hội, không tham dự vào các trò chơi trực tuyến là chấm dứt với đời sống xã hội như tên gọi của nó! Bà trấn an: “Dù vậy đã đến lúc phải chấm dứt, không được sợ sự khác biệt. Bằng cách

phát triển cá nhân tính của mình, đứa bé sẽ có tự tin vào mình, không mù quáng đi theo bầy đàn”.

Hướng đến sự huy động các cha mẹ?

Bà Valérie Halfon đề nghị: “Bây giờ đến lúc chúng ta phải làm tiến triển mọi thứ. Đúng vậy, nếu chúng ta có đồng người cùng suy nghĩ như vậy, chẳng hạn chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn cha mẹ muốn bảo vệ con cái mình, thì vì sao chúng ta không cùng đồng lòng quyết định năm nay con cái chúng ta sẽ không có điện thoại thông minh ngay từ ngày tựu trường.” Đó là những gì người Mỹ đã làm từ hai năm nay. “*Chờ đến lớp 8*” (*Wait until 8th*) là một sáng kiến được bà Brooke Shannon, một bà mẹ gia đình tin rằng, trẻ em sẽ phát triển nhiều hơn khi chơi ở ngoài, khi đọc sách, khi dành nhiều thì giờ cho gia đình, cho bạn bè hơn là chúm mũi vào điện thoại thông minh. Các cha mẹ cùng cam kết, cùng ký vào “lời hứa” kỹ thuật số, dứt khoát không cho con cái điện thoại thông minh trước khi chúng lên 14 tuổi. Cam kết này sẽ có kết quả nếu có mười gia đình trong trường cùng làm. Như thế, lập luận “ai cũng có” không còn đứng vững, các cha mẹ sát cánh với nhau mới thành công được.

Mắc ung thư hiếm gặp

BS Vũ Phong



Hội Ung thư Việt Nam: Báo động căn bệnh ung thư đang tăng rất nhanh

U nguyên phát thường xuất hiện ở xương dài như xương đùi hoặc ở khung chậu, nếu thứ phát là do thoái hóa của u sụn hay u xương sụn.

Ung thư xương là khối u ác tính xuất phát từ tế bào của xương đó là tế bào xương tạo sụn, tế bào mạch máu và liên kết. Bệnh ung thư xương hiếm gặp, chiếm khoảng 0,2 - 0,5% trong các bệnh ung thư. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở thanh thiếu niên, nam nhiều hơn nữ.

Dấu hiệu ung thư xương

Nếu xuất hiện một trong số triệu chứng thường gặp sau, người bệnh nên khám ngay để loại trừ ung thư xương đó là:

- Đau hông lưng, đau các xương dài dai dẳng không rõ nguyên nhân.

- Đau xương khớp tăng về đêm, mệt mỏi, sút cân, vận động khó khăn.

- Có cảm giác đau nhức xương do khối u đè nén lên các dây thần kinh và mạch máu.

- Xuất hiện khối u cứng, khi ấn nhẹ có thể gây đau hoặc không đau.

- Xương dễ gãy hoặc gãy xương không có chấn thương, dị tật xương.

Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư xương.

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng bị ung thư xương, ví dụ như:

- Bức xạ ion hóa (Ung thư xương xuất hiện sau tia xạ).

- Chấn thương.

- Rối loạn di truyền.

- U xương lành tính chuyển dạng ác tính.

Ung thư là bệnh lý phổ biến trong xã hội hiện đại, vì vậy việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện và điều trị bệnh giai đoạn sớm. Đồng thời, nếu phát hiện những thay đổi bất thường, người dân đi khám cần báo ngay cho bác sĩ biết để có hướng chẩn đoán và xử lý kịp thời.

(Nguồn: NP Journal)



Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu Sinh hoạt tháng 7.2019

Vũ Minh Tâm

Nối dài chuỗi các việc đạo đức dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của đoàn thể GDPTTTCG. Đồng thời, nhằm hun đúc lòng mến, tăng thêm Đức tin cho mỗi đoàn viên để tiếp tục củng cố tổ chức và sinh hoạt GDPTTTCG các cấp ngày một bền vững và phát triển. Trong tháng 6 và 7 năm 2019, các xứ đoàn trong giáo phận đã tổ chức cho đoàn viên hành hương, tĩnh tâm, làm bác ái, tổ chức lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa. Ngoài ra, còn tổ chức hội nghị thường niên để nhìn lại công việc đã làm, củng cố Ban chấp hành (BCH)... để tiếp tục xây dựng và phát triển các xứ đoàn.

Xứ đoàn Ninh Hải, giáo hạt Quỹ Nhất

Vào lúc 14g ngày 07.6.2019, dưới sự dẫn dắt của cha linh hướng xứ đoàn Giuse Vũ Duy Hưng, Ban chấp hành xứ đoàn Ninh Hải, đứng đầu là ông cố Giuse Vương Văn Riễn, đã tổ chức cho 400 anh chị em quy tụ về thánh đường giáo xứ châu Minh Thánh Chúa.

Sau đó, trước Thánh Lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa vào lúc 16g, cha linh hướng đã dành 1 giờ giảng tĩnh tâm cho anh chị em của xứ đoàn. Giữa Thánh lễ, sau chia sẻ Tin Mừng, cha chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 62 anh chị em gia nhập đoàn thể, trước sự chứng kiến của quý chức và cộng đoàn giáo xứ Ninh Hải.



Cuối lễ, thay mặt xứ đoàn, ông cố Giuse Vương Văn Riễn đoàn trưởng- có lời cảm ơn cha linh hướng và cộng đoàn.

Xứ đoàn Quần Vinh, giáo hạt Quỹ Nhất

Vào chiều 14.6.2019, xứ đoàn Quần Vinh thuộc giáo hạt

Quỹ Nhất đã long trọng mừng lễ bốn mạng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu với 250 đoàn viên, các quý chức và cộng đoàn giáo xứ tham dự.

Đồng hành với đoàn có cha linh hướng xứ đoàn Giuse Hoàng Quốc Vương; đại diện BCH GĐPTTTCG có ông cố Giuse Vương Văn Riễn. Trước Thánh lễ, đoàn viên đã tham dự giờ chầu Thánh Thể và cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh thánh đường.

Giữa Thánh lễ, cha Giuse đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 55 anh chị em gia nhập đoàn thể.

Xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường



Xứ đoàn An Nghĩa là xứ đoàn đầu tiên được thành lập tại giáo hạt Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu. Xứ đoàn chính thức tuyên hứa ra mắt ngày 26.11.2011 với 186 đoàn viên với sự dẫn dắt của cha Giuse Phạm Thanh Lâm, chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa từ đó tới nay.

Năm nay, xứ đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, bầu BCH xứ đoàn với 6 thành viên. Tổ chức mừng đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 28.6.2019. Về tham dự có ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định, phó ngoại vụ BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu.

Giữa Thánh lễ, cha Giuse đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 55 anh chị em gia nhập đoàn thể.



Đồng thời, ngài cũng chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao Ủy nhiệm thư cho tân BCH xứ đoàn nhiệm kỳ 2019-2023.

Xứ đoàn Phú An, giáo hạt Tương Nam

Ngoài ra, trong tháng 7 vừa qua, một số xứ đoàn vẫn

tiếp tục mở hội nghị để nhìn lại các hoạt động của xứ đoàn trong nhiệm kỳ, đặt phương hướng cho tương lai và bầu BCH cho nhiệm kỳ tới, tổ chức mừng kính lễ bốn mạng... như xứ đoàn Phú An thuộc giáo hạt Tương Nam, xứ đoàn Thức Hóa thuộc giáo hạt Thức hóa...

CHÚC MỪNG

**Cha linh hướng và BCH GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu
hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu
xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường, GP Bùi Chu
nhiệm kỳ 2019-2023**

Linh hướng: Lm. Giuse Phạm Thanh Lâm

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Giuse Phạm Văn Cách |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Cách Nhưng |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Bà Têrêsa Vũ Thị Huệ |
| 4/ Thư ký | : Ông Đaminh Lưu Đức Quận |
| 5/ Thủ quỹ | : Ông Giuse Phạm Văn Tọa |
| 6/ UV Bác ái | : Bà Maria Mai Thị Phái |

CHÚC MỪNG

**Cha linh hướng và BCH GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu
hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu
xứ đoàn Thức Hóa, giáo hạt Thức Hóa, GP Bùi Chu
nhiệm kỳ 2019-2023**

Linh hướng: Lm. Đaminh Lê Đức Hòa

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Giuse Đinh Văn Mạnh |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Giuse Đinh Văn Tiểu |
| 3/ Thư ký | : Bà Maria Đinh Thị Phượng |
| 4/ Thủ quỹ | : Bà Maria Đinh Thị Tiểu. |

GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
TGP SÀI GÒN-TP HCM

THÔNG BÁO

Số : 2/TB/2019

Kính gửi: - Quý BCH GDPTTTCG các cấp trong Tổng giáo phận
(để thực hiện)
- Quý cha linh hướng GDPTTTCG các cấp trong TGP
(để kính tường)

***Trích yếu V/v : Mở đợt tập huấn và học tập Nội quy mới (2019)
của đoàn thể
cho thành viên BCH các cấp và đoàn viên GDPTTTCG trong TGP.***

Kính thưa quý cha và quý Ban chấp hành các cấp

Quyển Nội quy của đoàn thể Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam (GDPTTTCG VN) mới chỉnh sửa năm 2019, đã có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 28/6/2019, thay thế quyển nội quy cũ phát hành năm 2009. Để giúp cho thành viên BCH các cấp và đoàn viên dễ dàng nắm bắt và áp dụng thuận lợi những quy định sinh hoạt trong quyển nội quy mới. BCH GDPTTTCG TGP. SG sẽ tổ chức đợt tập huấn giới thiệu với kế hoạch thực hiện như sau:

1- Khu vực tập huấn:

Thành viên BCH các cấp và đoàn viên tham dự tập huấn theo 3 khu vực liên giáo hạt:

Khu vực 1 gồm các giáo hạt: Bình An, Chí Hòa, Phú Thọ, Sài Gòn - Chợ Quán, Xóm Chiếu sẽ tập huấn tại hội trường giáo xứ Chợ Đũi (giáo hạt SG-CQ) **vào lúc 8 giờ 30, ngày thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2019.**

Khu vực 2 gồm các giáo hạt: Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Xóm Mới sẽ tập huấn tại hội trường giáo xứ Bến Hải (giáo hạt Gò Vấp) **vào lúc 8 giờ 30, ngày thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019.**

Khu vực 3 gồm các giáo hạt: Gia Định, Tân Định, Thủ Đức, Thủ Thiêm sẽ tập huấn tại hội trường giáo xứ Thủ Đức (hạt Thủ Đức) **vào lúc 8 giờ 30, ngày thứ Sáu 20 tháng 9 năm 2019.**

2- Thời gian và chương trình tập huấn:

Trong buổi sáng các ngày quy định theo từng khu vực từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- 8 giờ 00: Tập trung vào hội trường.
- 8 giờ 30: Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP giới thiệu ý nghĩa buổi tập huấn.
 - Khu vực 1: Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, linh mục Đại diện giám mục đặc trách giáo dân và linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán, giảng 01 đề tài.
 - Khu vực 2: Cha Giuse Phạm Công Trường, linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Gò Vấp, giảng 01 đề tài.
 - Khu vực 3: Cha Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Lợi (dòng Máu Châu Báu Chúa Ky tô), giảng 01 đề tài.
- 9 giờ 00: Giới thiệu tóm lược quyền nội quy mới (trình chiếu Slight)
- 10 giờ 15: Giải lao (phục vụ cà-phê, bánh ngọt).
- 10 giờ 30: Trình bày cụ thể những điểm bổ sung, chỉnh sửa trong quyền nội quy mới.
- 10 giờ 45: Hướng dẫn sinh hoạt đạo đức về giờ kinh Đèn tạ và nghi thức Tôn Vương.
- 11 giờ 15: Thảo luận, nêu câu hỏi với Ban soạn thảo nội quy, Trưởng ban BCH TGP tập hợp trả lời.
- 11 giờ 30: Kết thúc buổi tập huấn. Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP cảm ơn cha chánh xứ và đoàn viên GDPTTTCG trong TGP tham dự.

3- Đối tượng tham dự tập huấn :

Thành viên BCH các cấp đương nhiệm và dự kiến kế thừa trong nhiệm kỳ tới cùng đoàn viên các xứ đoàn.

4- Điều kiện yêu cầu tham dự viên tập huấn:

Sổ tay ghi chép và quyển nội quy mới (phát hành trước giờ tập huấn giá 15.000 đ/quyển)

5- Ban Tổ chức:

Ban Thường vụ BCH GDPTTTCG TGP, thành viên Ban soạn thảo nội quy và BCH các giáo hạt trong khu vực tập huấn.

6- Chi phí, phương tiện tổ chức tập huấn: BCH GDPTTTCG TGP xuất quỹ phục vụ.

Kính thưa quý cha linh hướng, quý thành viên BCH GD PTTTCG các cấp và quý đoàn viên, nội quy của đoàn thể là những quy ước nền tảng, giúp sinh hoạt của một đoàn thể Công giáo Tiến hành thực thi đúng linh đạo đoàn thể theo tinh thần của Giáo hội mời gọi: giúp thánh hóa bản thân, gia đình và cộng tác với giáo hội địa phương làm chứng cho Tin Mừng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa với xã hội và tha nhân qua đời sống tông đồ. Học hỏi, hiểu biết là điều kiện cơ bản để mọi thành viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp đoàn thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà giáo xứ tin tưởng giao phó.

Kính xin quý cha linh hướng động viên, nhờ quý BCH GDPTTTCG các cấp phổ biến và tạo điều kiện để các thành viên của đoàn thể về tham dự buổi tập huấn đông đủ, góp phần đưa sinh hoạt đoàn thể đi vào nề nếp và hiệu quả, và hiểu rõ hơn sứ mạng người Ky tô hữu giáo dân cộng tác với Giáo hội, cụ thể trong sinh hoạt của Giáo hội địa phương.

Chân thành cảm ơn quý cha và quý vị.

CHUẨN THUẬN
CHA TỔNG LINH HƯỚNG



Lm. VINH SƠN NGUYỄN VĂN HỒNG

TGP Sài Gòn ngày 9 tháng 8 năm 2019

Tm. BCH GD PTTTCG TGP

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line.

GIUSE TRỊNH VĂN TIẾN

Gia đình PTTT Chúa Giêsu hạt Hóc Môn Sơ kết 2 năm hoạt động

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Sau giờ chiều Thánh Thể lúc 8g30 sáng thứ Sáu 02.8.2019 tại nhà thờ giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Hóc Môn (GDPTTTCG-HM) đã tiến hành họp thường kỳ tháng 8 năm 2019, sơ kết 2 năm hoạt động và chia tay linh mục (Lm) Vinhson Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng GDPTTTCG TGP Sài Gòn kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn (Lm TLH).

Đến tham dự phiên họp có Lm TLH, Lm Gioakim Nguyễn Thành Tựu, SDD -linh hướng xứ đoàn Tân Hưng. Ngoài ra, còn có đại diện BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, BCH GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, BCH xứ đoàn Thủ Thiêm, các vị cựu BCH GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn khóa trước và gần 100 đoàn

viên, thành viên thuộc 17 xứ đoàn trong giáo hạt.

Sau khi giới thiệu thành viên tham dự, các tham dự viên đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động tháng 07.2018, triển khai công tác tháng 08.2019 và bài huấn đức của Lm Gioakim theo đoạn Tin Mừng Gioan (15, 9-12): “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” với một số ý chính:

- Nếu không ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu thì đời sống Đức tin sẽ bị trăn trở trong cuộc sống.

- Khi đeo huy hiệu Thánh Tâm trên ngực, ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa ngay trong bản thân, gia đình và trong toán.

- Chúa đã mời gọi: “Anh em hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

- Không theo tình thương của Chúa và dùng làm nền tảng thì sẽ sinh đối nghịch trong việc làm.

- Biết đặt ý mình trong ý Chúa, theo ý Chúa chứ đừng theo ý mình và hãy đặt Trái Tim tình thương của Chúa làm điểm tựa cho cả cuộc đời.

Tiếp theo, anh trưởng BCH giáo hạt đã tóm tắt báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động của GDPTTTCG giáo hạt Học Môn theo tài liệu in sẵn, và phổ biến đến các xứ đoàn. Trong phần ý kiến đóng góp, đại diện Xđ. Lạc Quang cho biết, việc phát triển đoàn viên bị hạn chế vì nhiều xứ đoàn không tìm được người để mời gọi do già cả, lớn tuổi, sinh hoạt nhiều hội đoàn, bận lo sinh kế... Đoàn thể muốn phát triển cần có phương hướng đi ra vùng ngoại biên.

Qua ý kiến đó, Lm TLH chia sẻ: Nếu muốn phát triển thì phải có hồn tông đồ trong làm việc, tích cực hoạt động. Câu nói đi ra vùng ngoại biên là nhắm vào những giáo dân mới nhập cư, những gia đình di dân. Hãy mang tình thương

đến với họ, để thu hút họ đến với mình. Đồng thời ngài cũng nhắc nhở chung cho đoàn thể về việc thành lập cấp toán là cơ cấu trong sơ đồ tổ chức. Những nơi vì điều kiện không thể chia thành toán do ảnh hưởng hoạt động trước mắt, hãy chia thành nhóm để đọc kinh, sau đó tìm ra con người quản lý rồi mới lập thành toán.



Thay mặt hơn 2.000 đoàn viên giáo hạt Học Môn, anh Trưởng BCH giáo hạt đã phát biểu chia tay và tặng quà lưu niệm nhân dịp Lm TLH nhận bài sai thuyên chuyển về giáo

hạt Thủ Thiêm. Lm TLH cho biết về nhiệm sở mới là chấp nhận hi sinh để ra đi gánh vác sự nghiệp truyền giáo, rao giảng Tin Mừng. GĐPTTTCG giáo hạt hãy hết lòng cộng tác với Lm linh hướng mới, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của đoàn thể trong giáo phận.



Riêng xứ đoàn Tân Hưng hãy tiếp tục là xứ đoàn vững mạnh. Đó là niềm vui và là món quà

quý giá của ngài trong thời gian tới.

Qua báo cáo sơ kết, anh Trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn phát biểu: Dù GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn là một đơn vị mạnh, nhưng cũng còn một số vấn đề yếu kém mà BCH giáo hạt đã nhìn thấy được. Hãy cùng nhìn lại lửa nhiệt thành trong công tác tông đồ. Đặt trọng tâm vào việc đọc kinh gia đình.

Việc tổ chức bầu cử lại BCH nhiệm kỳ mới, các xứ đoàn tùy theo sự chỉ đạo của Lm linh hướng. Trong năm tới, BCH GĐPTTTCG TGP sẽ triển khai việc tham dự các Thánh lễ Chúa nhật tại giáo điểm Bình Khánh (Cần Giờ), để có nhiều Kitô hữu đến hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Mong hạt Hóc Môn là đơn vị tiên phong trong việc này.

Buổi họp chấm dứt lúc 12g05 cùng ngày. Cử tọa đọc kinh bế mạc và nhận phép lành từ Lm TLH.



TRANG ÂN NHÂN

1/ Đóng góp niên liễm 2019

- BCH GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp 400.000đ

2/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể 2019

- Xđ. Cầu Kho	500.000đ	- Xđ. Hà Nội	1.500.000đ
- Xđ. Bến Cát	300.000đ	- Xđ. Hợp An	3.000.000đ
- Xđ. Bình An Thượng	2.000.000đ		

TRANG BÁC ÁI - THÁNG 08-2019

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 08.2019 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 08/2019

a/ 14 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người)

Ông Phaolô Phùng Văn Thiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Catarina Nguyễn Thị Phụng, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Annes Lâm Thu Quý, ông Phaolô Nguyễn Văn Châu, ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm, ông Giacôbê Đoàn Duy Đức, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, ông Giuse Nguyễn Hy Lạp, ông Lê Văn Hạnh, ông Giuse Vũ Đình Tuân, ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, ông Martinô Nguyễn Khắc Tâm.

b/ Giáo hạt Hóc Môn

- Xđ. Ba Thôn	100.000đ	- Xđ. Nam Hưng	100.000đ
- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Đông	250.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	500.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- 01 giáo dân thuộc giáo xứ Nam Hưng			200.000đ

b/ Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

- Bà Anna Huỳnh 100.000đ

c/ Giáo hạt Xóm Mới

- Bà Anna Ròn, xứ đoàn Hợp An 200.000đ
- Anh chị Thịnh, Công ty Thiên Khoa 200.000đ
- Ông Báo, Xđ. Thái Bình 100.000đ

- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình	200.000đ
- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Cường, Xđ. Thái Bình	100.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 08/2019:

a/ Giáo hạt Học Môn

- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Đông	200.000đ
- Xđ. Bạch Đằng	100.000đ	- Xđ. Tân Hiệp	100.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	550.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Xđ. Trung Mỹ Tây	100.000đ

b/ Giáo hạt Xóm Mới

- Xứ đoàn Hà Đông	200.000đ
- Gia đình ông Phêrô	200.000đ
- 01 ân nhân Gx/ Bắc Dũng:	
- giúp nôi cháo B/v Phạm Ngọc Thạch	1.000.000đ
- giúp công tác Ban bác ái	1.000.000đ

c/ Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

- Bà Sang	100.000đ	- Chị Liên (Q.5)	100.000đ
- Bà Lạc	100.000đ	- Chị Maria Liên	100.000đ
- Bà Maria Bích Liên	200.000đ	- Anh Hồ Ngọc Đức	100.000đ
- Chị Maria Hường	300.000đ	- Anh Ngô Văn Bắc	100.000đ

d/ Giáo hạt Bình An

- Ông bà phó Long - Xứ đoàn Bình An	600.000đ
-------------------------------------	----------

e/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì

- Xđ. Martinô (giúp tháng 7 + 8/2019)	1.000.000đ
- Anh Sơn, Xđ. Tân Phú (giúp tháng 8/2019)	500.000đ

f/ Giáo hạt Thủ Đức

- Xứ đoàn Thủ Đức	1.000.000đ
-------------------	------------

3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sài Gòn:

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội	500.000đ
- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ
- Gia đình ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ

4/ Ân nhân giúp BCH và đoàn viên giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán tổ chức thăm và tặng quà quý cha Nhà hưu dưỡng Hà Nội và nữ tu Hội dòng MTG Chợ Quán, ngày 03.8.2019:

- Cha Maximô Ngô Vĩnh Hy, chánh xứ Gx. Vườn Chuối tặng	10.000.000đ
- Xứ đoàn Chợ Đũi	2.400.000đ
- Xứ đoàn Thánh Giuse (Bàn Cờ)	1.000.000đ
- Xứ đoàn Chợ Quán	3.200.000đ

5/ Ân nhân giúp sửa chữa nhà thờ Thánh Monica (Lào)

- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì	10.000.000đ
- Xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì	6.000.000đ
- Xứ đoàn Chợ Đũi, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	5.000.000đ
- Xứ đoàn Đức Bà Fatima, giáo hạt Tân Sơn Nhì	3.700.000đ
- Xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới	1.000.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Văn Thi, xứ đoàn Thanh Đa	500.000đ
- Bà Maria Nguyễn Ngọc Huệ, xứ đoàn Bình An Thượng	300.000đ
- Bà Đỗ Thị Tươi, xứ đoàn Bình An Thượng	200.000đ
- Ông Phanxicô Nguyễn Văn Sang, xứ đoàn Thanh Đa	200.000đ
- 1 ân nhân xứ đoàn Thanh Đa	200.000đ

6) Ân nhân ủng hộ chi phí mua dù làm mái che cho đoàn viên hành hương Đức Mẹ La Vang:

- Ông Tường, xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới	400.000đ
--	----------

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Ông Đaminh Nguyễn Trung Cần (Hiệp), SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Võ Đông, giáo hạt Gia kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 03.6.2019.

2/ Ông Phêrô Lê Văn Triệu, SN 1946. Liên toán trưởng liên toán Phanxicô GDPTTTCG Xđ. Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.7.2019.

3/ Ông Đaminh Trần Huy Toàn, SN 1934. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.7.2019.

4/ Ông Laurensô Đặng Quang Ry, SN 1927. Nguyên Đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà; nhạc phụ anh Nguyễn Đình Nam, phó nội vụ BCH GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.7.2019

5/ Ông Giuse Đỗ Văn Chuyên, SN 1924. Cựu Trưởng toán Giacôbê xứ đoàn Võ Đông, giáo hạt Gia kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 16.7.2019.

6/ Ông Gioan Baotixita Phạm Văn Xa, SN 1952. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.7.2019.

7/ Ông Antôn Nguyễn Văn Thoại, SN 1969. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 19.7.2019.

8/ Ông Giuse Phạm Văn Kinh, SN 1950. Ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.7.2019.

9/ Ông Gioakim Bùi Văn Chức, SN 1958. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương, ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 21.7.2019.

10/ Bà Maria Nguyễn Thị Ngân, SN 1947. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hồ Lương, giáo hạt Hồ Lương, giáo phận Kompongcham, Campuchia. Được Chúa gọi về ngày 23.7.2019.

11/ Ông Giuse Nguyễn Văn Vinh, SN 1971. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.7.2019.

12/ Bà cố Anna Nguyễn Thị Ái Liên, SN 1943. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.8.2019.

13/ Bà Maria Ngô Thị Ngọt, SN 1952. Thuộc giáo xứ Trung Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 05.8.2019.

14/ Ông Giuse Tô Khánh Lâm, SN 1978. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.8.2019.

15/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Trung (Mùng), SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 13.8.2019.