



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 02-2019



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài:**
Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**
Anh Luận: 0918.206271

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Nhìn sang năm mới	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	06
❖ Tin Giáo hội Việt Nam	10
❖ Xuân - Hạ - Thu - Đông	14
❖ Mùa Xuân Tin Yêu	15
❖ Lời nói khôn khéo	16
❖ Ngày Tết, người CG bàn về đạo hiếu	22
❖ Đầu năm hái lộc	26
❖ Tản mạn cuối năm	31
❖ Phút chín mười chín	34
❖ Xao xuyên cuối năm	49
❖ Trang Thanh niên	47
❖ Trang Thiếu nhi	50
❖ Trang sức khỏe gia đình	52
❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi	54
❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG	62
❖ Trang ân nhân	69
❖ Trang Bác ái - Xã Hội	67
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GĐPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

Nhìn Sang Năm Mới

ĐGM GB. Bùi Tuần



Để nhận ra đâu là thánh ý Chúa, thì không nên để mình chạy theo thói đời. Nhưng phải đổi mới tâm hồn mình. Đổi mới tâm hồn là việc thiêng liêng cần đến ơn Chúa Thánh Thần, như Kinh thánh đã dạy và Hội thánh luôn nhắc nhở.

1. Năm mới, tình hình sẽ mới, sẽ có những ánh sáng mới, và cũng có những bóng tối mới.

Nhìn viễn cảnh đó, tôi rất lo cho những người có trách nhiệm dẫn dắt người khác.

Vì thế, tôi xin được phép nói lên một chút nguyện vọng của tôi.

2. *Hãy cùng nhau tìm hiểu đâu là ý Thiên Chúa.*

Thánh Phaolô viết cho dân thành Rôma: ***“Anh em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo”*** (Rm 12, 2).

3. Với lời khuyên trên đây, Thánh tông đồ Phaolô dạy chúng ta phải coi sự nhận ra thánh ý Chúa là điều cần thiết.

Mà để nhận ra đâu là thánh ý Chúa, thì không nên để mình chạy theo thói đời. Nhưng phải đổi mới tâm hồn mình.

Đổi mới tâm hồn là việc thiêng liêng cần đến ơn Chúa Thánh Thần, như Kinh thánh đã dạy và Hội thánh luôn nhắc nhở.

Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta *phân định* đâu là tốt thực, đâu là đẹp thực, đâu là hoàn hảo thực.

4. Biết phân định tốt xấu theo thánh ý Chúa, đó là điều rất cần cho mọi người, đặc biệt cho những ai có trách nhiệm dẫn dắt kẻ khác.

Người mù dẫn người mù, cảnh thảm họa đó nếu xảy ra trong giáo xứ, trong giáo phận, trong nhà dòng, thì tai hại sẽ rất đau lòng.

Sau khi đã nhận ra thánh ý Chúa, thì:

5. *Hãy cùng nhau thực thi thánh ý Chúa.*

Thực thi thánh ý Chúa không phải là làm nhân danh Chúa, mà là làm do *vâng phục thánh ý Chúa*. Đức Mẹ Maria xưa đã thực thi ý Chúa như vậy.

Làm nhân danh Chúa thì kẻ làm theo ý riêng mình cũng thường nói. Nhưng lời họ nói đó không được Chúa chấp nhận. Chính Chúa Giêsu có lần khẳng định dứt khoát:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thực hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.

Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng. Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi, hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7, 21-23).

Lý do là vì họ làm những việc đó theo ý riêng, chứ không do thánh ý Chúa.

6. Như vậy đã rõ: Không phải cứ làm nhân danh Chúa là làm theo ý Chúa. Cũng không phải hễ làm được những việc lấy lòng như trừ quỷ, làm phép lạ, nói tiên tri, nhân danh Chúa, đều là làm theo ý Chúa cả đâu.

7. Chỉ nhìn thoáng qua hai việc trên đây, chúng ta cũng thấy sự mạng người môn đệ Chúa trong năm mới sẽ không dễ chút nào.

Tôi đã từng trải qua nhiều chặng đường lịch sử rất phức tạp và rất khó khăn, và tôi đã thấy rõ chuyển đi của kẻ theo Chúa là rất nhọc nhằn.

Tuy vậy, tôi đã được an ủi và được nâng đỡ rất nhiều, nhờ ba yếu tố sau đây. Xin phép được chia sẻ vắn tắt.

8. *Yếu tố thứ nhất là sống mật thiết với Chúa Giêsu, “**Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy**” (Ga 15, 9).*

Tôi luôn đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn tôi. Ngài là lương thực nuôi dưỡng tôi. Ngài là đường là sự thực và là sự sống của tôi. Tôi thường nói với Chúa Giêsu như một người mà tôi tin là rất thương tôi. Tôi luôn lắng nghe Ngài.

Tin ở Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót, đó là điều tôi thực hiện từng phút, từng giây với tâm thức mình là kẻ tội lỗi, yếu hèn.

9. *Yếu tố thứ hai là phó thác mình cho Đức Mẹ Maria.*

Tôi sống với Mẹ Maria một cách rất đơn sơ, như một trẻ thơ yếu đuối. Tôi luôn mang trong mình tràng hạt mân côi. Tôi hay nhìn trái tim Mẹ. Tôi thường dâng kính Mẹ những việc lành bé nhỏ. Tôi không ngừng được Mẹ ủi an, nâng đỡ.

10. *Yếu tố thứ ba là cùng nhau, nghĩa là cùng với Hội thánh, với cộng đoàn, với bạn bè, với dân tộc.*

Tôi thích sống cùng nhau chia sẻ. *Cùng nhau*, là tự thâm tâm tôi nói với nhiều người: Họ vẫn được tôi thương. Họ vẫn được tôi đặt niềm hy vọng. Cho dù núi non có đổ, tình thương và niềm hy vọng tôi dành cho họ vẫn không thay đổi. Bởi vì tôi mang Chúa trong lòng tôi.

Cùng nhau, thì phải phấn đấu rất nhiều, nhất là với bao dung và kiên trì của bác ái Phúc âm.

Cùng nhau, là biết kính trọng nhau. Chớ bao giờ để ghen ghét khinh khi lên vào lòng mình, để rồi có những lời nói, thái độ, việc làm, tình cảm xấu đối với những người khác, những tôn giáo khác.

11. Những gì tôi vừa tâm sự trên đây được tôi coi như một lời cảm tạ chân thành tha thiết, xin dâng lên Chúa và Mẹ Maria.

Cho dù đây có thể chỉ là tiếng kêu trong sa mạc đối với nhiều người, tôi vẫn tin vào lòng thương xót Chúa để mà nói lên tâm tình của kẻ được Chúa xót thương một cách lạ lùng khôn tả.

Long Xuyên, ngày 31.12.2018

TẠ ƠN

JB Trần Minh Chính

NHỜ công cha mẹ sinh thành
ƠN Trời ta đã làm người trần gian
CHÚA thương ban xuống bình an
XUÂN mang hoa bướm chứa chan trên đời
VỀ đây vui với đất trời
AN bình thánh đức rạng ngời tình thương
KHANG minh tỏa ngát thơm hương
HẠNH nhân lưu giữ vấn vương trong lòng
PHÚC đầy ân thánh mãi mong
BỞI ơn Thiên Chúa trao ban cho người
LỘC xuân nay đã đơm chồi
TRỜI cao đổ xuống tưới bời nở hoa
TẾT nay rạng rỡ kiêu sa
ĐẾN thềm năm mới nhà nhà cùng vui
SUNG hoa, ngũ quả chưng rồi
TÚC thân thê tử, đề huề an gia
ẤM lòng con cháu chúng ta
NO cơm ấm áo mọi nhà an cư.



CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 4,21-30)

Chúa nhật 03.02.2019

CHÚNG TA CÓ ĐÓN NHẬN ĐỨC GIÊSU KHÔNG?

Hôm nay trình thuật **Tin Mừng** kể lại:

Những người đồng hương của Đức Giêsu, những người trong hội đường, đám dân chúng... lòng họ đầy phần nộ trước những việc tốt lành Đức Giêsu làm bởi các lẽ sau:

- Người chỉ là con của ông thợ mộc rất đời thường thôi mà... Tin nổi sao? Có ngon thì làm phép lạ ở quê mình đi? (một thách thức).

- Người đã cứu đói cho bà góa thành Xarépeta miền dân ngoại Xidôn.

- Người làm sạch phong cho Naaman, người dân ngoại xứ Xyri.

Kiêu ngạo và ích kỷ vốn dĩ thường tình ít ai tránh khỏi.

Một chút khinh miệt ở c.22b -học hành đến đâu? thế giá ra sao? Con dân lao động... Chẳng chút mầu cơ nào coi cho được..., hơn nữa khi thấy người khác hưởng được ân lộc của Thiên Chúa, họ chẳng muốn...

Ơn cứu độ mang tính phổ quát, Đức Giêsu dùng hai hình ảnh đã nói ở trên để diễn tả sự phổ quát ấy.

Chỉ có Tin Mừng mới thật sự giải phóng chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta khao khát đón nhận Tin Mừng là đón nhận chính Đức Giêsu dẫu bất kỳ trong hoàn cảnh nào

**ĐỜI THƯỜNG THÔI MÀ
CÓ CHI HAY ĐẤU?
LÀ CON BÁC THỢ
TRONG LÀNG CHỨ ĐẤU**



CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 5,1-11)

Chúa nhật 10.02.2019

NGHỆ THUẬT ĐÁNH CÁ KHÁC



Hình ảnh mẻ cá lạ do các môn đồ thu hoạch được khi Phêrô nghe lời **THẦY “CHÈO RA CHỖ NƯỚC SÂU MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ”** (Lc 5,4), cũng chính là viễn cảnh mà Đức Giêsu muốn các môn đồ Người đã chọn gọi để trở thành cộng sự được *Người sai đi thực hiện một nghệ thuật đánh cá khác, đó chính là **THU PHỤC NGƯỜI*** (Lc 5,10).

THU PHỤC NGƯỜI VỀ CHO CHÚA bằng phương thức lắng nghe và vâng Lời Chúa, và được sức mạnh Chúa nâng đỡ để tất cả đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa, được thuộc về Chúa, được hưởng hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu của Chúa.

**ĐÁNH CÁ CHUYÊN NGHIỆP
CẦN CÓ KỸ NĂNG
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGHE THẦY HUẤN GIÁO**





CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C
(Lc 6,17.20-26)

Chúa nhật 27.02.2019

THIÊN CHÚA BAN MỘT NƯỚC MỚI



Nước Thiên Chúa ban là một NƯỚC MỚI, một xã hội mới, Thiên Chúa ban phúc cho người nghèo chứ Người không ban cái nghèo.

CÁC MỐI PHÚC trong Luca là một lời kêu gọi, một sứ điệp hy vọng gửi đến mọi người bị bỏ quên, bị loại trừ... ở đời này, trước hết là những người nghèo trong dân tộc của Đức Giêsu

Những người nghèo khổ, đói khát, khóc lóc là những người không có được cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm và họ là đối tượng của ba mối phúc Thiên Chúa chúc phúc, đứng về phía họ và khi Triều Đại Người đến họ sẽ “ĐỔI ĐỜI”.

CÁC MỐI HỌA trong Luca là một lời cảnh báo đối với người giàu. Những câu ta thán là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương người giàu, cũng như **CÁC MỐI PHÚC** là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương người nghèo, bởi duy một lẽ giản đơn Thiên chúa yêu thương mọi người, chỉ cách thức là khác nhau thôi, với kẻ nghèo Người quả quyết phá đổ sự bất công, còn kẻ giàu thì Người cảnh báo chạy theo sự giàu có là đi đến chỗ chết.

MỐI PHÚC – MỐI HỌA
SỨ ĐIỆP HY VỌNG
CHO HẾT MỌI NGƯỜI
MAU MAU ĐÓN LẤY



CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 6,27-38)

Chúa nhật 24.02.2019

CÁCH THIÊN CHÚA YÊU LÒNG THIÊN CHÚA NHÂN TỪ

CÁCH THIÊN CHÚA YÊU

- Qua Thầy Giêsu Thiên Chúa dạy chúng ta CÁCH THIÊN CHÚA YÊU tha nhân

- Điều Chúa Giêsu lưu ý chúng ta (Lc 6,32-34):

Yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Người tội lỗi cũng làm được mà!

Làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì có gì là ân với nghĩa? Người tội lỗi cũng làm được mà!

Cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì có gì là ân với nghĩa? Người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng mà!

- Điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện (Lc 6,35a):

Yêu thương kẻ thù

Làm ơn và cho vay không hy vọng được đền trả

- Điều Chúa Giêsu hứa (Lc 6,35b):

Nếu thực hành giáo huấn Người dạy thì phần thưởng lớn lao sẽ đạt được và chúng ta sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Thiên Chúa nhân hậu ngay cả với những phường vô ân và quân độc ác.

LÒNG THIÊN CHÚA NHÂN TỪ

- Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ, anh em hãy nhân từ như Ngài.

- Điều Thiên Chúa bảo đừng làm: Xét đoán và lên án.

- Điều Thiên Chúa bảo làm: Tha thứ và cho đi.

Ơn Ngài luôn đi bước trước cùng với sự nỗ lực (dẫu bé nhỏ) của mỗi chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ thực hiện được chương trình của Ngài trên cuộc đời mỗi chúng ta. Xin thương xót chúng con:

**YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
CẦU CHO ĐỐI PHƯƠNG
DÀNH PHẦN THƯỞNG LỚN
CON ĐẤNG TỐI CAO.**

Đức Thánh cha lập giáo phận Hà Tĩnh

VP Tổng Thư ký HĐGMVN



Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Bảy, ngày 22.12.2018, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố:

- Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm **Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, P.S.S.**, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm **Giám mục chính toà giáo phận Vinh**.

- Đồng thời, Đức Thánh cha Phanxicô đã thiết lập giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ giáo phận Vinh, và bổ nhiệm **Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P.**, cho đến nay là giám mục giáo phận Vinh, làm **Giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh**.

Giáo phận mới Hà Tĩnh [tiếng Latinh: *Dioecesis Hatinhensis*] ở miền Trung Việt Nam, bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, được dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa tọa lạc tại giáo xứ Văn Hạnh, GP Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội.

Dữ liệu thống kê

Danh mục	Giáo phận Vinh		Giáo phận Hà Tĩnh
	Trước khi chia	Sau khi chia	
Diện tích	30.590 km ²	16.499 km ²	14.091 km ²
Dân số	5.218.600	3.065.300	2.153.300
Tín hữu Công giáo	523.046	281.934	241.112
Giáo xứ	189	93	96
Linh mục	219	126	93
Tu sĩ nam	44	25	19
Nữ tu	909	721	188
Chủng sinh	116	60	56

Bảng thống kê giáo phận & Giám mục quản nhiệm

STT	Giáo phận	Thành lập	Giám mục quản nhiệm
1	Tổng giáo phận Hà Nội	1659 1960	 Giuse Vũ Văn Thiên  Lôrensô Chu Văn Minh
2	Giáo phận Bắc Ninh	1883	 Cosma Hoàng Văn Đạt
3	Giáo phận Bùi Chu	1848	 Tôma Vũ Đình Hiệu
4	Giáo phận Hà Tĩnh	2018	 Phaolô Nguyễn Thái Hợp
5	Giáo phận Hải Phòng	1679	 Trống tòa - Giám quản Giuse Vũ Văn Thiên
6	Giáo phận Hưng Hóa	1895	 Gioan Maria Vũ Tất
7	Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng	1939	 Giuse Châu Ngọc Tri
8	Giáo phận Phát Diệm	1901	 Giuse Nguyễn Năng

STT	Giáo phận	Thành lập	Giám mục quản nhiệm
9	Giáo phận Thái Bình	1936	 Phêrô Nguyễn Văn Đệ
10	Giáo phận Thanh Hóa	1932	 Giuse Nguyễn Đức Cường
11	Giáo phận Vinh	1846	 Anphong Nguyễn Hữu Long  Phêrô Nguyễn Văn Viên
12	Tổng Giáo phận Huế	1850 1960	 Giuse Nguyễn Chí Linh
13	Giáo phận Ban Mê Thuột	1967	 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
14	Giáo phận Đà Nẵng	1963	 Giuse Đặng Đức Ngân
15	Giáo phận Kon Tum	1932	 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
16	Giáo phận Nha Trang	1957	 Giuse Võ Đức Minh
17	Giáo phận Qui Nhơn	1659	 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
18	Tổng Giáo phận TP.HCM	1844 1960	 Trống tòa Giám quản  Giuse Đỗ Mạnh Hùng  Louis Nguyễn Anh Tuấn
19	Giáo phận Bà Rịa	2005	 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
20	Giáo phận Cần Thơ	1955	 Stêphanô Tri Bửu Thiên
21	Giáo phận Đà Lạt	1960	 Antôn Vũ Huy Chương  Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh
22	Giáo phận Long Xuyên	1960	 Giuse Trần Xuân Tiểu  Giuse Trần Văn Toàn
23	Giáo phận Mỹ Tho	1960	 Phêrô Nguyễn Văn Khảm
24	Giáo phận Phan Thiết	1975	 Trống tòa - Giám quản Tôma Nguyễn Văn Trâm
25	Giáo phận Phú Cường	1965	 Giuse Nguyễn Tấn Tước
26	Giáo phận Vĩnh Long	1938	 Phêrô Huỳnh Văn Hai
27	Giáo phận Xuân Lộc	1965	 Giuse Đinh Đức Đạo  Gioan Đỗ Văn Ngân

Cáo lỗi: Vì số trang có hạn, nên Nội san Lửa Mến sẽ tiếp tục đăng bài “**Bồi dưỡng đức tin: Thánh lễ**” của cha Giuse Nguyễn Hữu An vào số tháng 03.2019.

THINH LẶNG ĐỂ...

AA

Ngày đầu năm mới
Trong tiết trời Xuân
Con khát thình lặng
Ở lâu với Chúa
Thình lặng để thấy
Thiên Chúa có đó
Thình lặng để nghe
Thiên Chúa đang nói
Thình lặng để cảm
Thiên Chúa yêu thương
Thình lặng để chạm
Sâu thẳm trong tim
Thình lặng để khát
Tình Chúa vĩnh cửu
Thình lặng để ghen
Tình người mong manh
Thình lặng để thỏa
Kết hiệp sâu xa
Thình lặng để vay
Một kiếp tầm gửi
Thình lặng để trả
Nợ người thiên thu
Thình lặng để nếm
Nỗi đau ngọt ngào
Thình lặng để thấm
Giọt lệ ăn năn
Thình lặng để khóc
Bội ước vong ân
Thình lặng để nhớ
Lời thề ngày ấy
Thình lặng để trao
Gánh tội phủ dày

Thình lặng để *xin*
Một lần thứ tha
Thình lặng để dâng
Một đời nhóp nhơ
Thình lặng để cúi
Mắt đắm lệ mờ
Thình lặng để ngẩng
Mạo muội xin vâng
Thình lặng để cầu
Thầy ơi! Cứu con
Thình lặng để còn
Sống mãi trong Ngài
Thình lặng để thừa
Lạy Chúa! Con đây
Thình lặng để biết
Con ơi! Chúa đây
Thình lặng để tránh
Ba chước quân thù
Thình lặng để nhận
Thiên ơn trao ban
Thình lặng, Thình lặng,
Sâu hơn, Sâu hơn,
Chúa ở trong con
Con ở trong Chúa
Ngập tràn, ngập tràn
Chỉ mình Chúa biết
Chỉ mình con biết
Xin Ngài xót thương
Cho con nếm cảm
Yêu thương tĩnh lặng
Một lần thật lòng
Đoan hứa thủy chung.

XUÂN-HẠ -THU-ĐÔNG

Trao VUI-SÁNG-THƯƠNG -MỪNG

Hiền Đức

XUÂN tràn mùa **VUI**
Sứ thần loan tin
Trình nữ thụ thai
Con Chúa vào đời.



HẠ về mùa **SÁNG**
Hiếu đễ với Cha
Con tỏ vinh quang
Gọi mời sám hối.



THU đổ mùa **THƯƠNG**
Tội đời Con gánh
Thập hình hiển mạng
Thánh giá nở hoa.



ĐÔNG sang mùa **MỪNG**
Con Chúa sống lại
Đem **SỰ SỐNG ĐỜI**
Vào cõi nhân gian.



Bốn mùa **HỒNG ÂN**
XUÂN - HẠ - THU - ĐÔNG
VUI - SÁNG - THƯƠNG - MỪNG
Gẫm chuỗi Tình Yêu



MÙA XUÂN TIN YÊU

Jos Nhật Quang
Gx. Tân Hưng

*Những cánh én lượn bay quanh tổ ấm
Chào bình minh rực rỡ tiết xuân sang
Bầu trời thanh trải nhẹ vạt nắng vàng
Những giọt sương long lanh trườn kẽ lá*

*Qua đi rồi sương rơi mùa đông giá
Muôn loài cây nẩy chồi biếc xanh tươi
Bướm nhớn nhोर bên hoa thắm hương ngời
Cánh mai vàng rung rinh màu áo mới*

*Ngắm mùa xuân, tôi nghe lòng phơi phới
Đất với trời đang dệt khúc huyền mơ
Khắp nhân gian vẫn nô nức mong chờ
Chúa xuân đến đem niềm vui, hy vọng*

*Chúa là nguồn ủi an, nguồn sức sống
Cho cuộc đời còn trĩu gánh đôi vai
Là tia sáng rọi bước bóng đêm dài
Ánh huy hoàng xuân tươi về muôn lối*

*Khúc nhạc tấu rộn vang mừng xuân mới
Hòa lời ca cảm tạ Chúa từ nhân
Dệt yêu thương xuân hồng phúc cõi trần
Thắm tin yêu nở hoa miền vinh phúc.*

LỜI NÓI KHÔN KHÉO

Giuse Nguyễn Văn Quynh

*Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo,
kẻ nói mà người ta lắng tai nghe” (Hc 25,9).*

Có câu chuyện rằng:

Vừa tan lễ về, hai bà khéo chuyện với nhau:

- Chị biết không, tôi mới vừa bỏ ra hơn 10 triệu bạc mua cái máy giặt. Nó tân kỳ lắm! Mình chỉ cần bỏ quần áo vào, nó sẽ đổ xà bông, bơm nước và tự động giặt. Mình chỉ việc đem ra phơi thôi.

- Cái ấy thì có gì hiện đại. Tôi có cái máy giặt nó còn mang đi phơi luôn ấy chứ!

- Chỉ bịa chuyện. Chị đưa tôi về xem nó thế nào.

Chị kia quay đầu lại, ngoắc anh chồng đang ngồi trên xe chò:

- Anh Tư à! Lại đây cho chị Lan xem mặt anh nè!

Chuyện hài hước nói cho vui, nhưng cũng nhắc nhở anh chị cẩn trọng trong lời nói. Ca dao có câu: *“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”*.

Sách Huấn ca viết: *“Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe”* (Hc 25,9). Vợ chồng phải khôn khéo trong lời nói, thì gia đình mới thuận hoà, cửa nhà mới ấm êm.

Thánh Giacôbê dạy: *“Ai không sai lỗi trong lời nói, đó là người hoàn hảo”* (Gc 3, 2). Để không sai lỗi trong lời nói, xin chia sẻ với anh chị 4 điểm sau:

1. Nói những điều tích cực

Chẳng có cô vợ nào muốn nghe chồng chê: *“Chiếc váy của em xấu quá!”*. Cũng chẳng có anh chồng nào muốn nghe vợ mình thủ



thí: *"Ngày xưa, có hàng chục anh theo đuổi em"*. Những câu tào lao kiểu này chỉ dẫn đến kết cục tồi tệ mà thôi! Hãy nghĩ tới những gì là vui thú, là tích cực; và tránh những điều mà chẳng ai muốn nhắc tới. Không phải tất cả mọi chuyện đều phải nói ra. Nếu *"Sự thật mất lòng"* thì nói ra làm chi cho đau lòng nhau! Nếu bạn khuấy nước ao tù lên, một lớp bùn sẽ nổi lên trên mặt nước.

2. Người nói kẻ nghe

Chuyện trò, phải có người nói kẻ nghe. Nếu chị cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến chồng đang buồn ngủ, thì chị đừng trách là *"Anh không quan tâm, nói chuyện với vợ mà đầu óc nghĩ tới con nào?"*

Theo cơ chế tâm lý sinh học, đàn ông chỉ tập trung nghe những chuyện vặt trong vòng 3 phút. Khi chuyện kéo dài, anh sẽ ù tai, và... "điếc"! Bởi vậy, nếu muốn anh lắng nghe, chị hãy nói ngắn gọn thôi. Hãy sử dụng điểm nghỉ thông minh, bằng cách đặt câu hỏi, để anh quan tâm tới câu chuyện của chị hơn.

3. Nói cho rõ ràng

Nếu chị nói: *"Anh ơi, tuần sau ăn cưới bạn em"* thì câu này còn mơ hồ lắm! Bạn em là bạn nào, tuần sau thứ mấy, mấy giờ, ở đâu? Nếu anh lơ miệng hỏi lại: *"Ăn cưới ai thế?"* thì sẽ bị trách là *"Sao anh vô tâm thế! Bạn thân hồi cấp III của vợ mà không nhớ, anh chỉ biết có mấy ông bạn nhậu thôi"*.

Các cô vợ trẻ tưởng chồng hiểu họ đến mức có thể đọc được hết ý nghĩ của mình. Không đâu! Anh ấy không phải là Ông Trời mà biết hết mọi sự. Sao chị không cho thông tin đầy đủ, để anh khỏi có cảm giác bị áp đặt về thời gian, và để anh lên kế hoạch.

4. Nói cho đúng lúc

Khi anh đang dán mắt vào màn hình xem đội Chelsea đấu với Manchester mà chị lại hỏi: *"Anh ơi, cái Thúy đang giận mẹ chồng đấy. Khuyên nó thế nào bây giờ nhỉ?"* thì chắc chắn, chị không có câu trả lời đâu! Hỏi đàn ông một câu "trời ơi" như vậy lúc họ đang xem bóng đá là điều không tưởng. Hơn nữa, đàn ông không có khả năng làm cùng một lúc nhiều việc thuộc về trí óc. Vì thế, chị chỉ nhận được những cái cau mày, và những lời cầu nhau mà thôi!

Việc chọn sai thời điểm, sẽ làm anh khó chịu, còn chị cảm thấy bị coi thường. Vậy, trước khi bắt đầu một câu chuyện với chồng, hãy để ý xem "anh" đang làm gì, đừng nhân lúc chồng đọc báo hay lên mạng mà bàn chuyện mua quà biếu ông bà ngoại vào dịp Trung thu. Nếu anh đang giúp chị nấu ăn hay đưa chị đi chợ thì tha hồ mà "hỏi ý kiến".

Lời kết

Trong đời sống gia đình, chúng ta hãy lưu ý đến những lời nói của mình. Hãy mau nghe nhưng chậm nói. Nghĩa là trước khi nói hãy suy nghĩ cho kỹ. Người khôn ngoan sẽ *"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"*. Bởi lời nói rất quan trọng, nó có thể xây dựng mà cũng có thể phá đổ hạnh phúc của anh chị.

Cha ông ta đã dạy con cháu:

*"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"*.

Nếu anh chị biết dùng lời nói cho khôn khéo, biết nói đúng lúc đúng nơi, và chỉ nói những điều cần nói, thì anh chị đã thành công trong đời sống hôn nhân rồi. Thành quả đó là những bông hồng tươi thắm, nở rộ trong vườn hoa gia đình của anh chị. Mong rằng anh chị sống được như lời chúc phúc của sách Huấn ca: *"Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe"* (Hc 25, 9).

Cầu chúc cho gia đình anh chị mãi mãi là mùa Xuân hạnh phúc, trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa Tình Yêu.

THÔNG BÁO

Cuộc thi viết “Hồn Tông Đồ” đợt 1

Nhằm mục đích mời gọi đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam tích cực tham gia hoặc giới thiệu các tác giả tham gia đông đảo, nhờ đó có thể quy tụ đội ngũ cộng tác viên giàu tâm huyết đóng góp bài vở về Nội san Lửa Mến và trang web <http://gdptttvn.org>, BCH GDPTTTCG Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi viết về “**Hồn Tông Đồ**” đợt 1 dành cho đoàn viên GDPTTTCG các cấp trong và ngoài nước. Những cá nhân có bài viết xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng có giá trị. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày **01.01.2019** đến ngày **31.12.2020** với thể lệ sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Cuộc thi dành cho đoàn viên GDPTTTCG các cấp trong và ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, có nhiệt tâm với việc sinh hoạt của đoàn thể GDPTTTCG.
- Thành viên Ban giám khảo không tham gia dự thi.

2. Chủ đề: “Hồn Tông Đồ”

Tác phẩm dự thi cần hướng đến các sinh hoạt cụ thể của đoàn thể GDPTTTCG nơi mình đang sinh hoạt, nhằm giới thiệu lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu... qua những mẫu chuyện vui buồn đời sống phục vụ, hoạt động tông đồ đánh động lòng người, phản ánh những tấm gương hy sinh, dẫn thân phục vụ của cá nhân, đơn vị và sinh hoạt của đoàn thể... đến với mọi người.

3. Thể loại:

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại thơ, tùy bút, suy tư... và những thể loại tự chọn khác:

- Chùm bài nhiều kỳ (không quá 4 kỳ), mỗi kỳ không quá 4 trang A4, font Times New Roman, cỡ chữ 18.
- Thơ: Mỗi bài tối thiểu 4 dòng, tối đa 24 dòng.

- Truyện ngắn (tối thiểu 600 chữ và tối đa 2.500 chữ).
- Tùy bút, suy tư (tối thiểu 200 chữ, tối đa 1.000 chữ).
- Thể loại tự chọn, như: trò chơi, câu đố, ô chữ...

4. Phương thức tham dự:

- Mỗi người có thể dự thi 1 hoặc nhiều bài viết, nhiều thể loại và các câu chuyện, nhất là những việc thật đã xảy ra trong đời sống sinh hoạt tông đồ của mình...

- **Bài dự thi** gửi về BTC, xin ghi rõ:

Bài dự thi sáng tác đề tài **“Hồn Tông Đồ”**

- **Bài viết trên giấy** - Gửi về địa chỉ: Anh NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số 945/3/10 TDP 74, KP 10, P.16, Q. Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh

- **Bài viết trên máy tính** - gửi về các địa chỉ email sau:

noisanluamen@gmail.com (ĐT: 0913868691)

gdptttvn13@gmail.com (ĐT: 0908145879)

truyenthonggdpt@gmail.com (ĐT: 0908145879)

- **Thời gian nhận bài:**

Bắt đầu từ ngày ra thông báo **01.01.2019**

5. Ban giám khảo gồm:

- Linh mục **Vinhson Nguyễn Văn Hồng**, Tổng linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam.
- Anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng BCH GDPTTTCG VN
- Anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH GDPTTTCG TGP SG
- Ban biên tập trang web <http://gdptttvn.org>
- Ban biên tập Nội san Lửa Mến.
- Anh Phêrô Lê Minh Sơn, Ban Thư ký GDPTTTCG TGP SG

+ Ngày 30.12.2019: **Sơ kết** giải thưởng,

+ Ngày 30.12.2020: **Tổng kết** giải thưởng,

6. Các giải thưởng gồm:

- **01 giải đặc biệt:** Hiện vật trị giá 3.000.000đ, 12 số báo Nội san Lửa Mến, kể từ ngày công bố kết quả, và 01 quyển lịch GDPTTTCG.

- **02 giải nhất:** 12 số báo Nội san Lửa Mến, kể từ ngày công bố kết quả và 01 quyển lịch GDPTTTCG.

- **03 giải nhì:** 10 số báo Nội san Lửa Mến, kể từ ngày công bố kết quả và 01 quyển lịch GDPTTTCG năm.

- **05 giải ba:** 08 số báo Nội san Lửa Mến, kể từ ngày công bố kết quả và 01 quyển lịch GDPTTTCG năm.

Các bài dự thi đoạt giải, BTC được toàn quyền sử dụng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, đăng trên trang web <http://gdptttvn.org> và Nội san Lửa Mến... và tác giả sẽ nhận được nhuận bút 100.000đ/bài.

Vì lòng nhiệt thành của người đoàn viên GDPTTTCG, Ban tổ chức rất mong được đón nhận các bài dự thi của đoàn viên trong và ngoài nước.

Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 01.2019

TT	BÀI DỰ THI	TÁC GIẢ	ĐƠN VỊ
1	Niềm vui thầm lặng	Huyền Tiên	Xđ. Cầu Kho



Ngày tết, người Công giáo bàn về Đạo Hiếu

Giuse Phạm Quang



‘Đạo hiếu’ là một phong tục đã đâm rễ sâu trong đời sống người Việt (*không phải là một tôn giáo đúng nghĩa*). Truyền thống ấy được đón nhận và đi vào lối sống của người Việt Nam một cách tự nhiên, ở mọi thời và mọi nơi. ‘Đạo Hiếu’ cũng được các tôn giáo coi trọng được thể hiện qua giáo thuyết và cung cách thực hành. Cũng trong dòng chảy ấy, ‘Đạo Hiếu’ của người Công giáo được đặt nền tảng vững chắc trên nền tảng Thánh Kinh, truyền thống Giáo hội, và được xem như “Hạt giống của Lời” đã và đang gieo vào dòng máu và con tim của dân Việt qua muôn vàn thế hệ.

Ngày nay, khi gặp được Tin Mừng soi chiếu, nó được đón nhận như một thành phần không thể thiếu được của toàn bộ đời sống của Kitô hữu.

Nhân dịp tết đến xuân về, người viết xin góp nhặt đôi điều về ‘Đạo Hiếu’ của người Công giáo, cùng các bạn trẻ ‘gạn đục khơi trong’ để có thể Phúc Âm hóa đời sống xã hội hôm nay.

Thảo kính cha mẹ

1. Khởi đi từ nền tảng Kinh Thánh như lời Thiên Chúa phán: "Người hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của người, ban cho người..." (Xh 20,12); theo sách

Huấn ca, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ đem lại nhiều lợi ích: Được đền bù tội lỗi, được con cháu báo hiếu, và sẽ được Chúa nhận lời. Thánh Phaolô còn khuyên bảo: *“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”*(Ep 6,1-3). Đặc biệt, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: *“Người hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyên rửa cha mẹ, thì phải bị xử tử”* (Mt 15,4).

2. Phụng vụ Kitô giáo luôn nhớ đến những người đã qua đời trong mỗi Thánh lễ, từng lời kinh, nguyện ngắm. Thánh lễ nào cũng có ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn (ý chung và ý riêng) với lời nguyện: *“Lạy Chúa, xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin cho các linh hồn ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa”* (KNTT).

3. Trong ba ngày Tết, Phụng vụ dành riêng ngày mùng 2 để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Ngày này, các giáo xứ thường tổ chức Thánh lễ rất long trọng tại thánh địa, trong đó nghi thức Kính Nhớ Tổ Tiên được cử hành trước như đưa dẫn cộng đoàn vào tâm tình Thánh lễ, với lời nguyện nhập lễ được trích từ sách Châm ngôn: *“Con ơi giữ lấy lời cha, Chớ quên lời mẹ, nhớ mà nghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, Ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, Khắc ghi công đức một niềm tri ân* (Cn 6,20-23).



4. Đạo Công giáo dành riêng tuần Bát Nhật đầu tháng 11 để viếng nghĩa địa lãnh ơn toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, dành cả tháng 11 gọi là tháng Các Đẳng, hay còn gọi ‘Mùa Báo Hiếu Kitô giáo’, để cầu nguyện cho những người đã qua đời, bằng việc đọc kinh, xin lễ và tham dự Thánh lễ.

5. Hội thánh cũng dạy các tín hữu phải chu toàn Đạo hiếu như: tôn kính, biết ơn và vâng lời ông bà cha mẹ trong những điều chính đáng như: chăm lo cho cha mẹ được đầy đủ phần xác cũng như phần hồn; khi cha mẹ qua đời phải lo việc tang ma, làm các việc thiện, cầu nguyện và xin lễ cho các ngài, đặc biệt trong những ngày các ngài qua đời cũng như trong tháng cầu hồn.

6. Người Công giáo có truyền thống xin lễ cầu hồn và tổ chức đọc kinh tại gia và dùng bữa (ăn giỗ) hiệp thông với gia đình, đi thăm mộ, sửa mộ trong các dịp: 49 ngày, 100 ngày, 1 năm, 3 năm... Ngoài ra, nhiều gia đình còn có thói quen xin lễ cho tiền nhân và thân nhân vào các dịp kỷ niệm của gia đình để nhớ về nguồn cội.

7. Trong ngày tổ chức Lễ Thành Hôn, người Công giáo đều hướng về bàn thờ để cử hành nghi lễ Gia tiên, để cảm tạ Thiên Chúa và tỏ lòng hiếu lễ với tiên tổ; đồng thời, nguyện xin các ngài chúc phúc cho tình yêu lứa đôi được trăm năm hạnh phúc.

8. Người Công giáo luôn có thói quen nguyện tắt: *Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi...; Giêsu, Maria, Giuse, Con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn; cùng với những Kinh Bốn mang đậm màu sắc cầu hồn như: Kinh Vực Sâu, Kinh cầu các Thánh, Kinh Tin Kính...*

Thờ cúng tổ tiên

9. Đã từ lâu, thành kiến “theo đạo thì bất hiếu” đã ăn sâu trong lòng người Việt, lương cũng như giáo, khiến cho một tôn giáo chân thật và tốt lành bị xuyên tạc và hiểu lầm hết sức tai hại. “Theo Đạo (Công giáo) là bỏ Ông Bà”, đó là một trong những lý do khiến khá nhiều người minh chứng để từ chối hoặc do dự gia nhập đạo Công giáo.

10. Thành kiến ấy chính là hậu quả lâu dài lịch sử truyền giáo tại Việt Nam trong cách hiểu về việc *thờ cúng tổ tiên*, với biết bao những khó khăn và những hiểu lầm.... Cho đến nay, Giáo hội Việt Nam đã có những hướng dẫn theo tinh thần của Tòa Thánh, đặc biệt từ Công đồng Vaticano II về việc hội nhập văn hóa bản địa... Tuy nhiên, các ngài cũng nhắc nhở các tín hữu cần áp dụng có chọn lọc, nhất là bài

trừ các hình thức thờ cúng mang tính dị đoan, bói toán... ngược với Giáo lý Đức tin tinh tuyền Công giáo.

11. Chữ “thờ” hiểu theo nghĩa của người Việt Nam là “thờ kính” cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục... Tuy nhiên, người Công Giáo không thờ cúng tổ tiên như một đấng thần linh phải thờ lạy và cúng bái, hay hiểu cùng một cấp độ như “thờ phượng” Thiên Chúa. Vì thế, người Công giáo thường lập bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa, với mục đích nhắc nhở cho con cháu về sự tồn tại của các ngài trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của tổ tiên loài người và mỗi chúng ta.

12. Việc tang chế của người Công giáo có nhiều yếu tố hội nhập với văn hóa bản địa như: vái hương, trưng hoa, bày mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên vào các dịp giỗ, dịp tết,... Nhưng, người Công giáo không tin người chết sẽ hưởng dùng những hoa trái ấy, mà chỉ biểu lộ lòng thành kính, hiếu thảo của cháu con và gọi lại những sinh hoạt của người thân khi còn sống mà thôi.

Như vậy, việc ứng xử của người Công giáo Việt Nam với tục thờ cúng tổ tiên là một biểu hiện sống động nhất của quá trình hội nhập giữa Công giáo và Văn hóa Việt Nam cũng như quá trình Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Với một chút suy tư về Đạo Hiếu: Cung cách *Thảo Kính Cha Mẹ* và quan điểm về việc *Thờ Cúng Tổ Tiên* như thế, mong sao các gia đình Công giáo, đặc biệt các bạn trẻ hãy gắng học hiểu, thực hành và diễn giải cho những người ngoài Công giáo mỗi khi có dịp đối thoại, để *Phúc Âm không ngừng tinh luyện và nâng cao phong hóa các dân tộc*, ngõ hầu mang lại những giá trị đúng đắn của Đạo Hiếu mà xưa nay nhiều người còn lầm tưởng!

Tham khảo

- Kinh bốn và Kinh Thánh.
- Giáo lý Hội thánh Công giáo 1992 & Lễ nghi Rôma.
- Các văn thư và bài viết của các tác giả, từ wed: Thờ Cúng Tổ Tiên...

(Nguồn: <http://gpbuichu.org>)

Đầu Năm Hái Lộc

Lm. Giuse Đinh Lập Liễm



Ngày Tết Nguyên Đán là thời gian quan trọng nhất trong năm, được coi như ngày thánh, con cái dù ở nơi xa cũng cố gắng trở về sum họp dưới mái gia đình để ăn Tết. Giao thừa là lúc mọi người phải có mặt đầy đủ để chúc tuổi mới ông bà, cha mẹ được mọi sự lành trong cả năm mới.

Ngoài ra, người ta còn kiêng cử trong cách sống, không dám nói hoặc làm một điều gì sai trái để tạo ra xúi quẩy cho cả năm.

I. LỜI CHÚC TẾT ĐẦU NĂM

Trong những ngày đầu năm, người ta cầu chúc nhau rất nhiều điều cao quý, rất đa dạng, tùy theo từng hoàn cảnh. Thường người ta chúc nhau: phát tài phát lộc, bách niên giai lão, buôn may bán đắt, thăng quan tiến chức, vạn sự như ý; hay nói một cách tổng quát người ta chúc nhau được ngũ phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Ngoài ra, cũng có những câu chúc có vẽ văn hoa như :

*Trẻ mãi không già, mẫn mà nhan sắc,
Vạn sự cát tường, toàn gia hạnh phúc,
Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong công việc, tuyệt vời trong tình yêu.*

Có những câu dài hơi hơn như :

Vạn sự như ý, tử sự như mơ, cuộc đời như thơ, tình yêu như nhạc, coi tiền như rác, xem bạc như rơm, chung thủy với cơm, không màng chi phở.

Hoặc chúc mọi người một cách rộng rãi hơn :

Chúc mọi người một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, lời cầu chúc tốt đẹp và đầy đủ nhất vẫn là lời chúc “*Phúc, Lộc, Thọ*”. *Phúc* là mong được nhiều hạnh phúc, *Lộc* là mong được nhiều của cải lợi lộc, *Thọ* là mong được sống lâu mạnh khỏe.

Để tượng trưng cho Phúc, Lộc, Thọ, người ta dùng hình ảnh ba ông già.

Ông Phúc được thể hiện dưới dạng một người giàu có, nét mặt viên mãn hiền hậu, với những chi tiết về hình thể biểu lộ quý tướng như khối hình đầy đặn, tai to, mũi thẳng, hàm nở... mình mặc áo chùng, tay bồng một đứa trẻ mũm mĩm tượng trưng cho con cháu ngoan hiền.

Ông Lộc được thể hiện dưới dạng một viên quan đầu đội mũ phước hay mũ cánh chuồn, mình khoác áo vân cẩm, dáng đứng nghiêm trang, khuôn mặt uy nghi quắc thước, bởi vì người xưa quan niệm rằng sự thành đạt của con người được thể hiện trên con đường công danh chức tước nhiều bổng lộc.

Ông Thọ được thể hiện dưới dạng một ông già hói đầu, râu tóc bạc phơ, mình mặc áo chùng, tay cầm gậy trúc, trên đầu gậy có treo mấy quả đào tiên, một biểu tượng nói lên sự trường thọ.

Hôm nay, chúng ta đặc biệt chúc nhau chữ **LỘC**, từ lộc vật chất đến lộc thiêng liêng, đó là ‘**LỘC THÁNH**’ do Thiên Chúa ban cho : “*Đó là Phúc Lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người*” (Tv 128,4), hoặc câu khác: “*Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may*” (Tv 128,2).

II. TỤC HÁI LỘC TRONG NGÀY TẾT

1. Tục hái lộc nơi chùa miếu

Theo tài liệu của ông Phan Kế Bính, ông Toan Ánh và ông Nhất Thanh thì sáng sớm ngày mùng một Tết, người ta đi lễ chùa miếu để xin Thần Phật gia ơn độ trì cho năm mới.

Thường ai cũng mua vài nén hương để khấn vái trước bàn thờ, hoặc đông người quá thì dâng hương ở ngoài sân. Có người mua

về vài ba nén hương gọi là “*hương lộc*” đem về cắm vào bát hương Táo quân ở nhà. Lửa đỏ ở mấy nén hương là lộc Phật Thánh ban biểu tượng cho sự thịnh vượng.

Cũng có nhiều người không xin hương lộc, thì lễ xong ra sân vườn chùa miếu bẻ lấy một cành cây, tục gọi là “**HÁI LỘC**” đem về gọi là Lộc Thánh.

Tục hái lộc ở các chùa miếu ngụ ý xin hưởng chút lộc của Thần Phật ban cho năm mới. Cành lộc thường là một cành đa nhỏ, cành đề, cành si là những loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc.

Năm mới lúc trở về có tài lộc mang theo vừa chỉ sự may lành, vừa chỉ sự vui sướng.

2. Tục hái lộc nơi thánh đường

Ngày Mồng Một Tết, ngày linh thiêng nhất trong năm, ngày cầu bình an cho năm mới. Nhiều giáo xứ tổ chức hái lộc đầu xuân.

Lộc thánh là những câu Lời Chúa được tuyển chọn trong Thánh Kinh. Lộc được treo trên những cành mai vàng rực rỡ đặt trên cung thánh. Sau bài giảng, cha chủ tế hái lộc thánh đầu xuân, rồi đến các tu sĩ nam nữ, đến đại diện các hội đoàn và đại diện các gia đình lên hái lộc.

Sau Thánh lễ, mọi người ra về mang theo niềm vui và hạnh phúc, bình an và Ơn thánh. Gia đình sum họp trước bàn thờ đọc kinh nguyện, dâng một năm mới lên Chúa và Đức Mẹ. Người cha hoặc người mẹ trình trọng mở lộc thánh đọc cho cả nhà nghe. Mỗi lộc thánh hợp với từng gia đình. Lộc thánh được đặt trang trọng trên bàn thờ, dưới chân thánh giá. Câu chuyện ngày Tết đi thăm nhau thường hàn huyên về lộc thánh ‘Lời Chúa’ mỗi nhà.

Lời Thánh vịnh 27 nói lên niềm cậy trông: *“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa” (Tv 27).*

Vững vàng tin tưởng và trông cậy vì người Kitô hữu xác tín vào lời Chúa Giêsu dạy: *“Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7).*

Không phải bây giờ người ta mới hái lộc. Từ ngàn xưa, thuở địa đàng đã có truyện con gái đi hái lộc đầu xuân rồi.

Đọc chương 3 sách Sáng thế, chúng ta thấy rõ có một cô gái đẹp ở vườn Diệu Quang, cô được hái lộc ở mọi cây, trừ cây biết lành biết dữ ở giữa vườn. Lộc cây ấy không phải lộc tốt mà có hại. Nhưng cô đã liều lĩnh hái lộc cây ấy và lập tức cái lộc cây ấy quật ngã cô. Đó là cô EVÀ đã hái lộc cây trái cấm. Cô đã không hái được lộc thánh mà chỉ hái được lộc của tội lỗi, độc hại. Cô đã đánh mất hạnh phúc trong ngày đầu xuân.

Nhưng bù vào đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế cứu chuộc loài người bằng Cây Thập Giá mà lộc của cây này lại đem phúc trường sinh. Lộc đây là lộc thánh ban muôn vàn ơn phúc. Cũng từ đó, Chúa lại còn ban cho chúng ta một thứ lộc quý giá nữa, đó là “Bí tích Thánh Thể”. Chúa phán: *“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời”*.

III. HÃY TẬN HƯỞNG LỘC THÁNH CHÚA BAN

Hôm nay, chúng ta đến nhà thờ để ca tụng Chúa là Chúa của Mùa Xuân và xin Người ban cho ta được nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta hãy hái lộc thánh đem về để cho cả năm Kỷ Hợi này được may mắn.

Tờ lộc thánh mà chúng tôi tặng anh chị em hôm nay là lời Chúa Giêsu đã chào thăm các môn đệ sau khi Người sống lại **“Bình an cho các con”** (Ga 20,19.26).

Cùng với tờ lộc thánh, chúng tôi chúc anh chị em một câu thơ mà người ta chúc nhau trong ngày đầu xuân, coi như món quà tặng cho nhau :

*Mai vàng nở khắp quê nhà
An Khang thịnh vượng món quà đầu năm*

“An Khang thịnh vượng” cũng là một trong 5 lời chúc căn bản nhất: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. “An Khang thịnh vượng” là một lời chúc từ chữ Hán, dùng để chúc nhau vào những dịp Tết hay ăn mừng tân gia..

Chữ “An” diễn tả sự bình an, yên ổn, an vui, an bình. Chữ “Khang” diễn tả sự mạnh khỏe, tươi tốt.

Vậy chúc cho nhau “an khang thịnh vượng” là chúc cho người ta được sống trong bình an, thư thái, mạnh khỏe và phát đạt. Do đó, chúng tôi chúc anh chị em được an bình cả hồn lẫn xác trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Sự an bình chúng tôi muốn chúc cho anh chị em không phải là an bình nhất thời, tạm bợ mà là thứ an bình mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã chúc cho loài người trong đêm Người giáng sinh:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. (Lc 2,14)

Sự bình an Thiên Chúa ban cho gồm cả hai phương diện :

- Về thể xác: An lành, may mắn, không tai họa, không chiến tranh.

- Về tâm hồn: Được ơn nghĩa cùng Chúa, sống kết hợp thân mật với Người.

Điều chúng tôi cầu chúc hôm nay đặc biệt là an bình trong tâm hồn, một thứ an bình tròn đầy và vĩnh cửu. Xã hội có an bình mà lòng không có thì kể là không có an bình thực sự, và ngược lại, xã hội tuy đầy chiến tranh loạn lạc nhưng lòng vẫn được an bình thư thái.

Điều kiện muốn có an bình trong tâm hồn là phải có một tâm hồn trong sạch : *“Ai có lòng trong sạch ấy là phúc thật vì sẽ được xem thấy mặt Đức Chúa Trời vậy”*. Ai phạm tội là chống lại Chúa, chống lại Chúa là thù nghịch với Chúa, gây chiến với Chúa, như thế làm sao có sự bình an trong tâm hồn được ?

Để kết thúc, xin chúc anh chị em được hưởng sự bình an trường cửu ngay ở đời này nếu anh chị em thực hiện Lời Chúa trong bài Tin Mừng Thánh lễ hôm nay: *“Trước hết, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và ăn ở công chính như Người đòi hỏi, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,34)*.

*Tân niên thánh đức bao ân phúc
Xuân nhật an hòa mãi phúc vinh.*

TẢN MẠN CUỐI NĂM



Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Những ngày cuối năm, dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường khi một vòng tuần hoàn của trái đất sắp khép lại. Những hối hả, lo toan của cuộc sống đời thường nhanh chóng lấp đầy quỹ thời gian của

mỗi người.

Có người vẫn vất vả ngược xuôi trong cuộc mưu sinh, tối tăm mặt mũi với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có người tất bật cố gắng hoàn thành những công việc chưa hoàn thành của năm cũ. Nhưng cũng có những người chậm rãi, trầm tư và lặng lẽ bên dòng thời gian ôn lại bao kỷ niệm buồn vui, những thành công hay thất bại.

Buồn vì một năm nữa sắp trôi qua, ta lại già thêm chứ không phải lớn thêm một tuổi như lúc còn trẻ con. Thêm tuổi đời là thêm những vết nhăn của lo toan trên vầng trán và đôi vai cũng dần dà trĩu nặng gánh mưu sinh. Buồn vì những cuộc chia ly tiễn biệt với những người thân quen già trẻ lớn bé. Buồn vì thế thái nhân tình hay những mất mát thua thiệt trong cuộc sống bon chen.

Vui vì những thành quả ta đạt được sau bao nỗ lực cố gắng. Vui vì sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của biết bao người dành cho ta khi thất bại và vấp ngã, để ta có thể tự đứng dậy và tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Vui vì những lúc đau yếu hay chùn chân, ta vẫn còn một chỗ dựa vững chắc là gia đình. Đó không chỉ là nguồn vui mà còn là điều hạnh phúc.

Ta đã đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cho những lúc “trà dư tửu hậu”, say sưa với những trò giải trí, sa đà vào mạng xã hội vô bổ? Bao nhiêu điều tiếc nuối, bao nhiêu toan tính chưa thực hiện,

bao công việc còn dang dở? Đã bao lần ta mãi mê chạy theo “mồi phú quý, bả vinh hoa”? Bao nhiêu người thân yêu, bạn bè đã rời xa - ở lại với ta sau bao sóng gió thăng trầm của cuộc sống?

Thời gian là thứ hữu hạn nhưng nó có thể làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó. Đời người không biết trải qua bao nhiêu lần cuối năm? Không ai có thể trả lời được cho đến khi nhắm mắt “trở về làm cát bụi”. Người biết nắm bắt thời gian là người có khả năng làm chủ cuộc sống, gạt hái thành công cho chính mình. Thêm một tuổi đời, sức khỏe có kém hơn trước nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn.

Ta mới “ngộ” ra rằng có những thứ chúng ta đang có, chúng ta không hề biết quý trọng. Có rất nhiều thứ chúng ta đang có mà chúng ta cảm thấy bình thường thì đó lại đang là niềm khao khát của biết bao người khác. Có rất nhiều thứ ta mãi mê kiếm tìm nhưng không bao giờ thỏa mãn. Có những thứ đang có khi mất đi rồi ta không bao giờ tìm lại được.

Một trong số những quà tặng quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho ta chính là sức khỏe. Cha ông ta cũng đã muốn gửi gắm đến những thế hệ sau bức thông điệp ngắn gọn nhưng súc tích qua câu nói “sức khỏe là vàng”. Dù tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nhưng cũng có lúc nó không thể điều khiển được cơ bắp hay những hệ thống đang vận hành cơ thể của ta. Vì thế phải cân đối giữa công việc, vui chơi, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Cuộc đời không hoàn hảo và ta cũng sẽ chẳng thể nào làm nó hoàn hảo hơn. Thế nên, đôi khi cũng cần nhìn những điều không hoàn hảo đó như một phần tất yếu nên có và cần phải có trong cuộc sống. Như vậy, ta sẽ sống thanh thản và bao dung hơn. Một năm sắp trôi qua, không gian của sai lầm và tiếc nuối lại rộng hơn. Có những lời lẽ không hay đã thốt ra, có những việc không nên cũng đã làm, có những tổn thương ta đã gây ra cho ai đó và có cả những lời tri ân đã bị ta bỏ lỡ.

Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời yêu thương chẳng bao giờ là quá muộn. Hãy nói cảm ơn vì những thành tựu một năm qua

vì chắc chắn ta sẽ chẳng thể đạt được nếu chỉ có một mình. Hãy cảm ơn những người đã chia sẻ, giúp đỡ ta bằng cách này hay cách khác vì *“đối với một tín hữu lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một Kitô hữu không biết cảm ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa”*. (ĐTC Phanxicô)

Và đừng quên xin lỗi những ai mà mình đã trót làm tổn thương, lời xin lỗi như một lời thú tội để lòng mình nhẹ nhõm hơn. *“Xin lỗi là lời khó nói nhưng cần thiết, khi thiếu nó, các nút rạn nhỏ trở thành lớn hơn -cả khi không muốn- cho tới khi trở thành các hố sâu. Không phải vô tình trong lời kinh Lạy Cha Chúa Giêsu đã dạy chúng ta ‘Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con’ (Mt 6,12) - (ĐTC Phanxicô).*

Vâng, xin hãy tha thứ cho người đã vay mượn ta một chút ân tình hay vật chất mà mãi không chịu trả. Những người chỉ cần đến ta khi họ gặp khó khăn. Thậm chí, với cả những kẻ thù ghét, xúc phạm đến ta. Tha thứ không phải chỉ vì lỗi lầm của họ mà là vì việc xóa đi ân oán trong lòng, ta đã từ bỏ được bản năng “tham - sân - si” để sống độ lượng, bác ái và vị tha hơn.

Những ngày cuối năm, tự nhủ lòng mình hãy ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói, cười... và sống chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống yên bình. Hãy lắng nghe con tim mình với nhịp đập không bận rộn, không lo toan, không vương vấn. Hãy tạ ơn Chúa vì những gì ta đã có hay đã mất để ta biết yêu thương và quý trọng hơn những gì mình đang có hôm nay.



Phút chín mười chín

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt



Đông tàn xuân lại đến. Trong những tháng cuối năm ai ai cũng tất bật, cũng ra sức làm việc để chuẩn bị cho cái tết nhà mình thật tươi tốt. Những người lương thiện thì nỗ lực lao động để kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình. Còn những kẻ gian manh thì thực hiện nhiều

phi vụ hơn để cướp giật, lừa đảo.

Một buổi sáng ở Đà Lạt, anh thanh niên ngồi trên đầu dốc ngắm điệu thuốc lá lệch sang mép trái, một mắt hấn nheo nheo, còn nửa mép phải nhếch lên hé nở nụ cười méo xẹo. Ôi! Vẻ đẹp của một tên côn đồ. Hấn ngồi đó như đợi chờ ai, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống ngôi nhà xây nho nhỏ mái ngói đã phớt nhẹ một lớp rêu xanh, đang ẩn mình sau cây thông già xen lẫn những đám hoa quỳ đang nở vàng tươi.

Hoàng vội vàng mang cái túi xách, trong đó chỉ đựng vài bộ quần áo rồi nói nhanh với vợ:

- Anh đi làm ăn vài ngày. Ở nhà cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha.

Đôi mắt Hạnh đỏ hoe, cố kìm nén cho khỏi bật ra những tiếng nấc khi chồng cô quyết định ra đi. Vợ chồng cô cưới nhau mới được nửa năm thì cha mẹ cho ở riêng để tự lực cánh sinh. Tuy cả hai đều tốt nghiệp đại học nhưng chẳng xin được việc nên cứ làm những việc linh tinh, đụng việc gì cũng làm miễn sao có tiền trang trải trong gia đình. Đôi lúc Hạnh đi nhổ cỏ cho các nhà vườn, còn Hoàng thì vác phân bón hoặc gánh hàng hoá cho người ta. Những ngày gần đây Hoàng thường xuyên giao lưu với Luân, đó là một

tên côn đồ hay gây khó chịu cho làng xóm nên Hạnh rất lo lắng và luôn khuyên nhủ chồng. Nhiều đêm cô ngồi trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện để chồng cô thay lòng đổi dạ mà quay về đường ngay nẻo chính.

Hôm nay, trước quyết định của Hoàng đi làm ăn với tên Luân, cô đã ghen lời và nước mắt lưng tròng chỉ biết cầu nguyện cùng Đức Mẹ rồi nhìn chồng cất bước ra đi lên con dốc mà tên côn đồ đã ngồi đợi.

Ở Đa Thiện, một làng nhỏ trong thành phố Đà Lạt, ông Hạo là quan chức trong bộ máy chính quyền địa phương đã về hưu. Ông muốn mua một chiếc xe bốn bánh đời mới hơn một tỷ đồng để đi đây đó vui hưởng tuổi già, nên rao bán một lô đất thổ cư mà ông không dùng đến. Lô đất này tuy nhỏ nhưng nằm gần khu du lịch, nên chỉ vài ngày sau đã có người đến hỏi mua. Sau khi chấp thuận với giá hai tỷ rưỡi, người mua đã làm bản hợp đồng và đặt cọc trước năm trăm triệu. Nhưng hôm sau, một đôi vợ chồng trẻ có dáng dấp đại gia, vòng vàng đeo đầy người đến hỏi mua và nhất trí với giá bốn tỷ đồng. Đôi vợ chồng trẻ nói với gia chủ:

- Tôi sẽ đặt cọc trước một tỷ. Số còn lại sau khi giấy tờ đầy đủ tôi sẽ thanh toán hết. Chúng ta làm bản hợp đồng nha.

Ông Hạo thấy đôi vợ chồng trẻ mua giá cao hơn người hôm qua đến một tỷ rưỡi, nên lòng tham trỗi dậy, nhưng ông đã làm bản hợp đồng với người mua trước nên còn đắn đo suy tính. Nếu như ông nhận tiền đặt cọc rồi hủy hợp đồng với người mua trước mà không thành, hoặc là người mua sau biết ông đã bán lô đất này chắc chắn sẽ gây rối, biết đâu ông phải bồi thường hợp đồng cho người mua trước lẫn mua sau. Nghĩ thế ông liền tìm cách thoái thác:

- Hiện nay vợ tôi đang ở Sài Gòn, tôi muốn thông qua bà một tiếng để sau này bà khỏi trách tôi. Anh chị đợi tôi một tý nha.

Nói xong ông bước ra xa bấm điện thoại di động. Lát sau ông quay lại phàn nàn:

- Không hiểu sao điện thoại vợ tôi trực trực gì mà gọi chẳng được, lúc nào cũng thuê bao với thuê bao... Hay ngày mai mình làm hợp đồng được không?

- Cũng được! Nếu bà nhà đồng ý ông cứ gọi số điện thoại này cho chúng tôi.



Sau khi tiễn khách ra về, ông vội vàng tìm mọi lý do để không bán lô đất này cho người mua trước nữa và sẵn sàng bồi thường hợp đồng với số tiền là năm trăm triệu. Khi trả lại tiền đặt cọc và bồi thường hợp đồng cho người mua trước đúng một tỷ, nhưng ông cảm thấy vui

mừng như vừa trút được một gánh nặng, mọi thấp thỏm lo âu trong ông giờ đây đã tan biến.

Hôm sau, ông gọi điện thoại cho đôi vợ chồng đại gia nhưng được họ trả lời:

- Tôi thành thật xin lỗi ông vì tôi đã tìm được một lô đất rất đẹp. Hơn nữa chúng ta chưa làm hợp đồng mà. Mong ông thông cảm.

Ông Hạo thừ người ra, chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay rơi xuống đất lúc nào ông cũng không hay biết. Thế là mất toi năm trăm triệu.

Hạnh đang nhổ cỏ cho một chủ vườn rau, bất chợt cô thấy Hoàng ăn mặc rất sang trọng chở một cô gái vòng vàng đeo đầy người trên chiếc xe tay ga Airblade trông như đôi vợ chồng đại gia. Nỗi đau khổ, uất ức trào dâng lên làm chân tay cô bủn rủn nên không thể tiếp tục nhổ cỏ được nữa. Cô xin gia chủ nghỉ việc trở về nhà rồi ôm chân tượng Đức Mẹ khóc nức nở. Từ ngày Hoàng bỏ nhà ra đi, đêm nào cô cũng đọc kinh cầu nguyện rồi van nài Đức Mẹ ra tay cứu giúp cho chồng cô được bình yên vô sự và sớm trở

về. Nhưng hôm nay, chứng kiến cảnh tượng ấy làm cô tan nát cõi lòng chỉ biết khóc than cùng Đức Mẹ.

Nghe tiếng khóc thảm thiết, bà hàng xóm bước sang nhà Hạnh để xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi hiểu rõ sự tình bà an ủi cô:

- Luân là thằng lưu manh, nhập băng đảng với nó chắc chắn là làm những chuyện xấu. Nếu gặp Hoàng cô sẽ khuyên nhủ và nói điều phải trái cho nó hiểu.

- Cháu cảm ơn cô! Cháu buồn là ảnh theo thằng Luân. Mà buồn nhất là ảnh... ảnh đi theo đảng.

Bà hàng xóm không hiểu Hạnh muốn nói gì nên có vẻ ngạc nhiên:

- Ừ! Theo thằng Luân là theo băng đảng xã hội đen mà.

- Ý cháu nói là sáng nay ảnh chở một cô gái con nhà giàu có về ăn chơi lắm nên cháu không chịu nổi.

Nói đến đây Hạnh ôm mặt khóc nức nở, còn bà hàng xóm lăm lăm:

- Thì ra đi theo đảng là đang theo...

Hoàng hôn dần buông xuống, Hạnh hí hục thu xếp áo quần và các vật dụng vào chiếc valy để về Sài Gòn cho kịp chuyến xe hai mươi hai giờ tối nay. Cô không thể chung sống với một con người hư đốn đã nhập băng đảng với bọn côn đồ, mà còn quan hệ bất chính với người con gái khác. Hành lý đã thu xếp xong, cô đứng trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện rồi bất chợt ôm mặt khóc nức nở, vì cô sắp rời xa chốn này để trở về nhà cha mẹ ruột.

Bỗng cánh cửa bật mở, Hoàng bước vào với bộ quần áo bình thường chứ không mặc y phục sang trọng như hôm trước. Nổi uất ức, nổi căm hờn vẫn tràn ngập cõi lòng nên cô ngồi im lặng làm ngơ như thể không có sự hiện diện của chồng trong ngôi nhà này. Hoàng nhỏ nhẹ hỏi:

- Em định đi đâu mà mang hành lý nhiều vậy?

Hạnh vẫn im lặng không nói lời nào làm bầu khí trong nhà lúc này thật ngột ngạt. Thấy thế Hoàng liền kể chuyện những ngày qua và cũng để phân bua cùng vợ...

Hôm ấy, Luân đưa anh đến gặp bọn côn đồ để bàn luận rồi vạch ra một kế hoạch lừa đảo. Trước tiên chúng cho người đến nhà ông Hạo mua lô đất với giá hai tỷ rưỡi và đặt cọc trước năm trăm triệu. Sau đó chúng thấy Hoàng đẹp trai có học thức mà lại ăn nói hoạt bát nên giao cho anh đóng vai đại gia cùng với cô gái giang hồ đeo vàng giả đầy người, đến nhà ông Hạo mua lô đất với giá bốn tỷ đồng và sẵn sàng đặt cọc trước một tỷ.

Kế hoạch của chúng là đánh vào lòng tham của gia chủ. Nếu như ông Hạo chấp thuận làm bản hợp đồng để nhận một tỷ tiền đặt cọc của Hoàng, chúng sẽ đưa ra một kế hoạch tổng tiền ông vì lúc này đang có hai bản hợp đồng mua bán và gia chủ đã nhận tiền đặt cọc của hai người mua. Còn ông Hạo chỉ im lặng hủy hợp đồng thì chúng sẽ nhận được tiền bồi thường từ phía gia chủ. Đằng nào “con mồi” cũng dính bẫy, trừ khi không có lòng tham và luôn giữ chữ tín.

Sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng của ông Hạo, chúng chỉ chia cho Hoàng có ba mươi triệu. Nhưng “Đi đêm có ngày gặp ma”, dẫn thân vào chuyện lừa đảo trước sau gì cũng sa lưới pháp luật. Càng nghĩ Hoàng càng sợ nên quyết định quay về đường ngay nẻo chính để làm ăn lương thiện bên cạnh người vợ, ngày đêm lo lắng và luôn cầu xin với Đức Mẹ cho anh biết hồi tâm hối cải.

Lúc này Hạnh đã hiểu rõ mọi chuyện, cô chạy đến bên tượng Đức Mẹ oà lên khóc:

- Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ tha thứ cho con vì con yếu tin. Những ai trông cậy vào Mẹ đều không thất vọng. Ngay cả phút chín mươi chín mà Mẹ vẫn ra tay cứu giúp.



Phòng khám Nhân Đạo kinh 7 Nơi yêu thương triển nở



Gioan Quang Vũ

Trong không khí náo nức đón chờ Đấng Cứu Thế giáng sinh, nơi nơi rộn ràng chuẩn bị hang đá, giăng đèn hoa chớp nháy khắp nơi, âm thanh đầu đó ngân vang bài ca Jingle Bells quen thuộc làm cho lòng người viễn khách càng thêm xao xuyến. Nhớ đến những giây phút ấm cúng bên gia đình cùng vui đón mừng Chúa giáng sinh; ấy là những người khỏe mạnh; còn những người đau yếu, bệnh tật, đang phải điều trị tại một cơ sở y tế, hay một bệnh viện nào đó thì họ sẽ như thế nào khi mùa Giáng sinh về? Chắc hẳn trong tâm trí họ cũng rất mong chờ sự kiện này, mặc dù thể xác của họ đang đau đớn và bất động bởi bệnh tật.

Thấu hiểu tâm tư của mọi người và hòa chung với niềm vui mong chờ ngày Chúa giáng sinh, tại phòng khám kinh 7 (Tân Hiệp, Long Xuyên) cũng có những hoạt động ý nghĩa cho riêng mình. Từ những ngày trước, tuy bận rộn với việc khám chữa bệnh, nhưng tập thể y bác sỹ nơi đây cũng tranh thủ thời gian dựng một hang Belem tuy đơn sơ nhưng thật sống động, người thì lo chăm sóc tía tốt vườn hoa để tạo thêm cảnh sắc, xa xa có một nhóm đang cùng nhau đẩy giàn giáo giăng đèn hoa dọc lối đi, gần bên sân lại thấy bếp lửa than củi nướng những chiếc bao nilông phồng dộp lên như bánh tráng để tạo cảnh đá trang trí cho hang Belem. Vất vả là thế, nhưng nụ cười luôn nở trên môi những khuôn mặt đỏ bừng vì nắng với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trong không gian này có những dãy ghế đá dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm môn (*là thời gian trống giữa các bài tập Vật lý trị liệu*) đa số họ chỉ chú trọng đến việc chữa bệnh mà quên đi ngày tháng, rồi hôm nay chợt bừng tỉnh và nhận ra ngày lễ Giáng sinh đã gần kề.

Nơi yêu thương triển nở

Với phương châm “*Phục vụ trong yêu thương*”, quý cha và tập thể y bác sỹ nơi đây đã mang yêu thương san sẻ đến từng bệnh nhân trong phòng khám qua nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức phát quà Giáng sinh cho bệnh nhân và nhân viên qua hình thức bốc số trong 2 ngày 19-20/12/2018, mỗi bệnh nhân được bốc 2 lần với 5 lá thăm mỗi lần, sau đó mở ra và được nhận những món quà tương ứng với lá thăm mà mình bốc được. Quà ở đây là những nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, tuy nhỏ nhoi nhưng nó đã làm ấm thêm tình yêu thương trong mùa Giáng sinh này.

Ngoài ra trong sinh hoạt hằng ngày tại phòng khám này, cũng thể hiện tình yêu thương và tương trợ vượt bậc, các bệnh nhân cũng như thân nhân đều được phục vụ miễn phí các bữa ăn sáng, trưa, chiều tại bếp ăn tập thể phòng khám, với tất cả các món dành cho người ăn chay và ăn mặn; thuốc chữa bệnh cũng chỉ thu tượng trưng với mức 10% so với các bệnh viện khác, các bệnh nhân đều được kiểm tra sức khỏe vào mỗi sáng, đặc biệt khi có người trở bệnh nặng, thì tập thể y bác sỹ trong ca trực rất quan tâm và tất bật cứu

chữa mà không cần đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì, khi bệnh nhân thiếu vật dụng sinh hoạt như quạt máy, mùng mền, chiếu gối phòng khám sẵn sàng cho mượn không cần thế chấp, mọi người đều được chăm sóc bình đẳng như nhau, bất kể sang hèn hay nam phụ lão ấu. Chính từ tình yêu thương này đã tạo cho mọi người có cảm giác thân thương như đang được sống trong gia đình, từ đó mọi sinh hoạt tại phòng khám đã không còn khoảng cách giữa người bệnh và bác sỹ.



Việc sinh hoạt tôn giáo cũng là một phần không thể thiếu trong đại gia đình phòng khám này, vì phòng khám nằm gọn trong khuôn viên thánh đường giáo xứ Thánh Giuse, ngoài việc sinh hoạt thường nhật của một giáo xứ, thì trong phòng khám cũng có một nhà nguyện, được quý

cha dâng lễ buổi sáng dành cho bệnh nhân không có điều kiện tham dự Thánh lễ tại thánh đường chính. Cứ sau Thánh lễ sáng, quý cha lại xuống tận giường bệnh trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân nặng, và một ngày mới lại được sinh hoạt bình thường. Buổi tối, đúng 19g00, tất cả các bệnh nhân không phân biệt tín ngưỡng, cũng như nhân viên y tế trực ca, lại đồng hành cùng quý cha trong giờ kinh tối tại phòng bệnh. Những người không phải là Kitô hữu cũng sốt sắng tham dự bằng việc ngồi ngay ngắn, nghiêm trang cùng hiệp ý dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã trao ban. Sau khi ban phép lành cuối giờ kinh, cha chủ sự luôn chia sẻ những thông tin sinh hoạt, nhắc nhở mọi người chăm sóc và quan tâm lẫn nhau, nhất là cùng nhau gìn giữ và xây dựng nếp sống tình thương, nhờ vậy mà phòng lưu trú bệnh nhân luôn sạch sẽ mặc dù không có y công.

Đôi nét về phòng khám Nhân Đạo kinh 7

(Sử dụng tư liệu của cơ sở)

Phòng khám Nhân Đạo tọa lạc tại số 87, ấp kinh 7B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thuộc giáo xứ Thánh Giuse, giáo hạt Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên được cha cố *Giacôbê* Nguyễn Đức Thịnh khởi xướng và thành lập từ năm 1990 với 10 giường bệnh trong 3 căn nhà lá cũ, để phục vụ bệnh nhân nghèo bằng phương pháp Đông Nam Y.

- Ngày 20/11/1990, dưới sự bảo trợ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Hiệp, bệnh xá được đổi tên thành “Phòng Khám Nhân Đạo Chữ Thập Đỏ”.

- Năm 2000 Tỉnh Hội Đông Y và Tỉnh Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang ký quyết định chuyển Phòng Khám Nhân Đạo thành “Phòng Khám Nhân Đạo Đông Y”.

- Năm 2004 tại phòng khám này đã hình thành được ‘bếp ăn từ thiện’ phục vụ cho bệnh nhân.

- Năm 2014 Tỉnh ủy Kiên Giang đã ký quyết định chuyển Phòng Khám Nhân Đạo Đông Y thành “Trung Tâm Y Học Cổ Truyền Nhân Đạo”.

- Ngày 28/02/2014, cha cố *Giacôbê* Nguyễn Đức Thịnh qua đời, Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên đã giao quyền quản lý và điều hành phòng khám cho dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân (*dòng Camillô tại Việt Nam*) và một linh mục bác sĩ thuộc giáo phận cùng cộng tác điều hành cho đến ngày nay.

- Ngày 24/08/2015, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép hoạt động mới với tên gọi “Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đạo Kinh 7” với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa, và cái tên này được duy trì cho tới ngày nay.

Do phương pháp điều trị hiệu quả mà ít tốn kém nên sau 28 năm phục vụ bệnh nhân nghèo, phòng khám dần chiếm được niềm tin của bệnh nhân trong cũng như ngoài khu vực. Số lượng bệnh nhân mỗi ngày hiện nay khoảng từ 150 đến 200.

Địa chỉ: Phòng khám Đa Khoa Nhân Đạo kinh 7 Số 87, ấp Kênh 7B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3835 498, website: www.kinh7.net

TIN ĐẮNG QUAN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà

Mỗi độ xuân về trên quê hương
Mai vàng tô điểm khắp phố phường
Trời êm nắng ấm gió man mác
Cành trổ lộc non hoa toả hương.

Nhìn lại một năm đã đi qua
Ngọt bùi cay đắng đủ bốn mùa
Niềm vui ở lại trong giây lát
Rao bán nỗi buồn chẳng ai mua.

Cuộc sống mưu sinh vốn long đong
Nhưng tin vào Chúa Đấng quan phòng
Ngài luôn săn sóc và nâng đỡ
Từng bước con đi thấy thong dong.

Chúa biết lòng con rất yếu mềm
Đức tin cần phải được tăng thêm
Giờ giờ phút phút trông cậy Chúa
Ngài sẽ đưa về lối bình yên.

Năm mới lại về bên đời con
Hương xuân ngan ngát ở trong lòng
Xin Ngài ở lại luôn luôn mãi
Xin thăm lòng con tấm lòng son.

XAO XUYẾN CUỐI NĂM

Jos. Hoàng Mạnh Hùng
Xứ đoàn Trung Mỹ Tây

Xin phép* Chúa - ngày cuối năm êm ả
Kề bên con - con bên Chúa thăm thì
Lại năm nữa sắp trôi vào dĩ vãng
Bóng hoàng hôn dần phủ xuống bên đời
Bao năm con làm được gì cho Chúa?
Cho nhân sinh cũng chẳng đáng là bao!

Xin lỗi* Chúa bụi trần gian phủ kín
Vì những ngày con xa Chúa bơ vơ
Theo dòng xoáy con trôi vào đục lạt
Những ước mơ vui thú của trần gian
Quên mất Chúa dù Ngài luôn mời gọi
Đã bao phen con lần nữa chối từ

Tạ ơn Chúa, năm đã qua nhìn lại
Sống trần gian thêm nữa một tuổi đời
Xin tích đức, thêm công, cầu phúc
Đón mùa Xuân vĩnh viễn nơi quê Trời
Ngày cuối năm bỗng dựng hồn xao xuyến
Xin thương con, lạy Chúa rất nhân từ.

* *Khi trong một gia đình người ta không xâm lấn nhau, nhưng biết xin phép.*

Khi trong một gia đình người ta không ích kỷ, nhưng tập nói tiếng cảm ơn.

Khi trong một gia đình người ta nhận ra mình đã làm điều xấu và biết xin lỗi, thì trong gia đình ấy có an bình và niềm vui.

(ĐGH Phanxicô)

QUÀ TẾT

BCT

*Trao tay quà tết vùng xa
Yêu thương kết nối chúng ta một nhà
Cùng nhau chia sẻ tình Cha
Tết về ấm áp nở hoa rộn ràng.*

Vào dịp cuối năm Âm lịch mấy năm gần đây, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miệt Sài Gòn, cha dòng Chúa Cứu Thế và Ban hành giáo đã tổ chức gói bánh tết tại hội trường giáo xứ. Người góp của, kẻ góp công..., cùng nhau gói những đòn bánh tết đầy chất lượng hơn ngoài thị trường, nhờ do các vị ân nhân ủng hộ nếp đặc biệt, đậu xanh chọn lọc thơm ngon, thịt tươi sạch ướp đầy đủ gia vị theo truyền thống lâu đời. Mỗi người góp một tay theo từng công đoạn của việc gói bánh:

- Rửa lá, lau khô để gọn gàng từng xấp.
- Dây để gói cắt đúng kích thước rồi xếp thứ tự.
- Gạo nếp và đậu xanh ngâm nước vo sạch , thịt ba chỉ nạc ướp gia vị đậm đà.
- Khuôn nhôm làm bánh.
- Những đôi tay khéo léo để gói bánh cho ngon và đẹp.
- Xếp bánh lên xe đẩy qua nơi nấu suốt đêm là chín.
- Khâu ép bánh sau khi đã nấu chín cho dẻo và mềm.

Gần một trăm người đến tham gia việc gói bánh tết trong ba ngày thật vui. Thay ca sáng chiều để hoàn thành mấy ngàn bánh, mỗi bánh nặng 1kg đầy đặn ngon lành. Sau đó, nhóm công tác từ thiện theo cha sở mang đến phân phát tại những vùng sâu vùng xa, nghèo khổ. Niềm vui được chia sẻ quà tết đầy nghĩa tình của giáo dân Sài Gòn theo tinh thần bác ái của người Kitô giáo ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, đặc biệt vào dịp tết Nguyên Đán truyền thống

của Việt Nam từ xa xưa tới nay. Vì thế, phần lớn kiều bào về nước sum họp với gia đình để vui hưởng mùa xuân tại quê nhà, họ đi dự lễ nhà thờ, được nghe cha giảng và kể về những vùng quê xa quanh năm suốt tháng phải sống trong vất vả đói nghèo... nên họ đã mở lòng và rộng tay chia sẻ khá hậu hĩnh, khi thực thi câu nói: “Cho thì có phúc...”.

Đa số bà con giáo dân người Sài Gòn cũng chỉ thuộc loại trung lưu, nên cùng nhau sống tinh thần đoàn kết yêu thương, muốn được sẻ chia quà tết đủ ý nghĩa từ chất lượng đến khối lượng cho các bạn vùng xa có mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Do đó, mọi người đều một lòng chung tay để “góp gió thành bão”, làm nên những món quà xuân giá trị cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, để người nhận là các gia đình nghèo nơi vùng xa được hưởng một mùa xuân an vui, thái hòa trong tình Chúa và tình đồng hương.

Mỗi gia đình có người sau ba ngày đến tham gia làm bánh, đã được cha phó xứ trao tặng một cái đem về để cả nhà cùng thưởng thức..., nếm mùi ngon bánh tết gia truyền từ chính đôi tay gia đình giáo xứ làm nên. Thành quả tốt đẹp được khởi sự trong ý nghĩ đã phát sinh nơi tâm hồn yêu mến của từng người, gắn bó như những mắt xích kết nối lại với nhau tạo nên một xâu chuỗi vẹn toàn. Họ vừa làm việc và hướng lòng trí lên cầu nguyện, thỉnh thoảng dừng tay nghỉ uống nước lọc và cùng nhau đọc một kinh Kính Mừng thật sốt sắng dâng Đức Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ để công việc được thánh hóa trong tình yêu Thiên Chúa và kết nối yêu thương với mọi người.

***Xuân về hạnh phúc yêu thương
Gửi người dân tộc giáo lương mọi miền
Lòng thành ưu ái chiêm hiền
Tết vui may mắn, phong tiền đỏ bao.***



TẠI SAO NGƯỜI TRẺ NÊN TIN VÀO THIÊN CHÚA

Giuse Phạm Đình Ngọc S.J.

Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường xuyên bị chất vấn từ những người bạn về niềm tin Công giáo của mình. Các bạn ấy có lý khi chất vấn tôi về sự hiện diện của thần linh, của Thiên Chúa. Đó không chỉ là câu hỏi để thảo luận, giải thích với những người đồng trang lứa với tôi. Trên hết, đó còn là nỗi hoài nghi của chính tôi. Với một đức tin được hấp thụ từ truyền thống gia đình, đôi khi tôi cũng hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa, nghi ngờ về sự hiện hữu của một Đấng mà miệng tôi thường tuyên xưng: Có một Thiên Chúa toàn năng.

Mới đây, tôi có dịp đọc một cuốn sách khá hay của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: Đức Tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay. Trong đó ngài trình bày những thách đố, tính hợp lý và sự cần thiết để chúng ta tin vào Thiên Chúa. Dĩ nhiên là người trẻ, tôi thường thấy tin là một lựa chọn khó khăn trong thế giới hôm nay. Khó khăn không phải vì sự vắng bóng Thiên Chúa. Thách đố không hẳn vì thông điệp “Thiên Chúa đã chết” của Nietzsche. Một trong những khó khăn người trẻ phải đối diện, đó là chúng ta đang sống trong một thời đại của khoa học. Với những thành quả huy hoàng của nó, nhiều người chỉ tin vào những gì chứng minh được, những gì đụng chạm được. Một đức tin được kiểm chứng bằng tai nghe, mắt thấy có trọng lượng hơn những thứ vô hình. Trong khi đó, đức tin lại nằm ngoài bình diện các quan năng.

Đức tin thực sự là một nhịp cầu để con người có thể đụng chạm với Đấng Vô Hình. Điều ấy không dễ chút nào đối với người trẻ trong thời đại kỹ thuật khoa học hôm nay. Tôi biết không ít bạn trẻ công giáo khẳng định rằng chúng ta không cần đến tôn giáo hay Thiên

Chúa nữa, vì khoa học ngày này có thể làm được mọi thứ. Sau đó họ trích dẫn những câu phủ nhận Thiên Chúa từ môi miệng những nhà khoa học vô thần. Vậy người trẻ nên tin vào những nhà khoa học vô thần hay tin vào một Thiên Chúa mà họ đang theo đuổi?

Trong văn chương Do Thái kể rằng, có một nhà tri thức trò chuyện với vị tôn sư. Sau khi vị tôn sư trình bày những gì liên quan đến Thiên Chúa và sự hiện diện của Người mà Kinh Thánh nói đến, vị tôn sư kết luận: *“Biết đâu đó là thật”*. Người trẻ chúng ta cũng có thể nói rằng: *“Biết đâu đó không phải là thật”*. Thực ra, đây là hai khía cạnh lưỡng nan của thân phận con người. Một mặt người tin cũng thường bị chất vấn về sự vắng bóng của Thiên Chúa, mặt khác người không tin cũng đặt vào hoàn cảnh biết đâu Thiên Chúa hiện hữu. Hóa ra, đức tin là điều thách thức cho cả người tin lẫn người không tin.

Dầu sao, tôi thấy người trẻ thắc mắc, hoài nghi về chính đức tin của mình là một dấu hiệu đáng mừng. Mừng vì từ đó người trẻ lên đường tìm cho một câu trả lời. Câu trả lời có thể đến từ những lời hướng dẫn của Giáo hội. Từ đó, hy vọng người trẻ có thể đi vào được mối tương quan với Đấng họ đang kiếm tìm. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, trước những thắc mắc về đức tin, họ tìm đọc những tài liệu của Giáo hội Công giáo, họ đọc Kinh Thánh để hy vọng nơi đó cho họ câu trả lời thỏa đáng. Trong thế giới thông tin ngày nay, người trẻ dễ dàng tìm cho mình những tài liệu như thế. Tuy nhiên, một điểm lưu ý là Giáo hội Công giáo nhắc nhở với con cái mình rằng: *“Để được một đức tin mạnh mẽ đòi hỏi họ phải ‘trở về’, ‘hoán cải’ tâm hồn. Nghĩa là để cho Thiên Chúa ngỏ lời và mình đón nhận với một tâm hồn không cố chấp”*.

Một khi tin vào Thiên Chúa, người trẻ có được ơn sủng của Chúa Thánh Thần và hiểu biết hơn để tiến sâu vào niềm tin ấy. Các bạn trẻ có thể hỏi tại sao tôi phải tin vào Thiên Chúa? Thực ra câu hỏi ấy đã có từ thời Cựu ước, nghĩa là dân tộc Do Thái đã thắc mắc về niềm tin của họ trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Tiên tri Isaia loan báo rằng: *“Nếu các người không tin, các người không thể tồn tại được”* (Is7,9). Nếu dịch sát nghĩa, câu này có nghĩa là: *“Nếu các*

người không bám chắc vào Đức Chúa, các người không đứng vững được". Một dịch giả khác dịch câu trên sang tiếng Hy Lạp: "Nếu các người không tin, các người cũng không hiểu" (bản Bảy Mươi). Do đó, nói như ĐGH Bênêđictô XVI: "Tin có thể mô tả như thái độ tựa nương, cậy dựa vào Lời Chúa như nền tảng của cuộc sống."

Ở đây có hai vấn đề: Trước hết cuộc sống của chúng ta luôn cần có niềm tin vào ai đó, hoặc điều gì đó. Nếu thiếu điều ấy, chúng ta không thể nào tương giao hoặc sinh sống được. Ví dụ, tôi tin mình sẽ thành công trong cuộc sống, từ đó tôi mới có động lực học tập và vươn lên. Về phương diện tôn giáo, tôi tin vào Thiên Chúa, từ đó tôi có thể đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ khẳng định rằng, tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi cũng có thể hạnh phúc thành công. Thực ra điều ấy cần được kiểm chứng, theo nghĩa thế nào là hạnh phúc đích thực. Dĩ nhiên, chúng ta tôn trọng niềm tin của mỗi người. Là những người trẻ Công giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào về Thiên Chúa. Nhờ đó cuộc đời chúng ta có "ý nghĩa".

Như thế, tin vào Thiên Chúa vừa là một ân huệ Chúa trao, vừa là một thách đố cho người trẻ. Đó là thực tế mà ngay cả thần học gia người Đức Karl Rahner phải thốt lên rằng: "*Tin nghĩa là chịu đựng sự khó hiểu của Thiên Chúa suốt đời*". Thiên Chúa hằng mời gọi mỗi người, cả những bạn trẻ, để cho đức tin chất vấn mình và hãy lên đường khám phá về một con người mang tên Giêsu, Người "là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống" (Ga 14,6).

Tóm lại, trước câu hỏi "Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa?" chắc hẳn mỗi bạn trẻ có câu trả lời cho riêng mình. May mắn vì chúng ta có Thầy Giêsu hằng hướng dẫn, mời gọi và ban ơn giúp chúng ta tin vào Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật (1Tm 2,4). Cầu chúc các bạn trẻ mạnh dạn chất vấn đức tin của mình, hỏi Thiên Chúa về sự hiện hữu của Người và hãy để Người mạc khải, tỏ lộ chính Người cho chúng ta trong Kinh Thánh, trong Giáo hội và mọi biến cố cuộc đời.

(Nguồn: dongten.net)







Các bệnh tiêu hóa thường gặp dịp Tết

Phương Nam

Những ngày Tết, thói quen ăn uống, nếp sinh hoạt của mọi người bị xáo trộn khiến cơ thể không thể thích ứng kịp, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, chướng hơi...

Những bữa ăn thịnh soạn, nhiều năng lượng suốt dịp Tết là nguyên nhân gây nên tình trạng đầy bụng, khó chịu.

Rối loạn tiêu hóa gồm các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, đau quặn, đi ngoài không ổn định, lúc lỏng, lúc táo, sống phân, đi đại tiện nhiều lần trong ngày, cảm giác mót rặn, đầy bụng, khó tiêu, khó trung tiện...

Chướng bụng, đầy hơi

Chướng bụng xảy ra khi ăn uống quá nhiều thức ăn vượt quá khả năng xử lý của hệ tiêu hóa (còn được gọi là bội thực).

Đặc biệt, khi ăn nhiều, nhất là ăn nhiều chất đạm và chất béo (thịt mỡ) lại uống nhiều bia rượu thì tình trạng no hơi, chướng bụng càng dễ xảy ra và càng nặng hơn.

Sự quá tải về tiêu hóa thường dẫn đến phản ứng của cơ thể làm bệnh nhân phải nôn ói, thậm chí có người phải tự kích thích (móc họng) cho nôn ói ra mới cảm thấy dễ chịu.

Viêm loét dạ dày

Những người từng bị bệnh viêm loét dạ dày sẽ dễ bị tái phát trong dịp Tết do nhiều nguyên nhân: Căng thẳng, thức khuya, lo toan chuẩn bị Tết, ăn uống không điều độ, không đúng giờ, ăn uống nhiều chất gây hại cho dạ dày (chua cay, rượu bia).

Triệu chứng: Đau bụng trên rốn, ợ hơi, buồn nôn, nôn ói, thậm chí có những trường hợp còn xuất huyết tiêu hóa gây ói máu và tiêu phân đen, có thể làm thủng dạ dày gây đau bụng rất dữ dội.

Ngộ độc thức ăn

Ngộ độc thức ăn do thức ăn bảo quản không kỹ, hay để lâu ngày bị nhiễm vi khuẩn và các độc tố của vi khuẩn.

Thậm chí, thức ăn có chứa các hóa chất bảo quản độc hại sẽ gây bệnh “viêm dạ dày ruột cấp” với biểu hiện đau bụng vùng trên rốn kèm theo buồn nôn nôn ói (viêm dạ dày cấp do ngộ độc thức ăn), hoặc đau quặn vùng bụng dưới rốn hay đau khắp bụng kèm theo tiêu phân lỏng nước, phân đàm nhầy, phân lẫn nhầy máu và có thể kèm theo sốt (viêm ruột cấp do ngộ độc thức ăn).

Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị tê, vọp bẻ tay chân do bị mất nước và các chất điện giải (gọi nôm na là mất muối) trong cơ thể .

Biện pháp phòng bệnh

Trong ngày Tết luôn phải thực hiện “ăn chín, uống sôi”, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh. Bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, gián, bụi bặm. Xử lý phân, chất thải đảm bảo vệ sinh chung.

Để phòng chứng khó tiêu đầy bụng, nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh dùng các thực phẩm khó tiêu như thức ăn rán quá nhiều dầu mỡ; không lạm dụng rượu, cà phê, thuốc lá, gia vị gây kích thích quá đáng nên dùng gừng giã nhỏ hòa với nước ấm uống.

Với trẻ em, giữ vệ sinh tay sạch sẽ là biện pháp cơ bản để phòng bệnh. Nên tập cho trẻ có thói quen rửa tay trước khi cầm nắm thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Các bà mẹ phải rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi thay tã lót hoặc làm vệ sinh cho trẻ. Không để trẻ bò lê la trên sàn nhà hoặc ngậm tay, ngậm đồ chơi.

Tránh ăn các món gỏi, nộm, tái sống, nem chua và đặc biệt là thức ăn để trong tủ lạnh quá lâu, đồ ăn để trong tủ lạnh chỉ 1-2 ngày.

Nếu ăn thức ăn trong tủ lạnh, bạn phải nấu chín kỹ, hạn chế quay lò vi sóng, vì thức ăn quay lò vi sóng không tiêu diệt hoàn toàn được vi khuẩn.



Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu Tổng kết sinh hoạt năm 2018

Vũ Minh Tâm



Cha TLH Đaminh Nguyễn Văn Vàng khai mạc hội nghị

Được sự chấp thuận của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng - Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Bùi Chu (TLH), ngày 31.12.2018, tại hội trường giáo xứ Đền thánh Tử đạo Quần Phường, Ban chấp hành (BCH) GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã tổ chức hội nghị mở rộng để tổng kết hoạt động của đoàn thể năm 2018.

Hội nghị do cha TLH chủ trì với sự tham dự của BCH GDPTTTCG giáo phận, trưởng GDPTTTCG các giáo hạt và đoàn trưởng của 55 xứ đoàn trong toàn giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị thường trực ban giám trưng, ban phụng vụ giáo xứ Đền thánh Tử đạo Quần Phường do ông Đaminh Vũ Văn Đốc, chánh giám trưng làm trưởng đoàn; ông Giuse Lâm Ngọc

Năng, đoàn trưởng HĐGD Đaminh cùng ông cố Giuse Nguyễn Hùng Cường, Tổng thư ký HĐGD Đaminh giáo phận Bùi Chu.

Lúc 08g00, sau kinh xin ơn thánh hóa và công bố Tin Mừng, cha TLH công bố Tin Mừng, chia sẻ lời Chúa, ban huấn dụ và khai mạc hội nghị. Kế là báo cáo tổng hợp của ông cố Giuse Trần Thế Việt, trưởng BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Bản báo cáo nêu lên những việc đoàn thể đã thực hiện được và những việc cần cố gắng thêm trong năm tới như: Cầu nguyện và sinh hoạt đạt 69,2%; thăm bệnh nhân & giúp đỡ người khó khăn với nhiều lượt, tổng tiền là 252.943.000đ; ủng hộ dâng hiến các thánh đường 1.007.207.000đ; ủng hộ chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu 91.313.000đ; thực thi bác ái xã hội khác 22.805.000đ. Năm 2018, số đoàn viên trong đoàn tăng so với năm 2017 là 442 đoàn viên (đã trừ 587 đoàn viên qua đời và thuyên chuyển...)

Sau đó là báo cáo của ông cố Giuse Dương Văn Riễn về phát triển đoàn viên và xứ đoàn mới năm 2018, cùng với định hướng phát triển trong năm 2019, dựa trên 16 đơn vị đã đăng ký lập xứ đoàn mới trên 13 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, cùng với 1.927 đoàn viên tập sự trong 55 xứ đoàn chính thức trong giáo phận.

Ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định, phó ngoại vụ đã báo cáo về công tác bác ái xã hội, biểu dương các giáo hạt, các xứ đoàn đã nhiệt tình trong công tác bác ái như giáo hạt Bùi Chu, Quần Phương, Quỳ Nhất, Lạc Đạo..., các xứ đoàn như xứ đoàn Bùi Chu, Hai Giáp... Thay mặt BCH, ông cố Phêrô đã phát động phong trào bác ái trong toàn đoàn, trước mắt vào dịp tết Kỷ Hợi này, đã nhận được sự đồng thuận cao của hội nghị.

Nối tiếp, ông Giuse Vũ Minh Tâm, Tổng thư ký GĐPTTTCG giáo phận báo cáo tài chánh của đoàn thể, về thâm nhận và chăm sóc ân nhân giáo phận đã qua đời năm 2018. Trong năm 2018, giáo hạt Bùi Chu và Quần Phương có nhiều ân nhân ủng hộ đoàn thể. Về xứ đoàn, có nhiều ân nhân ở xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; xứ đoàn Kim Thành, Hai Giáp thuộc giáo hạt Quần Phương. Ông đã thay mặt đoàn thể cảm ơn các ân nhân, các nhà hảo tâm đã giúp

đỡ, như ông bà cố Giuse Maria Trần Thế Việt 17.800.000đ; bà Maria Trần Thị Vui, Xđ. Nghĩa Dục, giáo hạt Quỹ Nhất 10.000.000đ; ông Đaminh Đinh Văn Bảo, Xđ. Phú Hải, giáo hạt Quần Phương 5.000.000đ. Năm 2018, GĐPTTTCG GP Bùi Chu đã chăm sóc, thăm viếng, tiễn đưa và cầu nguyện cho 59 ân nhân qua đời.



Sau đó, đại diện các giáo hạt phát biểu tham luận: Giáo hạt Bùi Chu tham luận về bác ái xã hội, nổi bật như nỗi chao tình nghĩa của xứ đoàn Bùi Chu vào thứ Năm hàng tuần; giáo hạt Quần Phương tham

luận về phát triển đoàn viên, hiện nay giáo hạt Quần Phương có số lượng đoàn viên đông nhất trong giáo phận.

Sau các bài tham luận, thay mặt cho khách mời và HĐGD Đaminh giáo phận, ông Giuse Lâm Ngọc Năng, đoàn trưởng HĐGD Đaminh giáo phận đã phát biểu và chúc mừng hội nghị.



Hội nghị tổng kết năm 2018 của GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu kết thúc hồi 11g30 cùng ngày sau phát biểu tổng kết, kinh kết thúc và phép lành của cha TLH. Cầu chúc trong năm 2019, đoàn thể sẽ phát triển và mọi

người được an lành trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP NHA TRANG ĐẠI HỘI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG MIỀN NINH THUẬN

Giuse Huỳnh Bá Song



“Hãy trở về với Thánh Tâm Chúa và hãy học hỏi nơi Trái Tim yêu thương của Chúa”, cha Luca Nguyễn Đình Dung -linh hướng GDPTTTCG miền Ninh Thuận- đã chia sẻ như thế khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ tạ ơn mừng Đại hội Tổng kết hoạt động GDPTTTCG miền Ninh Thuận lần III, diễn ra lúc 10g00 ngày 29.12.2018 tại thánh đường giáo xứ Triệu Phong, giáo hạt Ninh Sơn, giáo phận Nha Trang.

Thánh lễ trọng thể do cha Inhaxio Trần Ngà, Hạt trưởng giáo hạt Ninh Sơn chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha Luca Nguyễn Đình Dung, linh hướng GDPTTTCG miền Ninh Thuận; cha GB Nguyễn Văn Sỹ, linh hướng xứ đoàn Tâm Ngân; cha GB Nguyễn Trung Hiếu, linh hướng xứ đoàn Bảo Vinh; cha Giuse Nguyễn Văn Quyền, chánh xứ giáo xứ Phú Quý; cha Phêrô Đỗ Anh Cường, phó xứ giáo xứ Triệu Phong; cha GB Nguyễn Hữu Thái Thịnh, phó xứ giáo xứ Triệu Phong.

Bất chấp những cơn mưa nặng hạt kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão cuối cùng trong năm 2018 đổ vào miền Trung nhiều ngày

qua, hơn 500 nam nữ đoàn viên của 18 xứ đoàn trong toàn miền đã nhiệt thành trở về tham dự đại hội.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Luca đã một lần nữa nhắc đến tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu Kitô dành cho loài người tội lỗi của chúng ta. Một tình yêu trao ban, tận hiến, cho đi đến nỗi quên cả mạng sống của chính mình để cứu chuộc nhân loại. Qua đó, ngài gửi đến toàn thể đoàn viên GĐPTTTCG miền Ninh Thuận hai lời mời gọi thiết thực trong đời sống tông đồ: Hãy trở về với



Thánh Tâm Chúa và hãy học hỏi nơi Trái Tim yêu thương của Chúa, vì “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” ... Yêu thương và phục vụ mọi người với tinh thần khiêm nhu, nhân ái, chính là sự đáp trả xứng đáng với Trái Tim nhân lành của Chúa Giêsu trong hoạt động tông đồ của đoàn thể hôm nay.

Trước đó, vào lúc 08g30 sáng cùng ngày, cũng chính trong ngôi thánh đường giáo xứ Triệu Phong, đại hội tổng kết hoạt động của đoàn thể GĐPTTTCG miền Ninh Thuận lần thứ III (2016-2018) đã được cha Luca Nguyễn Đình Dung, linh mục linh hướng miền Ninh Thuận chính thức khai mạc. Đại diện BCH GĐPTTTCG VN có anh Giuse Huỳnh Bá Song đã về tham dự Đại hội.

Sau phát biểu khai mạc của cha Luca, lần lượt đại diện BCH GĐPTTTCG các giáo hạt Ninh Sơn, Ninh Phước và Ninh Hải báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua. Nhìn chung, qua các báo cáo minh họa cho thấy các xứ đoàn trong miền Ninh Thuận vẫn duy trì tốt nền tảng các sinh hoạt đạo đức của đoàn thể, cộng tác nhiệt thành và hiệu quả các mặt hoạt động của Giáo hội địa phương, tạo được niềm tin yêu nơi các cha xứ và cộng đoàn. Đặc biệt, các xứ đoàn đều đẩy mạnh các hoạt động tông đồ hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất của Giáo hội, cũng như chia sẻ, phục vụ người nghèo, cơ nhỡ, bất hạnh không phân biệt lương giáo hầu giới thiệu tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa với tha nhân.

Thay mặt BCH GĐPTTTCG miền Ninh Thuận, anh Gioakim Võ Công Phúc, Trưởng ban, đã thông qua bản tổng kết báo cáo với các nét chính nổi bật: GĐPTTTCG miền Ninh Thuận hiện có 18 xứ đoàn và đang chuẩn bị phát triển thêm xứ đoàn Phú Quý thuộc giáo hạt Ninh Phước với 717 đoàn viên. BCH miền với sự đồng viên, hướng dẫn của quý cha linh hướng luôn đồng hành với BCH các giáo hạt, xứ đoàn để nắm bắt, hỗ trợ kịp thời, giúp nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt, cũng như kết hợp cùng nhau thực hiện các chương trình chung trong miền từ sinh hoạt đạo đức, bác ái, phát triển... đến việc liên kết các xứ đoàn xây dựng tượng đài Thánh Tâm, Thánh Giuse tại các giáo xứ, đã tạo được tình hiệp thông và niềm tin yêu ở các cha xứ, quý ân nhân xa gần với đoàn thể trong miền Ninh Thuận.

Phát biểu trong đại hội, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã ghi nhận những thành quả đáng khích lệ của GĐPTTTCG miền Ninh Thuận trong thời gian vừa qua. Theo anh, đây là một trong những đơn vị duy trì được sinh hoạt các mặt hoạt động tông đồ hiệu quả trong cả nước, tạo được niềm tin yêu nơi quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn dân Chúa của Giáo hội địa phương. Để phát huy thành quả này, anh đề nghị GĐPTTTCG miền Ninh Thuận cần lưu ý thêm 3 yếu tố:

- Đoàn thể cần xây dựng định hướng hoạt động hằng năm để có cơ sở khắc phục những tồn tại, phát huy những thành quả đúng theo định hướng chung của Giáo hội, giáo phận và Giáo hội địa phương.

- Trong các mặt hoạt động của đoàn thể, nhất là công tác phát triển cần có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, duy trì và đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động.

- Xác định tầm quan trọng của vai trò người lãnh đạo trong BCH các cấp nhất là người đứng đầu: Cần có 'HỒN TÔNG ĐỒ', tinh thần khiêm nhượng, ý thức trách nhiệm cao, nhất là phải có lòng yêu mến Chúa, mong muốn học hỏi Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống để có thể trở nên giống Chúa, có Chúa và biết đem Chúa đến với mọi người.

Tổng kết đại hội, cha Luca cho biết, tuy giáo phận không còn duy trì cấp miền trong tổ chức, nhưng trước hiệu quả hoạt động của

GDPTTTCG miền Nha Trang thời gian qua, ngài quyết định vẫn duy trì các thành viên trong BCH GDPTTTCG miền Ninh Thuận trong việc điều hành sinh hoạt của đoàn thể tại các giáo hạt của Ninh Thuận. Ngài cũng lưu ý, nhắc nhở anh chị em đoàn viên ba điều cốt lõi quan trọng trong hoạt động tông đồ là:

- Với Chúa: Phải xây dựng đời sống đạo đức, biết yêu mến Chúa, có Chúa để đem Chúa đến với mọi người.

- Với Cộng đoàn, tha nhân: Phải biết yêu thương, hy sinh và tận tâm phục vụ, cộng tác mật thiết với Giáo hội địa phương.

- Với chính mình: Phải biết thánh hoá bản thân và gia đình, biết uốn lòng giống như Trái Tim Yêu Thương của Chúa để có thể trở nên chứng nhân Tin Mừng, giới thiệu được tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa với mọi người.

Như truyền thống, một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn do anh chị em trong các xứ đoàn mang về phục vụ đại hội hết sức sinh động và vui tươi. Tiết mục hoạt cảnh Chúa là người Việt Nam của xứ đoàn Triệu Phong biểu diễn rất hoành tráng, công phu và rất ý nghĩa thâm sâu, đóng góp lớn vào niềm vui chung thành công tốt đẹp của đại hội.

Bữa cơm hiệp thông kết thúc đại hội trong khuôn viên rộng lớn của giáo xứ Triệu Phong trong cơn mưa bão gầm gào, lạnh giá, tuy đơn sơ nhưng vẫn ngọt ngào, ấm áp vì vượt qua tất cả mọi trở ngại, khó khăn - Trái tim của những người tông đồ Thánh Tâm Chúa trong miền Ninh Thuận vẫn hiện diện, quy tụ, quây quần về nơi đây bên Trái Tim nhân hậu, ân tình, yêu thương của Chúa Giêsu Kitô biểu hiện cụ thể qua những trái tim hy sinh, đồng hành của các cha linh hướng hiện diện nơi đây.





CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu VN
hân hoan chúc mừng:**

**Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu
xứ đoàn Rạch Dầu, giáo phận Vĩnh Long
Đã tuyên hứa và ra mắt
ngày 17.11.2018 với 30 đoàn viên**

Linh hướng: Lm. Piô Tiết Hữu Bằng

- 1/ Đoàn Trưởng
- 2/ Phó nội vụ
- 3/ Phó ngoại vụ
- 4/ Thư ký 1
- 5/ Thủ quỹ

- : Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Hiệp
: Bà Matta Nguyễn Thị Thanh
: Bà Têrêsa Nguyễn Thị Dung
: Bà Anna Nguyễn Thị Nga
: Bà Isave Lê Thị Đẹp



Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau.

Con gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con nhân lúc cha đi bộ thì dắt cháu đến nhà ăn cơm. Vậy là con gái nhân lúc cha đi vắng, thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ăn cơm.

Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau ở trong sân. Trách cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lén lút lút nữa, hai cha mưa to cũng phải đi ra ngoài!”.

Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện.

BCH GDPTTTCG TGP SÀI GÒN

sinh hoạt cuối năm



Giuse Văn Phụng

Theo truyền thống tốt đẹp, Ban chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP) đã tổ chức buổi sinh hoạt cuối cùng của năm vào lúc 08g30 ngày 15-12-2018, tại hội trường giáo xứ Bến Hải, giáo hạt Gò Vấp, số 332/60 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, TPHCM.

Đến tham dự có linh mục Giuse Phạm Công Trường – linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Gò Vấp, BCH GDPTTTCG TGP, đại diện BCH GDPTTTCG các giáo hạt: Bình An, Chí Hòa, Hóc Môn, Gia Định, Phú Thọ, Sài Gòn Chợ Quán, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Thủ Thiêm,



Xóm Chiếu, Xóm Mới và đại diện các xứ đoàn thuộc giáo hạt Gò Vấp.

Trước khi sinh hoạt chuyên môn, các thành viên BCH đã cầu Thánh Thể cách trọng thể tại nhà cầu Mình Thánh Chúa của giáo xứ Bến Hải.

Trong chia sẻ linh đạo, Lm Giuse Phạm Công Trường trần trở việc phát triển đoàn thể Công giáo Tiến hành trong các giáo xứ. Năm 2019 TGP chọn chủ đề: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”, ngài mong muốn các thành viên GĐPTTTCG đồng hành, nâng đỡ, giúp đỡ những người khó khăn trong GĐPTTTCG, sau đó lan tỏa ra bên ngoài. Để cho đoàn thể phát triển, ngài mời gọi mỗi người cố gắng một năm mời được 01 người gia nhập đoàn thể của mình. Kết thúc, ngài chúc GĐPTTTCG mỗi ngày một thăng tiến, kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn tình yêu, đến và kín múc được tình yêu là Thánh Tâm Chúa Giêsu để sống và lan tỏa ra cho tất cả mọi người.

Anh Vinhson Nguyễn Phú Long – Trưởng BCH báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động năm 2018 của GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp: Bao gồm 6/11 giáo xứ có GĐPTTTCG, tổng số 450 đoàn viên chính thức, thường xuyên sinh hoạt đoàn mỗi tháng, đọc kinh luân phiên tại gia đình đoàn viên mỗi tuần theo từng toán, tích cực tham gia các chương trình do GĐPTTTCG TGP phát động, phối hợp cùng Caritas thực hiện công việc bác ái trong và ngoài giáo xứ, thực hiện tốt việc bác ái đối với tứ thân phụ mẫu và ân nhân cùng đoàn viên GĐPTTTCG trong các xứ đoàn, thực hiện những công tác do cha xứ và Hội đồng giáo xứ giao.

Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó trưởng BCH GĐPTTTCG TGP triển khai:

- Thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, bốn mạng GĐPTTTCG TGP, được tổ chức ngày 23.11.2018 tại giáo xứ Phú Bình, giáo hạt Phú Thọ diễn ra tốt đẹp là nhờ có sự đóng góp tích cực của BCH GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ và các đơn vị khác.

- Tháng 11.2018 thành lập thêm được xứ đoàn Khiết Tâm, giáo hạt Chí Hòa.

- Thánh lễ tạ ơn và sinh hoạt BCH GĐPTTTCG TGP cuối năm sẽ diễn ra vào lúc 10g30 ngày 30-01-2019 tại giáo xứ Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, số người tham dự xin BCH GĐPTTTCG các giáo hạt đăng ký vào ngày 12.01.2019.



- Lịch thăm quý linh mục hưu tại nhà hưu dưỡng linh mục dòng Chúa Cứu Thế, nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, vào ngày 05.01.2019 do GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định và Hóc Môn thực hiện.

Anh Giuse Nguyễn Hữu Kiên- Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt Bình An, triển khai chuyến bác ái dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi tại giáo xứ Rạch Dầu, tỉnh Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long, kết hợp viếng Đức Mẹ La Mã Bến Tre và tham quan chợ hoa tết, vào ngày 26 và 27.01.2019, do BCH GĐPTTTCG giáo hạt Bình An tổ chức.

Anh Phêrô Thịnh tổng kết:

Sau cùng, thay mặt các tham dự viên, anh Phêrô Thịnh cảm ơn cha linh hướng và BCH GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp đã tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt tốt đẹp.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11g00 sau khi nhận phép lành từ cha Giuse Phạm Công Trường, linh hướng Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Gò Vấp.

Xứ đoàn Khiết Tâm, giáo hạt Chí Hòa Tuyên hứa và ra mắt

JB Trần Minh Chính



“Đoàn viên GDPTTTCG hãy cộng tác với cha chánh xứ để làm muối men cho đời, hầu lan tỏa tình yêu Thiên Chúa và phát triển thêm hội viên...”, cha Vinhson Nguyễn Văn Hồng - Tổng

linh hướng GDPTTTCG TGP Sài Gòn- đã chia sẻ như thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ và nghi thức tuyên hứa thành lập tân xứ đoàn GDPTTTCG Khiết Tâm, được cử hành lúc 17g00 ngày 23.11.2018 tại nhà thờ Khiết Tâm, giáo hạt Chí Hòa. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Khiết Tâm Phêrô Nguyễn Văn Giáo và cha Đaminh Đinh Văn Vãng, linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 30 tân đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Khiết Tâm, còn có sự hiện diện của đại diện BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn và giáo hạt Chí Hòa, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Khiết Tâm.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Tổng linh hướng đã nhắn nhủ anh em đoàn viên tuyên hứa hôm nay, hãy cộng tác với cha chánh xứ và hãy làm muối men cho đời để lan tỏa tình yêu Thiên Chúa và phát triển thêm nữa những hội viên...

Nối tiếp, ngài chủ sự nghi thức tuyên hứa của các tân đoàn viên và BCH GDPTTTCG xứ đoàn Khiết Tâm.

Buổi lễ kết thúc trong cơn mưa tầm tã, và mọi người ước nguyện Thánh Tâm Chúa tuôn đổ muôn hồng ân cho quý cha và cho đoàn thể GDPTTTCG xứ đoàn Khiết Tâm mỗi ngày một phát triển thêm.

Được biết, được sự chấp thuận của cha chánh xứ giáo xứ Khiết Tâm, xứ đoàn GDPTTTCG Khiết Tâm là đơn vị thứ 14 trên tổng số 17 giáo xứ trong giáo hạt Chí Hòa đã thành lập đoàn thể GDPTTTCG.

Trong niềm vui chung ngày tuyên hứa và ra mắt, xứ đoàn có được 30 tân đoàn viên và thành lập tân Ban chấp hành tiên khởi.



CHÚC MỪNG

Gia đình PTTT Chúa Giêsu VN hân hoan chúc mừng:

**Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu
xứ đoàn Khiết Tâm, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn
Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 23.11.2018 với 30 đoàn viên**

Linh hướng: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Giáo

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1/ Đoàn Trưởng | : Ông Phêrô Hoàng Cao Thắng |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Antôn Phạm Sinh |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Ông Thomas Vũ Sơn Trường |
| 4/ Thư ký | : Ông Gioan Bt. Nguyễn Quang Hồng |
| 5/ Thủ quỹ | : Ông Phêrô Lê Đức Thiện |

Xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm Thực thi bác ái tại Gx. Nha Môn

Paul Phạm Sơn



Theo thông lệ GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm, ngoài việc thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình khó khăn tại xứ nhà, xứ đoàn còn có kế hoạch định kỳ đi thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn cho các đồng bào nghèo ở các giáo xứ truyền giáo vùng sâu, vùng xa.

Lúc 12g00 ngày 08.01.2019 40, BCH và đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Lập đã có mặt tại giáo xứ Nha Môn (Phú Quý), giáo hạt Ninh Phước, giáo phận Nha Trang sau hành trình 07 giờ bằng xe khách. Đồng hành với đoàn có vị khách mời là anh Giacôbê -

Trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Thiêm. Tại đây, đoàn được linh mục quản xứ Giuse Nguyễn Văn Quyền cùng các anh trong HĐMVGX chân tình tiếp đón. Đức nhìn ngôi thánh đường sau một năm thi công, đến nay mới chỉ xong được phần móng và các cột, giờ phải tạm dừng vì hết kinh phí, không biết đến bao giờ mới thi công lại được.

Chiều đến, đoàn tham gia buổi giao lưu, sinh hoạt với anh chị em dân tộc Chăm, và chia sẻ những phần quà gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, bột nêm, áo thun mới và 50.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn gửi lại linh mục quản xứ 100 thùng mì gói, 120 áo thun mới và 35 triệu đồng để ngài thực thi công tác truyền giáo.



Được biết, giáo xứ Nha Môn được hình thành năm 1900 với ngôi nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé, đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng đời sống đức tin luôn luôn được các vị chủ chăn ươm trồng tại vùng đất Chăm Pa này.

GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập xin cảm ơn cha hạt trưởng, cha chánh xứ và linh hướng xứ đoàn cùng các ân nhân đã khuyến khích, động viên, giúp đỡ để xứ đoàn có điều kiện đến với mọi người trong tinh thần tin yêu và phục vụ.



TRANG AN NHAN

1/Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

790	Bà Maria Vũ Thị Vy, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An
-----	---

2/ Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển

- Xứ đoàn Bà Điểm (đóng đợt 3, năm 2018)	500.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp (đóng 2018 + 2019)	680.000đ

TRANG BÁC ÁI - THÁNG 01-2019

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 01.2019 gồm:

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 01/2019

- Xđ. Ba Thôn	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Bà Sang	100.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	800.000đ	- Bà Lạc	100.000đ
- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Chị Liên (Q.5)	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Bà Anna Huỳnh	100.000đ
- Xđ. Tân Đông	250.000đ		
- Gia đình Ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội			200.000đ
- Bà Anna Ròn, xứ đoàn Hợp An			200.000đ
- Anh chị Thịnh, Công ty Thiên Khoa			200.000đ
- Ông Đạo + Ông Báo, xứ đoàn Thái Bình			300.000đ
- Bà Maria Trần Thị Hằng Nga, (Việt kiều Mỹ, Gia đình thuộc Gx. Tử Đình)			3.000.000đ

◆ Đoàn viên giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người):

Ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Agnes Lâm Thu Quý, ông Giuse Nguyễn Tính, ông Vincentê Nguyễn Văn Lâm, bà Anna Đỗ Thị Tân, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Catarina Nguyễn Thị Phụng, ông Giuse Lê Hoàng Lâm, ông Vinhson Lê Minh Trung, ông Phêrô Nguyễn Thanh Tùng,

ông Giuse Vũ Đình Tâm, ông Phêrô Đoàn Nguyên Lãm, ông Phanxicô Xaviê Huỳnh Viết Chương, ông Nguyễn Văn Thấy.

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 12/2018:

- Xđ. Ba Thôn	100.000đ	- Xđ. Tân Đông	200.000đ
- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Bạch Đằng	100.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Bình An	600.000đ	- Xđ. Thăng Long	1.000.000đ
- Xđ. Bình Đông	1.200.000đ	- Xđ. Trung Mỹ Tây	100.000đ
- Xđ. Bình Hưng	200.000đ	- Anh Bắc	100.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Bà Maria Hương	300.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	700.000đ	- Bà Maria Liên	200.000đ
- Xđ. Hà Đông	200.000đ	- Bà Têrêsa Maria	100.000đ
- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Gia đình bà Maria Ngọc	850.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Anh Sơn, Xđ. Tân Phú	500.000đ
- Xđ. Phú Hạnh	200.000đ		
- Xđ. Bình Thuận, giáo hạt Bình An)			300.000đ
- Xđ. Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì			450.000đ
- Xđ. Bình An Thượng (ủng hộ từ tháng 5 đến 12/2018)			1.600.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng giúp:			
	* Nôi cháo B/v Phạm Ngọc Thạch		1.000.000đ
	* Công tác Ban bác ái		1.000.000đ

3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sài Gòn:

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội	500.000đ
- Ông cố Ban, xứ đoàn Hà Nội	300.000đ
- Bà trùm Thư, xứ đoàn Hà Nội	300.000đ
- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ
- Gia đình ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ
- Bà Maria Têrêsa, xứ đoàn Hà Nội	1.000.000đ

4/ Ân nhân giúp người nghèo giáo xứ Phú Phong

- Anh Giuse Trường Sơn (Tô Hiệu) - Cha Sơn nhận	1.000.000đ
- Bà Maria Nguyễn Thị Hảo - Tân Phú - Cha Sơn nhận	1.000.000đ
- Bà Têrêsa Đinh Thị Chính - Tân Phú - Cha Sơn nhận	500.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con:

PHÂN ƯU

1/ Được tin **Bà cố Catarina Nguyễn Thị Bạ**n - SN 1950

Thân mẫu cha Giuse Vũ Duy Bảo

Chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Ba Thôn
giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn

Đã được Chúa gọi về ngày 09.01.2019, **hưởng thọ 69 tuổi.**

2/ Được tin **Bà cố Maria Nguyễn Thị Hằng** - SN 1941

Thân mẫu cha Gioakim Maria Lê Văn Tấn

- Bề trên Đan viện Biển Đức Thiên Phước, Thủ Đức, TGPSG
- Thân mẫu chị Maria Lê Thị Ngọc Hạnh

Trưởng toán 6 GDPTTTCG Xđ. Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn

Đã được Chúa gọi về ngày 10.01.2019, **hưởng thọ 78 tuổi.**

Cha Vinhson, Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG Việt Nam
thành kính phân ưu cùng cha Giuse, cha Gioakim Maria
và tang quyến.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa sớm đưa linh hồn

Bà cố Catarina & bà cố Maria về hưởng nhan Thánh Chúa

/ **Bà Maria Phạm Thị Ninh**, SN 1932. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỳ Nhất, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.12.2018.

/ **Bà Maria Phạm Thị Tiêu**, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.12.2018.

/ **Ông Giuse Phạm Văn Hiến**, SN 1945. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.12.2018.

/ **Bà Maria Đinh Thị Chung**, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nghĩa Dục, giáo hạt Quỳ Nhất, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.12.2018.

/ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Đạm, SN 1913. Đoàn viên GĐPTTTCG Xđ. Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.12.2018.

/ Ông Augustinô Vũ Đình Nhung, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG Xđ. Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 20.12.2018.

/ Ông Giuse Đình Văn Tộ, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.12.2018.

/ Ông Antôn Vũ Đức Mậu, SN 1937. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.12.2018.

/ Bà Maria Ngô Thị Rệu, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 21.12.2018.

/ Bà Maria Đình Thị Mai, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 25.12.2018.

/ Bà Maria Lê Thị Am, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTT xứ đoàn An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới; ân nhân GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.12.2019.

/ Bà Maria Nguyễn Thị Khuyên, SN 1942. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.12.2018.

/ Bà Maria Mai Thị Mẫu, SN 1934. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.01.2019.

/ Bà Maria Phạm Thị Lâm, SN 1923. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Quần Phương, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.01.2019.

/ Ông Giuse Nguyễn Văn Minh, SN 1945. Đoàn viên GĐPTTT xứ đoàn Võ Đông, giáo hạt Gia Kiệm, GP Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 06.01.2019

/ Bà Maria Nguyễn Thị Huệ, SN 1929. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09/01/2019.

/ Ông Đaminh Đoàn Viết Thịnh, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTT xứ đoàn Võ Đông, giáo hạt Gia Kiệm, GP Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 10.01.2019.

/ Ông Tôma Nguyễn Văn Hòa, SN 1955. Đoàn viên GĐPTTT xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.01.2019.