



ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ  
TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

## **NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 06-2021**



**Xin gửi về địa chỉ**

[noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)

**Thư từ, bài vở:** Gửi về BBT  
trước ngày 10 mỗi tháng

**Tin tức:** Gửi về BBT  
trước ngày 15 mỗi tháng

**\*\* Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

**Anh Chiến: 0913.868691**

**\*\* Điện thoại liên lạc mua báo:**

**Chị Thủy: 0933.577870**

# Mục Lục

<b>Đề tài</b>	<b>Trang</b>
❖ Mục lục	01
❖ Hãy tỉnh thức và cầu nguyện	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Bồi dưỡng đức tin	13
❖ Bí quyết thủy chung	18
❖ Tin Giáo hội hoàn vũ	21
❖ Lịch sử việc sùng kính Thánh Tâm	25
❖ Thánh Tâm Chúa Giêsu	29
❖ Lễ Mình Máu Thánh Chúa	30
❖ Trái tim Chúa luôn yêu thương	35
❖ Thánh Tâm Chúa	41
❖ Hội thảo dấu ấn Đức tin	42
❖ Trang Thanh niên	44
❖ Trang Thiếu nhi	47
❖ Trang sức khỏe gia đình	49
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	51
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	66
❖ Trang ân nhân, bác ái	70
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

**TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN**  
Lưu hành nội bộ

# HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

ĐGM GB. Bùi Tuần



**1.** Bao giờ cũng vậy, khi tình hình trở nên phức tạp, tôi lại nghe Hội Thánh nhắc nhở các người tin theo Chúa: *“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.”*

*“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”*, đó là lời Chúa.

**2.** Thời điểm này, lời Chúa *“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”* đang vang dội tha thiết trong các lương tâm. Lý do là vì:

*“Ngày kinh hoàng đang như một chiếc lưới bất thần chụp xuống mọi người.”*

*(Lc 21,34b)*

**3.** *Lưới trời*, đó là hình ảnh chính Chúa Giêsu đã dùng.

*Lưới trời* đã chụp xuống, thì không ai thoát được.

Nhưng Chúa cho biết, những ai tỉnh thức và cầu nguyện, sẽ được Chúa cứu.

**4.** Những lời cảnh báo trên đây đang làm cho tôi vừa sợ, vừa hy vọng.

**5.** Tôi sợ, khi nhìn thời sự lúc này đang như tạo nên *một chiếc lưới trời chụp xuống khắp nơi, gây tang tóc.*

**6.** Nhưng tôi hy vọng, khi thấy *lưới trời đó cũng có thể trở thành lưới tình thương.*

**7.** Xưa, Chúa cho tiên tri Giêrêmia thấy số phận của một người, của một địa phương, của một dân tộc, đều ở trong tay Chúa, như nắm đất trong tay thợ gốm.

**8.** Nay, bằng nhiều cách, Chúa cũng đã và đang nhắc bảo tôi là số phận của tôi nằm trong tay Chúa. Cho dù tôi có tội lỗi tới đâu, Chúa vẫn có thể làm cho tôi trở thành con người sám hối, trở về với Chúa.

**9.** Nhưng, Chúa đòi tôi một điều để được Chúa cứu, đó là *hãy tỉnh thức và cầu nguyện.*

Đúng là như vậy.

**10.** *Tỉnh thức và cầu nguyện*, đó là cách tôi đón nhận và cho đi.

Tôi thường đơn giản hóa đời sống đạo của tôi trong từ *phục vụ.*

Một là biết cảm ơn những người phục vụ tôi.

Hai là biết khiêm tốn phục vụ những người khác.

Nghĩa là *biết đón nhận và biết cho đi.*



**11.** Tới đây, tôi nhớ tới người cha mến thương của tôi, tức là Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tôi được hạnh phúc gặp gỡ ngài rất nhiều lần.

**12.** Lần nào cũng vậy, ngài rất chăm chú lắng nghe những gì tôi chia sẻ với ngài, trong các lãnh vực đời đạo, như Triết học, Giáo phụ học, Tu đức, Mục vụ, Truyền giáo.

**13.** Và lần nào cũng vậy, ngài vẫn chia sẻ cho tôi những vui buồn và hy vọng của ngài trong cương vị Giáo hoàng.

**14.** *Đón nhận và cho đi*, đó là hai điều Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành cho tôi một cách hồn nhiên và thắm thiết.

**15.** Từ những cảm nghiệm trên đây, tôi có một kết luận, đó là Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II *đúng là con người tỉnh thức và cầu nguyện.*

**16.** Tôi xin cầu chúc mọi người hãy trở thành con người tỉnh thức và cầu nguyện.

Xin mọi người cũng thương cầu nguyện cho tôi được luôn là con người tỉnh thức và cầu nguyện.

**17.** Qua kinh nghiệm cuộc sống, tôi thấy nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, tôi mới biết phân định tốt xấu, và mới biết có những chọn lựa ứng xử thường ngày.

**18.** Nhưng tỉnh thức và cầu nguyện đâu có là chuyện dễ.

Đối với tôi, đó là những việc phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ và Thánh Giuse.

**19.** Thú thực là: Tự sức mình, tôi không tỉnh thức và cầu nguyện được như Chúa dạy. Chính Chúa đã đánh thức tôi và cầu nguyện trong tôi.

**20.** Chúa đánh thức tôi bằng nhiều cách, qua nhiều người.

Chúa cầu nguyện trong tôi nhờ Thánh Thần Chúa trong Hội Thánh của Người.

**21.** Một câu Chúa phán xưa với ông Nicôđêmo sẽ tóm tắt việc Chúa đang làm nơi tôi:

*“Gió thổi, mà con không biết đến từ đâu và đi về đâu. Cũng vậy, Thánh Thần Chúa can thiệp vào đời con một cách nhiệm mầu nhờ ơn thánh.” (Ga 3,8)*

Tôi hết lòng cảm tạ Chúa. Tôi được an tâm sống những ngày còn lại. Alleluia.

*Long Xuyên, ngày 12.5.2021*





## LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

(Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

Chúa nhật 06.6.2021

## BÀN TIỆC THÁNH THỂ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta tham dự bữa tiệc cuối cùng với Đức Giêsu và các môn đệ của Người. Bữa ăn này có một giá trị đặc biệt vì Đức Giêsu sẽ ký kết một giao ước mới trước khi bước vào cuộc thương khó, đồng thời để lại cho các môn đệ cũng như chúng ta một bảo chứng tình yêu. Bảo chứng tình yêu chính là mình và máu Chúa Giêsu sẽ trở nên của ăn và của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và những ai tin vào Người.

Lễ Vượt qua của người Do Thái hằng năm bắt đầu vào ngày 15, tháng thứ nhất mùa Xuân, tháng Nisan. Lúc đó, cây cỏ xanh tươi, mục đồng đưa súc vật đi ăn. Với niềm tin, mỗi nhà sẽ dâng cho thần thánh con vật đầu lòng để thần thánh phù hộ cho đàn súc vật. Người Do Thái phiêu bạt sang Ai cập vẫn giữ phong tục này. Máu chiên con



được bôi trên cửa là dấu hiệu giải thoát và trở thành dấu hiệu người Do Thái thuộc về dân Thiên Chúa, thoát khỏi ách thống trị của người Ai cập. Cho nên, thời Chúa Giêsu, bữa ăn Vượt qua của người Do Thái rất quan trọng.

Trong bữa tiệc, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ thịt và máu của Người. Đây là bữa tiệc từ biệt chia ly, vì Đức Giêsu sẽ bị giao nộp và bị đem đi giết. Người sẽ không còn ở cùng các ông cũng như chẳng còn cơ hội đồng bàn nữa. Tuy nhiên, Người vẫn hiện diện và ở giữa các ông trong bánh và rượu.

Máu mà Đức Giêsu sẽ dâng hiến là máu của giao ước, đổ ra vì loài người chúng ta và vì tội lỗi của chúng ta. Máu của giao ước mà Đức Giêsu sẽ thực hiện khiến chúng ta nhớ lại việc ký kết giao ước tại núi Sinai giữa Đức Chúa và dân Israel. Cũng thế, máu của Đức Giêsu, giao ước mới và vĩnh viễn, đổ ra và hiến tặng cho thế gian, hầu cho mọi người được ơn cứu độ và giải thoát. Vì lẽ đó, tác giả thư Hipri, trong bài đọc thứ hai, khẳng định: 'Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa' (Hr 9,15).

Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình nên trao ban cho họ bảo chứng tình yêu. Đã đến lúc phải về với Chúa Cha, nhưng Chúa Giêsu tìm cách ở lại với nhân loại qua bí tích Thánh Thể. Việc Chúa Giêsu ban tặng mình và máu Người cho chúng ta cũng chính

là Người đã hiến mạng sống và cái chết cho nhân loại trên thập giá. Bánh là lương thực hằng ngày để nuôi sống con người, nên Chúa nói: 'Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy'. Rượu chính là tiệc mừng trong niềm vui hân hoan, nên Người bảo: 'Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người'. Do vậy, khi ban tặng chính mình trong bánh và rượu, Chúa Giêsu muốn chúng ta hưởng nếm hạnh phúc vĩnh cửu qua sự kết hiệp mật thiết giữa Người với chúng ta bằng bí tích Thánh Thể.

Tóm lại, bàn tiệc Thánh Thể, nơi đó tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Bí tích Thánh Thể trở thành nguồn mạch sung mãn, tình hiệp thông sâu xa và tốt đỉnh trong đời sống người tín hữu. Kết hợp với Thánh Thể và sống Thánh Thể là nhận ra giá trị của sự hiệp thông. Khi ấy, ta được ở lại trong Đức Giêsu, và Đức Giêsu lại ở trong ta. Mong thay, chúng ta hãy ý thức khi nhận lãnh bí tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn.





**CHÚA NHẬT XI TN - NĂM B**

**(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)**

**Chúa nhật 13.6.2021**

## **HẠT GIỐNG - LỜI CHÚA**

**Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP**

Người nông dân có kinh nghiệm về thời tiết, biết mưa thuận gió hòa, gieo hạt đúng thời đúng lúc để mùa màng được tươi tốt. Tuy nhiên, hạt giống nảy mầm, lớn lên và tăng trưởng ra sao, người nông dân không biết sức sống bên trong của nó. Cũng vậy, Tin Mừng hôm nay diễn tả hình ảnh Nước trời qua dụ ngôn hạt giống và hạt cải. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh này để minh chứng màu nhiệm lớn lao của nước Thiên Chúa ở trần gian.

Nước Thiên Chúa giống như tiến trình gieo hạt. Hạt gieo xuống đất, âm thầm bén rễ, nảy mầm và lớn lên. Sau đó, cây sẽ phát triển cành lá, đâm bông kết trái. Khi xưa, người dân Palestin, sau khi gieo mạ, họ kiên nhẫn chờ đợi sự phát triển của cây và chờ đợi ngày lúa chín. Họ không hề biết hạt lúa nảy mầm, lớn lên và tăng



trưởng như thế nào để cho những bông lúa trĩu hạt. Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống lời Chúa nơi tâm hồn mỗi người.Ơn Chúa Thánh Thần hoạt động, có sức biến đổi con người và thế giới thành một Giáo hội rộng lớn và hiện diện khắp nơi. Và Thiên Chúa sẽ có mặt trong ngày mùa để thu hoạch hoa thơm trái tốt.

Đọc xong hai dụ ngôn, độc giả dễ dàng nhận ra một sự tương phản rõ nét. Khi Tin Mừng mới được rao giảng, Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé. Tuy nhỏ bé, nhưng hạt cải sớm trưởng thành, dần dần trở nên một cây cao lớn, và

chim trời có thể làm nơi trú ẩn. Khởi đầu, Nước Thiên Chúa vô cùng khiêm tốn, vồn vẹn mười hai tông đồ. Thế nhưng, khi Tin Mừng được loan báo khắp nơi trên thế giới, nước Thiên Chúa đã hiện diện ở nhiều dân tộc. Phải chăng có một sự lớn mạnh và tăng trưởng diệu kỳ trong việc loan báo Tin Mừng? Như vậy, dù ngôn hạt cải giúp độc giả có một lòng tin và niềm cậy trông vào chiến thắng của Thiên Chúa và sự thành công của Nước Thiên Chúa.

Hạt giống lời Chúa đã được gieo vào tâm hồn mỗi người trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội. Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Người bằng niềm tin và sự tín thác. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ đưa vũ trụ tiến đến sự viên mãn chung cuộc bằng mùa gặt phong phú và bội thu. Tuy nhiên, điều đó còn lệ thuộc vào sự cộng tác hay từ chối của mỗi cá nhân. Niềm tin vào Đức Kitô thôi thúc chúng ta tiến bước, lên đường, gieo rắc hạt giống lời Chúa cho mọi nơi, mọi người, vì chúng ta

tin rằng: 'Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên' (1Cr 3,6). Mỗi người, với ơn Chúa ban cách riêng, sẽ góp phần nhỏ bé vào sự loan báo Tin Mừng. Còn chính Thiên Chúa mới làm cho hạt giống lời Chúa trưởng thành, lớn lên và lan rộng theo cách của Người.

Tóm lại, hạt giống đã trải qua một quá trình lột xác âm thầm trong lòng đất để lớn lên và mang lại mùa màng tươi tốt. Hạt cải cũng phải biến đổi, nảy mầm và đương đầu với những khó khăn để cho đời hoa thơm trái ngọt. Hạt giống lời Chúa sẽ biến đổi tâm hồn mỗi người thành những mảnh đất phì nhiêu và đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Hằng ngày, chúng ta đều có cơ hội để lãnh nhận lời Chúa trong Thánh lễ. Hãy để cho Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị và biến đổi tâm hồn chúng ta dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Một việc bác ái âm thầm và khiêm tốn cũng góp phần làm cho nước Chúa thêm lớn mạnh.







## CHÚA NHẬT XII TN - NĂM B

(G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)

Chúa nhật 20.6.2021

## THỬ THÁCH

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Du lịch bằng máy bay, có người lo lắng máy bay bị rớt. Ngồi trên tàu hỏa, đi từ Nam ra Bắc để tránh cảnh, có kẻ sợ tàu bị lật. Du ngoạn trên sông nước, biển cả, chúng ta sợ thuyền chìm vì sóng gió, giông bão. Dường như đứng trước thách đố của thiên nhiên, con người dễ rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy nỗi sợ hãi của các môn đệ khi đương đầu với bão tố của biển cả. Con thuyền cuộc đời của mỗi người đôi lúc cũng gặp những phong ba bão táp. Khi ấy thái độ của chúng ta xử trí như thế nào?

Theo quan niệm cổ xưa của những người ở vùng cận Đông, sóng gió hay giông bão của biển cả là dấu hiệu mãnh lực của tà thần và hồn mang của thiên nhiên, nhằm chống lại Thiên Chúa. Sự dữ xuất phát từ thiên nhiên, đi ngược lại với sự thiện



của Thiên Chúa, khó có thể mừng tưng. Vì lẽ đó, khi đối diện với trận cuồng phong của biển cả, các tông đồ hoảng loạn, bối rối, hoang mang, trách móc Chúa không quan tâm đến sự sống còn của họ. Trái lại, phép lạ truyền cho sóng yên gió lặng khẳng định chân tính và quyền năng của Chúa Giêsu. Người có quyền trên sự dữ của thiên nhiên, có sức giải thoát tà thần và thống trị chúng.

Khi thuyền lên dênh giữa biển cả, bão táp nổi lên làm thuyền sóng sánh, chao đảo. Đứng trước thử thách của thiên

nhiên, độc giả nhận ra hai thái cực khác nhau : sự bất lực của con người và quyền năng của Thiên Chúa. Các tông đồ, vốn là những kẻ chài lưới, đánh cá lành nghề, quen thuộc với sóng nước và gió bão. Vì có lẽ nào mà hôm nay họ lại bất lực trước sức mạnh cuồng phong của biển cả? Ngược lại, Chúa Giêsu vẫn tỏ ra bình tĩnh, thiu thiu ngủ ở khoang thuyền cuối. Thông thường, các môn đệ chờ đợi Thầy Giêsu phản ứng hoặc chỉ dạy, sau đó họ mới thi hành. Lần này, thấy bão táp quá nguy hiểm nên các ông tự sức chống chèo. Thế nhưng, các ông gặp phải sự dữ mãnh liệt của thiên nhiên, ngoài khả năng chống trả, nên đã nài xin sự giúp đỡ của Chúa Giêsu. Về phần Đức Giêsu, chỉ cần một lời phán, Người đã dẹp yên giông tố và gió bão. Biển cả trở lại êm đềm và hiền hòa như trước. Phải chăng Đức Giêsu muốn các môn đệ nhận ra quyền năng vô biên và vững tin vào sự hiện diện của Người?

Câu chuyện hôm nay khiến độc giả suy nghĩ và tự hỏi: tại sao khi nhận thấy bất lực, thất vọng trước sóng gió của biển

cả, các môn đệ mới khẩn khoản nài xin cùng Đức Giêsu? Có lẽ phản ứng hoảng sợ của các môn đệ và việc đánh thức Thầy Giêsu cũng là chuyện thường tình hợp lý. Chẳng có lý do nào cấm các môn đệ sợ hãi khi đối diện với những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của con người. Tuy nhiên, có một điều đáng nói, Thầy Giêsu cũng đang ở trên thuyền với họ, tại sao họ sợ? Dường như các tông đồ chỉ thấy nguy hiểm của thiên nhiên, chứ không nhận ra sự đồng hành của Thiên Chúa. Đó là một thử thách lớn đối với các môn đệ.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, dường như chúng ta không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Thực ra, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta bằng sự quan phòng và những ân huệ. Chẳng có người mẹ nào nỡ bỏ đứa con thơ của mình. Nhận ra và tin vào sự hiện diện đầy quyền năng ấy sẽ giúp chúng ta vững tin hơn. Tuy nhiên, hãy ý thức giới hạn của con người để cậy trông hoàn toàn vào Thiên Chúa, nhất là khi gặp sóng gió cuộc đời.



## CHÚA NHẬT XIII TN - NĂM B

(Kn 1,13-15, 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)

Chúa nhật 27.6.2021

### LÒNG TIN

**Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP**

Trong suốt hành trình rao giảng và loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, khắp nơi người ta ùn ùn kéo tới, hầu mong được nhìn và chạm đến Người như những liều thuốc đặc hiệu để biến đổi thể xác lẫn tinh thần. Chẳng lẽ lời nói của Đức Kitô có sức thu hút kỳ lạ đến thế chẳng? Chẳng lẽ việc làm của Đức Kitô có sức biến đổi căn bệnh nhanh chóng như vậy sao? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai phép lạ Chúa Giêsu đã làm: Chúa Giêsu chữa lành cho người phụ nữ khỏi bệnh băng huyết và Chúa Giêsu cho con gái ông trưởng hội đường Giaia sống lại.



Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhận lời kêu xin của ông trưởng hội đường để chữa bệnh cho con gái ông ta. Đang khi đi đường, đám đông chen chúc có thể

vì háo hức để biết Chúa Giêsu là ai, cũng có thể vì tính hiếu kỳ, mong được chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu sẽ làm. Bất ngờ, có một người đàn bà bị bệnh băng huyết ròng rã mười hai năm. Đây là một thứ bệnh nan y, như nhóp. Bệnh nhân không được phép giao thiệp, nói chuyện với bất cứ người nào trong xã hội. Nỗi đau khổ của bệnh tật đã khiến bà ta trở nên tuyệt vọng, cô đơn và còn cay nghiệt hơn vì căn bệnh dường như vô phương cứu chữa. Tuy chưa giáp mặt Chúa Giêsu và chưa bao giờ chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ, nhưng bà ta mong ước được gặp Người. Mới nghe đồn về Chúa Giêsu, bà ta đã tin vào quyền năng và sự chữa lành của Người. Lập tức, bà ta lăm lăm bước đi trong đám đông, chứ không dám mơ diện kiến Chúa Giêsu. Trong lúc mọi người chen chúc, bà ta nắm lấy cơ hội, mon men khẽ sờ vào tua áo của Chúa Giêsu, và thầm nghĩ 'Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa'. Một suy nghĩ thật táo bạo và đầy tin tưởng. Quả thực, người phụ nữ này có một lòng tin

kín đáo, thâm sâu, nhưng rất khiêm tốn và vững chắc nên bà đã được Chúa cho khỏi bệnh.

Phép lạ thứ hai Chúa Giêsu làm tại nhà ông trưởng hội đường. Ông trưởng hội đường là một thành viên vị vọng của hội đường Do thái, thuộc hạng kỳ mục, có nhiệm vụ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tôn giáo và xã hội của cộng đồng. Trước hoàn cảnh bế tắc, ông ta tìm đến Chúa Giêsu để cầu xin Người chữa lành cho con gái của ông. Con gái ông bị bệnh rất nặng, thập tử nhất sinh. Ông quỳ xuống trước mặt Chúa và khẩn khoản nài xin: 'Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống'. Khi đang nài xin cùng Chúa Giêsu, người nhà báo tin cho ông biết chuyện chẳng lành vì con gái của ông đã chết. Dưới mắt những người đưa tin, ông trưởng hội đường đã gặp Chúa Giêsu quá muộn. Tuy vậy, lòng tin của ông rất mạnh mẽ và công khai vì lời động viên của Đức Kitô 'Đừng sợ, chỉ cần tin thôi'. Sức mạnh của lòng tin đã thôi thúc ông đưa Chúa Giêsu về đến nhà và vào tận nơi con ông đang nằm. Trước lòng tin thác của ông trưởng hội đường, giờ đây Chúa Giêsu không còn chữa lành cho một người bệnh nữa, mà phục sinh cho một người đã chết. Và con gái của ông đã

được Chúa Giêsu cho sống lại. Quả thực, ông trưởng hội đường này có một lòng tin mạnh mẽ, ông tin vào thần tính và quyền năng chữa bệnh của Chúa Giêsu.



Qua hai phép lạ chữa lành bệnh tật và cho kẻ chết sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu như một vị lương y, một thầy thuốc, một bác sĩ tận tình cứu chữa người bệnh và những người có lòng tin tưởng, tín thác vào quyền năng của Chúa. Người đàn bà băng huyết không còn dựa vào sức lực của con người, nhưng phó thác hoàn toàn vào Đức Giêsu. Cũng thế, ông trưởng hội đường không thất vọng trước cái chết của con mình, mà ông cậy trông tuyệt đối vào lời khích lệ của Chúa Giêsu. Hai phép lạ đã làm nổ tung giới hạn của con người và niềm vui khôn xiết vỡ òa trong lòng của những kẻ tin và những người đã chứng kiến. Bạn và tôi, có khi nào chúng ta đã tin tưởng và tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu chưa?

# GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An  
Giáo phận Phan Thiết



## LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

### PHẦN I: CỰU ƯỚC CHUẨN BỊ ƠN CỨU ĐỘ

#### Chương IV: THỜI KỲ NAM - BẮC PHÂN LY

##### I. Lý do cuộc phân ly

Sự thống nhất của vương quốc Salômon bị tiêu tan ít lâu sau khi ông qua đời vào khoảng năm -930 (Năm 930 trước Công nguyên). Người kế vị ông là Rôbôam (Rơ-khap-am), con ông, hãy còn trẻ và có rất ít sự khôn ngoan của cha.



Khi Rôbôam lên ngôi, người ta hy vọng rất nhiều rằng ông sẽ có chính sách dịu dàng hơn và sẽ giảm sưu thuế. Bên cạnh lòng ước muốn cải cách ấy còn

một dòng thác sâu xa hơn, đó là sự ganh tị cổ truyền giữa hai miền Nam - Bắc. Mỗi ganh tị này đã nằm yên dưới triều Đavit, đã bắt đầu khuấy động dưới triều Salômon, nay có dịp bùng nổ khi Rôbôam đến Sikhem để dự nghi lễ tấn phong. Có người cho rằng những sắc thuế nặng nề của Salômon không đánh trên chi tộc Giuđa ở miền Nam và dĩ nhiên các chi tộc miền Bắc phải gánh hết.

Do đó, trong cuộc lễ tấn phong tại Sikhem, các chi tộc miền Bắc đã yêu cầu vua Rôbôam giảm bớt sưu thuế. Rôbôam không phải là con người khôn lanh về chính trị, đã đứng dưng trước yêu cầu và

nộ khí của dân chúng, thay vì giảm bớt sưu thuế, ông đã tuyên bố tăng thêm.

Thế là ông Giêrôboam thuộc chi tộc Ephraim ở miền Bắc, một người đã từng phục dịch dưới triều vua Salômon, đã lãnh đạo các chi tộc miền Bắc nổi dậy và ly khai.

Rôbôam chỉ còn làm vua trên chi tộc Giuđa và một số phần tử thuộc các chi tộc Benjamin và Simeon. Còn Giêrôboam làm vua trên 11 chi tộc kia ở miền Bắc. Thế là công trình chính trị của Saul, Đavit và Salômon đã bị đổ nát, và dân Israel sẽ không bao giờ còn được biết một vương quốc thống nhất gồm cả 12 chi tộc như dưới triều đại ba vị vua đầu tiên của họ nữa. Từ đây vương quốc phía Nam của nhà Đavit được gọi là vương quốc Giuđa, còn vương quốc phía Bắc của nhà Giêrôboam được gọi là vương quốc Israel.

## II. Vương quốc Giuđa

Vương quốc Giuđa chỉ là một lãnh thổ tí hon (dài 50km, rộng 40km) bị cô lập trên miền núi, do đó không có thể lực chính trị và quân sự. Dân Giuđa

rất trung thành với chế độ, nên dòng tộc Đavit đã giữ được ngai báu qua hơn bốn thế kỷ. Nhờ có đền thờ Giêrusalem với hàng tư tế thuộc chi tộc Lêvi, nhờ những cải cách của một số vua như Asa, Giôsaphát... và nhờ sự bé nhỏ của vương quốc mà đời sống tôn giáo của Giuđa có phần ổn định. Vì thế, Isaia và Mikha không bao giờ đả kích nền phụng tự của dân Giuđa cách kịch liệt như Êlia, Amốt và Hôse ở vương quốc phía Bắc.

## III. Vương quốc Israel

Vương quốc Israel với dân số của 11 chi tộc ở miền Trung, miền Đông và miền Bắc, là một cường quốc về chính trị. Các vua Israel thiết lập bang giao với các nước Đông phương, kiến thiết nhiều đô thị, ký hiệp ước liên minh với Tyrô, giao chiến với người Aram ở Damas suốt 100 năm. Nhưng vì các chi tộc không đoàn kết với nhau nên đã xảy ra biết bao cuộc đảo chánh và thay đổi triều đại.

Về phương diện tôn giáo, Giêrôboam đã cản trở không cho dân chúng về Giêrusalem để phụng thờ Thiên Chúa. Ông nghĩ rằng nếu để dân chúng về

Giêrusalem thì dần dần họ sẽ quay về với nhà Đavit mất. Bởi thế, ông cho xây cất những đền thờ riêng, một ở Đan về phía cực Bắc và một ở Bêthel, không xa Giêrusalem bao nhiêu. Tại Đan và Bêthel ông đều cho dựng lên những con bê vàng, chắc là có ý tượng trưng cho ngai tòa và quyền năng của Thiên Chúa, chứ không có ý đồ đưa dân đến việc sùng bái ngẫu tượng. Thế nhưng, dân chúng có nguy cơ không nghĩ đúng như thế, bởi vì con bê cũng tượng trưng cho thần Baan của dân Canaan, vị thần của phong nhiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu, dân chúng quên mất Thiên Chúa và đến thờ lạy tượng bê vàng, coi đó là thần phong nhiêu.

Qua hành động này, Giêrôboam đã gieo mầm phản bội Thiên Chúa nơi dân Israel. Hơn nữa, việc tôn thờ thần Baan còn được củng cố thêm qua việc Israel liên minh với Tyrô và đặc biệt khi Isabel về làm hoàng hậu nhà Israel. Các ngôn sứ đã cực lực đả kích xu hướng ngoại giáo này và đã lên tiếng phản đối những vị vua

ủng hộ xu hướng đó (chẳng hạn ngôn sứ Êlia, Amốt...)



#### IV. Ngày tàn của vương quốc Israel

Mặc cho những lời cảnh cáo của các ngôn sứ, các vua, các tư tế và dân chúng Israel đã bịt tai không muốn nghe và cứ chạy theo thần ngoại. Do đó, “ngày của Giavê” mà các ngôn sứ loan báo đã đến trên Israel. Dụng cụ để thi hành công lý của Thiên Chúa là đế quốc Assur, thủ đô là Ninivê. Đó là một trong những đế quốc lớn trên thế giới. Nó nắm quyền kiểm soát vùng Lưỡng-hà-địa trong vòng gần 300 năm, từ năm -900 -600.

Dưới sự lãnh đạo của Shalmaneser, quân Assur đã đánh bại quân Israel và bắt Israel triều cống nặng nề. Israel quay sang cầu cứu Ai cập và thế là Israel lại bị tấn công, thủ đô Xamari bị bao vây ba năm. Trong lúc đó Shalmaneser chết và Sargon lên kế vị, đã triệt hạ Xamari năm -721, tiêu diệt vương quốc miền Bắc, bắt dân đi lưu đày và đưa các người ngoại bang vào định cư ở Israel, dựng vợ gả chồng với những người Israel còn lại, tạo ra một thứ tôn giáo hỗn tạp. Có những người Israel bị phát lưu thì được đưa đến Haran ở phía Bắc, hoặc các xứ thuộc vùng Lưỡng-hạ-địa ở phía Đông. Họ sẽ không bao giờ trở về nữa và dần dần họ sẽ bị đồng hóa với các dân tộc nơi họ bị lưu đày.

#### **IV. Ngày tàn của vương quốc Giuđa**

Trong khi tại vương quốc Israel, nền chính trị thường bị khủng hoảng vì các cuộc thay ngôi đổi chủ, thì tại vương quốc Giuđa, vương triều chỉ thuộc về một dòng tộc Đavit mà thôi, vì đó là quyết định của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Nathan. Sự kiện này đã giúp

cho quốc gia tồn tại và bền vững. Người Giuđa hãnh diện về lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm tính bền vững và phổ quát của vương triều Đavit và họ đã ý lại.

Thế nhưng, nếu quan sát kỹ tình hình, người ta nhận thấy những tội ác đã làm cho vương quốc Israel bị tiêu diệt cũng đang có mặt tại vương quốc Giuđa, tuy chưa rõ ràng lắm. Cũng có sự chuộc hình thức bên ngoài, cũng có sự tin tưởng hảo huyền rằng nhiều lễ vật có thể thay thế lòng yêu mến và sự vâng phục mà Thiên Chúa đòi hỏi. Cũng có những bất công xã hội, bóc lột người nghèo, coi rẻ nhân phẩm. Cũng có vài hình thức sùng bái ngẫu tượng.

Nếu Giuđa cứ tiếp tục làm những điều vô luân như thế, thì “ngày của Giavê” cũng sẽ giáng xuống trên họ. Để cảnh giác dân về tội ác của họ, các ngôn sứ đã đấu tranh kịch liệt, như Isaia, Mikha và Giêrêmia một thế kỷ sau đó. Vương quốc Giuđa không bị tiêu diệt như vương quốc Israel vào năm -721, nhưng bàn tay của Assur vẫn đang siết chặt Giuđa, mặc dù



chưa bóp nát. Sau khi Sargon, người đã tiêu diệt Israel, bị ám sát vào năm -705, Sennacherib lên kế vị. Năm -701 ông tiến hành cuộc xâm lăng Giuđa và bao vây Giêrusalem, nhưng đã bị thất bại do nạn ôn dịch. Đây là một sự cứu thoát thần thánh đối với người Giuđa, một sự cứu thoát đã được ca tụng trong sách Isaia 37, 33-38 và 2V 19, 35-36. Sự cứu thoát này chắc hẳn nhờ công cảnh cáo của ngôn sứ Isaia và Mikha.

Nhưng đến thời Manassê, tôn giáo đã bị băng hoại đáng kể. Ông xây cất tế đàn ngoại giáo ngay trong đền thờ. Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giêrêmia đến cảnh cáo. Cũng may, sau triều đại của Manassê, vua Giosia đã thực hiện cuộc cải cách tôn giáo chống lại việc sùng bái ngẫu tượng. Nhưng Giosia đã tử trận và những vị vua kế vị không phải là những người đẹp lòng Thiên Chúa, người ta đã bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Giêrêmia, thậm chí còn nhạo cười và bách hại ông.

Cục diện thế giới lúc bấy giờ cũng thay đổi. Năm -612 đế quốc Assur với thủ đô Ninivê bị quân Babylon và Mêdi tiêu diệt. Năm -605, Nabuchodonosor lên ngôi ở Babylon và bắt Giuđa nộp triều cống. Mỗi lần Giuđa bỏ qua nhiệm vụ đó, ông liền gửi quân đội sang hỏi tội. Vua Giuđa lúc đó là Gioakin bị bắt đưa sang Babylon cùng với một số phần tử ưu tú ở Giêrusalem (-598). Sêđêqya lên kế vị, đã liên minh với Ai cập, Tyrô và Ammon để chống lại Babylon. Lập tức quân Babylon tràn xuống bao vây Giêrusalem 18 tháng. Năm -587, tường lũy bị phá vỡ. Sêđêqya chạy trốn vào sa mạc phía Đông nhưng đã bị bắt và giao nộp cho Nabuchodonosor. Các con ông bị giết trước mặt ông và người ta đã khoét mắt ông và đưa sang Babylon. Thế là vương quốc Giuđa cáo chung, thành thánh bị phá hủy, đền thờ bình địa, dân chúng bị phát lưu sang Babylon.



# BÍ QUYẾT THỦY CHUNG

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Vợ không được bỏ chồng,  
và chồng cũng không được rẫy vợ”. (1 Cr 7,10)*

Chuyện kể rằng: Trong lúc vợ sinh con ở cũ, người chồng lấy cớ là không ai chăm sóc việc nhà, nên đã xin với bố mẹ vợ cho cô em vợ sang phụ giúp. Nhưng “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đêm khuya vợ bận ru con, anh chồng trần trọc không ngủ được, nằm chờ lúc vợ ngủ quên. Khi vợ vừa ngáy, anh liền bước xuống, bò lại giường cô em vợ; đêm tối không thể định hướng chính xác, nên anh đã bò lộn sang giường của vợ. Chị giật mình thức giấc, tưởng là kẻ trộm, liền bật đèn lên; thấy chồng đang bò dưới đất, chị không nhịn cười được, hỏi anh làm chi vậy, anh vui vẻ trả lời:

*“Nửa đêm nằm ngáy o o,  
Anh không ngủ được anh bò đi chơi”.*

## Anh chị thân mến!



Lời Chúa luôn nhắc nhở các đôi vợ chồng: “Người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xác thể” (Mt 19,5). Cả hai đã thành một xác thể, thì không có người thứ ba chen vào. Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình.

Muốn giữ được lòng chung thủy với nhau, xin đề nghị với anh chị 3 bí quyết sau đây: Có một tình yêu chân thật, luôn sống gần nhau và tránh dịp nguy hiểm.

## 1. Một tình yêu chân thật



Muốn giữ được lòng thủy chung, anh chị cần có một tình yêu chân thật. Nghĩa là đừng xây dựng tình yêu trên sắc đẹp, tiền tài hay danh vọng. Bởi những thứ đó như là mây khói, cỏ hoa, nay còn mai mất. Khi tài đã hết, sắc đã tàn, thì tình cũng sẽ nhạt phai!

Ngày xưa, nhà vua đã ra chiếu thị: Nếu bà vợ nào đảm đang chuyên chính, có nét na thùỵ mị, thì triều đình ban thưởng gấm vóc lụa là, sắc phong tiết hạnh. Nhưng nếu đôi vợ chồng nào sống buông thả, “*Thay trắng đổi đen*” thì sẽ bị người đời nguyền rủa:

*“Phụ chàng là gái bất trinh,  
Trai ở bạc tình là đũa bất phu”.*

Còn ngày nay, trai gái tự do luyện ái, đi lại vụng trộm. Cưới nhau rồi, không vừa lòng nhau thì lại tìm đến Văn phòng Luật sư. “*Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thể thôi*”. Ôi! thật là đau khổ cho thời đại tân tiến, người ta chỉ biết hưởng thụ thú vui, chạy theo thói ăn chơi trụy lạc! Vì thế, chuyện chia tay trong bất hạnh là lẽ đương nhiên:

*Xưa kia ngọc ở tay ta,  
Bởi ta chệnh mảng ngọc ra tay người”.*

## 2. Luôn sống gần nhau

Thứ đến là hãy luôn sống gần nhau, vì sống xa nhau là nguyên có dẫn đến sa ngã vấp phạm, khó giữ được lòng chung thủy. Hãy tìm cách sống gần nhau, dù phải hy sinh nghề nghiệp, tiền bạc nếu cần, để có hạnh phúc lâu dài. Người ta nói: “*Xa mặt cách lòng*”.

Con người thường yếu đuối, dễ nghe theo lời đường mật, mà “*Mật ngọt thì chết ruồi*”. Ai cũng yếu lòng trước những quyến rũ thể xác, chỉ

trong một phút sa ngã là xong! Vì thế, phải luôn sống gần nhau, để không xảy ra cảnh:

*“Ngồi buồn vuốt bụng thở ra,  
Nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều”.*

### **3. Tránh dịp nguy hiểm**

Cuối cùng, là tránh những dịp nguy hiểm. Chúng ta cần tránh xa những nơi chốn, bạn bè và hoàn cảnh có thể làm mình sa ngã. Bởi lẽ, *“Đi đêm có ngày gặp ma”*. Kinh Thánh đã nói: *“Ai liều mình trong dịp tội thì sẽ chết trong tội”*.

Cần gìn giữ cái nhìn, vì *“Con mắt là cửa sổ của tâm hồn”*. Vua Đavít không gìn giữ con mắt nên đã phạm tội ngoại tình với vợ của bạn. Kết cục, dẫn đến tội rất nặng, đó là tội giết người!

#### **Anh chị thân mến!**

Ca dao có câu ca ngợi lòng chung thủy:

*“Mặc ai một dạ đôi lòng,  
Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh”.*

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành hôn của nhà tỷ phú Mỹ Henri Ford, có người hỏi ông đâu là công thức để thành công trong đời sống hôn nhân. Ông đã trả lời: *“Cũng chính là công thức giúp tôi thành công trong kỹ nghệ chế tạo xe hơi, công thức đó là: Luôn trung thành với một mẫu duy nhất”*.

Cha ông ta cũng khuyên con cháu:

*“Trăm năm đá nát vàng phai,  
Dù ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai”.*

Chung thủy sẽ giúp anh chị vượt qua những thử thách trong cuộc sống và xây dựng hôn nhân của mình thành công. Hãy nhớ lời Thánh Phaolô: *“Vợ không được bỏ chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ”* (1 Cr 7,10). Chúc anh chị vui hưởng được ba vạn sáu ngàn ngày hạnh phúc trong tổ ấm tình yêu mà Thiên Chúa đã chúc phúc.

Lm Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB

## **ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ CÔNG NGHỊ TUYÊN THÁNH CHO CHÂN PHƯỚC CHARLES DE FOUCAULD VÀ 6 CHÂN PHƯỚC KHÁC**



Lúc 10 giờ sáng ngày 3/5/2021, Đức Thánh cha đã chủ sự công nghị Hồng y công cộng diễn ra tại dinh Tông tòa, với sự tham dự của các Hồng y cư trú hay đang có mặt tại Roma, để bỏ phiếu về việc tuyên thánh cho 7 chân phước, trong đó có cha Charles de

Foucauld.

7 chân phước là những người hiến dâng mạng sống đến mức tử vì đạo, là những người anh dũng thực thi đức ái và nhân đức Kitô giáo, mỗi người đã góp phần mang chứng tá Tin Mừng cho thế giới. Các ngài sẽ được tuyên thánh trong thời gian tới, theo chương trình sẽ được ấn định sau.

Đức Hồng y Semerario, Tổng trưởng Bộ Phong thánh đã nhận định: “Những vị chân phước này không chỉ được dân Chúa ngưỡng mộ vì sự rạng ngời các nhân đức của các ngài, nhưng còn được cầu khẩn như những người chuyển cầu cho các ân sủng và phép lạ.”

1. Chân phước Charles de Foucauld
2. Chân phước tử đạo Lazarus
3. Ngoài ra còn có 3 linh mục và hai nữ tu là các đấng sáng lập các dòng tu.

## **ĐỨC THÁNH CHA GẦN GŨI VÀ CẦU NGUYỆN CHO ẤN ĐỘ ĐANG BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ BỞI COVID-19**

Ngày 6/5/2021 Đức Thánh cha đã gửi điện văn cho Đức Hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, để bày tỏ sự liên đới chân thành với 1,3 tỷ dân Ấn Độ và cầu nguyện cho họ.

Đức Thánh cha viết: “Tại thời điểm này khi rất nhiều người ở Ấn Độ đang phải chịu đựng hậu quả của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, tôi viết thư này để gửi đến tất cả người dân Ấn Độ tình liên đới chân thành và sự gần gũi thiêng liêng của tôi, cùng với lời hứa chắc chắn rằng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ ban ơn chữa lành và an ủi cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nghiêm trọng này.”

## CHƯƠNG TRÌNH “4 TRIỆU KHẨU TRANG CHO PHNOM PENH” CỦA CARITAS TGP SÀI GÒN



Sáng thứ Ba 27/4/2021, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã phát động chương trình “4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh”, để giúp đỡ anh chị em tại thủ đô của Campuchia, không phân biệt tôn giáo, phòng chống đại dịch.

Trước nhu cầu cụ thể của Campuchia, Caritas TGP Sài Gòn, với sự ủy thác của Đức Tổng giám mục Giuse, đã kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp để giúp cho giáo phận Phnom Penh 4 triệu khẩu trang.

Theo thông cáo của Caritas TGP Sài Gòn, “Để đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang đạt chuẩn và phù hợp với nhu cầu này, Caritas sẽ trực tiếp hợp đồng với nhà sản xuất và vận chuyển đúng quy định hiện hành.”

## DANH SÁCH 30 ĐỀN THÁNH ĐẢM TRÁCH GIỜ CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH CHẤM DỨT

Hôm thứ Ba 27/4, Tòa Thánh công bố danh sách 30 đền thánh sẽ đảm trách giờ cầu nguyện với kinh Mân Côi theo sáng kiến của Đức Thánh cha “Marathon cầu nguyện”, để xin chấm dứt đại dịch. Ở châu Á có các đền thánh của Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Liban.

Danh sách 30 đền thánh đảm trách giờ kinh nguyện gồm: Đền thánh Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Mễ Du ở Bosnia, Guadalupe ở Mexico. Ở Ý, có đền thánh Loreto và Đức Mẹ Mân Côi ở

Pompeii. Ở Hoa Kỳ có đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ở châu Á có các đền thánh ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Liban. Ngoài ra còn có các đền thánh khác của các quốc gia: Anh, Nigeria, Ba Lan, Brazil, Argentina, Ailen, Bỉ, Algeria, Úc, Cuba, Tây Ban Nha, Canada, Malta, Ucraina, Đức.

## **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐỨC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI SÁNG KIẾN NGÀY CHÚC HÔN CHO CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH**

Trong một thông cáo chính thức đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Đức ngày 28/4/2021, Đức cha Georg Bätzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng sáng kiến Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính tại các nhà thờ trên khắp nước Đức vào ngày 10/5/2021, để chống lại quyết định của Vatican không thể chúc hôn cho các cặp đồng tính, không phải là một điều có ích.

## **CHIẾN DỊCH ĐỌC KINH MÂN CÔI VÀ CHẦU MÌNH THÁNH TRONG THÁNG 5 CẦU NGUYỆN CHO MYANMAR**



Đức Hồng y Charles Bo mời gọi các tín hữu Myanmar đọc kinh Mân Côi và chầu Mình Thánh trong tháng 5 cầu nguyện cho hòa bình và công lý ở Myanmar, sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 đã gây chấn động cả nước.

Đức Hồng y Bo khuyến khích các linh mục và giáo dân tham gia chiến dịch thiêng liêng trong tháng kính Đức Mẹ, với một ý nguyện đặc biệt trong mỗi tuần. Tuần đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình, tuần thứ hai cho công lý, tuần thứ ba cho hiệp nhất và tuần cuối cho nhân quyền.

Trong thư mục vụ, Đức Hồng y nói rằng các tín hữu có thể tham dự chiến dịch cầu nguyện ở nhà, tại giáo xứ hay các dòng tu thuận tiện đối với họ. Ngài yêu cầu các linh mục giải thích mục đích của chiến dịch trước Thánh lễ hàng ngày và tổ chức chầu Mình Thánh từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều mỗi ngày, và đọc kinh Mân Côi hàng ngày từ 7 đến 8 giờ tối.

## GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO ẤN ĐỘ TÌNH NGUYỆN TRỢ GIÚP CÁC BỆNH NHÂN COVID-19



Sáng kiến được thực hiện với sự cộng tác của các linh mục dòng Thánh Camillo, với khẩu hiệu: “Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho bạn.”

Chương trình trợ giúp xuất phát từ ý tưởng của nhóm “Ý thức trẻ” và từ các thiện nguyện viên trẻ Công giáo và các nữ tu. Cha Anil D’Sa, dòng Sa-lê-diêng nói: “Những người trẻ đã đau đớn chứng kiến cả đất nước đang gặp nguy hiểm và đau buồn khi các bệnh viện ở Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp oxy, thuốc men và giường bệnh, vì số ca nhiễm virus corona ở nước này đã lên tới 20 triệu người vào ngày 3/5.”

Đội ngũ tình nguyện viên trẻ được đào tạo bài bản chăm sóc bệnh nhân Covid tại nhiều bệnh viện khác nhau trong và xung quanh Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka. Cha Anil giải thích: “Việc này chỉ có thể giống như một giọt nước biển khi các nhân viên y tế đang phải đối mặt với căng thẳng và áp lực to lớn do hàng trăm bệnh nhân. Nhưng can đảm để tham gia và phục vụ trong những thời điểm quan trọng này là điều quan trọng, đó là dấu hiệu cụ thể của lòng bác ái Kitô giáo và tình yêu thương tha nhân.”

Francis D'Souza, một tình nguyện viên trẻ chia sẻ với hãng tin Fides: “Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân Covid, chúng tôi ở gần họ và chia sẻ nỗi khổ của họ. Với các linh mục và các nữ tu thiện nguyện, theo lời khuyên của các bác sĩ, chúng tôi hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân Covid và chúng tôi cũng cố gắng chú ý đến các nhu cầu thiêng liêng.”

Francis chia sẻ thêm: “Sau tám giờ làm thiện nguyện tại các bệnh viện Công giáo, ví dụ như bệnh viện Thánh Philomena và bệnh viện Thánh Gioan, vào cuối ngày, chúng tôi dừng lại để cầu nguyện cho bệnh nhân và nhân viên y tế.” (Fides 04/05/2021)



# Lịch sử việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu



Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có từ thế kỷ 11, nhưng đến thế kỷ 16, đó vẫn là lòng sùng kính riêng tư, thường liên kết với lòng sùng kính Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu đầu tiên được cử hành ngày 31-8-1670 ở Rennes, Pháp, nhờ nỗ lực của Lm. Jean

Eudes (1602-1680). Tại Rennes, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lan rộng, nhờ thị kiến của Thánh nữ Margaret Maria Alacoque (1647-1690) mà lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mới lan rộng toàn cầu.

Trong những lần thị kiến, Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margaret Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Lần hiện ra “quan trọng” nhất xảy ra vào ngày 16-6-1675, trong tuần bát nhật lễ Minh Máu Thánh (the octave of the Feast of Corpus Christi), là nguồn gốc lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong lần thị kiến đó, Chúa Kitô yêu cầu Thánh nữ Margaret Mary xin được mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Minh Máu Thánh, để đền tạ những sự xúc phạm của con người đối với sự hy sinh của Chúa Giêsu. Thánh Tâm

Chúa Giêsu không đơn giản là trái tim bình thường mà còn là Tình yêu Ngài dành cho nhân loại.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trở nên phổ biến sau khi Thánh nữ Margaret Mary qua đời năm 1690, nhưng vì Giáo hội còn nghi ngờ tính hợp lệ đối với thị kiến của Thánh nữ Margaret Mary, mãi đến năm 1765 thì lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu mới chính thức được cử hành ở Pháp. Gần 100 năm sau, tức năm 1856, ĐGH Piô IX yêu cầu các giám mục Pháp mở rộng lễ này ở mức toàn cầu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh, hoặc 19 ngày sau Chúa Nhật Hiện Xuống, như Chúa Giêsu mong muốn.

### Đôi nét về tiểu sử Thánh Margaret Mary Alacoque (1647-1690)

Thánh Margaret Mary được Chúa chọn để dấy động trong Giáo hội một nhận thức về tình yêu Thiên Chúa được

biểu tượng qua trái tim Chúa Giêsu.

Ngài sinh trưởng ở L'Hautecour, Burgundy, nước Pháp. Sau khi cha chết vào lúc tám tuổi, ngài được gửi vào trường nữ tu Thánh Clara Khó Nghèo ở Charolles. Ngài phải nằm liệt giường vì bệnh thấp khớp cho đến năm mười lăm tuổi, và lúc ấy ngài đã có lòng sùng kính Thánh Thể đặc biệt.



Ngài từ chối việc lập gia đình và gia nhập dòng Thăm Viếng ở Paray-le-Monial và

khấn trọn vào năm tiếp đó. Một nữ tu dòng Thăm Viếng "không cần phải trở nên phi thường", nhưng người nữ tu trẻ tuổi này thật khác lạ. Một chị đệ tử sinh (thích chỉ trích) cũng phải công nhận Margaret là người khiêm tốn, đơn sơ và thành thật, nhưng trên tất cả Margaret hiền lành và kiên nhẫn khi bị sửa sai và chỉ trích.

Khi hai mươi tuổi, ngài được thị kiến Đức Kitô, và từ ngày 27 tháng Mười Hai 1673, cho đến một năm rưỡi sau đó, ngài nhận được một chuỗi những thụ khải. Qua đó, Đức Kitô cho biết Thánh nữ được chọn là khí cụ của Người để lan truyền việc sùng kính Thánh Tâm Chúa, và qua tình yêu của chính mình, Thánh nữ sẽ đền bù cho sự lạnh nhạt và vô ơn của thế gian -- qua sự thường xuyên và quý trọng việc Rước Lễ, nhất là trong các thứ Sáu đầu tháng, và qua một giờ cầu nguyện mỗi tối thứ Năm để tưởng nhớ sự thống khổ và cô đơn của Chúa khi trong vườn Cây Dầu. Chúa cũng yêu cầu thiết lập một

ngày lễ để kính Thánh Tâm Chúa.

Như tất cả các Thánh khác, Margaret đã phải trả giá cho sự thánh thiện của mình. Một số các sơ trong dòng chống đối ra mặt. Các thần học gia được triệu tập để tuyên bố những gì ngài được thụ khải chỉ là ảo tưởng và họ đề nghị ngài ăn uống điều độ hơn. Sau này một cha giải tội của nhà dòng, Chân phước Claude de la Colombiere, dòng Tên, nhận ra giá trị thực của điều thụ khải và đã hỗ trợ ngài. Bất kể sự chống đối mãnh liệt, Đức Kitô kêu gọi ngài hãy hy sinh để đền bù cho những thiếu sót của các sơ trong dòng, và để sứ điệp của Chúa được lan rộng.

Cho đến năm 1683, sự chống đối chấm dứt khi Mẹ Melin được chọn làm Bề Trên và bổ nhiệm sơ Margaret Mary làm phụ tá. Sau này sơ làm giám đốc Đệ Tử viện, và được mục kích lễ Thánh Tâm Chúa được nhà dòng cử mừng một cách riêng tư vào năm 1686, và hai năm sau, một nhà nguyện được xây cất ở Paray-

le-Monial để kính Thánh Tâm Chúa.

Sơ Margaret Mary từ trần ngày 17-10 và được phong thánh năm 1920. Chính ngài cũng như Thánh Gioan Eudes và Chân phước Claude La Colombiere được gọi là "Các Thánh của Thánh Tâm"; bảy mươi lăm năm sau, năm 1765, việc sùng kính Thánh Tâm được chính thức công nhận và được chấp thuận bởi Đức Giáo Hoàng Clémentê XIII.

### Lời Bàn

Thời đại vật chất-khoa học của chúng ta không thể "chứng minh" những thụ khái riêng tư. Các thần học gia, nếu bị ép buộc, cũng xác nhận là chúng ta không phải tin vào điều thụ khái. Nhưng không thể khước từ sứ điệp mà Thánh Margaret Mary đã loan báo: Thiên Chúa yêu thương chúng ta với một tình yêu nồng nàn. Thánh nữ luôn nhấn mạnh đến việc đền bù qua sự cầu nguyện, và nhắc

đến sự phán xét sau cùng. Những điều ấy đủ để xóa tan tính cách dị đoan và hời hợt của việc sùng kính Thánh Tâm trong khi vẫn duy trì được ý nghĩa sâu xa của Kitô giáo.

### Lời Trích

Đức Kitô nói với Thánh Margaret Mary: "Đây là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của trái tim Thầy. Đền đáp lại, Thầy chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm thượng của chúng, và qua sự lạnh nhạt và khinh miệt của chúng trong bí tích tình yêu này... Thầy đến trong trái tim mà Thầy đã ban cho con để qua sự nhiệt thành của con, con sẽ đền bù cho những xúc phạm đến Thầy vì những tâm hồn thờ ơ và lười biếng đã làm ô danh Thầy trong Bí tích Thánh Thể" (lần thụ khái thứ ba).

(Tổng hợp từ TTCG & ngoitinhuu)

(Nguồn: tgpsaigon.net)



# THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Anna Têrêsa Thùy Linh  
Xứ đoàn Tân Lập



*Thánh Tâm Chúa đầy vui thương xót  
Yêu loài người hiến trót tấm thân  
Thần lương nuôi dưỡng muôn dân  
Cho con kết hiệp muôn phần trong Cha.*

*Thánh Tâm Chúa, tình Cha tín thác  
Treo thập tự, “Ta khát!” chiều nao  
Yêu thương quá đổi ngọt ngào  
Trộm lành tha thứ, ban vào nước Cha.*

*Thánh Tâm Chúa hải hà tha thứ  
Xin cho con tha thứ trong đời  
Bảy mươi lần bảy chưa thôi  
Bởi con lỗi tội chơi vui tháng ngày.*



*Thánh Tâm Chúa lười dòng dâm thấu  
Đã tuôn trào dòng máu Thánh ân  
Rửa muôn tội lỗi nhân trần  
Cứu con thoát ách trầm luân muôn đời.*

*Thánh Tâm Chúa lòng đầy lân tuất  
Con nguyện xin tín thác nơi Người  
Nước và máu thấm cạn vui  
Trút hơi thở cuối, vện lời Chúa Cha.*

*Thánh Tâm Chúa ngai tòa thiên phúc  
Đã phục sinh vinh thắng hải hoàn  
Nước trời rộng mở ân ban  
Thế nhân tâm thiện, thiên nhan vĩnh hằng.*

# Lễ Mình Máu Thánh Chúa Đừng như thói quen



Yêu chậm lại một chút để thấy ta cần nhau hơn,” câu hát trong tác phẩm **Đừng Như Thói Quen** của Jaykii và Ngọc Duyên như một thông điệp đã thu hút hàng triệu con tim trên kênh Youtube. Sống như thói quen, nhịp sống mỗi ngày của chúng ta đã trở nên quá vội vã, quá đầy, đến nỗi không còn thời gian, không còn chỗ trống nào để thư giãn, để có những không gian riêng. Trong những chuỗi ngày bận rộn, chúng ta hay chôn mình vào công việc để thời gian đi qua quá nhanh, mà thiếu để ý đến những người mình yêu quý nhất. “Chỉ cần một khoảng trống, ... chỉ cần dành một phút để hỏi em (hỏi anh) về ngày hôm nay.” Câu hát của hai ca sĩ trẻ như một lời năn nỉ, đánh thức và hâm nóng lại những tâm hồn, những con tim đang sống như quá tải, đang dần héo khô trong những sinh hoạt máy móc, trong những ứng xử nguội lạnh thiếu tình người. Chậm lại một chút, cho nhau một không gian trống để thấy, để hiểu và để yêu hơn.

**Hưng Phạm, SJ - CTV Vatican News**

Những khoảng không gian trống và thời gian chậm lại, phải

chẳng là một trong những món quà mà không ai ngờ và cũng

chẳng ai muốn trong suốt mấy tháng vừa qua. Phải công nhận rằng cơn đại dịch Covid-19 đã và đang làm xáo trộn mọi nếp sống cũng như thói quen sinh hoạt hằng ngày của mọi người khắp nơi trên thế giới. Thay vì mỗi ngày đến trường, các em học sinh, sinh viên một mình khép mình vào những căn phòng riêng, thu mình vào Zoom hay Teams để được thụ huấn hay tiếp nhận sự dạy dỗ. Thay vì hằng ngày lái xe tới chỗ làm, chúng ta phải cách ly với bạn bè, hàng xóm và cộng đoàn, tách biệt với những sinh hoạt bên ngoài. Thay vì đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, chúng ta lại tụ họp cầu nguyện và bẻ bánh với nhau, cảm nhận Mình và Máu Thánh Chúa cách thiêng liêng trong những Thánh lễ trực tuyến. Người người đều cảm nhận mùa xuân 2020 âm thầm qua khung cửa sổ. Tuy nhiên, cũng chính những sự xáo trộn đó lại ép, lại lôi kéo, hay cũng có thể nói, mời gọi chúng ta thoát ra khỏi những thói quen, giúp chúng ta suy tư, kiểm chứng và nhìn lại những giá trị đời sống đức tin và cách hành xử của những người mang danh là Kitô hữu.

Hôm nay Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa, cũng trong không gian của Thánh lễ này, chúng ta dành ra một khoảng trống và thêm chút thời gian để suy niệm những bài Kinh Thánh, để nhìn ra Nhiệm Thể Chúa Kitô hôm nay một cách rõ ràng hơn, và cũng để thấy ta cần và yêu mến nhau ***không như một thói quen***.

Hơn lúc nào hết có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cảm nghiệm được một cách gần gũi hơn những dòng chữ của Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu Côrintô, “chúng ta tuy nhiều người nhưng cũng chỉ là một thân thể”. Như thói quen, điều đầu tiên cả thế giới đổ dồn công sức vào là đi tìm ra được nguyên nhân và nguồn gốc của Covid-19 cũng như cách thức mà con virus này lây nhiễm. Nhưng tiếc thay, một số người lại lợi dụng những thông tin đó để đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm, và lên án lẫn nhau trên diễn đàn thế giới. Dừng lại một chút, kiểm chứng lại nguyên nhân của nạn đại dịch Covid này, chúng ta mới nhận ra mình thật cần nhau. Như một đốm lửa gây nên cháy rừng, nghĩ cho cùng nạn dịch Covid đang làm cả thế giới đảo

điên cũng là hậu quả của những hành động thiếu trách nhiệm của một vài cá nhân có lẽ đã coi thường vai trò trách nhiệm của mình. Một bữa ăn thôi, một món nhậu mà ăn nhằm gì hay có hại gì tới ai chứ? Thật là những suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng. Kinh nghiệm trước mắt, một người hồ đồ cả thế giới đều đứng vì thật ra chúng ta tuy nhiều nhưng đều thuộc vào cùng một thân thể. Nếu nghĩ được như vậy và nhận ra được hậu quả trước mắt như thế, thì ***xin đừng như thói quen***, hãy kiểm chứng lại lối sống, hành động thiếu suy nghĩ của mình, từ chuyện tưởng chừng như rất nhỏ như xả rác không đúng nơi quy định, xài đồ phung phí không biết tái chế (recycle), tới những trách nhiệm xã hội lớn hơn như đăng tải bừa bãi trên mạng xã hội, tham nhũng hay trốn thuế, khai gian tiền chính phủ, v.v... Tuy là những chi thể rất nhỏ, nhưng hết mọi người chúng ta đều thuộc về một thân thể và rất cần nhau. Vì thế hãy ý thức rằng những việc chúng ta làm cho dù nhỏ đến đâu, cũng đều ảnh hưởng lẫn nhau.

Đối diện với những ràng buộc và giới hạn vì ảnh hưởng

của Covid-19, chúng ta không được tới nhà thờ tham dự Thánh lễ, thông dự phần mình vào mầu nhiệm Ngôi Hai Cứu Chuộc một cách trực tiếp. Có lẽ điều chúng ta nhớ nhất chính là cái không gian sống động khi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô qua lời truyền phép của vị chủ tế. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta khao khát được rước Mình và Máu Thánh Chúa vào tâm hồn, để trở nên một với Người. Tuy nhiên, khi chẳng được rước thật Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục xin “Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng.” Phải chăng, trong không gian ***không như thói quen*** của Thánh lễ trực tuyến, chúng ta dừng lại một chút để nhìn ra rõ ràng hơn sự tinh tế siêu việt của mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa ngự và ở cùng mỗi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Phải chăng lúc trước, như thói quen, chúng ta rời nhà để đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ.

Còn bây giờ, qua Thánh lễ trực tuyến, nhà thờ được hiện diện ngay giữa phòng khách, phòng ăn của mỗi gia đình. Và như thế, trong cái không gian không như



thói quen hôm nay, nghi thức sám hối đầu lễ và nghi thức chúc bình an cho nhau trước khi rước lễ, không còn là những câu kinh thông thường hay cái bắt tay hời hợt với những người chúng ta mới gặp, mà là cử chỉ chân tình với chính những người thân yêu đang đứng hay ngồi ngay bên cạnh chúng ta. Phải chăng lúc trước, như một thói quen, khi đi lên rước Mình Thánh Chúa, dù ít hay nhiều, dù muốn dù không, chúng ta cũng hay bị chia trí, tệ hơn nữa, là phân biệt, dèm pha rồi xét đoán “người được rước lễ” và “người không được rước lễ,” “người lên rước lễ” và “người không lên rước lễ.”

Còn giờ đây, rước lễ thiêng liêng trong Thánh lễ, không như thói quen, cho chúng ta thấy nỗi khát khao “như nước hòa chung với rượu” của tất cả mọi người đang tham dự mong mỗi cùng được “thông phần vào bản tính của Đấng đã làm người như chúng ta.” Phải chăng lúc trước, như một thói quen, chúng ta hướng lòng tập trung vào những nghi thức diễn ra trên bàn thờ. Trong Thánh lễ trực tuyến trên Zoom, không như thói quen, chúng ta thật sự phải để ý kỹ

càng hơn người chúng ta muốn thấy, tiếng chúng ta muốn nghe hay vẫn còn những anh chị em ẩn mình sau những khung hình hay sau một cái nút bấm không hiển thị trên bàn phím. Dừng lại một chút, qua những vắng mặt của người anh chị em này, chúng ta thấu cảm được Nhiệm Thể Đức Kitô ngày hôm nay vẫn còn mang trên mình những vết thương cần được chữa lành và cảm thông.

Trong hoàn cảnh Covid hiện tại, trong cái không gian và thời gian hoàn toàn mới lạ không như thói quen này, câu hát mở đầu xin đổi lại thành câu cầu nguyện, mời gọi mọi người sống yêu mến chân tình hơn. “Lạy Chúa! Xin giúp con tham dự Thánh lễ trực tiếp hay trực tuyến chậm lại một chút – thêm một khoảng trống, thêm một phút nữa – để chiêm ngắm Mình Máu Thánh Chúa đang ngự vào lòng con cách trực tiếp hay cách thiêng liêng. Và như thế, con có thể nhìn rõ Nhiệm Thể Đức Kitô nơi tất cả những người anh chị em con, để con biết con cần Chúa, cần nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.”

# MÌNH MÁU ĐỨC GIÊSU KYTÔ

Anna Têrêsa Thùy Linh  
Xứ đoàn Tân Lập

*Đức Giêsu xót thương từ ái  
Ba mươi năm ẩn dật làng quê  
Ba năm cuối, mở lối về  
Giảng rao dẫn dắt bến quê vĩnh hằng.  
Lời giải thoát thán năm chìm đắm  
Đời buông tuồng đánh mất niềm tin  
Theo lời tìm đến bình yên  
Bởi lời hằng sống, thiên niên trường tồn.  
Chiều ly biệt, lời Người truyền phán:  
“Này các con cầm lấy mà ăn...”  
Thần lương nuôi sống thế nhân  
Chính đây thịt máu của Thầy hiến trao.  
Ai đói khát hãy mau tìm đến  
Thỏa no lòng mãi đến thiên thu  
Chẳng còn sầu não ưu tư  
Chẳng còn lạc bước, mịt mù bơ bơ!  
Ôi tế phẩm nguồn ơn cứu độ  
Nguyện tôn thờ mến mộ tri ân  
Thần lương mỹ vị cao sang  
Xua tan sự dữ, Sa tan kinh hoàng.  
Hằng tín thác dầu vàn thử thách  
Thực thi lời, rao giảng tỏa lan  
Yêu người, kính Chúa vẹn toàn  
Tâm thân đền thánh sẵn sàng tiến dâng.  
Lạy Thánh Phụ, Thánh Thần, Thánh Tử  
Hiệp Ba Ngôi muôn thuở muôn đời  
Ý Cha thành sự đất trời  
Nước Cha hiển trị rạng ngời vinh quang.*



# TRÁI TIM CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG

**Phaolô Trang Lập Quang**  
**Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt**

Trong một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt, cư dân ở đây thật hiền lành và chất phác, bỗng dưng hôm nay xảy ra chuyện cãi cọ giữa hai gia đình liền kề nhau, làm những người đi đường phải dừng lại để “nghe chửi”, tất nhiên không phải chửi mình.

Được biết đó là hai anh em ruột cùng sống trên một mảnh đất, được cha mẹ chia đều tài sản từ đất cát đến những vật dụng trong nhà, nhưng chỉ bằng lời trăn trối chứ không có văn bản. Hôm nay, người anh đào cái mương thoát nước lấn sang phần đất của người em với lý do anh phải giỗ chạp hàng năm, rồi thay mặt cha mẹ dự đám cưới, đám tang, ngày giỗ của người quen... tốn kém rất nhiều, nên người anh phải có phần hơn. Còn người em chỉ căn cứ vào lời dặn dò của cha mẹ trước lúc lâm chung, là phải chia đều tài sản nên mới xảy ra cãi cọ.

Hai anh em muốn giảng hòa với nhau, nhưng hai chị em dâu chẳng ai chịu nhường ai:

- Chị nghĩ xem! Cái mương dài hơn một trăm mét, nước trên đồi tuôn xuống dữ dội. Phải đào rộng gần nửa mét mới đủ thoát nước. Vậy là em phải mất hơn năm chục mét vuông. Sao chị không đào cái mương chung giữa hai nhà?

Rồi cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra càng lúc càng gay gắt bất phân thắng bại và cái mương thoát nước cũng không thể hoàn thành.

Ông Chính cũng dừng xe lại xem rồi nảy sinh một chiêu làm ăn mới. Tối hôm ấy, ông đến nhà người anh gợi ý:

- Nói thật với anh chị! Tôi là người Công giáo luôn tôn trọng lẽ phải, rất ghét sự bất công. Anh chị phải lo toan đủ mọi chuyện về việc hiếu nên tốn kém rất nhiều. Còn em của anh có phải lo lắng gì đâu. Mới có

thua thiệt một tí mà đã làm toáng lên. Theo tôi nghĩ! Anh nên dựng hàng rào để phân định ranh giới sẽ không còn cãi nhau nữa.

- Tôi cũng muốn hòa giải cho xong chuyện, anh em ruột với nhau mà. Nhưng chắc gì vợ tôi đồng ý làm cái mương chung?

- Ý tôi nói là anh thua thiệt nhiều rồi! Anh cứ dựng hàng rào bên kia mép mương.

-Vậy thì em tôi mất hơn năm chục mét vuông đất, chắc gì nó chịu. Nó không cho tôi dựng hàng rào đâu, có dựng nó cũng xô đổ.



- Anh yên tâm đi! Tôi sẽ làm sẵn hàng rào ở nhà tôi bằng sắt to, chỉ cần em của anh vắng mặt một buổi là tôi cho xe chở tới, chỉ dựng trong vài giờ là xong.

Nếu anh tạo sự việc đã rồi thì em của anh cũng chịu thua thôi, vì cha mẹ anh chỉ phân chia đất cát bằng lời nói chứ đâu có văn bản. Hơn nữa sắt to rất cứng để gì xô đổ, mà có xô đổ thì phạm tội phá hoại tài sản của người khác.

Vợ của người anh nghe rất bùi tai nên đồng ý ngay và ông Chính cũng biết cô ta đang hậm hực, nên chuyện tiền nong không còn là vấn đề, đây là một “kèo” béo bở.

Hôm ấy hai vợ chồng người em đi dự đám cưới đứa bạn học cũ cùng lớp ở tận Sài Gòn nên vắng nhà mấy hôm. Người anh liền điện cho ông Chính và cái hàng rào đã được hoàn thành trông rất vững chắc.

Khi vợ chồng người em trở về đã “nộ khí xung thiên” liền lấy máy cắt sắt ra phá đổ hàng rào. Hai anh em bắt đầu lời qua tiếng lại và người anh thấy bao nhiêu tiền bạc của mình đổ vào công trình này đã tan thành mây khói nên nổi điên lên. Trong một lúc nhất thời không kìm chế được người anh đã đâm chết em mình.

Người vợ trẻ ôm lấy xác chồng kêu gào thảm thiết. Đứa con nhỏ vừa mới lên hai không biết gì nhưng thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo, rồi kéo áo ba nó nhưng anh vẫn nằm im bất động trên vũng máu. Tiếp theo đó, người anh lãnh án tử hình vì tội cố sát. Hai gia đình đã phải tan nát vì huynh đệ tương tàn!

Ông Chính tự xưng mình là người Công giáo mà không thực hiện luật yêu thương để hòa giải trên tinh thần “giọt máu đào hơn ao nước lã” hay “cắt dây bầu dây bí ai nõ cắt dây chày em”. Phải chăng ông là một kẻ giả hình chỉ đội lốt Kitô hữu để kích động anh em họ giết nhau chỉ vì một lợi ích nhỏ.

Trong một lần đi ngang nhà họ, không hiểu sao ông nhìn chiếc nhẫn vàng nạm viên đá đỏ mà ông thu lợi từ việc dựng hàng rào. Và cũng không ai hiểu ông đang nghĩ gì khi viên đá đỏ lấp lánh dưới ánh nắng chiều ngời lên một màu đỏ thẫm như màu của máu.

Chúng ta ai cũng biết, người giáo dân khi qua phép Rửa tội và Thêm sức đều được tham dự

vào ba chức vụ của Chúa Kitô, đó là tư tế, ngôn sứ và vương đế.

Trong Giáo hội lại có hai thành phần chủ yếu là giáo sĩ và giáo dân. Hai thành phần này tuy không chung một vị trí nhưng cả hai có bốn phận là sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng. Mục đích sâu xa của Giáo hội là làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô, để nhờ đó mà được cứu độ. Vì thế, mọi hoạt động trong Giáo hội đều bắt nguồn từ ơn gọi làm tông đồ và mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm của mình.



Chúa phán: “*Ta là đường là sự thật và là sự sống*” (Ga 14,6). Vì thế, làm tông đồ của Chúa là dẫn đưa người ta đến con đường chân thiện mỹ và dám nói lên sự thật, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nếu đọc trong các thánh

sử, ta thấy Gioan tẩy giả đã bị chém đầu vì dám nói lên sự thật và có biết bao Thánh tử đạo phải đổ máu đào vì đứng về phía chân lý và sự thật.

Thế nhưng, trong thời đại hiện nay khi nền văn minh của nhân loại có những bước tiến nhảy vọt, đời sống của con người được nâng cao với đầy đủ tiện nghi, thì không ít Kitô hữu nhất là ở những nước giàu có trở nên kiêu ngạo và quay lưng với Thiên Chúa rồi đắm chìm trong những lạc thú của trần gian. Khi bốn phận của người Kitô hữu là sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng đã biến mất, thì cái danh xưng Kitô hữu cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một tâm hồn trống rỗng. Những con người ấy không đi theo đường lối yêu thương của Chúa mà chỉ sống giả hình, mượn danh xưng Kitô hữu để mưu đồ bất chính và củng cố vị thế của mình rồi đẩy con người đến chỗ diệt vong. Chúng đã bóp méo khuôn mặt nhân từ của Chúa và phá đạo yêu thương một cách khủng khiếp bằng quyền lực của mình.

Châm ngôn Á Rập có câu: “Thượng đế không có mặt ở

mọi nơi nên dựng lên các bà mẹ” đã nói lên tình mẫu tử thật thiêng liêng, luôn cho đi và hoàn toàn vô vị lợi, thể hiện rõ nét tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tình mẫu tử xuất phát từ con tim yêu thương và con tim chính là sự sống: “Yêu để sự sống tồn tại, sống để tình yêu có mặt”.

Còn ở Việt Nam ta có biết bao thơ, nhạc, ca dao... nói lên tình mẫu tử thật mênh mông bát ngát như đại dương “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...” (Lòng mẹ - Y Vân) hay “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” (ca dao). Bên cạnh đó, nhiều giáo dân và linh mục Việt Nam luôn khuyến bảo và giúp đỡ tận tình những người mẹ trẻ lầm đường, lỡ bước giữ lại đứa con trong bụng mình và gom góp xác những thai nhi để lập nên phần mộ anh hài. Vì thế, kể bên những kẻ có tâm hồn quỷ dữ đội lốt Kitô hữu vẫn còn những người Công giáo chân chính luôn thực thi Lời Chúa để sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng bằng lời nói việc làm của mình nhưng đa số ở những nước nghèo.

Phải chăng trong thời đại hiện nay, những nước văn minh giàu có đang đi vào bối cảnh cách đây hơn hai ngàn năm mà Chúa Giêsu đã quở trách: *“Khốn cho người hỡi Kho-ra-din! Khốn cho người hỡi Béc-xai-đa! Vì các phép lạ đã làm nơi các người mà được làm tại Tia và Xi-đon thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các người hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Xi-đon còn xử khoan hồng hơn các người”* (Mt 11,21-22).

Nhìn vào thực tế hiện nay, cả thế giới đều hoang mang lo lắng về đại dịch Corona, không những nó cướp đi mạng sống của nhiều người mà còn hoành hành như một cơn sóng thần đe dọa nền kinh tế toàn cầu, và cái chết luôn rình rập khắp mọi nơi. Nạn thất nghiệp ở nhiều nước gia tăng không ngừng, làm cho cuộc sống nhân loại trở nên thiếu thốn và nạn đói cũng xảy ra ở nhiều nơi. Cả nhân loại đều nỗ lực nghiên cứu các loại thuốc để chống lại đại dịch. Nhưng vừa bào chế được vacxin thì nhiều biến thể mới của virus Corona lại xuất hiện,

gây nguy hiểm hơn trước nhiều.

Phải chăng lời quở trách của Chúa Giêsu một lần nữa lại vang lên: *“Hỡi những nước văn minh hiện đại đã thụ ân Thiên Chúa một cách dồi dào. Khốn cho các người đã lấy danh xưng Kitô hữu mà sống giả hình, trước đây các người đã làm giàu trên việc buôn bán nô lệ, xem người da màu như loài súc vật, như một hàng hóa để mua bán trao đổi. Khốn cho các người những bọn giả hình đã bóp méo đường lối nhân từ của Thiên Chúa mà bóc lột những người lao khổ, đã làm xói mòn lòng tin của họ vào Thiên Chúa, các người phải chịu trách nhiệm về cách sống của các người chỉ mang vỏ bọc của người Kitô hữu, đã làm họ phẫn uất nên phản kháng dưới mọi hình thức. Khốn cho các người những kẻ giả hình và gian ác, các người không đi theo đường lối yêu thương của Ta để tha thứ và hóa giải hận thù mà lại kích động những nước nhỏ chia cắt làm hai miền để bắn giết lẫn nhau với chiêu bài là “ý thức hệ” trong khi các người là những kẻ vô thần trong hành*

động rồi làm giàu trên việc “rút ruột” tài nguyên nước họ và bán vũ khí để người trong một nước lại tương tàn lẫn nhau. Tiếng của những người mẹ khóc con, của vợ khóc chồng, của những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa đã vang thấu trời xanh. Nếu các người không ăn năn sám hối thì “thành Tia và Xơ-đôm còn xử khoan hồng hơn các người” (Mt 11,22).



Nhưng trong thực tế hiện nay, nhân loại gần như không nhận ra đó là dấu chỉ của Thiên Chúa. Đại dịch càng tấn công con người thì con người càng tấn công nhau. Những nước lớn không liên kết lại để chống dịch mà luôn gây hấn nhau về nhiều lĩnh vực. Họ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào việc nghiên cứu và chạy đua sản xuất vũ khí tối tân

có thể giết người hàng loạt, trong khi nạn đói ở châu Phi, ở các nước nghèo đang trở nên nghiêm trọng.

Chúa luôn yêu thương con người và trong cơn đại dịch này, Chúa muốn làm phép thử tinh thần hiệp nhất và lòng bác ái của nhân loại. Chúa không làm ngơ trước nỗi đau của con người nhưng Ngài muốn con người thật sự thấm thía về lối sống giả hình và chỉ coi xác thịt là thực tại duy nhất mà đánh mất chính mình rồi quay lưng với Thiên Chúa.

Nếu nhân loại chưa thật sự ăn năn sám hối chỉ đặt niềm tin vào vaccin mà không tin vào Thiên Chúa, thì hậu quả thật khó lường. Nếu không có bàn tay của Thiên Chúa và không chịu hoán cải thì biến thể của Covid ngày càng phức tạp hơn và khả năng sẽ kháng lại vaccin.

Trái tim Chúa luôn chan chứa một tình yêu sẽ ra tay cứu giúp nếu nhân loại thực sự ăn năn sám hối.





# THÁNH TÂM CHÚA

GB Trần Minh Chính

*Thánh Tâm Chúa thương ta quá đỗi  
Mà chúng ta lại quá hững hờ  
Loài người sao vẫn thờ ơ  
Không cùng chạy đến tôn thờ Ngôi Hai.*

*Chúa trên cao, giáng trần xuống thế  
Chịu tội đời, sủ nhục khổ đau  
Chân lê gót bước cho mau  
Vai hằn nhuộm máu roi sần kêu than!*

*Đinh nhọn đóng tay chân rướm máu  
Lưỡi đồng nào? giáo thủng tới xương  
Máu và nước chảy nương sườn  
Hai dòng lệ héo Mẹ thương con mình.*

*Thánh Tâm Chúa suối nguồn an ủi  
Cho những ai chạy đến cùng Ngài  
Thiết tha kêu khẩn van nài!  
Ngài luôn nâng đỡ, là đời bình an.*

*Cho con được trọn niềm yêu Chúa  
Cả lòng tin con thật vững vàng  
Và luôn trông cậy nơi Ngài  
Vớ lòng tôn kính: theo Thầy Giê-su.*



# HỘI THẢO DẤU ẤN ĐỨC TIN – HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA NIỀM TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Giuse Huỳnh Bá Song

Đêm dần xuống, biển rộng mênh mông sóng vỗ rì rào. Trên bờ cát trắng, bóng một bà mẹ dáng hao gầy bất động với gương mặt hướng về biển xa, đang nhạt nhòa lẫn vào đêm đen. Bà mẹ đang âu lo ngóng chờ thuyền đánh cá của con ra đi từ rạng sớm mà sao giờ đây vẫn chưa thấy trở về – Giờ này con ở đâu? Có biết mẹ đang đau lòng xót dạ mong con trở về lắm không? Bóng tối tiếp tục ngập tràn phủ kín xóm chài, đêm đen bao trùm cả đất trời lẫn biển rộng bao la, không còn phân biệt được đâu là bờ, đâu là bến – làm sao trong chuyến trở về với mẹ, con có thể nhận ra được bến bờ bình an để định hướng hỏi con? – Phải rồi, con cần một đóm lửa thắp lên trong bóng đêm để con biết rõ chỗ quay về. Nghĩ là làm, bà mẹ quay nhanh đi vào nhà mang ít củi ra bờ biển thắp lên một nhóm lửa. Ánh sáng bùng lên, nhưng trước những cơn gió dữ, ngọn lửa chỉ kịp le lói đã bị xóa nhòa đi – Bóng đêm vẫn mờ mịt – Bà mẹ hối hả tiếp tục vào nhà hươu vùi vàng tất cả những vật dụng trong nhà, ngay cả đến những món đồ thiết yếu nhất của cuộc sống có thể bén được lửa, ném vào đống than hồng, hy vọng ngọn lửa bùng cháy sáng hơn lên để mong con nhìn thấy.

Thời gian trôi qua, tiếng gió biển vẫn ríu rít âm ào, đống lửa đang tàn dần theo lòng mong đợi của người mẹ mà bóng dáng chiếc thuyền thân thương của người con vẫn mãi chưa thấy trở về - Ánh mắt của người mẹ khổ đau đang căng dần theo từng lọn sóng; bóng tối, đêm đen vẫn nuốt chửng sự mong chờ - có lẽ, con vẫn chưa tìm thấy được ánh lửa nồng ấm, yêu thương mà mẹ đã dày công thắp lên để dẫn đường cho con trở về với mẹ hỏi con? – Hay đóm lửa mà mẹ dành cho con vẫn chưa đủ ánh sáng trong đêm bao la mù mịt, chập chùng sóng dữ – Hãy gắng lên chờ mẹ đi con – Và giờ đây, không chỉ là đống lửa nhỏ nhoi chập chờn, ánh sáng lập lòe theo từng cơn gió lộng – mà chính là ngôi nhà thân thương của mẹ đã bùng cháy rực sáng vút lên trời cao, ánh lửa chói lọi soi tỏ cả đêm đen – **Để soi sáng mở đường cho con trở về, mẹ không tiếc gì với con cả.**

Hình ảnh của bà mẹ trong đêm đen, bên bờ biển rộng, khắc khoải dõi mắt chờ con từ nơi vô định của đại dương bao la trở về với vòng tay yêu thương của mẹ, đó chính là hình ảnh của bà mẹ Giáo hội Việt Nam buổi sơ khai, với hiện thân là những vị thừa sai đầu tiên của Hội thừa sai Balê

(MEP) đã hiện diện trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, để dọn đường đón mọi người trở về với Chúa.

**DẤU ẤN ĐỨC TIN** – Cuộc hội thảo với những đề tài thiết thực, đã giúp cộng đoàn có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt lịch sử, truyền thống, sinh hoạt của Giáo hội buổi sơ khai, mà qua đó giúp mọi người, mọi thành phần dân Chúa có dịp nhìn lại và đánh giá con đường đi theo Chúa của chính mình: đã đóng góp được gì và đã đi đúng con đường Chúa mong muốn chúng ta đi không?

Hơn 400 năm qua, kể từ khi Tin Mừng hiện diện trên đất nước, dấu chân của những Nhà Truyền Giáo buổi ban đầu đã vượt qua bao nhiêu gian khó, đã đem đến cho một đất nước xa xôi, một cộng đoàn bản địa có một đời sống tâm linh phong phú và kiên định, một dấu ấn Đức tin tuyệt vời: Hạt giống Tin Mừng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

Để rồi cách đây hơn 350 năm, từ sự khởi xướng của cha Đắc Lộ, trước nhu cầu phục vụ cho sự hình thành và phát triển của Giáo hội Việt Nam sơ khai. Hội thừa sai Balê Việt Nam (MEP) đã được khai sinh. Đó là bà mẹ đầu tiên bên bờ biển rộng, trong đêm đen sâu thẳm, với những con người nhiệt tình, can đảm, bác ái, đạo đức; với những công trình cả về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo... đa dạng, phong phú và hiệu quả; với những trái tim luôn rộng mở, những sự hy sinh vô bờ, yêu thập giá và sẵn sàng hạnh phúc được tử đạo... đã giúp xây dựng nên nền tảng vững vàng của đời sống đức tin kiên định cho cộng đoàn dân Chúa Giáo hội Việt Nam, trong suốt hành trình đồng hành với Chúa.

Các đề tài đa dạng và công phu của hội thảo giới thiệu về bối cảnh và những chặng đường phát triển của Hội thừa sai Balê tại Việt Nam, những đường hướng và phương pháp truyền giáo của hội trên vùng đất Tây nguyên cũng như những thành quả và công trình của hội về các mặt: Tôn giáo, văn hóa, xã hội... tại Việt Nam, đã thể hiện được tấm lòng ôn cố tri tân, uống nước nhớ nguồn, luôn trân trọng và tôn vinh thành quả của những vị sứ giả đi trước trong công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng, xây dựng Giáo hội trên đất nước Việt Nam thân yêu này.

Cám ơn Ủy ban Văn hóa của HĐGMVN, cụ thể Đức cha trưởng ban và các vị đồng sự tổ chức cuộc hội thảo, đã có một công trình văn hóa tuyệt vời, giúp cộng đoàn dân Chúa có được một cuộc trở về nguồn thú vị và bổ ích cho đời sống Đức tin còn nhiều khó khăn, trăn trở trong đời sống đạo hôm nay.

# ÁNH SÁNG TRONG ĐƯỜNG HẦM

BCT



Con hẻm sâu hun hút và ngoằn ngoèo dẫn theo bước chân người thiếu phụ đang cúi đầu lầm lũi đi nhanh như chạy trốn một ai đó, nàng đội chiếc mũ vải to vành và đeo khẩu trang kín đáo, mang mắt kính sạm màu khiến không ai nhận ra được nàng. Bước chân vội vàng với dáng vẻ bí ẩn của nàng như muốn che dấu một điều bí mật gì đó.

Nàng bỗng dừng lại trước một căn nhà có cánh cổng thật cao và rút điện thoại trong túi ra bấm chữ nhắn tin. Chưa đầy năm phút, thì có người ra mở cổng he hé chỉ vừa đủ để nàng lách mình vào, khoảnh khắc ấy bỗng từ bên trong có tiếng nói vọng ra nghe thật dữ tợn: “Mày cần số tiền đó thì phải trao thân

đổi trác chứ ! Ai mà dám bảo lãnh vô điều kiện cho mày! Còn nếu giỏi giữ mình thì cứ tìm tới Chúa Mẹ của mày mà xin xỏ coi nhận được gì không...!??

Nàng đẩy cổng bước ra ngoài trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi chân lại vội vã bước đi một cách vô định!! Nàng cứ loanh quanh qua vài con hẻm nhỏ hồi lâu, rồi bước chân chợt dẫn vào một ngôi thánh đường luôn mở rộng cửa cho ai muốn vào. Nàng giơ tay lên trán làm dấu Thánh giá thật kính cẩn và cúi đầu rất tôn nghiêm, nàng lặng lẽ quỳ gối xuống ngay hàng ghế cuối nhà thờ đang lúc vắng vẻ giờ trưa, và cứ thế hai hàng lệ tuôn trào trong tiếng khóc nức nở, người ta nghe nàng chuyện trò bí mật với Chúa:

- Chúa ơi cứu con với, kẻ lão chồng nhà con nó xé xác con mất, khi không kiếm được tiền đem về cho lão và cả nhà chi tiêu trong mấy tháng thất nghiệp này! Lão đã mất trí rồi nên muốn gài con vào ổ điểm thú để lấy tiền xài ư! Lão ác độc quá,

phải ngày xưa con biết trước đã chẳng thềm về làm vợ hẳn, giờ lỡ có hai mặt con rồi, có lời thề chung thủy trong hôn nhân trước Chúa và Hội thánh rồi. Con phải làm sao bây giờ Chúa ơi! Xin đến giúp con Chúa Mẹ ơi!

Nàng cứ ngồi lì trong nhà thờ cả mấy giờ đồng hồ, để quên thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua một cách thật nặng nề đối với tâm trạng não nùng như thế. Xế chiều, chuông điện thoại trong túi bỗng reo vang, nàng thần thờ mở ra nghe, giọng cô bạn học cũ trong trẻo vang lên: “Hoa ơi Hoa, công ty nhà mình đang thiếu mấy nhân sự trong khâu văn phòng, mình thấy hai vợ chồng bạn thích hợp trong công việc này đây! Đến làm nhé, ba mẹ mình sẽ ưu tiên cho hai bạn đó. Ok nghe, đến càng sớm càng tốt đây!”. Nàng phấn khởi đáp liền: “Tạ ơn Chúa! Mấy tháng nay dịch Covid cả nhà tui thất nghiệp đói meo, lão chồng khùng điên, mất nết, mất hết lương tri, định bán đứng tui đó bà, may mắn bà có việc giúp nhà tui thật đúng lúc, không thì hổng biết tui sẽ phải lăn mò trong đường hầm đen tối này tới khi

nào nữa. Thấy được ánh sáng bà đưa tới rồi mừng lắm nè, cho tui ngày mai ứng trước một tháng lương để có cơm nuôi hai nhóc ở nhà nhe bà”. “Đồng ý, ghi sổ tài khoản mình gửi liền cho Hoa, về nói để lão chuẩn bị lịch sự mai tới làm việc công ty...”.

Nàng vui vẻ tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, nhờ lời Đức Mẹ và Thánh Giuse cầu bầu, cho mình tìm được ánh sáng cuối đường hầm đen tối, giữa cuộc đời thời dịch bệnh Corona quá khủng khiếp này! Nó đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của rất nhiều nơi trên thế giới, tất cả nhân loại phải kinh hoàng điêu đứng với những con siêu virus tí ti, nó đang biến thể và cướp đi vô vàn các sinh mạng của con người hôm nay. Trước tình hình bi đát chung mà loài người phải đối diện, nàng chỉ biết cúi đầu cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh cha qua giáo quyền địa phương mình, cầu nguyện và chay tịnh cùng với việc sám hối, thực hành bác ái, sống theo lời Chúa dạy một cách thiết thực. Nàng đã cảm nhận được ơn bình an Chúa ban trong sâu thẳm tâm hồn mình.

# NỤ CƯỜI

BCT

Nụ cười không tốn tiền mua  
Nhưng thật vô giá chẳng thua bạc vàng  
Cười làm cho bạn hân hoan  
Nụ cười quà quý tặng ban muôn người  
Ai nhận cũng rất vui tươi  
Lịch sự đáp lễ tình người chứa chan  
Cảm thông hiệp nhất bình an  
Kính dâng lên Chúa muôn ngàn đóa hoa  
Nụ cười yêu mến hiền hòa  
Ấn trong tim Chúa món quà tình thương  
Dẫu đời nhiều nỗi thê lương  
Cậy trông tin thác nấu nương nhờ Mẹ  
Nụ cười êm ái nhẹ nhàng  
Như làn gió thoảng trưa hè lan xa  
Nụ cười hòa lẫn tiếng ca  
Ngợi khen Thiên Chúa danh Cha rạng ngời  
Nụ cười đem đến muôn nơi  
Kết giao tình mến giữa đời khổ đau  
Nụ cười thân ái trao nhau  
Món quà ý nghĩa trước sau đậm đà  
Nụ cười rạng rỡ thiết tha  
Trái tim mở rộng ơn Cha đổ tràn.

# Tại sao Chúa Giêsu không chữa lành cho tất cả bệnh nhân?

Diễm Hương FMA  
(chuyển ngữ)



Trong một giờ giáo lý, khi giáo lý viên kể về những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm thật hấp dẫn, các em học viên giáo lý chú ý đến nỗi có thể nghe được tiếng ruồi bay. Chúng banh tai để nghe, trợn tròn mắt như đèn pha ô tô để nhìn chị giáo lý viên, chúng hết sức kinh ngạc và tấm tắc: Ôi! Sao Chúa Giêsu tài giỏi quá! Giỏi hơn cả những nhân vật anh hùng trong phim hoạt hình, Chúa Giêsu quyền năng hơn cả ảo thuật gia tài ba nữa chứ!

Andrea liền đưa tay hỏi:

- Chị ơi, Chúa Giêsu quyền năng như thế, tại sao Ngài không chữa hết tất cả các bệnh nhân đi? Chúa thiên vị hay sao ấy?

Chị Giáo lý viên bình thản giải thích:

- Các em ạ! Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến ở giữa chúng ta, không phải là để làm những điều khác thường, nhưng được sai

đến để chữa lành cho tất cả mọi người khỏi những căn bệnh hiểm nghèo như cô độc, sống xa rời tình thương của Chúa. Chúa Giêsu được Cha sai đến ban tặng cho hết mọi người không phải là ơn chữa lành thể xác mà là ơn chữa trị phần hồn: đó chính là Ơn Tha Thứ.

Có em còn hỏi tại sao Chúa Giêsu không chữa lành cho tất cả các bệnh nhân?

- Ngài không chữa lành cho tất cả, nhưng đã ban cho họ ơn tha thứ của Thiên Chúa để thay đổi lòng họ và còn ban cho họ sức mạnh để có thể chiến đấu với bệnh tật, nghèo đói, sự dữ và để biến đổi thế giới trong “vương quốc của Thiên Chúa”.

Những cử chỉ chữa lành của Chúa Giêsu – những phép lạ Ngài làm - đó là những dấu chỉ Ngài muốn biểu tỏ rằng Thiên Chúa là bạn đồng hành gần gũi với con người và cùng với họ chiến đấu chống lại những gì là cản trở hay hủy diệt sự sống.

Chúa Giêsu không thay thế chúng ta để chiến thắng sự dữ, nhưng chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải vượt qua. Ngài không để chúng ta một mình đương đầu với nhiệm vụ thay đổi thế giới, nhưng là đặt để nơi tâm hồn chúng ta Thánh Thần của Ngài để mở mắt chúng ta thấy những nhu cầu của người khác, mở miệng chúng ta để chúng ta biết trao ban những lời nói chan chứa niềm hy vọng, làm cho đôi tay chúng ta thêm mạnh mẽ để chúng ta có thể giúp đỡ những người đau yếu, nghèo khổ và đơn độc.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta sẽ trở thành phép lạ cho người khác, dấu chỉ cho mọi người hiểu rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn điều tốt cho chúng ta, Ngài không bao giờ quên bất cứ ai bao giờ.

**Lời Hay Ý Đẹp :**

*Ai có tâm hồn trong sạch là đền thờ của Chúa Thánh Thần. (Thánh Lucy)*



# Đau khớp khuỷu tay

## Nguyên nhân và cách xử trí

BS Vũ Phong - Lancet 2020

Khớp khuỷu tay là một khớp thường xuyên chịu các lực tác động cơ học tì đè trong các hoạt động, vì vậy nó rất dễ bị tổn thương. Khi bị đau khớp khuỷu tay sẽ khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong vận động, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Đau khớp khuỷu tay là tình trạng viêm hoặc rách, đứt, giãn nhóm gân cơ duỗi tại chỗ bám vào mỏm trên lồi cầu phía ngoài xương cánh tay.

Trường hợp nguy cơ cao bị đau khớp khuỷu tay?



Bệnh đau khớp khuỷu tay thường gặp ở các trường hợp có

đặc trưng là lặp đi lặp lại một chuyển động có thể gây ra tình trạng đau khớp khuỷu tay. Họ thường gặp phải tổn thương viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay do lặp lại động tác ở cổ tay nên dẫn tới tổn thương khớp khuỷu tay gây đau. Đối tượng nguy cơ cao gồm: Những người chơi một số môn thể thao có thể gặp các vấn đề ở khuỷu tay, có nguy cơ dẫn tới đau khuỷu tay như: Chơi golf, chơi ném bóng chày, chơi tennis, người tập tạ, võ sĩ quyền anh. Những người làm nghề đòi hỏi phải dùng cơ tay nhiều như: Nhân viên văn phòng, đầu bếp, họa sĩ, thợ mộc, thợ điện nước...

Khớp khuỷu tay thường xuyên chịu lực nên dễ bị tổn thương.

### Nguyên nhân của bệnh

Nguyên nhân do bệnh lý: Đa phần các trường hợp đau khớp khuỷu tay là do các mô mềm bị căng hoặc viêm như gân hoặc

dây chằng. Đây có thể là hậu quả của một số bệnh lý như:

- **Viêm khớp khuỷu tay:** Tình trạng này xảy ra khi khớp khuỷu tay bị đau và sưng. Trên thực tế viêm khớp khuỷu tay không xảy ra phổ biến, trừ khi trước đó bị chấn thương như bị gãy xương...

- **Viêm gân, viêm bao hoạt dịch:** Bao hoạt dịch mỏm khuỷu nằm ở mặt sau của khớp khuỷu tay, nó có thể bị viêm do các chấn thương trực tiếp hoặc sử dụng khớp quá mức.

Các bệnh lý xương khớp khác như: Viêm khớp dạng thấp, bong gân chấn thương gân, cơ, dây chằng, viêm dây thần kinh cánh tay, trật khớp... dễ dẫn tới tình trạng đau khớp khuỷu tay.

Đau khớp khuỷu tay do tác động bên ngoài:

- Do chơi thể thao quá mạnh.
- Do chơi tennis sử dụng cánh tay quá mức hoặc vận động sai kỹ thuật khi chơi.
- Do chơi golf với các động tác như ném, đánh bóng không đúng kỹ thuật có thể khiến người chơi bị đau khớp khuỷu tay.
- Do đặc thù nghề nghiệp: Đặc thù công việc của một số

nghề yêu cầu khớp khuỷu tay vận động nhiều hay lặp đi lặp lại một động tác ở tay sẽ dễ gây đau khớp khuỷu tay như nghề thợ mộc, công nhân xí nghiệp thợ sửa ống nước...

Ngoài ra, đau khớp khuỷu tay cũng có thể là hậu quả của các tác động khác như phẫu thuật hoặc chấn thương mô mềm có thể dẫn tới hình thành mô sẹo.

### **Triệu chứng đau khớp khuỷu tay**

Khi bị đau khớp khuỷu tay, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện: Bị đau nhói, đau dữ dội khi di chuyển khuỷu tay, đặc biệt là khi chạm vào. Khớp khuỷu tay sưng, đỏ và có cảm giác nóng rát ở phần xung quanh khớp. Hạn chế vận động khớp khuỷu tay, gặp khó khăn khi nâng vật, nắm chặt đồ vật hoặc làm các công việc đơn giản hàng ngày như đánh răng, viết,...

Bệnh đau khớp khuỷu tay tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng gây khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, khi có dấu hiệu bệnh thì cần đi khám ngay để được tư vấn cách điều trị phù hợp.

# MỘT NGÀY SINH HOẠT 4 TRONG 1 CỦA XỨ ĐOÀN NON TRẺ VĨNH TRINH

Giuse Huỳnh Bá Song



...“Thập niên 80 của thế kỷ trước, sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống của một gia đình nông dân đông con vùng sông nước miền Tây vẫn còn quá nhiều khó khăn, vất vả. Là thành viên thứ 8 của gia đình Công giáo có đến mười người con! Ngoài việc được học hành, về

nhà tôi còn phải cùng với gia đình suốt ngày quần quật với giống má, lúa thóc, ruộng vườn... quanh năm mà vẫn thiếu thốn, nên tôi chẳng còn biết tương lai sẽ về đâu, nói gì nghĩ đến việc đi tu.

Đến thập niên 90, đời sống của xã hội có phần rộng mở hơn,

kéo theo sinh hoạt của Giáo hội cũng có phần thông thoáng, chủng viện của giáo phận đã được mở cửa trở lại. Qua lời mời gọi của cha sở, vận động các gia đình trong giáo xứ cho con em có đủ điều kiện thi vào chủng viện, nói rõ hơn là đi tu. Nhưng với tôi, lúc bấy giờ vẫn chưa hình dung rõ đi tu là gì, nên cũng chẳng mấy quan tâm. Để rồi một ngày, tình cờ tôi nhìn thấy trong tủ sách của ông ngoại một quyển sách đã cũ, chữ in mờ đậm không đều, khổ A5 của Gia đình Phật tử có tên là nội san Lửa Mến. Chính trong quyển nội san này đã giúp tôi khám phá Thánh Tâm Chúa Giêsu qua bài viết giới thiệu về ý nghĩa của bức ảnh mà quan đại thần người Nhật Tsukamoto - người có trách nhiệm bách đạo Công giáo trên nước Nhật thời bấy giờ - đã nhìn thấy, qua đó khám phá được về chân lý huyền diệu và cao siêu của đạo Công giáo, thể hiện qua hai câu đối tinh tế: “Đối ngoại hữu kỳ tâm - Đối nội vô tâm giả”, có nghĩa là: “Người có trái tim bên ngoài, bên trong lại không có tim”.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1597, lệnh bách đạo trên đất nước Nhật thật gắt gao. Chỉ

trong một tuần lễ, mọi cơ sở Công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân thì ly tán, bị khủng bố tàn bạo.

Tại vùng Ozawara, Kamakura triều đình bắt được 2 linh mục trẻ tuổi là Simauchi và Uzawa, cùng nhiều ảnh tượng giải về thủ đô Tokyo. Quan đại thần Tsukamoto, người chịu trách nhiệm về các cuộc bách đạo tình cờ nhặt được trong đồng ảnh tượng một bức ảnh khá kỳ lạ, không giống ảnh các vị thần các tôn giáo phổ biến - Người có trái tim để lộ ra ngoài lồng ngực.

Tsukamoto vốn là một nhà Nho uyên bác, có óc thực tế, thích tìm hiểu nên ông cầm lấy bức ảnh quan sát, suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời đáp, nên cuối cùng ông đành vứt vào sọt rác. Đến tối, trong giấc ngủ, ông chợt nhớ lại và tự nghĩ, ắt hẳn bức ảnh kỳ lạ kia phải có chứa đựng một ý nghĩa sâu xa nào đó, nên người ta mới thờ phụng. Ông bật mình dậy, thắp nến tìm nhặt lại bức ảnh đặt lên bàn và lặng im quan sát, suy nghĩ. Suốt đêm, ông vẫn không tìm ra lời giải, mãi đến gần sáng, bất chợt vị đại thần thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái - Ông đã khám phá

được triết lý sâu sa của bức ảnh, tay cầm vội cây bút lông ghi ngay dưới bức ảnh đôi câu đối: “Đối ngoại hữu kỳ tâm - Đối nội vô tâm giả”.

Từ khi hiểu được chân lý, quan Đại thần Tsukamoto luôn đặt bức ảnh trên bàn làm việc một cách kính cẩn. Một hôm, một người bạn thân trong triều đình đến chơi, tình cờ nhìn thấy bức ảnh nằm trên bàn làm việc của Tsuakmoto nên hỏi:

-Bạn lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao?

Quan đại thần Tsukamoto ôn tồn trả lời:

- Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng, nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo, thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo. Để ông bạn coi - Đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì “Hữu Tâm”; còn với bản thân mình thì “Vô Tâm”, cho nên họ mới vẽ trái tim để ra bên ngoài. Nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời; còn về phần mình thì hy sinh, xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình,

phải diệt cái ngã vị kỷ, đem hết trái tim ra giúp đời, giúp người. Nội bức ảnh này, tôi thấy đầy đủ hơn cả cái học từ bi của Phật; khoan dung hơn cái nhân thứ của Khổng; cao siêu hơn cái vô ngã của Lão; mạnh mẽ hơn cái học dũng thuật của Thần đạo Nhật Bản. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người; còn bản thân mình thì không màng tới, không quan tâm đến tư lợi thì quả là chính đạo vậy.

- Ông Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn, không ngờ đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên những người bạn chí thân và âm thầm nhận phép Rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục.

*(Trích nguồn từ dongthanhtamhue.net)*

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Dũng, linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Vĩnh Trinh đã mở đầu bài chia sẻ lời Chúa với các đoàn viên xứ đoàn GDPTTTCG Vĩnh Trinh, giáo hạt Vĩnh An, giáo phận Long Xuyên, trong Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng, vào lúc 16g ngày 7 tháng 5 vừa qua như thế. Hơn 60 thành viên vừa

là khách mời, vừa là đoàn viên, vừa là giáo dân đã quy tụ trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ; im lặng lắng nghe lời người linh mục trẻ hồi tưởng lại hành trình đến với ơn gọi mục tử của mình... “Câu chuyện trên trong quyển nội san Lửa Mến đã giúp tôi cảm nghiệm được sự huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua Thánh Tâm Chúa Giêsu - Vì chẳng có gì trên đời cao cả hơn việc hiến chính mình cho người mình yêu (Ga 15,13). Tình yêu của Chúa Giêsu thấm sâu vô cùng. Ngài yêu nhân loại vô điều kiện, sẵn sàng chết cho bạn hữu và đó chính là lý do giúp tôi chọn được con đường - Noi gương Chúa Giêsu, hiến mình cho người mình yêu và đây cũng là câu châm ngôn trong đời linh mục của tôi.”

Kết thúc bài giảng, cha Phêrô mời gọi các đoàn viên xứ đoàn: “... ước gì anh em biết học thuộc bài học yêu thương của Chúa, biết tha thứ nhân hậu; biết hiền lành khiêm nhường, biết yêu như Chúa yêu ngay cả chính với kẻ thù của mình...”

Sau đôi phút giải lao, sinh hoạt tiếp đến của xứ đoàn được thực hiện ngay trong ngôi nhà nguyện giáo xứ: Giờ cầu Thánh

Thể theo mẫu 20 giờ cầu của GDPTTTCG VN. Xứ đoàn có được sinh hoạt này là nhờ anh Phêrô Phaolo Nguyễn Văn Lộc - nguyên Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Tân Định, trong một lần giao lưu, gặp gỡ cha Phêrô, được biết xứ đoàn Vĩnh Trinh vừa mới được thành lập, sinh hoạt vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu thốn tài liệu và đặc biệt chưa biết cầu Thánh Thể là gì? nên đã tự nguyện hỗ trợ cho xứ đoàn các tài liệu như: Quyển nội quy, giờ kinh Đèn tạ, giờ kinh Tôn Vương và 50 quyển 20 giờ Cầu Thánh thể... Và cụ thể hơn, anh đã mời gọi các ân nhân, thành viên BCH giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn cùng về giáo xứ, giúp hướng dẫn xứ đoàn các sinh hoạt truyền thống của đoàn thể. Cha Phêrô chủ sự nghi thức với sự cộng tác, hướng dẫn mẫu của hai anh Phêrô Phaolô và Giuse Nguyễn Quang Tinh, Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Tân Định, giúp cho anh Đoàn trưởng Tôma Aquinô Nguyễn Đức Chánh theo dõi, nắm bắt; lần đầu tiên các đoàn viên xứ đoàn được tham dự một buổi sinh hoạt đạo đức, trang trọng, tinh tế và đầy cảm xúc - Được đến với Chúa Giêsu

Thánh Thể, nguồn mạch của sự sống thiêng liêng.

Xứ đoàn non trẻ, nhưng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của cha Phêrô nên sinh hoạt khá nề nếp, buổi họp xứ đoàn đã được tổ chức ngay sau phiên châu. Chúng tôi vô cùng xúc động khi biết rằng, để tạo điều kiện cho các anh trên Sài Gòn xuống dự sinh hoạt có thể trở về sớm, anh em trong xứ đoàn đã đồng lòng nâng giờ họp mặt lên sớm hơn và thế là có anh phải tắt tả sắp xếp lại công việc, có anh phải tranh thủ từ nơi làm hồi hả chạy về và cũng có người do điều kiện khó khăn đành phải vắng mặt; nhưng tỉ lệ con số đoàn viên hiện diện cũng là điều đáng mơ ước của nhiều xứ đoàn: Toán Giuse hiện diện 14/18, toán Phêrô hiện diện 9/13, toán Phaolô hiện diện 5/8. Số đoàn viên ít nhưng có lòng; Ban Chấp hành xứ đoàn trẻ nhưng có tâm dẫn đến sinh hoạt của xứ đoàn tuy mới mẻ nhưng có hồn: Đọc kinh Đền tạ luân phiên, thăm viếng người cơ nhỡ, bệnh tật; cộng tác với giáo xứ xây dựng, sửa sang cơ sở vật chất... đó là những điều mới mẻ ở một xứ đạo giáo điểm truyền giáo vùng ven, nơi quy tụ phần lớn di dân

của mọi miền đất nước; vùng đất đã có một thời quá khứ nổi tiếng biểu trưng cho tệ nạn, tội lỗi (khu đèn đỏ chợ số 2 Vĩnh Trinh) dẫn đến số gia đình rối rắm cũng sắp xỉ số gia đình trọn lành, và nói như tâm tình của cha Phêrô - Vì thế! họ rất cần đến Lửa Mến của Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Phát biểu thay mặt cho BCH GDPTTTCG VN, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã chân tình chia sẻ: Hình ảnh những người đoàn viên hồi hả đổ về giáo xứ để kịp tham dự sinh hoạt; hình ảnh những người chồng, người cha da sạm nắng chững chạc trong bộ đồng phục đoàn thể với tư thế của một tông đồ; hình ảnh những bàn tay lóng cọng thắt chiếc cà-vạt vào cổ áo, những lời phát biểu báo cáo chân chất, đơn sơ... là những hình ảnh đẹp đã tạo cho anh nhiều cảm xúc.

Không ai tin rằng nơi đây sẽ có được một ngôi thánh đường vươn lên trên vùng đất dữ; không ai nghĩ rằng ánh sáng lung linh từ cây Thánh giá nơi nguyện đường, sẽ xóa tan những ánh đèn mờ từ những lối nhỏ tối tăm và chắc cũng không ai ngờ rằng, nơi đây cũng đã hình thành được một cộng đoàn biết gắn kết, yêu thương, quy tụ được bao mảnh đời, những con người đã một thời trăn trở nay biết dẫn thân ra đi yêu thương và phục vụ. Anh nhắc nhở cộng đoàn, để được những điều đó, chúng ta không thể quên người chủ chăn của giáo xứ cả cuộc đời đã gắn bó với Thánh tâm Chúa Giêsu trong hành trình ơn gọi; đã học được ở người mục tử nhân lành Giêsu luôn biết quên mình để đi tìm đàn chiên lạc - Người chủ chăn đã quyết chọn con đường sống chết vì đàn chiên qua những hành trình dẫn thân, mời gọi, quy tụ, hy sinh... tất cả vì đàn chiên thân yêu mà sự hiện diện của nhiều cộng đoàn, các ân nhân khắp nơi đã hội tụ về đây, đã, đang và sẽ góp phần để giáo xứ từng ngày thay da, đổi thịt là một dấu ấn tuyệt vời mà cha Phêrô, trong hành trình đem Lửa Mến của Chúa

đến sưởi ấm vùng đất lạnh giá, hoang vu này.

Sinh hoạt cuối cùng cũng là một hoạt động phục vụ đặc trưng của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, đem Trái Tim Yêu Thương của Chúa đến ngự trị các gia đình Công giáo trong giáo xứ. Đây là bài toán khó của các xứ đoàn trong cả nước, vì ít được sự hỗ trợ của các linh mục chủ chăn trong việc chủ sự nghi thức, nhưng ở giáo xứ Vĩnh Trinh thì lại khác - Cha Phêrô muốn sinh hoạt này sớm được thực hiện để các gia đình Công giáo có thể làm chứng cho Chúa trong vùng đất đa tôn giáo này. Căn nhà anh chị Đaminh Trần Văn Trung, thủ quỹ của xứ đoàn nằm ven bên đường Quốc lộ 80 đêm nay chợt rực rỡ ánh đèn, làm các gia đình lối xóm chung quanh ngạc nhiên thắc mắc - Có điều gì đã xảy ra trong gia đình mà mọi người không biết? Nhưng họ cũng sớm có câu trả lời khi nhìn thấy rất nhiều người có đạo trong giáo xứ trang phục đẹp đẽ, có cả những ông mặc quần áo rất chỉnh tề với chiếc cà-vạt đỏ trông rất nghiêm trang đang tập trung bài trí gian



phòng khách của gia đình, nào hoa, nào đèn, nào nến sáng rực, ắt hẳn chuẩn bị đón nhận niềm vui. Và đúng vậy! Niềm vui đã đến khi cha Phêrô đến chủ sự nghi thức Tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho gia đình anh chị Đaminh, một gia đình sống đạo trọn lành trong giáo xứ. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn được tham dự một sinh hoạt đạo đức truyền thống của Giáo hội; trong bầu khí thanh lặng, trang nghiêm, ý nghĩa việc Tôn Vương đã được cha Phêrô trình bày rõ ràng, sinh động càng làm tăng thêm lòng mến mộ, ao ước của mọi người. Người Đoàn trưởng trẻ Tôma Aquinô Nguyễn Đức Chánh hôm nay là người hạnh phúc nhất, vừa ghi chép mọi diễn tiến của sinh hoạt, vừa phụ cha trong các nghi thức làm phép nhà, làm phép tượng... một cách nhanh nhẹn, sốt sắng, nhiệt tình vì cuộc chuyển giao kiến thức 4 trong 1 hôm nay diễn ra quá thuận lợi - Trăm nghe không bằng mắt thấy... đi một ngày đàng, học một sàng khôn, rất cần thiết cho việc điều hành xứ đoàn sau này. Pho tượng Thánh Tâm Chúa sau khi được cha Phêrô làm phép được đặt trang trọng trên bàn

thờ (đây cũng là món quà 10 bức tượng được gia đình anh chị Phêrô Phaolô Lộc tặng cho các gia đình, tạo điều kiện thực hiện nghi thức Tôn Vương đầu tiên trong giáo xứ) trong lời kinh hiệp thông cầu nguyện sốt sắng của cộng đoàn. Anh chị chủ nhà Đaminh vốn dĩ ít nói hôm nay càng ít nói hơn, nhận tấm 'Bằng Chứng Tôn Vương' nơi tay cha sở chỉ biết mỉm cười cảm ơn bằng ánh mắt - Hạnh phúc được đón Chúa vào làm chủ mọi niềm vui, nỗi buồn của gia đình trong cuộc đời theo Chúa của anh chị đã diễn ra hôm nay như trong một giấc mơ, vui đến nghẹn lời.



Vạn sự khởi đầu nan, chính sự bần khoản, khao khát về việc chăm sóc một đoàn thể Công giáo Tiến hành, sinh ra thì có thể dễ mà nuôi dưỡng lớn lên thì không hề dễ của cha Phêrô đã giúp xứ đoàn GĐPTTTCG Vĩnh Trinh làm được những điều kỳ diệu, 4 sinh hoạt nền tảng của đoàn thể: Tham dự Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng, cầu Thánh Thể, họp sinh hoạt xứ đoàn và tổ chức thực hiện nghi thức Tôn vương cho gia đình Công giáo... đã được thực hiện bài bản, sâu sắc và thông suốt chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng hiệu quả thì vô cùng - Anh em thành viên Ban chấp hành và đoàn viên tự tin hơn và trái tim của mỗi người dường như đã bắt đầu bùng lên ánh lửa, Lửa Mến Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Nhìn cộng đoàn đang hân hoan lần lượt quây quần chung quanh anh chị Đaminh chúc mừng niềm vui mới của gia đình, cha Phêrô trầm ngâm tâm sự: Đây chỉ là những bước khởi đầu trong hành trình quy tụ đàn chiên lạc, đàn chiên không có chủ chăn sẽ lạc lõng, bất toàn... nên khi về đây, nhìn thấy thực trạng của người giáo dân một

thời gian dài không người chăm sóc, bao nhiêu hệ lụy trong đời sống đạo... con đã quyết định lựa chọn một phương hướng tiếp cận đầy khó khăn: Xây dựng tâm hồn, xây dựng con người ưu tiên hơn phát triển cơ sở vật chất. Giáo xứ còn nhiều khó khăn, nhưng nếu mình có một cộng đoàn hiệp nhất thì sợ gì mai này không thể vươn lên. Công tác bồi dưỡng nhân sự bây giờ đã tạm ổn, nhưng... giọng cha chọt sôi động hẳn lên - Tới đây thì sẽ khác, Giáo hội phải phát triển đáp ứng theo nhu cầu xã hội, con nhận thấy tới đây giáo xứ đang có nhiều cơ hội để vươn lên, Vĩnh Trinh sẽ không còn là một vùng ven lạc lõng xa xôi mà vị trí hiện đang nằm trên vùng đất giao lưu giữa hai đường cao tốc, giao thông thông thoáng sẽ quy tụ thêm con người về sinh sống và thêm nữa, khu công nghiệp Thốt Nốt bên trong đây đang được mở rộng, kéo dài... tương lai sẽ tạo điều kiện cho những người thanh niên trẻ của vùng nông thôn này không phải tha hương tìm việc và ngay cả, có thể những người con quê hương nơi đây đang lặn lội tìm việc phương xa (trong đó cũng có rất nhiều gia đình Công

giáo) cũng sẽ có cơ hội quay về, nhiều nhà trọ, khu lưu trú công nhân sẽ mở ra... giáo xứ không nắm bắt, đón đầu cơ hội phát triển để phục vụ cộng đoàn là có lỗi với Giáo hội.

Đến đây, giọng cha chợt chùng xuống: Định hướng có đó nhưng lực bất tòng tâm, nếu giáo xứ có thêm mảnh đất hoang trống phía sau nhà sinh hoạt hiện hữu, thì cơ ngơi một ngôi thánh đường đủ sức phục vụ cộng đoàn dân Chúa mới sẽ là khả thi; các nhà nguyện, cơ sở vật chất hiện nay của giáo xứ lúc bấy giờ sẽ dành làm nơi sinh hoạt, đào tạo cho thế hệ trẻ. Giá đất hiện nay đang rẻ nhưng xứ lại không có tiền, sợ đến lúc có tiền thì giá đã khác rồi không tranh lại những người kinh doanh. Cha ước gì có được những ân nhân đồng cảm với sứ vụ của cha, giúp vận động số tiền mua mảnh đất liền kề với giáo xứ thì ước vọng xây dựng Vĩnh Trinh trở thành một cộng đoàn phục vụ công tác truyền giáo của Giáo hội sẽ là điều không quá xa vời...

Những cái vẫy tay nồng nhiệt của cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Trinh tiễn đoàn về thành phố, chiếc xe lướt mình êm ả trên cây cầu Vàm Cống, một thời là niềm khao khát, là ước vọng của bao người hai bên dòng sông Hậu giờ đã thành hình. Vượt qua đỉnh cầu, sau lưng mọi người, ánh sáng lung linh của cây Thánh giá trên ngôi nguyện đường vẫn kiên trì lặng lẽ soi bóng đêm đen; bất giác gợi nhớ cho tôi hai tiếng “Ước gì...” đầy tha thiết của cha Phêrô. Và như có một sự đồng cảm, tôi dường như cũng nghe lời tâm tình của các ân nhân trên xe, họ cũng đang băn khoăn trao đổi với nhau về một điều “Ước gì...” mà cha Phêrô đang ưu tư trăn trở.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Thánh Tâm Chúa hãy biến những trăn trở, ưu tư của cha Phêrô thành hiện thực, để Trái Tim yêu thương của Chúa sẽ tiếp tục là niềm cậy trông, là niềm tin mãnh liệt của các ân nhân, của cộng đoàn dân Chúa, của những người tông đồ Thánh Tâm Chúa trên vùng đất truyền giáo Vĩnh Trinh này.



# BCH GDPTTTCG GIÁO PHẬN BÙI CHU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

Đaminh Ngô Đức Giang



Vào lúc 8g30 ngày 03.5.2021, tại hội trường giáo xứ đền thánh Quần Phương, giáo phận Bùi Chu, Ban chấp hành GDPTTTCG GP Bùi Chu đã tổ chức hội nghị thường niên. Đến tham dự có cha

Tổng linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng (TLH) và các thành viên BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu (BTV).



Sau kinh khai mạc, cha TLH công bố Tin Mừng và chia sẻ lời Chúa, giúp các thành viên tham dự thấu hiểu Tin

Mùng thứ Hai, ngày 03.5.2021 (Ga 14,6,14).

Sau phần giới thiệu các thành viên tham dự, ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu - báo cáo tình hình sinh hoạt của BCH trong những tháng đầu năm 2021. Tiếp đến, hội nghị bàn về việc tổ chức mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - bốn mạng GDPTTTCG GP Bùi Chu. Sau khi thảo luận, trao đổi và được sự thống nhất của cha TLH Đaminh Nguyễn Văn Vàng, năm nay sẽ tổ chức lễ bốn mạng tại đền thánh Thánh Tâm, giáo xứ Đại Đồng. Vì đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nếu tình hình cho phép, BCH GDPTTTCG giáo phận sẽ chuẩn bị, sắp xếp và tổ chức mừng bốn mạng vào lúc 09g30 thứ Sáu, ngày 11.6.2021 do Đức cha giáo phận Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế.



# **GĐPTTTCG GIÁO HẠT QUỸ NHẤT, GP BÙI CHU THĂM CHỨNG VIỆN**

**Ông cố Giuse Vương Văn Riễn**

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức cố giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm và Đức giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu: Các đoàn thể và quý thân nhân, ân nhân rộng lòng giúp đỡ chứng viện cân gạo, con cá, bó rau... nhằm hỗ trợ kinh phí cùng với Đức giám mục chăm sóc, đào tạo chủng sinh cho Giáo hội. Theo chương trình hằng năm, lúc 08g00 ngày 10.5.2021, đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất gồm ông cố Giuse Vương Văn Riễn, bà Maria Trần Thị Tài và bà trùm Maria Trần Thị Hào đã đến thăm chứng viện. Phái đoàn được cha quản lý và quý thầy đón tiếp rất nhiệt tình và nhận số quà của đoàn, gồm 200kg gạo tám và hàng tươi sống.



GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ:

BCH hạt Quỹ Nhất	1.600.000đ	Bà Hiện	150.000đ
Xứ đoàn Văn Giáo	1.000.000đ	Bà Tâm	150.000đ
Bà Tuân	650.000đ	Bà Vũ	150.000đ
Cố Riễn	600.000đ	Bà Hồng	150.000đ
Bà trùm Hán	300.000đ	Bà Ro	150.000đ
Bà Thỉnh	300.000đ	Bà Toán	150.000đ
Bà Nam	150.000đ		
Bà trưởng Trần Thị Tài			1.500.000đ
Bà trùm Trần Thị Hải			1.000.000đ
Bà trùm Trần Thị Hào			500.000đ

# HÀNH TRÌNH ĐEM LỬA YÊU THƯƠNG

Đôminicô Hoàng Văn Đồng  
Xđ. Phước Vĩnh, Gp Ban Mê Thuật



**“Lời Chúa là ngọn đèn dẫn cho con bước  
Là ánh sáng chỉ đường cho con đi” (TV 118-105)**

Được sự cho phép của cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Liêm, chánh xứ giáo xứ Bù Đăng, giáo hạt Đồng Xoài, giáo phận Ban Mê Thuật, vào lúc 17g ngày 22.4.2021, đoàn Phát triển đoàn thể GĐPTTTCG GP Ban Mê Thuật do anh Giuse Đoàn Ngọc Thành, Phó trưởng ban BCH GĐPTTTCG GP BMT dẫn đầu, đã đến thăm và gặp gỡ cộng đoàn các giới trong giáo xứ.

Tham gia với đoàn còn có các anh: Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng ban BCH GĐPTTTCG Việt Nam, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn và anh Đôminicô Hoàng Văn Đồng - đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn Phước Vĩnh, giáo hạt Phước Long. Đoàn đã được cha Gioan Bt. và các vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ

(HĐMVGX) đón tiếp ân cần; và theo kế hoạch đã được cha chánh xứ thống nhất, đoàn sẽ có cuộc gặp gỡ giới thiệu về đoàn thể với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ sau Thánh lễ chiều vào lúc 18g.

Theo chương trình dự kiến, sau Thánh lễ, cha Gioa Bt. đã giới thiệu với cộng đoàn các thành viên của BCH GĐPTTTCGVN và mời gọi cộng đoàn ở lại tham dự và tìm hiểu về sinh hoạt của đoàn thể.

Trong cuộc gặp gỡ, anh Giuse Huỳnh Bá Song thay mặt đoàn, cảm ơn cha chánh xứ đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thể có dịp gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ. Anh cũng đã phát biểu cảm nhận của anh về cộng đoàn giáo xứ Bù Đăng trước đây mà anh có dịp biết là một tập thể giáo dân đông đảo, nhiệt thành, sống đạo sốt sắng qua hình ảnh những Thánh lễ đông đảo giáo dân tham dự; qua kiến trúc ngôi thánh đường của giáo xứ đã được xây dựng to đẹp, uy nghi nổi bật trong khu vực... thể hiện rõ nét tinh thần cộng tác mật thiết của người giáo dân với giáo xứ, đúng như tinh

thần tông đồ của đoàn thể Công giáo Tiến hành (CGTH) mà Giáo hội mời gọi. Qua đó, anh muốn giới thiệu với cộng đoàn về GĐPTTTCG là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, với tinh thần cố võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, mời gọi những anh chị em có lòng nhiệt thành với nhiệm vụ tông đồ, tham gia vào đoàn thể phục vụ các sinh hoạt của giáo xứ, để tiếp tục phát huy truyền thống cộng tác tốt đẹp trước đây của cộng đoàn.

Sau phần trình bày, cha Gioan Bt. cũng đã giao lưu, mời gọi các thành viên trong đoàn giới thiệu rõ nét hơn về tinh thần tông đồ mà các anh đang thực hiện, để tạo điều kiện cho anh chị em giáo dân đang hiện diện hiểu biết thêm về tinh thần hy sinh, dấn thân phục vụ Giáo hội của các thành viên đoàn thể CGTH. Nhân dịp này, đoàn cũng có dịp trao đổi với các thành viên trong HĐMVGX Bù Đăng với sự hiện diện của ông Angustinô Nguyễn Văn Đức, chủ tịch HĐMVGX với mong muốn nếu được sự cho phép của cha chánh xứ, đoàn mong được sự hỗ trợ, cộng tác



giúp đỡ để sớm được thành lập xứ đoàn, góp phần phục vụ mọi sinh hoạt của giáo xứ.

Tiếp đến, vào ngày 05.5.2021, Ban Phát triển của GDPTTTCG GP BMT do anh Giuse Đoàn Ngọc Thành cũng đã có dịp đến gặp gỡ, sinh hoạt cùng cộng đoàn giáo xứ Bù Đăng. Tham gia đoàn còn có: Ông cố Micae Nguyễn Quang Tiến, phó nội GDPTTTCG xứ đoàn Phước Quả; anh Giuse Nguyễn Văn Hải, đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Phước Bình; anh Đominicô Hoàng Văn Đồng, đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Phước Vĩnh; và chị Maria Nguyễn Nhật Thùy Trang, thủ quỹ GDPTTTCG xứ đoàn Phước Bình.

Trong buổi sinh hoạt, anh Giuse Đoàn Ngọc Thành đã trình bày với cộng đoàn các cơ cấu tổ chức, sinh hoạt cơ bản của đoàn thể như: Nguồn gốc, tôn chỉ; các sinh hoạt đạo đức: Giờ kinh Đền tạ luân phiên các gia đình; tham dự Thánh lễ Đền tạ Thánh Tâm Chúa thứ sáu đầu tháng, Tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu làm vua gia đình... Sau cuộc gặp gỡ, đoàn cũng đã

trao tặng các tài liệu học tập, các trang bị gia nhập đoàn của các đoàn viên: đơn xin gia nhập, sách giờ kinh đền tạ, cà-vạt, dây đeo... Nhân dịp này, để tiện việc liên lạc, các thành viên hiện diện đã giới thiệu một BCH lâm thời gồm:

- Bà cố Anna Lê Thị Cẩm Vân

- Ông chủ tịch HĐMVGX Augustinô Nguyễn Văn Đức

Đây là những nhân tố được sự tín nhiệm của cộng đoàn, có tinh thần nhiệt thành phục vụ giáo xứ, có năng lực tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt một đoàn thể CGTH. Mong rằng với sự cộng tác của bà cố và ông chủ tịch, được sự nâng đỡ và cho phép của cha chánh xứ Gioan Bt. - đoàn thể GDPTTTCG sớm được hiện diện trong giáo xứ Bù Đăng.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn đổ hồng ân và ban ơn hiệp thông trong mỗi người anh em chúng con, để chúng con có thể mang ngọn lửa tình yêu thương của Chúa lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Amen.

## XỨ ĐOÀN TÂN THÀNH, GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ MỪNG LỄ BỔN MẠNG



***“Lao động là vinh quang, là hạnh phúc, là phúc lành của Chúa ban cho con người”.*** Lm Giuse Nguyễn Quang Tuyến, FVP đã nhấn mạnh như thế, khi giảng trong Thánh lễ mừng trọng thể Thánh Giuse lao động - bổn mạng Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) xứ đoàn Tân Thành, vào lúc

### Văn Phụng & Quang Thanh

17g30 ngày 01-5-2021, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Thánh Giuse là người gương mẫu về lao động (Thánh Giuse thợ), là người gia trưởng sống trong âm thầm, khiêm nhu, phục vụ, với đời sống lao động, cần cù, cần lao, cần mẫn. GDPTTTCG giáo xứ Tân Thành đều là gia trưởng nên đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, mừng ngài vào lễ Thánh Giuse lao động. Rất đông đoàn viên và cộng đoàn giáo xứ ngồi kín lòng nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, SDB và Lm Giuse Nguyễn Quang Tuyến, FVP - linh hướng GDPTTTCG giáo xứ Tân Thành.

Trước Thánh lễ, các đoàn viên GDPTTTCG đã chào Thánh thể cách sốt mến.

Trong bài giảng, Lm Giuse Nguyễn Quang Tuyến giới thiệu

về giá trị lao động dưới cái nhìn của Tin Mừng, của Hội Thánh:



Lao động chính là cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Con người có hạnh phúc khi con người biết lao động. Lao động là điều kiện bình thường của con người. Trong xã hội càng tốt đẹp văn minh, người ta càng tạo đủ điều kiện để cho mọi người có việc làm. Con người ngày nay đạt được những thành tựu rất lớn đang phục vụ con người rất hữu ích, đó là thành quả lao động hằng ngàn năm của con người.

Lao động là cách thế Chúa ban để con người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài. Qua lao động, nhân phẩm và giá trị tự do của con người được đề cao hơn. Lao

động là vinh quang, là hạnh phúc, là phúc lành của Chúa ban cho con người.

Là người Kitô hữu, hãy chiêm ngưỡng gương lao động của Thánh Giuse. Nhờ đó con người biết trân trọng giá trị của lao động, siêng năng cần lao, sáng tạo trong lao động như một ân phúc Chúa ban, hoàn thiện



bản thân, hoàn thành sứ mạng Chúa trao, đặc biệt là hoàn tất công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Tiếng hát bài “Về bến Thiên đàng” từ ca đoàn GĐPTTTCG đã kết thúc Thánh lễ lúc 18g30. Mọi người ra về trong hân hoan với ngày đầu tiên GĐPTTTCG giáo xứ Tân Thành mừng Thánh Giuse là bốn mạng.



# XỨ ĐOÀN CHÁNH HƯNG – GIÁO HẠT BÌNH AN THÀNH LẬP VÀ ỔN ĐỊNH

Maria Đoàn Lệ Thu



***“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. (Lc 12,7); Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu (Lc 21,18).***

Ngay sau tết, khi cha chánh xứ gọi tôi đến và nói “...chị kêu gọi thành lập GDPTTTCG đi...” Được sự cho phép của cha, tôi vui mừng khôn xiết, vì trước đó, khi cùng đại diện của GDPTTTCG TGP và giáo hạt Bình An đến gặp cha mời gọi, thì cha đã lắc đầu từ chối. Niềm vui thoáng qua và sự lo lắng băn khoăn lại đến: Mời ai đây? Thực ra, vì tôi cũng mới sinh hoạt tại Gx. Chánh Hưng chưa được bao lâu. Mỗi quan

hệ không nhiều... một tuần.. rồi 2 tuần... chưa có ai... tôi bối rối... Trong những lúc khó khăn, tôi thường nhớ đến lời Chúa: ***“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. (Lc 12,7); Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu (Lc 21,18).***

Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu điều này đẹp lòng Chúa thì xin Người ban Chúa Thánh Thần trợ sức cho con”. Với sự tự tin đó, hằng ngày, sau

Thánh lễ chiều, tôi đón các anh chị em lân la trò chuyện và mời gọi.



Ngày 05.4.2019, các anh chị em tìm hiểu về GĐPTTTCG đã được mời dự họp có sự hiện diện của cha xứ Phêrô Nguyễn Công Tâm, anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, TGP và chị Têrêsa Trần Thị Quế Phương, giáo hạt Bình An. Sau phiên họp, đó là những buổi tập huấn qua sự hướng dẫn của anh Đaminh Phan Văn Hùng, cựu Trưởng ban Tuyên huấn giáo phận.

Ngày 12.7.2019, xứ đoàn Chánh Hưng chính thức thành lập. Trong Thánh lễ, BCH GĐPTTTCG Xđ. Chánh Hưng đã tuyên hứa và nhận Ủy nhiệm thư cùng với lời tuyên hứa của 10 đoàn viên.

Đến nay đã gần 2 năm, xứ đoàn đã ngày một phát triển từng bước chậm nhưng chắc. Các đoàn viên tham gia hội họp thường xuyên và nhiệt tình trong việc đọc kinh Đền tạ. Trong mùa dịch, với sự cho phép của cha xứ, việc đọc kinh đền tạ được thực hiện ngay tại khuôn viên nhà xứ với sự tham dự của đoàn viên và một số gia đình, có 80% đoàn viên đã thực hiện giờ Tôn Vương tại gia đình.

Gần đến ngày kỷ niệm 2 năm thành lập, xứ đoàn Chánh Hưng đã ổn định và phát triển với 20 chính thức và 5 đoàn viên dự bị. Nhìn lên tượng Thánh Tâm Chúa tôi khẽ thì thầm: Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Người dành cho chúng con, nhất là những đoàn viên trong GĐPTTTCG. Xin cho chúng con có sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện, hiệp nhất trong các hoạt động. Lời cầu nguyện mỗi ngày đều vang lên trong lòng con: Lạy Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa.

## TRANG ÂN NHÂN

### 1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2680	BCH và đoàn viên Xđ. Tây Cát, giáo hạt Kiên Chính, giáo phận Bùi Chu
2681	BCH và đoàn viên Xđ. Giáo Phòng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2682	Bà Maria Trần Thị Hoàng, Xđ. Tây Cát, hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu
2683	Ông Giuse Đinh Văn Rùng, Xđ. Tây Cát, hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu

### 2/ Quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2021

- Xứ đoàn Ba Thôn, giáo hạt Hóc Môn	1.200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn	1.800.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn	2.500.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn	1.300.000đ
- Xứ đoàn Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới	700.000đ

### 3/ Niên Liễm 2021

- Giáo hạt Xóm Mới	400.000đ
--------------------	----------

## TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 04.2021 gồm:

### 1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 05/2021

- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình	200.000đ
- Ông Báo, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Cường, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Ròn, xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới	200.000đ
- AC Thịnh, công ty Thiên Khoa, Xđ. Hợp An, giáo hạt Xóm Mới	200.000đ
- Ông Chu Tất Tường, xứ đoàn Tử Đình, giúp:	
* Gạo người nghèo	200.000đ
* Các cha nghỉ hưu	300.000đ

## **2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 05/2021**

### **a/ Giáo hạt Bình An**

- Xứ đoàn Bình An	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông	2.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng	600.000đ

**b/ Giáo hạt Xóm Mới:** Xứ đoàn Hà Đông 300.000đ

### **c/ Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán**

- Chị Chi, Xđ Vườn Chuối	100.000đ
- Chị Liên, Xđ Vườn Chuối	100.000đ
- Chị Nguyệt, Xđ Vườn Chuối	200.000đ

**d/ Giáo hạt Phú Thọ** 5.000.000đ

## **3/ Ân nhân giúp công tác Ban Bác ái**

- Một ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới, giúp	
* Nôi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	1.250.000đ
* Công tác Ban bác ái	1.250.000đ

## **HIỆP Ý CẦU NGUYỆN**

*Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:*

**1/ Ông cố Vinhson Hoàng Văn Hương**, SN 1952. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 31.01.2021.

**2/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Lành**, SN 1922. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.02.2021.

**3/ Bà Maria Trịnh Thị Oanh**. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hiến Linh, giáo hạt Gia Định, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.03.2021.

**4/ Ông Giuse Đinh Văn Quang**, SN 1972. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.04.2021.

**5/ Ông Phaolô Nguyễn Văn Cần**, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.4.2021.

**6/ Ông Antôn Phan Xuân Chí**, SN 1949. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.04.2021

**7/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Thiên**, SN 1943. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Di, giáo hạt Tonlé Bassac, GP Phnom Pênh. Được Chúa gọi về ngày 21.04.2021.

**8/ Cụ cố Giuse Bùi Đức Sứ**, SN 1917. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.04.2021.

**9/ Ông Giuse Trần Ngọc Linh**, SN 1943. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.4.2021.

**10/ Bà Maria Cái Thị Hiền**, SN 1934. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 01.05.2021.

**11/ Ông Giuse Nguyễn Châu Phê**, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.5.2021

**12/ Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Thức**, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.5.2021.

### **Lời Hay Ý Đẹp:**

Đối với con người, chỉ có một điều không thể: đó là né tránh cái chết. Thông hiệp với Thiên Chúa là điều có thể đối với con người, nếu như họ hiểu điều ấy là điều có thể. Vì nếu họ ước muốn và hiểu biết [làm cách nào để điều ấy được thực hiện] bằng đức tin và đức ái, minh chứng qua một cuộc sống tốt lành, thì một con người có thể thông hiệp với Thiên Chúa. (Thánh Anthony cả)