



ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ
TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 05-2021



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Niềm vui được Chúa Giêsu chia sẻ	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	04
❖ Bồi dưỡng đức tin	14
❖ Fatima, lời Mẹ khuyên nhủ	20
❖ Huấn luyện căn bản	21
❖ Sắc hoa nhân đức	26
❖ Đối thoại và cảm thông	27
❖ Maria, Mẹ ngàn hoa	30
❖ Hoa lòng dâng Mẹ	31
❖ Chúa về trời - Đi loan báo Tin Mừng	32
❖ Đức Mẹ, Đấng chỉ bảo đường lành	36
❖ Trang Thanh niên	41
❖ Trang Thiếu nhi	44
❖ Trang sức khỏe gia đình	46
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	48
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	55
❖ Trang ân nhân, bác ái	69
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CHIA SẺ CHO TÔI

ĐGM GB. Bùi Tuần

Mừng Kỷ niệm 30.4.975



1. Tôi được thụ phong Giám mục đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày đó bầu khí miền Nam rất hoang mang. Ngày đó tôi lại đang đau yếu.

Nhưng, trong thầm lặng, tôi đã nhận được từ Chúa Giêsu một niềm vui thiêng liêng, mà chính Ngài đã nói ra trước cuộc tử nạn của Ngài.

2. Niềm vui đó gồm hai yếu tố.

Một là vâng phục thánh ý Chúa Cha. *“Lương thực của tôi là làm theo ý Cha tôi đã sai tôi.”* (Ga 4,34)

Hai là *“Những người Cha đã trao cho con, con không để mất một ai.”* (Ga 18,9)

3. Niềm vui gồm hai yếu tố trên đây của Chúa Giêsu đã được Chúa Giêsu chia sẻ cho tôi một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Niềm vui thiêng liêng đó vẫn còn rất mạnh trong tôi.

4. Niềm vui thiêng liêng đó trở thành lời cầu nguyện hằng ngày của tôi.

5. Thực vậy, hằng ngày lúc nào tôi cũng cầu xin Chúa cho tôi được vâng theo ý Chúa.

6. Hằng ngày lúc nào tôi cũng cầu xin Chúa đừng để một ai trong những người Chúa trao cho tôi phải hư mất.

7. Cầu xin như vậy là một cách sống thân mật với Chúa.

Chính Chúa dẫn tôi vào cuộc sống thân mật đó, mà Chúa gọi là *ở lại trong Chúa*.

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)

8. Thân mật là ở lại.

Đã từ lâu rồi, tôi coi sự ở lại trong Chúa là hạnh phúc của tôi.

Ngài ở lại trong tôi. Nhất là trong khát vọng, trong thao thức, để tôi được cùng với Ngài đi về thiên đàng, mãi mãi ở lại đó trong tình yêu của Chúa.

9. Tôi xác tín: Sống như vậy không những chỉ có lợi cho tôi mà thôi, *nhưng cũng có lợi rất nhiều cho đồng bào của tôi, cho đất nước của tôi.*

10. Bởi vì, nhờ sống như vậy, mà tôi yêu tổ quốc Việt Nam của tôi một cách sâu sắc và bền vững, giữa dòng lịch sử luôn đổi thay do nhiều yếu tố.

11. Lịch sử càng đổi thay, thì chúng ta càng cần có một hướng sống vững vàng đứng trong hàng ngũ những người môn đệ Chúa.

12. *“Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau.” (Ga 13,35)*

13. *“Hãy thương yêu nhau, như thầy đã yêu thương các con.” (Ga 15,12)*

14. Những tâm tình trên đây đang là sức mạnh đẩy tôi tới Đức Mẹ. Gặp Mẹ, tôi được Mẹ ôm chặt lấy tôi, Mẹ cho tôi nhớ lại việc Chúa Giêsu đã gửi gắm tôi cho Mẹ, và ban cho tôi được là con của Mẹ.

15. Từ đó, Mẹ luôn đồng hành với tôi, luôn chia sẻ cuộc sống với tôi. Đặc biệt, Mẹ trở thành niềm vui và hy vọng cho tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy Mẹ là nơi tôi ẩn náu.

Tình Mẹ dành cho tôi thực là dạt dào, tế nhị.

16. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi rất cần đến Mẹ. Có Mẹ, tôi cảm thấy an tâm giữa dòng đời đầy sóng gió.

17. Cho dù thân phận mong manh, yếu đuối, nhưng có Mẹ, tôi vẫn cảm thấy vui và vững tâm đi về cõi sau.

18. Tôi không giữ Mẹ cho một mình tôi, mà luôn đưa Mẹ tới rất nhiều người, để họ cũng được hạnh phúc là con của Mẹ, như tôi đang được hạnh phúc tuyệt vời đó.

19. Thế là tôi và chúng ta cùng được Mẹ che chở, nâng đỡ, ủi an trong tình thương cứu độ.

20. Tới đây, tôi nhận thức sâu xa ơn gọi của tôi không đơn giản chút nào.

Tôi tha thiết xin Đức Mẹ trả ơn bội hậu cho những người đã nâng đỡ tôi, để tôi sống ơn gọi đó. Tôi cúi mình đón nhận phép lành của Chúa do Hội Thánh trao ban.

Long Xuyên, ngày 08.4.2021



CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B

(Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)

Chúa nhật 02.5.2021

SINH HOA KẾT TRÁI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Thiên Chúa, khi đến với con người, Ngài mong muốn chúng ta thông hiệp với sự sống vĩnh cửu của Người. Chúng ta chỉ có sự sống và hạnh phúc đích thực khi kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, giống như cành cây gắn liền với thân cây. Do đó, Tin Mừng Chúa nhật thứ năm mùa Phục sinh, mời gọi chúng ta khám phá con đường mang lại hoa trái cho đời sống đức tin, cũng như mưu ích cho người khác.

Hình ảnh vườn nho rất gần gũi với dân Do Thái. Chúa Giêsu tự ví mình như cây nho, còn chúng ta là cành nho. Hiển nhiên, cành nào không gắn liền với thân nho, chắc chắn sẽ bị tàn lụi và không còn sự sống. Tuy nhiên, để cho cây nho sinh hoa trái, người trồng nho chẳng những biết chăm sóc chu đáo mà còn phải cắt tỉa cành lá cho đúng mùa đúng lúc, thì cây nho mới đem lại hoa quả dồi dào. Cũng vậy, người tín hữu nếu không biết kín múc Lời Chúa và đắm chìm trong bí tích Thánh Thể, thì không bao giờ trở nên



môn đệ của Chúa và cũng không chiếm được hạnh phúc Nước trời.

Hoa trái là mơ ước của người nông dân. Người trồng nho cũng mong đợi ngày mùa bội thu với những trái nho thơm ngọt và trĩu cành. Trước tiên, các cành nho phải được gắn liền với thân nho. Từ thân nho, các chất dinh dưỡng sẽ truyền đến các cành để phát triển lá. Sự sống của cây lớn mạnh nhờ sự thông truyền nhựa sống của thân cây. Các cành được nối kết với thân sẽ sinh trưởng, lớn mạnh và cành lá sẽ sum suê, xanh tươi. Chỉ cành nào nối kết với thân cây mới có sự sống. Cũng thế, người tín hữu phải được kết hợp với Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch của sự sống. Chính Người đã tuyên bố: “Ta là

đường, là sự thật và là sự sống' (Ga 14,6). Ân sủng của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đời sống đức tin. Khi đời sống đức tin mạnh mẽ, chúng ta dễ dàng hành động bằng các việc bác ái và hy sinh. Hoa trái của bác ái và hy sinh sẽ giúp chúng ta đến với Người và ở lại trong Người. Đó là cách kết hợp hoàn hảo giữa chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa.

Người trồng nho chuyên nghiệp là người phải biết cách cắt cành tỉa lá đúng thời điểm, để cây nho cho hoa trái. Đối với cây nho, cành lá xanh tươi, phát triển tự do sẽ không sinh hoa kết quả. Ngược lại, việc cắt tỉa cành lá sẽ làm cho dòng nhựa bớt bị phân tán, nhưng tập trung vào những cành khỏe mạnh, sung sức để cho những trái ngon quả ngọt. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của người tín hữu. Người trồng nho ao ước cho cây nho sai trái, thì Thiên Chúa cũng mong muốn đời sống đức tin của chúng ta sinh hoa kết quả. Muốn thế, người tín hữu cũng phải chấp nhận để gạn đục khơi trong trong tâm hồn, cắt tỉa những dư thừa làm cản trở ơn thánh, loại bỏ những ý riêng và cái tôi của mình khiến con đường

đâm bông kết trái của đức tin bị tắc nghẽn.

Khi còn tại thế, Chúa Giêsu đã sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Người đã chấp nhận bị cắt tỉa để nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh thần để hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại. Người luôn làm theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận từ bỏ ý riêng, sẵn sàng uống chén đắng để nhân loại được cứu rỗi. Người đã hiến thân cuộc đời mình trên con đường khổ hạnh, vác thập giá và chịu chết nhục nhã để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Phải chăng đó là những hoa trái mà chính Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Người, đã mang lại cho thế giới sự sống mới, được nuôi dưỡng bởi nguồn lương thực không bao giờ hư nát. Đó là Lời Chúa và bí tích Thánh Thể.

'Chúa là cây nho, con là cành nho', ý thức được tầm quan trọng của việc kết hiệp mật thiết giữa cành nho và thân nho, mỗi chúng ta cần phải kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa và chuyên chăm trong việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Hai nguồn lương thực phong phú này sẽ giúp cho đời sống đức tin của chúng ta không ngừng sinh hoa kết trái và tồn tại.



CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM B (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)

Chúa nhật 09.5.2021

HÃY YÊU THƯƠNG

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Yêu thương là giới răn của Thiên Chúa. Khi đến với con người, Thiên Chúa đã từ bỏ tất cả để sống, để chia sẻ và hy sinh vì chúng ta. Người không những dạy dỗ chúng ta phải yêu thương nhau, mà Người còn yêu thương chúng ta trước và yêu thương đến giọt máu cuối cùng trên thập giá. Sứ điệp Tin mừng Chúa nhật VI Phục sinh mời gọi chúng ta khám phá giới răn yêu thương 'hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em' mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta như bảo chứng của tình yêu.

Thánh Gioan nói 'Thiên Chúa là tình yêu' (1Ga 4,16). Ngay từ bình minh của lịch sử, Thiên Chúa yêu thương và dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa không nỡ từ bỏ. Trái lại, Thiên Chúa còn hứa ban Con Một của Người xuống thế để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, đồng thời cho chúng ta được sống trong ân nghĩa của Người. Như vậy, cội nguồn của



tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Người luôn luôn đi bước trước để chúng ta hưởng nếm sự ngọt ngào của tình yêu và lãnh nhận ơn cứu độ của Người. Hơn nữa, tình yêu của Thiên Chúa mang tính phổ quát, dành cho tất cả những ai biết kính sợ Người và ăn ngay ở lành.

Khi Chúa Giêsu xuống trần gian, Người đã mặc lấy thân phận của con người và sống giữa chúng ta để chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu cao cả. Người đã hiến mạng sống vì chúng ta và vì tội lỗi của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: 'Không có tình thương nào cao cả hơn tình

thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình' (Ga 15,13). Điều ấy cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu thật bao la, vô bờ vô bến. Người đã hy sinh tất cả vì chúng ta và coi chúng ta là những bạn hữu. Khi trở nên bạn hữu, chúng ta sẽ được Chúa Giêsu tỏ lộ tất cả những gì Thiên Chúa Cha đã mạc khải cho Người. Đó là suối nguồn tình yêu mà Chúa Giêsu đổ tràn trên các tông đồ cũng như chúng ta.

Khi tuyển chọn các tông đồ, Chúa Giêsu cũng mong muốn các ông tuân giữ các giới răn và thực thi những gì Người đã chỉ bảo cho các ông. Người khuyên các ông 'Hãy ở lại trong tình thương của Thầy'. Nếu ở lại trong Đức Giêsu, các tông đồ chắc chắn sẽ hưởng nếm trọn vẹn tình yêu của Người. Hiển nhiên, Chúa Cha yêu mến Chúa Giêsu, Con Một của Chúa, thì Chúa Giêsu cũng yêu mến các tông đồ, môn sinh của Người. Từ đó, Chúa Giêsu mời gọi các ông trung thành trong việc đón nhận tình yêu của Người qua việc tuân giữ giới răn yêu thương. Giới răn yêu thương diễn tả sự hiệp nhất của các môn đệ với nhau trong cùng đức tin và trong Đức Giêsu. Đồng thời, giới răn yêu thương

này phải đặt trên nền tảng tình yêu của Đức Giêsu: 'hy sinh tính mạng vì người khác'.

Ai thuộc về Đức Kitô cần phải sống yêu thương và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Quả thực, Đức Giêsu ở lại trong tình yêu của Chúa Cha vì Người thi hành các giới răn của Chúa Cha. Cũng thế, các tông đồ sẽ ở lại trong tình yêu của Đức Kitô nếu các ông tuân giữ các giới răn của Thầy Giêsu. Phần chúng ta, nếu chúng ta muốn ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, tiên vàn chúng ta hãy tuân giữ và thực thi giới răn yêu thương của Người. Điều đó nhắc nhở mỗi chúng ta đừng bao giờ từ chối những giới răn hay những lời dạy bảo của Thiên Chúa. Trái lại, hãy để Thiên Chúa ấp ủ chúng ta trong tình yêu của Người, bởi 'không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta' (1Ga 4,10). Mong sao chúng ta hãy hiệp nhất, biết yêu thương nhau trong gia đình, nơi đoàn hội, và cả giáo xứ, vì đây là cách thức hữu hiệu để chúng ta có thể ra đi và mang lại hoa trái cho người và cho đời.



CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN (Cv 1,1-11; Ep 4,1-13; Mc 16,15-20)

Chúa nhật 16.5.2021

TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Khi còn tại thế, Chúa Giêsu mong muốn các tông đồ trở thành những môn sinh thực thụ của mình. Người ao ước các ông trở nên những chứng nhân của thời đại, loan báo Tin Mừng phục sinh, ban ơn giải thoát và niềm vui cho muôn dân, muôn nước trên địa cầu. Vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu để lại cho các ông một di chúc như lời trăng trối 'Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo' (Mc 16,15). Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu thôi thúc các tông đồ lên đường thi hành sứ vụ và trở nên những chứng nhân cho niềm vui và hy vọng.

Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên các tông đồ hãy làm phép Rửa cho những ai tin vào Tin Mừng để được cứu độ? Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy cả ba bài đọc hôm nay đều nhấn mạnh đến giá trị của phép Rửa, nguồn cội trở nên chứng nhân cho mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Sách Công vụ tông đồ, trong bài đọc thứ nhất, thuật lại lời Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ hãy cố



gắng chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa là anh em sẽ được lãnh nhận phép Rửa trong Thánh Thần (Cv 1,4-5). Thật vậy, sau khi lãnh nhận phép rửa và ân huệ Chúa Thánh Thần, các môn đệ trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu bằng lời rao giảng, bằng cuộc sống và bằng giá máu của mình. Các ông cảm nghiệm rằng, chứng nhân Tin Mừng được khởi đi từ tác động của Chúa Thánh Thần qua phép rửa mà họ đã lãnh nhận. Do đó, Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ

hai, đã thốt lên rằng: ‘Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa’ (Ep 4,5.) Vì lẽ đó, Chúa Giêsu, trong Tin Mừng, cũng truyền cho các tông đồ hãy làm phép Rửa cho những ai tin vào Tin Mừng và lời rao giảng của các ông.

Đối với Chúa Giêsu, trở thành chứng nhân của Người phải được cụ thể hóa bằng lời nói và việc làm. Các tông đồ đã được trao quyền thừa kế để loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Và lời loan báo ấy được diễn tả bằng những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã ban cho họ “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” (Mc 16, 17-18). Điều này khiến chúng ta nhớ lại thời kỳ khởi đầu sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu tại Nazarét. Người đã chọn đoạn sách của ngôn sứ Isaia “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, còn người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho

người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa (Lc 4,18-19). Như thế, trở thành chứng nhân của Tin Mừng cần được thánh hóa và tác động bởi Thần Khí. Chính Chúa Giêsu đã trải nghiệm điều đó và truyền lại cho các tông đồ trước khi Người về trời.

Cũng vậy, khi đi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa, những ai tin vào lời rao giảng và phép lạ của các tông đồ sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ qua phép rửa. Khi lãnh nhận phép Rửa, họ cũng sẽ trở thành những chứng nhân Tin Mừng của thế giới. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta với sứ vụ ngôn sứ mà chúng ta phải thực thi sau khi đã lãnh nhận phép rửa.

Việc Chúa Giêsu về trời không khép lại ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu về trời mở ra một viễn tượng mới cho người tín hữu. Các tông đồ không còn nhỏ bé nữa, các ông đã trưởng thành trong đức tin. Và đức tin ấy thôi thúc các ông lên đường để loan báo Tin Mừng ơn cứu độ. Phải chăng Chúa Giêsu về trời để các ông lớn lên và trưởng thành hơn nữa trong đời sống đức tin và việc làm. Là thành viên của GĐPTTTCG, chúng ta đã làm gì để trở thành chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô ?



CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27; 16,12-15)

Chúa nhật 23.5.2021

HOA TRÁI CỦA THÁNH THẦN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa không để các tông đồ mồ côi, mà hứa ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn các ông. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống xảy ra vào ngày lễ Ngũ tuần của người Do thái. Lễ Chúa Thánh thần hiện xuống hoàn thành cuộc vượt qua của Đức Kitô và làm cho dân mới của Thiên Chúa là Hội thánh được hình thành. Hơn nữa, việc Chúa Thánh Thần hiện xuống mang lại nhiều hoa trái cho các tông đồ để các ông ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hoàn tất.

Lễ Ngũ tuần, bắt nguồn từ lịch phụng vụ của người Do Thái, diễn tả 50 ngày sau lễ Vượt Qua, tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai cập. Người Do Thái mừng lễ Ngũ tuần để nhắc lại việc Chúa thiết lập giao ước trên núi Sinai. Sách Công vụ Tông đồ liên kết biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với lễ Ngũ tuần nhằm diễn tả 50



ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Ân huệ của Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ được Thánh sử Luca khẳng định: ‘Ai nấy đều được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, theo như thần khí ban cho họ phát ngôn’ (Cv 2,4).

Ân huệ của Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tông đồ can đảm trở thành chứng nhân của Tin Mừng và thanh tẩy để sống theo thần khí và tiến tới sự thật. Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn ngôn ngữ để các ông rao giảng về Thiên Chúa, diễn tả mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô cho mọi người,

thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Tuy khác nhau về ngôn ngữ và sắc tộc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được lời rao giảng của các tông đồ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, mọi người sẽ được hiệp nhất với nhau trong ân ban của Thánh Thần. Do vậy, ơn ngôn ngữ của Thánh Thần ban cho các tông đồ, trước tiên, làm cho người ta được hiệp nhất, thay vì chia rẽ, và tạo nên tính phổ quát và cộng đồng cho Hội thánh.

Cũng vậy, hoa trái của Chúa Thánh Thần, mà Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai diễn tả rất cụ thể: 'Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ' (Gl 5,22-23). Hoa trái của Chúa Thánh Thần nhằm biến đổi thân xác chúng ta nên hoàn thiện, hầu giúp chúng ta kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và thuộc về Người cách trọn vẹn. Những ai thuộc về Đức Kitô phải từ bỏ tính xác thịt và mặc lấy hoa quả của Thần Khí để sống và làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh. Quả thực, Thánh Thần không chỉ hiệp nhất các dân tộc qua lời giảng của các tông đồ trong cùng một ngôn ngữ, mà còn ban cho chúng ta

một phương thế hữu hiệu để tiến bước theo Đức Kitô. Ai đón nhận hoa quả của thần khí thì Thần khí sẽ dẫn họ tới sự thật toàn vẹn.

Chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho các tông đồ biết vai trò của Chúa Thánh Thần khi các ông lãnh nhận: 'Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn' (Ga 16,13). Sự thật toàn vẹn, nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tông đồ hiểu biết sâu sắc hơn mầu nhiệm Đức Giêsu nhập thể, tử nạn và phục sinh. Nếu Đức Kitô luôn quy chiếu về Thiên Chúa Cha, thì nay Thánh Thần sẽ quy chiếu về Chúa Con. Thánh Thần sẽ nhắc lại và giải thích rõ ràng hơn cho các tông đồ tất cả những gì Đức Kitô đã mạc khải cho các ông từ trước đến nay.

Tóm lại, ân huệ và hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tông đồ can đảm làm chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh. Còn chúng ta, chúng ta đã lãnh nhận ân huệ và hoa trái của Chúa Thánh Thần trong ngày rửa tội và thêm sức, nhưng liệu chúng ta có làm cho hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn mạnh và sinh hoa kết quả chưa?



CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

(Đnl 4,32-34,39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-

Chúa nhật 30.5.2021

TÌNH YÊU HIỆP THÔNG

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Khi làm dấu Thánh giá “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”, chúng ta biểu lộ đời sống đức tin. Chính vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng truyền giáo cho các tông đồ để họ ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ qua phép Rửa, đồng thời nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Ba Ngôi nếu không đặt trong niềm tin Kitô giáo thì khó có thể chấp nhận. Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại những chứng tích về Ba Ngôi Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, nhất là trong mạc khải. Khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa ở sông Giođan, Chúa Cha đã giới thiệu về Chúa Con: “Đây là con yêu dấu của Ta ...” (xc.Mt 3,16-17), trước sự chứng giám của Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu. Sau khi đi rao giảng, nhóm 72 trở về chia sẻ với Chúa Giêsu trong niềm hoan hỉ. Lúc ấy, Chúa Giêsu, được Thánh Thần tác động, nên đã giới thiệu về Chúa Cha với lời chúc



tụng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...” (xc.Lc 10,21). Hoặc trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu báo tin và mạc khải về Chúa Thánh Thần cho các môn đệ: “Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác... đó là thần khí sự thật” (xc. Ga 14,16).

Khi nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, phụng vụ Giáo hội luôn ca ngợi tình yêu hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người. Trước tiên, Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất và ban cho con người quyền làm chủ muôn vật muôn loài. Người đã ưu tuyển dân Israel thành một dân riêng

của Người. Đồng thời, Người cũng dạy cho dân Israel biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Vì thế, sách Đệ Nhị Luật khẳng định: “Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa chứ không có thần nào khác” (Đnl 4,39). Vậy, chúng ta phải coi đây là một ân huệ Thiên Chúa ban cho con người. Thứ đến, Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha, hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao toàn quyền cho các môn đệ. Quyền năng của Chúa Giêsu là quyền năng của một vị Thiên Chúa, của một Đấng đã chết và chiến thắng tử thần, là nền tảng cho việc rao giảng Tin mừng. Chỉ khi Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ mới mạnh dạn ra đi loan báo và “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Vì tình yêu, Chúa Giêsu đã không để các tông đồ mồ côi. Biết được yếu đuối của con người trong việc chinh phục thế giới, biết được nỗi lo thất vọng của các tông đồ khi xa Thầy, Chúa Giêsu hứa ở với các ông cho đến tận thế. Chính lúc này, vào thời sau hết, Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở với họ. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, thúc đẩy các tông đồ can đảm lên đường thi hành sứ mệnh đã được Chúa Giêsu trao phó.

Đọc bài Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội muốn con cái của mình nhớ lại bí tích Rửa tội. Kitô hữu được thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ phép Rửa bằng Thánh Thần. Khi đó, Kitô hữu chính thức trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa và là người đồng thừa kế với Đức Kitô. Nhận thức điều này, Kitô hữu sẽ không còn thuộc về thế gian, mà trở thành con cái của sự sáng. Mỗi người, tùy theo phận vụ của mình sẽ làm cho Nước Chúa ngày càng mở rộng. Sứ mệnh truyền giáo vốn mang tính phổ quát nên việc truyền giáo không khống chế theo thời gian, không thu hẹp theo không gian, và cũng không giới hạn cho một đối tượng nào cả. Trái lại, Tin Mừng của Chúa phải được loan báo đến cho mọi người, ở nơi nơi, và trong mọi thời.

Ngày nay, sứ mệnh rao giảng vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Giáo hội. Noi gương các tông đồ khi xưa, Kitô hữu hãy thiết tha tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi bằng công việc truyền giáo, hướng dẫn dạy giáo lý, thực thi những việc bác ái, và hãy sống chứng nhân để mỗi người trở nên hình ảnh một Kitô hữu đích thực của thời đại.

GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết



LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

PHẦN I: CỰU ƯỚC CHUẨN BỊ ƠN CỨU ĐỘ

Chương III: QUỐC GIA VÀ VƯƠNG QUỐC ISRAEL (tt)

III. Thời kỳ quân chủ hay quân quyền



Trong suốt thời kỳ thủ lĩnh dài gần 200 năm, chính Thiên Chúa là vua của dân. Nhưng dân đã nhiều lần bất trung với Thiên Chúa, mặc dù Người vẫn thường

xuyên tiếp cứu. Dần dần niềm tin của dân chúng vào Thiên Chúa đã sa sút. Họ không nhìn các cơ cực của mình bằng lý do tôn giáo nữa, nhưng bằng lý do chính trị: Vì không có một quyền bính trung ương đủ mạnh để đối địch với quân thù nên họ mong ước có một vị vua như các nước khác, tức là họ bị cám dỗ, coi quốc gia của mình là một cộng đoàn chính trị chứ không phải tôn giáo nữa.

Samuel rất đau buồn trước lời yêu cầu của dân chúng, nhưng ông không thể làm cho họ thay lòng đổi dạ được. Cuối cùng Chúa phán bảo Samuel: “Người cứ nghe tiếng chúng mà đặt một vị vua trên chúng”.

1. Vua Saul

Vị vua đầu tiên được Samuel xức dầu phong vương là Saul, con ông Kít, thuộc chi tộc Bengiamin.

Những năm đầu tiên trên ngôi vua, Saul rất thành công. Tất cả những hoạt động của ông đều thuộc phương diện quân sự. Sau khi đã tổ chức và thống nhất các lực lượng Israel, ông đưa họ đi giao chiến với quân Philistin, đẩy lui quân này về tận xứ của họ dọc theo bờ biển phía Tây. Saul đúng là một chiến sĩ hơn là một vị vua.

Tuy nhiên, câu chuyện của Saul kết thúc cách bi thảm. Ông đã nghe lời dân chúng hơn là đã nghe lời Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, Samuel đã tuyên án: “Vì ông đã phế bỏ lời Giavê nên Giavê đã phế bỏ ông”. Kể từ đó, Saul ngày càng trở nên tệ hơn: Phí sức lực trong việc đuổi bắt Đavit vì ganh tị; hạ sát các tư tế thành Nob vì đã chứa chấp Đavit; trong khi đó kẻ thù đích thực là quân Philistin ngày càng mạnh. Cuối cùng ông đã bỏ xác trên chiến trường.

2. Vua Đavit

a. Dung mạo vua Đavit

Khi Samuel được lệnh Thiên Chúa đi Bêlem để xức dầu phong vương cho Đavit, thì lúc bấy giờ Đavit mới chỉ là một cậu bé chần chừ, con trai út của ông Isai. Đavit dần dần xuất hiện như một cậu bé dễ thương, có tài thi ca và đàn hát, lại có cánh tay thiện xạ. Ngoài ra nhiều đức tính cao cả được gặp thấy nơi con người ông: Một tình bạn thắm thiết với Giônathan, con trai Saul, một lòng quảng đại cao thượng đối với Saul đang tìm cách giết ông, cũng như khi nghe tin Saul tử trận, một sự can đảm vượt bậc đã làm cho quân thù khiếp sợ.



Nhưng bức họa về dung mạo của Đavit sẽ rất thiếu sót nếu bỏ qua những yếu đuối nhân loại của ông. Vì quá say mê nàng Batshêba, vợ của Uriah, Đavit đã phạm tội ngoại tình với bà và còn âm mưu mượn tay quân địch để giết chồng bà. Nhưng khi nghe lời quả trách của ngôn sứ Nathan, Đavit đã khiêm tốn

nhận lỗi và ăn năn sám hối. Davit còn là một người rất đạo đức và trung thành với giao ước: Khi di chuyển Khám giao ước về Giêrusalem, ông đã nhảy múa trước Khám mà không cần để ý đến địa vị vương giả của mình.

Tóm lại, Davit quả thật là một con người rất lạ thường: Một chiến sĩ anh hùng, một tướng cướp, một đế vương, một kẻ si tình, một thi sĩ, một người tội lỗi, một người biết thống hối, một người cha nhân từ, một người bạn trung tín. Ông trở thành mẫu mực cho các vua sau này.

b. Triều đại vua Davit

Sau khi Saul chết, một cuộc nội chiến xảy ra để chọn người kế vị. Miền Bắc thì ủng hộ Ishbaal, người con trai còn sống sót của Saul, trong khi đó thì chi tộc Giuđa ở miền Nam ủng hộ Davit, tôn ông làm vua tại Hêbron (năm 1000 trước CN). Bảy năm sau, Ishbaal bị bộ hạ ám sát và toàn thể các chi tộc Israel tôn Davit lên làm vua trên toàn lãnh thổ. Nhờ tài chính trị và quân sự, Davit đã xây dựng một triều đại lẫy lừng nhất trong lịch sử Israel. Ông đã chiến thắng quân Philistin, chiếm thành Giêrusalem của người

Giơbusi, và với một cái nhìn trực giác thật bén nhạy, ông đã quyết định chọn Giêrusalem làm thủ đô chính trị và tôn giáo, giúp giải quyết tranh chấp giữa hai miền Nam - Bắc, vì Giêrusalem vốn trước đây không thuộc miền nào cả và nằm ở gần ranh giới Nam - Bắc. Davit đã chuyển Khám giao ước về Giêrusalem và dự tính xây một đền thờ ở đó, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận và bảo phải đợi đến thời con ông. Như thế, Davit quả là người có công kiến tạo sự thống nhất.

Dưới triều đại của ông, dân Canaan bị sáp nhập vào Israel. Các dân lân cận ở phía Bắc, phía Đông, phía Nam, cho đến cả những dân thuộc những vùng có núi mỏ và có các lò đúc đồng ở miền Araba đều bị chinh phục. Chiến công hiển hách và lòng mộ đạo nhiệt thành của nhà vua đã làm cho giai đoạn này trở thành một thời kỳ cực thịnh về tôn giáo. Nhưng sự thống nhất của quốc gia còn quá mong manh, luôn luôn bị đe dọa bởi chủ trương tự trị của các chi tộc và sự tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử.

Sau tội ác giết Uriah và cướp vợ ông, Davit đã bị Thiên Chúa trừng phạt. Ông bằng lòng chấp

nhận hình phạt của Thiên Chúa. Không ai đau khổ cho bằng Đavit trong giai đoạn này: Abshalom, con trai ông, đã nổi loạn để cướp ngôi và suýt thành công, Đavit phải bỏ kinh thành chạy trốn. Dầu vậy, khi đưa con ngỗ nghịch bị giết, ông đã than khóc nức nở. Cuối cùng ông đã qua đời sau 40 năm trên ngôi vua và con ông là Salômon lên kế vị.

c. Vai trò của Đavit trong lịch sử cứu độ

Sở dĩ chúng ta để nhiều thì giờ đi vào các chi tiết tiểu sử vua Đavit, chính là vì muốn làm nổi bật con người này, một con người đã đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử cứu độ.

Khi Đavit dự định xây cho Thiên Chúa một đền thờ lộng lẫy, thì Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan đến nói với Đavit rằng không phải ông xây cho Thiên Chúa một nhà, nhưng chính Thiên Chúa mới là kẻ xây dựng cho ông một nhà, tức một triều đại vĩnh viễn (2V 7; 2Sm 7,11-16). Qua lời tiên tri đó, Đavit và dòng dõi ông bước vào một con đường đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa, vương quốc sẽ vĩnh tồn và phổ

quát, mặc dù ông không biết khi nào và cách nào.

Không những thế, chính các vua kế vị Đavit sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tước hiệu này khiến cho các vua thuộc dòng dõi Đavit được bước vào giao ước một cách độc đáo. Lời hứa của Thiên Chúa cho Đavit có thể được coi như một lời giao ước mới, làm rõ hơn giao ước với Abraham và Giacop xưa. Với tước hiệu con Thiên Chúa, các vua dòng Đavit sẽ đóng vai trò trung gian, sẽ đại diện Thiên Chúa trước mặt dân và đại diện dân trước mặt Thiên Chúa. Qua dòng dõi Đavit, dân chúng thấy lời hứa của Thiên Chúa mỗi ngày một rõ hơn. Mỗi lần một vị hoàng tử thuộc dòng tộc Đavit sinh ra là mỗi lần người ta hy vọng rằng đó sẽ là vị vua mà Thiên Chúa đã hứa đến thiết lập vương quyền vĩnh cửu, tức vị Vua Thiên Sai, người đóng vai trò quyết định trong lịch sử cứu độ.

Cách mô tả việc Đavit đòi Khám giao ước về Giêrusalem và việc ông khuyến khích sự thờ phượng ở đó cho thấy, ngoài tước vị vương giả, ông còn mang tính cách tư tế thiêng liêng nữa. Đavit đã dâng lễ thượng tiến và

kỳ an, đã chúc lành cho dân nhân danh Giavê (1Sb 16,2-42).

Bởi đó, với Đavit, chương trình cứu độ của Thiên Chúa tiến thêm một bước đầy ý nghĩa. Cũng như Abraham đã được



chọn để làm cha một dân ưu tuyển, Môsê được chọn để biến con cháu Abraham thành một dân thánh, thì Đavit cũng được Thiên Chúa chọn để thiết lập một vương quốc mà một ngày nào đó sẽ trở thành vĩnh cửu và phổ quát, trong đó ơn cứu độ sẽ được thực hiện trọn vẹn. Từ đây niềm hy vọng của Israel và của toàn thế giới hướng về triều đại Đavit để chờ đợi vị Vua Thiên Sai.

3. Vua Salômon (960÷930 trước CN)

Salômon, con trai của Đavit với bà Batshêba, được chọn làm vua khi Đavit đang trên giường bệnh, để phủ định sự tiếm xưng của con trai lớn là Adônyah. Ông là một vị vua hiếu hòa và xa hoa. Triều đại ông nổi tiếng về sự vinh quang phú quý, đem lại sự phồn vinh cho vương quốc bằng con đường thương mại quốc tế. Có thể nói ông là một nhà lãnh đạo lỗi lạc đã biết tổ chức quốc gia, quân đội và thương mại.

Ông đã góp phần ảnh hưởng đến sự phát triển tôn giáo bằng những lời lẽ khôn ngoan đặc biệt. Truyền thống Thánh Kinh đã nhấn mạnh nhiều đến sự khôn ngoan sâu xa của ông. Nhiều câu cách ngôn của ông đã được truyền tụng xuyên qua nhiều thế kỷ và được ghi lại trong sách Cách ngôn và Thánh vịnh.

Một đóng góp quan trọng của ông về phương diện tôn giáo là việc xây cất đền thờ Giêrusalem. Trong khoảng thời gian 7 năm (960÷953 trước CN), ông dồn sức lực vào việc xây cất một ngôi đền cho Thiên Chúa trên sân đập lúa của Aranah, mà Đavit đã mua trước kia để xây

đền thờ. Đền thờ được xây dựng bằng vật liệu hảo hạng, hình chữ nhật, dài 60 xích, rộng 20 xích, cao 30 xích và chia làm hai phần chính: Chính điện và hậu tẩm (nơi cực thánh) là nơi đặt Khám giao ước mà chỉ một mình vị thượng tế mới có quyền vào đó mỗi năm một lần vào dịp lễ xá tội. Trước chính điện là tiền đình.



Nghi thức phụng tự chung quanh Khám giao ước đã có dưới thời Đavit nay được cải thiện cho hoàn hảo hơn. Những nghi thức đó cũng có thể trở thành kiểu cách bên ngoài mà thôi, đó là mối nguy hiểm mà mọi tôn giáo đều gặp, nhưng nó cũng chứng tỏ lòng ao ước của vua và dân chúng muốn dâng lên Thiên Chúa cái đẹp của ca nhạc và nghi lễ.

Nhưng cuộc đời chối lợi của Salômôn cũng có mặt trái bi thảm, khiến cho vương quốc của ông sau này bị chia cắt. Hình

như ông không có đủ tất cả các ưu điểm của phụ vương Đavit. Sự giàu sang xa hoa của ông đi đôi với sưu cao thuế nặng mà người dân phải gánh chịu, để bù vào việc tổn hao công quỹ. Cũng vì lý do đó, các chi tộc miền Bắc đã bất mãn và họ sẽ đứng lên nổi loạn ngay sau khi ông qua đời.

Cuộc sống xa hoa ấy lại đi liền với sự đam mê sắc dục quá độ. Số thê thiếp của ông có tới ngàn người. Nhiều người trong số các thê thiếp của ông là người ngoại giáo: Ai cập, Moab, Ammon, Edom và Hittit. Các thê thiếp ấy đã du nhập vào Israel các thần tượng và lễ bái của họ; và vì yêu thương các bà, Salômôn dần dần mất lòng trung thành với Thiên Chúa và phần nào chạy theo các thần tượng đó (2V 11,1-8).

Thiên Chúa không thể làm ngơ trước thái độ khinh thường này và hình phạt chẳng bao lâu sẽ giáng xuống: Vương quốc phú cường của Salômôn chỉ tồn tại ít lâu sau khi ông qua đời.

FATIMA, LỜI MẸ KHUYÊN NHỦ

Anna Têrêsa Thùy Linh
Xứ đoàn Tân Lập

*Fa-ti-ma, Mẹ hiện ra
Hơn trăm năm trước thiết tha tỏ bày
Với ba trẻ nhỏ thơ ngây
Mẹ thương nhân loại tháng ngày trầm luân.
Lòng người chao đảo bất an
Mưu mô quỷ dữ, Sa-tan tung hoành.
Tiền tài, dục vọng, đua tranh
Đắm chìm vật chất phù vân thấp hèn.
Tai ương dịch bệnh ưu phiền
Chiến tranh gieo rắc khắp miền đau thương
Ngã sa tăm tối đêm trường
Mịt mờ phương hướng bước đường tương lai.
Mẹ thương khuyên nhủ tháng ngày
Loài người mau hãy quyết rày ăn năn
Hết lòng sùng kính Mẫu Tâm
Mân Côi lần hạt, Mẹ hằng chở che.
Mẹ cầu bầu, đợi bến quê
Loài người sao vẫn mãi mê thế trần.
Đảo điên bất nghĩa bất nhân
Bao lần huyết lệ Mẹ tràn chứa chan.
Các con mau quyết ăn năn
Thắm sâu thống hối, thành tâm quay về.
Thoát xa tội lỗi u mê
Tối đen vực thẳm, ê chề nhức nhối.
Giang tay thập giá đợi chờ
Lòng thương xót Chúa vô bờ trào tuôn.
Về đây gội rửa suối nguồn
Con nên tinh sạch, thiên đường thánh ân.*





HUẤN LUYỆN CĂN BẢN

TINH THẦN CỘNG TÁC CỦA ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH VỚI GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

DẪN NHẬP

Giáo hội luôn mời gọi cộng đồng dân Chúa xây dựng tinh thần hiệp thông và thực thi sứ vụ của người Kitô hữu tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng phục vụ Giáo hội qua các môi trường hoạt động tông đồ. Sắc lệnh Tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano II đã nhận định: “Trong những cộng đồng Giáo hội, hoạt động của người giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ”. Đó là một khẳng định nền tảng, xác tín mạnh mẽ về hiệu quả của việc dẫn thân hoạt động tông đồ của người giáo dân trong giáo xứ của mình. Công đồng cũng có lý khi nhấn mạnh điểm đó: “Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo hội. Hội đoàn nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình trong các hoạt động của giáo xứ. Họ cũng nên tập quen trình bày với Hội đồng Mục vụ giáo xứ về những vấn đề riêng của hội đoàn mình, hoặc những vấn đề liên quan đến ơn cứu độ con người, để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy khả năng mà trợ giúp những đoàn thể bạn trong công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo hội địa phương”.

Đoàn thể Công giáo Tiến hành (CGTH) là một cộng đồng trong Giáo hội, trong tình hình hiện nay có thể và phải nỗ lực rất nhiều để làm cho sự hiệp thông đích thực trong Giáo hội được thực thi ngay trong lòng giáo xứ của mình qua sự cộng tác mật thiết, nhằm giúp khơi dậy lòng nhiệt thành, tinh thần hứng khởi truyền giáo cho những người tin và cho cả những tín hữu đã từ bỏ hay hời hợt với đời sống Kitô hữu của mình.

Đoàn thể CGTH có ba mối tương quan cộng tác với giáo hội địa phương:

1. Linh mục chánh xứ

2. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

3. Các đoàn thể bạn

1/ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI LINH MỤC CHÁNH XỨ

Đoàn thể CGTH là một bộ phận trong gia đình giáo xứ, được vị chủ chăn công nhận (cho phép thành lập) và đồng hành (linh hướng, chăm sóc và hướng dẫn) các hoạt động tông đồ trong giáo xứ, nên mối tương quan được xác định là phải sống đúng vai trò một phần tử của cộng đoàn; phải biết kết hợp mật thiết với vị chủ chăn trong tinh thần vâng phục và cộng tác.

Để cộng tác mật thiết với linh mục chủ chăn, chúng ta cần phải có thái độ và những cách ứng xử cụ thể:

- **Kính trọng:** Linh mục chánh xứ là vị chủ chăn của giáo xứ, người được Đức giám mục giáo phận bổ nhiệm trao quyền cai quản, thánh hóa cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ; vì thế đoàn thể CGTH phải luôn biết kính trọng vị cha chung của mình.

- **Vâng phục:** Linh mục chánh xứ là người lãnh đạo cao nhất trong giáo xứ, có trách nhiệm vạch ra đường hướng hoạt động, phát triển của giáo xứ; tạo điều kiện mời gọi, quy tụ người giáo dân cộng tác; tổ chức huấn luyện, đào tạo giúp đỡ họ phát huy tiềm năng, chu toàn nhiệm vụ tông đồ theo đường hướng của Giáo hội và ánh sáng Tin Mừng, nên đoàn thể CGTH cần thể hiện tinh thần vâng lời và phục tùng tuyệt đối năng quyền của vị chủ chăn.

- **Đối thoại:** Là phương thức để đoàn thể và chủ chăn thấu hiểu nhau trong tình cha con. Cần trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc của giáo xứ, của hội đoàn mình phụ trách trong tinh thần vâng phục và cầu tiến; phải biết khiêm nhường đón nhận sự hướng dẫn và đồng thuận của ngài.

- **Cộng tác:** Là nhiệm vụ chính của đoàn thể CGTH trong mối tương quan với vị chủ chăn. Khi linh mục chánh xứ cần sự cộng tác của chúng ta để trợ giúp các ngài trong công việc mục vụ; đoàn thể phải cộng tác với tinh thần sẵn sàng, không ngại khó; huy động mọi khả năng của mình để việc cộng tác đạt được kết quả tốt nhất.

- **Thường xuyên tiếp xúc:** Đoàn thể CGTH nên tạo điều kiện để các thành viên có cơ hội tiếp xúc với cha chánh xứ, thăm hỏi lúc khỏe mạnh

cũng như lúc đau yếu, chia sẻ những ưu tư trong đời sống hằng ngày; mối tương quan gần gũi sẽ giúp xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa cha và con.

2/ TƯƠNG QUAN VỚI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập họp dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó, là tế tự tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi và loan truyền Tin Mừng, thực thi bác ái cộng đồng trong Giáo hội cũng như trong xã hội. Việc chăm sóc mục vụ giáo xứ được giám mục giáo phận ủy thác cho linh mục chánh xứ (x. SL Tông đồ Giáo dân, số 10,26; Giáo luật, điều 515, 518).

Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), theo thói quen gọi tắt là Hội đồng giáo xứ, là cơ chế gồm những giáo dân thuộc giáo xứ được mời gọi và tuyển chọn để hợp lực cộng tác với linh mục chánh xứ trong việc quản trị giáo xứ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề, giải tỏa những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa, sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay (x. Giáo luật, điều 536, 537).

Đoàn thể CGTH là một bộ phận trong gia đình giáo xứ. Như vậy, để cộng tác mật thiết với HĐMVGX, chúng ta cần phải có thái độ và những cách ứng xử cụ thể:

- **Đối thoại:** Là phương thức để đoàn thể CGTH và HĐMVGX thấu hiểu nhau trong tình huynh đệ. Cần có thiện chí, đóng góp tài trí, trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc của giáo xứ khi đã phân công cho hội đoàn mình phụ trách, thi hành trong tinh thần xây dựng và cầu tiến; là thành viên đoàn thể CGTH phải biết “Khiêm nhường”, thể hiện vai trò và sứ vụ của người Kitô hữu với ơn gọi làm tông đồ, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, nhằm thăng tiến giáo xứ, góp phần mở mang Nước Chúa. Đón nhận ý kiến và sự hướng dẫn của HĐMVGX, cho dù có gặp nhiều khó khăn trở ngại, thì tất cả mọi công tác được phân công phân nhiệm sẽ mau chóng đạt kết quả.

- **Cộng tác:** Là nhiệm vụ cần thiết của đoàn thể CGTH trong mối tương quan với HĐMVGX. Khi giáo xứ cần sự cộng tác của chúng ta để trợ giúp công tác phục vụ. Thí dụ như các lễ thường xuyên trong năm hoặc lễ đặc biệt, lễ đột xuất trong giáo xứ; đoàn thể phải cộng tác với tinh thần “Sẵn sàng & chấp hành”. Không ngại khó, nhưng huy động mọi khả năng sẵn có của mình để việc cộng tác đạt được kết quả tốt nhất. Như thế tình hiệp thông trong đại gia đình giáo xứ ngày càng phát triển, mối tương quan được bền chặt, tinh thần phục vụ được thăng tiến. Điểm cần nhấn mạnh thêm là giới thiệu thành viên ưu tú của đoàn thể mình đứng vào hàng ngũ HĐMVGX trong nhiệm kỳ mới, tham gia cộng tác trực tiếp vào công việc chung.

- **Đoàn kết yêu thương:** Đoàn thể CGTH nên tạo điều kiện để có cơ hội tiếp xúc với HĐMVGX, mối tương quan hợp tác đoàn kết yêu thương sẽ giúp xóa bỏ hàng rào ngăn cách giữa các thành viên. Không so sánh vị thế cao thấp trong cộng đoàn giáo xứ, nhưng luôn ý thức mình là người tông đồ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ đó lửa Tình Yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu được lan tỏa rộng khắp, thắp sáng tin yêu trên mọi nẻo đường.

3/ TƯƠNG QUAN VỚI ĐOÀN THỂ CGTH

Tất cả các hội đoàn, đoàn thể, đều phải quy về mục đích Phúc Âm hóa, góp phần vào việc đem Tin Mừng Đức Kitô đến với mọi người, phát triển đời sống đạo đức của người giáo dân trong giáo xứ. Theo thống kê tháng 10-2018, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam đang sinh hoạt tại 17/27 Giáo phận trong cả nước. Riêng TGP Sài Gòn có 32 hội đoàn đang sinh hoạt trong các giáo xứ cụ thể là:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Thăng tiến hôn nhân | 17. Con Đức Mẹ |
| 2. Dòng ba Cát Minh | 18. Hiệp hội Thánh Mẫu |
| 3. Phan Sinh tại thế | 19. Bà Mẹ Công giáo |
| 4. Khôi Bình | 20. Mân Côi |
| 5. Lòng Chúa Thương Xót | 21. Hướng đạo sinh |
| 6. Gia đình Chúa | 22. Huynh đoàn Đa Minh |
| 7. Cùng theo Chúa | 23. Huynh đoàn Thánh Thể |
| 8. Emmanuel | 24. Kinh Thánh cầu nguyện |

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 9. GD Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu | 25. Legio Mariae |
| 10. Gia đình tận hiến | 26. Giới Trẻ |
| 11. Giới Cao niên | 27. Opus Dei |
| 12. Doanh nhân | 28. Cursillo |
| 13. Giáo chức | 29. Focolare |
| 14. Y Tế Công giáo | 30. Thanh sinh công |
| 15. Bác ái Vinh Sơn | 31. Thiếu nhi Thánh Thể |
| 16. Gia đình Phúc Âm | 32. Nghệ sỹ Công giáo |

Mỗi hội đoàn đều được Đấng bản quyền cho phép hoạt động với Tôn chỉ - Mục đích - Linh đạo riêng của đoàn thể mình. Nhằm thánh hóa bản thân, chăm chuyên cầu nguyện, làm việc tông đồ, thi hành bác ái và loan truyền Tin Mừng.

Như vậy các hội đoàn như một khối được liên kết vững chắc, với những thành viên, hội viên, đoàn viên là những viên gạch xây lên tòa nhà Giáo hội địa phương. Nhờ đó, giáo xứ trở nên sống động, thành một cộng đoàn: Phục vụ, Bác ái và rao truyền Tin Mừng.

Để liên kết chặt chẽ với các đoàn thể bạn, mưu cầu lợi ích chung cho cộng đoàn giáo xứ, đoàn thể GĐPTTTCG cần phải tập luyện và thực hiện tinh thần 3 có và 3 không.

Tinh thần 3 CÓ gồm:

1. CÓ lòng khiêm nhường và hiền lành chân thật.
2. CÓ phương hướng xây dựng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cách thiết thực và hiệu quả trong công việc chung.
3. CÓ tình hiệp thông, gắn kết giúp nhau thi hành sứ vụ tông đồ.

Tinh thần 3 KHÔNG gồm:

1. KHÔNG so bì ganh đua hơn thua nhau bất cứ tình huống, hình thức nào.
2. KHÔNG tự phụ, tự mãn, tự kiêu đoàn thể mình là số một.
3. KHÔNG tạo phiền toái, khó khăn, cản trở gây mất tình đoàn kết giữa các đoàn thể bạn.

SẮC HOA NHÂN ĐỨC

Nguyễn Thanh Hà



*Tháng Năm về xóm đạo
Lộng lẫy muôn đóa hoa
Vớی tấm lòng thơ thảo
Dâng Mẹ trước ngai tòa.*

*Dâng Mẹ sắc hoa tím
Màu đau khổ hy sinh
Dấu nụ cười tắt lịm
Vớی Chúa vững niềm tin.*



*Tiến dâng lên hoa trắng
Vẻ đơn sơ khiêm nhường
Giữ tâm hồn trong trắng
Được Thiên Chúa yêu thương.*

*Xin dâng Mẹ hoa đỏ
Vẻ mến Chúa yêu người
Trong nghịch cảnh khốn khó
Luôn trung tín không ngại.*



*Hoa xanh dâng tiến Mẹ
Màu hy vọng Nước trời
Thế gian con xem nhẹ
Mong bên Chúa trọn đời.*

*Hoa vàng con dâng tiến
Là tin Chúa vững vàng
Đức cậy và đức mến
Bền bỉ hơn bạc vàng.*

*Năm sắc hoa nhân đức
Vẻ đẹp trong tâm hồn
Nguyện xin mẹ tăng sức
Luôn đẹp trong bão dông.*

ĐỐI THOẠI VÀ CẢM THÔNG

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

“Người phụ nữ ít nói là một ân huệ Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục”. (Hc 26,14)



Nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng thiếu đối thoại và cảm thông. Đáng tiếc là họ không hề “câm điếc” với người ngoài, mà chỉ “câm điếc” với nhau! “Bệnh” này làm cho đời sống hôn nhân khô cứng. Nếu các ông chồng dùng “tay chân” để trấn áp vợ con, thì vũ khí của các bà vợ thường là “lời nói”. Vì thế, không ít ông chồng lâu ngày sinh “bệnh điếc” vì bị vợ... “tra tấn” cái lỗ tai quá mức!

Tòa án quận Gò Vấp, TPHCM, đang cố gắng hòa giải cho một cặp vợ chồng đã chung sống được 20 năm. Bà vợ đứng đơn, giận sôi ruột khi đọc được tin nhắn của chồng gửi cho cô

bạn gái có nội dung như sau: “Anh chỉ mong cho bà xã... khuất núi cho sớm!” Bà ấm ức: “Nếu tôi không ly hôn, thế nào có ngày ông ấy cũng giết tôi!”

Theo ông chồng trình bày, vợ ông, một khi đã nói thì “không thể dừng lại được”. Đó là những lúc ông về nhà trễ, quên đón con, đưa tiền lương chậm.... Bà “ca cẩm” đến mức ông ù tai, nhưng phải ráng chịu thôi vì đó là lỗi của ông mà. Nhưng những chuyện giá điện tăng, thịt cá “leo thang”, bà cũng cần nhằn đầy lỗ tai ông, như thế ông là người gây ra mọi chuyện.

Anh chị thân mến!

Có lẽ hiểu rõ tâm lý của phụ nữ là thích nói nhiều, nên sách Huấn ca đã viết: “Người phụ nữ ít nói là một ân huệ Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục” (Hc 26,14). Vậy, để cho gia đình luôn êm ấm thuận

hòa, anh chị nên thực hiện những bước sau đây:

1. Phòng “bệnh” cho nhau

Những cặp vợ chồng “câm điếc” như ở hai thế giới khác biệt, không gặp được nhau. Người này định trình bày cho người kia hiểu thì lưỡi như bị sợi dây trói buộc, khiến họ ngần ngại, né tránh. Nhiều cặp vợ chồng đã hóa “câm”, vì trải qua những kinh nghiệm đau đớn: Càng giải bày, họ càng bị bạn đời châm chọc, khinh miệt, làm họ mất tự tin, trở nên khép kín. Vì thế, cần mở rộng lòng ra để tỏ bày nỗi niềm với người bạn đời; và cần hơn nữa, sự chân thành lắng nghe để hiểu biết và cảm thông với nhau.

2. Nghe bằng trái tim

Nếu “bệnh câm” làm cho chẳng ai hiểu “người bệnh”, thì “bệnh điếc” làm họ chẳng hiểu ai. Đôi lúc họ chịu nghe, nhưng lại cứ hiểu theo ý mình! Như vậy, vẫn là chưa hiểu. Bởi nghe bằng tai thôi, không đủ. Cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ có trái tim yêu thương mới giúp người ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu hết những ý nghĩa phía sau lớp vỏ ngôn từ.

3. Nói đúng lúc, đúng nơi, đúng chuyện



Cần phải nói đúng lúc, đúng nơi, đúng chuyện. Chị được ví như “đài phát thanh”, nếu chỉ phát toàn chuyện nhằm chán mà lại cứ “phát” say sưa, thì anh sẽ tìm cách “tắt đài” hoặc giả vờ “lãng tai”, chuyển dần sang chế độ... “điếc”. Lúc đó, chị buộc phải bật máy khuếch âm, thì không chỉ ầm ĩ cửa nhà mà còn làm điếc tai... hàng xóm!



Chị phải học cách “*Nói ngọt, lọt đến xương*” để anh “*ghiền*” nghe chị nói. So với anh, chị ít nguy cơ bị “điếc”, bởi đàn bà vốn “*yêu bằng tai*”. Nếu chị đề

phòng cho anh được bệnh “điếc”, là đồng thời cũng chống được cả bệnh “câm”.

4. Thái độ sau khi nghe



Muốn anh không rơi vào hiện tượng “hết chuyện nói”, chị cần tạo ra cảm hứng. Điều anh ngại nhất, là khi đã nói ra chị lại nhận định “vậy mà cũng ra vẻ quan trọng”, sẽ làm anh cụt hứng. Lắng nghe đã khó, mà thái độ sau khi nghe còn khó hơn nhiều!

Việc phòng chống bệnh “câm điếc” còn là nhiệm vụ của anh. Bởi chị đâu phải là người hoàn hảo, có lúc cũng nói nhiều, nhưng nếu anh “câm điếc” cho qua, thì anh cũng có lỗi. Sự góp ý chân thành, xây dựng của anh sẽ giúp chị biết tự điều chỉnh, thay đổi. Lý tưởng nhất, là không cần nói cũng hiểu nhau, hay nói ít mà hiểu nhiều:

“Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều,

Người khôn mới nói nửa điều đã khôn”.

Anh chị thân mến!

Ai cũng muốn được người khác lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông. Trong đời sống vợ chồng, nhu cầu nghe và nói càng cần hơn nữa, vì nó là “chất dầu” bôi trơn mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu không khéo sử dụng lời nói, nó lại mang tai họa đến cho anh chị. Vì thế, Thánh Giacôbê nói: *“Ai không sai lỗi trong lời nói, người đó là người hoàn hảo”* (Gc 3,2).

Nguyện cho lời Kinh Thánh sau đây sẽ thực hiện trong gia đình anh chị: *“Người phụ nữ ít nói là một ân huệ Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục”* (Hc 26,14).

Chúc anh chị luôn biết nói lời yêu thương, dịu dàng, để cuộc sống gia đình anh chị mãi là mùa xuân hạnh phúc.



MARIA! MẸ NGÀN HOA!

Anna Têrêsa Thùy Linh
Xứ Đoàn Tân Lập

*Tháng hoa Mẹ, hân hoan náo nức
Muôn tâm hồn rạo rục mến yêu
Nữ Vương thánh hảo điểm kiêu
Trần gian cùng với thiên triều chúc vinh.
Đây hoa trắng chân tình dâng tiến
Thánh tẩy đời tinh khiết vẹn tuyền
Hiệp dâng Mẹ Chúa nhân hiền
Phụng thờ Thiên Chúa trọn niềm trung trinh.
Hoa đỏ thắm ươm tình son sắt
Lửa mến yêu rục cháy tim hồng
Tình yêu thánh hiến nguyện dâng
Con nên công cụ sớm hôm rao lời.
Bình minh tỏ mặt trời công chính
Mẹ hạ sinh: Thống lĩnh trần gian
Uy quyền Mẹ Chúa vinh sang
Hoa vàng rạng rỡ vinh quang nước trời.
Dâng hoa tím, chiều đời xưa ấy
Mẹ giúp con suy gẫm Can-vê
Biển đời nghiệt ngã ê chề
Trọn đàng Thánh giá, bến quê vĩnh hằng.
Hoa xanh thắm chứa chan hy vọng
Dẫu đời con cùng khốn lắm than
Chúa Con cứu độ khỏi hoàn
Giang tay thập giá rộng ban quê trời.
Chúc khen Mẹ hoa đời muôn sắc
Mẹ ngàn hoa vinh sáng đất trời
Xin vâng cùng Mẹ sống lời
Sum vầy thiên quốc, phúc ngời thiên nhan.*



HOA LÒNG DÂNG MẸ

GB. Trần Minh Chính

*Muôn cánh hoa khoe màu rực rỡ
Trong nắng vàng bừng nở sắc hương
Xin dâng lên Mẹ Nữ Vương
Hoa lan, búp huệ, hải đường kiều sa.*

*Khắp đất trời vang tiếng hoan ca
Cả biển nước mênh mang sóng vỗ
Thành bài hát tiếng tung hô
Mẹ ngôi sao sáng, đứng chờ đoàn con.*

*Mẹ chung bước, đưa đường chỉ lối
Bao đau thương, Mẹ gánh tội đời
Cho con đi khắp phương trời
Tìm về nước Chúa diệu vời cao sang.*

*Áo dài xanh, thiên thanh diễm lệ
Hương trinh nguyên, trong trắng tuyệt trần
Nữ Vương xinh đẹp muôn phần
Vàng dương, ánh nguyệt cũng dần thua xa.*

*Mẹ về trời, hồn xác thặng hoa
Hưởng vinh phúc, quyền uy Thiên Chúa
Bên ngai tòa tháp sáng lòa
Giơ tay cứu độ đoàn con gian trần.*

*Muôn sắc hoa dâng lên cho Mẹ
Cả tấm lòng, đoàn con dâng lên
Nữ Vương, Mẹ ở cõi trên
Mẹ ơi! Gìn giữ con nên an bình.*



CHÚA VỀ TRỜI

CON ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

trên trời” thì sẽ thấy được Chúa lên trời!

Chắc hẳn cảnh tượng Chúa về trời ngày ấy rất đẹp, nên các tông đồ mới ngược mắt ngây ngất trông theo. Sách Tông đồ công vụ kể rằng, Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các tông đồ, và có đám mây quyền lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì có hai thiên thần từ đám mây hiện ra nhắc nhở, các ông mới hoàn hồn trở lại thực tại trần thế. (x. Cv 1,9-11)

Đức Giê-su lên trời bắt đầu mở ra một trang sử mới trong việc loan báo Tin Mừng. Suốt thời gian theo Đức Giêsu ngược xuôi loan báo Tin Mừng, các tông đồ chỉ là những người tập sự. Nhưng từ đây, dưới sự hỗ trợ đặc lực của chính Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần, các ông thực sự là những người đầu



Ngày xưa lúc còn nhỏ, tôi thường hình dung cảnh Đức Giêsu đang bay lên giữa các tầng mây, cùng muôn vàn thiên thần đàn hát, tung hô, rồi ngự bên hữu Chúa Cha vào ngày lễ Thăng Thiên. Những người lớn ngày ấy thường ghẹo tôi, giữa trưa ngày lễ ra nhìn lên trời rồi đọc chục kinh “*thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự*

tiên làm chứng và thực thi những Lời đã được nghe Chúa giảng dạy.

Nói cách khác, đây là cột mốc đổi đời của các tông đồ thành chứng nhân cho Đức Kitô. Việc loan báo cuộc khổ nạn của Ngài đã xảy ra rồi, nhưng Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở lần cuối để các tông đồ xác tín vào Chúa và thi hành sứ mạng làm chứng nhân.

Làm chứng là nhận thức một sự kiện mà chính mình đã có kinh nghiệm. Làm chứng cho Đức Kitô là sống lại ân sủng mà mình đã lãnh nhận, là hiện tại hóa tình yêu Ngài đã trao ban cho mình. Chính xác hơn, làm chứng là chấp nhận bằng hành động một sự việc đã xảy ra, một sự kiện có thật mà mình thấy...

Loan báo Tin Mừng là bổn phận của những môn đệ của Đức Kitô, tức là mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng có nhiều Kitô hữu biết một cách rất mơ hồ, hoặc không biết đầy đủ nội dung mà chúng ta phải loan truyền. Để rồi, cuối cùng chúng ta chẳng loan truyền được gì, hay loan truyền một thứ "*tin chưa được mừng*", chưa đầy đủ.

Nhiều người nghĩ rằng loan báo Tin Mừng là tỏ ra cho người khác biết mình là Kitô hữu qua việc làm dấu Thánh giá, can đảm kê khai lý lịch Công giáo... Kẻ khác lại nghĩ rằng loan báo Tin Mừng là siêng năng đi lễ nhà thờ, tham dự đầy đủ các giờ kinh nguyện, vâng lời và làm theo những lời chỉ dạy của các đấng giáo quyền... Người khác nữa thì tìm cách lôi kéo, thuyết phục những người ngoại đạo mà mình quen biết gia nhập đạo qua những việc chia sẻ, bác ái...

Tất cả những việc đó đáng làm, cần làm, nhưng chưa đủ nội dung của việc loan báo Tin Mừng. Muốn loan báo Tin Mừng cho đúng nghĩa, người loan báo phải biết Tin Mừng là gì, phải cảm thấy tin mình loan báo là điều đã làm mình vui mừng, hạnh phúc.

Không thể cho người khác cái mình không có! Có khi nào chúng ta nhận thấy Tin Mừng đã làm thay đổi và ảnh hưởng tốt đẹp đến đời sống mình chưa? Gia đình mình đã thật sự sống trong tình thương của Chúa để góp phần xây dựng lối sống văn hóa sự sống và văn

minh tình thương cho khu xóm, cộng đoàn và giáo xứ chưa? Nếu đời sống mình, gia đình mình chưa tốt mà mình lại đi rao giảng Tin Mừng, muốn Tin Mừng ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống người khác, gia đình người khác thì có khác gì *người mù lại dắt người mù* (x. Mt 15,14) và như thế thì người nghe sẽ nhận được gì?



Cha Charles de Foucauld quả quyết: *“Chỉ có một số người có khả năng làm chứng bằng lời nói, nhưng mọi người đều có thể làm chứng bằng đời sống lương thiện, gương mẫu và bằng đời sống Kitô hữu sinh động”*. Vì thế, chúng ta cần phải siêng năng

học hỏi và chia sẻ Tin Mừng, để Tin Mừng thấm sâu vào tư tưởng, lời nói, việc làm và đời sống của ta. Có như thế, việc loan báo Tin Mừng của ta mới có sức thuyết phục và trở thành chứng nhân tình thương của Chúa ngay trong môi trường sống và làm việc của mình.

Chúa về trời nhưng Ngài không trở thành người quá cố. Ngài vẫn hiện diện bởi vì Ngài đã hứa *“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”* (Mt 28,20). Tuy vắng mặt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục hiện diện qua Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ: *“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”* (Ga 16,7). Chúa còn hiện diện với chúng ta trong các bí tích và trong các cộng đoàn, *“nơi có hai ba người họp mặt cầu nguyện”*.

Khi về trời, Đức Giêsu cũng đã hứa chuẩn bị chỗ ở vĩnh viễn cho chúng ta. Trong ngày cánh chung, Ngài sẽ trở lại đưa chúng ta lên vĩnh cư với Ngài:

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3).

Quê trời đã được chuẩn bị sẵn nhưng làm sao ta có thể đi đến nơi về đến chốn, nếu chỉ đứng tại chỗ đăm đăm ngóng trông chờ đợi! Con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó chính là nhiệm vụ ở trần thế. Con người vì tội lỗi, bất tuân chưa thực thi những lời Chúa dạy nên cuộc sống còn những lo âu, đau khổ. Chu toàn nhiệm vụ trần thế là hết sức cố gắng góp phần xóa bớt đi những đau khổ, giúp mình và tha nhân tránh bớt tội lỗi, làm cho người ta biết Chúa và thực thi những lời Chúa dạy.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin canh tân đời sống tông đồ của chúng con, để chúng con có

thể trở thành những chứng nhân Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con biết *“ái mộ những sự trên trời”* nhưng biết can đảm chấp nhận sống kiếp nhân sinh với tất cả *“hỉ nộ ái ố ai lạc dục”*. Xin cho chúng con đừng đam mê danh vọng, chẳng mải mê lợi lộc, tìm tiện nghi hưởng thụ để rồi đánh mất Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin cho chúng con *“được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chớ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”* (Cl 3,1-2). Xin cho chúng con luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa trong đời thường qua việc sống hết mình cho Chúa và tha nhân bằng con đường yêu thương và phục vụ. Nhờ đó, chúng con sẽ về đến quê hương đích thực của chúng con ở trên trời. Amen.



ĐỨC MẸ ĐĂNG CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt

Đôi vợ chồng trẻ đang phát cỏ bên ngoài hàng rào ngôi biệt thự của một gia chủ giàu có. Họ đều là những người miền Trung ly hương xa xứ chỉ vì miếng cơm manh áo và gặp nhau trong một lần làm thuê cho một cơ sở sản xuất mật dâu. Sau đó là những buổi hẹn hò rồi yêu thương nhau và quyết định nên vợ nên chồng.



Ngôi biệt thự được xây trên một triền đồi thấp chỉ cao hơn mặt đường nhựa gần hai mét. Để bảo quản hàng rào luôn vững chắc, người ta phải dựng nó cách mép bờ một khoảng nhỏ vì sợ mưa gió làm sạt lở mép đất sẽ làm hàng rào ngã đổ. Chính

khoảng trống bên ngoài hàng rào này không ai lui tới nên cỏ cây mọc um tùm, nhất là cây mâm xôi, chúng vươn mình lên rồi phân nhánh, nhiều nhánh phụ mà còn dài đến năm, sáu mét đan chằng chịt vào những song sắt của hàng rào. Cây mâm xôi cùng họ với cây dâu rừng thuộc dạng dây leo có rất nhiều gai to và cứng. Chỉ vài bụi mâm xôi hợp lại cũng tạo thành một ụ gai to tướng và chẳng có một động vật nào dám bước vào, ngay cả đàn trâu rừng cũng phải né tránh.

Đôi vợ chồng trẻ phải dùng rựa để chặt nhỏ những bụi mâm xôi, rồi gỡ những đoạn đu bám vào song sắt của hàng rào. Tuy rất cẩn thận nhưng họ cũng bị nhiều gai nhọn cào rách cả chân tay.

Thấy chồng có vẻ mệt mỏi vì làm việc cật lực nên cô vợ nói:

- Anh nghỉ giải lao một lúc nha! Em đi mua ít bánh trái để lấy sức làm tiếp.

- Công cán chẳng có bao nhiêu, em mua cho anh chai nước lọc được rồi. Chiều về mình còn mua ít quà cho thằng Hân nữa chứ! Tội nghiệp nó! Chắc nó trông ngóng mình dữ lắm?

Cô vợ cũng chẳng khác gì chồng, lúc nào cũng nhớ đến con, lúc nào cũng dè sẻn từng đồng và hạn chế tối đa những nhu cầu thiết yếu của mình để dành tất cả những gì có thể cho con, dù biết rằng cuộc sống làm thuê đầy gian nan vất vả, thiếu thốn trăm bề nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc. Chính tình yêu thương đã tạo cho đôi vợ chồng trẻ một sức mạnh dám đương đầu tất cả, dám chấp nhận tất cả mà vẫn vui sống và luôn thấy cuộc đời đẹp làm sao.

Cô vợ tuột xuống bờ đất rồi ngược lên dặn dò chồng:

- Anh nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ráng sức nha! Đợi em mua nước về rồi hãy làm tiếp.

Nhưng cô đâu biết rằng một chiếc Simson cũ rích chạy trái đường đang lao nhanh về phía cô. Người chồng hốt hoảng hét lên một tiếng rồi nhảy xuống bờ đất để “chèn lưng cứu pháo”. Chiếc xe hai bánh cán qua đầu

anh làm anh chết ngay tại chỗ, còn người lái xe Simson văng ra nhưng không có gì nguy hiểm.

Công an đã xác minh người lái chiếc Simson vì nhậu quá say nên không còn tỉnh táo đã gây ra tai nạn. Trước sự đau thương mất mát quá lớn, người vợ trẻ không còn thiết tha sống nữa mà muốn quyên sinh theo chồng, nhưng đứa con nhỏ đã làm cô xua tan những suy nghĩ ấy. Cô căm thù tên lái xe nhậu nhẹt đã phá tan hạnh phúc gia đình cô và đẩy cô vào cảnh khốn cùng, khi chồng cô là người chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống thường ngày không còn nữa. Cô muốn trả thù và quyết một phen sống chết với hắn ta, nhưng tên ấy hiện giờ đang ở tù nên cô tìm đến gia đình hắn để trút nỗi căm hờn.

Sau khi biết hắn không có nhà, vợ chồng hắn ở trong cái nhà trọ loại rẻ tiền nhất và cũng là người làm thuê làm mướn từ miền Bắc vào để tha phương cầu thực. Hắn đã có hai con mà đứa lớn mới năm tuổi. Chỉ vì sự rủ rờ của bạn bè và cơn thèm nhậu trỗi lên, làm hắn không cưỡng lại được. Vốn tính tự cao luôn cho mình là “anh hùng”, nên trước những lời khích bác của

bạn bè hẳn uống quá chén, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Giờ hẳn ân hận nhưng mọi chuyện quá muộn màng.



Cô vợ trẻ đứng trước một thiếu phụ có dáng người khắc khổ là vợ hẳn ta, cùng hai đứa con trông thật nhếch nhác, làm cô phân vân chưa vội trút nỗi căm hờn, nhưng hình bóng người chồng chết quằn quại trong đau đớn đã in sâu vào tâm trí cô như thúc giục cô phải thực thi cái luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, chí ít cũng phải đánh cho vợ con hẳn để vơi đi nỗi căm thù.

Trong lúc còn đang lưỡng lự thì người thiếu phụ khóc lóc xin lỗi làm cho lòng cô chùn xuống. Với ánh mắt đầy phần uất, người vợ trẻ không nói một lời nào rồi lặng lẽ ra về. Cô đến một ngôi thánh đường rồi quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ cầu nguyện:

-Lạy Mẹ Maria! Hoàn cảnh của họ cũng cơ cực khốn cùng và họ cũng nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng lòng con vẫn trĩu nặng mối oán thù không thể nào nguôi ngoai. Xin Mẹ ban cho con sức mạnh để lướt thắng hận thù và biết tha thứ.

Vài ngày sau đó, như có một sức mạnh thần thiêng, lòng căm thù của cô cũng dần dần lắng xuống và có một chút gì đó đồng cảm với người thiếu phụ đã ly hương xa xứ, để tha phương cầu thực chẳng khác gì cô. Nếu cô có trả được mối thù làm cho gia đình họ tan nát, thì suốt đời lương tâm cô sẽ cắn rứt giày vò và chắc gì luật pháp tha thứ cho cô.

Từ những suy nghĩ đó, cô quyết tâm tha thứ và làm đơn bãi nại để gia đình người thiếu phụ được đoàn tụ. Cũng chính từ sự tha thứ này mà gia đình người thiếu phụ và cô đã trở nên thân thiết và họ luôn tận tình giúp đỡ cô để chuộc lại những lỗi lầm.

Chính sự tha thứ đã làm cho mối tương quan giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn và cũng là phương thuốc chữa lành vết thương lòng và những

ngịch cảnh trong cuộc đời, một khi ta biết giữ bỏ những oán thù, ghét ghen...

Một nhà thơ người Anh đã viết: *“Lỗi lầm là đặc tính của con người, tha thứ là đặc tính của Thiên Chúa, của thần linh”*. Trong thực tế con người luôn nhớ đến những sai phạm của người khác mà ít khi nhìn đến những lỗi lầm của mình, *“Chỉ nhìn thấy cọng rác trong mắt anh em mà quên đi cái xà trong con mắt mình”*. Vì thế, một khi đã bị một ai đó xúc phạm hay bị làm tổn thương là người ta nhớ mãi không quên nên chẳng bao giờ tha thứ. Chính vì không tha thứ nên người ta luôn tìm cách trả thù và thù hận đã gây ra biết bao đổ vỡ trong mối tương quan giữa người với người. Những rạn nứt trong gia đình, những xung đột trong xã hội và sự bùng nổ chiến tranh trong một đất nước hay quốc gia này với quốc gia khác, làm nhiều người phải thịt nát xương tan, vợ phải khóc chồng, mẹ phải khóc con và sống trong cảnh đau thương chết chóc, tất cả đều do con người không biết tha thứ cho nhau.

Cuộc sống của con người là một chuỗi ngày lầm lỗi, nhưng người ta chẳng ai muốn tha thứ

cho ai. Chính vì không biết tha thứ nên người ta luôn lưu giữ trong tâm trí mình những đổ kỵ, hận thù, ghét ghen... đó là những thứ bóp nghẹt tâm hồn con người để con người luôn sống trong tức tối, trong dằn vặt và phiền não rồi cho rằng đời là dối trá gian manh, dẫn đến một lối sống tiêu cực và chìm sâu trong tội lỗi.

Chỉ có tha thứ mới làm cho tâm hồn con người được bình an hạnh phúc và tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho mình, vì lúc ấy con người đã tự cởi trói những ràng buộc trong tâm hồn mình nên làm tan biến những phần nộ, oán hờn, ghét ghen và cảm nhận được đời luôn tươi đẹp đáng sống biết bao.

Nhưng tha thứ không dễ dàng chút nào! Đời hỏi người ta phải xóa sạch trong tâm trí mình những hiềm khích, những oán thù..., phải học nơi Chúa sự tha thứ, tha thứ không phải “bảy lần mà là bảy mươi lần bảy” nghĩa là tha thứ đến tận cùng. Chúa đã làm gương cho nhân loại khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập giá, chịu biết bao đau đớn cùng cực, chịu sự sỉ nhục và chế nhạo của mọi người mà Chúa vẫn cầu nguyện: *“Lạy Cha xin tha cho họ*

vì họ không biết việc họ làm” (Lc23,24).

Đỉnh cao của tình yêu là tha thứ, Chúa đã tha thứ cho những kẻ nguyên rủa mình, đánh đập rồi giết hại mình một cách dã man, vì thế thập giá là dấu chứng của một tình yêu vĩ đại. Đạo chúng ta là đạo của tình yêu, mà tình yêu phải tha thứ, tha thứ cho đến cùng. Tình yêu có một sức mạnh mãnh liệt sẽ hóa giải hận thù và chiến tranh mở đường cho sự sống đích thực.

“Lầm lỗi là đặc tính của con người”, vì thế muốn tha thứ một cách trọn vẹn, tha thứ như Chúa đã tha thứ cần phải có ơn thiêng trợ giúp, chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ Maria vì Mẹ là “*Đấng chỉ bảo đường lành*”. Do đó, Đức Bê-nê-đi-cô XVI đã quả quyết: “*Cùng Mẹ và trong Mẹ chắc chắn chúng ta sẽ tìm gặp được Thiên Chúa, Đấng là cùng đích của đời mình. Thật vậy, sự tôn sùng Mẹ Maria là phương tiện hữu hiệu nhất và là con đường ngắn nhất dẫn độ ta đến gần Thiên Chúa nguồn ơn cứu thoát và hạnh phúc chân thật*”.

Vì yêu thương nhân loại, biết bao lần Mẹ hiện ra trên thế giới cùng với những sứ điệp để kêu

gọi nhân loại hãy giao hòa cùng Thiên Chúa, hãy yêu thương, tha thứ cho nhau và ăn chay cầu nguyện vì có sự đáp trả của con người thì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mới thành tựu.



Trong tất cả những lần hiện ra, cùng với các sứ điệp của Đức Mẹ đều quy chiếu về một điều: “*Hãy làm theo lời Chúa dạy*”. Trước một thế giới đầy tổn thương của thời đại, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ để được yêu thương và dẫn đưa ta đến bình an vì Đức Mẹ là “*Đấng chỉ bảo đường lành*”.

Má Năm Sài Gòn

BCT (TTO)

Tôi thấm thía hai chữ “bao dung” của người Sài Gòn từ má Năm qua “vụ án” con gà. Đó là năm 1989, tôi khăn gói từ Bình Định vào TPHCM bắt đầu chinh phục giấc mơ đại học.

Năm thứ nhất, sinh viên một số khoa của trường đại học Tổng hợp TPHCM chúng tôi được ở ký túc xá tại cơ sở 3 thuộc TP Thủ Đức hiện nay. Chiều hôm ấy, đang chơi bóng chuyền thì trời mưa lớn, chúng tôi vào hành lang ký túc xá chờ mưa ngớt. Tôi nhìn thấy một con gà mái khá “đẹp gái” cũng đang nép mình trong góc. Chợt nảy ra ý định nghịch ngợm, tôi rủ các bạn cùng phòng vây bắt.

Nồi cháo gà đáng nhớ

Phòng chúng tôi 6 người hình thành hai luồng ý kiến tranh luận nên “trả tự do” cho con gà hay giữ lại. Thế rồi tất cả đã đi đến quyết định sai lầm, mà đến bây giờ vẫn ân hận: Nấu cháo gà. Con gà đáng

thương đã nhanh chóng bị cho vào nồi. Cũng có người thương cảm cho phận gà tội nghiệp nhưng rồi đều tặc lưỡi “nào biết gà của ai”.



Khi chúng tôi đang thưởng thức món cháo gà, bỗng một bác gái tìm đến tận phòng. Vẻ mặt rất lo lắng nhưng không hề căng thẳng, bác hỏi chúng tôi rất nhẹ nhàng... thì ra bác đi tìm con gà mái, bởi thường ngày vào giờ này nó đã lên chuồng. Cả phòng chúng tôi im bật. Chuyện bắt trộm gà rất nhiều người biết nên việc tìm ra “thủ phạm” không hề khó.

Bác nhìn vào nồi cháo và hiểu ra tất cả, song bác vẫn không nói gì, chỉ bật khóc.

Chúng tôi chưa kịp nhận lỗi thì bác đã ra về.

Đến lượt cả phòng tôi tìm gặp bác. Vừa bước vào nhìn ngôi nhà của bác, chúng tôi đã muốn rơi nước mắt.

Gọi là nhà chứ thực ra vách và mái đều toàn bằng lá. Cửa nhà bác không cần khóa vì chẳng có gì để lo mất trộm, duy có chuồng gà được làm khá kiên cố, đủ thấy rằng với bác con gà quý như thế nào. Chồng mất sớm, hằng ngày bác đi bán vé số dạo, con trai bác thì ai thuê gì làm nấy.



Con gà mái đang đẻ trứng đều đặn vừa bị chúng tôi bắt trộm, chính là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho cô con dâu sắp vượt cạn của bác.

Bài học làm người

Tiếc con gà đứt ruột nhưng bác không hề trách mắng chúng tôi. Bác thấy anh em tôi

biết nhận lỗi nên vui lòng bỏ qua. Bác ôn tồn hỏi thăm quê quán, hoàn cảnh gia đình của từng người để cùng quên đi chuyện hôm ấy. Bác dặn chúng tôi rằng, con trai bác không được học hành đến nơi đến chốn là điều rất thiệt thòi, anh em tôi may mắn hơn nên hãy cố gắng học tốt, sống tốt.

Một người phụ nữ bình dị nhưng giàu lòng vị tha cùng những lời căn dặn mộc mạc, chân chất như cuộc đời của bác đã khiến chúng tôi xúc động và khâm phục. Tất cả hứa với bác sẽ luôn xứng đáng với lòng khoan dung và tình cảm của bác.

Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên đến thăm gia đình bác. Có lần tôi hỏi: “Sao hôm ấy bác không giận dữ khi biết tụi con bắt trộm gà?”. Bác cười đôn hậu và hóm hỉnh: “Nhờ bác không giận nên mới có thêm sáu đứa con trai”.

Tôi không bỏ lỡ cơ hội: “Trước giờ tụi con gọi là bác Năm. Vậy từ nay con xin gọi là má Năm nha!”. Thế là chúng tôi có thêm một người mẹ. Sau

khi tốt nghiệp đại học, dù công tác ở những cơ quan khác nhau, chúng tôi vẫn đều đặn đến thăm má.

Tôi còn học được ở má Năm tình người sẻ chia. Má nghèo nhất xóm nhưng không chịu nhận mình nghèo. Hôm nào bán được nhiều vé số má đều mua bánh chiên tặng trẻ em gần nhà. Có chị nằm viện cả tuần mà gia đình neo người, má tranh thủ về sớm hơn mọi ngày để vào bệnh viện suốt đêm chăm sóc chị. Trong tâm trí chúng tôi, má Năm hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức dịu hiền của người mẹ Công giáo Việt Nam kiên cường, và cũng tựa như là một vị “thánh sống”.

Lá vàng, lá khô rồi lá rụng. Ngày má Năm về trời, cả sáu anh em chúng tôi túc trực tại đám tang như người ruột thịt. Hằng năm, vào ngày giỗ má, chúng tôi đều đến nhà má thắp nhang tưởng nhớ và xin lễ cầu



nguyện cho linh hồn Anna của má. Má không sinh ra chúng tôi nhưng cũng là mẹ hiền dạy chúng tôi nên người. Lời má dặn “đói cho sạch, rách cho thơm” tôi không bao giờ quên.

Ấn tượng tốt đẹp của tôi về má Năm chính là những bài học nhân cách ngoài giảng đường. Má dạy tôi biết giữ mình trong sạch, tránh được những cám dỗ vật chất đời thường. Tôi – “kẻ chủ mưu” vụ bắt trộm gà gần 32 năm trước - giờ đây đã có thể tự hào khi được là con của má Năm Sài Gòn.



DẠY TRẺ VUI VẺ VỚI NHỮNG GÌ CHÚNG CÓ

Tác giả: Inès de Franclieu
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: aleteia.org (06/1/2021)



WHĐ (23.1.2021) – Khuyến khích con cái chúng ta trở thành người làm chủ những ham muốn của chúng, điều đó sẽ giúp ích lâu dài khi chúng trưởng thành.

Một đứa trẻ, giống như mọi người khác, đều có khát vọng hạnh phúc sâu sắc. Lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái, điều đó sẽ tạo điều kiện cho hạnh phúc triển nở. Nhưng trẻ em không nhận thức được điều này. Như mỗi người chúng ta, được phú cho một bản chất bị thương tích, trẻ em nhăm lẩn giữa khao khát

hạnh phúc với sự thỏa mãn những ham muốn của mình. Do đó, điều rất quan trọng là giúp trẻ em hiểu rằng chúng có thể học cách nghĩ xem những gì là thực sự tốt lành cho chúng - thể xác và tâm hồn, để không trở thành nô lệ cho những ham muốn của mình.

Hỗ trợ trẻ em trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc

Ăn kẹo thì thật thú vị. Nhưng nếu con bạn có thói quen ăn kẹo mỗi ngày sau giờ học, hoặc bất cứ khi nào chúng muốn, chúng sẽ trở thành nô lệ cho sự thèm muốn này. Là cha mẹ, chẳng phải chúng ta không bị cuốn vào vòng xoáy của thứ chủ nghĩa tiêu thụ này sao? Chúng ta có khuynh hướng tin rằng con mình sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng có một ít kẹo hoặc có đồ dùng hợp thời trang

mới nhất, không phải vậy sao? Rốt cuộc, chuyện đó đâu phải là một vấn đề gì ghê gớm, phải vậy không?

Ngoài việc học cách kiểm soát ham muốn của mình, nếu chúng không được dạy sống thanh thản khi thấy mình chẳng giống những trẻ khác, thì:

- làm sao chúng có thể trở nên khác biệt khi chúng bước vào tuổi vị thành niên?

- tại sao lại ngạc nhiên khi chúng bắt chước nghiện rượu hoặc ma túy bất hợp pháp giống như những bạn bè cùng trang lứa còn lại?

Điều đó tùy thuộc vào chúng ta, là những bậc cha mẹ, cần phải hỗ trợ con cái trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, điều đáng ngạc nhiên là hành trình này không liên quan gì đến chuyện thỏa mãn những ham muốn nhưng đúng ra là hạnh phúc liên quan đến cách làm chủ những đam mê.

Làm chủ đam mê sẽ mang lại tự do

Nhờ cảm nghiệm niềm vui sau khi có thể vượt qua cơn thèm muốn, đứa trẻ sẽ ý thức

về ngọn lửa nhỏ này trong trái tim mình. Ngọn lửa này được giữ cháy sáng khi chúng “thành công” không để cho mình bị lôi cuốn vào cám dỗ, và cả khi chúng “thành công” trong việc chia sẻ với người khác, khi nói những điều tốt đẹp với anh chị em của mình.

Bằng cách không nhượng bộ những thú vui qua nhanh và dễ dãi, chúng ta dạy con cái mình hạnh phúc với con người của chúng và với những gì chúng có. **Chúng ta cũng cần phải rèn luyện ý chí của chúng: và với ý chí này, chúng sẽ học cách xây dựng hạnh phúc của mình.** Và rồi khi sự thích thú đến, chúng sẽ vui hưởng sự thích thú đó cách mạnh mẽ hơn, và góp phần vào hạnh phúc.

Chúng ta đừng quên: không phải chúng ta nên tìm kiếm thỏa mãn quá nhiều những ham muốn, mà là học cách cảm nếm niềm vui đích thực, một niềm vui được tìm thấy trước hết nơi một Đấng Cứu Độ, Đấng đã đến để lấp đầy trái tim đói khát của chúng ta bằng tình yêu của Ngài.

Tác dụng chữa bệnh ít biết của trứng gà



Suckhoedoisong.vn - Trứng gà là một món ăn bổ dưỡng, được sử dụng thường xuyên của mọi người, mọi gia đình. Trứng gà giàu vitamin A, D, E, B₁, B₆, B₁₂; canxi, magiê, sắt, kẽm... và nhiều loại acid amin cần thiết cho hệ miễn dịch. Lòng đỏ trứng rất tốt đối với đại não, với hệ thần kinh. Lòng trắng trứng có tác dụng chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp. Chất lecithin trong trứng có tác dụng trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của gan, hạn chế nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch do tăng cholesterol. Dưới đây là một số món ăn thuốc từ trứng gà.

Lương y Nguyễn Minh

Sốt ho lâu ngày: Trứng gà 2 quả, mật ong 60g. Mật ong cho thêm ít nước đun sôi, đổ trứng gà vào. Ăn uống ngày 1 lần.

Hoặc trứng gà 2 quả, đường phèn 50g. Đường phèn cho 1 bát nước, nấu tan, để nguội. Đập trứng gà vào, đánh tan, cho vài giọt nước gừng tươi vào để ăn.

Cảm cúm: Trứng gà 2 quả, đường phèn vừa phải. Đường phèn tán nhỏ, cho vào bát đánh đều với trứng gà, pha nước sôi vào, đậy nắp 10 phút. Uống buổi tối trước khi đi ngủ.

Viêm khí quản: Trứng gà 3 quả, giấm 60g. Trứng gà rán với dầu vừng cho chín, cho giấm vào nấu, ăn 2 lần vào buổi sáng và tối.

Hen, thở khò khè: Trứng gà 2 quả, rau hẹ 100g. Rau hẹ rửa sạch, cắt đoạn. Trứng gà đập vào bát, đánh đều, cho mỡ vào chảo đun sôi, cho trứng và rau vào xào chín, ăn.

Ho khạc ra máu do lao phổi: Trứng gà 1 quả, mật ong 15g, bạch cập 3g. Mỗi sáng đập trứng gà vào nước cơm sôi rồi cho bạch cập nghiền nhỏ và mật ong vào ăn cùng.

Lao phổi: Trứng gà 1 quả, sữa đậu nành 1 bát, đường trắng một ít. Nấu sôi sữa đậu nành, trứng gà đập ra bát đánh đều đổ vào sữa đậu nành, cho đường uống.

Viêm xoang: Trứng gà 2 - 3 quả, rễ đại kế 90g. Cho cả hai thứ vào nấu rồi ăn trứng và uống nước. Kiên nhẫn chất cay nóng. Hoặc trứng gà 2 quả, hoa mộc lan 15g. Trứng gà luộc chín, bóc vỏ. Hoa mộc lan sắc riêng, bỏ bã, lấy nước, cho trứng gà vào nấu tiếp rồi ăn trứng, uống nước.

Viêm mũi mạn tính: Trứng gà 10 quả, hoa mộc lan 30g. Cả hai cho vào nồi nước luộc kỹ rồi ăn trứng, uống nước.

Đục thủy tinh thể: Trứng gà 1 quả, sữa bò 200g, hạch đào nhân (sao tán bột) 1 thìa, mật ong 2 thìa. Trứng đập vào bát đánh đều pha vào sữa bò, sau đó cho bột hạch đào nhân và mật ong vào, nấu lên, ăn.

Đau răng: Trứng gà 1 quả, thương nhĩ tử 6g. Thương nhĩ tử sao vàng, bỏ vỏ, tán bột, cho vào

trứng gà đánh đều, không cho mỡ, muối, xào lên ăn. Ngày ăn 1 lần, ăn 3 ngày liền.

Tổn thương do bị ngã: Trứng gà 2 quả, tô mộc 30g. Cho hai thứ vào nấu nước vừa đủ, rồi ăn trứng uống nước.

Phụ nữ kinh nguyệt không đều:



Trứng gà 2 quả, rượu cái ngọt 1 bát, rễ đại kế 10g. Đại kế phơi khô, tán bột nhỏ, trộn với trứng gà, rượu cái, sau đó cho mỡ vào xào lên, ăn. Lần thứ nhất ăn vào lúc trước khi sạch kinh, ăn liên tục 3 ngày.

Hoặc trứng gà 2 quả, lá ngải cứu 10g, gừng tươi 15g. Cho tất cả vào nấu, khi trứng chín đem ra bóc vỏ rồi cho vào nấu tiếp. Ăn trứng, uống nước canh.

GDPTTTCG GP ĐÀ LẠT: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ VÀ BẦU TÂN BCH NHIỆM KỲ 2021-2027

BTT GDPTTTCG GP Đà Lạt



Lúc 09g30 ngày 22.3.2021, tại hội trường giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, BCH GDPTTTCG giáo phận Đà Lạt đã tổ chức họp thường kỳ và bầu tân BCH giáo phận nhiệm kỳ 2021-2027. Đồng thời đến thăm quý cha đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng giáo phận, nằm trong địa bàn giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc.

Đến tham dự có cha Tổng linh hướng Giuse Trần Văn Chiến (cha TLH) và gần 80 thành viên BCH các cấp.

Khai mạc và thăm các cha nghỉ hưu

Sau kinh khai mạc và phần ông cố Giuse Nguyễn Văn Mão - Phó TB nội vụ - giới thiệu chương trình, cha TLH chia sẻ với các thành viên về mẫu gương sống thầm lặng, công chính và vâng phục Thiên Chúa của Thánh Giuse.

Nối tiếp, ngài với các thành viên hiện diện đã đến thăm hỏi quý cha nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng linh mục. Nơi đây có 12 linh mục đang nghỉ hưu. Đặc biệt, có cha cố Giuse Vũ Đình Tân là cao tuổi nhất. Ngài thọ 99 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, đọc sách tiếng Latinh không

cần đeo kính, tai còn nghe được. Giáo phận Đà Lạt vừa tổ chức lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm linh mục của ngài do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế. Đồng tế với ngài có các vị nguyên giám mục giáo phận là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức giám mục Antôn Vũ Huy Chương và đông đảo quý cha trong giáo phận.

Bầu tân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2027

Sau khi thăm viếng và hàn huyên với các cha nghỉ hưu, đoàn trở về hội trường giáo xứ Tân Thanh dùng cơm và nghỉ trưa. Buổi chiều, lúc 13g00, các thành viên đã tiến hành bầu BCH GĐPTTTCG giáo phận, nhiệm kỳ 2021 – 2027.

Sau khi nghe thể thức bầu cử và giới thiệu ứng viên, hội nghị đã bầu chọn các thành viên tân BCH. Người có phiếu cao nhất sẽ làm Trưởng BCH. Kết quả, ông cố Giuse Nguyễn Văn Phong tái đắc cử Trưởng ban.

Sau khi hội ý với cha TLH và được sự chấp thuận của ngài. các nhiệm vụ trong tân BCH được phân bổ như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01 - Ông cố Giuse Nguyễn Văn Phong | Trưởng ban |
| 02 - Ông cố Giuse NGUYỄN VĂN MÃO | Phó TB nội vụ kiêm phụ trách hạt Bảo Lộc |
| 03 - Ông Phanxicô Mai Đức Tiến | Phó TB ngoại vụ |
| 04 - Ông Đôminicô Vũ Văn Thăng | Phó TB phụ trách giáo hạt Di Linh |
| 05 - Ông Antôn Nguyễn Ngọc Hứa | Phó TB phụ trách giáo hạt Đà Lạt |
| 06 - Ông cố Antôn Nguyễn Đức Ninh | Tổng thư ký kiêm phụ trách giáo hạt Đà Lạt |
| 07 - Thầy Giuse Nguyễn Văn Hải | Thủ quỹ |
| 08 - Ông Đôminicô Nguyễn Văn Hoàng | TB Truyền thông |
| 09 - Ông Phaolô Trang Lập Quang | PB Truyền thông |
| 10 - Ông Laurensô Lê Trường An | Thư ký phụ trách giáo hạt Bảo Lộc |
| 11 - Ông Gioan Trần Hoàng Hải | Thư ký phụ trách giáo hạt Di Linh |

12 - Bà Maria Nguyễn Thị Xuân

Trưởng ban Bác ái

13 - Ông Giuse Nguyễn Văn Thám

Phó TB Bác ái

Và các ủy viên chuyên ngành: Phát triển - Huấn luyện - Phụng vụ được phân bổ gồm:

14 - Ông cố Inhxiô Nguyễn Văn Tụng

15 - Ông Phêrô Nguyễn Văn Quý

16 - Ông Giuse K'Brep

17 - Ông Gabel K'Brin

18 - Ông Phaolô Mulsep

19 - Ông Phaolô Lã Xuân Thông

20 - Ông Đôminicô Lê văn Hoàng

21 - Ông Vincentê Phạm Trọng Thủy

22 - Ông Phêrô Trần Văn Vịnh

Sau khi công bố kết quả bầu BCH GP nhiệm kỳ 2021-2027, cha TLH đã chủ sự giờ chầu Thánh Thể cho các thành viên, và mọi người hân hoan ra về trong an bình của Thánh Tâm Chúa và Thánh Thần.



XỨ ĐOÀN HƯNG NGHĨA, GIÁO PHẬN BÙI CHU TỔNG KẾT NĂM 2020

Ngô Đức Giang



Được sự đồng thuận của cha Giuse Nguyễn Trọng Tính - chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn đền thánh Hưng Nghĩa - Chúa nhật II Phục sinh - Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (11.04.2021), BCH GDPTTTCG xứ đoàn đền thánh Hưng Nghĩa, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020.

Đến tham dự có cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Tính, Ban thường vụ BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu cùng với 672 đoàn viên, một con số đông,

lớn mạnh của xứ đoàn đền thánh Hưng Nghĩa.

Mở đầu, ông trưởng xứ đoàn Giuse Ngô Văn Bốn giới thiệu quý cha, quý khách, các thành viên tham dự và xướng kinh khai mạc. Tiếp theo, là báo cáo hoạt động trong năm 2020 và phương hướng sinh hoạt cho năm tới. Nối tiếp, ông cố Giuse



Trần Thế Việt - Trưởng BCH
GDPTTTCG GP Bùi Chu - phát
biểu động viên, khích lệ hội nghị.

Sau đó, cha linh hướng chia
sẻ với hội nghị. Ngài khích lệ
tinh thần yêu mến Thánh Tâm
Chúa Giêsu, chỉ dẫn và mong
muốn sinh hoạt của mỗi thành
viên trong xứ đoàn đi vào chiều

sâu bằng đời sống đạo đức của
mình.

Cuối cùng, vị đại diện cho xứ
đoàn cảm ơn cha linh hướng,
quý khách và các thành viên
hiện diện. Mọi người cùng tham
dự bữa cơm thân mật trước khi
ra về.

MÙA HOA ĐỨC MẸ

BCT

*Đây mùa hoa Đức Mẹ
Lung linh muôn màu sắc
Tháng Năm tình yêu thương
Dâng lên Mẹ lòng mến
Đóa hoa tràng Mân Côi
Đây lời kinh thăm thiết
Chúng con đồng hòa ca
Cùng tiến dâng lên Mẹ
Kính mừng Ma-ri-a
Mẹ tràn đầy ơn phước
Chúa luôn ở cùng Mẹ
Xin cầu cho thế nhân
Biết cải tà quy chính
Giữ điều răn Chúa dạy
Sống trung thành theo Cha
Hạnh phúc tới mọi nhà.*



Mùa hoa tháng 5.2021

GDPTTTCG GIÁO HẠT QUỠ NHẮT & TỬ TRÙNG GIÁO PHẬN BÙI CHU MÙA CHAY THÁNH BẮC ÁI VÀ YÊU THƯƠNG

Ông cố Giuse Vương Văn Riễn



Để thể hiện tấm lòng tri ân nhớ tới công ơn đối với các vị mục tử phục vụ giáo hội và tha nhân, vào lúc 8h30 ngày 23/03/2021, đoàn do ông cố Giuse Vương Văn Riễn cùng 32 vị trong Ban chấp hành và ân nhân trong 2 giáo hạt tới thăm các linh mục nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Xuân Hóa – Giáo phận Bùi Chu. Cha phó giám đốc cùng quý thầy tiếp đón đoàn rất thân mật thể hiện lòng mến khách, đoàn đã nghe cha phó giám đốc nói về đặc điểm và tính hình tổ chức của nhà hưu. Đoàn rất ân cần và có lời thăm hỏi quý cha rất tâm tình và thăm thiết. Sau đó, cha phó giám đốc dẫn đoàn đi tới 14 phòng của các cha. Cha cố Đaminh Trần Văn Đoàn, cha cố Hòa, cha cố Dung cùng quý cha tiếp đón rất tâm tình và trù mến. Đoàn tặng quà

quý cha và thăm hỏi. Sau cùng, cha phó giám đốc đại diện cho các cha nhà hưu đã ngỏ lời cảm ơn đoàn và các vị ân nhân đã có lòng nhớ đến các ngài.

10h30 đoàn tới thăm cơ sở người mù huyện Hải Hậu do phó giám đốc và Dì Nga dòng Mân Côi phụ trách đón tiếp đoàn. Đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho trên 40 người mù ở cơ sở người mù huyện Hải Hậu. Ông phó giám đốc và dì Nga thay mặt cho cơ sở người mù tiếp nhận và cảm ơn đoàn.

Danh sách các vị ủng hộ kinh phí

1/ Xđ. Xuân Hòa	1.000.000đ	3/ Ông Tính - Tây Mỹ	300.000đ
2/ Xđ. Xuân Phong	1.000.000đ	4/ Bà Quý - Tây Mỹ	300.000đ

5/ Xđ. Quần Vinh	500.000đ	17/ Bà Hào - Văn Giáo	1.200.000đ
6/ Xđ. Phúc Điền	500.000đ	18/ Bà Hiền - Văn Giáo	500.000đ
7/ Xđ. Tây Thành	500.000đ	19/ Bà Hà - Văn Giáo	200.000đ
8/ Bà Bân - Nghĩa Dục	200.000đ	20/ Bà Vạn - Văn Giáo	100.000đ
9/ Cô Khái - Nghĩa Dục	200.000đ	21/ Bà Thi - Văn Giáo	150.000đ
10/ Bà Vui - Nghĩa Dục	1.500.000đ	22/ Bà Huân - Văn Giáo	450.000đ
11/ Ô. cổ Ngự - Văn Giáo	200.000đ	23/ Bà Vy - Văn Giáo	340.000đ
12/ Bà Mến - Văn Giáo	200.000đ	24/ Bà Thư - Văn Giáo	100.000đ
13/ Bà Thu - Văn Giáo	200.000đ	25/ Bà Tuấn - Văn Giáo	200.000đ
14/ Ô. Lượng - Văn Giáo	200.000đ	26/ Ông Tân - Ninh Sa	300.000đ
15/ Bà Thân - Văn Giáo	300.000đ	27/ Bà Thỉnh	100.000đ
16/ Bà Đỉnh - Văn Giáo	300.000đ		
28/ Ông Đăng - Phương Lạc			300.000đ
29/ Ông Thanh - Nghĩa Dục			200.000đ
30/ Bà Quang - Ninh Hải			2.700.000đ
31/ Ô. cổ Riễn - Ninh Hải			500.000đ
32/ Bà Cường - Văn Giáo			500.000đ
33/ Bà Hưởng - Văn Giáo			400.000đ
Ngoài ra, đoàn thăm:		7 người khuyết tật - Văn Giáo	1.200.000đ
		7 người xứ Ninh Hải khuyết tật	1.700.000đ



TẤM LÒNG DÂNG CHỨA MÙA CHAY

Giuse Nguyễn Văn Thế
Xứ đoàn Tân Phú



Những ngày mùa Chay còn lại năm nay vẫn còn quá ngắn ngủi, mà việc giãn cách xã hội do ảnh hưởng của cơn đại dịch Covid-19 trong thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mới vừa được nới lỏng, chưa cho phép quy tụ đông người. Điều này cũng khiến cho công tác chia sẻ bác ái của các đoàn thể trong TGP Sài Gòn vào mùa Chay càng thêm khó khăn. Một mùa Chay nữa sẽ có thể lại trôi qua vô ích nếu không có sự đột phá, quyết

tâm... để đến với người nghèo vùng sâu, vùng xa. Qua đó được dẫn thân, để được thực thi sứ vụ tông đồ, làm chứng cho tình yêu của Thánh tâm Chúa nơi tha nhân, là niềm mong mỏi của mọi đoàn viên GDPTTTCG, đúng như tinh thần lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Arshad - người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan - đã chia sẻ về tinh thần trong mùa Chay 2021: “Một khía cạnh khác trong mùa Chay, là chúng ta từ chối

những ham muốn của mình và tiết kiệm tiền bạc. Nhưng số tiền chúng ta tiết kiệm được phải được trao cho những người đang đau khổ và không có những thứ cần thiết để ăn và để có cái mặc”. Đức Tổng giám mục Arshad cũng giải thích thêm: “Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi chúng ta trải nghiệm lòng bác ái bằng cách chăm sóc người nghèo và những người cần sự giúp đỡ của chúng ta” ...

Nhờ tay Chúa an bài, GĐPTTTCG TGP Sài Gòn đã nhận được bức thư ngỏ của cha Gioakim Đỗ Sĩ Hùng, quản xứ giáo xứ Đe Somei, thuộc xã Đăk Somei, huyện Đăk Đoa, giáo phận Kotum. Bức thư ấy gửi lời mời đến quý ân nhân và GĐPTTTCG TGP Sài Gòn hãy đến thăm và chia sẻ cho cộng đoàn Kitô hữu dân tộc Bahnar do ngài phụ trách, với gần 500 gia đình sinh sống rải rác ở 4 làng nằm trong vùng rừng sâu, núi cao thuộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là giáo xứ mà vào năm 2019, các ân nhân của GĐPTTTCG TGP Sài Gòn đã đến thăm và trao tặng những chiếc cần câu là các “Chú Dê Núi” để giúp người dân chăn nuôi, cải thiện cuộc sống. GĐPTTTCG TGP

Sài Gòn đã dự định quay lại nơi này vào năm 2020, nhưng do tình hình dịch bệnh bùng phát dữ dội và kéo dài, khiến cho chuyến viếng thăm bị lỡ hẹn.

Qua sự giới thiệu của Đức cha Aloisio Đỗ Hùng Vị, giám mục giáo phận Kontum về những hỗ trợ, chia sẻ trước đây của GĐPTTTCG TGP Sài Gòn dành cho giáo xứ Đe Somei; cha Gioakim lại tìm đến với các ân nhân của GĐPTTTCG TGP Sài Gòn, những tấm lòng luôn rộng mở trước nỗi gian nan, nghèo khó của cộng đoàn anh em dân tộc trong giáo xứ. Những người anh em ấy, bao năm qua vẫn chưa vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống; bữa ăn vẫn triền miên bên những “củ sắn, đọt mì”. Cha Gioakim đã xin hỗ trợ món quà ban đầu khiêm tốn: 70 triệu đồng để mua những con “Heo Làng, Dê Núi”, cung cấp giống cho 7 gia đình mà ngài đã tuyển chọn, có hiểu biết về chăn nuôi để làm mô hình mẫu cho các gia đình trong giáo xứ sau này. Và nếu được, ngài cũng xin quý ân nhân giúp một ít chăn ấm, vì cao nguyên mùa này đang trở lạnh mà nhà cửa các gia đình trong giáo xứ

phần lớn vẫn còn trống trước, hở sau...

Số tiền trên không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ trong tình hình đời sống các ân nhân, đoàn viên của GDPTTTCG TGP Sài Gòn vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập sút giảm trong khi dịch bệnh kéo dài. Nhưng khó thì khó, đến với người nghèo thì vẫn phải đi vì mọi việc rồi cũng sẽ được Chúa lo. Chưa có tiền, cả BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn phân công nhau về các giáo hạt, xứ đoàn để vận động. Và niềm vui đã đến với mọi người, thư ngỏ vừa phát hành thì đã có món quà đầu tiên: Đó là 100 chiếc chăn ấm cộng với số tiền hơn hai mươi triệu đồng (trong đó có 300USD của một ân nhân), do chị Anna Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng ban Bác ái giáo hạt Thủ Thiêm - vận động được qua những tấm lòng rộng mở của nhóm thiện nguyện Anna Nguyễn. De Somei sẽ có thêm một tấn gạo để chia cho 100 gia đình nhận chăn, từ quỹ Bác ái của TGP tích lũy thời gian qua. Như thế, chuyến công tác hành hương, bác ái ngày 22.3.2021 giờ đây, ngoài 30 con người tâm huyết với người nghèo, đã có thêm chút vốn lặn lưng.

Mới một, hai giờ sáng mà khu vực “tổng hành dinh” của chị thủ quỹ Rosa Nguyễn Thị Thủy đã bắt đầu nhộn nhịp. Các thành viên tham dự chuyển đi từ các nơi tập trung đổ về, kết hợp với mọi người trong Ban tổ chức (BTC) hối hả chất bánh kẹo, quần áo, chăn ấm... lên xe, khiến bầu khí vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.

Quãng đường ngày đầu tiên từ Sài Gòn đi Pleiku dài gần 600 cây số chiếm gần hết trọn một ngày đường, nên tất cả phải hối thúc, tranh thủ từng giây vì còn phải ghé qua nhà thờ Tân Định đón thêm nhóm thứ hai, hầu kịp khởi hành rời thành phố vào lúc 4 giờ, để theo chương trình đúng 12 giờ, đoàn sẽ ăn trưa tại quán cơm Sài Gòn của thành phố Ban Mê Thuật. Tạ ơn Chúa đã trao ban cho đoàn một hồng ân trong chuyến đi, đó là những câu chuyện vui, tạo nên những trận cười vô tận và nối kết tình thân ngoài dự đoán của BTC trong chuyến đi.

Chiếc xe khởi hành rời thành phố hướng về QL 13, sau khi các thành viên cuối cùng của giáo hạt Thủ Thiêm hiện diện. Chuyến hành hương chia sẻ bác ái bắt đầu bằng giờ kinh sáng

của cộng đoàn dâng ngày mới cho Chúa và Đức Mẹ, với quyển chương trình được anh Giuse Nguyễn Văn Thế, thành viên của Ban huấn luyện tông đồ TGP soạn thảo khá đầy đủ và bài bản.

Bữa ăn thiêng liêng đã no đầy, là lúc phần xác mỗi người được ưu tiên chăm sóc. Các thành viên BTC tranh thủ phân phối thức ăn sáng ngay trên xe để tiết kiệm thời gian; mỗi người nhận một phần ăn hoặc xôi chả hoặc bánh giò rất hấp dẫn. Nhưng sau khi được phân phối, mọi người chờ mãi sao lạ vậy, có xôi rồi mà mãi chẳng thấy khoanh chả đâu? có bánh giò rồi mà nào tìm ra chiếc thìa nhựa để xúc bánh?... mà chỉ thấy thành viên BTC đi tới đi lui, lục tìm tứ tung, hội ý liên tục. Cuối cùng, ý kiến khẳng định của anh Phêrô Lại Quang Cường - thành viên mới vừa được phân công vào Ban bác ái TGP, phụ trách việc mua sắm là chính xác - Mấy cây chả và bao thìa nhựa chắc chắn còn nằm trong cốp xe của tôi, còn gửi lại ở nhà chị Rosa. Chúa ơi! Mùa Chay Thánh này BTC đã giúp chúng con hành hương về với Chúa, với Mẹ bằng tấm lòng ăn năn, thống hối... để hiệp thông với nỗi đau thể xác

của Chúa trong giờ sinh thì. BTC còn giúp chúng con quyết từ bỏ, hy sinh: 'Xôi chả' thì chúng con nhận 'xôi' xin từ 'chả'; 'bánh giò' thì chúng con xin nhận 'bánh' bỏ 'thìa', ăn bốc, ăn cạp như truyền thống anh em sinh sống ở Ấn Độ, Trung Đông. Những ý kiến tếu táo, pha trò liên tục khiến mọi người trên xe cười nghiêng ngả kèm thêm cái nhìn đầy trách móc của phu nhân Maria Vũ Thị Mai, càng làm anh Phêrô thêm bức xúc, băn khoăn với kỷ niệm nhớ đời - Hối cho dữ vào giờ thì quên sạch! Anh một mình tự trách nhưng mọi người vẫn hiểu, nhiệm vụ chăm lo công tác tổ chức hậu cần phục vụ đoàn, được phân công với bề bộn công việc, một mình quán xuyến đi lại như con thoi, lại thêm thời gian thúc bách, tránh sao không bị thiếu sót, sơ hở... chính vì vậy, mọi người tuy trêu ghẹo, cười đùa anh tình huống dở khóc dở cười, nhưng trong sâu thẳm, vẫn trân trọng, quý mến tinh thần trách nhiệm của anh.

Chưa hết, kế hoạch ăn trưa ở quán cơm nổi tiếng Sài Gòn - Ban Mê hoành tráng ở trung tâm thành phố Ban Mê Thuột vào lúc 12 giờ trưa theo dự định của BTC, mùa Chay này cũng được

Chúa sắp xếp tận hưởng vào lúc hơn 13 giờ ở một quán cơm bụi ven đường ở ngoại ô thành phố. Lý do, xe khách trên 45 chỗ cấm vào thành phố và nếu không được anh Long, một ân nhân của đoàn thể tại Ban Mê Thuật thu xếp đặt cơm kịp thời, thì cả đoàn hôm ấy sẽ được có dịp dâng lên Chúa hết cả tấm lòng chỉ còn lại chiếc bụng không trống rỗng.

Sau giờ kinh Chuỗi Thương Xót lúc 15 giờ, các thành viên trong BTC giờ này mới kịp tỉnh hồn sau những sự kiện có một không hai trong hành trình ngày đầu tiên của chuyến hành hương. Ông Trưởng đoàn Giuse Trịnh Văn Tiến mở lời cảm ơn các thành viên hiện diện trên xe, đã đồng hành với BCH TGP trong hành trình thực thi bác ái mùa Chay và kéo thêm ông Phó Giuse Huỳnh Bá Song tường trình rõ thêm với mọi người ý nghĩa chuyến đi; về đời sống thiếu thốn, khó khăn của cộng đoàn anh em dân tộc giáo xứ Đe Somei mùa giáp hạt, với những nhu cầu cụ thể cần trợ giúp ngay - Cụ thể hơn, món quà dự định giúp cha Gioakim Đỗ Sĩ Hùng đến giờ này vẫn chưa được quyên đủ, xin quý ân nhân mở rộng con tim, chia sẻ đóng góp

thêm để món quà đến với Đe Somei được trọn vẹn. Lời mời gọi chưa chấm dứt, đúng như tinh thần tín thác của BTC, mọi việc đã có Chúa lo. Bà cố Maria Đoàn Thị Kim Trang, nguyên Thủ quỹ giáo hạt Tân Sơn Nhì, người đoàn viên U.70, có cuộc đời tông đồ luôn gắn liền với những chuyến đi bác ái đã khởi động góp ngay chiếc phong bì chuẩn bị sẵn; tiếp đến, cụ ông Giuse Lý Văn Lật, vị ân nhân 83 tuổi của xứ đoàn Tân Phú; rồi người Đoàn trưởng có tuổi đời cao nhất nước, bà Maria Nguyễn Thị Thoa, 81 tuổi, Đoàn trưởng xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An; rồi chị Maria Vũ Thị Hoa, hội viên BMCG giáo xứ Công Lý, cũng là phu nhân anh Trưởng ban, luôn đồng hành chia sẻ trong các chuyến công tác của đoàn thể; rồi anh chị Phaolô Phạm Hoàng Sơn - Maria Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, thay mặt giáo hạt bổ sung thêm 100 thùng mì cho phần quà thêm xôm tụ; rồi một người ân nhân gắn bó lâu năm với mọi sinh hoạt của đoàn thể, góp thêm 5 triệu nhưng xin được ẩn danh... và rồi còn nhiều bàn tay nữa liên tục đưa lên để góp chút

tấm lòng vào hành trình chăm sóc những người anh em dân tộc nghèo - hiện thân của Chúa Giêsu nơi vùng đất Đăk Somei trong Mùa Chay Thánh này.



Đường đến thành phố Pleiku còn dài và thời gian bên nhau thì vô tận. Có lẽ đã nghĩ đến điều này nên BTC đã hợp đồng một chuyến xe có phục vụ chương trình karaoke tận cổ đầy đủ, kèm thêm một bác tài cũng có tinh thần mê hát karaoke như điệu đố. Hễ dừng xe là mở máy nhôu ngao mấy câu vọng cổ mùi mẫn đánh động lòng người. Nhờ vậy, đoàn đã có dịp phát hiện nhiều giọng ca vàng tiềm ẩn và đặc biệt, cô MC duyên dáng, linh hoạt Maria Đoàn Thị Lệ Thu trong ban Huấn luyện tông đồ của TGP - Hát hay không bằng hay hát. Riêng trong chuyến đi

này lại khám phá được những giọng hát, ít hát mà lại hát hay. Từ những tiếng hát ngọt ngào của chị Maria Đoàn Thị Lệ Thu, Maria Lê Thị Kim Dung, Rosa Nguyễn Thị Thuỷ... cộng đoàn có dịp từng thưởng thức. Đặc biệt hôm nay đoàn có 4 đôi song ca cũng là 4 cặp bồ câu duy nhất phải lên sân khấu trình diễn, biểu diễn phục vụ mọi người: Cặp Giuse Trịnh Văn Tiến - Maria Vũ Thị Hoa; Phaolô Phạm Hoàng Sơn - Maria Đặng Thị ngọc Hà; Phêrô Lại Quang Cường - Maria Vũ Thị Mai và Giuse Nguyễn Văn Thế - Maria Nguyễn Thị Chi Lan. Mỗi cặp chọn một bài hát đúng tông, đúng sở trường và nói chung đều trình diễn quá hay, nhất là các giọng nữ. Riêng các giọng nam có lẽ vì nịnh đầm hoặc nhằm nâng cao chất giọng của bà xã nên thi thoảng tiếng hát lại đậm hông, may là chương trình phục vụ trên xe không bán vé nên được cộng đoàn thương tình không mời xuống... và vì đã gần đến thành phố Pleiku rồi, nên chương trình đành dừng lại, không có dịp phát hiện thêm nhiều danh ca mới.

Tháng Ba, Tây Nguyên vẫn còn trong mùa khô, mùa cây

thay lá nên núi rừng vùng Đăk Somei cũng trở nên vàng úa trong cái nắng chói chang, đổ lửa. Tiếng cồng chiêng âm trầm vang lên trong niềm vui khi chuyến xe khách 45 chỗ to đùng cố lách vào chiếc cổng hẹp bằng cây rừng của nhà thờ. Đoàn khách vừa xuống xe, không quan tâm đến dàn thiếu nữ mặc sắc phục dân tộc nhịp nhàng điệu múa truyền thống đón khách, không chú ý đến ông cha quản xứ ăn mặc đơn sơ, vóc dáng nhỏ thó đang cùng các thành viên ban phục vụ niềm nở chào đón mọi người, mà cứ lao đến với các em nhỏ - hơn hai trăm em đang xếp hàng thành từng dãy hai bên đường, đơn sơ vồ tay chào mừng các vị khách xa lạ - nhỏ thó, đen đúa, tóc vàng hoe, áo quần sida đủ màu sắc là nét chung rất đáng yêu của các em với cặp mắt luôn mở rộng tròn



xoe, ngạc nhiên ngỡ ngác... một cộng đoàn Kitô hữu quá dễ thương, hiếu khách.

Nghi thức chào Chúa khởi đầu cho buổi gặp mặt, cha Gioakim mời các thành viên của đoàn và anh em giáo dân vào nhà thờ để cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tha thiết về niềm vui hội ngộ hôm nay. Sau đó, trước cái nắng ngày càng đổ lửa, BTC hội ý với cha Gioakim tiến hành ngay hai việc: Các em thiếu nhi được tập trung riêng dưới các bóng cây để nhận quà gồm bánh kẹo và quần áo; 100 gia đình khó khăn được giáo xứ chọn đến ngay cuối nhà thờ để nhận phần quà là chiếc chăn ấm, thùng mì gói và túi gạo 10 kí đã được cha chuẩn bị sẵn. Chỉ trong chốc lát, cả không gian chung quanh nhà thờ đã là một ngày hội thật sự: Các em thiếu nhi ngồi thành từng dãy dài giữa các hàng cây hay được địu trên lưng của những bà mẹ, người chị... tất cả đều có quà: Những bao quần áo mới, những bịch bánh, túi kẹo đủ màu sắc... niềm vui được chia sẻ cho mọi người không thiếu một ai. Ở giữa sân cuối nhà thờ, các gia đình lần lượt đi qua khu vực nhận gói chăn, túi gạo, thùng mì... do những vận động

viên U.60, U.70 và cả U.80 của đoàn được tận dụng triệt để, không nề hà tuổi cao sức yếu, liên tục phân phối các món quà như đang trao gửi trọn tình thương.



Phần chính của buổi chia sẻ là trao món quà con “Heo Làng, Dê Núi” của chương trình chiếc cần câu dành cho các gia đình trong giáo xứ cải thiện cuộc sống, được tổ chức trong nhà thờ. Do mỗi cặp giống chỉ có 7 triệu nên với số tiền hỗ trợ, số gia đình được nhận tăng lên 10 gia đình, thế là phiếu phân phối đã phải làm thêm. Nhân dịp này, trong khi chờ đợi, theo yêu cầu, anh Giuse Huỳnh Bá Song đã có cuộc trao đổi, tâm tình với các gia đình sắp nhận quà với hai ý chính:

- Nếu gia đình nhận nuôi chăm sóc tốt, một năm sau các con giống sẽ sinh sản, bán số con giống sinh ra, anh chị em sẽ có được số tiền cải thiện cuộc sống.

- Nếu gia đình nhận nuôi chăm sóc tốt, các ân nhân hiện diện nơi đây và trong TGP Sài Gòn sẽ tin tưởng, tiếp tục vận động trao tặng tiếp con giống cho các gia đình còn lại với số lượng có thể lớn hơn; mọi người trong giáo xứ sẽ có thêm điều kiện giúp nhau vượt qua khó nghèo...



Nhưng ngược lại, nếu gia đình nhận con giống không có lòng quan tâm, chăm sóc; con giống chết đi hoặc ốm yếu không sinh sản được... thì cả hai điều trên sẽ mất hết!! Anh chị em một năm sau sẽ không có gì và các gia đình còn lại trong giáo xứ

cũng sẽ không có gì, vì quý ân nhân không có niềm tin để tiếp tục trợ giúp. Anh chị em có thấy được vấn đề này không?

Hầu hết các gia đình đều mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sau bức ảnh lưu niệm giữa 10 gia đình nhận quà (phiếu nhận con giống vì số con giống cha Gioakim đặt mua chưa giao kịp) với đại diện các ân nhân tài trợ. Cha Gioakim đưa đoàn đến thăm gia đình anh Uôn, một thành viên giáo xứ có kinh nghiệm được nhận con giống về nuôi để đoàn tham quan như tinh thần thư ngỏ cha đã đề xuất. Ngôi nhà sàn với chuồng trại đã được chuẩn bị ngăn nắp, anh Uôn trình bày rõ ràng phương cách chăm sóc “con heo Làng” mà anh từng có dịp nuôi... Lời động viên của các thành viên trong đoàn trước lúc chia tay với lời chúc tốt đẹp đã giúp ánh mắt đôi vợ chồng trẻ sáng lên niềm hy vọng.

Trời đã đứng bóng, đường vẫn còn xa và bụng đã đói cồn cào nhưng hình ảnh những thiếu thốn, vất vả của người dân nơi

đây trong cuộc sống hàng ngày vẫn làm mọi người xót xa. Com Lam, gà nướng, rượu cần, củ mì hấp, chuối xiêm rừng chín bói... là sản vật của rừng dành đãi khách phương xa, là tấm lòng hiếu khách của người Bahnar đón người mình yêu quý. Đáp lại, chị Rosa Nguyễn Thị Thủy thay mặt ân nhân và BCH GDPTTTCG TGP gửi đến cha Gioakim và cộng đoàn Đe Somei số tiền 70 triệu mà ngài đã đề nghị nơi thư ngỏ giữa những tràng pháo tay mừng vui của dân làng.

Sau lời nguyện bằng bài hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Bahnar đầy sâu lắng, đội ngũ anh chị em phục vụ trong giáo xứ ân cần mời các thành viên trong đoàn thưởng thức hương vị núi rừng trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, háo hức. Mùa Chay Thánh của giáo xứ vùng sâu Đe Somei hôm nay đang ngập tràn niềm vui vì được chính những người tông đồ của Trái Tim Chúa từ thành phố phương xa mang đến, trao những món quà của Chúa, món quà của niềm vui.



GĐPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI & TÂN SƠN NHÌ

Thăm quý linh mục và nữ tu nghỉ hưu

Văn Phụng - Chí Hùng



Theo truyền thống tốt đẹp của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP), vào lúc 09g30 ngày 03.4.2021, trên 30 đoàn viên, đại diện GĐPTTTCG 02 giáo hạt Xóm Mới và Tân Sơn Nhì đã đến nhà hưu dưỡng Phát Diệm, số 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp, để thăm quý linh mục đang nghỉ hưu và lưu trú quản lý các tu sinh tương lai của 02 giáo phận Phát Diệm và Xuân Lộc.



Đồng hành với đoàn còn có đại diện BCH GĐPTTTCG TGP: Chị Rosa Nguyễn Thị Thủy - Thủ quỹ và anh Phêrô Lại Quang

Cương – Trưởng ban Bác ái.

Đoàn đã được linh mục Giuse Lê Văn Hưởng - Giám đốc nhà hưu dưỡng Phát Diệm - đón tiếp thân tình, cha con tâm tình vui vẻ, thoải mái và chụp hình lưu niệm với đoàn.

Tiếp theo, đoàn đã lên thăm và tặng quà quý linh mục đang có mặt tại nhà hưu dưỡng, các ngài rất vui vì được đoàn đến thăm.



Rời nhà hưu dưỡng Phát Diệm, đoàn đến hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Nơi đây, nữ tu đại diện đã tiếp đoàn cách trọng thị và cho biết khái quát cuộc sống của quý nữ tu đang nghỉ hưu; tuy được nhiều nữ tu trẻ chăm sóc tận tình,

nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tại đây, đoàn đã gửi tặng quý nữ tu nghỉ hưu những món quà, tuy nhỏ nhưng nói lên tấm lòng của BCH GDPTTTCG TGP cùng đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì và Xóm Mới.

Trước khi ra về, đoàn đã chụp hình lưu niệm với nữ tu đại diện và kết thúc chuyến thăm lúc 11g00.

Danh sách ân nhân thuộc giáo hạt Xóm Mới:

- Xứ đoàn Thạch Đà	15.500.000đ
- Xứ đoàn An Nhơn	2.100.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông	2.000.000đ
- Xứ đoàn Tử Đình	2.000.000đ
- Xứ đoàn Hà Nội	1.000.000đ
- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp	1.000.000đ
- Xứ đoàn Thái Bình	1.000.000đ

- Xứ đoàn Lạng Sơn		600.000đ	
- Xứ đoàn Trung Bắc		500.000đ	
- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình		500.000đ	
- Xứ đoàn Hợp An		8.300.000đ + 4 thùng ngũ cốc, gồm:	
+ GĐ Bác Phan	1.200.000đ	+ Chị Nhường	400.000đ
+ Ông Chủ tịch	1.000.000đ	+ Chú Hùng (Kitô)	300.000đ
+ AC Thúy	1.000.000đ	+ Chị Huy	200.000đ
+ Cô Yến	500.000đ	+ Bà Khôi	100.000đ
+ Bà cố Trục	500.000đ	+ Chị Thục	100.000đ
+ AC Lộc Đẹp	500.000đ	+ Bà lan	200.000đ
+ AC Bình (Kitô Vua)	500.000đ	+ 3 ân nhân	1.800.000đ
+ Ông trưởng xứ đoàn		4 thùng ngũ cốc	



Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ Thực thi bác ái mùa Chay 2021

Văn Minh



Lúc 5g sáng thứ Bảy, ngày 17.04.2021, BCH cùng quý ân nhân và các thành viên trong GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ, gồm 95 người trên 02 xe, khởi hành từ giáo xứ Tân Phước đi thực thi bác ái. Đồng hành với đoàn có linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt - Linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Phước.

Đúng 6g30, đoàn tới trung tâm bảo trợ người già - Mái ấm Thiên Ân: số 93/6 đường số 8, khu phố 5, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, do các nữ tu dòng Trinh nữ Vương Mẫu Tâm - bảo trợ. Mái ấm Thiên Ân hiện có 110 cụ

bà là những người neo đơn không có con cháu. Trong đó, có 36 cụ nằm liệt giường không tự chăm sóc được cho bản thân. Tại đây, đại diện BCH đã trao cho nữ tu Nguyễn Thị Trang - quản lý, số tiền 30.000.000đ tiền mặt.

Thực hiện công việc bác ái xong, đoàn khởi hành đi kính viếng Đức Mẹ Tà Pao. Tại nhà nguyện Thánh Thể, đoàn hiệp dâng Thánh lễ thứ Bảy tuần II Phục sinh do Lm Gioan Lê Quang Việt chủ tế. Sau đó, đoàn tới giáo xứ Bình An - thị xã La Gi - GP Phan Thiết và nghỉ đêm tại đây.



Sáng hôm sau, lúc 5g00, các thành viên tham dự Thánh lễ Chúa nhật III Phục sinh do Lm Giuse Nguyễn Thành Long – chánh xứ Bình An - chủ tế. Sau khi điểm tâm sáng xong, các thành viên tự do tắm biển và chụp hình lưu niệm. Trước khi chia tay, đại diện BCH gửi trao 100 phần quà trị giá 30.000.000đ đến Lm Giuse Nguyễn Thành Long, dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ Bình An. Sau bữa cơm trưa, lúc 13g00, đoàn lên xe trở về Sài Gòn trong bình an.

Ngoài công việc chia sẻ bác ái trên, lúc 8g00 sáng ngày 20.04.2021, đại diện BCH đến thăm và tặng quà cho 16 linh mục và 03 nữ tu phục vụ tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa với số tiền 9.500.000đ triệu đồng; cơ sở nuôi dưỡng hướng nghiệp trẻ khiếm thị Bùng Sáng, số 266/5 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM, do nữ tu Maria Nguyễn

Thị Hoàng, dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, quản lý, cùng với 4 soeur và 2 phụ giúp số tiền 10.000.000đ. Được biết, cơ sở hiện đang nuôi dạy 40 em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn đến từ các nơi trong cả nước, không phân biệt tôn giáo (chỉ có 01 em là người Công giáo), tuổi từ 5 đến 20; giúp các trẻ em nghèo mồ côi dân tộc miền Tây Nguyên do các nữ tu dòng Saint Paul Pleiku quản lý, số tiền là 5.000.000đ; tô cháo Phạm Ngọc Thạch 5.000.000đ, giúp đỡ cho 06 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Tân Phước mỗi gia đình 1.000.000đ.



Tổng số tiền 98.500.000đ mà GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ thực thi bác ái trong mùa Chay 2021, là do các thành viên trong GDPTTTCG và quý ân nhân trong giáo hạt Phú Thọ cùng nhau đóng góp.

TRANG ÂN NHÂN

1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2676	Bà Maria Phạm Thị Thanh Nga, Xđ. Tân Hưng, TGP Sài Gòn
2677	Ông Giuse Phạm Văn Quyền, Xđ Hai Giáo, GP Bùi Chu
2678	Bà Maria Phạm Thị Quyền, Xđ Hai Giáo, GP Bùi Chu
2679	Bà Maria Phạm Thị Phiến (Đậu), Xđ. Đền Thánh Đại Đồng, GP Bùi Chu

2/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

924	Bà Maria Vũ Thị Lệ Thủy, Xđ. Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn
-----	---

3/ Quỹ truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2021

- Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn	3.500.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn	1.800.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn	1.200.000đ
- Xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn	600.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 04.2021 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 04/2021

- Ông Đạo, Xđ. Thái Bình	200.000đ	- Ông Cường, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Ông Báo, Xđ. Thái Bình	100.000đ	- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình	100.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Ròn, xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới	200.000đ		
- AC Thịnh, công ty Thiên Khoa, xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới	200.000đ		
- Ông Chu Tất Tường, xứ đoàn Tử Đình, giúp:			
* Gạo người nghèo			200.000đ
* Các cha nghỉ hưu			300.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 04/2021

a/ Giáo hạt Bình An

- Xứ đoàn Bình An	600.000đ	- Xứ đoàn Bình Xuyên	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông	1.500.000đ	- Chị Khanh - Xđ Bình Hưng	100.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng	300.000đ		

b/ Giáo hạt Xóm Mới: Xứ đoàn Hà Đông 300.000đ

c/ Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

- Xứ đoàn Vườn Chuối	200.000đ
- Chị Nguyệt, Xđ Vườn Chuối	200.000đ
- Chị Anna Hà Trần	500.000đ

d/ Giáo hạt Hóc Môn

- Xđ. Bà Điểm	300.000đ	- Xđ Tân Hiệp	200.000đ
- Xđ. Bạch Đằng	100.000đ	- Xđ. Tân Hưng	200.000đ
- Xđ. Châu Nam	200.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	200.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	500.000đ	- Xđ. Trung Chánh	200.000đ
- Xđ. Nam Hưng	200.000đ	- Xđ. Trung Mỹ Tây	300.000đ
- Xđ. Tân Đông	100.000đ		

e/ Giáo hạt Thủ Đức: Xứ đoàn Thủ Đức 500.000đ

3/ Ân nhân giúp công tác Ban Bác ái

- Một ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới, giúp	
* Nồi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	1.250.000đ
* Công tác Ban bác ái	1.250.000đ

4/ Giúp giáo xứ Đe Somei, giáo phận Kontum ngày 22.03.2021

a- Giáo hạt Thủ Thiêm	13.414.000đ
b- Giáo hạt Bình An	8.000.000đ
c- Giáo hạt Xóm Chiếu	8.000.000đ
d- Giáo hạt Chí Hòa	2.000.000đ
e- Giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
f- Giáo hạt Tân Sơn Nhì	
- Xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì	5.000.000đ
- Xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì	1.000.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Văn Thế, xứ đoàn Tân Phú	5.000.000đ
- Ông Phêrô Lại Quang Cường, xứ đoàn Martinô	3.000.000đ

- Bà Maria Đoàn Thị Kim Trang, xứ đoàn Tân Phú 2.000.000đ
- Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà, xứ đoàn Tân Phú 1.000.000đ
- Bà Maria Trần Thị Thúy Hằng, xứ đoàn Tân Phú 1.000.000đ
- Ông Giuse Võ Đình Khôi, xứ đoàn Tân Phú 1.000.000đ
- Anh Định, xứ đoàn Phú Trung 1.000.000đ
- Ông Giuse Lý Văn Lật, xứ đoàn Tân Phú 800.000đ
- Bà Maria Nguyễn Thị Năm, xứ đoàn Tân Phú 500.000đ
- Chị Thủy, xứ đoàn Tân Phú 500.000đ

g- Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

- Một ân nhân, giáo hạt SG-CQ 5.000.000đ
- Anh Đình Hữu Phước, giáo hạt SG-CQ 2.000.000đ

h- Giáo hạt Tân Định: Chị Vũ Thị Hoa, xứ đoàn Tân Định 2.000.000đ

i- Giáo hạt Bình An

- | | | | | |
|-------------------|------------|--|------------------|------------|
| - Xứ đoàn Bình An | 2.000.000đ | | - Cô Thơm | 1.000.000đ |
| - Ông cố Giá | 2.000.000đ | | - Bà Trương Liêm | 500.000đ |
| - Bà Trương Toàn | 1.000.000đ | | - Cô Hoa | 300.000đ |
| - Bà chánh Thoa | 1.000.000đ | | - Cô Thu | 200.000đ |

5/ Giúp Ban Bác ái GDPTTTCG Việt Nam

- Xứ đoàn Bắc Hòa, giáo hạt Tân An, GP Mỹ Tho 1.000.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Bà cố Maria Trịnh Thị Sự, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.07.2020.

2/ Ông Raphaen Hoàng Văn Hòa, SN 1954. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.02.2021.

3/ Ông Giuse Nguyễn Văn Minh, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.02.2021.

4/ Bà Maria Nguyễn Thị Quý, SN 1963, thân mẫu ông Giuse Nguyễn Duy Vọng, Đoàn phó nội vụ Xđ. Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 25.02.2021.

5/ Ông Micae Nguyễn Khắc Tạo, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn Được Chúa gọi về ngày 02.03.2021.

6/ Ông Giuse Trần Phước, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Martinô, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.03.2021.

7/ Bà Maria Trần Thị Sửu, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 15.03.2021.

8/ Ông Đaminh Vũ Ngọc Bản, SN 1958. Nguyên Phó nội vụ GDPTTTCG xứ đoàn Tân Việt (NK 2011-2014), giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.3.2021 tại Graden Grove, California, Mỹ.

9/ Bà Anna Nguyễn Thị Khánh, SN 1939. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ đức, giáo hạt Thủ Đức; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.03.2021

10/ Ông Đaminh Trần Văn Liêm, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Martinô, giáo hạt giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.03.2021.

11/ Ông Gioan Nguyễn Văn Tích, SN 1928. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.03.2021.

12/ Ông Phêrô Nguyễn Minh Triết, SN1953. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Bắc; nguyên Ủy viên Phụng vụ GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 24.03.2021

13/ Ông Giuse Trần Trọng Lượng, SN 1947. Đoàn viên và ân nhân xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.04.2021.

14/ Ông cố Giuse Nguyễn Văn Trác, SN 1940. Cựu Đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 07.04.2021.

15/ Ông cố Giuse Maria Trần Văn Chư, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.04.1921