



NỘI SAN LƯA MEN THÁNG 06-2019



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài:**
Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**
Anh Luận: 0918.206271

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Thần Linh sáng tạo	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	06
❖ Lịch sử sùng kính Thánh Tâm	11
❖ Dẫn về với Cha	18
❖ Mở ra cho ân huệ Thần Khí	19
❖ Bồi dưỡng đức tin	20
❖ Nét đẹp tâm hồn	27
❖ Hóa giải hận thù	30
❖ Trái tim tình yêu	34
❖ Thánh Tâm Chúa	37
❖ Trái Tim Hồng	39
❖ Tôi đi tìm tôi	40
❖ Trang Thanh niên	42
❖ Trang Thiếu nhi	44
❖ Trang sức khỏe gia đình	46
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	48
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	57
❖ Trang ân nhân	65
❖ Trang Bác ái - Xã hội	66
❖ Hiệp ý cầu nguyện	70

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

Thần Linh sáng tạo

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nếu Ngôi Ba Thiên Chúa là Thần Linh sáng tạo, thì Ngài cũng đang mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Ngài trong sứ mạng cao cả ấy. Thực vậy, khi sống đúng căn tính của mình, người tín hữu góp phần mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp, trở thành phác thảo đời sau.



"Xin ngự đến, lạy Thần Linh sáng tạo - *Veni Creator Spiritus*" là bài thánh ca được soạn thảo từ thế kỷ thứ 9, do Đức Tổng giám mục Rabanus Maurus Magnentius là soạn thảo phần lời và nhạc sĩ Hector Berlioz phổ nhạc. Bài thánh ca này đã trở thành quen thuộc và thường được hát để khởi đầu những nghi lễ hoặc những cuộc hội họp ở nhiều tầm mức khác nhau trong Giáo hội. Cùng với lời tuyên xưng những phẩm tính và chức năng đa dạng của Chúa Thánh Thần, bài thánh ca mở

đầu bằng việc tuyên xưng: **Ngài là Đấng Sáng tạo.**

Ngay từ thuở ban sơ, trước lúc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vũ trụ chỉ là một mớ hỗn mang và Thần Khí của Chúa bay lượn trên mặt nước (x. St 1,2). Lời văn chương gợi hình này làm chúng ta liên tưởng tới hình ảnh gà mẹ ấp trứng, lấy thân nhiệt của mình làm cho chú gà con dần dần thành hình và lớn lên. Khi tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Thần Linh sáng tạo, chúng ta tôn nhận Ngài là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên vũ trụ và con người. Thần học Kitô giáo thường phân biệt: Chúa Cha là Đấng Sáng tạo; Chúa Con là Đấng Cứu độ; Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Tuy vậy, đó chỉ là sự phân biệt về những hoạt động đặc thù, như vai trò cốt yếu của mỗi ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa. Thực ra, khi Chúa Cha sáng tạo, thì cũng là

Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tác giả Phúc âm thứ bốn đã mở đầu tác phẩm của mình như sau: *"Từ khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành"* (Ga 1,1.3). Thế giới hiện hữu là công trình sáng tạo của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày hôm nay, cùng với Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục cộng tác vào công cuộc sáng tạo ấy, đồng thời hướng dẫn và điều khiển để công trình ấy tiến tới bước hoàn thiện.

Thần Linh sáng tạo đang hoạt động trong vũ trụ và trong thế giới. Tác giả Thánh vịnh đã viết: *"Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất"* (Tv 103,29). Chúa Thánh Thần là hơi thở và là hồn sống của vũ trụ. Nếu so sánh vũ trụ xoay vần như một cỗ máy khổng lồ, thì Chúa Thánh Thần chính là năng lượng cho cỗ máy ấy được hoạt động. Vì vậy, nếu không có Chúa Thánh Thần, trái đất sẽ ngừng quay, vũ trụ vạn vật sẽ trở nên

bất động, thiên nhiên sẽ héo tàn. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin kính. Nhờ Chúa Thánh Thần mà con người hoạt động, cỏ cây tươi xanh và muôn thú tồn tại. Không chỉ ban sức sống cho vũ trụ và con người, Chúa Thánh Thần còn dẫn đưa con người đến hoàn thiện. Ngày hôm nay, Ngài vẫn đang ấp ủ vũ trụ như gà mẹ ấp ủ đàn con. Ngài vẫn soi sáng cho con người trong cách đối nhân xử thế. Ngài vẫn cảnh báo con người hãy sống với nhau có tình nghĩa và trọn vẹn tấm lòng. Trong bài "Ca tiếp liên" của lễ Hiện Xuống, phụng vụ ca tụng những hoạt động của Ngôi Ba Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống con người, mục đích giúp cho con người đạt tới sự thánh thiện: *"Nếu không có Chúa hộ phù, trong con người còn chi thanh khiết? không còn chi vô tội..."*.

Thần Linh sáng tạo đang tiếp tục hoạt động trong Giáo hội. Công đồng Vatican II khẳng định: Giáo hội là Dân Chúa, là Thân thể Đức Kitô và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần (Lumen Gentium 4). Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo hội. Kể từ ngày đó,

Ngài vẫn hiện diện trong Giáo hội để hướng dẫn, bảo vệ và soi sáng cho Giáo hội. Chính nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà Giáo hội mang chiều kích truyền giáo, bởi vì Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và sứ mạng của Chúa Thánh Thần (Ad Gentes 2). Giáo hội được giới thiệu vào ngày lễ Ngũ Tuần mang tầm mức hoàn vũ, bởi Giáo hội nói nhiều ngôn ngữ trên thế giới và là điểm quy tụ muôn người. Chúa Thánh Thần đồng hành với Giáo hội trên con đường dẫn đến gặp gỡ Chúa Cha.

Thần Linh sáng tạo là Đấng canh tân đổi mới. Giáo hội luôn kêu xin: "*Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất*". Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt lành, như chính Ngài đã nhận định. Tuy vậy, tạo vật đã bị lây nhiễm và nhuộm màu tội lỗi do con người gây ra. Trái đất trở nên khô cằn, thiên nhiên vũ trụ bị tàn phá. Mối tương quan giữa người với người bị tổn thương, bạo lực cướp bóc tràn lan, sự sống con người bị đe dọa do tệ nạn phá thai, khủng bố và xung đột khắp nơi. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, nhân loại cần đến Chúa Thánh Thần là Đấng Canh tân đổi mới. Do tác động của

Ngài, những vết thương do tội lỗi gây ra sẽ được chữa lành. Ngài cũng quy hướng con người về những điều thiện hảo, nối kết các dân tộc, hòa giải các gia đình, xây đắp tình liên đới. Chúa Thánh Thần chính là sự bình an mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ vào chiều ngày phục sinh. Ngài có sứ mạng đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho con người, mọi nền văn hóa và mọi thời đại. Công đồng Vatican II khẳng định: "*Chúa Kitô hoạt động trong lòng con người nhờ quyền năng Thánh Thần của Người, không những bằng cách khơi dậy những khát vọng hướng đến đời sau, nhưng còn dùng những khát vọng đó để cổ vũ, thanh luyện và củng cố những ước vọng quảng đại, thúc đẩy gia đình nhân loại biến cải cuộc sống của mình trở nên nhân bản hơn, và quy phục trái đất về cùng đích ấy*" (Gaudium et Spes 38).

Thần linh sáng tạo là Đấng thánh hóa. Chúa Thánh Thần tác động một cách đặc biệt qua các Bí tích do Giáo hội cử hành: Ngài thanh tẩy con người qua dòng nước rửa tội; Ngài ngự đến để ban sức mạnh trong Bí tích Thêm sức; Ngài tác động làm cho Bánh trở nên Mình và Rượu trở nên Máu Chúa Kitô; Ngài ban

cho con người được ơn tha thứ qua Bí tích Hòa giải; Ngài chữa lành và đem lại bình an trong Bí tích Xức dầu bệnh nhân; Ngài ban ơn và ghi ấn tín đặc biệt nơi các tiến chức trong Bí tích Truyền chức thánh; và sau cùng, Ngài nối kết mối duyên vợ chồng của đôi bạn nam nữ, khi họ cùng tiến lên bàn thờ để tuyên hứa đời sống trăm năm. Thánh Irênê, vị giáo phụ Hy Lạp, đã viết: *"Như Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào lỗ mũi con người mà Ngài vừa nắn từ bùn đất, để nhờ đó mọi chi thể của con người được đón nhận sự sống thế nào, thì Ngài cũng trao ban Thần Khí cho Giáo hội như vậy. Thần Khí này, được trao ban và lan tỏa trong Giáo hội, là nguyên lý sống động và là sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, là sự củng cố chúng ta trong đức tin, là bậc thang dẫn chúng ta về với Chúa Cha, và hơn hết, là bảo chứng chắc chắn rằng chúng ta sẽ được cứu cả xác hồn khỏi sự chết. Vì thế, ở đâu có Giáo hội, ở đó có Chúa Thánh Thần và ở đâu có Chúa Thánh Thần thì ở đó có Giáo hội"* (Thánh Irênê, trong sách "Chống bội giáo", cuốn III, chương 24).

Nếu Ngôi Ba Thiên Chúa là Thần Linh sáng tạo, thì Ngài

cũng đang mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Ngài trong sứ mạng cao cả ấy. Thực vậy, khi sống đúng căn tính của mình, người tín hữu góp phần mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp, trở thành phác thảo đời sau. Lời mời gọi "Hãy sống theo Thần Khí", "Hãy bước theo Thần Khí" (x. Gal 5,16-18) được lặp đi lặp lại nhiều lần trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Thánh nhân viết: *"Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (Rm 8,5-7). Vâng, Sống theo Thần Khí là sống sứ điệp Tin Mừng, là loan báo niềm vui và ân sủng mà Đức Giêsu Kitô đem đến cho trần gian. Nhờ việc lắng nghe và bước theo Thần Khí, chúng ta cộng tác với Ngài canh tân thế giới, làm cho Vương quốc Tình yêu sớm hiện diện trên thế gian này."*

*Lạy Thần Linh sáng tạo, xin ngự đến để canh tân cuộc đời và củng cố đức tin của chúng con!
Amen*

(Nguồn: gphaiphong.org)



CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - NĂM C CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

(Lc 24,46-53)

Chúa nhật 02.6.2019

THẦY LÊN TRỜI

Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa, còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống (c.49).

Lời nói trên, Đức Giêsu đã khẳng định cùng một trật:

- *Uy quyền thần linh của Người*
- *Tín điều Ba Ngôi Một Chúa*

Ở lại trong thành, vì các tông đồ chưa đủ sẵn sàng để khởi sự ngay sứ mạng, các ông còn phải được củng cố tính hiệp nhất huynh đệ và lòng nhiệt thành của cộng đoàn, trong lúc chờ đợi giờ phút Chúa Cha đã chọn để ban cho các ông QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI BAN XUỐNG.

Những lời chỉ bảo sau hết cho các đồ đệ ở trần gian này trước khi Đức Giêsu được rước lên trời chính là:

- Lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm về Thầy.

- Con đường chết và phục sinh không chỉ là của riêng Thầy mà là con đường của tất cả những ai tin và bước theo Thầy. Anh em hãy nhân danh Thầy mà làm chứng cho Thầy về điều này.

- Mời gọi mọi người sám hối để lĩnh ơn tha thứ của Chúa.

- Đợi giờ Cha ban điều đã hứa cho các ông là quyền năng từ trời cao.

Lạy Chúa, những lời chỉ bảo dặn dò năm xưa cho các đồ đệ, cũng là những điều Chúa dành cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con nhận biết và mau mắn lĩnh hội để thực thi hồng ân cao vời này, xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con.



CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C (Ga 20,19-23)

Chúa nhật 09.6.2019

NGƯỜI THỞ HƠI



- Thiên Chúa Thở Hơi (thổi sinh khí và linh hồn) vào con người trong cuộc sáng tạo đầu tiên. HƠI THỞ LÀM NÊN SỰ SỐNG.

- Ngày Phục Sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các đồ đệ trong một căn phòng đang đóng kín cửa. Sau khi ban bình an và trấn an họ bằng việc cho họ xem những chứng tích về thể lý, Người cũng đã Thở Hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (c.22). Chính lúc này, Đức Giêsu đang thông ban Sự Sống cho tạo thành thiêng liêng

mới. HƠI THỞ LÀM NÊN SỰ SỐNG.

- HƠI THỞ Đức Giêsu tặng ban chính là THÁNH THẦN. THÁNH THẦN Đức Giêsu ban tặng chính là THÁNH THẦN làm cho chúng ta:

- Thừa với Chúa Cha: Abba! Lạy Cha.
- Đến với Đức Giêsu, Đấng chính là chân lý một cách trọn vẹn và sung mãn.
- Biết yêu mến và làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ - Đấng ban Sự Sống của Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu cho những ai luôn khát khao nhận biết Người và sống theo sự chỉ dẫn của Người, để chúng ta được bước đi trong ánh sáng của NGÀY CỨU ĐỘ.



CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

CHÚA BA NGÔI

(Ga 16,12-15)

Chúa nhật 16.6.2019

CHA - CON VÀ THÁNH THẦN

Khi Chúa Thánh Thần (Sự Thật) đến:

- Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
- Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em hiểu những điều sẽ xảy đến.
- Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Cha có đều là của Thầy (c.13-15a).

Trong bản văn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan cho ta thấy sự liên lạc chặt chẽ giữa Ba Ngôi Vị Một Chúa:

- Ngôi Cha: Ban tất cả những gì của mình cho Con.
- Ngôi Con: Sự thật... Mọi sự Cha có đều là của Thầy.

- Ngôi Thánh Thần: Không là một biểu tượng thi ca, Thánh Thần là một VỊ, là CHÚA THÁNH THẦN. Ngài dẫn ta đến với Chúa Con (sự thật toàn vẹn). Ngài tôn vinh Chúa Con. Ngài loan báo những điều có ở nơi Chúa Con cho chúng ta, mà những gì ở nơi Chúa Con là những điều từ Chúa Cha ban...

Khi Đức Giêsu phục sinh, ta được Người cho thông phần Sự Sống Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, nhờ Người ta được làm con của Chúa Cha. Đức Giêsu đã tỏ bày cho ta biết Mầu Nhiệm Ba Ngôi là Mầu Nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa và chính nơi Thiên Chúa có sự kết hợp của **Ba Ngôi Vị CHA - CON VÀ THÁNH THẦN.**



CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN - NĂM C MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ

(Lc 9,11b-17)

Chúa nhật 23.6.2019

MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ



Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê (c.17a).

Theo Đức Giêsu được ăn no không chỉ ở phần xác, như phép lạ Chúa hóa bánh mà hôm nay Tin Mừng Luca trình bày, Người còn chữa lành cho những người có nhu cầu cần Người chữa lành.

Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê (c.17a)

Theo Đức Giêsu, Người luôn làm đầy chúng ta trong

đời sống tâm linh, lòng chúng ta có đủ rộng để Người có thể làm đầy ta không?

Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê (c.17a)

Theo Đức Giêsu, để Người cho ta hiệp thông sống sự sống sung mãn của sự sống đời đời từ chính Thiên Chúa, nguồn vui hạnh phúc ấy, chúng ta đang được hưởng trong giây phút hiện tại này.

Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê (c.17a)

Sự sống đời đời chúng ta không giữ riêng cho mình, nhưng đó là động lực để ta phụng sự, yêu mến và phục vụ anh em bằng chính Tình Yêu mà Thiên Chúa mời ta đáp trả.



CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

(Lc 9,51-62)

Chúa nhật 30.6.2019

TÔI CÓ ĐỦ TỰ DO ĐỂ THEO CHÚA MỘT CÁCH QUYẾT LIỆT KHÔNG?

1/ Tôn trọng tha nhân (c.51-56)

Khác với Êlia ở 2V 1, 9-10. Bài học tôn trọng một cách tuyệt đối những ai được Thiên Chúa dẫn đi một con đường khác, do Đức Giêsu dạy hai môn đệ Giacôbê và Gioan, cũng là giáo huấn giúp ta có cái nhìn mới đối với những ai có cùng niềm tin với chúng ta, đừng kỳ thị, chê trách, phán xét...

2/ Đoạn tuyệt và tự do (c. 57-62)

Mặt khác, tiếp theo bản văn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại có một thái độ tương phản với ý trên, thay vì Người thông cảm trước sự yếu đuối của con người, thì Người lại có thái độ đòi hỏi rất nghiêm ngặt

với kẻ thật sự muốn theo Người. Ai muốn theo Người đều phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tin Mừng. Đức Giêsu muốn kẻ theo Người, phải sống đúng căn tính người môn đệ:

- Đoạn tuyệt với ý riêng.

- Thật sự tự do trước những rào cản làm cho người môn đệ không thể tiến bước trên đường loan báo Nước Thiên Chúa.

Ngay trong phút giây hiện tại, bạn hãy tĩnh lặng nhiều giờ để ở với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Người cho bạn có thể nghe được lời Người mời gọi bạn, và mau mắn thực thi ý Người.



Lịch sử và ý nghĩa của việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

PX. Hồng Ân



Theo nghĩa thông thường, từ ngữ “Trái Tim” chỉ về trung tâm điểm của một người, nơi ngự trị của những tình cảm, lòng trắc ẩn và ý muốn tự do của họ. Đối với Chúa Giêsu, Trái Tim Ngài là hiện thân của Tình Yêu Tạo dựng và Cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã sống với loài người bằng trọn Trái Tim của Con Thiên Chúa làm người, chia sẻ những vui buồn của kiếp nhân sinh và đổi mới cuộc sống đó bằng một tình yêu trao ban hoàn toàn cho con người và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha.

Chương trình Cứu độ của Thiên Chúa tuy vẫn là mầu nhiệm khôn dò, nhưng đã trở nên gần gũi và dễ hiểu bởi sự mộc mạc và bình dị của tình yêu

nơi Trái Tim con người Đức Giêsu ở giữa nhân loại. Nơi Đức Giêsu, Trái Tim của Thiên Chúa nhập làm một với trái tim loài người, hòa cùng nhịp đập với trái tim con người. Cũng trong kế hoạch nhiệm mầu của Tình Yêu, qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã chinh phục thế giới bằng tình yêu qua sự hiến dâng, chia sẻ và thứ tha. Nơi Trái Tim Đức Giêsu, quyền lực của tình yêu đã lên ngôi, quyền lực đó là lòng đôn sơ, khoan hòa và tha thứ, bởi chỉ có con đường khoan hòa và tha thứ mới dẫn đến sự gặp nhau của hai trái tim trong tình yêu.

Trong các hành động và huấn dụ của Đức Giêsu, ta bắt gặp một điểm chung nhất nổi trội là *Tình Yêu của một Trái Tim trao ban trọn vẹn cho tha nhân và tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa*. Suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã rao giảng về một Thiên Chúa Tình Yêu, về một niềm tin của Con Tim và về một Đạo Yêu Thương, mà nghĩa cử yêu thương tha nhân là thước đo tình yêu đối với Thiên Chúa.

Lịch sử của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu



Giáo Hội đã minh nhiên sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu như là sự phó thác hoàn toàn cho một Tình Yêu cao cả. Tuy lòng sùng kính đó đã có từ thời Trung Cổ như một hình thức đạo đức cá nhân và lòng tôn sùng này đã được Thánh Gioan Eudê (†1680) cổ võ từ giữa thế kỷ XVII, nhưng mãi đến sau khi các thị kiến mà Chúa Giêsu đã tỏ ra cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque (1647-1690) tại tu viện Thăm Viếng ở Parayle Monial, thì việc sùng kính Trái Tim Người mới dần được lan rộng ra trên toàn Giáo hội. Và vào năm 1687, khi hiện ra với

Thánh nữ, Chúa Giêsu đã mở Trái Tim Người ra và phán, “Hãy nhìn xem Trái Tim này, Trái Tim yêu thương con người quá sức đến không tiếc sự gì cho đến tiêu hao kiệt quệ. Phải đền tạ Thánh Tâm vì những xúc phạm của loài người. Cha hứa với con rằng Trái Tim sẽ rộng mở để tràn đổ muôn vàn ơn phúc trên những kẻ tôn kính Trái Tim Cha.”

Tuy vậy, mãi đến ngày **25.1.1765**, Thánh Bộ Lễ Nghi mới chấp nhận khẩn nguyện của các tín hữu và đã công bố Sắc Lệnh “Lễ Thánh Tâm”, và ngay sau đó, ngày **6.2.1765**, Đức Clémentê XIII (1758-1769) mới cho phép các giám mục Ba Lan và liên tu hội Rôma dòng Thánh Tâm mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Qua các lần hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu đã cho Thánh nữ được chiêm ngưỡng Trái Tim Người, “một trái tim đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn.” Thánh nữ còn được Chúa Giêsu ủy thác việc xin bề trên Giáo hội cho thiết lập một ngày lễ kính Thánh Tâm. Tuy nhiên, phải đợi đến gần hai thế kỷ sau ngày Thánh nữ qua đời,

vào ngày **23.8.1856**, qua lời thỉnh cầu của các giám mục Pháp và một số giám mục trên thế giới, Đức Piô IX (1846-1878) mới chấp thuận và lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trên toàn Giáo hội, và lễ này được cử hành một cách long trọng và được đưa vào lịch Phụng vụ.

Sau khi lễ kính Thánh Tâm được đưa vào lịch Phụng vụ của Giáo hội, ngày 25-5-1899, Đức Lêô XIII (1878-1903) với Thông điệp “Annum Sacrum”, ấn định việc cử hành long trọng và công khai trên toàn thế giới lễ nghi dâng nhân loại cho Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu. Cũng trong Thông điệp “Annum Sacrum”, Đức Lêô XIII chỉ thị rằng: “Trước ngày dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa, tức ngày 11 tháng 6, cần làm tuần Tam Nhật để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu.” Với lễ nghi này, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, do Thánh nữ Margarita Maria Alacoque phổ biến từ 225 năm trước, đã đạt tới tột điểm.

Ngày 8.5.1928, Đức Piô XI (1922-1939) công bố Thông điệp “Misericordissimus Redemptor” (Đấng Cứu Chuộc rất nhân hậu) về việc cần thiết tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu với tinh thần đền tạ. Trong

thông điệp này Đức Piô XI nhấn mạnh rằng, việc thực hành đền tạ Thánh Tâm là bốn phận thiết yếu đối với mọi Kitô hữu, và ngài cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn cấp của thời đại đòi hỏi các tín hữu phải thực hành việc đền tạ Thánh Tâm nhằm đền bù những xúc phạm của mỗi người cũng như của toàn nhân loại, đồng thời khẩn cầu tình thương và ơn tha thứ của Trái Tim Chúa.

Để kỷ niệm 100 năm ngày Đức Piô IX ban lệnh mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trên toàn Giáo hội, ngày 15.5.1956, Đức Piô XII (1939-1958) đã ban hành Thông điệp về tôn sùng Thánh Tâm dưới tên “Haurietis Aquas In Gaudio” (Sẽ Hân Hoan Múc Nước) gồm 119 điều. Và theo Đức Piô XII, Trái Tim Chúa Giêsu “là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo.” Và đây là một Thông điệp có giá trị tuyệt đối về việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu qua dòng thời gian mãi cho đến ngày nay.

Lịch sử lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hội Thánh đã minh định việc sùng kính cách đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu, và việc tôn thờ này như là một trong những điều nòng cốt của đức tin Kitô giáo. Bởi trong việc sùng kính

Thánh Tâm, đức tin Kitô giáo vẫn giữ được tính nguyên vẹn của nó, vì việc sùng kính này dẫn đưa con người tới Chúa Ba Ngôi nhờ sự kết hợp với Trái Tim của Chúa Kitô. Việc tôn thờ này chính yếu hướng đến một Tình Yêu của mọi tình yêu - Tình Yêu chịu đóng đinh và chết cho người mình yêu. Ngoài ra, việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng kêu mời chúng ta bắt chước Người trong sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và rộng rãi trao ban tình thương cho hết thảy mọi người.

Trong Thông điệp “Haurietis Aquas In Gaudio”, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã khẳng định: “Lòng sùng kính rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn, có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện, như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác.” Và ngài cũng nhấn mạnh thêm: “Ý nghĩa thâm sâu của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là lấy tình yêu đáp trả tình yêu!”

Trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, Người đã mạc khải cho Thánh nữ hiểu biết sâu xa về nhu cầu phải đền tạ vì các tội lỗi riêng cũng như tội lỗi toàn thể giới đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người. Chúa Giêsu yêu cầu Thánh nữ cố động việc thường xuyên hiệp lễ, nhất là vào các ngày thứ Sáu đầu tháng, với tâm tình đền tạ. Và lần hiện ra với Thánh nữ vào tháng 6-1675, Chúa Giêsu đã phán với chị Thánh rằng: “Cha đã quá yêu thương loài người, nhưng loài người không những chẳng báo ơn Cha, lại có nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và xúc phạm đến Cha, vì thế Cha muốn mỗi năm dành riêng một lễ tôn thờ Trái Tim Cha. Ngày ấy những ai có lòng mến Cha hãy rước Lễ, đền tội những người phạm đến Cha trong phép Mình Thánh. Cha hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng lễ ấy.”

Trong thông điệp “Annum Sacrum”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII gọi việc dâng nhân loại cho Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu là một hình thức của việc tôn sùng, ca ngợi và là điểm cao nhất trong tất cả các việc sùng kính

khác đối với Trái Tim Chúa cho tới lúc bấy giờ. Với Đức Giáo Hoàng Piô X (1903-1914), khi ban lệnh thi hành việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngài đã minh định: “Việc tôn thờ Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về Tình Yêu Thiên Chúa, bởi vì Tình Yêu, vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các linh hồn, các gia đình và các quốc gia.” Và Đức Giáo Hoàng Piô XI, trong văn kiện “*Caritate Christi compulsi*” ban hành ngày 3-5-1932, đã nhận định: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là một phương dược phi thường cho những nhu cầu ngoại thường của thời đại chúng ta.” Cũng Đức Giáo Hoàng Piô XI, trong Thông điệp “*Miserentissimus Redemptor*”, ngài đã khẳng định lòng sùng kính Thánh Tâm được diễn tả như một “sự tổng hợp của toàn bộ tôn giáo chúng ta” (*totius religionis summa*), và nếu được thực hiện “sẽ rất chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến Người cách dịu dàng và kết thân với Người một cách quảng đại hơn.”

Trong cuốn “*Nhật Ký Tâm Hồn*”, Đức Giáo Hoàng Gioan

XXIII (1958-1963) đã minh định “chính Trái Tim Chúa Giêsu là nơi tôi phải hướng đến để tìm ra giải đáp cho mọi vấn nạn của tôi. Tôi muốn lòng sùng kính Trái Tim Người, ẩn dấu trong Bí tích Tình Yêu, là thước đo cho tất cả sự tiến bộ tâm linh của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ngơi nghỉ cho đến khi tôi có thể thực sự nói rằng tôi đã được tan hòa vào trong Trái Tim Chúa Giêsu.”

Vị Giáo Hoàng đắc cử đứng vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 21-6-1963, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), trong huấn dụ “*Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu*” ban hành ngày 6-2-1965 nhân kỷ niệm 200 năm thành lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngài viết: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này. Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi Thức Phụng Vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó, được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Người vì những xúc phạm của chúng ta.” Và trong “*Diễn văn trước Tổng*

Công Nghị lần 31 của dòng Tên”, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như “là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới.”

Nhưng đặc biệt, với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng đắc cử ngày 16-10-1978, đúng vào ngày lễ nhớ Thánh nữ Margarita Maria Alacoque – vị Tông đồ của Thánh Tâm, đã mạnh mẽ minh xác sự cần thiết của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong thời đại chúng ta như sau: “Trong nhiều dịp khác nhau, tôi đã bày tỏ lòng xác tín của tôi là lòng sùng kính Thánh Tâm phù hợp hơn bao giờ hết với những mong đợi của thời đại chúng ta. Tôi đã nhấn mạnh rằng, những yếu tố căn bản của lòng sùng kính này thuộc về linh đạo của Hội Thánh suốt dòng lịch sử của mình một cách ổn định.” (Diễn văn với dòng Thừa Sai Thánh Tâm, 5-10-1987). Qua biểu hiệu Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta trước tiên nhớ đến tình yêu vô cùng của Người dành cho từng linh hồn. Vì vậy, lòng sùng kính Thánh Tâm – theo lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói trong giáo huấn về màu nhiệm

đầy ứ an này – phát xuất từ những nguyên tắc của Giáo lý Kitô giáo.

Trong lời huấn từ trước khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 5-6-2005, Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Trong Trái Tim của Đấng Cứu Thế, chúng ta tôn thờ tình yêu nhân loại của Thiên Chúa, ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Ngài, lòng thương xót vô biên của Ngài. Tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, do đó, còn có nghĩa là tôn kính Trái Tim mà sau khi đã yêu chúng ta cho đến cùng, đã bị đâm thủng bởi lưỡi đồng, và từ nơi cao trên thập giá, đã đổ máu và nước, một nguồn mạch vô tận của đời sống mới... Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa là căn bản cho đời sống giáo hữu, việc đó có thể cải hoán được cá nhân, gia đình và xã hội. Việc đạo đức này không những hợp thời mà còn là hy vọng độc nhất nhằm cứu thoát nhân loại khỏi con đường tục hóa ngày nay.”

Ngày hôm nay, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu phải là thành phần trọng tâm của Phụng vụ trong Giáo hội, và nhờ việc tôn sùng này, những vấn nạn gay go của thời đại hiện tại cũng như tương lai mới có lời giải đáp

một cách hữu hiệu. Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa sẽ mang lại ánh sáng đức tin cho mọi Kitô hữu và là nền tảng vững vàng cho đời sống luân lý khách quan trong thời đại đầy thực dụng và chủ trương tương đối hóa các giá trị và chân lý nền tảng hôm nay. Ngoài ra, nhờ việc tôn sùng Thánh Tâm, lòng mỗi người Kitô hữu sẽ được bùng cháy ngọn lửa của tình yêu để yêu Chúa và yêu người hơn.

Tôn sùng Thánh Tâm là một việc đạo đức cao nhằm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu, biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế đối tượng chính của sự tôn sùng là Tình yêu Thiên Chúa, được cụ thể hóa nơi Trái Tim Đức Giêsu Kitô. Tình yêu này cần phải được đền đáp bằng chính tình yêu của con người, là tạo vật do Chúa dựng nên; tuy hèn kém, bất xứng nhưng lại được Chúa đợi chờ. Sự đền đáp này phải được thể hiện cụ thể bằng những việc như phạt tạ những xúc phạm đến tình yêu vô biên của Chúa, hoàn toàn tín thác cho Thánh Tâm Chúa, loan truyền và khích lệ mọi người, mọi gia đình có lòng tôn sùng Thánh Tâm trong suốt đời sống của mình.

Kết luận

Việc hoàn toàn tận hiến cho Trái Tim Chúa Giêsu có hiệu lực mạnh nhất để thúc đẩy ta yêu mến Thiên Chúa. Bởi khi hiến dâng cho Thánh Tâm Chúa thì nhờ và với Thánh Tâm, chúng ta tìm được tình yêu đích thực thúc đẩy chúng ta hoàn toàn tận hiến cho tình yêu Thiên Chúa và dẫn thân phục vụ mọi người. Hơn nữa, tình yêu được khơi dậy nhờ việc tôn thờ Thánh Tâm cũng có tính cách hướng tha và tông đồ như tình yêu của Chúa Kitô, Đấng mà việc tôn thờ Thánh Tâm hướng đến, vì thế việc tôn thờ này còn làm nổi bật chiều kích chiêm niệm và truyền giáo, là tôn thờ Thánh Tâm và mang tình yêu Chúa Giêsu đến cho mọi người.

Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được các Giáo Hoàng khen ngợi, cổ vũ và được Công đồng Vaticanô II đặc biệt khích lệ, vì việc tôn sùng này là căn bản cho đời sống giáo hữu, nó có thể cải hoán được cá nhân, gia đình và xã hội trở nên thánh thiện hơn. Việc đạo đức này không những hợp thời, mà còn là hi vọng độc nhất để cứu nhân loại khỏi con đường tục hóa ngày hôm nay.

(Nguồn: daichungvienvinhthanh.com)



DẤU VỀ VỚI CHA

AA

LỜI NGƯỜI LOAN BÁO:

Phê-rô dấu chỉ
Ki-tô đã chọn
Con là đá tảng
Trên đó Thầy xây
Hội Thánh của Thầy.

LỜI NGƯỜI THÀNH SỰ:

Vào ngày hiện xuống
Có những người con
Được năng động hóa
Từ Thần Khí Chúa
Qui tụ canh tân
Tất cả những ai

Mở lòng đón nhận
Ân huệ Thần Khí
Nói một cách khác
Đó là Hội Thánh
Nhiệm Thể Ki-tô
Và trong Hội Thánh
Thần Khí được trao
Cho ta hết thảy
Giáo lý Công giáo
Chỉ rõ cho thấy:
Không thể được cứu
Ngoài Hội Thánh Chúa
Thân Thể huyền nhiệm
Giê-su Ki-tô.

DẤU VỀ VỚI CHA

Người luôn đồng hành
Thu hút muôn người
Gia nhập cộng đoàn
Trở nên dấu chỉ
Ki-tô đang sống
Người ở với họ.

Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 5 năm 2019

TT	BÀI DỰ THI	TÁC GIẢ	ĐƠN VỊ
1	Tôi viết báo	Phaolô Trang Lập Quang	Xđ. Tùng Lâm GP Đà Lạt
2	Biết nhận ra ân huệ Chúa để sống	Đaminh Nguyễn Văn Cửu	Xđ. Chợ Cầu TGP Sài Gòn

MỞ RA CHO ÂN HUỆ THẦN KHÍ

HIỀN ĐỨC

Lòng người hân hoan
Dạ người đơn thành
Miệng vang lời ca
Lưỡi dâng câu chúc
Vinh tụng Thiên Chúa
Toàn dân mến phục
Số người được cứu
Mỗi ngày tăng dần
Ơn Chúa phủ đầy
Nên một cùng nhau
Chuyên cần nghe giảng
Tông đồ thu phục
Hiệp thông nguyện cầu
Cùng nhau bẻ bánh

Chia sẻ của cải
Tiện ích nuôi thân
Góp chung tài sản
Bán đi đất đai
Phân phát cho nhau
Ai nấy đều hưởng
Tùy theo nhu cầu
Không một ganh tị
Chẳng có hiềm khích
Vui sống cùng nhau
Vì được Thần Khí
Lòng họ mở ra
Cho ân huệ đầy
Ở mãi cùng con.

MƯỜI YÊU

Jos. Nhật Quang

*Một yêu Thiên Chúa trên trời
Hai yêu phục vụ cho đời thắm tươi
Ba yêu tha thứ gọi mời
Bốn yêu quảng đại trao lời tình thương
Năm yêu đạo đức nêu gương
Sáu yêu bác ái yêu thương giống nòi
Bảy yêu gương sáng giữa đời
Tám yêu rao giảng những lời tin vui
Chín yêu hiệp nhất muôn nơi
Mười yêu thập giá cao vời Thánh ân
Vì yêu Chúa đã hiến thân
Xin cho con bước theo chân của Ngài.*



GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết

Bài 23: Bí tích Giao hòa (tt)



Các bí tích khai tâm ban cho người tín hữu sự sống mới. Tuy nhiên, sự sống mới này được chứa đựng trong những bình sành mỏng giòn là con người yếu đuối (x. 2 Cor 4,7). Vì thế, sự sống siêu nhiên thường bị tội lỗi và vết xấu làm tổn thương! Phải làm gì để cứu vãn? phải lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Những ai đến lãnh nhận bí tích Giao hòa đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ những xúc phạm đến Ngài. Đồng thời, họ được giao hòa với Hội Thánh đã bị tội lỗi của họ làm tổn thương (x. GH 11; GLCG 1422).

III. NGHI THỨC CỬ HÀNH BÍ TÍCH GIAO HÒA

Có hai yếu tố chính của bí tích Giao hòa: hành vi của người sám hối, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, và lời xá giải của linh mục, nhân danh Đức Kitô, trao ban ơn tha thứ và xác định cách đền tội (x. TYGL 302; GLCG 1447-1449).

1. Hành vi của hối nhân:

Để lãnh nhận bí tích Giao hòa, hối nhân phải tự nguyện

thi hành tất cả những việc sau: Xét mình, thật lòng ăn năn, xưng tội, khiêm tốn và thành tâm đền tội (x. TYGL 303; GLCG 1450).

- **Xét mình** là nhìn lại đời sống của mình dưới ánh sáng Lời Chúa, nhất là Mười Điều Răn, bài giảng trên núi, và Giáo huấn các Tông đồ trong ba tương quan (*3 bốn phận*) với Thiên Chúa, với anh chị em đồng loại và với chính bản thân

mình. Không thể giao hòa cùng Thiên Chúa và Hội Thánh mà trước đó lại không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình.

- **Ăn năn tội** là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chữa từ nay không phạm tội nữa. Có hai cách ăn năn tội:

- **Ăn năn tội cách trọn** là ăn năn vì lòng mến, mến Chúa trên hết mọi sự. Việc ăn năn tội này tha các tội nhẹ và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nếu hối nhân quyết tâm đi xưng tội càng sớm càng tốt.

- **Ăn năn tội cách chẳng trọn** là ăn năn vì sợ, sợ án phạt đời đời và sợ các hình phạt khác. Việc ăn năn tội này không tha các tội trọng, nhưng cũng là ân huệ của Thiên Chúa, thúc đẩy hối nhân làm hòa với Chúa và Hội Thánh cách trọn vẹn trong Bí tích Giao hòa (x. GLHTCG 1451-1454).

- **Xưng tội:** Bằng việc xưng tội, hối nhân thẳng thắn nhìn nhận mình tội lỗi, nhận trách nhiệm về tội đã phạm, nhờ đó được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh, để sống đời sống mới. Lời thú tội với linh mục là

phần cốt yếu của bí tích Giao hòa. Hối nhân phải xưng thú hết các tội trọng, kể cả những tội thầm kín nhớ được sau khi xét mình cẩn thận. Ai cố tình giấu tội, người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian linh mục (x. TYGL 304; GLCG 1455-1456).

Ngoài ra, còn có những đòi hỏi liên quan đến bí tích Giao hòa:

Mọi tín hữu khi đến tuổi khôn buộc phải xưng các tội trọng của mình ít nhất một năm một lần. Khi biết mình đang mắc tội trọng, không được rước Mình Thánh Chúa nếu chưa xưng tội, trừ khi không thể đi xưng tội, có thể giục lòng ăn năn tội cách trọn. Trước khi được Rước Lễ lần đầu, trẻ em phải lãnh nhận bí tích Giao hòa (x. TYGL 305; GLCG 1457; GL 914. 916).

Hội Thánh cũng khuyến khích tín hữu xưng các tội nhẹ. Việc xưng tội thường xuyên giúp huấn luyện lương tâm, giúp ta chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, được Chúa Kitô nâng đỡ và tiến bước trong đời sống mới (x. TYGL 306; GLCG 1458).

Công thức tha tội mà linh mục ban lời xá giải chứa đựng nội dung chính yếu của bí tích: *“Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa, và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”*.

- Việc đền tội: Bí tích Giao hòa tha thứ tội, nhưng không xóa bỏ những hậu quả xấu của tội. Vì thế, nếu có những tội gây thiệt hại cho tha nhân ta phải đền bù vì đức công bằng, chẳng hạn: Trả lại đồ vật đã lấy cắp, khôi phục danh dự cho người khác... Ngoài ra, tội còn làm cho chính bản thân ta yếu đi; và mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân bị tổn thương. Chính vì thế, cùng với ơn tha tội, hối nhân còn phải làm việc gì đó đền bù, và phục hồi sức mạnh thiêng liêng. Đó là ý nghĩa đền tội. Cha giải tội sẽ tùy theo mức độ tội phạm của hối nhân mà ra việc đền tội cho thích hợp và ích lợi. Việc đền tội như vậy cũng gọi là thống hối. Chính nhờ Chúa Giêsu Kitô

mà ta có thể đền bù tội lỗi đã phạm (x. GLCG 1459-1460).

2. Các hình thức khác cử hành bí tích Giao hòa



Bí tích Giao hòa cũng có thể được cử hành trong khung cảnh sám hối cộng đồng. Cộng đoàn cùng cử hành Phụng vụ Lời Chúa, nghe giảng, xét mình và sám hối chung, nhưng sau đó mỗi người sẽ xưng tội riêng với linh mục. Việc cử hành này làm nổi bật ý nghĩa Hội Thánh của bí tích Giao hòa.

Trong trường hợp khẩn thiết như nguy tử, hoặc không đủ linh mục giải tội, khiến giáo dân không thể Rước lễ, có thể cử hành hòa giải cộng đồng và tha tội chung. Trong trường hợp này, người tín hữu phải quyết tâm xưng riêng những tội trọng khi thuận tiện.

Tuy nhiên, xưng tội và giải tội riêng vẫn là hình thức thông thường nhất; trong đó Chúa

Kitô nói với từng người: “Cha tha tội cho con”. Ngài là thầy thuốc chăm sóc từng bệnh nhân và dẫn đưa họ trở về với sự hiệp thông huynh đệ. Cho dù giải tội riêng, đừng quên rằng ở tự bản chất, cử hành bí tích là một hành vi phụng vụ, và vì thế mang tích công khai và cộng đoàn Hội Thánh (x. TYGL 311; GLCG 1480-1484).

IV. THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH GIAO HÒA

Thừa tác viên của bí tích Giao hòa là các Giám mục kế vị các Tông đồ, và các linh mục là những người cộng tác của hàng Giám mục. Nhờ ân sủng lãnh nhận qua bí tích Truyền Chức Thánh, các ngài tha thứ mọi tội lỗi “*Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần*”. Nhờ ơn tha thứ này, các hối nhân được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Khi cử hành bí tích Giao hòa, cha giải tội đóng vai trò Người Mục tử tốt lành kiếm tìm con chiên lạc; người Samari nhân hậu băng bó vết thương; người cha giàu lòng thương xót đợi chờ và hân hoan đón tiếp đứa con hoang đàng trở về; đồng thời là vị thẩm phán công bằng và thương xót (x. TYGL 307;

GLCG 1461-1462. 1495).

Có một số tội nặng đặc biệt như: Phá thai; bội giáo, lạc giáo hay ly giáo; ném bỏ hoặc lấy giữ Mình Thánh Chúa với mục đích phạm thánh; ai phạm sẽ bị phạt tuyệt thông (GL 1398; 1364; 1367). Đây là hình phạt nặng nhất theo Giáo luật, cấm không cho nhận lãnh các bí tích và hành xử một số tác vụ trong Hội Thánh. Theo Giáo luật, chỉ có Đức Giáo Hoàng, Giám mục địa phận hay vị linh mục được ủy quyền, mới có quyền tha phạt. Trong trường hợp nguy tử, bất cứ linh mục nào, dù không có năng quyền giải tội, vẫn có thể tha hết các tội và tha mọi phạt tuyệt thông (GLCG 1463; x. TYGL 308; GL 1331; 1354-1357; 976).

Vì sự cao cả của bí tích và vì lòng kính trọng đối với con người, Hội Thánh đòi buộc cha giải tội phải giữ bí mật tuyệt đối về những tội hối nhân đã xưng thú. Bí mật đó được gọi là Ấn Tòa Giải Tội và cha giải tội phải tôn trọng tuyệt đối. Bí mật tòa giải tội không chấp nhận bất cứ luật trừ nào (x. TYGL 309; GLCG 1464-1467; GL 1388 #1).

V. ÂN SÙNG CỦA BÍ TÍCH GIAO HÒA

Bí tích Giao hòa đem lại cho ta những hiệu quả: Được giao hòa với Thiên Chúa, và như vậy, được tha thứ tội lỗi; được giao hòa với Hội thánh; được trở lại tình trạng ân sủng nếu như đã mất; được tha thứ hình phạt đời đời đáng phải chịu vì các tội trọng đã phạm và, ít nhất một phần, những hình phạt tạm là hậu quả của tội; được bình an thư thái trong lương tâm và được an ủi; được gia tăng sức mạnh thiêng liêng để chiến đấu trong cuộc lữ hành (x. TYGL 310).

VI. ÂN XÁ

1. Tội và hình phạt

Tội nặng làm cho ta bị phạt đời đời. Còn các tội nhẹ đều cần được thanh tẩy hoặc ở đời này hoặc trong luyện ngục. Sự thanh luyện đời này cũng như đời sau giải thoát ta khỏi hình phạt tạm. Nếu tội nhân hoán cải do đức mến thiết tha, họ có thể được thanh luyện hoàn toàn. Được tha thứ tội lỗi và tái hiệp thông với Thiên Chúa, hối nhân cũng được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn (x. GLCG

1472-1473).

2. Ân xá là gì?

Ân xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù đã được tha thứ. Với những điều kiện được Hội Thánh quy định, người tín hữu có thể lãnh nhận ơn tha thứ này cho chính mình hay cho những người đã qua đời, nhờ thừa tác vụ của Hội Thánh, như là người phân phát ơn cứu chuộc và chia sẻ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các Thánh. (TYGL 312)

Tùy việc tha một phần hay toàn bộ hình phạt tạm, mà chúng ta gọi là tiểu xá hay toàn xá. “Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá, hoặc nhường cho người qua đời” (x. GLCG 1471).

Để có thể hưởng ân xá, phải là người đã được rửa tội, không bị vạ tuyệt thông và sống trong tình trạng ân sủng; phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và làm những việc mà Hội Thánh dạy để được hưởng ân xá (x. GL 996-997).

3. Mẫu nhiệm các Thánh thông công

Trong Mẫu nhiệm các Thánh thông công, các tín hữu,

dù đã về quê trời, còn ở trong luyện ngục, hay còn nơi dương thế, đều liên kết và chia sẻ với nhau những điều thiện hảo. Vì thế, sự hiệp thông của dân Thánh giúp cho hối nhân được thanh luyện nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Chúng ta gọi sự chia sẻ này là kho tàng Hội Thánh. Kho tàng này là công đức vô giá của Đức Kitô, cùng những lời cầu khẩn và việc lành của Đức Maria và các Thánh (x. GLCG 1474-1477).

VII. MỤC VỤ GIÁO LÝ

1. Giúp Xưng tội như thế nào cho có hiệu quả?

Giáo lý viên cần giúp cho các em ý thức xưng tội không thể làm chiếu lệ, cũng không phải là làm cách máy móc cho xong bốn phận, nhưng là thực tâm hoán cải. Đi xưng tội mà chỉ xưng: *“Con là kẻ có tội”* hay đại khái: *“Tội gì con cũng có”* mà không kể tội ra, thì việc xưng tội chẳng mang lại ơn ích, chẳng mang lại hoán cải. Vì thế cần phải minh họa thân phận tội lỗi của mình bằng những hành vi tội lỗi thực sự đã phạm.

2. Trình bày bí tích Giao hòa

Tùy theo đối tượng học

sinh mà trình bày ý nghĩa của bí tích Giao hòa. Trình bày giáo lý cho một em mới Xưng tội lần đầu khác với một người trở lại sau một quãng đời tội lỗi. Không thể đặt đũa tre vào tâm trạng của người lớn, song chỉ cần cho các em thấy bí tích Sám Hối là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu, và qua cuộc gặp gỡ ấy làm cho mình cố gắng hơn, nên tốt hơn.

Trình bày không thích hợp có thể làm cho nhiều người sợ hãi hoặc tránh né xưng tội, nhất là những người khô đạo hoặc đạo đức nhưng lại hay bối rối.

3. Để sống lòng sám hối

- Ngày nay, nhiều người trẻ ngại đi xưng tội, và các bạn lý luận: Xưng xong rồi lại tiếp tục phạm tội, thà không xưng thì hơn. Ẩn bên trong lý luận ấy lại là sự thất vọng về chính mình, và thiếu lòng cậy trông vào Chúa. Cần ý thức rằng, *hoán cải là một hành trình dài, và phải tin vào tình thương tha thứ của Chúa, tình thương của người Cha hằng chờ đợi chúng ta.*

- *Xét mình hằng ngày, chân thành thống hối và quyết tâm gắn bó với Chúa là điều ta có thể và phải làm mỗi ngày.*

Những việc làm đó giúp ta luôn sống trong ơn Hòa giải, và thúc đẩy ta sống đời Kitô hữu tốt đẹp hơn.

- Ngoài việc đền tội mỗi khi ta đi xưng tội, Hội Thánh còn khuyên ta *thực hiện nhiều hình thức đền tội khác trong cuộc*

sống hằng ngày. Ba hình thức quen thuộc nhất: *Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái*. Những hình thức này vừa giúp ta làm chủ bản thân, vừa dẫn ta vào cuộc sống hài hoà với Chúa, với mọi người.

Giúp ghi nhớ

2. Có hai yếu tố chính của bí tích Giao hòa: Hành vi của người sám hối, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, và lời xá giải của linh mục, nhân danh Đức Kitô, trao ban ơn tha thứ và xác định cách đền tội (x. TYGL 302; GLCG 1447-1449).

3. Để lãnh nhận bí tích Giao hòa, hối nhân phải tự nguyện thi hành tất cả những việc sau: Xét mình, thật lòng ăn năn, xưng tội, khiêm tốn và thành tâm đền tội.

4. Bí tích Giao hòa đem lại cho ta những hiệu quả: được giao hòa với Thiên Chúa, và như vậy, được tha thứ tội lỗi; được giao hòa với Hội thánh; được trở lại tình trạng ân sủng nếu như đã mất; được tha thứ hình phạt đời đời đáng phải chịu vì các tội trọng đã phạm, và ít nhất một phần, những hình phạt tạm là hậu quả của tội; được bình an thư thái trong lương tâm và được an ủi; được gia tăng sức mạnh thiêng liêng để chiến đấu trong cuộc lữ hành.

Gợi ý suy nghĩ

2. Theo bạn, ý nghĩa của việc xét mình là gì? Có phải là cố gắng nhìn lại xem mình đã phạm những tội nào hay không? Việc xét mình hằng ngày và việc xét mình khi đi xưng tội hỗ trợ nhau như thế nào?



NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

Hai cụ Valerie và Edward vừa tổ chức lễ cưới Bạch Kim (70 năm) và nhận được thư chúc mừng của cung điện Buckingham, Anh Quốc. Hiện nay ở tuổi 90, hai cụ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên đàn con cái cháu chắt.

Bí quyết hạnh phúc của hai cụ là: *“Không bao giờ đi ngủ khi vẫn còn giận nhau, luôn hết lòng vì nhau và hòa hợp với nhau”*. Bí quyết này rất gần với lời khuyên của Thánh Phaolô: *“Anh em hãy khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại và hãy tha thứ cho nhau”* (Cl 3,12).

Để gia đình được hạnh phúc lâu bền, xin các chị hãy đặc thủ cho mình những đức tính mà Thánh nhân đã dạy, đó là khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại và tha thứ.

1. Khiêm cung

Khiêm cung không phải là để người khác xem thường mình. Trong hôn nhân, chắc

chắn sẽ có những điều người này làm phiền lòng người kia. Hãy chấp nhận sự phê bình mà không dùng lời nguy biện. Trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo. Ngạn ngữ có câu: *“Con người là làm lỗi”*. Vì thế, nếu có lỗi lầm, anh chị cứ khiêm tốn sửa sai. Ai cũng yêu mến người khiêm nhường, người dễ thân thiện và dễ gần gũi. Không ai thích kẻ kiêu ngạo bao giờ! Ca dao cũng khen ngợi kẻ khiêm nhường:

*“Nhún nhường quý trọng
biết bao*

*Khoe khoang kiêu ngạo ai
nào có ưa”*.

2. Ôn hoà

Người ôn hoà luôn tỏ ra điềm tĩnh, không gay gắt, nóng nảy. Họ nói năng dè dặt, dùng lời lẽ ôn tồn, thái độ hòa nhã. Sách Châm Ngôn dạy: *“Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan”* (Cn 17,27).

Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng không khỏi có lúc va chạm, xung khắc. Nếu không biết giữ sự ôn hoà thì sẽ dễ cho cơn giận bùng phát. Cha ông ta đã cảnh giác: *“Giận quá mất khôn”*. Ca dao cũng mô tả:

*“Giận lên là phát cơn điên
Người khôn hóa dại, người
hiền hóa ngu”*.

3. Nhẫn nại

Người nhẫn nại là người kiên trì, bền bỉ, chịu đựng khuyết điểm của người khác. Vợ chồng mỗi người một tính khí, hơn nữa, tâm lý nam nữ cũng nhiều khác biệt, vậy mà phải chung sống với nhau đến trọn đời, thì thật là một... thánh giá!

Thế nên, người ta gọi kết hôn là đi gánh vác. Gánh vác thì phải chịu nhiều vất vả, cực nhọc. Nếu không nhẫn nại, chịu đựng nhau mà lại ca thán, dỗi hờn, thì thật là đang sống trong hỏa ngục trần gian! Sách Châm Ngôn dạy: *“Người chặm giận thì đầy sáng suốt, người nóng tính để lộ cái dại khờ”* (Cn 14,29). Vì thế, không gì hạnh phúc hơn là có được một

người bạn đời biết sống nhẫn nại. Ca dao có câu:

*“Ai ơi cứ ở cho lành
Tu thân tích đức để dành
về sau”*.

4. Tha thứ

Tha thứ là điều khó khăn nhất, cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, và ngay cả trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra còn dễ làm hơn là trao ban sự tha thứ. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính người đã gây đau khổ cho mình.

Vợ chồng nào mà chẳng có lỗi với nhau, chẳng có lúc gây gổ, bất hòa! Ông cha ta đã nói: *“Chén bát còn có lúc xô”* cơ mà! Tìm đâu ra được người vừa ý, hợp tánh với mình. Chính bản thân mình có là người hoàn hảo bao giờ đâu!

Vì thế, rất cần sự tha thứ để có thể chung sống hạnh phúc. Vợ chồng tha thứ cho nhau, sẽ làm cho bầu khí gia đình được nhẹ nhàng, dễ thở. Tha thứ còn mang lại cho vợ chồng nhiều niềm vui lớn lao. Vui vì biết rằng sẽ được Chúa

tha thứ tội lỗi cho mình. Vui vì mình cũng là một con người quảng đại bao dung. Vui vì mình được bình an thư thái trong tâm hồn. Ông cha ta cũng khuyên dạy con cháu đời sau:

“Những người đức hạnh thuận hòa

Đi đâu cũng được người ta tôn sùng”.

Tóm lại, hạnh phúc không tự nhiên mà có, cũng chẳng ai biểu không cho mình, nhưng chính các anh chị phải vun trồng và nuôi dưỡng, thì tình yêu mới đơm bông kết trái. Cây lúa còn phải chăm sóc, huống gì là tình yêu: *“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”*. Tình yêu của các anh chị hôm nay là gieo, rồi phải vất vả chăm bón, thì mai sau mới có kết quả: *“Hạt được một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”* (Mt 13,9).

Thánh Augustinô nói: *“Chúa dựng nên con không cần*

hỏi ý kiến con, nhưng Người không cứu độ con nếu con không cộng tác”. Vì thế, các anh chị hãy cộng tác với Ông Chúa, bằng cách tập những đức tính cần thiết trong đời sống gia đình như Thánh Phaolô dạy: *“Anh em hãy khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại và hãy tha thứ cho nhau”* (Cl 3,12).

Đó chính là những *“Nét đẹp tâm hồn”* mà một người Kitô hữu cần phải có. Nhất là những người làm mẹ, làm vợ, càng phải trau dồi cho mình những nét đẹp ấy, để có thể sống hạnh phúc bên chồng con suốt đời.

Chúc các anh chị gặt hái được những thành quả vàng son trong đời sống gia đình, không chỉ là *“Hạnh phúc trăm năm”* đời này, mà còn là *“Hạnh phúc vĩnh cửu”* trên Thiên Quốc.





Hóa giải hận thù

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt

Vàng trời Đông chưa kịp ló dạng, cả bầu trời và khoảng không gian chung quanh đều nhuộm một màu trắng đục bởi những màn sương. Thế mà Hằng đã xuống vườn tưới lá dâu, đó là cô gái ở độ tuổi trăng tròn, có hai má lúm đồng tiền cùng với đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Vườn bên cạnh, Thanh đang lao động cật lực, lúc thì dẩy cỏ lúc thì vét mương. Khi một mỗi hai người lại đến bên nhau chuyện trò vui vẻ rồi lại tiếp tục lao động.

Thanh và Hằng chơi thân với nhau từ thời niên thiếu, nhà lại gần nhau. Đến tuổi trưởng thành, đôi bạn trẻ vẫn quấn quýt bên nhau, tuy phải dầm sương dãi nắng, nhưng họ vẫn thấy cuộc đời đẹp làm sao và từng thêu dệt cho đời mình biết bao ước mơ mộng đẹp, khi những rung động đầu đời vừa mới

chớm nở. Vì thế những ai ngăn cấm họ đến với nhau, sẽ tạo nên một vết hằn sâu đậm trong tim họ.

Đà Lạt chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng biên độ nhiệt lại chênh nhau quá lớn, tạo nên bốn mùa rõ rệt trong một ngày. Những buổi sáng tinh mơ, khi sương sa phủ kín núi đồi làm cho cái lạnh ngấm sâu vào da thịt đó là thời tiết của mùa Đông. Khoảng tám, chín giờ sáng khí trời ấm áp hơn, ong bướm dập dìu bay lượn, trăm hoa đua nhau khoe sắc đó là thời tiết của mùa Xuân. Giữa trưa hè nắng gắt, cành hoa rũ lá, khí trời nóng bức đó là thời tiết của mùa Hè. Đến chiều nắng vàng hiu hắt, mây trời ảm đạm đó là thời tiết của mùa Thu. Vì thế, nông dân ở Đà Lạt rất cực nhọc vì phải lao động trong một ngày mà thời tiết luôn biến động, ấy là chưa nói đến

những lúc gió táp mưa sa, nhưng Thanh và Hằng chẳng thấy vất vả gì, mà vẫn vui say lao động bên nhau, vì trong tim đôi bạn trẻ luôn ấm nồng một tình yêu mới. Có lẽ chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi bạn trẻ.

Mặt trời đã lên khỏi những đồi thông, anh thanh niên khoảng hai mươi tuổi ngồi trên con đường đất đỏ nhìn xuống theo dõi mọi chuyện ở dưới vườn, miệng cứ phì phèo điếu thuốc lá. Bỗng nhiên anh ta đứng phắt dậy, ném điếu thuốc lá xuống đất có vẻ tức tối lắm, rồi đi đâu mất.

Hôm nay Thanh đến khu Hoà Bình, đó là trung tâm của thành phố Đà Lạt để mua sắm ít vật dụng. Đến một đoạn đường vắng mà hai bên là những cây thông to tướng, một anh thanh niên khoảng hai mươi tuổi, miệng ngậm điếu thuốc lá lệch sang một bên mép với dáng vẻ rất côn đồ, bước ra chặn đường làm Thanh hết hoảng, tim đập thình thịch.

- Ê! Mà biết tao là ai không?

- Dạ không!

- Hùm Xám! Trùm băng lạnh lùng. Nhớ chưa?

- Dạ nhớ!

- Mà không được quen con Hằng nghe chưa! Người yêu tao đó.

- Tụi em ở gần nhà nhau, làm sao không quen nhau được.

- Tao nói không được là không được!

Vừa nói anh ta vừa nhảy tới đâm vào mặt Thanh. Thanh né người sang bên, một chân bước tới chèn vào gót chân sau anh ta, đồng thời “quất” một chỏ vào ngực đối phương. Bị một đòn chỏ và gót chân sau bị chân Thanh chèn nên Hùm Xám té ngửa ra sau. Anh ta lồm cồm bò dậy, không dám tấn công nữa vì biết Thanh “có nghề”.

Bỗng hai tên đàn em Hùm Xám cầm hai khúc cây chạy tới. Thanh hết hoảng co giò phóng như bay, nhưng cũng bị chúng quất cho một cây ngang lưng làm anh té xuống. Chúng còn bồi thêm cho Thanh mấy cây nữa rồi mới chịu bỏ đi. Bị một trận đòn chí tử, Thanh nằm im một lúc rồi khập khiễng bước lê từng bước.

Về đến nhà, Thanh lại xuống vườn lao động với vẻ mặt buồn hiu và cũng chẳng đến gần Hằng nữa. Thấy thế, cô bé có vẻ ngạc nhiên bước đến hỏi:

- Có chuyện gì mà buồn vậy?

- Bị người ta đánh!

Hằng trở mắt lên.

- Anh hiền lành. Xưa nay có gây thù oán với ai đâu mà bị người ta đánh?

- Người yêu Hằng.

Cô bé nhảy nhồm lên.

- Anh nói gì?

- Hùm Xám!

- Sao anh nói người yêu của em?

- Nó nói! Nó cấm...

- Thằng đó ăn rồi chỉ chơi bời phá phách. Nó đến nhà em mấy lần đều bị ba mẹ em đuổi thẳng. Được rồi! để nó cho em.

- Vậy...? Vậy Hằng...

- Sao?

- Không có sao hết!

- Không sao là sao?

Cũng như mọi lần, cứ đến chiều thứ Bảy hàng tuần là Thanh với Hằng đi tập hát, vì đôi bạn trẻ ở trong ca đoàn của giáo xứ. Bỗng phía trước, Hùm Xám xuất hiện với dáng đi nghênh ngang trông rất “cô hồn”. Sau lưng anh ta là ba thằng “đệ” với vẻ mặt đằng đằng sát khí, còn tay chúng thì lăm le những cây mã tấu sáng loáng như muốn “xin ai tỵ huyết” trông thật dễ

sợ. Hằng như “ngửi” thấy mùi sát khí nên hồn phi phách tán. Với giọng run run cô bé nói lắp bắp:

- Chạy! ...chạy... đi anh.

Còn Thanh thì hết hoảng vì có Hằng đi bên cạnh sẽ làm cho Hùm Xám điên tiết lên.

Bỗng sau lưng Thanh và Hằng có tiếng quát.

- Thằng cọp đen! Hôm nay tao phải lấy xương mày về nấu cao.

Thanh và Hằng giật mình quay lại, thì thấy hai tên côn đồ khác cũng cầm dao búa nghênh ngang đi tới. Thì ra hai băng đảng giang hồ muốn thanh toán nhau.

Hùm Xám và ba tên đàn em chạy tới tấn công hai tên côn đồ, thì sau những gốc thông già, mười mấy tên thuộc băng đảng bên kia chạy ủa ra bao vây bọn Hùm Xám. Trước cảnh tượng Hùm Xám và bọn đàn em không còn lối thoát, chỉ từ chết đến bị thương thì có tiếng xe tải chở hàng vọng tới. Thanh vội vàng hét lớn:

- Công an! ...Công an...

Hai băng đảng xã hội đen đều chạy tán loạn, còn Thanh và Hằng cũng chạy trốn chết. Đến

nơi đã cảm thấy an toàn, Hằng vừa thở hổn hển vừa hỏi Thanh:

- Sao anh lại cứu bọn Hùm Xám? Anh không nhớ tụi nó đập anh mấy cây xém chết, lại cấm tụi mình quen nhau sao? Còn bọn côn đồ kia biết anh cứu bọn Hùm Xám chúng không tha cho anh đâu.

- Bọn côn đồ kia chưa biết mình là ai. Còn Chúa dạy "*Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em*" (Mt 5,44).

Những ngày sau đó, khi gặp lại Thanh và Hằng, Hùm Xám cảm ơn rối rít, tay bắt mặt mừng, hận thù đã hóa giải.

Lòng hận thù xuất phát từ thói nhỏ nhen ích kỷ của con người, sẽ làm cho người ta mù quáng, không nhận ra đâu là chân lý, đâu là sự thật. Chỉ có khoan dung tha thứ mới xóa tan hận thù ghét ghen... để hàn gắn những đổ vỡ bất hòa trong mối tương quan giữa người với người.

Trong tháng Sáu này, ta hãy chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, với trái tim để lộ ra trước lòng ngực là Chúa yêu thương đến cùng, yêu thương mà không giữ lại chút gì cho mình để trao

hết cho nhân loại, đó là biểu tượng tuyệt vời của một tình yêu sâu thẳm. Vì thế, Thánh Gioan tông đồ đã định nghĩa: "*Thiên Chúa là Tình Yêu*". Để hiểu rõ hơn, ta hãy nhìn lên thập giá với trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thấu, máu và nước chảy ra là nguồn mạch của tình yêu được tỏ bày.

Nhưng đỉnh cao của tình yêu là sự khoan dung tha thứ. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Người bị đóng đinh trên thập giá mà vẫn cầu nguyện: "*Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm*" (Lc 23,34) và chuyện Chúa Giêsu dạy phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy (Mt 18,21-22) rồi dụ ngôn "Đứa con hoang đàng" (Lc 15,11-32) đã nói lên tình yêu và sự tha thứ của người cha lớn hơn gấp trăm nghìn lần lỗi lầm của người con.

Vì thế, ta hãy học nơi Chúa sự khoan dung tha thứ để có một trái tim rộng mở. Chỉ khi nào ta vứt bỏ được những hận thù ghét ghen... và biết tha thứ cho nhau, ta mới thấy tâm hồn mình luôn thanh thản, tràn ngập một niềm vui, vì tất cả những sự bất hòa đã được hóa giải.



TRÁI TIM TÌNH YÊU

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Nó còn là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, là lòng nhân ái, là sự thông cảm sẻ chia đối với người khác như Thánh Thomas Aquinas từng viết "tình yêu tạo ra điều tốt lành cho người khác".

Tôn giáo nào cũng dạy yêu thương. Giáo lý nhà Phật coi tất cả những gì trên đời này đều là phù du, chỉ có yêu thương lẫn nhau mới là thứ tồn tại vĩnh viễn, còn lại cuối cùng. Luật Môsê trong Cựu ước cũng dạy: "Phải yêu thương tha nhân như chính mình". Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài đã giảng dạy yêu thương và hơn thế nữa đã thực hiện tình yêu thương một cách trọn vẹn.

Tình yêu có nhiều cung bậc sâu thẳm trong trái tim con

người, nhưng thường thì khi trao gửi tình yêu, người ta mong muốn được đáp lại. Nhưng tình yêu không hẳn lúc nào cũng công bằng như thế, có người trao đi và không được đáp lại, có người trao đi và chẳng cần được đáp lại.

Trái tim là biểu hiện, là trung tâm điểm của tình yêu. "Thiên Chúa là tình yêu", nên khi nói tới tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta liên tưởng ngay tới Trái Tim Chúa Giêsu. Tất cả mọi người, mọi thành phần đều có một chỗ nương tựa trong con tim yêu thương của Ngài. Tình yêu ấy đã trở nên vẹn toàn, trở nên cụ thể nhất khi "*Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.*" (Ga 19,34).

Yêu trọn vẹn khiến Thánh Tâm nhận lãnh

Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường

Chúng con nhìn mà kính lạ vết thương

Như bằng chứng của mỗi tình khôn tả.

*(Thánh Thi Kinh Sách lễ
Thánh Tâm Chúa Giêsu)*

Những giọt máu cuối cùng đó đã minh chứng tình yêu cao quý của Chúa dành cho chúng ta: Yêu cách quảng đại, yêu trọn vẹn, cho đi tất cả, hiến dâng tất cả, không đòi hỏi cũng không giữ lại một chút gì cho bản thân Ngài. Trái tim bị đâm thấu của Chúa Giêsu là bằng chứng tuyệt vời về tình yêu tuyệt mỹ của Thiên Chúa. *“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”* (Ga 15,13).

Trong thực tế cuộc sống hôm nay, vẫn còn rất nhiều người sống thiếu yêu thương. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết bao cảnh bạo lực xảy ra trong gia đình, nơi học đường, ngoài xã hội. Những cảnh vợ chồng cãi vã, ăn thua đủ, thậm chí giết nhau trước ánh mắt kinh hoàng của con cái. Những video clip bạo lực học đường được chính các em học sinh ghi lại rồi tung lên mạng. Những cảnh kéo bè tụ nhóm thanh toán nhau xảy ra trên đường phố, nơi chợ búa, quán xá... mà nguyên nhân chỉ là những việc nhỏ nhặt xảy ra thường ngày.

Rồi những cảnh đói nghèo, bệnh tật không những ở những nơi vùng sâu, vùng xa mà còn ngay ở trong lòng những thành phố lớn. Những nữ tu chân yếu tay mềm bị đẩy ra khỏi nơi sinh sống hàng trăm năm, bị chiếm đoạt đất đai để nhường chỗ cho những dự án vì lợi ích nhóm. Người ta vẫn biết, vẫn thấy, vẫn nghe những tiếng kêu oan của họ. Nhưng người ta vẫn cứ làm ngơ không dám lên tiếng, hoặc vì bất lực, hoặc vì sợ liên lụy đến sự an toàn của bản thân. Cứ lảng lảng chứng kiến những cảnh áp bức, cứ tìm cách thoái thác khi được mời gọi trợ giúp cho những hoàn cảnh đói nghèo, bệnh tật.

Người Kitô hữu không chỉ được mời gọi chiêm ngắm, sùng kính mà còn phải trở nên chứng nhân tình yêu của Thánh Tâm Chúa trong thế giới hôm nay. Chính Đức Giêsu đã dạy: *“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”* (Ga 15,12). Thánh Gioan Tông đồ cũng nhắc nhở chúng ta: *“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai*

không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,7-8).

Là người môn đệ của Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta không thể chấp nhận thái độ vô cảm, dửng dưng. Cũng không chấp nhận chỉ nói về tình thương nhưng không sống yêu thương hoặc coi thường, khinh bỉ những người tội lỗi. Vì vậy, chúng ta hãy xin Thánh Tâm Chúa thứ tha và xin Ngài ban cho chúng ta một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương, biết thốn thức, biết rung động, biết đập với nhịp đập của Thánh Tâm Chúa để đền đáp phần nào tình yêu vô tận mà Chúa đã dành cho chúng ta.

Chúng ta hãy lấy lòng nhân từ cảm hóa những người tội lỗi, giúp họ trở về đường ngay, nẻo chính. Hãy tha thứ, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ làm hại chúng ta. Hãy *thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo quần bách, bệnh tật, tù đầy, già cả, cô đơn, khuyết tật... để cứu chữa, hoặc làm giảm bớt những cơn đau của họ. Hãy hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng (Thư công bố*

Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam của HĐGM VN ngày 01/5/2018).

Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta có được một chút Trái Tim của Ngài. Trái tim không bao giờ cạn kiệt tình yêu, một tình yêu hy sinh tự hiến, không dẫn đo, suy tính hơn thiệt với tha nhân. Một trái tim không ngủ yên, biết trăn trở quan tâm đến những vất vả, khó khăn, mệt nhọc, gian khổ... của những người chung quanh. Luôn tha thiết mong ước làm sao để những trái tim khác cũng nhận được hạnh phúc trong tình yêu.

Xin Chúa cho trái tim chúng ta không phải là “trái tim mùa Đông” nhưng là một con tim nồng ấm tình người, cũng không phải là “trái tim ngục tù” nhưng là con tim quảng đại với anh chị em. Một trái tim đong đầy tình yêu sẽ làm cho con người chúng ta bung ra khỏi những cái vỏ ích kỷ, những cái khung nhỏ nhen chật hẹp để sống một trời mới đất mới với không gian lồng lộng và thời gian bao la rộng rãi. Trái tim đó làm cho chúng ta nhận ra mọi người là con cùng một Cha, anh em cùng một nhà trong tình yêu bao la của Thánh Tâm Chúa.



THÁNH TÂM CHÚA

Nguyễn Thanh Hà

*Thánh Tâm Chúa giàu lòng xót thương
Thương đàn chiên không người dẫn đường
Yêu đám đông ba ngày đói lả
Ngài động lòng trước cảnh khốn cùn,*

*Ngài thương người mẹ mất con trai
Sờ vào đôi mắt kẻ mù lòa
Giơ tay chữa bệnh người phong hủi
Cứu sống con gái ông Giai-a.*

*Chính vì yêu Ngài hiến thân mình
Chịu đau khổ chết trên thập hình
Ngài phá vỡ gông cùm sự chết
Đưa nhân loại vào cõi trường sinh.*

*Thánh Tâm Chúa rung động không n,
Vẫn đau nỗi đau của con người
Hằng tuôn đổ tình yêu Thiên Chúa
Dẫn thế nhân về bến quê trời.*

*Thánh Tâm Chúa cháy lửa mến yêu
Nóng hồn con tình yêu Chúa nhiều
Đường trần gian muôn vàn nguy khó
Xin giúp con giữ trọn chữ yêu.*



SÁM HỐI

BCT

Con quỳ đây lòng đầy sám hối

Những điều này như thể vô tâm
Khi con dự Thánh lễ
Mà lòng trí lo ra
Không tập trung suy niệm
Cuộc đời Chúa đang diễn lại âm thầm.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Có điều này như thể bất tuân
Khi con xin cho đời mình suôn sẻ
Đừng bất hạnh, đừng tai ương hoạn nạn
Con chối từ cây thập giá Chúa ban
Bởi tình yêu là hy sinh phải có.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Vì điều này như thể bất nhân
Khi con ghét kẻ gây cho con nhiều đau đớn
Đã dám quên Lời Chúa dạy yêu cả địch thù
Như gương Chúa ngày xưa tha tội kẻ giết mình
Lỗi lầm con, Ngài cũng tha tất cả...

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Có điều gì như thể kiêu căng
Khi con muốn được mọi người kính nể
Không thấy Chúa đã chịu bao phỉ nhổ
Bao nhiêu lời nhục mạ chê khinh
Ngài vẫn khiêm hạ đón nhận hoài.

Con quỳ đây thật lòng sám hối

Còn bao điều nói sao cho hết
Những tội lỗi suốt cuộc đời xúc phạm
Là gai nhọn đâm tim Chúa rướm máu
Nay trước Thánh Tâm, con quỳ sám hối
Nguyện xin lòng thương xót Chúa thứ tha.



TRÁI TIM HỒNG

JB. Trần Minh Chính

Trái tim hồng thắm yêu thương
Mang nhiều đau khổ, đoạn trường biệt ly
Từng dòng máu đỏ chảy đi
Hòa cùng với nước tuôn trào chảy ra
Cũng vì chuộc tội chúng ta
Ngài thương nhân thế xuống là trần gian
Roi đòn, gai mào thân tàn
Bước trong tăm tối, hai hàng lệ rơi
Vững lầy tội lỗi trên đời
Vác cây Thánh giá, rồi bời ruột gan
Vừa đi vừa ngã gian nan
Lưỡi đòng xuyên thấu khi đang trên đời
Gol-tha ngày ấy đau rồi
Sinh ly tử biệt ưu sầu khổ đau
Cuộc đời muôn nỗi bể dâu
Bao nhiêu gian khổ cơ cầu nặng mang
Thánh Tâm Thiên Chúa ủi an
Cho ai chạy đến Cha ban ơn lành
Đoàn con nay quyết trung thành
Thờ kính Tâm Thánh Chúa Trời hiển linh
Ngài đã cõi chết phục sinh
Oai phong cao cả quang vinh trên trời.





Tôi đi tìm tôi

Giuse Trần Văn Tuệ
Xứ đoàn Lạc Quang

Từ trước tới nay -tôi là tôi đấy- nhưng tôi chưa tìm ra “cái tôi” thật sự!

Thiên Chúa tạo dựng con người và ban cho một món quà độc đáo nhất, là biết “phản tỉnh”, là nhìn được mình. Thế nhưng trong tôi luôn có sẵn những ý tưởng và lý lẽ để bênh vực chính mình! Đây cũng là bản năng tự vệ và chính vì cái đặc ân này mà tôi không đủ thành thật, nên không dễ để “tìm ra được mình”!?

Ấy thế mà khi có dịp nói về người khác thì tôi kể vanh vách không sót một khía cạnh nào. Anh ấy thế này, còn chị kia thế nọ... Ôi toàn là khiếm khuyết không thể nào trọn tốt trọn lành bằng tôi!!!... Họ luôn phải sửa đổi còn tôi thì “chỉn chu” rồi. Vì thế mỗi khi có ai phê bình thì mặt tôi đỏ bừng, tim tôi đập nhanh

và nghĩ là họ đang muốn chỉ trích và ganh ghét, nảy sinh những thành kiến không tốt cho ai “dám phê bình nhận xét tôi”...

Trong thời gian này tôi như đi vào ngõ cụt, may sao được anh em giới thiệu gia nhập một hội đoàn, có linh đạo giúp tôi sống tinh thần đền tạ tình yêu Thánh Tâm, tôi hãnh diện được gọi là đoàn viên của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm. Kể từ đây tôi biến đổi tâm tình theo cách khác, tự nhiên lại khoác cho mình trang phục mới để đóng vai một nhân vật mới. Tôi lại có thêm cơ hội để ngắm nhìn cách sống đạo của anh em. Tôi luôn lấy mình làm “người mẫu” để đặt ra tiêu chuẩn mà phê phán và chủ quan lượng giá mức độ “thánh thiện đạo đức” nơi các bạn trong đoàn. Thế ra tôi mắc thêm một chứng bệnh lạ kỳ: tôi nghĩ là mình luôn đúng; các bạn của mình khiếm khuyết điều này, điều nọ, còn tôi thì luôn “hơn” họ!!! Tôi bỏ quên sự tiếp xúc với lời Chúa “*Các con đừng xét đoán ai để khỏi bị xét đoán*” (Mt 7,1). Tôi đang ngấm ngấm bị

“virus kiêu ngạo” xâm nhập và tấn công vào chính “bản tính của tôi” và dần dà tôi mang bệnh “ung thư” tâm linh, không còn nhận ra bộ mặt thật của mình trong mọi lãnh vực. Tôi bắt đầu sống cuộc sống lưỡng diện giả hình. Theo Thánh Kinh thì tôi đang mang một căn bệnh hiểm nghèo “Cái má tô vôi” (Mt 23,27b) mà Chúa đã cảnh báo với những người Pharisiêu.

“Chúa đã sống lại rồi”, thế nhưng tôi vẫn chưa sống lại vì tôi chưa tìm được cái tôi. Nay Chúa cho tôi gặp được ý tưởng cao siêu của ĐTC Phanxico tái lên án tệ nạn “ngồi lê mách lẻo, nói hành nói xấu người khác” (trong ngày kỷ niệm 40 năm đài Truyền hình Hòa Bình Italia, 13.12.2018). Ngài nói: “...nghĩ đến bao nhiêu sự ác người ta có thể gây ra bằng miệng lưỡi của mình, nói hành nói xấu người khác, mách lẻo...”. Tôi giật mình tỉnh ngộ và còn may là chưa ‘ngồi lê mách lẻo’, thế mà cái miệng đã làm tình làm tội cho nhiều người. Tôi đã luôn nhìn lại bản thân mình trong tất cả lời nói và hành động, để cầu xin Chúa cho “con tìm được chính mình” trong mọi hoàn cảnh.

Và từ giờ ấy, tôi mới khám phá trong bản thân tôi có những hang cùng ngõ hẻm, là chỗ ẩn nấp an toàn cho những khiếm khuyết nơi con người tội lỗi và yếu đuối của tôi, để từ đó tôi biết tìm mình xuống và khiêm nhường đến nhờ cậy tình thương nơi bác sĩ Giêsu, điều trị cho căn bệnh hiểm nghèo nơi tâm hồn tôi, để tôi hấp thụ được ‘liều thuốc’ của Ngài đã dạy “*Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng*” (Mt 11,29). Tôi chắc chắn rằng, “khiêm nhường” là liều thuốc bình dân rẻ tiền, nhưng lại có hiệu năng giúp tìm được ‘cái tôi’ và điều trị hiệu quả bệnh ung thư kiêu căng là căn bệnh truyền kiếp, nó có thể tiêu diệt cả linh hồn của mọi người. Song song đó, tôi được bồi dưỡng bằng ‘nhân sâm’ của Thầy Giêsu: “*Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô...*” (Mt 23,8-12).

CON HEO ĐẤT

BCT



Cô bé trịnh trọng để con heo đất vào một chiếc túi nhỏ xinh xắn, kèm theo bức phong thư viết tay thật nắn nót, xinh đẹp, rồi đem theo khi đi dự lễ thiếu nhi chiều nay. Sau Thánh lễ, cô bé chạy vội vào phòng thánh và kính cẩn cúi đầu chào cha đặc trách thiếu nhi, rồi nói thật nhanh: “Con gửi cha món quà cho các bạn nghèo ở vùng xa, cha nhớ xem nhé, con xin phép về đây.” Cô bé đặt chiếc túi lên bàn sau câu nói, rồi mau lẹ chạy ra ngay không chịu đợi cha hỏi thăm lời nào hết.

Lễ dành cho thiếu nhi tuần sau, khi gần kết thúc bài giảng về tình yêu Thiên Chúa... cha

đem bức thư viết tay của cô bé ra đọc cho cộng đoàn cùng nghe.

Cô bé dấu tên viết trong thư thế này: “Con kính chào cha. Con đã nghe cha giảng, kể về các bạn nhỏ như con ở vùng sâu, vùng xa rất nghèo khổ thiếu thốn đủ thứ... Nhà con cũng nghèo, vì ba má phải đi làm công nhân mới có tiền nuôi chị em con ăn học, mỗi ngày má cho con năm ngàn đồng lẻ đem đi học, để mua quà ăn cho vui với bạn bè trong giờ ra chơi. Nhưng từ khi con nghe cha nói về các bạn nghèo, con thấy thương các bạn ấy lắm, vì dù sao con cũng được ba má lo cho có cơm no áo đẹp để mặc đi học, còn các bạn phải mặc đồ cũ rách, cơm cháo, mì gói, lắm lúc cũng chẳng đủ no, sao mà khổ sở đến thế...”

Con đã quyết định không mua kem ăn nữa. Mỗi ngày con nuôi chú heo đất này, trong

một năm qua chắc chú cũng no bụng rồi. Giờ con nhờ cha chuyển tới giúp các bạn nghèo vùng xa cha nhé. Xin cha đừng cảm ơn con, đừng hỏi ai đó tên con, mà hãy cầu nguyện cho ba má con được mạnh khỏe để đi làm, cầu cho bà ngoại con hết đau nhức tay chân, cho chị em con biết sống ngoan ngoãn với Chúa, với ba má và với mọi người.

Con kính chúc cha vui vẻ và mạnh khỏe, để giảng lễ thật hay cho thiếu nhi chúng con biết sống ngoan hơn mỗi ngày cha nhé. Con kính mến Chúa và cũng mến cha nhiều đấy ạ!".

Cả nhà thờ đều vỗ tay hoan hô, khi nghe cha đọc xong lá thư đầy cảm xúc của một bạn thiếu nhi yêu cầu được dấu tên, nhưng đang ngồi trong hàng ngũ giữa các thiếu nhi tại

đây. Cha nói: "Năm nay là năm cầu cho các gia đình gặp khó khăn, cả về tinh thần hay vật chất, nên cha rất quan tâm đến các gia đình ấy. Lá thư của bạn nhỏ đây có nhắc tới ông bà, cha mẹ, bạn ấy có lòng hiếu thảo thật tốt đẹp. Cha không đề cao về giá trị của "Con heo đất", nhưng cha rất trân trọng tấm lòng yêu mến của bạn. Cầu chúc cho tất cả mỗi thiếu nhi chúng con luôn biết sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; biết yêu thương mọi người, nhất là những hoàn cảnh nghèo hơn mình, để từ đó các con được xứng đáng là những con ngoan trò giỏi như lòng Chúa mong muốn, và cả ba mẹ cũng như cha đây cũng mong muốn nơi các con nữa. Cha thật lòng cảm ơn bạn nhỏ bí ẩn nào đó nhé.

HẠNH PHÚC

Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?" Mẹ bảo: "Hạnh phúc ở đuôi con đấy". Thế là sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo cái đuôi của mình, mà mãi vẫn không thể bắt được. Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói: "Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc! Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con!"



YÊU NHƯ CHỮA YÊU





4 yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày Bạn cần khám sớm để phát hiện có mầm bệnh hay không

BS Vũ Phong



Bệnh ung thư dạ dày thường diễn ra trong âm thầm, đến khi bị đau mới đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng. Nếu có 1 trong 5 yếu tố nguy cơ trên, bạn nên đi khám để phòng bệnh sớm.

Bệnh ung thư dạ dày được xem là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm hàng đầu vì tỉ lệ người mắc bệnh khá cao, cùng với ung thư phổi và ung thư gan.

Muốn phòng bệnh hiệu quả, chúng ta phải bắt đầu từ việc tìm ra nguyên nhân, kiểm soát các

yếu tố liên quan và ngăn ngừa chúng tấn công vào cơ thể một cách tối ưu nhất.

Theo các bác sĩ chuyên khoa ung thư trên kênh Bác sĩ Gia đình (TQ), sau đây là 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư dạ dày, nếu bạn có một trong những yếu tố liên quan,

hãy khẩn trương đi khám để tầm soát, tự điều chỉnh và phòng ngừa triệt để.

1/ Yếu tố di truyền

Nếu trong gia đình bạn từng có một người mắc bệnh ung thư dạ dày, hãy cẩn thận đi khám sàng lọc sớm vì bệnh này có liên quan đến các yếu tố di truyền với tỉ lệ tương đối cao. Khi trong nhà có người bị ung thư, thì việc thể hệ sau mắc bệnh là khả năng có thể xảy ra.

2/ Người bị viêm dạ dày mạn tính

Xác suất của căn bệnh viêm dạ dày mạn tính tiến triển thành ung thư là tương đối cao. Bởi vì khi bị bệnh, chức năng dạ dày ở bệnh nhân thuộc nhóm này bị suy yếu đáng kể, vi khuẩn của dịch dạ dày sẽ tăng lên nhiều hơn, dễ dàng tổng hợp thành các hợp chất có tên là nitroso. Các hợp chất này đã được chứng minh là gây ung thư.

Trong những trường hợp bình thường, viêm dạ dày teo (co thắt) có nhiều khả năng trở thành ung thư, đặc biệt phải chú ý nhiều nhất chính là nhóm những người có triệu chứng bệnh ở mức nghiêm trọng hơn so với bình thường.

3/ Chế độ ăn uống không lành mạnh

Đây là một yếu tố rất quan trọng liên quan đến nguy cơ gây ra ung thư dạ dày, bao gồm: Ăn uống thất thường, ăn quá nhiều, ăn uống kiêng khem quá mức, ăn tối quá no, ăn uống không đủ sạch, ăn thực phẩm quá lạnh, không biết cách để giữ ấm dạ dày.

Hút thuốc, uống rượu và những hành vi có thể gây ra sự kích thích lên thành dạ dày rất lớn, từ đó sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày.

4/ Bị nhiễm khuẩn *Helicobacter pylori* (HP)

Hầu hết bệnh nhân bị ung thư dạ dày đều đồng thời bị nhiễm khuẩn virus HP, do vậy, nếu bạn được kiểm tra phát hiện có dấu hiệu này thì cần phải đặc biệt chú ý hơn.

Dựa vào 4 yếu tố trên, chúng ta đã biết rõ những nguyên nhân có thể gây ra ung thư dạ dày. Vì vậy, muốn phòng bệnh hiệu quả, phải bắt đầu từ những nguyên nhân, từ đó lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên, tự chủ động phòng ngừa.

(Theo Health/39)

Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu Sinh hoạt tháng 05.2019

Vũ Minh Tâm

Hành hương tại đền Thánh Gia Thất Kiên Lao



Tiếp tục thực hiện các việc đạo đức của GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, được sự chấp thuận và đồng hành của cha Giuse Trần Quốc Tuyển -chánh xứ đền Thánh Gia Thất Kiên Lao, kiêm hạt trưởng giáo hạt Bùi Chu và linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, cha Giuse Nguyễn Đức Giang -linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu- đã hướng dẫn BCH GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu tổ chức cho hơn 400 thành viên BCH và đoàn viên các xứ đoàn trong giáo hạt, về đền Thánh Gia Thất Kiên Lao tĩnh tâm và suy niệm sự Thương khó Chúa Giêsu qua các chặng đường Thánh giá, vào chiều thứ Sáu tuần V mùa Chay, ngày 12.4.2019. Về tham dự cuộc hành hương có đại diện BCH GDPTTTCG giáo phận do ông cố Giuse Vương Văn Riễn và ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định dẫn đoàn.

Mở đầu cuộc hành hương là Thánh lễ do cha Giuse Trần Quốc Tuyến chủ tế. Trong giảng lễ, ngài nói về ý nghĩa và ích lợi thiêng liêng của ngày hành hương; về suy niệm cuộc thương khó Chúa thông qua 14 chặng đàng Thánh giá. Ngài cũng động viên, khích lệ đoàn hành hương với lòng mến và sự nhiệt tình của anh chị em GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu.

Sau Thánh lễ, đoàn đã suy niệm đàng Thánh giá trọng thể chung quanh thánh đường giáo xứ đền Thánh Gia Thất Kiên Lao. Đồng hành với đoàn, còn có các quý chức và cộng đoàn giáo xứ đền Thánh Kiên Lao.



Đoàn đã quy hướng về từng nơi để tỏ lòng tôn kính và suy niệm, dưới sự chủ trì của thầy giúp xứ và quý anh chị BCH GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu. Sau mỗi chặng là những bài thánh ca mùa Chay lại vang vọng từ ca đoàn phục vụ, làm tăng thêm lòng sốt sắng cho cộng đoàn tham dự. Được như vậy, phải nói đến sự đoàn kết, nhiệt tình, khéo vận dụng của BCH GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu, đứng đầu là anh Đaminh Vũ Văn Túc, và sự năng nổ, dám hy sinh của BCH và đoàn viên xứ đoàn Kiên Lao, với vị nữ đoàn trưởng, chị Maria Trần Thị Tụ.

Hành hương tại đền thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng



Năm nay, mặc dầu nhà thờ giáo xứ đền thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng của giáo hạt Đại Đồng chưa làm xong, nhưng BCH GDPTTTCG xứ đoàn Đại Đồng đã linh động tổ chức đi đàng Thánh giá, suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu tại giáo họ Giáo Phòng vào ngày 19.04.2019, thứ Sáu Tam nhật Thánh, với

sự tham dự đông đảo của anh chị em đoàn viên trong xứ đoàn và cộng đoàn. Đến tham dự còn có Hội đồng Mục vụ giáo xứ đền thánh Đại Đồng và giáo họ Giáo Phòng.

Đến tham dự hành hương có BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu do ông cố Giuse Trần Thế Việt -đoàn trưởng GDPTTTCG GP Bùi Chu dẫn đầu. Ngoài ra BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu còn huy động BCH và đoàn viên các xứ đoàn thuộc các giáo hạt Bùi Chu, Phú Nhai, Thức Hóa, Quần Phương do anh Giuse Vũ Văn Túc - trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu- làm trưởng đoàn hành hương về tham dự với anh chị em Đại đồng, tại giáo họ Giáo Phòng.

Chương trình được khai mạc lúc 08g15. Thầy phó tế đền thánh Đại Đồng đã chia sẻ về tình yêu và lòng thương xót của Trái Tim Chúa với 40 ngày chay tịnh; cái chết tất tưởi trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Sau đó, đoàn đã suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu thông qua 14 chặng đàng Thánh giá chung quanh ngoài thánh đường giáo họ Giáo phòng.

Chặng thứ nhất do BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu dâng hương, đọc lời Chúa và suy niệm. Chặng thứ hai do đoàn hành hương GDPTTTCG giáo phận suy niệm. Các chặng tiếp theo 21 toán của xứ đoàn Đại Đồng dâng hương và đọc suy niệm, với sự đồng hành của thầy phó tế.

Cuộc hành hương; suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu của GDPTTTCG tại giáo họ Giáo Phòng, giáo xứ đền thánh Chúa Kitô



Vua vũ trụ đã kết thúc tốt đẹp lúc 10g30 cùng ngày, là nhờ sự phân công cụ thể, chu đáo của Ban tổ chức, mặc dầu với thời tiết oi nắng của những ngày cuối tháng 04 ở miền Bắc.

Thực thi bác ái

Riêng GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, hầu hết các cấp từ giáo hạt và các xứ đoàn đã tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm và suy niệm sự thương khó Chúa Giêsu trong mùa Chay Thánh cho đoàn viên các cấp của mình. Chẳng những thế, các xứ đoàn còn tổ chức thăm viếng những người ốm đau, các gia đình đang gặp khó khăn và làm các việc bác ái khác trong mùa Chay Thánh này. Xin nói đến xứ đoàn Mộc Đức, là một xứ đoàn trong tốp xứ đoàn ít đoàn viên nhất của GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Tuy chưa đầy 100 đoàn viên nhưng trong mùa Chay Thánh 2019 này đã làm bác ái 1.000.000đ; thăm viếng, động viên anh chị em và các gia đình chung quanh mình không phân biệt tôn giáo. Riêng cá nhân, mặc dù gia đình không khá giả, lại đang mang bệnh, nhưng anh Giuse Lê Văn Thục, thuộc xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương đã ủng hộ quỹ bác ái giáo hạt Quần Phương 300.000đ...

Xứ đoàn Hưng Nghĩa, đại hội tổng kết



tới.

Ngày 28.04.2019, Chúa nhật II Phục sinh, GĐPTTTCG xứ đoàn Hưng Nghĩa, giáo hạt Quần Phương đã tổ chức đại hội tổng kết hoạt động của đoàn thể trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động năm

Xứ đoàn đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Hưng Nghĩa là 1 trong 3 xứ đoàn có số đoàn viên đông nhất của đoàn thể GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Với sự linh động kết hợp giữa sinh hoạt của GĐPTTTCG và cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, lấy tên và hoạt động theo tôn chỉ của GĐPTTTCG Việt Nam song vẫn kính trọng thể Lòng Chúa Thương Xót hằng năm.

Về dự đại hội với xứ đoàn Hưng Nghĩa, có BCH GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, do ông cố đoàn trưởng Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn. Đại diện Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn của giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa do ông chánh giám trưởng dẫn đầu đã

về dự, động viên và tặng quà cho đại hội trước sự có mặt của gần 600 đoàn viên của xứ đoàn. Đặc biệt trên ghế danh dự của đại hội còn có thầy phó tế Giuse Phạm Văn Khắc.

Sau báo cáo của anh trưởng Đaminh Đinh Văn Khấn về các hoạt động của đoàn và hướng hoạt động năm tới, là phát biểu tham luận của vị đại diện đoàn viên; phát biểu động viên của anh trưởng GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu.

Thay mặt HĐMV giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa, ông chánh giám trưởng Đaminh Trần Văn Hòa đánh giá cao mọi sinh hoạt của xứ đoàn Hưng Nghĩa. Mỗi liên đới, sự đoàn kết và hiệp thông giữa đoàn thể và hội đoàn trong giáo xứ rất tốt đẹp, giúp giáo xứ mỗi ngày một phát triển về mọi mặt.

Vào lúc 17g30 cùng ngày, đoàn đã tổ chức cung nghinh tượng Lòng Chúa Thương Xót chung quanh thánh đường, và kết thúc ngày đại hội với Thánh lễ trọng thể kính Lòng Chúa Thương Xót.

Phúng viếng bà cố Maria Đoàn Thị Suất



Được tin bà cố Maria Đoàn Thị Suất (Tính), thân mẫu cha Goakim Nguyễn Thành Tựu, SDD -linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn- đã được Chúa gọi về ngày 11.5.2019 hưởng thọ 82 tuổi.

Vào lúc 09g30 ngày 14.5.2019, BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu cùng với BCH GDPTTTCG giáo hạt Quý Nhất -do ông cố Giuse Vương Văn Riễn- làm trưởng đoàn, đã đến phúng viếng bà cố Maria và hiệp dâng Thánh lễ an táng lúc 08g00 ngày 15.5.2019 tại nhà thờ Giáo Lạc, GP Bùi Chu.

Xứ đoàn Đồng Vạn, GP Hải Phòng Tuyên hứa và ra mắt

Ban TT GĐPTTTCG
GP Hải Phòng



Giáo xứ Đồng Vạn có truyền thống đạo Công giáo lâu đời, với hơn 300 nhân danh thuộc giáo hạt Kê Sặt, giáo phận Hải Phòng. Ngôi thánh đường mới được xây dựng lại, khang trang, tọa lạc tại trung tâm xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Trải qua thời gian hơn 9 tháng cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Hôm nay, thứ Ba ngày 07.05.2019, hồi 19g30, giáo xứ Đồng Vạn và cha chính xứ Giuse Vũ Văn Khương, hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn và tuyên hứa, ra mắt Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Đồng Vạn. Mọi người cùng chào đón cha Antôn Nguyễn Văn Ninh - Tổng linh

hướng GDPTTTCG GP Hải Phòng, anh Trưởng Giuse Phạm Văn Hóa -Trưởng BCH GDPTTTCG giáo phận, và toàn thể BCH GDPTTTCG giáo hạt Kê Sặt về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, chúc mừng, chia sẻ niềm vui cho tân xứ đoàn. Giáo xứ cũng vui mừng chào đón BCH các xứ đoàn Kê Sặt, Thánh Antôn, Đồng Bình, Ban Hành giáo và bà con giáo dân xứ Đồng Vạn đã tới tham dự Thánh lễ và động viên tân xứ đoàn Đồng Vạn.

Mở đầu bài giảng, cha Antôn Tổng linh hướng giáo phận ngỏ lời chúc mừng tân xứ đoàn Đồng Vạn: “Hôm nay, ngài rất vui mừng đón nhận 40 anh chị giáo xứ Đồng Vạn tham gia vào Gia đình PTTT Chúa Giêsu”. Nối tiếp, qua bài Tin mừng (Ga 6,30-35) “*Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực*”, nhằm giúp cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa của người tông đồ giáo dân, thế nào là Công giáo Tiến hành? Ngài diễn giảng: “Điều này đã có từ rất lâu, vì truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Những hoạt động tông đồ không phải chỉ là việc riêng của tu sĩ, giáo

sĩ, mà của cả giáo dân nữa. Chính giáo dân phải là người tông đồ để xây dựng Hội Thánh Chúa, Hội Thánh chính Chúa Giêsu thiết lập. Đặc biệt, tổ chức đoàn thể GDPTTT Chúa Giêsu có một cơ cấu gồm BCH trung ương, BCH hành cấp giáo phận, cấp giáo hạt và giáo xứ là xứ đoàn. Đây cũng thể hiện vai trò, trách nhiệm cộng tác chặt chẽ hơn trong việc xây dựng, phát triển Giáo hội. Vì vậy, trong niềm vui Chúa Giêsu Phục sinh hôm nay, người tông đồ phải luôn ghi nhớ lệnh truyền của Chúa Giêsu: “*Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy*”, và “*Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!*” Đến với và tin vào Đức Giêsu ta sẽ tìm được thức ăn tinh thần. Người tông đồ cần nhận được sự đỡ nâng của ơn Chúa. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chia sẻ phận làm người ở đời như chúng ta, với đủ mọi cay đắng ngọt bùi của phận người, và cái chết trên thập giá. Ngài mong trở nên bạn được đồng hành với chúng ta trên đường đời nhiều thách đố, gai chông

và cảm bấy. Nhưng mỗi ngày chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa Giêsu để được no đủ. Như vậy, ơn Chúa cho chúng ta đầy đủ sức mạnh, không cần phải đi đây đi đó để xin ơn. Xin Chúa cho anh chị em đức tin mạnh mẽ, dám hy sinh tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, để tiến bước trên con đường làm tông đồ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Amen”

Tiếp sau bài giảng, cha Tổng linh hướng cử hành nghi thức tuyên hứa cho 40 anh chị đoàn viên mới, cùng 7 anh chị Ban Chấp hành Xđ Đồng Vạn. Đồng thời, cha xứ cũng là cha linh hướng Xđ Giuse Vũ Văn Khương đã trao “Ủy Nhiệm Thư” cho anh chị BCH xứ đoàn giữa những tràng pháo tay chúc mừng giòn giã.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, thay mặt đoàn viên xứ đoàn Đồng Vạn, anh trưởng Giêrêmô Phạm Ngọc Lễ có lời cảm ơn chân thành đến cha Tổng linh hướng Antôn, cha xứ

Giuse, BCH GDPTTTCG giáo phận, giáo hạt Kẻ Sặt và các xứ đoàn bạn đã đồng hành, giúp đỡ mọi mặt cho anh chị em giáo xứ Đồng Vạn được gia nhập vào đoàn thể GDPTTTCG Việt Nam

Cha xứ Giuse có lời cảm ơn cha Tổng linh hướng Antôn đã quan tâm, nâng đỡ giáo xứ thành lập được Xđ mới, và cảm ơn BCH GDPTTTCG giáo phận, giáo hạt Kẻ Sặt gần một năm qua đã đồng hành, giúp đỡ để ngày hôm nay giáo xứ đã có thêm đoàn thể mới. Ngài cũng hết lòng cảm ơn các Xđ Thánh Antôn, Kẻ Sặt, Đồng Bình, Ban Hành giáo và bà con giáo dân xứ Đồng Vạn đã tới tham dự Thánh lễ và động viên tân xứ đoàn Đồng Vạn.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui khi cả cộng đoàn hát vang lời ca *“Biết lấy gì cảm cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con...”*

CHÚC MỪNG
Gia đình PTTT Chúa Giêsu VN hân hoan chúc mừng

Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu
xứ đoàn Đồng Vạn, giáo hạt Kẻ Sặt, GP Hải Phòng
Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 07.05.2019 với 40 đoàn viên

Linh hướng: Lm. Giuse Vũ Văn Khương

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1/ Đoàn Trưởng | : Ông Giêrênimô Phạm Ngọc Lễ |
| 2/ Phó nội vụ | : Ông Giêrênimô Nguyễn Văn Thành |
| 3/ Phó ngoại vụ | : Ông Giêrênimô Phạm Văn Bông |
| 4/ Thủ quỹ | : Bà Anna Vũ Thị Chuyền |
| 5/ UV Phụng vụ | : Bà Anna Nguyễn Thị Trò |
| 6/ UV Tuyên huấn + TT | : Bà Maria Đào Thị Quế |
| 7/ Ủy viên BAXH | : Bà Anna Vũ Thị Thiêng |



Xứ đoàn Kim Ngọc - GP Nha Trang Phát Quà Phục Sinh

Kim Ngà



Trong suốt mùa Chay, các tín hữu được mời gọi sửa mình, sám hối và chia cơm sẻ cơm áo cho người nghèo, người bất hạnh. Quý ân nhân đã tiết kiệm trong mùa Chay để chia sẻ niềm vui cho nhiều người vào dịp lễ Phục sinh.

Xin cảm ơn quý ân nhân đã cho chúng tôi cơ hội đem niềm vui Phục sinh đến với những người nghèo.

Nguyện xin Chúa Phục sinh ban nhiều ơn lành cho quý vị.



BCH GDPTTTCG TGP SÀI GÒN

Họp thường kỳ tháng 05.2019

Giuse Văn Phụng

“Làm sao để mỗi người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và cảm nhận được Trái Tim Chúa Giêsu đổ ra tới giọt máu cuối cùng vì mọi người.”



Trên đây là lời kêu gọi của linh mục Vinhson Phạm Văn Tính trong buổi họp Ban chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) Tổng giáo phận TPHCM (TGP), diễn ra lúc

08g30 ngày 11.5.2019 tại hội trường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức, số 51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Đến tham dự có Lm Vinhson Phạm Văn Tính, linh

hướng GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức; Lm. Giuse Huỳnh Thanh Phương, chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo xứ Thủ Đức; đại diện BCH GĐPTTTCG các giáo hạt: Bình An, Chí Hòa, Gia Định, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Thọ, Sài Gòn-Chợ Quán, Tân Sơn Nhì, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm Mới, Thủ Đức và Phú Nhuận (dự thính). Ngoài ra, còn có đại diện BCH các xứ đoàn thuộc giáo hạt Thủ Đức.

Chia sẻ của LM chánh xứ



Trước tiên, Lm Giuse giới thiệu GĐPTTTCG họ đạo Thủ Đức rất nhiệt huyết, phụ trách giờ Cầu Thánh Thể cách trọng thể mỗi chiều thứ Sáu đầu tháng. Ngài tâm tình: “Đoàn viên trong một đoàn thể Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa thấy được hạnh phúc và đem tình yêu từ Trái Tim Chúa về với gia đình, nên mọi người trong gia đình thương yêu nhau”. Qua đó, ngài mời gọi phát triển đoàn thể GĐPTTTCG

để đền bồi tội lỗi của con người trước Trái Tim yêu thương của Chúa. Xin Chúa tha tội cho mình, cho các gia đình được hạnh phúc, cho GĐPTTTCG nói chung, GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức và xứ đoàn Thủ Đức được phát triển mạnh mẽ.

Ngài mong muốn BCH GĐPTTTCG các cấp để ý đến các giáo xứ nhỏ, nghèo, vì muốn đi lên phải nỗ lực rất nhiều lần so với giáo xứ lớn, vì thiếu nhân sự, không có tiền.... Từ đó, ngài mời gọi BCH GĐPTTTCG các cấp yểm trợ những xứ đoàn nhỏ, để trong Trái tim Chúa Giêsu chúng ta đốt nóng ngọn lửa nhiệt huyết tôn sùng tình yêu của Chúa và đền bù những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm.”

Tiếp đến, anh Matthêu Trần Khánh Phong –Phó trưởng BCH báo cáo tình hình sinh hoạt, những thuận lợi, khó khăn, định hướng sinh hoạt thời gian tới của GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức.

Tiếp theo, lần lượt đại diện BCH GĐPTTTCG giáo hạt Bình An, Chí Hòa, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Thọ, Sài Gòn-Chợ Quán, Tân Sơn Nhì, Thủ Thiêm, Xóm Chiếu, Xóm Mới báo cáo ngắn

gọn hoạt động tháng qua của đơn vị mình.

BCH GĐPTTTCG TGP báo cáo



Anh Giuse Bùi Văn Luận, Tổng thư ký báo cáo tình hình đóng góp việc chỉnh sửa nội quy vào ngày 24.4.2019. ngày 16.4.2019 đã đi tiền trạm chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm và chia sẻ bác ái tại Cần Giờ vào ngày 02-6-2019.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó nội vụ báo các GĐPTTTCG TGP phát triển chậm, chưa thể hiện được bản chất của hoạt động tông đồ, nên không tạo được động lực mời gọi người tham gia. Vai trò của người lãnh đạo trong phát triển đoàn thể là rất quan trọng. Đề nghị: những giáo hạt nào có khó khăn, BCH giáo hạt tiếp cận và có hướng giúp đỡ giải quyết để Ban thường vụ xuống có sự

cộng tác giải quyết tốt hơn. Cần báo trước để có thời gian sắp xếp và liên lạc bằng mail hoặc điện thoại.

Chia sẻ của linh mục linh hướng

Lm Vinhson Phạm Văn Tính cho biết, ngài chuyển giờ chiều Thánh Thể sau họp là muốn đem những cái đã làm, cái còn dang dở, sự chuẩn bị, thao thức cần phải làm trong buổi họp trao vào trong Trái Tim Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Liên minh Thánh Tâm, Gia đình Phạt tạ, lòng Chúa thương xót đang dìm vào trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Từ trái tim Chúa Giêsu bị đâm thấu, máu và nước chảy ra khai sinh Giáo hội, ở đó là tình yêu của Chúa Giêsu. Lòng thương xót của Chúa Giêsu chính là trái tim yêu thương, tình yêu của Ngài đổ ra vì nhân loại, vì từng con người.

Nếu phát triển hội đoàn mà chỉ nhằm vào số lượng và hình thức bên ngoài, cũng tốt nhưng chưa đủ, cốt lõi là làm sao cho từng người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và cảm nhận được Trái Tim Chúa Giêsu đổ ra tới giọt máu cuối cùng vì mọi người.

Khi cảm nhận được tình yêu đó, ta sẽ nói với người khác về tình yêu và đoàn thể phát triển có chiều sâu, có nội tâm. Qua đó, ngài mời gọi các đoàn thể cần hỗ trợ cho nhau, đến với nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu.

Triển khai công việc sắp tới:

Anh Trưởng BCH Giuse Trịnh Văn Tiến mời gọi tất cả đoàn viên GDPTTTCG TGP đi tĩnh tâm và chia sẻ bác ái tại Cần Giờ ngày 02.6.2019; nhắc lại việc tổ chức lễ bốn mạng GDPTTTCG TGP ngày 21.6.2019 tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà; phổ biến ngày thăm các Lm nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Bắc Ninh.

Anh Tổng thư ký thông báo kỳ họp tháng 6.2019 không có. Kỳ họp tháng 7.2019 vào ngày 13.7.2019 tại hội trường giáo xứ Bắc Hà, giáo hạt Phú Thọ, số 419 Lý Thái Tổ, P. 9, Q.10.

Trong giờ sinh hoạt, Lm Giuse đã tạo bầu khí thật vui

tươi, vui nhộn giúp mọi người phấn khởi trong sinh hoạt BCH.

Ý kiến đóng góp

Nhiều đại biểu có ý kiến về ngày tĩnh tâm và chia sẻ bác ái tại Cần Giờ.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song đã giải thích tiến trình ngày tĩnh tâm và mục đích là đem Chúa đến cho những người vùng sâu vùng xa.

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến bổ sung việc phân công trong ngày tĩnh tâm là để cộng tác với giáo xứ sở tại tổ chức được tốt hơn.

Kết thúc

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 11g00 sau phép lành của Lm Vinhson Phạm Văn Tính. Sau đó, toàn thể BCH lên nhà thờ châu Thánh Thể cách trọng thể do Lm chánh xứ giáo xứ Thủ Đức chủ sự.

Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người tham dự bữa cơm thanh đạm tại hoa viên giáo xứ Thủ Đức trước khi ra về.



Xứ đoàn Tân Lập - TGP Sài Gòn

Thực thi bác ái mùa Phục sinh

Paul. Hoàng Sơn



Lúc 15g00 ngày 04.5.2019, GDPTTTCG xứ đoàn Tân Lập gồm 45 đoàn viên, đã tổ chức chuyến thực thi bác ái mùa Phục sinh tại giáo xứ Đưng K'Nó (Đưng = lớn, K'Nó = vực thẳm). Tại đây, đoàn đã được linh mục quản sở, cùng với hàng trăm anh chị em dân tộc "Cil" ân cần đón tiếp dưới trời mưa lất phất.

Nơi đây, đoàn đã trao tặng 150 phần quà cho bà con gồm: mì gói, gạo, đường, sữa, bột nêm, dầu ăn, áo thun mới và 200 phần quà cho thiếu nhi, với tổng giá trị trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ với những bài ca sinh hoạt cộng đồng, đã tạo bầu khí thân thiện và gần gũi mọi người với nhau.



Sau phần trao quà, đoàn vào nhà nguyện viếng Minh Thánh Chúa và gặp gỡ, trao đổi với Lm quản xứ. Ngài cho biết: “Giáo xứ Đưng K’Nớ trực thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; cách TP Đà Lạt khoảng 60 km và ở độ cao 2640m. Nơi đây có khoảng 1600 giáo dân sống tập trung làm 3 cụm dân cư (giáo họ) cách xa nhau. Có giáo họ với 450 giáo dân ở cách xa nhà thờ 12km; giáo họ gần nhất khoảng 150 giáo dân sống dưới chân đồi, cách nhà thờ 2km, nhưng đi bộ phải mất 2 tiếng vì đường dốc và trơn trượt. Người dân ở đây sống du canh, du mục.

Được biết, giáo xứ Đưng K’Nớ suốt một thời gian dài, từ 1975 đến 2016 không có linh mục chăn dắt. Năm 2017, Lm

Grêgôriô Nguyễn Quý Trung (năm nay đã 75 tuổi) và Lm phụ tá Barthôlômêô Yon (người dân tộc bản xứ) đã tình nguyện về nhận quản xứ để chăn dắt đoàn chiên bơ vơ này. Lm quản xứ đã nói rộng thêm ngôi nhà nguyện đơn sơ, nhỏ bé 9x13(m) bằng vách ván, mái tôn với những lỗ đinh chi chít, ghế ngồi là những băng ghế dài không có chỗ tựa lưng. Ngôi nhà nguyện tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng đức tin thật vững vàng. Hiện nay, mỗi ngày có Thánh lễ sáng và chiều.

Sau khi dùng cơm tối, đoàn tạm biệt quý linh mục và bà con giáo xứ Đưng K’Nớ trong tâm tình yêu mến, kính phục các vị chủ chăn âm thầm hi sinh cho đoàn chiên của mình.

Xin cảm ơn quý ân nhân, đoàn viên đã đồng hành và giúp đỡ để chuyến thực thi bác ái diễn ra tốt đẹp. Xứ đoàn rất mong được đón nhận sự cộng tác của mọi người, để chúng ta cùng đồng hành và ra đi để đến với những người anh em cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Xứ đoàn Thủ Thiêm - TGP Sài Gòn Hành hương và bác ái mùa Chay 2019

Paul. Hoàng Sơn



Thực thi lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô “Hãy ra đi ngoại biên” và “Năm đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn” của Giáo hội Việt Nam, Gia đình Phật tử Thánh tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương và thực thi bác ái mùa Chay 2019 tại giáo xứ Phú Quý (Nha Môn), GP Nha Trang vào hai ngày 11, 12 tháng 04 năm 2019.

Khởi hành lúc 06g00 ngày 11.4.2019, vượt qua quãng đường dài 350km, đoàn đã đến giáo xứ Phú Quý lúc 11g45 và được cha sở Giuse Nguyễn Văn Quyền ân cần đón tiếp. Ngài bộc bạch: “Giáo xứ Phú Quý nằm ở vùng ngoại biên Ninh Chữ, Phan

Rang. Giáo dân 50% là người Kinh và 50% là dân tộc Chăm. Cuộc sống bà con rất khó khăn, nên ngôi nhà thờ đang xây dở dang đã hết kinh phí, và luôn trông chờ vào những tấm lòng của các vị hảo tâm xa gần do Chúa gửi đến.

Nơi đây, đoàn đã giúp cha giáo xứ Phú Quý số tiền là 40 triệu đồng, 1.000USD, 20 thùng mì gói và quần áo.

Sáng hôm sau, đoàn có dịp tham quan Mũi Dinh và tắm biển, dùng cơm trưa và về đến giáo xứ Thủ Thiêm lúc 21g45 ngày 12.4.2019, kết thúc chuyến thực thi và hành hương mùa Chay 2019 để chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh.

TRANG ÂN NHÂN

1/Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2589	Ông Vinhson Phạm Thành Duy, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2590	Bà Maria Đặng Thị Rệu, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2591	Bà Maria Vũ Thị Tiên, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2592	Bà Maria Nguyễn Thị Thơm, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2593	Bà Maria Vũ Thị Đức, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2594	Ông Vinhson Phạm Văn Giới, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2595	Bà Maria Phạm Thị Giới, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2596	Bà Maria Vũ Thị Thơm, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2597	Ông Giuse Nguyễn Văn Tương, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2598	Bà Maria Vũ Thị Hoa, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2599	Bà Maria Phạm Thị Phượng, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2600	Bà Maria Vũ Thị Vượng, Xđ. Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu
2601	Ông Micae Mai Văn Đức, Xđ. Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu
2602	Ông Vinhson Trần Quang Bao, Xđ. Mộc Đức, giáo phận Bùi Chu
2603	Ông Đaminh Hoàng Văn Ngọc, Xđ. Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu
2604	Bà Maria Đinh Thị Thêu, Xđ. Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu
2605	Ông bà Phêrô Nguyễn Văn Mạnh, Xđ. Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu
2606	Bà Anê Phan Thị Khéo, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới, TGPSG
2607	Bà Maria Phạm Thị Nhị, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới, TGPSG
2608	Bà Matta Bạch Thị Tề, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới, TGPSG
2609	Bà Anna Vũ Ngọc Yến Nhi, Xđ. Tử Đình, giáo hạt Xóm Mới, TGPSG

2/Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

792	Ông André Đinh Văn Thọ, Xđ. Bắc Hà, giáo hạt Phú Thọ
793	Bà Anna Trịnh Thị Hân, Xđ. Bắc Hà, giáo hạt Phú Thọ
794	Ông Giuse Lê Mai Anh, Gx. Thánh Tịnh, giáo hạt Gia Định
795	Bà Maria Têrêsa Đinh Thị Thanh Mai, Gx. Thánh Tịnh, giáo hạt Gia Định
796	Ông Giuse Đinh Mạnh Chu, Xđ. Phú Hạnh, giáo hạt Phú Nhuận

3/Đóng góp quỹ truyền giáo và phát triển 2019

- Xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì	5.000.000đ
- Xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm	3.000.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn	1.500.000đ
- Xứ đoàn Phú Xuân, giáo hạt Xóm Chiếu	500.000đ

TRANG BÁC ÁI - THÁNG 04-2019

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 05.2019 gồm:

1/Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 05/2019

- Xđ. Ba Thôn	100.000đ	- Xđ. Phú Hạnh	200.000đ
- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Đông	250.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Xđ. Tân Hưng	200.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	500.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Gia đình ông Phêrô	200.000đ
- Bà Hoàng Thị Liễu, Xđ Hợp An			500.000đ
- Ông Báo & Ông Đạo, Xđ. Thái Bình.			300.000đ
- Bà Anna Ròn, Xđ. Hợp An			200.000đ
- AC Thịnh, Công ty Thiên Khoa			200.000đ
- Ông Dũng, Xđ. Thái Bình			100.000đ

◆ 15 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người):

Ông Phaolô Phùng Văn Thiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng, bà Catarina Nguyễn Thị Phụng, ông Micae Nguyễn Công Hiền, bà Annes Lâm Thu Quý, ông Phaolô Nguyễn Văn Châu, ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm, ông Giacôbê Đoàn Duy Đức, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng, ông Giuse Nguyễn Hy Lạp, ông Lê Văn Hạnh, ông Giuse Vũ Đình Tuân, ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, ông Philipphê Nguyễn Khắc Hùng, ông Martinô Nguyễn Khắc Tâm.

- Ông Giuse Bùi Học Thức, Xđ. Thanh Đa - giúp trọn năm 2019	1.200.000đ
- Bà Anna Nguyễn Thị Thanh, Xđ. Thanh Đa - giúp trọn năm 2019	1.200.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 05/2019:

- Xđ. Bà Điểm	100.000đ	- Xđ. Tân Đông	200.000đ
- Xđ. Bình Đông	1.200.000đ	- Xđ. Tân Hưng	200.000đ
- Xđ. Bình Hưng	100.000đ	- Xđ. Tân Mỹ	100.000đ
- Xđ. Châu Nam	100.000đ	- Xđ. Thủ Đức	500.000đ
- Xđ. Chợ Cầu	500.000đ	- Xđ. Trung Chánh	100.000đ
- Xđ. Hà Đông	200.000đ	- Xđ. Trung Mỹ Tây	100.000đ
- Xđ. Lạc Quang	150.000đ	- Chị Liên, Q.5	100.000đ
- Xđ. Nam Hưng	100.000đ	- Chị Chi, Xđ Vườn Chuối	500.000đ
- Xđ. Bình An Thượng (giúp từ tháng 01 đến tháng 5/2019)			1.000.000đ
- Xđ. Bình An (giúp tháng 5/2019; chị Vân chuyển)			600.000đ
- Xđ. Bình Xuyên (giúp quý 2/2019)			200.000đ
- Xđ. Bình An, (giúp tháng 2+3+4/2019, mỗi tháng 600.000đ)			1.800.000đ
- Chị Maria Bích Liên, Xđ Vườn Chuối			200.000đ
- Chị Maria Hường, Xđ Vườn Chuối			300.000đ
- Chị Maria Têrêsa, Xđ Vườn Chuối			100.000đ
- Chị Anna Huỳnh, Xđ Vườn Chuối			100.000đ
- Anh Ngô Văn Bắc, Xđ Vườn Chuối			100.000đ
- 01 ân nhân Gx/ Bắc Dũng:			
* giúp nôi cháo B/v Phạm Ngọc Thạch			1.000.000đ
* giúp công tác Ban bác ái			1.000.000đ

3/ Ân nhân giúp công tác thăm quý cha hưu dưỡng TGP Sài Gòn:

- Bà cố Vân Yên, xứ đoàn Hà Nội	500.000đ
- Ông cố Ban, xứ đoàn Hà Nội	300.000đ
- Bà trùm Thư, xứ đoàn Hà Nội	300.000đ
- Chị Maria, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ
- Gia đình Ông Phêrô, xứ đoàn Hà Nội	200.000đ

4/ Ân nhân giúp người nghèo giáo xứ Phú Phong

- Anh Giuse Trường Sơn (Tô Hiệu) - Cha Sơn nhận	1.000.000đ
- Bà Maria Nguyễn Thị Hảo - Tân Phú - Cha Sơn nhận	1.000.000đ
- Bà Têrêsa Đinh Thị Chính - Tân Phú - Cha Sơn nhận	500.000đ

**5/ Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp
Đóng góp bác ái mùa Chay 2019**

XỨ ĐOÀN HẠNH THÔNG TÂY

1/ Đôminicô Nguyễn Thanh Tùng	5.000.000đ
2/ Têrêsa Quach Thị lý	2.000.000đ
3/ Vicentê Nguyễn Phú Long	2.000.000đ
4/ Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung	2.000.000đ
5/ Maria Lã Thị Ngọc	2.000.000đ
6/ Maria Lã Thị Loan	1.000.000đ
7/ Tôma Nguyễn Hòa Nhã	1.000.000đ
8/ Xứ đoàn Hạnh Thông Tây	1.000.000đ
9/ Giuse Phan Đình Phùng (xứ đoàn Bùi phát)	1.000.000đ
10/ Têrêsa Phạm Thị Thanh	300.000đ
11/ Gioan Nguyễn Văn Ngộ	500.000đ

XỨ ĐOÀN BẾN CÁT

1/ Têrêsa Dương Thị Yên	1.500.000đ
2/ Têrêsa Trần Thị Tươi	1.000.000đ
3/ Maria Nguyễn Thị Đào	1.000.000đ
4/ Maria Vũ Hoàng Oanh	1.000.000đ
5/ Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc	1.000.000đ
6/ Giuse Nguyễn Văn Hăng	1.000.000đ
7/ Têrêsa Phạm Thị Rịu	500.000đ
8/ Têrêsa Trần Thị Thanh Vân	500.000đ
9/ Têrêsa Hoàng Thị Ngọc Trinh	100.000đ
10/ Maria Khánh Linh	600.000đ
11/ Matta Nguyễn Thị Thanh	500.000đ
12/ Catarina Phạm Thị Xuân	500.000đ
13/ Maria Nguyễn Thị nga Mỹ	500.000đ
14/ Maria Trần Kim Nga	300.000đ
15/ Maria Nguyễn Thị Cúc Hồng	300.000đ
16/ Maria Phạm Thị Kim Loan	200.000đ
17/ Giuse Nguyễn Văn Đông	500.000đ
18/ Giuse Đặng Văn Thủy	200.000đ
19/ Giuse Nguyễn Văn Phán	100.000đ
20/ Matta Nguyễn Thị Bích Hằng	500.000đ
21/ Maria Trịnh Thị Thật	500.000đ
22/ Têrêsa Nguyễn Thị Hương	500.000đ

XỨ ĐOÀN BẾN HẢI

1/ Matta Trần Thị Ca	2.000.000đ
2/ Gioan Trần Văn Bản	1.000.000đ
3/ Giuse Maria Nguyễn Hùng Anh	700.000đ
4/ Giuse Trần Văn Hiến	700.000đ
5/ Inê Vũ Thị Tuyết	500.000đ
6/ Maria Hoàng Kim Oanh	500.000đ
7/ Anna Trần Thị Vui	500.000đ
8/ Têrêsa Trần Thị Quế	400.000đ
9/ Giuse Nguyễn Văn Đăng	200.000đ
10/ Antôn Bùi Văn Vi	200.000đ
11/ Phaolô Huyền	200.000đ
12/ Xứ đoàn Bến Hải	5.000.000đ

XỨ ĐOÀN VĨNH HIỆP

1/ Anna Nguyễn Thị Hiến	5.000.000đ
2/ Phêrô Hoàng Văn Sự	400.000đ
3/ Đặng Văn Thắng	200.000đ
4/ Bùi Thị Kim Phượng	200.000đ
5/ Anh Thẩm	100.000đ
6/ Bác Hạnh	300.000đ
7/ Chị Cúc	300.000đ
8/ Maria Thảo	1.000.000đ
9/ Diễm Hằng	300.000đ
10/ Cô Huệ	150.000đ
11/ Cô Nhàn	2.000.000đ
12/ Catarina Lê Thị Đàm	550.000đ
13/ Cô Yên	250.000đ
14/ Cô Linh	250.000đ

XỨ ĐOÀN ĐỨC TIN

1/ Bà Diễm (khu 3)	500.000đ
2/ 1 ân nhân	200.000đ
3/ 1 ân nhân	200.000đ
** Ân nhân giáo xứ Bùi Phát giúp giáo xứ Phú Quý (Nha Môn)	4.000.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con:

PHÂN ƯU

Được tin **Bà cố Maria Đoàn Thị Suất (Tính)** - SN 1938

Thân mẫu cha Gioakim Nguyễn Thành Tựu

Phó xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng
giáo hạt Hóc Môn, Tổng giáo phận Sài Gòn

Đã được Chúa gọi về ngày 11.05.2019, **hưởng thọ 82 tuổi.**

Cha Vinhson, Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG Việt Nam
thành kính phân ưu cùng cha Gioakim và tang quyến.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa sớm đưa linh hồn **Bà cố Maria**
về hưởng nhan Thánh Chúa

PHÂN ƯU

Được tin **Bà cố Maria Đinh Thị Sại** - SN 1935

Thân mẫu cha Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Tân

Chánh xứ kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Hợp An
giáo hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn

Đã được Chúa gọi về ngày 14.05.2019, **hưởng thọ 84 tuổi.**

Cha Vinhson, Tổng linh hướng và BCH GDPTTTCG Việt Nam
thành kính phân ưu cùng cha Gioakim và tang quyến.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa sớm đưa linh hồn **Bà cố Maria**
về hưởng nhan Thánh Chúa

1/ Ông Martinô Nguyễn Văn Xương, SN 1929. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.01.2019.

2/ Cụ ông Gioakim Maria Nguyễn Văn Đặng, SN 1920. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.02.2019.

3/ Bà Maria Lê Thị Niều, SN 1932. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.02.2019.

4/ Ông Giuse Nguyễn Văn Thống, SN 1965. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 05.03.2019.

5/ Ông Vincente Trần Văn Giác, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 04.04.2019.

6/ Bà cố Lucia maria Phạm Thị Ren, SN 1931. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.04.2019.

7/ Ông Đaminh Đinh Đức Thiện, SN 1951. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thức Hóa, giáo hạt Thức Hóa; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 15.04.2019.

8/ Bà Têrêsa Maria Vũ Thị Hoa, SN 1945. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.4.2019.

9/ Ông Giuse Trịnh Xuân Đáng, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTCG xứ Thánh Danh, xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.04.2019.

10/ Bà Maria Nguyễn Thị Thiệp, SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.04.2019.

11/ Ông André Maria Trần Văn Thiệp, SN 1927. Thân phụ anh Giuse Trần Quang Luật, Ủy viên Tuyên huấn xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.04.2019.

12/ Bà Maria Nguyễn Văn Sá, SN 1930. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 24.04.2019.

13/ Ông Gioan Nguyễn Văn Quý, SN 1930. Ân nhân GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn. Thân phụ anh Gioan Nguyễn Văn Quyển, thư ký Xđ. Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi ngày 25.04.2019 tại Hoa Kỳ.

14/ Ông Phêrô Phạm Văn Chu, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27.04.2019.

15/ Bà Maria Mai Thị Ly, SN 1937. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.04.2019.

16/ Ông Đaminh Maria Bùi Văn Vận, SN 1966. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 29.04.2019.

17/ Bà Maria Nguyễn Thị Sánh, SN 1925. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.05.2019.

18/ Bà Maria Trần Thị Tuy, SN 1938. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 03.05.2019.

19/ Ông Giuse Nguyễn Văn Thiệu, SN 1968. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.05.2019

20/ Bà Catarina Vũ Thị Mận, SN 1925. Thân mẫu anh Đaminh Nguyễn Văn Nhật, nguyên đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 07.05.2019.

21/ Ông Đaminh Maria Nguyễn Văn Hội, SN 1942. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.05.2019.

22/ Ông Phêrô Đỗ Văn Soạn, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.05.2019.

23/ Ông Micae Lương Đăng Viên, SN 1952. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.05.2019.